

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – “...yapmak istememek, yan çizmek.” anlamını taşıyor. Dolayısıyla, ben burada haddimi aşan, Sayın Başbakana hakaret eden bir söz söylemek için bunu sarf etmedim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Doğruyu konuş! Doğruyu konuş, kıyırmadan konuş!

BAŞKAN – Lütfen sakin olun.

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Gerekçelerini konuşmamda sıraladığım, Sayın Başbakanın söz verip de yapmadığı siyasi eylemleriyle ilgili bu sözümü sarf ettim. Haddini aşan kötü söz sahibine, yani bana aittir.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından “Olmaz Başkanım!” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ilgili milletvekili arkadaşın savunmasını dinlediniz, ben de dinledim.

SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan...

BAŞKAN - Şimdi, İç Tüzük'ün 163'üncü maddesine göre, kendisine, kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hakaretler yapmak...

CANAN ARITMAN (İzmir) – Hakaret değil... Hakaret değil, Yargıtay kararı var.

BAŞKAN - ...fiilinden dolayı kınama cezası verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (CHP sıralarından gürültüler)

Sayın Milletvekili, şu anda bir kınama cezası almış bulunuyorsunuz, tekrarı hâlinde üç gün Meclisten uzaklaştırma cezası alacağınızı ihtaren bildiririm. (CHP sıralarından gürültüler)

Buyurun...

RASİM ÇAKIR (Edirne) – İşte faşizm bu! İşte faşizm bu! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Seviyene bak, seviyene! (CHP Grubuna doğru yürüyerek)

BAŞKAN - Duyamıyorum efendim, duyamıyorum.

RASİM ÇAKIR (Edirne) – Faşizm bu! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen... Sayın milletvekilleri, herkes yerine otursun lütfen... Herkes yerine otursun... (Gürültüler) Herkes yerine otursun.

Sayın milletvekilleri, sükûnet sağlanmadığı takdirde birleşime ara vermek durumunda kalacağım. Lütfen, yerlerinize oturur musunuz. Lütfen... (Gürültüler)

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Yerlerinize oturun...

BAŞKAN - Lütfen, yerlerinize oturun...

Sayın milletvekilleri, demin üstünde müzakere yaptığımız...

SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, söz istemiştım.

BAŞKAN - Ben görevimi yapmak, işlemlere devam etmek zorundayım. Meclis çalışıyor, işimiz var.

Buyurun Sayın Kılıç, buyurun.

SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, bahse konu Hatip, konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına yönelik kabul edilmesi mümkün olmayan hakaretlerde bulunmuştur. Bu konuyla ilgili İç Tüzük'ten kaynaklanan, sataşma dolayısıyla, hakkımızı kullanmak istiyoruz. (CHP sıralarından gürültüler)