

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazine Müsteşarlığı önümüzdeki dönemde de bugüne kadar olduğu gibi ekonomik istikrarın sürdürülmesi ve mali disiplinin devamı yönünde faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle Hazine Müsteşarlığımızın 2008 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sarı.

AK PARTİ Grubu adına ikinci konuşmacı Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz.

Buyurun Sayın Yılmaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2009 mali yılı Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları bütçeleri hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ, ismini “adalet” ve “kalkınma”dan alan bir partidir. Bir anlamda bu iki anahtar kavram AK PARTİ'nin misyonunu tarif etmektedir. AK PARTİ bir taraftan ekmeği büyütme, bir taraftan bu büyüyen ekmeği adil bir şekilde paylaşmanın arayışı içindedir. Bunu da lafla değil somut icraatlarıyla ortaya koymuş bir partidir.

2002-2008 döneminde ülkemiz kesintisiz bir şekilde büyümüştür. Daha önceki yıllarda iki ileri bir geri giden ekonomimiz, büyük bir başarı sergilemiş ve uzun süreli sürdürülebilir bir gelişme gösterebileceğini ispat etmiştir. Bugün ülkemiz Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın on beşinci büyük ekonomisi, cari fiyatlarla on yedinci büyük ekonomisi hâline gelmiştir. Hedefimiz 2023 itibarıyla on büyük ekonomi arasına girmektir ve buna doğru da ilerliyoruz. Biliyorsunuz, son küresel mali krizle ilgili yapılan Washington'daki toplantıya yirmi ülke arasında Türkiye'nin de katılması, dünyayı yöneten ülkeler arasında yer alması hepimize gurur vermektedir.

Bugün bütçesi hakkında konuştuğumuz iki kurum, esas itibarıyla kalkınmayla ilgili kurumlardır. Bu vesileyle, kalkınma konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Planlama Teşkilatında çalışmış, iftiharla çalışmış bir insan olarak kalkınma konusunda hepimizin kafa yorması gerektiğine inanıyorum. Kalkınmayı sadece kişi başına gelirle, kişi başına enerji tüketimiyle, maddi birtakım ölçülerle tarif etmenin yetersiz olduğuna inanıyorum. Kalkınma, esas itibarıyla bir ülkenin kendisine hedefler koyabilmesi, o hedefleri gerçekleştirmeye dönük olarak stratejiler geliştirebilmesi, o stratejileri hayata geçirecek organizasyonları, mekanizmaları kurgulayabilmesiyle ilgili bir kabiliyettir. Bugün kişi başına geliriniz çok yüksek olabilir, yarın düşebilir, ama düşse bile eğer bu kapasiteye sahipseniz, hedefler koyup onun peşinden gidebiliyorsanız bunu kısa sürede telafi etme imkânına her zaman sahip olursunuz.

Bu bahsettiğim hususlar, esas itibarıyla insan sermayesiyle, kurumsal kapasiteyle ilgili işlerdir. Biz insan sermayemizi ne kadar geliştirebilirsek, kurumsal kapasitemizi buna göre ne kadar ileriye götürebilirsek gerçek anlamda kalkınmış ülkeler arasındaki yerimizi de daha sağlam bir şekilde alacağız diye düşünüyorum. Bu anlamda da önümüzdeki dönem, ülkemiz için aslında çok önemli fırsatlar sunan bir dönem; sadece altı aylık, bir yıllık değil çok daha uzun vadeli düşünmemizi gerektiren bir dönem. Bu anlamda baktığımızda da önümüzde bazı iktisatçıların “demografik fırsat penceresi” dediği bir dönem var. Nüfus artışımsız bir yandan azalırken diğer yandan uzun yıllar genç nüfusun toplam nüfus içinde çok büyük paya sahip olacağı bir ülke olacağız. Avrupa Birliği sürecini değerlendirerek, genç insanımıza gerekli yatırımları yaparak, kurumsal kapasitemizi geliştirerek bu fırsat penceresini değerlendirdiğimiz takdirde, önümüzdeki yirmi otuz yıllık süreçte Türkiye gerçekten bugünkünden çok farklı noktalara gelecektir. Bu anlamda kötümser olmak için hiçbir sebebimiz yoktur.

Burada da kurumsal yönetişimin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bugün gerçekten, 90'lı yıllarda yaşadığımız krizlerden sonra -biraz da belki latife olsun diye de söylenebilir- o kadar fazla kriz