

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
RABİA NAZ VATAN BAŞTA OLMAK ÜZERE
ŞÜPHELİ ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI VE BU KONUDA
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS
ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
(10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559,
1560)
TUTANAK DERGİSİ

3'üncü Toplantı
27 Kasım 2019 Çarşamba

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

Sayfa

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması

III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI

A)GÖRÜŞMELER

1.- Bahri Vatan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

2.- Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması amacıyla bilgisine başvurmak için Komisyona davet edilip gelmeyen kişilere ilişkin görüşme

3.- Çiğdem Cebeci'nin, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

4.- Polis Memuru Tamer Orhan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

5.- Polis Memuru Adem Artaç'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

6.- Polis Memuru Deniz Korkmaz'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

7.- Polis Memuru Mustafa Yazıcı'nın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ve bilgisine başvurulacak kişilere ilişkin açıklaması



**RABİA NAZ VATAN BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞÜPHELİ ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI VE BU KONUDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU**
(10 / 1058, 1071, 1108, 1220, 1288, 1369, 1464, 1559, 1560)



3'üncü Toplantı
27 Kasım 2019 Çarşamba



I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümünün Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 12.09'da açılarak iki oturum yaptı.

Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Bahri Vatan,

Çiğdem Cebeci,

Polis Memuru Tamer Orhan,

Polis Memuru Adem Artaç,

Polis Memuru Deniz Korkmaz,

Polis Memuru Mustafa Yazıcı,

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması amacıyla bilgisine başvurmak için Komisyona davet edilip gelmeyen kişilere ilişkin görüşme yapıldı.

Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine,

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ve bilgisine başvurulacak kişilere,

İlişkin açıklama yaptı.

Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 15.38'de toplantıya son verildi.



27 Kasım 2019 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.09

BAŞKAN : Cengiz AYDOĞDU (Aksaray)

BAŞKAN VEKİLİ : Osman MESTEN (Bursa)

SÖZCÜ : Zeynep GÜL YILMAZ (Mersin)

KÂTİP : Ahmet ÖZDEMİR (Kahramanmaraş)

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Kıymetli Komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarım, Komisyon görevlisi arkadaşlarımız, kurumlardan gelen değerli uzman arkadaşlarımız; hepiniz hoş geldiniz.

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümünün Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Kurulan Araştırma Komisyonunun seçim toplantısı hariç bugün 3'üncü toplantısını yapıyoruz. Giresun'da bir çalışma toplantımız oldu, onu da sayarsak 4'üncü toplantı diyebiliriz. (*)

Kıymetli arkadaşlar, bugüne kadar 23 kişiyi dinlemişiz Rabia Naz olayıyla ilgili olarak. Komisyonumuz çalışmasına oradan başladı, Komisyonumuzun ismi de “Rabia Naz” olduğu için önce o konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp, daha sonra diğer şüpheli çocuk ölümleri üzerinde yoğunlaşp işin sosyal, belki çocukların yetiştirilmesiyle ilgili, belki hukuki atmosfere ilişkin, belki uygulamaya ilişkin pek çok hususu ele alacağız.

Şimdi yeni toplantımızı, 3'üncü toplantımızı açıyorum.

Ben kıymetli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Giresun'dan gelenleri dinleyeceğiz yine.

Geçen toplantımızda yaptığımız gibi diğer arkadaşlardan müsaade istiyoruz, herkese çok teşekkür ediyoruz.

III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI

A)GÖRÜŞMELER

1.- Bahri Vatan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bahri Bey, hoş geldiniz, buyurun.

BAHRİ VATAN – Merhabalar, kolay gelsin efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili bildikleriniz, nasıl haberdar oldunuz, neler söyleyebilirsiniz?

Buyurun.

BAHRİ VATAN – Efendim, iyi günler.

(*) Komisyonun 8/11/2019 tarihli Giresun toplantı tutanakları bu Tutanağa eklidir.

12 Nisanda yanılmıyorsam saat beş civarında Erzikıranı Mahallesi Muhtarı Gültekin Emeksiz - bacanağımın oğlu- beni aradı, aynen ifadesi buydu, “Enişte, böyle böyle, Rabia trafik kazası geçirdi, şu anda Görele Devlet Hastanesine getirdik, çocuğun pek tadı yok, hazırlıklı olun.” dedi. Aradan yarım saat, kırk beş dakika geçti, “Enişte, maalesef Rabia rahmetli oldu, ona göre bilginiz olsun.” dedi. Ben de burada bulunan diğer 2 kardeşim ve yeğenimle beraber akşam dokuz-on civarında arabamla Eynesil’e geçtim. Eynesil’de, yanılmıyorsam sabah saat altı civarıydı, evin önünde hep beraber akrabalarla, eş dostla beraber konuştuk.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sabah saat altıda geçtiniz?

BAHRİ VATAN – Akşam saat dokuz-on civarında buradan beraber arabamla çıktık, beş-altı civarında Eynesil’deydik büyük bir ihtimalle. Konuştuk, ondan sonra da Trabzon Adli Tıp Kurumunun kapısına gittik. Oradaki bekleyişin sonucunda rahmetliyi alıp defnettik.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, daha sonra sizin herhangi bir şekilde bu olayla ilgili bir duyurunuz, faaliyetiniz oldu mu, olayın araştırılmasıyla ilgili, raporlarla ilgili?

BAHRİ VATAN – Şimdi, eve zatalileriniz gittiler, gördüler. Böyle bir şeyin olma şansı hiç yok çünkü bunlar benim birinci derecede yeğenlerim. Evin etrafında, oluşumunda gerçekten yanlış yönlendirilen, yanlış bir bakışa sevk edilen bir olay var çünkü o kattan o çocuğun... Rabia elimizde büyüdü, sokakta... Benim evim ile onların evinin arası 20 metre köyde. Düşünün yani elimizde büyüyen bir çocuğumuzdu, böyle bir şeye tevessül edecek bir çocuk değildi, cıvıl cıvıl, pırl pırl akliselim çocukcağızdı. Ha, oradan atlama şansı var mıydı? Zatalilerinizin takdirine bırakıyorum, böyle bir şey imkânsız gibi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir şey sorabilir miyim?

Akrabalığınız ne tam olarak?

BAHRİ VATAN – Amca çocuklarıyız biz Şaban’la, Muhammet’le yani o aileyle amca çocuklarıyız, Rabia da yeğenim. Onların köyedeki evi ile benim evimin arası 20 metredir yani kapı komşu.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Arkadaşlar, sormak istediğiniz var mı?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bahri Bey, şimdi, tabii, arkadaşlar, sizin bu konuda fazlasıyla bilgi sahibi olduğunuzu söyleyerek dinlenilmeniz noktasında benden de ricacı oldular ve ben de Komisyonda dinlenilmenizi istedim. Bu noktada biraz önce söylediğiniz bir şekilde oluşan bir kanaat binaya bakarak -o bende de oluştu- ama siz ne biliyorsunuz yani Sayın Başkanımın da demek istediği o, ne biliyorsunuz? Yani Hacettepe’den alınan bu raporda doktoru senin bulduğun ya da bacanağı, kayın beraber oldunuz mu, öyle bir şey var mı yani Şaban Vatan gelip de buraya, Ankara’ya sizinle birlikte... Böyle bir şey oluştu mu yani Hacettepeyle ilgili?

BAHRİ VATAN – Telefonla beraber, Trabzon Adli Tıp Kurumunun raporunun daha geniş kapsamlı bir şekilde irdelenmesi için olaya baktık, dedi ki: Bu bizim anlayacağımız veya beynimizdeki bazı soru işaretlerini çözebilecek konumda değil. Bunu da yüksek, işte dediğiniz gibi Hacettepe gibi, İhtisas gibi, İstanbul’daki belirli yerler gibi oradan da bir konsültasyon yapılarak yorum yapılmasını önerdik. “Bunun en iyisi Hacettepedir.” dedik. Onun için araştırdık, randevu ona göre alındı -bildiğim kadarıyla da belirli bir harç yatırılarak- dosya incelendi ve Hacettepenin raporu bize sunuldu.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yani doktoru kim buldu ama siz mi buldunuz Hacettepede?

BAHRİ VATAN – Bire bir bizim doktorla ilişkimiz olmadı üstadım.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Kim Hacettepeye başvurdu?

BAHRİ VATAN – Hacettepeye Şaban Bey müracaat etmiş, harcı da Şaban Bey yatırdı ama biz araştırdık yani bu olayla ilgili adli tıp raporunu bize yorumlayabilecek kurum Hacettepede olduğu için böyle bir olay oldu. Doktorların hiçbirini tanımıyoruz.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Olayla ilgili bu söylediklerinizin dışında, mesela, birisi aradı sizi, yeğeniniz “Trafik kazası.” dedi. İlk etapta zaten herkes trafik kazası olduğunu söyledi zaten ama ondan sonra size bir şey söyleyen var mı yani bu çocuğa şu vurdu, bu vurdu diye? Siz de Eynesil’densiniz, Eynesil küçük bir yer sonuçta. Sizin bir duyumunuz var mı yani Şaban Vatan’ın da söylediği isimler arasında sizin ekstra bir duyumunuz var mı? Yani birisi var, vuran var, yok; böyle bir şey duyduunuz mu?

BAHRİ VATAN – Yok Üstat, yaş itibarıyla, konum itibarıyla bu dedikoduların dışındaki olaylarda olmam gerekir yani şey değil. Görmediğim şeylere şahadetlik etme şansım yok. Ama dedikodu, örnek veriyorum, çok özür diliyorum, DNA testinin sonucunda Eynesil’deki dünkü haber: “Babası bu hâle getirdi çünkü tırnağında Şaban Vatan’ın DNA’sı çıktı.” Küçük yerin sıkıntısı çok fazla oluyor. Çocukcağımızın devlet hastanesinde can verirken babası yanındaydı, doğal olarak da bunun dokusunun olması kadar doğal bir şey yoktur ama Eynesil’de bunu anlatamazsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yani bir bilgi yok.

BAHRİ VATAN – Yok.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Tamam.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Teşekkür ediyorum.

Hayrettin Ağabey...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bahri Bey, orayı bilen birisi olarak –biz de gördük- sizce trafik kazası olduysa –düşmedi, atlamadı, bu konuda kesin bir kanaat belirttiğiniz için soruyorum- trafik kazası nerede olmuş olabilir, o yıkılan binanın neresinde?

BAHRİ VATAN – Yukarıdan aşağı indiğimiz zaman, bizim tabirimizle Hüseyin Ağa rampası dediğimiz yerden aşağı inerken, çarşıya inerken sol tarafta karayemiş ağaçları vardır, karayemiş ağaçlarının dibinde ve onun 10 metre yine sol tarafında eski bir bina. Hepsini birbirini tamamlıyor.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Eski binadan kastınız yıkılıp yeni bina...

BAHRİ VATAN – Şu anda ruhsatla inşaata başlanılan bina.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Bitti o bina artık, sen görmedin demek ki, bina bitti yani.

BAHRİ VATAN – Bakamıyoruz o tarafa biz doğal olarak da onun için. Yani oradaki olay birbirini tamamlıyor.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Orada mı oldu diyorsun?

BAHRİ VATAN – Büyük kanımızca öyle.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Kanımız değil, seninkini soruyorum ben.

BAHRİ VATAN – Benim şahsi kanım öyle yani bu olay... Çünkü o çocuğun başka türlü üzeri temizlenemez, kanı temizlenemez, başka bir yerde bu yardımları alma şansı yok. Yani şimdi 6 yaşındaki bir çocuğu düşünün, yukarıdan atılıyor, zerre kan yok.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Onu bırak, benim sorduğum trafik kazası olduysa...

BAHRİ VATAN – Aynı şeyi söylüyoruz yani temizlenme yeri olarak olay yeri ve temizlenme yeri sadece 20 metrelik bir mesafe eski binanın olduğu yer.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Siz trafik kazası olduğuna kesin, emin gibi konuşuyorsunuz, öyle mi?

BAHRİ VATAN – Bir darp var, bir kaza var ama şudur deme şansımız yok. Adli tıp raporlarında da öyle, bu darp olayı.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Peki, o günlerde, Şaban Vatan, düşerek ölmüş olabileceği ihtimalini iki aya yakın sürdürmüş. Bundan haberiniz olmadı mı?

BAHRİ VATAN – Sayın Komisyonum, belirli bir aşamadan sonra zaman uzadıkça sıkıntılarla baş başa kalmaya başladık. Örnek vereyim: Bu bizim duyumumuz. Olayın olduğu saatlerdeki görevli emniyet müdürlüğüne bu bir trafik kazası olarak geçti; bildiğimiz bu.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Doğru da benim sorduğum şu: Şaban Vatan önce trafik kazası, gecenin belli bir saatinden sonra ihtimal değişti, sabah altıdan sonra yeniden şüpheli ölümüne döndü ama Şaban Vatan iki aya yakın bir süre...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yirmi iki gün boyunca.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Yirmi iki gün mü? Ben tam süreyi bilemiyorum ama bir süre, oradan düşmüş olabileceğini, spor yapmak isterken düşmüş olabileceğini ama sonra yeniden trafik kazasına döndüğünü söylüyor ve...

BAHRİ VATAN – Şaban Bey’in kendi ifadesi mi bu? Yirmi gün ben bunu...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yirmi iki gün boyunca “Tekvando yapıyordun, orada tekvando hareketi yaparken dengesini kaybederek düştüğünü söyledim taziyeye gelen herkese.” diyor.

BAHRİ VATAN – Üstat, adama kırk gün deli dersiniz deli olur yani gelen hiç kimse, bu olayı görenler dâhil, orada yandaki evleri gördünüz...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Olayı görenler mi var?

BAHRİ VATAN – Büyük bir ihtimalle.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Nerede peki?

BAHRİ VATAN – Bunu ifade değiştiren insanlara sormanız lazım, bana değil ki. Ses duyuyorsunuz, ondan sonra, altı ay sonra diyorsunuz ki: “Ses duymadım, öbür taraftan gitti.”

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Şimdi, o yorumlara... Senin söylediğin ne bizim için?

Sayın Başkan, ben bizzat kendisinin...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Özür diliyorum Sayın Nuhoglu.

Kendi kanaatinizi söyleyin, şöyle duydum böyle duydum diye... Onu da söyleyebilirsiniz ama şu şekilde: Şöyle duydum, şu kanaate geldim diye.

BAHRİ VATAN – Sevgili Üstadım, biz kendi aramızda ailece oturup konuştuğumuzda da bu olayın mutlaka bir darp olayından, bir darptan meydana geldiğini çünkü belki bazıları “intihar” demiş...

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Darp derken çarpma.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Trafik kazasını kastediyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Trafik kazası veya başka türlü çünkü bulgular bize bunu getirdi.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – “Başka” lafı önemlidir, bak “Trafik kazası veya başka...” “...veya başka” diyorsanız başka alternatif çıkacak ortaya. Şimdi, burada zaten intihar iddiası ile trafik kazası var. Biz gördük, belki başka kanaatler oluşacak ama siz “trafik kazası” diyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Büyük bir ihtimalle.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Peki, onun dışındaki ihtimal hangi ihtimal olabilir?

BAHRİ VATAN – Başka bir yerde meydana gelip buraya bırakılma sonucunda...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Ama zaman çok kısa.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bahri Bey, zaman on yedi dakika.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Son görüldüğü kamera kaydından sonra zaten yaralı bulunduğu ana kadar geçen süre yarım saat. 16.47’de son kamera kaydı...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – 16.49.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Metin Somuncuoğlu’ndan sonra da on yedi dakika.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Metin Somuncuoğlu’nun ifadelerinde tabii çelişki var. Geçen toplantıda yoktun sen, büyük bir çelişki var yani o “Çanta yok.” diyor “Çanta kesin yok.” diyor, işte “Poşet var ve dondurma yiyor.” diyor; orada da çelişki var.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Neyse, sorularımızı tamamlayalım.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Ama biz, tabii, Bahri Bey’den öğrenmek istediklerimizi öğreneceğiz şimdi.

Ben de son olarak şunu öğrenmek istiyorum: Bu Hacettepe Üniversitesindeki adli tıp uzmanı anlatırken siz orada mıydınız?

BAHRİ VATAN – Değildim.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Değildiniz.

BAHRİ VATAN – Değildim, daha sonradan rapor elime geçti.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Sonra raporu okudunuz.

BAHRİ VATAN – Raporu okuduk, yorum yaptık.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Ve o rapor doğrultusunda da bunun bir atlama, bir intihar olmadığı kanaati kesinlikle sizce belirlendi.

BAHRİ VATAN – Kesinlikle, evet.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Peki, ben bu kadar...

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Teşekkür ederim.

Filiz Hanım, buyurun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hoş geldiniz Bahri Bey.

BAHRİ VATAN – Merhabalar.

Saygılar sunuyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ben, genel olarak Şaban Vatan ile Muhammet Vatan’ın ilişkileri nasıl, bununla ilgili bilginiz ya da değişim var mı o durumda, bununla ilgili görgünüzü alabilir miyim?

BAHRİ VATAN – Sayın Vekilim, ben ailenin içinden biriyim ve yaş olarak da belli bir yaşa geldim. Üstadım bilir, bizde “büyüklük” dediğimiz, işte aile büyüklerinden biri sayılırım. Hani, özele girdiğim zaman sıkıntı yaratır yani 2 kardeşin arasındaki –hatta bunlar 5 kardeş- 5 kardeşin arasındaki ilişkiyi, anne yaşantıları; bunlar bana hoş şeyler değil diye yorum yapayım, olur mu?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Tabii ki. Sadece yani burada özellikle Güler Vatan'ı dinlediğimiz zaman... Bakın, yüz ifadeleriniz değişiyor. Ben avukatım, bayağı mimiklere de bakarım, çok iyi hissetmediğinizi görüyorum o anlamda. Şimdi, burası tutanaklarda yayınlanmıyor maalesef benim açımdan.

BAHRİ VATAN – Rahat konuşabilir miyiz o zaman?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Rahat konuşabiliyorsunuz, evet, rahat konuşabiliyorsunuz. Yani şey değil, biz tabii ki çok özel şeylere girin istemiyoruz, böyle bir merakımız da yok, öyle bir niyetle de sormuyoruz ama hani birbiriyle çelişen şeyleri biraz da ortaya çıkarabilmek için aslında soruyoruz. Yani mesela, orada hep Şaban Bey'in onların elinde büyüdüğü, her şeyin çok güzel, güllük güllüştük olduğu bu olaya kadar o cenahtan ve ondan sonra sürekli karalandıkları ifade edildi. Ama sizin hani görgünüz nedir bu ilişki konusunda ve bu ilişkinin değişimi oldu mu, hep mi aynıydı? Bununla ilgili... Mesela, dayımın ifadesinde de, gelen şeyin, Atika Hanım'ın erkek kardeşinin ifadesinde de beş yıl boyunca kız kardeşlerini göremediklerini, buna o ailenin engel olduğu -yani Şaban Bey'in değil ama Muhammet Vatan ve Güler Vatan'ın- kız kardeşlerini dahi göremedikleri ve gerçekten aslında baskıcı ve başka bir ilişkinin olduğunu ifade etti yani sizin bununla ilgili görgünüz ne?

BAHRİ VATAN – Şimdi, bu aile Fikriye Hanım'la, annesiyle beraber büyüyen bir aileydi çünkü rahmetli Yaşar ağabey Almanya'da uzun yıllar kaldı, 60'lı yıllarda Almanya'ya gidip orada çalışıp çabalayıp ailesini geçindiren...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Fikriye Hanım Şaban Bey'in annesi, değil mi, hepsinin annesi?

BAHRİ VATAN – Evet, evet.

Yani aile böyle bir konumda yetişti. Karadeniz'in işte doğal yapısı, Almancı dediğimiz olaylarla, 60'lı yıllarda gitti, oradan doğru bakıldı ama Fikriye Hanım aileyi, çocukları, bir şekilde toparlamanın hesabıyla, ataerkil, ağa hanım dediğimiz bir olayla bu çocukları yetiştirdi. Bu çocuklar belli bir aşamaya geldi, rahmetli Almanya'dan geldi fakat o aile bir türlü birleşmedi çünkü o Almanya'da gördüğünü istedi, Fikriye çavuş da –biz çavuş deriz- eski hegemonyası devam etsin istedi, sıkıntılar sürekli baş gösterip gelip geçti. Daha sonra ticarete başlandı, ilk aşamada Muhammet ile babası bir fırın açtılar, ekmek imalatına başladılar. Bir süre gitti, daha sonradan fırını devrettiler. Babası rahmetli olduktan sonra, Muhammet plastik doğrama olayına başladı, belli bir aşamaya geldi. Bir şirketleşme olayında bahsettiğiniz Güler Hanım, Şaban Bey ve Atika'yla beraber ortaklaşa bir şirket oluştu. GİMPAŞ mıydı? Ona benzer bir ismi olması lazım yanılmıyorsam. Belirli bir süre geldiler. Daha sonra da Muhammet'in özel şikâyetlerinden en çoğu Şaban'ın işe sahip çıkmadığı, gitmediği gelmediği, buna benzer olaydır. Daha sonra da ortaklıktan ayrıldılar ama bilebildiğim kadarıyla, ne kadar günü geçmiş borç, hasıl buna benzer olaylar varsa bunların hepsi özelde hep Şaban ortaklıktan ayrıldığından dolayı, Muhammet başka bir şey yapacağından dolayı Şaban'a yüklenildi. Yükü biraz ağırdı garibimin. İşine sarılmaya başladı, çalışmaya başladı. Muhammet Bey de bu arada Tirebolu'daki bir petrol olayına dönüştürdü. Daha sonra mesafeler, o özel Atika-Güler ilişkileri yani bunlar pek hoş şeyler değil, oturup da bunları konuşmam bana yakışmaz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ama çok iyi değil anlaşılan, sıkıntılı.

BAHRİ VATAN – İlk başlarda sıkıntı çok fazlaydı bu evlilikten çünkü Şaban Bey başka birisiyle nişanlandı, birinci derece akrabamızla, daha sonra yürümedi. Hatta “Bunların arasını A bozdu, B bozdu.” gibi dedikodularla, sıkıntılarla –küçük yerin derdi çok oluyor- böyle bir yaşantıları oldu. Ondan sonra da belli bir aşamada hoş değildi, serindi yani işin gerçeği, aynı apartmanda oturuyorlardı ama bildiğim kadarıyla aylarca birbirlerinin kapısını açmadıkları zamanlar oluyordu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Bir sorum daha olacak. Muhammet Vatan ile Coşkun Somuncuoğlu’nun ilişkisini biliyor musunuz yani bununla ilgili bir bilginiz var mı?

BAHRİ VATAN – Yok, dedikodudan öteye geçmiyor yani sadece dedikodu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Yani çünkü şu anda -bilmiyorum, bu sizin elinizde de vardır belki ama- bende bir görüşme tutanağı var, iletişimin dinlenmesi kaydı var Muhammet Vatan’ın ve Coşkun Somuncuoğlu’yla konuşuyor. “Ben onu telefonda konuşmak istemiyorum.” diyor Coşkun. Muhammet Vatan “Ee.” diyor. “Çünkü bizim zerre kadar yok, hani neyse telefonda konuşmayalım, telefonlarımız dinleniyor.” diyor. Muhammet “Dinlensin.” diyor. ötekisi de “Yüz yüze geliriz.” diyor. Bu tutanakta böyle bir şey var bir yandan. Hani bir görüşmeleri, iş ilişkileri, başka şeyleri var mıdır yani buna ilişkin bir duyumunuz var mı?

BAHRİ VATAN – Benim duyduğum kadar siz de duymuşsunuzdur, söyleniyor, sadece söyleniyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Anladım, söyleniyor.

BAHRİ VATAN – Yani bu olaylar daha farklı boyutlarda hatta Coşkun Bey’in bir yakın akrabası şu anda bazı konulardan içeridedir, bilmem nedir, bu tür ilişkiler hep söyleniyor. Yani şunu arz etmek istiyorum: Özur dilerim, çok fazla konuşuyorum bu konuda. Az evvel Şaban Bey’in DNA’sını Eynesil’de babasına mal edebilecek konumdaki o bölgenin -sayın üstadım, iyi bilir- en yoz ilçesiyiz. İyi bilirsiniz, bilmeniz gerekir, 40’a yakın şu anda bizim orada tarikat derneği var Eynesil’de yani Eynesil bu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Şaban Vatan zaten kendisi olsa olayı kapatırdı yani tekrar açmazdı.

BAHRİ VATAN – Tabii, şimdi Atika Hanım da olsun, Şaban Bey de olsun bunlar hep Anadolu bakışıyla abdestli, namazlı, A’dan sonra B’nin gelmediğini bilen insanlar, hep oraya hizmet etmek, o düşüncedeki insanlardı bunlar.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Tamam, teşekkür ederim Bahri Bey.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Evet, Necati Bey, Jale Hanım sizden önce istedi...

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Filiz Hanım’la sorum aynıydı, onu soracaktım. Sadece Bahri Bey’e şunu sormak istiyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tamam, peki.

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Bu olaylardan önce Muhammet Bey ile Şaban Bey aynı binada mı yaşıyordu? Peki, süreç yine sıkıntılı mıydı? Mesela bir altı ay önce, yedi ay önce, Atika Hanım ile Güler Hanım... Yani tamam, anlatamayacağımız şeyler tabii ki vardır, onu zaten anladık da yine bir sıkıntı var mıydı?

BAHRİ VATAN – Yani öyle cevap vereyim. Duyumlara göre vardı yani örnek veriyorum: Fikriye Hanım, anneleri yukarıda dururken aşağıdaki yukarıya ziyarete gitmiyordu veya yukarıdaki aşağıdakine ziyarete gelmiyordu.

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Anladım, teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Teşekkür ederim.

Jale Hanım, buyurun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hoş geldiniz öncelikle.

Şimdi, önce şunu sormak istiyorum, siz Ankara’da mı yaşıyorsunuz?

BAHRİ VATAN – Ankara’da yaşıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ankara’dasınız. Kaç yıldır?

BAHRİ VATAN – Otuz yıla yakın olması lazım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Otuz yıla yakındır ama Eynesil’e gidip geliyorsunuz, ilişkileriniz...

BAHRİ VATAN – Tabii, çok sık gelir giderim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mesela “çok sık” derken...

BAHRİ VATAN – Senede 8 kere, 10 kere gider gelirim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – 7-8 kere gidiyorsunuz, anladım.

Şimdi, tabii size hak veriyoruz, ailenin içinden aileyle ilgili bilgiler vermek aile bireyleri konusunda tabii ki rahatsızlık yaratıcı olabilir ama herkes ilçede bir şeyleri söylemekten korkuyor, böyle bir izlenimimiz oldu bizim. Yani birtakım insanlar bir şeyleri biliyor, söylemiyor gibi bir izlenimimiz oldu. Onun için belki biz aileyle ilgili... Ben şimdi aileyle ilgili konuşurken oradan birkaç şey sorup başka şeylere geçmek istiyorum izninizle.

Şimdi, şöyle dediniz: “Altı yedi aydır, özellikle bu sıkıntı vardı.” diye. Bize çizilen tablo çok farklı, işte yemeklerin birlikte yenildiği, işte yemeği Güler Hanım’ın yukarıda pişirdiği, hep akşam yemeklerinin birlikte yenilip sonra eve çıkıldığı falan... Sizin de altı yedi aydır görüşülmediğiyle ilgili bir tespitiniz var.

BAHRİ VATAN – Süreç olarak toplarsanız...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani o süreci siz biliyor musunuz, o dönemde gittiniz mi?

BAHRİ VATAN – Tabii ki.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O dönemde gittiniz mi Eynesil’e?

BAHRİ VATAN – Yani iki ayı fazla geçmez benim gitmemem yani cenaze olur giderim, hasta olur...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Olay zamanından önce, iki ay önce gittim diyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Yani iki ay, üç ay evvel yani şimdi çok özele giriyoruz yani bunlar rahatsız ediyor beni de onun için anlatamıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, şöyle, tabii ki...

BAHRİ VATAN – Ya, peki, o zaman ben size bir şey sorayım siz bana sorarken.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sorun.

BAHRİ VATAN – Güler Hanım, kaç aydan beri veya kaç yıldan beri kayınvalidesinin evine girmiyormuş?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kayınvalidesi Şaban’la birlikte oturuyor değil mi?

BAHRİ VATAN – Hayır, Fikriye Hanım tek başına oturuyor.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Güler Hanım, girmiyor evine.

BAHRİ VATAN – Evet, onu da sorun o zaman, madem o kadar sıkı fıkı, yemekleri çok sık yiyorlarmış, ben sorayım size o zaman: Kaç aydan beri kayınvalidesinin evine girmiyormuş?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz şimdi bunları yani çevrede anlatılanlardan mı, aile içi anlatılanlardan mı biliyorsunuz yoksa bu sık gidişlerinizde tanık mı oluyorsunuz?

BAHRİ VATAN – Şimdi, Sayın Vekilim, benim evim ile onların evinin arası 20 metre, çapraz karşılıklıyız yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – 20 metre. Bu şey mi, Şermin Dede'nin evindeki, yan ev mi?

BAHRİ VATAN – Yok, yok, köyde, Ören köyünde, yukarıdaki.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Köyde, Ören'de, tamam, tamam, pardon. Anladım.

BAHRİ VATAN – Asıl baba evleri orada yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tamam, peki yani biz az çok anladık Güler Vatan ile Atika Hanım'ın ilişkilerini.

BAHRİ VATAN – Yok, ben öyle şeye yorum yapmadım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Atika Vatan'ın kendi ailesiyle ilişkileri konusunda bir bilginiz var mı? Biraz önce söyledi arkadaşlarımız, hani evine gitmiyormuş ailesi uzun süredir yani ailenin böyle bir baskısı var mı, Atika'nın ailesiyle görüşmeme konusunda Muhammet Bey ile Güler Hanım'ın, onu biliyor musunuz?

BAHRİ VATAN – Şimdi, ilk nişan olayı birinci derecede akraba ile idi ama bu nişan süresi biraz uzayınca çeşitli dedikodular çıkmaya başladı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Atika Hanım'la nişanı?

BAHRİ VATAN – Hayır, Atika Hanım'dan evvel bir başkasıyla nişanlıydı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Önceki nişanı, tamam.

BAHRİ VATAN – Birinci derecede akrabamızıdır çünkü yani hoş olmayan, örnek verelim, ben böyle yöreye göre anlatayım “Fındıklıkta gördük, bahçede gördük, çeşmede gördük.” gibi ufak tefek tabii ki dedikodular veya bunun benzeri laflar olmaya başlayınca artı, 2 elti de birbirlerini pek sevmediler galiba ilk etapta, onun için de biraz böyle sıkıntılı bir süreç geçti. Düğün olduktan sonra bu süreç biraz devam etti -kabullenme çünkü aileye yeni bir birey geliyor, yeni yapı- öyle oldu mu zorlandılar yani için gerçeği.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, tamam, ilişkileri bırakalım, hani onları bırakalım.

BAHRİ VATAN – Bırakalım, zorluyor çünkü.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O zaman daha farklı bir soru soracağım. Size yani sorsak Güler Vatan nasıl bir kişilik, Atika Vatan nasıl bir kişilik? Hani çok kısa, hani böyle çok ayrıntılı söylemeyin.

BAHRİ VATAN – Yorum yok.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama bitmedi sorularım, tamam, oradan onları geçelim.

BAHRİ VATAN – Şimdi, bu saatten sonra uyumak istiyorum, lütfen yani bunları söyleyip de uyumamak istemiyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tamam.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Pekâlâ, siz Rabia Naz'ı siz tanıdığınızı ifade ettiniz yani biliyorsunuz, çocuğun kişilik yapısını falan biliyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Tabii, tabii, bizim elimizde büyüdüler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ailenin diğer çocukları, mesela Berkay Vatan yani onunla ilişkileriniz nasıl yani onu tanıyor musunuz yakından?

BAHRİ VATAN – Ben tanırım, tabii, Buğra’yı da tanırım yani bu çocuklar hep ellerimizde büyüdüler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Buğra, ağabeyi Berkay’ın.

BAHRİ VATAN – Ama Berkay ile Buğra için söyleyeceklerim daha farklıdır, Rabia için... Rabia bizim elimizde büyüdü yani altını temizledik, üstünü temizledik, ebe oynuyorduk, top oynuyorduk, yani kapılarımız... Çünkü o çocuklar, Buğra falan aşağıda büyüdüler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aşağıda derken, ilçede?

BAHRİ VATAN – Aşağıdaki evde büyüdüler yani oturdukları evde büyüdüler, onun için pek bu kadar iç içe olunmadı yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani onların kişilik yapıların bilmiyorsunuz. Yaşar’ın?

BAHRİ VATAN – Yaşar, oldum olası mülayim, sessizdir, özellikle son olaydan sonra iyice kapandı kaldı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – İlk etapta çok ilginç şekilde bir şey duyduk yani geçen toplantıda. İlk etapta bir Berkay da suçlanıyor trafik kazasıyla ilgili, onunla ilgili bir duyumunuz var mı sizin?

BAHRİ VATAN – Berkay o zaman Eynesil’de değildi galiba bildiğim kadarıyla.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ağabeyi yok, Berkay orada.

BAHRİ VATAN – En küçüğü Berkay...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz bu duyumu duymadınız, biz de çünkü ilk kez geçen hafta duyduk onu.

BAHRİ VATAN – Yok, yok, duymadım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Berkay’ı da çok yakından tanımıyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Yani Rabia kadar değil.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki.

Şimdi, Hacettepeden alınan raporla ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Sizin hani şöyle bir ifadeniz var: “Evet, bu cinayet.” diye bir tespitte bulunuyorsunuz, biz de tanık ifadelerinden bunu öğrendik. Bu kanı sizde özellikle Şaban Vatan’ın anlattıklarıyla mı oluştu yoksa siz ilçeye gittiğinizde başka duyular, işte olayı incelemenizle mi oluştu o kanı sizde?

BAHRİ VATAN – Şimdi, sevgili üstadım, konum itibarıyla -az önce Cemal Bey’in de ifade ettiği gibi- burada böyle bir şeyin gerçekleşme şansı yok, iyi veya kötü...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Düşme yönünde.

BAHRİ VATAN – Tabii, yani şimdi atlama... Şimdi, topaç gibi bir çocuk düşünün yani 60-65 kilo, o kadar yüksekte atlıyor ve -çok kaba tabir olacak- şey gibi yapışıp kalıyor.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Söyleyin.

BAHRİ VATAN – Ya bu hiç öteye gitmedi mi arkadaşım?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama şimdiki yeni şey biliyorsunuz yan fındıklığa düştüğüyle ilgili.

BAHRİ VATAN – Onu o zaman altı ayda bir ifade değiştiren insanlara sormanız lazım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kim o altı ayda bir ifade değiştiren?

BAHRİ VATAN – Yorum yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani siz yana da düşemeyeceğine inanıyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Tabii, yani mümkünü yok ki. Şimdi yana düştüğü zaman, baktınız, fındık bahçesinin konumu ortada, siz oradan doğru sol bacak kopma safhasına gelmiş, öyle olmuş, böyle olmuş bir insanın o kadar yerde... Ki orası rampa bir yer yani akıl, mantığım alacağı şeyler değil bunlar.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, siz ilçeye gittiğinizde birileri -yani belki anneye, babaya ya da amcaya söyleyemiyordur- size başkaları bir şeyler söyledi mi, hani isim sormayacağım.

BAHRİ VATAN – Yok, ben konum itibarıyla yani pek Eynesil vatandaşlarıyla bu tür konulara girmem, sevmem de yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Anladım.

Şimdi, Hacettepeden alınan mütalaada siz mi ulaşıyorsunuz Şaban Vatan'a, o mu size? Sanıyorum Şaban Vatan kendi mi başvuruyor, ondan sonra mı siz devreye giriyorsunuz, sizin Ankara'da olduğunuz için mi geliyor? Yani orayı bir anlatırsanız tam.

BAHRİ VATAN – Şimdi, Trabzon'dan alınan raporun sonucunda baktık ki yani bizim hafızalarımızla çözeceğimiz olaylar değil. Birkaç kişiyle bu raporları görüştük, dedik ki: "Bu nedir?" Tıbbi terimleri çözemediğimiz için... Dediler ki: "Bunu iyi bilir işte Hacettepenin Travmatoloji Bölümü veya onun benzeri, buna yorum yapsın."

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani siz bu şekilde bildiğiniz insanlardan görüş aldınız.

BAHRİ VATAN – Evet, böyle bir konuşmanın sonucunda ulaşıma, iletişim ağlarına bakarak, en iyisinin bunun Hacettepe olabileceğini düşünerek böyle böyle olayda... Yani bildiğim kadarıyla da -kesinlikle de eminim- ne Şaban'ın ne de benim, bizim yanımızda olan arkadaşın falanca hocayla, fişmancayla böyle bir diyalogumuz hiçbir zaman olmadı. Belirli bir harç yatırıldı, ondan sonra da...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Evet, kuruma başvurduunuz.

BAHRİ VATAN – ...yasal olarak içeriye Trabzon Adli Tıp Kurumunun raporunu verdik, geldik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ne kadar harç yatırdınız?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Jale Hanım, özür dilerim, Şaban'ın burada bir kayınçosu var mı?

BAHRİ VATAN – Ankara'da yok.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ya da eniştesi?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mehmet isimli?

BAHRİ VATAN – Yok, Ankara'da yok.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Var mı birisi yani eniştesi?

BAHRİ VATAN – Ha, TRT'de idi, Ankara'da görevden alınan.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Neydi ismi?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mehmet.

BAHRİ VATAN – Mehmet miydi? Görevden alındı.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Jale Hanım onu... Onun randevu aldığı söyleniyor yani Hacettepede doktoru onun bulunduğunu söylüyor Şaban.

BAHRİ VATAN – Vallahi Cemal Bey, benim bildiğim, böyle bir oluşumun dışında, bizim araştırmamızda işte bu raporun bir üst makam tarafından yorumlanması doğrudur ve o aşamada hareket ettik yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, harç olarak bir...

BAHRİ VATAN – Onu bilmiyorum, ben yatırmadım, çünkü.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bilmiyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Onu bilmiyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tamam yani bir iddia var onunla ilgili “Şu kadar yattı...” Ama başka biri “bu kadar” diyor, onu bilmiyorsunuz.

BAHRİ VATAN – Şimdi, Sayın Vekilim, az evvelki aynı yerlere geldik, hep sıkıntılı olaylar... Yani siz bunu bilen insanlarız, döner sermayeye paranızı yatırırız, yorum yaptırırız. Yani bizim Hacettepe Üniversitesine -söz meclisten dışarı- rüşvet verme şansımız var mı ya veya hocalarına? Böyle bir olay... Ama küçük yerin dedikodusu bunlar.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ali Rıza Tümer’le görüşmediniz dolayısıyla.

BAHRİ VATAN – Yok, hayır.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hacettepeden hiç kimseyle mi görüşmediniz?

BAHRİ VATAN – Hayır, kimseyle görüşmedim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonunda yorumlamak değil, raporu mu aldınız elinize?

BAHRİ VATAN – Evet, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Raporu Şaban Bey mi aldı, siz mi aldınız?

BAHRİ VATAN – Şaban Bey aldı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şaban Bey aldı, size gösterdi. Siz başka birileriyle konuştunuz mu hiç yani bu olay hakkında? İşte o rapor alındıktan sonra, hani, birilerine daha gösterelim, baksın falan gibi bir şeyler oldu mu?

BAHRİ VATAN – Rapor alındıktan sonra olayları yani üzerinde özellikle durduğumuz olayları, işte darp olayı, bir darp veya çarpma olayı, bunun benzeri olayları... Çünkü -isim vermeden konuşayım bu konuda- dün de bir ağabeyimizle görüştük -isim versem hepimiz de tanırız, önemli değil- o da aynı şeyi anlatıyor. “Fizyolojik olarak kadın intihar ettiği zaman mutlaka kalçasının üzerine düşer, bu da omurliliğin kırılması anlamına gelir. Erkek de her şartlarda mutlaka kafasının üzerine düşer.” Başka bir şey demeyeceğim yani daha ne diyeyim ben?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, başka giden gazeteciler var oraya hani Müge Anlı var, hani onlarla ilgili sizin bir bilginiz var mı yani geri dönüşleriyle ilgili?

BAHRİ VATAN – Hanımefendi araştırmayı yaptı, belli bir aşamaya gelecekti, ne olduysa, ertesi gün aldığı duyuların sonucunda pıyızı pırtıyı topladı gitti, ondan sonra da bu konuya hiç eğilmedi. Yani, çok özür dileyeceğim, Adana’nın bilmem işte varoşlarının bilmem ne mahallesindeki olaya giden insan, bir anda, ne olduysa, yıldırım hızıyla ekibini topladı gitti.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, yani siz de bir gücün bu işleri engellediğine, delillerin karartıldığına mı inanıyorsunuz yani niye hâlâ çözülemedi?

BAHRİ VATAN – Kesinlikle, kesinlikle.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir güç var orada diyorsunuz, bunları engelliyor.

BAHRİ VATAN – Kesinlikle yani yirmi aydan beri ortada olmayan bir olaylar. Yani şimdi, çok özür dileyeceğim, kimseyi suçlamıyorum, yanlış anlamayın. Savcı bey de haklıdır, hâkim de, avukat da, herkes haklıdır ama bir raporda DNA'yı atlayabilecek savcuyu siz bana izah edebilir misiniz? Ukalalık ediyorum, haddimi aşıyorum.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – DNA'yı atlamak nasıl yani?

BAHRİ VATAN – Yani bu raporda DNA'yla ilgili çocuğun tırnaklarında DNA olgularını...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bakın, Başsavcının bize söylemesi şu...

BAHRİ VATAN – Ben kimseyi suçlamıyorum ki.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Başsavcı diyor ki: “Ben tamamından DNA testi istedim ve aldım.” Ama...

BAHRİ VATAN – Ne zaman diyor?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – savcılık kararının “gizlilik” olduğu dönemler de dâhil. “Bana 2 kişi vermedi DNA'sını, biri Şaban Vatan, biri de Yaşar Vatan.” diyor. Önemli değil, sonra, önce... Ama arkadaş ne diyor bakın, bu yeni çıktı, “Şaban Vatan ile Yaşar Vatan bana DNA testi vermedi.” diyor.

BAHRİ VATAN – Kim diyor bunu?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Başsavcı diyor.

BAHRİ VATAN – Üstat, bu kadar keyfi mi ya, nerede yaşıyoruz biz?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Keyfi değil de orada baba vermediği için... Daha sonra geldi, verdiler, daha sonra verdiklerinde de Şaban Vatan ile Yaşar Vatan'ın DNA'sı çıktı. Bunda öyle vahim karamsarlık yaratacak, böyle “olağanüstü tezgâh” diyecek bir şey yok ki. DNA testinde Yaşar Vatan ile Şaban Vatan çıktı. Bu, dediğiniz gibi olabilir, Şaban Vatan çocuğu kucakladığında olabilir. Yaşar Vatan'ınki nasıl olur, onu Yaşar Vatan izah etsin. Ama, yani, bunu bir yere suçlayarak, “Bu DNA testleri ne oldu, niye Şaban Vatan'ın oldu da...” diyerek mahkemeyi, savcılığı da töhmet altında bırakmamak lazım.

BAHRİ VATAN – Bakın, Cemal Bey, başlarken aynı şeyleri söyleyerek başladım. Ama sonuçta yeni yeni ortaya çıkıyor, yeni yeni konuşuluyor.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bahri Bey...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben, yalnız, bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yeterli bence. Bahri Bey'i gönderelim.

Çok teşekkür ediyoruz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben burada tutanaklara geçecek, Cemal Bey'in bilgilerinin yanlışlığı açısından...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Onu Bahri Bey'den sonra görüşelim.

Bahri Bey, çok teşekkür ediyoruz.

BAHRİ VATAN – Sizden sadece Komisyondan istirhamım, yani o süreçte... Bakın, şimdi, eğer raporlara geçmiyorsa rahat konuşayım. Bu örnek, bir duyumdur, anlatıldır Eynesil'de. Gece saat ikide, şahsınızla ilgili konuşayım, Sayın Başkanım, sizin adli tıp morgunda ne işiniz vardı?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Kimin?

BAHRİ VATAN – Konuşuyoruz efendim. Buyurun, açıklayın. Şimdi, aynı yerlere geleceğiz. Bir örnek vereceğim: Bu olay olduğunda, dört buçuk civarlarında Görele Emniyet Müdürlüğüne trafik kazası olarak geçti bildiğim kadarıyla.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Öyle geçmedi. Onların pek çoğu, dediğiniz gibi, duyumlar ve pek çoğunun da gerçeğe ilgisi yok.

Biz size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sizin göreviniz nedir?

BAHRİ VATAN – Ben emekliyim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Nereden, nasıl bir görevden?

BAHRİ VATAN – Özel sektörden emekliyim.

En sonunda Tandoğan’daki Altinel grubundan emekli oldum, Altinel Hotel’den.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, teşekkür ederiz.

BAHRİ VATAN – Teşekkür ederim. Saygılar.

2.- Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması amacıyla bilgisine başvurmak için Komisyona davet edilip gelmeyen kişilere ilişkin görüşme

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi ben bilgi arz edeyim sizlere arkadaşlar: Önder Dede, gelececeğini, Eynesil’e gelerseniz ifade verebileceğini, defalarca başka yere verdiğini falan söylüyor. Emine Cebeci “Bildiğim her şeyi söyledim, gelmem.” dedi. Cevher Küçük’ün bilgisini bulamadık, ulaşamadık.

YASAMA UZMANI RIFAT AYDIN - İlçede öyle birisi yokmuş Sayın Başkanım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Var, şöyle: “Muzaffer” diye biliniyor. Esas ismi Cevher Küçük, Muzaffer... Çok olayla bağlantısı var. Aileyi çok iyi tanıyor, Çiğdem Cebeci’yle falan da çok iyi arkadaş. Ben bilhare olayla ilgisini anlatırım size.

YASAMA UZMANI RIFAT AYDIN - Kaymakamlığa “Cevher” olarak sorduğumuz için bulamadık.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aslında kaydı öyle herhâlde. Onu Çiğdem Hanım’a soralım, resmî adını soralım, ben de resmî adını bilmiyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Soralım.

Hanife Dede’ye de ulaşamadık.

Onun dışındakiler katılıyor.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başkanım, geçen hafta hani konuşmuştuk onu, Alper Nalbant’la ilgili bir açıklama yapacaktık hani, niye gelmiyor, gelmek istemiyor diye. Onu Komisyon...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – “Ben ifade verdim defalarca, o ifademde bir değişiklik yok, oradan okuyun.” diyor.

YASAMA UZMANI RIFAT AYDIN - Esnaf olması sebebiyle işini bırakamayacağını belirtti.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Ama biz yüzünü görmek istiyoruz. Alper Nalbant, Ahmet Ekin, Serhat Balcı. Ben her defasında yazdım, ben yüzlerini görmek istiyorum bunların, yani nasıl ifadeyle konuşacaklar?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Eynesil’e gidelim ağabey bir daha.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Gidelim gerekirse.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Adam “İşim için gelemiyorum.” diyor, madem işi için gelemiyorsa...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Bu, kabul edilebilir bir mazeret değil. “İşim var, gelmiyorum.” Böyle bir şey olur mu ya? Ne demek yani? Burada çok ciddi bir konu tartışıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun üç paralık işi var. Böyle bir şey olmaz. O zaman sorumluluğu var diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir şey olur mu?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben de arada bir şey söylemek istiyorum.

Şimdi, Cemal Bey, siz savcılıkla ilgili suçlamalarda... Ben şu bilgiyi paylaşayım sizinle: Siz diyorsunuz ya “Baba vermiş mi?” Çok enteresan şekilde, bir buçuk yıl sonra DNA almaya başlıyorlar. Biz gitmeden önce, işte, Muhammet Vatan’ın evi aranıyor, şu oluyor, bu oluyor, falan filan ama çok ilginç şekilde, yine savcılık, sadece 2’sinin vermediğini açıklıyor. Bakın, yani savcılıkla ilgili böyle saptamalar yapmayın lütfen. Savcılık...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bakın, lütfen Jale Hanım, benim aklımla oynamayın.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben aklınızla oynamıyorum.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben saptama falan yapmadım. Abdullah Ağar Bey sizin de olduğunuz komisyonda açıklama yaptı. Ben ezbere konuşmadım, ben duyum üzerine konuşmadım. Ya Başsavcıyı dinlemediniz o anda ya da başka yerdeydiniz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben çok iyi dinledim.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sesiniz çok yüksek çıkıyor.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ya, sesim gür çıkıyor Filiz Hanım, müdahale etme!

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Komisyonu erken bırakıp giden sizsiniz. Artı, burada tek tek ifadelerin altını çizerek okuyun.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Bakın, Başsavcı aynen şunu söyledi, Başsavcı dedi ki: “Biz ismi geçen herkesten DNA örneğini aldık, tutanaklarda da var ama sadece Şaban Vatan ve oğlu bize DNA örneği vermedi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – 13 kişiden... Doğru.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben, bunun üzerine bunu söyledim. Birini suçlamak adına, birini savunmak adına değil.

JALE NUR SÜLLÜOĞLU (Eskişehir) – Hayır, savcılığı savunuyorsunuz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Nedenini biliyor musunuz?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Neymiş nedeni? Nedenini de söyledi. Nedenini de Başsavcı şöyle ifade etti: “Baba, bütün herkesin, adı geçen, benim söylediğim herkesin DNA’sı alınsın dedi diye...” dedi. Böyle bir şey var mı? Niye Şaban Vatan’la...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Evet, polislerin, oradaki...

Şimdi bakın, var mı, yok mu ayrı bir şey ama birisinin kendisine... Kendince haklı.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Şaban Vatan hâkim mi, savcı mı? Herkesi söyleyince olacak mı?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, değil, tabii ki olmayacak ama sanki sadece şu lafı söylemek ile şunu söylemek farklıdır: “Herkesten DNA’sı alındı, Şaban Vatan ile oğlu vermedi.” Şimdi, bu ne yapar?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben demedim ki, Başsavcı dedi.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, hayır... İşte, bu ne yapar? İnsanları töhmet altında bırakır. Ama şunu söylemek farklıdır: 13 kişiden DNA'sı alındı ama baba dedi ki, oğluna da verdirmedi, dedi ki: "Asıl orada, o ilk olay anında olan, işte, polisler, şunlar bunlar, onlardan alındı mı bakalım? Onlar da alınsın, ben de tabii ki vereceğim." dedi. Şimdi, bu iki ifade farklıdır.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Pekâlâ, Filiz Hanım, filmin sonunda DNA testi...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Benim hatırladığım, baba öyle demedi, özür diliyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Baba öyle dedi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Baba şöyle dedi: "Bütün polislerden ve polislerin eş ve çocuklarından alınsın." dedi. Başsavcı da dedi ki: "Bu makul bir şey değildir." dedi.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya, tamam, o anda şuursuzca bunu söylemiş olabilir de...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hayır, bizim önümüzde dedi, bizim önümüzde; evde konuşurken söyledi bize.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Anladım da diğer ifade ama onu töhmet altında bırakır.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Biz burada kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Pekâlâ, filmin sonunda...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Film değil.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Film derken, olayın sonunda... Ya, her şeye bir şey yapmayın. Filmin sonunda DNA testi Şaban Vatan ile Yaşar Vatan'a çıktı mı? Çıktı. O zaman diğer insanlarla ne uğraşıyorsunuz? DNA testi Şaban Vatan ile Yaşar Vatan'ın değil mi? Siz avukatsınız. Sonuç bu değil mi? Nihai sonuç bu değil mi?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Onlar mı yaptı yani? Böyle mi?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bakın, bir şey yaptı demedim. DNA testi Şaban Vatan ve Yaşar Vatan'a ait değil mi Filiz Hanım?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Buradan nereye varıyorsunuz?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Buradan, diğer insanlarla ne uğraşıyorsunuz o zaman diyorum. Yani niye? DNA testini verse ne olur, vermese ne olur?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – DNA konusu kapandı demek istiyor.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Kapandı diyorum DNA konusu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) - Hayır, bir dakika... Ben DNA konusuyla uğraşmıyorum. Sizin sadece şöyle bir refleksinizle uğraşıyorum: Şimdi biz burada ne savcıyı ne polisi ne Şaban'ı ne Ali'yi ne Ayşe'yi koruyucu bir tavır içerisinde olamayız. Burası bir Komisyon ve...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Koruyorsunuz ama. Bakın, geçen hafta ben katılmadım, Sofya'daydım, siz basına çıktınız, Canan Coşkun'un...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ben çıkmadım.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Açıklama yaptı sizin adınıza HDP Grup Başkan Vekili, dedi ki: "Ben Filiz Kerestecioğlu'yla görüştüm..."

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, benim kendi açıklamam var.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – "...CHP'lilerle görüştüm, dediler ki: Canan Coşkun'un alınması, gazetecilerin gözaltına alınması çok yanlış olmuştur, bu baskıdır." Bunları çıktınız söylediniz, niye?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – O başka bir şey, gazetecilerden bahsediyorum, hiçbir alakası yok.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Siz bu Komisyonun görevini gasbeden, bu Komisyonun adını kullanan, bu Komisyonu lekeleyen birilerini savunduğunuzda...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Cemal Bey, kusura bakmayın, geçen haftaki tutanakları okursanız, biz bunların hepsini burada tartıştık. Eğer tek tek konuşabilecekseniz konuşacağım çünkü bana bu üslup iyi gelmiyor. Ben başka bir şeyi tamamlayabilirsem ifade edeceğim eğer.

Geçen hafta özellikle burada neredeyse bütün Komisyon olarak birçok kez biz aslında ilk soruşturmanın eksik yapıldığını tespit ettik. Bu sadece benim tespitim değil. Bu bir suçlama değil, bu bir tespit. Yani ilk savcının yaptığı çok ciddi eksiklikler var. Ne kadar zaman sonra insanların ifadesi alınmıyor, ne kadar sonra DNA'lara ulaşıyor, ne kadar sonra olay yerinde detaylı incelemeler yapılıyor, biz bunları tespit etmek durumundayız. Belki bizim Komisyondan sadece çıkaracağımız şey... Biz bir cinayet soruşturma ekibi değiliz, yani sonuçta bu yaptı, o yaptı, şu oldu gibi bir şey çıkarmayacağız. Ama şunu çıkarmak da bizim görevimiz: Burada ne eksiklikler yapıldı? "Acaba bir yıl önce her şey yerli yerinde yapılsaydı, o zaman başka bir şey olabilir miydi"yi tespit etmek durumundayız ve ben burada bu konuda hemfikir olduğumuzu zannediyorum. Yani benim söylediğim şey bu. Bu savcı bu yüzden buradan gönderildi. Geçen hafta gelen 3 polis vardı burada, gönderildiler. Neden gönderildi bu insanlar? Eksiklik olduğu için gönderildiler. Yani biz istediğimiz için ya da bu Komisyon kurulduğu için ya da biz polisine, savcısına laf atmak istediğimiz için olmadı. Yani sonuçta biz de hakkaniyetle bir şeyleri yerli yerine koymak durumundayız. O nedenle karşılıklı olarak bu Komisyonda devam edeceğimiz bundan sonra da. Lütfen söylediklerimize şey refleksi vermeyin: "Savcıcıyı suçlamayın, onu suçlamayın." Böyle bir şey yok. Ama soruşturma eksiklerini tespit etmek durumundayız.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Arkadaşlar, müsaade eder misiniz, ben de konuşabilir miyim?

Şimdi, idareyi bilen biri olarak söylüyorum: Polislerin gönderilmesi, oradaki savcının başka bir göreve tayini filan, bunların hiçbirinin bu olayla ilgisi yok. İdarenin, normal devletin kendi sistematigi içerisinde polisler zaman zaman yer değiştirir, savcı zaman zaman yer değiştirir, savcı hâkim olur, hâkim savcı olur. Burada bizim incelediğimiz olayda elbette "Hepimiz ön yargılarımızdan ayrılalım." falan demek güzel bir temennidir ama imkânsız bir şeydir, insana ön yargısı vardır. Ama onlara fazla takılmayalım. Tespitlerimizi yaparken bu tespit acaba doğru mu, benim kanaatim mi, ben böyle mi zannediyorum, gerçekte öyle mi, değil mi sorularını sık sık kendimize soralım. Biz hakikaten nasıl olduğu izah edilemeyen, aydınlatılması oldukça güç ve daha sonra da bütün tarafların ve Türkiye'deki dost-düşman bütün grupların, siyasi partilerin, marjinal grupların, Giresun'da birbiriyle hesabı olan hatta herkesin bu olay üzerinden taraf tuttuğu bir konuyu inceliyoruz. Yani çok zor bir konuyu inceliyoruz, sözlerine aynen katılıyorum, olabildiğince, hiç kimseye karşı bir cephe almadan, kimseyi de savunmadan, kimseye de karşı olmadan, hiçbir şekilde de ön yargı üretmemeye çalışarak... Mesela bu arkadaşımızı çağırdık az önce, Bahri Bey'i, Bahri Bey'i bir tek konu için çağırdık, tek konu için. Bunu istirham edeyim sizden. Azıcık roman okuyan, ne bileyim, bir defa film seyreden, hayatında bir defa bir kavgayı ayırt eden, 2 arkadaşının kavgasına şahit olmuşsa, 2 çocuğunun -anneyiz, babamız hepimiz, kavgalarını dinlemişsek- herkes kendine göre anlatır. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sadece Hacettepe olayı için çağırdık bunu. Diğer söylediklerinin tamamı bizim onda l'imiz bilgisiyle konuşuyor. Komisyon üyelerinin, hatta yüzde l'i bilgisiyle konuşuyor. Onun için biz olaya odaklanalım, ondan ne alacağımıza, ona odaklanalım, sorularımız o şekilde olsun. Birbirimizin... Ben bu Komisyona,

hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şu ana kadar çok iyi geldik. Hiç kimsenin zihninde bir şey yok. Ha, zihnimizde neler var? Bazı şeyler var elbette. Ama bunlara da, o olanlara da şüpheyle yaklaşalım, olanları da bir daha kontrol edelim. Öyle var mı, yok mu? Hani, rahmetli Kemal Tahir'in söylediği gibi, "Her sabah kalkıp evimin sokak numarasını kontrol ediyorum. Gerçek sürekli değişir." diye espri yapmış. Öyle gidelim ve iyi gidiyoruz, onu söyleyeyim.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Başkanım, benim iki konuda bir şeyim olacak:

Bir: Ben buna iki gün önce dikkat ettim, bir arkadaş uyardı. Olay yerindeki bir tank -ismi Neşet olabilir, tam hatırlamıyorum ama, Neşet olabilir- "Rabia Naz'ı eve girerken gördüm." diyor, değil mi?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır, o Neşet değil, başka biri.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bir polislin tek satırlık bir ifadesi var.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Naşit. Kızı var, kızı görmüş.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Beyza Okur.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Beyza.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bunun ciddi anlamda dinlenilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İkincisi de: Şaban Vatan o gün Yaşar Vatan'ın 12 Nisan tarihli bilgisayar görüntülerini paylaştı. Var mı bu görüntüler elinizde, oyun oynadığı görüntüler? Benim oğlum 21 yaşında, büyüklerin ellerinden öper, iyi bir... İletişim okuyor, 4'üncü sınıfta. Bunu kendince görev kabul etmiş araştırmış. Bunun araştırılması için söylüyorum, doğrudur diye değil, bunu dikkatinize sunuyorum. "Baba iki görüntü paylaşıyor, Şaban Vatan. Görüntünün biri 21 dakika, biri 17 dakika. Bu şu anlama geliyor, Şaban Vatan'ın oğlu Yaşar Vatan o an oyun oynamıyor. Çünkü görüntüde saat yok. Bizim oynadığımız bütün oyunlarda saat olur, o oyunu ben de oynadım, saat olur. Bunu dikkatle incelemenizi istiyorum." diyor. Bir de "Bir baba, oğlunun bu işte hiçbir dahli yokken niçin geriye yönelik, 12 Nisandaki görüntülerini fotoğraf çekerek savcılığa verdi veya bilgi olarak verdi?" diyor. "Bunun araştırılmasını senden rica ediyorum, bu oğlan, Yaşar Vatan oyun oynamıyordu. Dolayısıyla, bu ekran görüntülerini dikkatle inceleyin, saat yok ekran görüntüsünde. Biri 21 dakika, biri 17 dakika; dolayısıyla bu süreçte bu oyunu oynaması mümkün değil yani ondan çıkıp diğerine girmesi ve oynaması mümkün değil. Bunu dikkatinize sunuyorum." diyor.

Yani buradan ne çıkar, hep beraber göreceğiz. Bunu Yaşar Vatan da söylesin. Çünkü baba çok şey, geçen beni aradı –sizi arıyor mu bilmiyorum ama- "Şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz." Ben de dedim ki: Kayda al o zaman söylediklerimi; sen kayıt işini iyi yapıyorsun, benim söylediklerimi de kayda al. Sen niçin bu adama bağırдың, niçin gazetecilerle görüştün? "Ben Canan Coşkun'u tanımıyorum, onun hakkında şikâyetçi olacağım, beni rezil ettiler. Benim hiçbir şekilde bu olaydan haberim yok." dedi. Nasıl yok, olay yerine gitmişsin, bağırıyorsun dedim.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ama karşı...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hayır, o diğer gazetecilerle gelmiş, Kazım ve Tuğba'yla beraber gelmiş taksikle diyorlar.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, hayır.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ya da bilmem. O da diyor ki: "Benim bunlarla hiçbir işim yok, ben bunlardan şikâyetçiyim." Bu da dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tuğba Demir'i mi söylediniz?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hayır, Şaban Vatan'ın dediğini söyledim Jale Hanım, benim dediğim değil.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU - Şimdi, bu Naşit'le ilgili bir açıklama yapayım: Kızı küçük, 18 yaşından küçük.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – 1 yaş küçük Rabia'dan.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Kızından duyduğunu söylüyor, Naşit'i çağırabiliriz, çocuğu çağıramayız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yani orada bir satırlık ifadesi var Başkanım, çok önemli.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama şöyle: Naşit kendi görmüyor, Beyza ile diğer arkadaşı görüyor.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ben de öyle dedim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ve çok ilginç, aşağıya inerken -2 çocuğun da ifadesi- kesinlikle evin önünde falan değil. Sadece Naşit bir satırda –Adli Tıp raporunda galiba- şey diyor: “Evin orada görüldü.” O da çocuğunun ifadesi, kendisi görmüyor. Çocukların ifadesi, rehber öğretmen, Saime Hanım kontrolünde alınıyor. Kendisi görmüyor ve çocukların 2'sinin de iddiası, biri dondurma gördüğünü hatırlıyor, biri dondurmaya hatırlamıyor; biri “Sırt çantası yoktu.” diyor ve 2'sinin yalnız ortak şeyi şu: “Aşağı doğru iniyordu.” diyorlar. O Ören yokuşundan aşağı iniyormuş. 2'sinin de çok net o ifadeleri. Hüseyin de bize bunları anlattı –hatırlayacaksınız- sonra ben kendi ifadelerini okudum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ayrıca Naşit aktarıyor, çocukların ifadesi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben bir şey söyleyebilir miyim Başkanım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Buyurun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şimdi, şöyle, benim oradaki itirazım şuydu Cemal Bey: Siz hani savcılığı suçlaması yönündeki şeyi sadece “Babadan DNA alındı, dolayısıyla babadan, abiden alındı, onlar vermiyor, dolayısıyla savcılık sorumluluğunu yaptı.” gibi bir tespitte bulunduğunuz için... Ben Filiz Hanım'ın söylediklerine ek olarak bunu söylüyorum. Onu söylemek için çok yüzeysel bakmamız gerekiyor, sıkıntımız orada. Mesela, o kadar yüzeysel bakmamamız lazım. Siz diyorsunuz ya bakın, ben tutanakların hepsinin...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Çocuğun tırnakları arasında DNA olduğu ne zaman tespit edilmiş?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Benim odama çıkalım gidelim buradan, ben olayın krokisini çizdim. Saat saat herkesin...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Trabzon Adli Tıp.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – O ne kadar işte?

Özür dilerim, şimdi Jale Hanım'a onu demek istiyorum. Bakın, Filiz Hanım, ben avukat falan değilim de dört yıl da hapis yattım yani sonuçta aynı sürede okumuş olduk yani.

Jale Hanım, çocuğun tırnakları arasındaki DNA ne zaman bulundu?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O, ta olay zamanı var.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – O da sonradan bulundu.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, olay zamanı var ama siz şimdi eğer bu DNA'yı kalkıp on dokuz ay sonra alıyorsanız şimdi bu savcılığı savunmak burada bir yanlış.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – On dokuz ay sonra değil, altı ay sonra.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Her neyse, sıkıntı burada hani bu tespitlerde bulunmayalım, çok ani refleks göstermeyelim belli olaylarda.

Bakın, siz o gün çıktınız, bir basın şeyi yaptınız. Siz geçen hafta yoktunuz, biz bunu konuştuğumuz burada kendi aramızda. Bu tür refleksler verdiğiniz an Komisyonla ilgili sıkıntılar doğar. Bu refleksleri lütfen vermeyelim.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Niye vermeyelim? Yani çıkacak sizin grup başkan vekilleriniz “Gazeteciler tutuklanıyor, bilmem ne gözaltına alınıyor...”

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Öyle bir şey yok.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Nasıl yok ya?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bizim grup başkan vekilimizle ilgili öyle bir şey yok.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Mecliste konuşma var ya, açın Meclis tutanaklarını okuyun ya.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Gazetecinin tutuklu olması ile bu Komisyon içeriğiyle ilgili haber vermek başka bir şey.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Suçlamak için söylemiyorum Cemal Bey, ne olur...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Komisyon suçlanıyor. Ama sizin Canan Coşkun diyor ki: “Ben Komisyon adına buradayım.”

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, öyle demiyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya lütfen, bunların hepsini konuştuk ama ben gerçekten...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bu konuyu kapatalım arkadaşlar, kifayetimizüzakere.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bende Valinin açıklaması var. Valilik açıklaması var, yani Valiye inanmayacak mıyız?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Evet, inanmıyorum.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ya siz inanmıyorsunuz ben inanıyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Aynen, inanmıyorum, kusura bakmayın. Siz inanabilirsiniz.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben inanıyorum, inandığım için de bu açıklamayı yaptım.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ben sizden istihdam ediyorum, lütfen ama gerçekten...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama bunu düzeltmezsek bu devam edecek.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi, şöyle bir teklifim olsun mu size...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sayın Başkan, ne olur, gerçekten şu gazetecilerle yüz yüze gelsin Komisyon, niye bunu yapmıyoruz? Ya bir tek Canan’la hiç olmazsa, yani hakikaten bunu anlayacaksınız o zaman.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi, şöyle, bir müsaade ederseniz. Bu, birbirimizle olan mütalaayı en sona bırakırsak. Çünkü biz konuşacağız rapor üzerinde. Şimdi, şöyle bir şey: Bugün tartıştığımız konuda üç gün sonra kanaatimiz değişebilir. Onun için, şimdi, birbirimizi kırmayalım, bunu erteleyelim, bu şüphelerimizi basturalım.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Mesele o değil zaten.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama Başkanım, şimdi üstünü örttüğünce başka sorunlara yol açar.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır efendim, niye?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir dakika... Ben geçen hafta bu konuyla ilgili bir açıklama yaptım, Cemal Bey yoktu. Dolayısıyla ben çok minik bir şey söylemek istiyorum, bir dakika. Şimdi, o Valiliğin, arkasından da İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamalar doğru açıklamalar kesinlikle değil.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Size göre değil.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ne demek “Size göre değil.” Beyefendi?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tabii, size göre değil.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben de doğru kabul ediyorum, ne demek ya?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir dinlerseniz neden olmadığını söyleyeceğim: Şimdi, orada, açalım okuyalım, hürriyetten yoksun bırakma, işkence yapma, o bu gibi... Ama elimizde tutanağı var gazeteci arkadaşların... Nitekim öyle olmuş olsa, bu arkadaşlar gözaltına alınıyorlar, ifadeleri alınıyor, bir gün sonra serbest bırakıyorlar. Ayrıca şunu da burada, Komisyonun önünde açıklamak istiyorum: Bu arkadaşlar bildiğiniz muhabir gazeteci değil yani hani alıp da buradan haberi ya da bizden haberi alıp da bir gazetede yazacak... Bunlar araştırmacı gazeteci ve bunların hedefi ileride bir belgesel çekmek. Yani bunun şeyi bu. Dolayısıyla oradan bir ifade alalım, bunu götürelim...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Tabii canım, Can Dündar’la beraber belgesel çekecek Canan Hanım.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Can Dündar mı? O nereden çıktı şimdi?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Can Dündar’ın yardımcısıydı daha önce.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ne zaman, daha önceden?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Daha önce, Cumhuriyet’teyken. Belgesel çekerler dedim, bir şey demedim ki.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Herkes birbirinin yardımcısı, hepsi Mehmet Ali Birand’ın yetiştirdiği yani.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Beraber belgesel çekerler dedim.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ama; işte insanları böyle şey yapmak gerçekten incitici yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Dolayısıyla hani açıklayayım da böyle sürekli gelmesin. Böyle değil olay, incitici olmasın. Ben onun için... Biz mesela o gün...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Biz incinmedik mi?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, bunun için gelsin kız, burada görün diyorum ya, nasıl biri ve ne yaptı?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Siz inciniyorsunuz, biz incinmiyoruz! Çok kaba mı görünüyoruz?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya nereden incindiniz, ne için incindiniz? İncindeyseniz incindiniz.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Zaman kaybediyoruz, lütfen...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sen de incindiysen incindin, ben ne yapayım? Benim adıma gidip de sen...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sizin adınıza yapmadı Cemal Bey, onun için anlatmaya çalışıyoruz.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Nasıl yapmadı? Ben Valiliğe bakarım. Şu an Eynesil’de “Ben Jale Hanım’ın danışmanım diyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya ifadesini okudunuz mu, Emniyetteki ifadesini?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bana ne onun ifadesinden!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Diyecek bir şey yok. Ben, kusura bakmayın...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi, Cemal Bey lütfeder misiniz.

Filiz Hanım, bu Komisyon...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya ama dinlemezsek zaten bu devam edecek, bu sonuna kadar devam edecek.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bir müsaade edin.

Bu gazeteciler konusunu bir daha konuşmayalım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır konuşalım, yeri geldikçe konuşacağız, çünkü...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ya bir müsaade edin ama bakın, tespitler doğru değil.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Danışman değiller.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Nasıl danışman değiller?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Evet, değiller yani onu kapattık.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Danışman kesinlikle değiller. Danışman demedik, hiç kimse...

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Demediniz yani?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Evet, demedim.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Demediniz mi? Emin misiniz?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Danışman demedim, evet.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Giresun’daki otelde Cengiz Başkan “Bu hanımefendi kim?” dedi, dediniz ki: “Benim danışmanım.”

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Demedim, tutanaklar var.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Var tabii.

“Ben bazı konularda...” dediniz...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben demedim, kendisi dedi.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Dolayısıyla Cengiz Başkan da “Danışman da olsa dışarıya çıkıyor herkes.” dedi, çıkarttı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tamam, doğru.

Öyle olmadı, bakın yanlış...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi, bu konuyu konuşmayalım.

Bakın, şimdi bu Canan Hanım veya öbür diğer arkadaşlar gazeteci sıfatıyla şimdi gitsinler Eynesil’e, hiçbir kapıyı çalamazlar, hiç kimseyle görüşemezler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çünkü bir korku imparatorluğu kurulmuş orada, her giden püskürtülüyor Beyefendi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O sözünüzü de...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O doğru, o tespitim en baştaki tespitlerimden, kusura bakmayın.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bunlar çok...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tek bunlara değil Beyefendi...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ama bir müsaade edin, ben sizi dinledim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Metin Cihan yurt dışına kaçıyor, Müge Anlı gidiyor...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Metin Cihan yurt dışına niye kaçtı? Neden kaçtı?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Neden kaçtı?

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Söyleyin işte.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hakkından suçlamalar çıktı ortaya. Gezi dendi...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – FETÖ de var.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Her şey olabilir, doğru!

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım, bir susar mısınız, lütfen.

Şimdi, bir ilçemize "Korku imparatorluğuyla kimse konuşmuyor." demenin bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesine ben doğrusu uygun olmadığını düşünürüm. Burada Giresun Vekilimiz var, bizim milletimiz hiçbir şeyden korkmaz. Hiç kimse bir ilçeyi susturamaz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Bu böyle bir şey değil ki ya.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bakın, hiç kimse bir ilçeyi –devlet dâhil- susturamaz. Bunlar söylemesi...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bakın, ben yaptı demiyorum...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bir saniye, ben konuşuyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama tespitiniz yanlış.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bakın, ben ne diyorum: Oradaki Eynesil halkına hakarettir bu. Yani çıkacak mafyaya benzeyen bir adam güya...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ya Atika Vatan bunu söyledi Cengiz Bey, Sayın Başkan. "Korkarlar ve konuşamazlar." dedi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Efendim, onlar söyleniyor. Şimdi siz diyorsunuz, ben tutanıklara geçmesi için konuşuyorum.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Başkanım, özür dilerim, ben size destek olacak, size teyit olacak...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ben konuşmak istiyorum, bu çok önemli.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Korkuyor dediğiniz insanlar, Şaban Vatan 7 bin kişilik Eynesil’de miting yaptı, Necati kardeşim de burada, 31 Mart seçimlerinde Eynesil’de çalıştı. 3 bin kişiyi meydana topladı ve Coşkun Somuncu’yu yerden yere vurdu, AK PARTİ’yi yerden yere vurdu ve açık ara seçim kazandılar. Öyle değil mi? Eynesil CHP’de değil mi?

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Evet, CHP’de.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Nasıl korku ya?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, hayır, sonrasında "Niye konuşmuyorlar." diye sorduğumuzda öyle dedi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yani bu "Korkuyor" tabirini, "Orada herkes korkuyor." tabirini, bir daha kullanmayalım, lütfen.

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Sayın Başkan, dipnot olarak çok kısa bir şey ekleyeyim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Buyurun.

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Meclisin itibarı açısından, bu gelmeyen Alper, Ahmet Yetim, Serhat Balcı'nın getirilmesi için... Çünkü biz koskoca...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi, o konuda da...

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Çok özür diliyorum Sayın Başkanım.

Başsavcıyı dinliyoruz, oradaki arkadaşları dinledik ama bence biraz bu keyfi değil...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Önder Dede de ilk görgü tanıklarından biri, o da var.

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Önder Dede'yi de... Çünkü, Eynesil'de şöyle olur: “Ben Meclisi takmıyorum, gitmiyorum.”

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şimdi, Sayın Hayrettin Nuhoğlu ağabeyim de söyledi, o konuda da kanaatimi paylaşayım sizinle: Ben devletten geliyorum, biraz devletçiyim falan zannediyordum, buradaki havayı görünce yok, biz çok demokratız. Hakikaten, Meclisin itibarı vatandaşa karşı değildir. Çağırılmaları veya biz ayaklarına gidelim, görüşelim. Vatandaş “Gelmiyorum.” der, ben ona hürmet ederim. Vatandaş her şeyin üzerindedir, Meclis vatandaşın üzerinde değildir. Meclis çağırır, “Ben gelmiyorum kardeşim.” der, vatandaşı dinlemek zorundaysa gider, kapısını çalar, rica eder, bir yolunu bulup dinler ama zorla getiremeyiz.

NECATİ TIĞLI (Giresun) – Hayır...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Efendim bir müsaade edin.

Yani böyle bakalım olaylara. Vatandaşın burada bireysel özgürlükleri, bireysel inisiyatifi falan diyoruz ya, onlar devletin üzerindedir.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Çok güzel, inşallah bu nedendir. O zaman biz gidelim, konuşalım. Ben de ona dâhilim, kimseyi zorla getiremezsiniz.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Benim bakış açım öyledir Hanımefendi. Onun için, devlet, Meclis, hepsi yerli yerinde duracak; biz de burada o insanlar için varız ve o insanların zihnindeki istihamları gidermek için varız. Gelmeyeni ben zorlamam ama Komisyon olarak “Gidelim.” dersiniz tekrar Eynesil'e gideriz, onların evlerine, kapılarına misafir olur, çaylarını içer dinleriz. Bizim vatandaşımız da kapısına geleni geri çevirmez. Buna böyle bakalım, eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Tekrar davet edelim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Edelim ama olaya böyle bakalım yani.

OSMAN MESTEN (Bursa) – Demek ki Meclisten bile korkmuyorlar.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Efendim, korkuyla da olmasın zaten, öyle değil, tekrar davet edelim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır, bunları dinleyelim, ben o konuda sizinle beraberim, yanlış anlamayın.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Kusura bakmayın da bu bir tartışma mı aslında? Yani korkanı da olabilir, korkmayanı da olabilir. Karşımızda gördük Mürsel Bey'in tir tir trediğini.

OSMAN MESTEN (Bursa) – Ama “Korku imparatorluğu var.” diyorsunuz ta başından itibaren.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hayır, yani bu da olabilir. Size, buna karşı çıkmak bir şey kazandırmaz ki.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Efendim, bu “korku imparatorluğu” sözleri falan bunlar güzel propaganda sözleridir, çok zevklidir, insana...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ben böyle bir propaganda için söylemiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Öyle söylüyorsunuz demiyorum, bakın...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – “Korkuyor olabilirler mi? Niye bu ortaya çıkmıyor?”u Atika Vatan’a ben sormuştum mesela, kadın böyle cevap verdi. Doğru olmayabilir belki söylediği...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Filiz Hanım, benim gördüğüm, Eynesil’de bir tek korku var: İnsanlar bu dedikodu fırtınasına bulaşmaktan korkuyor.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Evet, evet, o da var.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – “Sonunda benim üstüme mi kalır?” şeyi oluşmuş herkeste.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başkanım, ben de şunu söylemek istiyorum: Ben “korku” derken şunu kastetmiyorum, bakın, şimdi, sizlerde de şöyle bir algı var: Biz bunu söylediğimiz zaman “Aman Canikli, şu, bu...” falan.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır, hayır.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Yok, yok, hiç alakası yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Arkadaşlar, bir dakika. Ne olur yani biz sizin laflarımızı kesmiyoruz, direkt dinliyoruz, niye sürekli lafımız kesiliyor?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – En çok sizi dinliyoruz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama bir dakika.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – En çok sizi dinliyoruz ya.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tabii ki dinleyeceksiniz, benim söyleyecek şeyim var ki dinliyorsunuz, sizin de söyleyecek şeyleriniz olsun...

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Ya, ne kadar çok söyleyecek şeyiniz var. Ne kadar gereksiz varsa...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Evet, buyurun, söyleyin.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Öyle söylerseniz çok yanlış olur.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Buyurun, söyleyin.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Bir sürü söyleyecek şeyimiz var.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, ama söyleyin, ben özgür hissediyorum söyleyeceğim şeyleri söylemekte.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Ben de özgür hissediyorum, şimdi istediğim kadar konuşurum burada.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O zaman buyurun, söyleyin.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Hiçbir hukuki bilginiz olmadan, altyapınız olmadan sürekli konuşuyorsunuz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben hukuki altyapım olduğunu...

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Sürekli konuşup Komisyonu...

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Ya öyle bir şey olur mu ya? “Sizin söyleyecek şeyiniz yok, benim söyleyecek şeyim var ki konuşuyorum.”

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, ben öyle demiyorum, bakın, niye yanlış anlıyorsunuz? Ben dedim ki: Benim söyleyecek şeyim var, söylüyorum, sizin de varsa siz de söyleyin. Öyle bir şey demedim.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – O söylediklerinin hiçbirinin hukuki altyapısı yok, bir hukukçu değilsin, hukukçu olmaya çalışıyorsun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, ben hukukçu olmaya falan çalışmıyorum. Ben söyledim, ben iletişim bilimciyim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bir ara verelim mi arkadaşlar?

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Konukları dinlemeye devam edelim bence. En son, toplantı sonunda bu konuları konuşalım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tamam, ben de onu söylüyorum.

Evet, Çiğdem Cebeci’yi çağırıyoruz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çok özür diliyorum ama ben bunu konuşacağım, tanık falan çağırılmayalım. Bakın, bu tip suçlamalardan hoşlanmıyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ama bitmez ki bu, her gün konuşacağız bunu, lütfen.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Tutanakçılar da gitsin, toplantı sonunda konuşalım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben dün gece beş buçuğa kadar... Ben çalışıyorum, ben dersimi çalışıyorum. Ben hukukçu değilim...

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – Ha, ben çalışmıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bilmiyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım, lütfen.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben akademisyenim ve iletişim bilimciyim, bunu böyle kabul edelim, hukukçu değilim.

PAKİZE MUTLU AYDEMİR (Balıkesir) – O iş öyle olmuyor.

3.- Çiğdem Cebeci'nin, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çiğdem Hanım, buyurun.

ÇİĞDEM CEBECİ – Merhabalar.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hoş geldiniz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Hoş bulduk.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Eynesil'den bugün mü geldiniz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, bugün geldim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hoş geldiniz. Geçmiş olsun, zahmet ettiniz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Estağfurullah.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Siz olaydan sonra Rabia Naz'ın çantası bulunduğu oradaymışsınız.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, oradaydık.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O gün olayı duyduktan sonra yaşadıklarınızı Komisyonumuza aktarır mısınız?

ÇİĞDEM CEBECİ – Tabii ki.

Olayı duyduğumda “kaza” olarak duymuştum. Direkt arkadaşımı aradım, böyle böyle bir olay duyduğumu, Rabia Naz’a araba çarptığı söylendiğini, onun bir bilgisi olup olmadığını sordum önce. “Evet, böyle bir şeyi duydum. Durumunun ağır olduğu söylendi.” dedi. Sonrasında vefat ettiğini öğrendik. Benim de kayınvalidem o dönemde rahatsızlık geçirdiği için, kanser hastasıydı...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sizin aileyle yakınlığınız, akrabalığınız...

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, hiçbir bağım yok.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Komşusunuz sadece.

ÇİĞDEM CEBECİ – Komşuyuz sadece. Rabia Naz’ı da tanıyorum, arkadaşlarından dolayı tanıyorum. Çok neşeli, cıvıl cıvıl bir çocuktur. Çok üzülmüştük açıkçası duyduğumuzda. Çocuk Adli Tıbb’a gittikten sonra, otopsiye gittikten sonra ailenin eve geldiğini öğrenince arkadaşımınla beraber taziyeye gittik. Saat on buçuk, on bir civarıydı, çok iyi hatırlıyorum ama bu yarım saatlik zaman diliminde orada, dışarıda zaten herkesin konuştuğu bir konu vardı, çantanın gündüz sıralarında bulunmadığı konuşuluyordu. “Okul çantası kayıp, bulunamamış.” diye deniyordu zaten, orada konuşuluyordu. Saat on buçuk, on bir civarı gece çantanın bulunduğu söylendi, orada bir kargaşa oldu. Rabia Naz’ın yengesi Güler Vatan’a onların tanıyıp bildiği ama benim tanımadığım genç bir çocuk gelerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Orada bir karmaşa oldu. Ne olduğu sorulduğunda çantanın bulunduğu söylendi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Siz o anda neredeydiniz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Biz o anda evin kapısında, evin önündeydik.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Dışarıdaydınız.

ÇİĞDEM CEBECİ – Dışarıdaydık, evet, bütün herkes oradaydı çünkü Rabia Naz’ın annesine gelenler orada başsağlığı dileklerini bildiriyorlardı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Polisler var mıydı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Polislerin çatıda olduğunu duymuştuk. Orada çantayı bir iki delikanlının bulduğu söylendi. Benim hastam da olduğu için, çanta bulundu mevzusundan sonra yanındaki arkadaşımınla beraber eve dönmek için yola koyduğumuzda Rabia Naz’ın bulunduğu ara yolda Rabia Naz’ı ikinci gören Şermin Dede’yi gördük. Şermin Dede’nin ta geçmişten benim ailemle yakın komşuluğu olduğu için Şermin ablaya da bir geçmiş olsun deme gereğini duyduk. Orada Şermin ablayla konuşurken benim tanımadığım ama arkadaşımın Görele’de -kendisi avukat sekreteriydi- o dönemden tanıdığı yani yukarıdaki konuşan polis memurunu oradan tanıyıp bildiğini söyledi. Polis memurunun “Bu çocuk buradan düşmüş olamaz. Olsa dahi öndeki sundurmaya vurmaktan düşemez.” dediğini duyduk beraberce ve ben bunun kim olduğunu sordum arkadaşına, arkadaş da “Ben tanıyorum Görele’de çalıştığım dönemden, bu, orada çalışan bir polis memuru.” demişti.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Pardon, arkadaş kim?

ÇİĞDEM CEBECİ – Arkadaşım gelecekte aslında, bildiğim kadarıyla o da ifade vermişti. Soy isminde bir yanlışlık olduğu için gelemediğini biliyorum; Cafer Küçükal.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Nüfustaki ismi farklı...

ÇİĞDEM CEBECİ – Nüfustaki ismi Muzaffer’di, değiştirdi onu bu kanunla beraber; Cafer Küçükal. Yani bildiklerim, gördüklerim bundan ibaret.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çantayı görmediniz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Çantayı indirirlerken gördüm, siyah...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, yukarıya, çatıya çıktınız mı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, çıkmadım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çantayı bulanı gördünüz mü?

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, çantayı bulanı görmedim. Sadece aşağıya bir iki delikanlı inip yengesi Güler Vatan’a çantanın bulunduğunu söylediler. Zaten eğilip söylediğinde Güler Vatan’ın şekli değişmişti. Orada “Ne oldu? Ne oldu?” gibi bir konuşma geçti, çantanın bulunduğu söylendi, yukarı çıkıldı. Üstüme elzem bir durum olmadığı için yukarı çıkma gereği duymadım açıkçası.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – “Güler Vatan’ın şekli değişti.” dediniz, neyi kastettiniz? Yani üzüldü mü, sevindi mi, nasıl bir şey?

ÇİĞDEM CEBECİ – Şöyle bir şey: Yanında birkaç kişi daha da olduğu için hani çanta bulunmuş telaşı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bir haber almanın şeyi...

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, bir haber almanın şeyi oldu orada. Yani bildiklerim, gördüklerim bundan ibarettir benim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben bir şey sorabilir miyim?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tabii, buyurun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir ifadenizde yalnız çantayı aşağıya indiren polisi de tanımlıyorsunuz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, kesinlikle öyle bir ifadem yoktur benim. Arkadaşımdan dolayı tanıdığımı yani arkadaşımın bana söylediğini... Ben polis memurunu tanımıyorum “Tanıdım.” diye hiçbir ifadem yok benim kesinlikle.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama gördünüz çanta elinde.

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, benim söylediğim polis memuru değildi, çantayı aşağıya indiren. Ben orada çatıda dikildikleri... Yani orada çatının etrafında konuşuyorlardı, sadece şunu söylediğini duydum ama çantayı indiren polis memuru muydu değil miydi, onu bilmiyorum, o konuda kesinlikle bir ifadem yoktur benim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama aşağıda birini gördünüz çanta elinde.

ÇİĞDEM CEBECİ – Aşağıda Naz’ın bulunduğu noktadaydı Şermin Dede. Orada Şermin ablaya da geçmiş olsun demek istediğimiz için o tarafa yöneldik. O arada yukarıda konuşulanları duyduk. Arkadaşıma “Kim bu?” dediğimde “Görelde’de çalışan polis memuru, orada çalıştığım dönemden tanıyorum.” dedi. Benim asla “İndiren polis memuruydu.” diye bir ifadem yok, kesinlikle kabul etmiyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Çanta görmediniz ama siz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Çantayı indirilirken gördüm ama...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Çantanın kendisini gördünüz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Gördüm, koyu renk olarak gördüm, karanlıktı ama poşete mi konuldu veya çanta olduğu gibi mi indirildi, o konuyla ilgili hiçbir fikrim yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aşağıda kimin elinde olduğunu gördünüz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Ya, kalabalıktı zaten, orada taziyeye herkes geldiği için bir de “Çanta bulundu.” mevzuu...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çantayı kimin elinde gördünüz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Çantayı bir erkeğin elinde gördüm ama polis miydi, sivil miydi, bilemem.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Nasıl bir tipti? Teşhis ettirmede mi size kimse onu?

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani, sonradan ifadelerinizde teşhis ettirilmedi.

ÇİĞDEM CEBECİ – Asla söylenmedi ve ben indiren kişiden “Polis veya sivil biriydi” diye de bahsetmedim, kesinlikle böyle bir ifadem yoktur.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Başka soru var mı?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Evet, var.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Buyurun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz Emine Cebeci’nin kızı mısınız?

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır değilim, Emine Cebeci’yle eşim akraba.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Eşiniz akraba ama Emine Cebeci’nin bir de kızı var. Şimdi “Emine Cebeci-Çiğdem Cebeci” diye geçiyor hep.

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, ben 78 doğumluyum, Emine Cebeci’nin kızı olma şansım yok zaten, doğum tarihi varsa orada bakabilirsiniz. Eşimle akraba, eşim ile eşi akraba.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Emine Cebeci’nin başka bir kızı mı var?

ÇİĞDEM CEBECİ – Eğer bahsettiğiniz kişi Emine Kısa Cebeci’yse onun bir kızı var.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hemen Vatan Apartmanı’nın karşısında, terası görüyor.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, benim bildiğim Gizem adında bir kızı var Emine’nin.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O genç mi, sizin yaşınızda mı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, benden çok küçük, benim çocuklarımla yaşıt belki de.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sizi daha önce de ifadeye karakola çağırıyorlar, Emine Hanımla birlikte mi çağırıyorlar?

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, benim ifadem kendi evimin kapısında alındı, kesinlikle karakola gidip ifade vermedim ben. Orada bir yanlışlık mı var bilemedim, gitmedim karakola ifadeye.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Gizem Cebeci küçük diyorsunuz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, benden küçük ve çocuğum yaşında. Benim Gizem’le yaşıt oğlum var, belki de Gizem’den büyüktür yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aileyi tanıyorsunuz siz anladığım kadarıyla.

ÇİĞDEM CEBECİ – Aileyi tanıyorum tabii ki de.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani aileyle ilişkileriniz oldukça sıkı.

ÇİĞDEM CEBECİ – Anneyi çok iyi tanıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Atika’yı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, zamanında el işiyle alakalı kurslar açtığı için o dönemlerde kursuna gitmişimdir, sohbetimiz olmuştur.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Atika kendisi mi kurs açtı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, önceden kurs açmışlığı vardır. O kurslardan -ara ara da olsa çok sık katılmamakla beraber- tanıdığım, Eynesil’de sevilen ve sayılan bir kişiliktir Atika Vatan. Ben kişilik olarak çok beğenirim, kendi görüşümü söylüyorum. Tanışmışlığım, akrabalığım falan yok, kan bağıym yok, sadece herkesin tanıdığı kadar ama biraz daha o kurs dolayısıyla daha iyi tanıyanlardan birisiyim diyebilirim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Güler Vatan?

ÇİĞDEM CEBECİ – Bir ahbablığıym yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Onu tanımıyorsunuz çok fazla.

ÇİĞDEM CEBECİ – Değil, tanımıyorum. Yani şöyle bir şey: Güler Vatan’a aslında baktığımızda köylüm diyebilirim ama İzmit’te doğmuş büyümüş, evet, “Güler Abla, merhaba” “Merhaba”mız var ama kişilik olarak çok böyle tanıyabileceğim bir insan değil.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz, peki, o gün Şermin orada diye sokağa giriyorsunuz, onunla konuşuyorsunuz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şermin neler anlattı size? İlk anlattıkları nelerdi?

ÇİĞDEM CEBECİ – Şermin ablanın bize bahsettiği... “Ya abla, nasıl oldu? Sen görmüşsün...” Çünkü gerçekten çok üzüldük. Naz cıvıl cıvıl, yaşamayı seven, kitap okumayı seven farklı bir çocuktu yani biliyoruz arkadaşından dolayı. Ben gerçekten on dokuz aydır... O dönemde -dediğim gibi- kayıvalidem de çok rahatsızdı. Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Ben açıkçası bir anne olarak şunu bütün açıklığımla söylemek istiyorum: Asla ve asla Naz’ın oradan düşmüş olabileceğine inanmıyorum, beni buna kimse inandıramaz, asla inanmıyorum. Naz çünkü öyle bir çocuk değildi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, tahmininiz ne? Yani ne tahmin ediyorsunuz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Bunu söylerken de şunu söyleyebilirim: Yani oradan düşmediğine ben kendi adıma çok eminim ama şu da olmuştur diyemiyorum çünkü gözümle görmedim ama asla yani ucunda ölüm de olsa, beni idam da etseler benim söyleyebileceğim tek şey var: Asla Naz oradan düşmedi.

ZEYNEP GÜL YILMAZ (Mersin) – “Düşmedi” derken intihar etmedi anlamında diyorsunuz, değil mi?

ÇİĞDEM CEBECİ – Etmedi, edemez yani edebilecek bir çocuk değil.

ZEYNEP GÜL YILMAZ (Mersin) – Yani “İntihar etmedi.” anlamında diyorsunuz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, asla inanmıyorum. Gerçekten söylüyorum, hepinizin samimiyetine güvenerek... Yani düşünüyorum, beyin jimnastiği yapıyorum, hani gerçekten bir anne olarak kabullenemiyorum diyeyim. Öldüğü günden beri düşünüyorum, gerçekten oturmayan parçalar var. Benim akrabam değil, çocuğum değil, evladım değil, kan bağıym yok yani benim kafamda oturmayan çok şeyler var açıkçası.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ne gibi?

ÇİĞDEM CEBECİ – Mesela “Düştü.” deniyor, tamam, düştü. Önce “İntihar” dendi, sonra “Fındık bahçesine düştü.” dendi. Hepimiz oranın evladınız, orada doğduk büyüdük yani fındıklığa düştüye hiçbir iz yok. “Ayak üstü düştü.” dendi, tamam, ayak üstü de düşmüş diyebiliriz, bu çocuğun ayağında

derin bir kesik var, atardamarın kesikliğinden bahsediliyor bildiğim kadarıyla, bu vücuttan boşalan kan nerede? Tek kafama yatmayan... Evet, atlamış olarak düşünüyorum, farz ediyorum, atladı diyorum, mantığıma uymadığı hâlde böyle düşünüyorum; kan nerede?

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Atardamar kesigi olduğunu biliyor musunuz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, babasından duymuştum bunu.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Babadan duyduunuz ama değilmiş.

ÇİĞDEM CEBECİ – Ayağı gördüm ama ne olursa olsun şunu sorgulamak istiyorum...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ayağı nerede gördünüz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Baba paylaşmıştı Twitter’da, gördüm orada. Yani bilmiyorum, intihar edebileceğine asla inanmıyorum, tek diyebileceğim bu.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Evet, başka sorunuz var mı arkadaşlar?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Trafik kazası yönünde mi düşünceniz?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım, tamam mı?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yok, bir dakika, var birkaç bir şey.

ÇİĞDEM CEBECİ – Yani, dediğim gibi Sayın Vekilim...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım, konuyla ilgili sorulm lütfen.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tamam, onu soruyorum “Trafik kazası mı?” diye. Bu, konu dışı mı bu şimdi? İddia onun üzerine Sayın Başkanım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Konunun her yönünü soramayız.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Her yönünü sormuyorum Beyefendi, trafik kazasını soruyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır, hanımefendinin cevap vereceği türden, şahit olduğu...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır “Düştüğüne, intihar ettiğine inanmıyorum.” demesi üzerine trafik kazası olabileceğine inanıyor musunuz diyorum? Şimdi, bu olayla bağıntısız bir soru mu?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bağıntısız bir soru çünkü kanaatini söyleyecek, o neye tanık olduysa biz onu dinliyoruz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Hayır, asla kanaat söylemeyeceğim çünkü az önce de söyledim, gözümle görmedim; kaza da diyemem, biri bu çocuğa şunu yaptı da diyemem. Ama Ben 4 çok annesiyim. 2 de benim kız evladım var ve iyi veya kötü Naz’ın nasıl kişilikte bir çocuk olduğunu biliyorum. Deli gibi okuma âşığı, deli gibi annesine babasına bağlı bir çocuk. Kırtasiyeci, benim çok iyi tanıdığım birisi. O gün kırtasiyeye sipariş ettiği kitabı sormak için giden bir çocuk. Naz, kitap kurdu bir çocuktü. Ben asla inanmıyorum ama araba çarptı da diyemiyorum, birisi öldürmüştür de diyemiyorum ama atlamadığına adımın Çiğdem olduğu kadar eminim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – “Kendi atlamadı.” diyorsunuz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Berkay’ı tanıyor musunuz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Berkay hakkında hiçbir açıklamama yapamam, bilmiyorum. Tanımıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ağabey Yaşar’ı...

ÇİĞDEM CEBECİ – Hiçbir şekilde tanımiyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Somuncuoğlu ailesiyle ilişkileriniz nasıl?

ÇİĞDEM CEBECİ – Herkes Eynesil’de belediye başkanlığı yapmış birini ne kadar tanıyorsa ben de o kadar tanıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Cevher Küçükalk arkadaşınız, çok yakın arkadaşınız. Onun Mürsel’le bir bağlantısı var mı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Akrabalığı var, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – “Uzaktan akraba.” diyorsunuz.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Filiz Hanım, buyurun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ben sadece şunu soracağım, tam anlayamadım: Siz olay yerine ne zaman gittiniz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Olay yerine, hastaneden aile döndüğünde. Çocuk, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gitmişti. Ailenin eve geldiğini öğrenince taziyeye gittik arkadaşıyla beraber.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Tamam, karanlık sırasında yani. İlk anda değil yani.

Peki, orada bir olay yeri inceleme falan var mıydı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Yukarıda polis olduğu söylendi.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – “Söylendi”nin dışında Çiğdem Hanım, sadece direkt gördüğünüz...

ÇİĞDEM CEBECİ – Direkt gördüğüm, söylediğim gibi: Bu kim dediğimde, arkadaşım “Polis.” dedi. Ondan biliyorum polis olduğunu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Çantanın indiğini gördünüz.

ÇİĞDEM CEBECİ – Çantanın aşağı indirildiğini gördüm.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Bahçede veya etrafta herhangi bir araştırma, bir şey yapılıyor muydu o sırada?

ÇİĞDEM CEBECİ – Yok... Yok... Gündüzden yapıldığı söylenmişti. Yapılan araştırma sırasında çanta bulunamamıştı, “Çanta bulundu.” denilince orada bir kargaşa oldu. Bildiklerim, gördüklerim budur yani.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayrettin Ağabey...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Çiğdem Hanım, sizin beraber gittiğiniz arkadaşınızın adı neydi?

ÇİĞDEM CEBECİ – O dönemde Muzaffer ismi de vardı. Şu anda Cevher.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Cevher Hanım o.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Bu Mürsel’in bir şeyi oluyor mu?

ÇİĞDEM CEBECİ – Akrabalığı var, evet.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Siz Mürsel’i tanıyor musunuz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Çok samimiyetim yok. Evimin üst mahallesinde... Kişilik olarak yapısını, karakterini bildiğim insan değil ama sima olarak tanırım.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Olaydan sonra Mürsel Bey’le hiç karşılaştınız mı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Yolda yürürken direkt geçişmişizdir diyebilirim yani.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Hiç konuşmadınız mı?

ÇİĞDEM CEBECİ – Asla.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Peki, bu kadar.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Cemal Bey, buyurun.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Çiğdem Hanım, biraz evvel Cevher Hanım’la birlikte taziyeye gittiğinizde Şermin Hanım’la karşılaştığınızda orada bir konuşmaya şahit olduğunuzu, bu konuşmayı yapan şahıs da şöyle diyordu: “Buradan kesinlikle atlayamaz, düşemez.” Bu kim diye sordum, “Polis.” dedi arkadaşınız. Bu kişi yanınızda mıydı, binanın üstünde miydi?

ÇİĞDEM CEBECİ – Binanın üstündeydi.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Binanın üstünde çok sesli mi konuşuyordu, duydunuz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Bayağı duyabileceğimiz şekilde.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Bayağı yüksek bina çünkü 4 katlı bina da.

ÇİĞDEM CEBECİ – Rabia Naz’ın bulunduğu noktadaydık biz. Şermin Hanım’ı orada gördüğümüz için oraya yöneldiğimizi söylemişim zaten. Yukarıda bu konuşmayı duyduğumda -çünkü 3 kişiydik orada- yukarı doğru bu şekilde baktığımı çok iyi hatırlıyorum. Cevher’e “Bu kim ya?” dediğimde, “Görel’de çalışan polis. Avukatın yanında çalıştığım dönemden tanıyorum, görmüşlüğüm var adliyede.” demişti. Benim polis memuruyla ilgili “Tanıyorum, biliyorum, şu polis memuruymuş, şu isimdeydi.” dememişimdir asla. Arkadaşımın...

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hayır, ben sadece şunu sordum, teyit ettiniz: 4’üncü kattaki konuşmayı aşağıda Şermin’le sohbet ederken duydunuz?

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O kişi ile çantayı aşağıya indiren, aynı kişi miydi?

ÇİĞDEM CEBECİ – Değildi. Bayağı kalabalıktı dediğim gibi. “Çanta bulundu.” denilince de bayağı bir kargaşa oldu. Geldiğinizde görmüşsünüzdür mutlaka evden çıktıktan sonra arada bir merdiven var. Oraya inene kadar siyah -ama poşette miydi, çantanın kendi rengi miydi- koyu renkte bir şey indi. “Çanta” dediler. Bildiğim bundan ibaret.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yukarıdaki ile aşağıdaki, başka kişilerdi, o kesin.

ÇİĞDEM CEBECİ – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, siz birilerinin bir şey görmüş olabileceğine inanıyor musunuz? Mesela Şermin Dede’den öyle bir izlenim edindiniz mi o akşam?

ÇİĞDEM CEBECİ – İzlenim derken Şermin Ablanın bize anlattığı, sadece Nursel’in abla nasıl oldu, hani olay neydi dediğiniz de... Çünkü ben ilk duyduğumda araç çarpması diye duymuştum. Şermin ablaya sorduğumuzda “Abla, nasıl oldu? Nasıl buldunuz Naz’ı?” dediğimizde, Naz’ı Mürsel’in sudan gelirken gördüğünü, burada bir kız çocuğu sara krizi geçiriyor Şermin abla diye beni çağırdığını, geldiğimde Naz’ı yerde yatar durumda, işte kucakla bırakılmış gibi... Bayağı, orada nasıl gördüyse bize Şermin Hanım bunu anlattı. Bildiğim budur.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çiğdem Hanım teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz, geldiniz onca yolu; sağ olun.

ÇİĞDEM CEBECİ – Ben çok teşekkür ederim. İnşallah iyi bir sonuçla...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sizin de başınız sağ olsun, Allah sabır versin.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mesela olayla ilgili ilçede bazı kişilerin konuşmadığı, korktuğu, birbirinden çekindiği yönünde bir...

ÇİĞDEM CEBECİ – Mutlaka olduğunu düşünüyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Birileri bir şey biliyor...

ÇİĞDEM CEBECİ – Yani bu çocuğun atlamadığını düşünen büyük bir kesim olduğunu da düşünüyorum ve fikir beyan etmekten çekindiklerini söyleyebilirim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Fikir beyan etmek mi, yoksa gördüğünü söylemek mi?

ÇİĞDEM CEBECİ – Şöyle: Konuşuluyor ister istemez. Orası küçük bir ilçe. Tabii ki orada o gün çalışan kadınlar olduğu söyleniyor bahçe işlerinin başladığı dönemlerdi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU - Onların hepsinin ifadesi alınmış, bütün kadınların.

ÇİĞDEM CEBECİ – Ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum; ifade verip vermedikleri hakkında hiçbir fikrim yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – İlçe biraz çekiniyor...

ÇİĞDEM CEBECİ – İlçede çekingenlik olduğunu söyleyebilirim, evet

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ne nedenle çekiniyorlar sizce ?

ÇİĞDEM CEBECİ – Bilmiyorum ama bu çocuğun düşmediğine, atlamadığına dair emin olan büyük bir kesim de var diyebilirim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Anladım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, teşekkür ediyoruz

ÇİĞDEM CEBECİ – Ben teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum, iyi günler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Saat 14.30'da toplanmak üzere toplantıya ara veriyorum.

Kapanma saati: 13.37



İKİNCİ OTURUM**Açılma Saati: 14.38****BAŞKAN : Cengiz AYDOĞDU (Aksaray)****BAŞKAN VEKİLİ : Osman MESTEN (Bursa)****SÖZCÜ : Zeynep GÜL YILMAZ (Mersin)****KÂTİP : Ahmet ÖZDEMİR (Kahramanmaraş)**

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Toplantımızı açıyorum.

4.- Polis Memuru Tamer Orhan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tamer Bey, hoş geldiniz.

Olay günü Eynesil Emniyetinde görevliydin.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Doğrudur efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Olay yerine ilk giden olduğuna biliyoruz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Doğrudur efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Nasıl oldu? Nasıl geldi ihbar size? Bir anlatır mısınız o gün hatırladıklarınızı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – O gün saat beş buçuk sıralarında bir ihbar geldi polis merkezi 155 hattına. İhbarda Vatan Pen'in önünde bir çocuğa araba çarpmış olabileceğini ve olay yerine intikal etmemiz yönünde bir ihbar aldık. Polis memuru Adem Artaç'la birlikte ekip arabasına binip olay yerine intikal ettik efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Evet, oraya vardığımızda ne gördünüz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ben olay yerine vardığımda ambulans olay yerine intikal etmişti. Ben arabayı park ettim, ambulans hareket etti.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Resmî araçla mı vardınız?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Doğrudur.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Siz araçtan inmeden ambulans hareket etti.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ben arabayı park ettim, indim, ambulansçı çıktı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ondan sonra ne yaptınız?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ondan sonra olay yerinde görgü tanıkları, çocuğu ilk bulanlarla görüştük. Olay yerini muhafaza altına aldık.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ne dediler onlar hatırladığın kadarıyla?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Onlar çocuğun sırtüstü orada yattığını, bu şekilde bulduklarını söylediler. Hatta çocuğun rahatsız olabileceğini, kendine gelmesi için üzerine de belli bir miktar su döktüklerini falan söylediler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O görüştüğün kişileri isim olarak hatırlıyor musun?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Mürsel Küçükcal vardı, Önder Dede vardı, Şermin Dede vardı şimdi yanlış hatırlamıyorsam.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çocuğun amcası, babası, yakını, onlardan kimse...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Görmedim onları.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Görmediniz.

Peki, Mürsel Küçükbal'la o gün olay yerinde, o anda, ilk on beş, yirmi dakikada ne konuştuklarınızı hatırlıyor musunuz veya sizden herhangi birinizle böyle samimi görüştü mü? Mürsel dikkatinizi çekti mi, Mürsel'i hiç sordunuz mu? Ne hatırlıyorsunuz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Mürsel... Az önce anlattığım şeyler efendim, çocuğun o şekilde sırtüstü yattığını, o şekilde gördüğünü söyledi. Hatta çeşmeye su getirmeye geldiğini, çocuğun götürdüğü suların rahatsız olabileceğini düşündüğünden dolayı, sara krizi falan da geçirmiş olabileceğini düşündüğünden dolayı çocuğun üzerine su döktüklerini, çocuğu buldukları yerde de, kaldırıldığı yerde de su birikintisinin olduğunu da gördüm.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ondan sonra ne yaptınız?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ondan sonra olay yeri inceleme ekibi çağırıldı efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Orayı şeride alma filan gibi herhangi bir tedbir geliştirdiniz mi? Yani “Dokunmayın burada hiçbir şeye...” gibi öyle bir şey.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tabii, ilk etapta o vatandaşları uzaklaştırdık. İlk gittiğimiz ekipte şerit bulunmadığı için şeride alamadık ama fiziki olarak olay yerini muhafaza altına aldık.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Aldınız. Sonra olay yerini istediniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Olay yerini istedik.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Olay yeri inceleme ne kadar zamanda geldi tahminen yani hatırlıyor musun?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yani yarım saat ya sürdü ya sürmedi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Daha sonra?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Daha sonra olay yerinde olay yeri inceleme ekibi çalışmalar yaptı tabii ilk etapta trafik kazasına yönelik, ihbar o şekilde geldiği için. Yani olay yerinden trafik kazasına yönelik çalışmayı bitirdikten sonra çocuğun üzerinde herhangi bir çarpmaya dair emare bulmak için veya çocuktan delil toplamak için hastaneye gittim. Olay yerinde beklemeye devam ettik.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Başka, olay yeri ekibinden sonra gelen oldu mu?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Bizim kendi polis arkadaşlarımızdan mı?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Evet.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – O zaman ilk biz gidenden sonra diğer amirlerimiz, komiserimiz filan olay yerine intikal ettiler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İntikal ettiler.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Hatta olay yerinden önce de gelmiş olabilirler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, olayın mahiyetine ilişkin size bir açıklama, emir filan geldi mi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Hayır.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Daha sonra? Ne kadar durdun orada, olay yerinde?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tam olarak hatırlamıyorum ama yani hastaneye gitti, hastaneden ilk ön bilgi geldi...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ön bilgi ne geldi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Hastaneden gelen ön bilgi, doktorun çocuğun yüksekten düşmüş olabileceği konusunda bilgi gelince ondan sonra biz yüksekten düşme ihtimalini araştırmaya başladık efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İlk nereye düşmüş olabileceğini düşündünüz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – İlk olarak çocuğun, bulunduğu yere düşmüş olabileceğini düşündük.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çocuğun bulunduğu yere?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Evet. Hastaneden gelen olay yeri inceleme ekibiyle birlikte çocuğun bulunduğu yerde ve çevresinde delil aramaya başladık.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İlk neler yaptığımızı hatırlayabiliyor musun? O arada olay yerinde kamera var mıydı, tespitleri nasıl yapıyorlardı? Fotoğraf mı çekiyorlardı? İncelemeleri...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Kamerayı tam olarak hatırlamıyorum ama olay yeri inceleme ekibi fotoğrafı yapıyordu.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ne zaman ayrıldım olay yerinden sen?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Çocuğun yüksekten düşmüş olabileceği bilgisi geldi. Çevredeki araştırmayı, dışarıdaki araştırmayı bitirdik olay yeri incelemeyle birlikte, eve çıktık, ondan sonra ben olay yerinden ayrıldım, Görele'ye gittim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Niye gittin?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Görele ilçesinde polis memuru Adem Artaç'ı götürüp oradan cenaze arabasıyla birlikte cenazenin adli tıba sevkini sağlamak için polis memuru Adem Artaç'ı Görele'ye götürdüm.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki.

Hayrettin Bey, buyurun.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Hâlen Eynesil'de mi görev yapıyorsunuz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Evet efendim.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Mürsel'i gördüğünüzde daha önce tanıdığınız birisi miydi yoksa orada ilk defa mı karşılaştınız?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Eynesil küçük bir yer, simaen sokaklarda görmüş olabilirim diye düşünüyorum ama herhangi bir tanışıklığım yoktu.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Mürsel'in davranışlarında bir gariplik var mıydı, bir acayip davranışı var mıydı? Bir ürkek, korkak, tedirgin bir davranışı var mıydı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tabii ki tedirginlikleri vardı ama bir vatandaş olarak her gün ölü gören bir insan değil yani o şekilde yaralı bir çocuk gören bir insan değil. Başka bir şey gizlediğinden mi veya olayın şokuyla mı orasını tam bilemiyorum.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Ama bir tedirginlik mi vardı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Vardı.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Daha önce ilk gördüklerinizde var mıydı o halleri?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Mürsel'le bire bir yakın temasım olmadı, sokakta en fazla görmüş olabilirim diye düşünüyorum. Hiçbir temasım olmamıştı o güne kadar.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Bir polis memuru olarak böyle bir olayı görmediniz ama anlatılanlardan dolayı ilk intibanız ne oldu?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Efendim biz kendi görüşlerimize göre olayı değerlendiremiyoruz ki; izler, emareler, deliller, bunlara göre bakabiliyoruz.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Hiçbir intiban olmadı senin yani?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Kendi intibalarımızı biz işe karıştırmamaya çalışıyoruz mümkün mertebe.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Teşekkür ediyorum.

Jale Hanım, buyurun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şimdi, telefon geldi, siz mi açtınız telefonu?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok, hayır, ben açmadım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başka bir arkadaşınız. İsim, kim açtı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yanlış hatırlamıyorsam Adem Artaç açtı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Adem Artaç açtı.

Peki, daha sonra bu arayan... Arayan ne dedi mesela? Trafik kazası mı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Orada aslında yani ihbarın tamamı neydi, kelimesi kelimesine bize söylenmez. “Burada bir trafik kazası olmuş, haydi gidip bakalım.” şeklinde.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz önce direkt o zaman nereye gidiyorsunuz ilk olarak, başka bir yere mi gidip oradan geldiniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok. Ören yolunda Şaban Vatan’ın oraya, Vatan Pen’in önüne.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – “Vatan Pen” dediğiniz yer, binanın altındaki yer midir?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çünkü bir polis ekibi de başka yanlış bir yere gidiyor.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ondan bilgim yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sizin haberiniz... Siz kimle birlikte... Adem Artaç’la birlikte ikiniz gidiyorsunuz. Ondan sonra gittiğinizde Mürsel’in orada olduğundan emin misiniz? Ambulans çünkü dönüyordu diyorsunuz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ambulans hareket etmek üzereydi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama herkes oradaydı. Ambulans hareket etmek üzereydi.

Peki, “Aileden kimseyi görmedim.” dediniz. Ambulansla mesela baba falan onu görmediniz. Kapanmıştı kapıları ambulansın.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ambulansın kapısı kapanmıştı. Ben Şaban Bey’i...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mesela başka izleyen arabalar falan yani ambulansın arkasından giden arabaları falan da görmediniz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Görmedim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Olay yerinde 2 araç olduğunu tespit ettiniz mi park hâlinde?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Orada park hâlinde... Yanlış hatırlamıyorsam bir tane mavi araç vardı. Başkasını hatırlamıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ondan sonra da yani siz gittiğinizde çocuk ambulansın içindeydi, yerde görmediniz çocuğu, ondan eminsiniz evet.

Bir olay yeri tutanağı var, onda da imzanız var. Onu orada mı düzenlediniz yoksa sonra karakolda mı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Polis merkezinde düzenlemiş olmamız lazım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani orada düzenlemediniz onu, sizin de imzanız var çünkü bu tutanakta.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tutanağı görebilir miyim?

Doğrudur efendim, muhtemelen polis merkezine intikal ettikten sonra polis merkezinde düzenlemişizdir. Tam hatırlamıyorum orayı da.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Gittiğinizde ilk polis ekibi sizdiniz; sivil ya da resmî... Siz resmî mi gittiniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Resmî gittik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz resmî olarak gittiniz.

Peki, olay yeri tanıklarını karakola sonra götürüyor birileri, intikal ettiriyor, siz o ekipte var mısınız?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – O ekipte ben yokum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yoksunuz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yanlış hatırlamıyorsam Adem Artaç götürmüş olabilir.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Adem Artaç götürmüş, siz hiç ayrılmadınız oradan, siz mi çevirdiniz sonra etrafı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Gece, diğer arkadaşlar...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – “Gece” derken...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Gece personeliyle birlikte çevirdik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kaç gibi? 17.30 gibi falan oralardaydınız.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Aydınlik mıydı, karanlık, güneş batmış mıydı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Güneş batmak üzereydi, batmıştı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama 17.30’da çevirmediniz olay yerini, akşam geç vakit çevirdiniz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Gece grubu muydu, daha erken miydi? Yani şerit gelenden sonra çevirdik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Düşme haberi geldikten sonra mı çevirdiniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Hayır.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – “O zaman karanlıktı.” diyorsunuz ya.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Düşme haberi gelmiş miydi, orasını tam hatırlamıyorum ama şerit gelenden sonra, başka bir ekip aracıyla şerit geldi, ilk gittiğimizde biraz tabii ki ani bir olay olduğu için şerit falan arabamızda o an için bulunmamıştı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çocuğun bulunduğu yer ıslak mıydı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Islaktı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Nasıl bir ıslaklıktı yani böyle bir çocuk komple mi, yoksa az bir ıslaklık mı vardı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tanıkların söylediği 5 litre kadar bir su döktüklerini.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – 5 litre. Neyle döktüyorlar?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Bidonla.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mürsel'in bidonları mı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Galiba su taşıyan o olduğuna göre bidonlar onun olabilir.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ayakkabı size mi veriliyor?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ayakkabıyı siz mi olay inceleme arabasına...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Olay yerine gittiğimiz zaman işte ne oldu burada, kim çocuğu buldu falan... Önder Dede dedi ki: “Çocuğu biz burada bulduk, şu şekilde yatıyordu, bu şekilde yatıyordu.” şeklinde ifadelerinde vardır bunlar, tam şimdi hatırlayamıyorum. “Aha, bak, çocuğun ayakkabısı da burada, buyurun alın.”

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Diye biri verdi size. Kimin verdiği bilmiyorsunuz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Önder Dede.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Önder Dede verdi.

Peki, çevrede trafik kazasıyla ilgili araştırma yapılıyor. O araştırmanın içinde var mısınız siz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – O araştırmanın içinde yani aslında benim asli görevim çevre koruması olmasına rağmen yani tabii, sağlık ekibi ve olay yeri inceleme ekibiyle ben de oralardaydım, o civarlardaydım yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O civarlarda mesela ize, o çeşme yoluna bakıp aşağı Ören yoluna...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok, aşağı o kadar şey etmedim. Sadece çarpma, olay yeri, çocuğun bulunduğu yere...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O bölgede, siz oradan ayrılmadınız dolayısıyla.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – O bölgedeydim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çünkü bir ekip, taksi duraklarına gidiyor, sarı taksi arıyorlar falan...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ben oralara gitmedim efendim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz hep Adem Artaç'la birlikte kaldınız.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Adem Artaç'la birlikte tanıkları Adem Artaç ben olay yerinden ayrılmadan önce polis merkezine getirdi. O saate kadar, tanıkları getirene kadar birlikteydik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonra gece ekibine devredip Görele'ye mi gidiyorsunuz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Şimdi, bana söylenen şey, o arada zaten gece ekibi gelmişti, hep beraberdik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Gece ekibi kaçtadır genelde gelir, saat kaçtı o civarlarda.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Gece ekibi normalde yedide gelir. Akşam 19.00’da gelir. Ama şimdi, o gün için yanlış hatırlamıyorsam, erken de gelmiş olabilirler olayın vahametiyle birlikte.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Karakola siz gitmediniz ama o akşam bir daha karakola gitmediniz mi tanıkların ifadeleri alınırken falan?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tanıkların ifadeleri alınırken değil, şimdi, bana dediler ki: “Sen ekip arabasını al.” Polis memuru Adem Artaç polis merkezindeydi, tanıkları götürmüştü.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O kaç civarıydı Görele Hastanesine gidişiniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Sekiz-dokuz olabilir.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çocuğun ölüm haberi geldikten sonra gittiniz ama.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Biz Görele’ye çocuğun cenazesini adli tıbbaya götürmek için gidiyoruz. Benim ayrılışım sekiz-dokuz gibi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Saati tam hatırlamıyorum ama adli tıbbaya götürmek göreviyle gittiniz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Adem Artaç’ı götürüyor, bırakıyor oraya.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İşte o sebeple.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz sonra karakola mı geldiniz, ne yaptınız Adem Artaç’ı bıraktıktan sonra?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Adem Artaç’ı bıraktım, tabii, cenaze tam hazırlanmamıştı. Biraz cenazenin hazırlıkları, yani orada biraz bekleme sürecimiz var yarım saat, bir saat kadar. Cenaze hastaneden çıkana kadar oradaydım, Adem Artaç’ı yalnız bırakmadım, morga kadar gittim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kimler vardı morgun orada?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Hatırladığım kadarıyla, anne, baba ve Muhammet Bey oradaydı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başka yani ilçeden bildiğiniz, tanıdığımız birileri...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Şu an için hatırlamıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz Adem Artaç’la gittiniz oraya dolayısıyla.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Çok kalabalıktı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başka polisler de var mıydı gittiğinizde?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Görele kadrosundan polisler vardı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Salim Aktaş falan mı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok. Bire bir şey olarak değil, resmî polis olarak...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İsim olarak hatırlamıyorsun?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – İsim olarak hatırlamıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz çanta dolayısıyla bulunduğu orada değildiniz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonra nereye geldiniz, karakola mı dediniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Polis merkezine geldim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Size orada bir bilgi veren oldu mu morgun orada çocukla ilgili, şöyle olmuş falan diye?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Bize orada gelen bilgi, zaten olay yerindeyken gelen bilgi var. Çocuğun ilk ölü muayenesini yapan doktorun yüksekte düşmüş olabileceği şeklinde gelen bir bilgi var, haricinde de başka bir şey yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Adli tıbbaya giderken bir rapor vermişlerdir ama herhâlde Artaç'ın eline.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Onu tam olarak bilmiyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Adem gelecek, ona sorarız onu.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz hiç hasarlı araç aramalarında bulunmadınız ilçede?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonra karakola mı geldiniz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Sonra karakola geldim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Karakolda tanıklar mı vardı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Tanıklar var mıydı, ayrılmışlar mıydı tam olarak hatırlamıyorum efendim. Yani benim geliş saatim on biri geçmiş olabilir, on buçuk muydu neydi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yani bu önemli, karakola geldiğinde kimse yok muydu? Yani o tank ifadeleri vesaireleri bitmiş miydi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ben olay yerinden aşağı indiğim zaman tanıklar polis merkezindeydi ama Görele'den döndüğüm...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Siz Görele'ye giderken tanıkların polis merkezinde olduğunu biliyorsunuz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hangi tanıklar polis merkezindeydi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Mürsel polis merkezindeydi diyebilirim, çünkü Şermin Dede de yaşlı bir hanımefendi olduğu için zaten onun ifadesini evinde aldık.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Önder Dede...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Önder Dede'nin ifadesi ne zaman alındı onu tam bilmiyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Güler Vatan?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Güler Vatan... Onun da ifadesi ne zaman alındı bilmiyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir de şunu soracağım: Sanıyorum sizlerin içinden de pek çok kişi defalarca müfettişler, emniyet soruşturmalarına tabi olmuş. Sizin de aldılar mı ifadelerinizi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Doğrudur.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Görele Emniyeti mi aldı yoksa Giresun mu?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Giresun İl Emniyette ifadem var, adliyede ifadem var.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mülkiye müfettişlerine var.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Mülkiye müfettişlerine var ifadem.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bayağı çok ifade verdiniz.

Peki, sanıyorum, birkaç arkadaşınız bu olayla ilgili görev yerleri değişmiş.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ben birkaç arkadaşın bu olayla ilgili görev yerlerinin değiştiğine inanmıyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O konuda bir bilgi veririz sizlere daha sonra, bizde var o.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tamam.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Kendi isteğiyle Eynesil’den ayrıldılar diye biliyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, hep böyle polis kadrosunda çalışan mesela amirlerinizin, ilçe emniyet müdürlerinin falan ifadesi alındı mı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Alındı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Onların da alındı bu müfettişlerce ya da emniyet mi?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Onları istedik, gelecek bize. Mülkiye müfettişinin raporları, diğer soruşturmalar. Arkadaşlar, gerekirse soruşturmaya gidenleri de çağırırım, onları da dinleriz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Suzan Güner’le, Bülent Karaoğlu, onlar sizin Eynesil Emniyette miydi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Öyle birileri yok bizde. İsimleri tekrar alabilir miyim?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Suzan Güner, Bülent Karaoğlu.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok, bizde öyle birileri yok, tanımıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Osman Ziya Aksu’yu tanıyor musunuz?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Şu andaki ilçe emniyet müdür vekilimiz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O dönem...

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – O zaman polis merkezi amir vekilliği yapıyordu. Merkez amiri.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani, oradaydı yani olayda. O da geldi mi olay yerine?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O ne görevle geldi?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Polis merkez amiri, görevi o.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, “O zaman değişti, polisti.” diyorsunuz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok, yok. O zaman ilçe emniyet müdürü değişti, polis merkezi amiriydi. O zaman Cafer amirimiz vardı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ha, polis merkezi amiriydi, sonra ilçe emniyet müdür amiri oldu. Anladım.

Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Buyurun Filiz Hanım.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Teşekkürler.

Hoş geldiniz Tamer Bey.

Size ne soruldu, yani neden ifade verdiniz siz? Onu sormak istiyorum ben.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yani bu sonuç şüpheli ölüm olarak kaldı. Şüpheli ölüm. Hani şüpheli ölüm olarak da bir polis memuru oraya gittiği için ne gördüklerini, ne yaptığını, ne ettiğini sürekli yapılan bir şey bu.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Her ayrıntı önem kazandı şüpheli hâle geldiği için.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Önem kazandığı için Başkanımızın da dediği gibi sürekli bilgimize başvurular.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Anladım.

Yani bir eksiklik, şu, bu, şöyle mi vardı, böyle mi vardı falan gibi o tarz bir inceleme oldu mu? Yani neden şunu yapmadınız, neden bu oldu veya niye bunu yaptınız gibi bir şey oldu mu?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Asıl mülkiye müfettişlerinin bizi sorgulama amaçları bizim eksik geldiğimiz var mı onu araştırmalarıydı. Diğer konular da vardı.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Teşekkürler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mülkiye müfettişi soruşturmaları sonunda herhangi bir ceza tecziyecisi filan geldi mi size?

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Yanlış hatırlamıyorsam ya uyarma veya kınama istemiyle disiplin kuruluna dosyayı sevk ettiğimi...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ona bakacağız artık.

Başka soru var mı arkadaşlar?

Tamer Bey, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz.

POLİS MEMURU TAMER ORHAN – Ben teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Adem Bey'i alalım.

5.- Polis Memuru Adem Artaç'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Adem Bey hoş geldiniz.

Buyurun.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Hoş buldum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bugün mü geldiniz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Bugün sabah geldik efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sabah geldiniz. Hoş geldiniz.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Sağ olun.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Siz olay yerine hem ilk gidensiniz...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – ...hem de görgü tanıklarının ilk ifadelerini alan, öyle mi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben ifade almadım efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İfade almadınız...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Sadece Şermin Dede'nin bir gün sonra ifadesini aldım ben.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bir gün sonra Şermin Dede'nin ifadesini aldınız.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – El yazısıyla, evet.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Nasıl duyduunuz? Telefonda ilk sizinle mi görüşüldü, ilk ihbar size mi geldi, nasıl oldu? Bir anlatın olayı hatırladığımız kadarıyla.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Polis merkezinde ben oturuyordum efendim, grup amiri olan, telefonlara ve telsizlere bakan arkadaş lavaboya gitmişti. O ara 155 çaldı telefonu, ben baktım “155 polis imdat” dedim. Arayan erkek şahıs “Vatan Pen’in önünde bir çocuğa araba çarpıp kaçmış herhâlde, bir ekip gönderin acil.” dedi. “Ambulans çağırınız mı?” dedim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Kimdi o arayan?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Arayanın daha sonra Önder Dede isimli şahıs olduğu tespit edildi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Önder Dede olduğu tespit edildi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kendi mi söyledi, siz mi tespit ettiniz, hani numaradan mı buldunuz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Kendi söylemedi, sonradan Önder Dede isimli şahıs...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım, bitirelim, ondan sonra size söz vereceğim.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ondan sonra “Bir ekip gönderin acil.” dedi. Ben telefonu kapattım, diğer arkadaşlara seslendim, bağırdım “Bir çocuğa araba çarpmış, koşun hemen, gidelim olay yerine.” dedim. O ara 155 bir daha çaldı, Ören yolunda yani çocuğun bulunduğu Vatan Pen olan binanın tepeye çıkan yolunda kavga olduğu ihbarı bir daha söylendi. Arayan şahıs “Ören yolunda kavga var, kalabalık, ağabey bir ekip gelsin.” dedi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O kimdi, ikinci arayan?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – İkinci arayanı bilmiyorum efendim ben, ismini vermedi, kapattı hemen.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Daha sonra öğrenemediniz mi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Bilmiyorum efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – 155’e gelen ihbarları teknik olarak bilme imkânı yok mu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Telefonları düştüğü için bulabiliyorlar.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, tamam.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Biz de hemen polis memuru arkadaşım Tamer Orhan’la beraber... Başpolis Ruhi Kalkan sesimizi duydu, birinci kattan aşağı indi. “Ruhi, böyle böyle bir ihbar var, biz acil gidiyoruz, sen telsize bak Mustafa Bey lavabodan gelene kadar.” dedim. Biz Tamer Orhan’la beraber hızlı bir şekilde Vatan Pen’e, olay yerine doğru gittik.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Resmî araçla mı gittiniz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Resmî araçla gittik.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sizin üzerinizde üniforma var...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet, resmîyiz.

Biz çocuğun bulunduğu binanın önüne dönerken ambulans, çocuğu almış, biz görmedik, aşağı doğru gidiyordu ambulans. Biz hemen oraya doğru döndüğümüzde olay yerinde 3 şahıs vardı. Bunlar Mürsel Küçükalkal, Önder Dede, bir de Şermin Dede isimli yaşlı bayan vardı. “Ne oldu burada?” dedik. “Ya, çocuğa herhâlde araba çarpmış” dediler. “Peki, siz kaza falan gördünüz mü, bir şüpheli araç, hızlı giden böyle, kaçan herhangi bir araç gördünüz mü?” dedim “Görmedik.” dediler. “Peki, nereden

anladınız?” dedim. “Mürsel Küçükikal isimli şahıs, su aldığı, çeşmeye su almaya gittiğini -yolun tahmini 100 metre ilerisinde falan çeşme var- oradan su alıp geldiğini, dönüştü yerde çocuğu yatarken gördüğünü... Bize gösterdiği yerde su birikintisi vardı sadece. “Çocuk burada yatıyordu, iniltisi vardı, ağzından köpük gibi bir şey geliyordu, ben de sara geçirdi zannettim ‘Şermin abla, Şermin abla’ diye seslendim.” dedi, Şermin Dede’ye. “Şermin abla geldi, daha sonra Önder Dede sesimizi duyunca o da geldi yanımıza. Daha sonra ambulansa, polise haber verdik, ambulans gelip aldı, gitti.” dediler. Biz olay yerine kabaca bir baktığımızda bunları çocuğun bulunduğu yerden biraz uzaklaştırdık, herhangi bir delil varsa şey olmasın diye. Daha sonra Önder Dede isimli şahsın elinde bir pembe çocuk ayakkabısı vardı. “Ağabey, bu, çocuğun kırık ayağından çıkmış, ambulansa bindirirken düştü, siz alın.” dedi, bize verdi. Ben de ayakkabıyı ekip arabasına koydum, aracı kilitledim “Ayakkabıyı muhafaza altına alalım.” dedim. Ondan sonra şahısları uzaklaştırdıktan sonra, o esnada başpolis Ruhi Kalkan ile trafikçi polis memuru Mustafa Ögüt geldi diğer ekip arabasıyla.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ayakkabıyı doğrudan ekip arabasına aldığını iyi hatırlıyor musun? Orada bir duvarın üstüne bırakma filan gibi bir şey oldu mu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok efendim, ben alır almaz ekip arabasına ayakkabıyı bıraktım, aracı kilitledim ben.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, oradaki 3 kişi nasıldı, haletiruhiyeleri, davranışları, tavırları, bilhassa Mürsel’in?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yani “Mürsel’in biraz yapısında o varmış.” dediler sonradan, biraz böyle, hafif bir telaşlı gibiydi ama çocuktan mı, yoksa... Onu bilemiyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlar geldiler, biz onlara yol üzerinde trafik aracıyla beraber... Başpolis Ruhi Kalkan, bir de trafikçi Mustafa Yurt herhangi bir kazaya dair bir iz var mı diye inceleme yaptılar, orada araştırma yaptılar, çarptıysa herhangi bir kan izi veya bir araç, tampon kırığı falan, öyle bir şey var mı, yok mu diye baktılar. Daha sonra savcı beye bu şekilde bilgi verdiler. Ondan sonra olay yeri inceleme ekibini talep ettiler. Görele’den polis memuru Selim Bey var, onu çağırmişlar. Daha sonra Selim Bey geldi, ondan sonra biz...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bu arada, telsizle filan çarpan araba için herhangi bir ihbar filan veya “Bir bakılsın.” filan gibi bir ikaz geçti mi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Hatırlamıyorum efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hatırlamıyorsunuz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sadece şey...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım, lütfen...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hayır, siz sordunuz, ben de sorabilirim herhâlde.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yok, ben bitiriyorum, sonra arkadaşlarıma sırayla söz veriyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben arada bir şey soracaktım da.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yok efendim.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ondan sonra efendim şerit çektik, yolun girişine ve çocuğun bulunduğu yerin bu tarafına şerit çektik. Biz sadece trafik kazası ihbarına gittiğimiz için biz sadece oraya şerit çektik ama ilerleyen saatte gece grubu geldi, gece grubu gelince biz onlara devrettik. Devrettikten sonra Ruhi Bey “Sen polis merkezine geç, Mürsel’i al, polis merkezine git ekip aracıyla.” dedi. Ben Mürsel’i aldım, polis merkezine gittim. Saat dokuz veya dokuz buçuk olabilir, tam saatini

hatırlamıyorum uzun süre geçtiği için. Çocuğun vefat ettiği haberi geldi. Otopsi yapan doktorun “Bu, kesinlikle trafik kazası değil, bu çocuk yüksekte, bir yerden düşmüş büyük ihtimal.” şeklinde belirtmesi üzerine daha sonra binada tedbir alındı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sen ana karakoldasın bu anda...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben polis merkezindeyim efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, polis merkezinde Mürsel’in ifadesini sen mi aldın?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok efendim, Mustafa Yazıcı’yla Deniz Korkmaz aldı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Daha sonra gelecekler.

Sonra neler oldu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Sonra efendim dediler ki: “Böyle böyle, çocuğun çantası çatıda bulunmuş.” dediler polis merkezinde. Ondan sonra çocuğun Trabzon Adli Tıbbı gideceğini, benim çocuğu götürceğimi söylediler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Trabzon’a...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Trabzon’a. Ekip aracıyla beraber beni Görele Devlet Hastanesine götürdüler, bıraktılar. Oradan ben cenaze aracıyla beraber savcılığın talimatıyla çocuğun cenazesini Trabzon Adli Tıbbı teslim ettim. Gece iki gibi vardı, bir veya bir buçuk vardı teslim ettiğimizde, saati tam hatırlamıyorum. Ondan sonra ben normale döndüm.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki.

Hayrettin Bey...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Adli tıp kurumuna vardığımızda, sizden başka oraya giren biri oldu mu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Adli tıp kurumunun içine giren mi efendim?

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Evet, içerisine?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, sadece cenaze aracını süren şoför ile beni aldılar, başka kimseyi almadılar.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Başka kimse yoktu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Siz oradan bırakıp çıkana kadar da kimse girmediydi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet. Ben teslim ettiğim tutanakla beraber içeriye cenazeyi. Görevli arkadaş... Zaten sürgülü kapı olduğu için kimseyi almıyorlar, sadece görevli kimse onu alıyorlar.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Jale Hanım...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bu “Lastik izi, araba izi falan arandı.” dediniz.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet efendim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Orada, sadece o olayın olduğu bölgede mi yani Vatan Pen’in önünde mi yapıldı o araştırma?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok efendim, orada başpolis Ruhi Kalkan ile trafik polis memuru Mustafa Yurt, daha sonra şu anki ilçe emniyet müdür vekilliğine bakan komiser yardımcısı, Osman Ziya Aksu da geldi diğer araçla. Başpolis Ruhi Kalkan ile Mustafa Yurt bize “Siz burada, olay yerinde kalın, biz aşağıdaki caddelerde, sokaklarda bir araştırma yapalım hemen, bir kaza gören var mı veyahut da herhangi bir kaza izi var mı, delil var mı diye onu araştıralım.” dediler, daha sonra aşağı indiler bunları araştırmaya.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Onlar döndüler sonra, olay yerine döndüler.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet. Onlar diğer sokakları araştırmaya gittiler, biz polis memuru Tamer Orhan’la beraber orada kaldık.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ne kadar süre araştırdılar? Yani, bütün Eynesil’in sokaklarına bakamamışlardır tabii.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Kırk dakika falan var araştırmaları.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Anladım, peki.

Siz şeyden eminsiniz, Mürsel kesinlikle oradaydı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet, oradaydı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ondan eminsiniz ve ilk dinlediniz orada ondan olayı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – 3 kişi vardı, Mürsel Küçükakal...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Orada anlatıyorlardı olayı, size de anlattılar?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, o sırada Mürsel Bey’e bir şey olmuş olabilir mi? Yani başka bir şey söyleyip de “Bunu söyleme.” gibi bir şey söylendi mi Mürsel Bey’e orada sizin tarafınızdan, Adem Artaç ya da... Çünkü siz oradan ayrılmamışsınız.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, biz söylemedik efendim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Hiç öyle bir şey olmadı.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, öyle bir şey olmadı. Biz sadece kimliklerini tespit ettik 3’ünün, not aldık, çocuğun ayakkabısını Önder Dede isimli şahıs bana verdi, ben ekip arabasına koydum, kilitledim ekip arabasının kimse içinden almasını diye. Ondan sonra “Siz olayı gördünüz mü?” dedik. “Olay, bir şey görmedik. Sadece Mürsel geçerken buradan yerde yatan çocuk görmüş, sara geçirdiğini zannetmiş. Yüzüne su döktük.” dediler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çok muydu oradaki o ıslaklık?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Çok aşırı yoktu.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bayağı böyle bir sırlıslıkla değildi, hafif miydi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, sadece kafasına veya yüzüne dökmüşler. Şu kadar bir alanda su vardı, şöyle.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ne dediler, o suyun nedenini nasıl açıkladılar?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – “Biz çocuğun sara geçirdiğini zannettik, o yüzden, ayılsın diye çocuğun yüzüne su vurduk pet şişeyle.” dediler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sadece yüzüne vurduklarını söylediler.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, kıyafetler geldiğinde siz şeyde miydiniz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben yoktum efendim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kıyafetleri siz teslim almadınız?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, ben adli tıba gittiğim için...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Önce tanıkları getirdiniz. Sadece Mürsel’i mi getirmiştiniz karakola?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Mürsel’i götürdüm ben, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başka tanık götürmediniz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben götürmedim, yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Neden diğer arkadaşları almadınız, Önder Dede, diğerlerini almadınız, Mürsel’i niye özellikle götürdünüz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Şermin Dede “Benim işim var.” dedi, evine gitti, o Önder Dede de pıdencilik yapıyor, kimliklerini tespit...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Önder Dede oğlu mu Şermin Dede’nin?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Bilmiyorum, komşuları herhâlde.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Tamam, komşuları.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Orada pide salonu var “İşim var.” dedi, gitti ama kimliklerini biz tespit ettik, ondan sonra gittiler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mürsel “Ben geleyim.” dedi dolayısıyla.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Mürsel’i biz çağırdık, dedim ki: “Mürsel gel, polis merkezine gidecekmışiz, başpolis öyle söylüyor.”

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başka yerden mi çağırdınız, yoksa olay yerinde miydi zaten?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Mürsel orada kimlik tespitini yaptıktan sonra su bırakmaya mı gitmiş, öyle bir şey. Daha sonra yine geldi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tekrar geldi olay yerine.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çağırdınız...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Tekrar geldi, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonra siz götürdünüz, bıraktınız...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben ekip otosuyla götürdüm, gece grubuna devrettiğimiz için ifadeleri gece grubunun mukayyide alıyorsunuz, orada ifadesini aldılar.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonra Görele’ye gittiniz.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Oradan da bana “Çocuk vefat etmiş, adli tıba gidecek, seni Görele’ye, hastaneye bıraksınlar, sen adli tıba görevli git.” dediler, bende gittim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz morgdan mı aldınız?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Morgdan aldık.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şimdi, morgla inceleme yeri ayrı mı? Ben Görele Devlet Hastanesini bilmediğim için soruyorum, şimdi bir ölü muayene tutanağı tutulan bir yer var.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet, oradan aldık biz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bir de morg ayrı mı, yoksa ölü inceleme yeri...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Morgdan değil, ölü inceleme yerinde, savcı bey de oradaydı...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aynı yerler mi onlar ikisi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Morg ile orası farklı herhâlde.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Orada kimler vardı o arada siz teslim alırken?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Orada Şaban Vatan vardı, hanımını vardı, Atika Vatan, savcı bey vardı, ben vardım, vatandaş da vardı Eynesil’den, kalabalıktı orası ama tabii, hepsini hatırlamamın imkânı yok.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Mesela, belediye başkanı...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Muhammet Vatan vardı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Muhammet Vatan, amca... Belediye Başkanı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu oradaydı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Morgun oradaydı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yani kalabalığım oradaydı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Morgun önünde?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben gittiğimde hastanedeydi ama bilmiyorum artık yani. Herhâlde “Geçmiş olsun” a mı gitti veya başsağlığına mı gitti öldüğünü haber aldıktan sonra...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama yani morgun önündeydi sonuçta, içinde miydi, onu sorayım.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Morgda değildi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ölü incelemenin oradan aldınız çocuğu zaten.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yani orada Belediye Başkanıyla karşılaştım ama orada mı, hatırlamıyorum.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ölü inceleme yerinden çocuğu aldınız, size bir rapor verdiler, hiç okudunuz mu o ilk raporu? Yani biz görmediğimiz için soruyorum.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben okumadım efendim. Bana adli tipta rapor vermediler, adli tıba teslim tutanağı verdiler.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Teslim tutanağı... O teslim tutanağında bir şeyler yazıyordur ama sonuçta, bakmadınız, görmediniz mi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Bakmadım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Gittiğinizde kim eşliğinde gittiniz Trabzon’a?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Trabzon’a biz gittiğimizde bizim arkamızdan, cenaze aracının arkasından sivil bir araç daha geldi “Çocuğun yakınları.” dediler ama ben...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Kimler olduğunu bilmiyor musunuz? Hiç onlarla orada temasınız olmadı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Kapıda görüştük.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Trabzon’un kapısında...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Trabzon’da, adli tıbbın kapısında.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz bıraktınız, teslim ettiniz...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben teslim ettim, sadece ambulans şoförü ile beni içeri aldılar. Diğerleri hatta “Biz de gelelim.” dediler ama onlara müsaade etmediler “Sadece görevli olanlar girebiliyor.” dedi güvenlik görevlisi, onları almadı. Cenaze aracı ile, şoförle beni aldılar. Biz teslim ettik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Adli Tıpta?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Adli Tıpta, evet.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Sonra birlikte mi döndünüz onlarla yine ayrı arabalarla?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Benim evim Trabzon’da olduğu için Trabzon’da eve gittim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Size hiç kimse sormadı mı “Kimler geldi, kimler vardı?” diye?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, sormadı efendim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, çantayla ilgili bilginiz nedir?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Çantayla ilgili... Az önce belirttiğim gibi, ben polis merkezinde bekliyordum Mürsel’i götürdükten sonra. Polis memuru Kutluay Sevinç var, Başpolis Ruhi Kalkan’ı aramış, “Çocuğun okul çantası çatıda bulundu.” diye söylemiş. Ben oradan biliyorum, ben çantayı görmedim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz orada değildiniz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, ben orada değildim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Trabzon’da teslim ettikten sonra karakola mı döndünüz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ertesi gün döndüm ben.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ertesi gün görevi bıraktınız.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ertesi gün gündüz döndüm ben.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çatıya da çıkmadınız o bulunduğunuz süre içinde?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, ben çıkmadım efendim çünkü biz, trafik kazası olarak ihbara gittiğimiz için sadece orada güvenlik tedbiri aldık.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Peki, siz oradayken Selim Aktaş ve Ruhi Kalkan ne yapıyorlardı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yol üzerinde bir inceleme yaptı Selim Bey.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Selim Bey de yaptı. Peki, eve çıkan polisleri hiç kontrol altına almadınız mı yani kimler çıkıyor diye? Öyle bir şey yapmadınız...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben bilmiyorum efendim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Düşme olduğu haberi geldikten sonra da...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Düşme haberi geldiği zaman ben polis merkezindeyim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Polis merkezindeydiniz. Doğru, pardon, tamam. Çantayı da siz görmediniz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ben görmedim efendim, evet.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Filiz Hanım, buyurun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Hoş geldiniz.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Sağ olun.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Siz, olay yerine gittiğinizde -ilk gidenlerdensiniz-orada kaç araba vardı?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Ambulansın peşinden 1 araç gitti.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Yo, yo, duran araba...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Duran 1 araç vardı park hâlinde. Park hâlinde olan o araç, binanın yanındaki fındıklığın tam dibindeydi, siyah bir otomobil. Hatta...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – İkinci bir araç yok muydu orada, arkasında?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Yok, tek araç vardı efendim benim hatırladığım kadar.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Emin misiniz? Olabilir yani neyi hatırlıyorsunuz...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Siyah aracı hatırlıyorum. İki sene oldu efendim, onun için aşağı yukarı... Ben siyah aracı hatırlıyorum.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Lacivert...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Lacivert veya siyah... Hatta onunla ilgili, o araç üzerinde de “Bu, çarpmış olabilir mi?” diye Ruhi Kalkan ile trafikli arkadaş inceleme yaptılar ama “Hiçbir iz yok.” dediler. Sordular “Bu, ne kadardan beri burada?” Şermin dedi onlara, “Bu, uzun süreden beri burada.” dediler.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Başka bir araç hatırlamıyorsunuz?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Hatırlamıyorum efendim,

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Peki, siz soruşturma geçirdiniz mi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Evet efendim.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ne soruldu size soruşturmada yani neden geçirdiğinizi biliyor musunuz yani neden bir soruşturmaya gerek duyuldu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Çocuğun babası, farklı bir şekilde şikâyetle bulunmuş Eynesil polisiyle ilgili. Bize “Onunla ilgili soruşturma geçiriyorsunuz.” dediler.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Ne kadar zaman sonra Adem Bey?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Efendim, ara ara 6 defa ifade verdik. Onun için...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Olaydan...

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Olaydan sonra beş altı ay var galiba.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Beş altı ay sonra.

Tamam, teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ahmet Bey, buyurun.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – 3 kişinin gördüğünü söylediniz ilk gittiğinizde: Mürsel, Şermin ve Önder. Ama buradaki tutanakta Ahmet Atakan Anıl var, Şermin yok.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – O, gittiğimizde orada değildi. Biz “Başka kimse var mıydı siz çocuğa müdahale ettiğinizde?” diye sorduğumuzda o çocuğun ismini verdiler, “O da buradaydı.” dediler.

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Yani burada şöyle diyor da: “Rabia Naz Vatan isimli çocuğu tespit edildi. Şahıslardan Mürsel Küçükakal isimli şahsın çocuğu yerde yatarken gördüğü ve 112’ye haber verdiği, Önder Dede isimli şahsın da çocuğu yerde yatarken gördüğü, Ahmet Atakan Anıl isimli şahsın da çocuğu yerde yatarken gördüğü tespit edildi.”

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – “O da yanımızdaydı.” dediler. O çocuğu biz telefonlar arattırdık, bu Ahmet Atakan isimli genci...

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) – Ha, orada beyanlara göre siz bunu yazdınız o zaman önce?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Çocuğu çağırdık biz. Bir arayın gelsin, o da görmüş mü, ilk o mu gördü yoksa dedik. O çocuk da geldi, genç bir çocuktuk. Bir zaman sonra geldi, dediler ki: “O gitti Çarşamba’ya.” Telefon açın, gelsin dedik. Geldiğinde ona sordum ben, o da “Böyle böyle... Ben de sese geldim. Burada geldiğimde Mürsel Küçükalk, Şermin Dede, bir de Önder Dede vardı, ben sonradan geldim.” dedi, çocuk.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bu taksici Ali Anıl’ın oğlu mu, Ahmet Atakan’ın mı? Komşusu zaten yolda... Herhâlde oğlu mu?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Bilmiyorum efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sevda Hanım, buyurun.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Teşekkür ederim Başkan.

Siz, o olay yerinde -hani “fındıklık” diye tabir ediyoruz ya- o gün ya da sonrasında herhangi bir sürünme izi, kan izi ya da beton, taş, bir şey yani herhangi bir olağan dışı bir iz, bir hareket izi gördünüz mü, tespit ettiniz mi?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Çimenlere baktık. Aşağıdaki çimenlere baktığımızda herhangi bir şey yoktu. Zaten orası -şöyle küçük bir patika var- kısa, 3 metre civarında.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Evet, gördük biz.

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Oradaki patikanın bitimindeki çimenlere baktım çıplak gözle, çimenlerde herhangi bir eziklik falan... Dedim belki buradan bir şey olmuştur. Bizim aklımıza farklı bir şey geldi yani polis olarak her türlü şeyi düşünmek zorundasınız.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Ne geldi aklınıza?

POLİS MEMURU ADEM ARTAÇ – Acaba o çimenlerin olduğu yerde mi -araç orada park etmişti- bir olay oldu diye... Ama fındıklığın içine girmedik. Dediğim gibi, biz trafik kazası ihbarına gittiğimiz için sadece orada trafik kazası... Yani binanın arka tarafında kalıyor çimenlik. Biz çimenlik olan alanı araştırmaya gitsek bu sefer bu taraftaki olay yerini terk etmiş olacağız. Onun için, bizim için sıkıntı olur diye biz oradan ayrılmadık.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Anladım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Çok teşekkür ediyoruz.

6.- Polis Memuru Deniz Korkmaz’ın, Rabia Naz Vatan’ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Deniz Bey, hoş geldin.

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Hoş bulduk.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hâlâ Eynesil’de mi görevlisin?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Evet, hâlâ Eynesil’de görevliyim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mürsel Küçükalk’ın ifadesini aldınız?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Şimdi, ben görevim itibarıyla akşam 19.00’da görev aldım. Ben aynı zamanda ilçe emniyet müdürlüğünde haber merkezine bakıyorum, gece de grup amiriyim. Bu olay olduğu müddetçe de ben haber merkezinde kaldım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – 19.00’da geldin göreve?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – 19.00’da geldim, evet.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Gelmeden önce duydun mu olayı?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Yok, ben karakola geldiğimde duydum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O karakola gelince duydun, evet.

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Görevi aldım. Daha sonra Mürsel’i karakola getirdiler; ifadesini, evet, Mustafa arkadaşımız aldı, bana da imzaya getirdi. Yani ben şahısla birlikte ifadeyi almadım çünkü benim farklı bir görevim vardı orada, haber merkezine ben bakıyordum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Haber merkezine sen bakıyordun.

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Evet.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – “Haber merkezi” dediği santral, arkadaşlar.

Sadece ikinci bir polis olarak, memur olarak ifadeyi imzaladın?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Evet, grup amiri olduğum için buna...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sordun Mürsel’e “Bu ifade senin mi?” diye.

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Ben Mürsel’le görüşmedim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Görüşmedin.

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Hayır, ben sadece tutanağa yazılan...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mürsel’i hiç görmedin mi?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Mürsel, karakola geldi, gitti, gördüm ama öyle bir konuşmam olmadı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Görüşmedin. İfadenin alındığına dair...

Peki.

Soru soracak arkadaşlarımız?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani sadece karşılaştınız o zaman değil mi?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Evet, ben tesis sorumlusuyum aynı zamanda, yani gelen ihbarları ben değerlendiririm ama 19.00’dan sonra...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Görmediğiniz bir tutanağa imza attınız sonuçta?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Evet, aynen.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Başka bir tanık o gece dinlendi mi peki?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Başka bir imza atmadın o gece?

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Hayır. Ben sadece Mürsel Bey’in varsa...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki.

Deniz Bey, teşekkür ediyoruz.

POLİS MEMURU DENİZ KORKMAZ – Ben de teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mustafa Yazıcı, bu ifadeyi alan...

7.- Polis Memuru Mustafa Yazıcı'nın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mustafa Bey, hoş geldiniz.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Hoş bulduk efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Buyurun.

Mustafa Bey, sizi Mürsel Küçükül'ın ifadesini alan olarak çağırđık.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Doğrudur efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O gün, siz gece vardiyasındasınız.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Gece grubundaydım efendim, evet.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Kaçta aldınız görevi, olayı nasıl duyduunuz, Mürsel'i nasıl gördünüz, ifadeyi nasıl aldınız; bize bir anlatın.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Efendim, biz yedide geliyoruz, görev saati yedide.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ondan önce duymadın mı olayı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, biz yedide geldikten sonra yani biz bu görevi aldıktan sonra... Altı buçuk, yediye çeyrek kala geliyoruz biz. Ben Trabzon'dan gidiş geliş yapıyorum zaten. Geldiğimizde olay olduğunu söylediler. Kimse yoktu zaten; herkes, ekip olay yerindeydi. Biz de ne olduğunu sorduk, "Bir çocuk yaralandı." dediler. Ne olduğunu o şekilde duyduk yani. Sonra, ekip, o olay yerinde olduğu için, ilerleyen saatlerde, ben arkadaşlara olay yerinde tanık falan varsa tanıklarını getirin, ifadelere başlayalım, bir an önce ifade alalım, şey yapalım dedim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mukayit sizsiniz.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Evet, mukayit benim.

Sonra işte Mürsel'i getirdiler, Mürsel'in ifadesini aldım. Bu kadar efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Nasıl? Yani Mürsel geldi, sendeki ilk intiba neydi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Efendim, Mürsel geldiğinde panik hâlindeydi böyle yani insanlar hani panik olur ya, panik gibiydi yani bir...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Garipsedin mi o hâllerini?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – O yüzden zaten, garipsediğim için arkadaşlara söyledim; grup amirine, hatta ilçe emniyet vekilimize, komiser yardımcıma söyledim, dedim ki: Bunun hâl ve hareketlerinden ben şüphelendim, siz de dinleyin bunu falan. Onlar da dinlediler daha sonra. İfadesini aldım, ondan sonra gönderdik efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ne anlattı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Tam hatırladığım kadarıyla, su almaya gittiğini söyledi. Su almaya giderken bir kız çocuğunun inleme sesini duyduğunu söyledi.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İnleme sesini?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – İnleme sesini duyduğunu söyledi, o şekilde... Olay yerine gitmiş işte orada.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, farklı sorular sordun mu hiç? Öyle çelişik bir şey...

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Sordum, "Sen niye su almaya oradan değil de bu taraftan gittin?" diye sordum; "Ben oradan devamlı gidip su alıyorum." dedi. "Yalnız mı gittin?" dedim, "Yalnız gittim." dedi. Yani ben hâl ve hareketlerinden, tedirgin olduğu için biraz şey sormaya çalıştım Mürsel'e,

o da hep aynı şekilde cevap verdi. “Çocuğu ilk gördüğünde konuşabiliyor muydu? Sana cevap verdi mi?” diye sordum, “Yok, cevap vermedi.” dedi. “Peki, hiç kan gördün mü veya başka bir şey gördün mü?” -onları sordum- “Yok.” dedi. Önce şeyi söylediler: Bir bayanı çağırılmış, orada sara nöbeti geçiriyor, işte yüzünü falan yıkamışlar; sonra ambulans gelmiş, almış götürmüş. Yani ben, o ne dediyse o şekilde yazdım ifadesini de.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İfadesini bitirdi; bıraktınız, gitti?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Bitirdik. Ben bitirdikten sonra amirlere de söyledim, bunu bir dinleyin, ben çok ikna olmadım, siz de bir dinleyin, ne dediklerine bir bakın dedim. Hâl ve hareketlerinden biraz şey olunca... Sonra onlar da dinlediler, ondan sonra gönderdiler. İfadesini ben aldım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O gün kaçta bitiyor vardiyarı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Sabah bitti efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sabah bitiyor.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Evet, sekizde, sabah sekizde.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Başka ifade almadınız?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Başka ifade ben almadım efendim. Ruhi Bey aldı ifadeleri.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Karakola geldi mi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, karakola değil, bizim...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır, hayır. O gün karakola başka ifade için gelen olmadı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, ben almadım, Adem Bey aldı. Olay yerinde birisinin ifadesini aldılar.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yok, karakolda alındı mı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, ben hatırlamıyorum. Ben başka ifade almadım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, olay yerindeki birtakım deliller...

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Ben olay yerine hiç gitmedim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Hayır, hayır. Karakola ayakkabı, elbise vesaire geldi. Onları hatırlıyor musunuz?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Onlara ben hiç bakmadım, arkadaşlar baktı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Bakmadım, arkadaşlar baktı. Peki.

Hayrettin Bey, buyurun.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Mürsel, ilk ifadesinde “Ben su alırken bir ses duydum, o sesin üzerine gittim, sonra iniltiyi duydum.” demedi mi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – O şekilde söyledi yani. Ben ne...

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – “Ses duydum, ‘küt’ diye bir ses duydum...”

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, “‘Küt’ diye bir ses duydum.” demedi efendim.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Demedi, değil mi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, öyle bir şey demedi. Yani ben özellikle ona “Sen nasıl duydun, nasıl gördün?” diye sordum. “Ben, suyu aldım, oradan giderken inleme sesi duydum.” dedi. Yani ilk ifadesindeki bana söylemiş olduğu şey “İnleme sesi duydum. İnleme sesine istinaden ben oraya gittim, bir kız çocuğunu yerde yatararken gördüm.” Ben, hatta, nasıl gördün, nasıl ettin diye sordum, o şekilde söyledi bana. Ben ne söylediye o şekilde yazdım.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Peki, Mürsel’i daha önce tanıyor muydunuz?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, tanımam efendim.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – İlk defa mı gördün orada?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – İlk defa gördüm. Ben zaten yeni gelmişim Eynesil’e o zaman, daha çok fazla olmamıştı; ben Giresun merkez asayişte çalışıyordum, Eynesil’e daha yeni gelmişim yani çok fazla olmamıştı.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Olaydan sonra, bu ifadeden sonra Mürsel’le karşılaştın mı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Hiç karşılaşmadım. En son, geçen ifadesini aldık işte ondan önce görmedik.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Arada fark var mı; ilk ile son gördüğünüz arasında fark var mı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Onu gördüğümde Şaban Bey’den şikâyetçi olmuşlardı, o olay farklıydı.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ha, şu şey olayı, gazetecilerle olan.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Anladım. Aynı tedirginlik, telaş var mıydı?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Aynı efendim yani tedirginlik hep aynı. Hatta ben sordum, ağabeyine falan sorduk “O öyle, onun yapısı öyle.” dedi.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim, benim bu kadar.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki, teşekkür ederim.

Jale Hanım, buyurun.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şimdi, oradayken siz şeyi sorduğunuzu söylediniz, o zaman ne dedi yani niye o yoldan gittiğiyle ilgili bir açıklama...

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Ben o yoldan...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – “Hep oradan mı giderim.” mi dedi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – “Hep o yoldan gidip geliyorum.” dedi.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Dönüşünü çeşmede duyduğu sese mi bağladı yani sesi nerede duyduğunu söyledi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Evet. Şimdi, çeşmeden su aldıktan sonra giderken ses duymuş, inleme sesi. Sen bu yolu devamlı kullanıyor musun diye sordum. “Çeşmeye giderken ben devamlı bu yolu kullanırım.” dedi yani bize söylediği o yani.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani giderken de çeşmeye o yoldan mı gitmiş?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Giderken de gelirken de o yoldan gitmiş.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aynı yoldan gitmiş ve hep o aynı yoldan geçermiş.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Evet, oradan gidip gelirmiş. Zaten evleri de olay yerinin az aşağısında yani ana cadde üzerinde, biraz daha aşağısında.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Anladım. Peki, orada ona bir müdahalede... Şöyle bir şeyi var Mürsel Bey'in, diyor ki: "Bana birileri dedi ki 'Söyleme bunu, başın derde girer.'" "

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Biz demedik.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Öyle bir şey siz demediniz?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Zaten biz bilgi almak için uğraşıyoruz şahıstan, ifadesini tanık olarak almaya çalışıyoruz, öyle bir şey deme şansımız yok. Zaten öyle bir şey niye diyelim?

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz demediniz yani?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Biz zaten şahıstan şüpheleniyoruz ki hani o da olur ya, bir şey yapmış olabilir. Yani polis gözüyle bakıyoruz her şeyi her pencereden incelediğimiz için. Ben ilk başta şüphelendim tabii, biraz yani acaba olur mu, ilk o görmüş, yanına gitmiş, başka bir şeyler çıkabilir mi diye ben sordum. Zaten trafik kazası diye ilk bize, arkadaşlara bu şekilde ihbar gelince, mesela araban var mı, yok mu diye sordum. "Yok." dedi, bu yönden de sordum bu şahsa.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çocuğa hiç dokunmamış zaten.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – "Yok, hiç dokunmadım." dedi. Yani dokunmadığı şöyle: Orada bir bayan çağırmış, bayanı çağıırınca bayan yüzünü falan yıkamış, sara nöbeti geçiyor zannetmiş, o şekilde olmuş.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Siz mesela "Biri seni arayıp 'Git, çocuğu orada bul.' dedi mi?" falan gibi bir soru yönelttiniz mi ona?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, öyle bir soru yöneltmedim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Aklınıza gelmedi öyle bir soru?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Öyle bir soru sormadım: "Birisi sizi aradı mı?" falan. Şimdi "Çeşmeden ben su alıyorum." deyince öyle bir soru sorma gibi bir şey gelmedi aklıma.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Gerek görmediniz öyle bir soruya.

Peki, siz şeyi de anlatmadı değil mi: "Olay yerinde tekrar aldılar ifademi, birileri bana öyle dedi olay yerinde, şunu söyleme..."

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Olay yerini biz almadık, biz olay yerinde değil.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Anladım siz karakolda alıyorsunuz.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Karakolda alıyoruz. Karakola çağırttırdık. Ben hatta arkadaşlara söyledim yani olaydan bir iki saat geçmiş, hiç ifade alınmamış, tanık ifadesi alalım, varsa olay yerinde, herhangi bir delil, emare toplayalım, biraz şey yapalım diye ben söyledim, arkadaşlar getirmeye başladılar peyderpey. İşte o arkadaşı getirdiler, diğer arkadaşın olay yerinde aldılar ifadesini.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Şermin Hanım'ın.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Şermin Hanım'ın.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bu olayla ilgili başka hiçbir tanığı siz dinlemediniz mi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, ben dinlemedim. Bu olayla Ruhi Bey ilgileniyordu zaten.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Diğer tanıkları hep o dinliyordu.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Hepsini o dinledi, o aldı. Ben sadece o gece karakolda karakol mukayyidi olduğum için, grup mukayyidi...

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – O saatte.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – O saatte. Sadece Mürsel Bey’in ifadesini aldım, başka da bir ifade almadım.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Olayla ilgili hiçbir ifade...

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, olay yerine de gitmedim zaten ben.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Bununla ilgili siz de soruşturma falan geçirdiniz mi?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Yok, ben geçirmedim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Sevda Hanım, buyurun.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Teşekkür ederim Başkanım.

Şimdi, siz uzun yıllar asayaşte de çalışmışsınız. Burada hem tanık ifadesini al ve Eynesil de malum çalkalanmış, sizin bir polis memuru olarak -hani uzun yıllar da deneyiminiz var- kanaatiniz ne oldu bu olayla ilgili?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Biz yorum yapamayız efendim, biz nasıl yorum yapabiliriz ki? Biz kanunda, kitapta ne yazıyorsa ona göre hareket ediyoruz, biz neyine yorum yapacağız ki?

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Şimdi, az önce şey söylediniz “Delil toplayın, tanık dinleyelim.” dediniz ya siz hani ilk giren arkadaşların...

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Ben sorgucu değilim yani ben sadece ifade alırım, bana şimdi siz ne dersiniz ben onu yazarım, ben farklı bir şey yazamam ki, siz ne anlatırsanız olayla ilgili, ben o şekilde yazarım. Sorgucu değilim, sorgucu olsam farklı sorarım ama sorgucu olmadığım için ifadede siz ne söylerseniz ben burada o şekilde yazarım.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Siz sadece kaleme alıyorsunuz. Az önce söylediğiniz...

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Ben sadece şahsın hâl ve hareketlerinden şüphelendiğim için, hani sadece benim almam yeterli olmayabilir, başkaları da dinlesin diye ben amirimize de söyledim, onlar da dinlediler şahsı, öyle kanaat verdiler, savcı beye o şekilde bilgi verdiler.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Mürsel’in sorgulanması aklınıza gelmedi mi öyle bir çapraz sorguya alınsa filan diye?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Ben sorgulamadım, amirlerimize söyledim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yani kimse akıl etmedi öyle bir şey?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Bilmiyorum efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki.

Sevda Hanım...

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Az önce “‘Tanık dinleyelim, delil toplayalım.’ dedim arkadaşlara.” dediniz. O gün görev yapan arkadaşlara siz de uyarıda bulunmuşsunuz, olay yeri incelemeyi tam anlamıyla yaptıklarına ikna oldunuz mu?

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Tabii, efendim, olay yerine gittiler arkadaşlar, herkes kendi üzerine düşen görevi yaptı. Çünkü zaten personelimiz yetersiz, şey yetersiz, akşam olay olmuş, herkesin elinden geleni yaptığına ben inanıyorum yani burada bir ihmal olacağını düşünmüyorum, herkes elinden geleni yapmıştır.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Tamam, teşekkür ederim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Peki.

Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz.

POLİS MEMURU MUSTAFA YAZICI – Ben teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Arkadaşlar, bugünkü oturumu kapatıyoruz.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Hayır, bir değerlendirme yapmayalım mı ikişer dakika yine?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tabii, buyurun.

İsterseniz bütün arkadaşları gönderip biz bize sohbet edelim.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Evet, öyle yapalım.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Yine önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 12.00’de toplanalım.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Sayın Başkan...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Buyurun Filiz Hanım.

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Tutanağa geçmesi için özellikle bir talebim olacak. Birazdan da zaten konuşmam var, ayrılmak zorundayım, belki değerlendirmeye kalamam. Dosyanın gelmesi için lütfen biraz daha çaba gösterebilir miyiz?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ben gayret edeceğim o konuda, evet yani bakacağız.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Çünkü gecikme olmuş, Adalet Bakanlığından görüş istenmiş falan ama o olmadan bazı şeyleri karşılayamıyoruz.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tamam, ona bakacağım, o gündemimizde yani orada bir şey yapacağız inşallah.

SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Sorun ne yani sorunu öğrenebilir miyiz?

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – İşte onu da öğreneceğiz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Çünkü biz gittiğimizde o gün savcı bey: “Tabii, memnuniyetle verebiliriz.”

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Şeyden görüş istenmiş, öyle duruyor, Adalet Bakanlığıyla görüşürüm ben onu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Tamam, onu rica edeceğim.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ben de söz alabilir miyim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Tabii ki.

2.- Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’nün, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ve bilgisine başvurulacak kişilere ilişkin açıklaması

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Biraz önce Ahmet Bey’le de arada konuştuk, şu sıkıntımız var: Yani bir “puzzle” var ortada ve “puzzle”ın eksik parçaları var ve çok çelişkili ifadeler ve saptamalar var.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Evet, maalesef.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yani polis ifadeleri çelişiyor, tanıkların ifadeleri çelişiyor yani bir sürü şey var, biz de tabii, o olay arasındaki boşlukları dosyanın tamamını göremediğimiz için böyle hafiyelik yaparak bulmaya çalışıyoruz; orada o onu söylemişti, burada bu bunu söylemişti, öyle mi olmuştu yani böyle bir görevimiz olmadığını biliyorum.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Dosyayla ilgili zannediyorum size önümüzdeki günlerde bilgi veririm yani görüşelim bakalım, biz alacağız dosyayı.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Ama sıkıntı neyse bilelim onu.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ben de bilmiyorum yani görüş istemişler, Adalet Bakanlığı görüş verecek; o aşamada duruyor, muhtemelen onlarda da bir tereddüt var, görüşürüz onları. Yani sizden farklı düşünmüyorum o konuda.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Anladım, hani sıkıntımız bilmemek olayı.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Dosyanın dışında bu gelmeyen ve “Ben zaten konuşum, verdim.” diyenlerle ilgili de ne yapmak istediğimizi...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Onları arayacağız tekrar, Vali beyle görüşeceğim ben, tekrar gelmeleri için rica edeceğiz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Gelmezlerse...

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Gelmezlerse sizler takdir ederseniz, “Gidelim.” dersiniz gideriz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Gidelim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Ona önümüzdeki hafta karar verimiz.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Yeni tanıklarla ilgili birkaç talebim olacak yani okudukça geçen isimlerle ilgili.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – O zaman kapatıyoruz şimdi tutanağı da.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) – Onu o zaman komisyondan bildirelim.

BAŞKAN CENGİZ AYDOĞDU – Evet, Komisyondan bildirelim.

Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, uzman arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.

Kapanma Saati: 15.38

