

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 1

BAŞKAN – Evet, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar; biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz 2016 darbe girişimini ve bu girişimi gerçekleştirmeye kalkışan Fetullahçı terör örgütünü araştırmakla görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonuyuz.

Bugün, Komisyon Başkanlık Divanımız ve Komisyon üyelerimizle birlikte, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında bütün Türkiye'nin yakından takip ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı kulesinin kurtarılması, darbecilerin hedefi olan Cumhurbaşkanımızın İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi, ondan sonraki bu püskürtme ve halkın iştirakiyle direnişin önemli merkezlerinden birisi Atatürk Havalimanı ve bu kule olduğu için, burada olayın görgü tanıkları, mücadeleye bilfiil katılanlarla değerlendirme yapmak, bilgi almak ve çalışma usulümüz gereği tam tutanak dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına bunları geçirmek, yani bir anlamda tarihe not düşmek, bu tanıkların notlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına da geçirmek için bugün buradayız.

Sözlerimize başlarken ve dinlemeye geçmeden önce, tabii ki burada kahramanca darbecilere karşı direnen, başta vali yardımcımız, emniyet müdürlerimiz, özel harekât polislerimiz, sivil vatandaşlarımız, buradaki özel güvenlik birimlerimiz olmak üzere, canla başla mücadele eden bütün kahramanlarımıza Meclisimiz adına, Komisyonumuz adına gönülden şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz, çünkü hep beraber büyük bir felaket atlattık, ama Allah'a şükürler olsun ki demokrasimizi koruduk, hukuk devletini koruduk, darbecilere geçit vermedik, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce semalarda dalgalanması için aramızdaki bütün ayrıcalıkları bir tarafa bırakıp, milletçe birbirimize kenetlenip bu darbecilere karşı ortak bir duruş sergiledik. Bu amaçla buradayız.

Şimdi, buradaki usulümüzde, görgü tanığı ve görev alan arkadaşlarımızı şöyle biz ön tarafa alacağız -ses kaydı bakımından- dinlemiş olacağız, arkadaşlarımız da kendini tanıtarak başlarsa anlatımına, fevkalade güzel olur.

Buyurun.

EMNİYET AMİRİ AZİZ GÖKÇEBAŞ – Atatürk Havalimanı şube müdürlüğü kadrosunda görev yapmaktayım.

Efendim, olay gecesi burada görevliydik. Olay gecesi Atatürk Havalimanı'mıza 22.40 sıralarında 1 askerî kamyon, 1 adet Fiorino marka araç, 2 adet askerî cip, 7 adet zırhlı personel taşıyıcı ve 2 adet tank peyderpey basın eksperleri takiben geldiler.

Efendim, smart kuleye saat 23.29 sıralarında 1 adet kamyon ve 1 adet askerî ciple birlikte 11 asker ilk etapta geliyor, takip ettiğimiz yoldan gelerek smart kuleyi ele geçiriyorlar.

Daha sonra başka bir araç içerisinde, muhtemelen rütbeli olduğunu düşündüğümüz 4 personel daha geliyor efendim, toplam 15 asker oluyor. 15 askerin 9 tanesi daha sonra aşağı iniyor, kalan 6 askere de yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra da operasyonla özel harekâtçı bölümünü etkisiz hâle getirip derdest ediyorlar.

BAŞKAN – Siz o anda buraya çıktınız mı? Yani özel harekât da bir operasyon yaptı. Siz aşağıda mıydınız o zaman?

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 2

EMNİYET AMİRİ AZİZ GÖKÇEBAŞ – Bizim ikinci girdiğimiz kapı vardı efendim, bir üst kata çıkış kapısıydı, zaten biz girdiğimizde şube müdürümüz de buradaydı, bölge müdürümüz de buradaydı, bizzat kendisi yönetti.

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Sayın Vekilim, o noktadan sonrasını arz edebilirim.

6 tane asker şahsın, kuleyi, az önce girdiğimiz, bu alana girilen kapıyı kilitletiğini ve buradaki faaliyete hâkim olduğu bilgisinden sonra, biz, havalimanının farklı yerlerinden buraya intikal ettik. O esnada buraya gelen bir grup özel harekât personelimiz vardı. Herhangi bir operasyon talimatı alınmamıştı biz geldiğimizde. Sayın Mustafa Çalışkan Müdürümüz beni bizzat telefonla aradı, buradaki durumu sordu, ben konuya hâkim olduğumuzu, ancak kapının kilitli olduğunu, müzakere yaptığımızı arz ettim kendisine.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Teslim olun.” müzakeresi yaptınız.

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Tabii ki.

Zaten dışarıdaki tüm mukavemetleri kırıldı. Biz zaten havalimanındaki diğer noktalardaki mukavemeti kırdıktan sonra buraya geldik, son nokta burasıydı. Özel harekâtçı arkadaşlar talimat bekliyordu. Sayın Vekilimizin de bahsettiği gibi, biz “Teslim olun.” mahiyetinde telkinlerde bulunduk. Aramızda kapı vardı, görüntü alamıyorduk. Bir on beş, yirmi dakika sonra Sayın İl Emniyet Müdürümüz telefonla beni aradı, “Her ne olursa olsun operasyonu başlatın.” şeklinde bir talimatı oldu, özel harekâtçı arkadaşlar da zaten o talimatı alır almaz girdiler ve...

Sakıncası yoksa paylaşmanızın saat kaç sularındaydı?

Tam o saati söyleyebilir misin?

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Efendim, askerlerin kuleye girişi...

Hayır, hayır, operasyon...

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Operasyon 02.15'te.

Gece 02.15'te, Sayın Müdürümüzün talimatı alınır alınmaz...

BAŞKAN – Oraya bir parantez açalım.

Biz İstanbul Emniyet Müdürümüzü de Komisyonumuza davet ettik, dinledik, kendisi uçaktayken Cumhurbaşkanımızla görüşüğünü ve Cumhurbaşkanımızın “Havaalanını teröristlerden temizleyin.” talimatını verdiğini, “Ne kadar zamanda temizlersiniz, kuleyi alırsınız?” dediğinde, gayriihtiyari “On beş dakikada alırız.” dedim.

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Sürmedi on beş dakika.

BAŞKAN – Ama bunu nasıl söyledi? On beş dakika hesabında hiçbir şey düşünmeden, Cumhurbaşkanımızdan talimat gelince “On beş dakikada alırız dedim.” diyor, ondan sonra size talimat geldi.

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Doğrudur efendim.

Ben özel harekâtın başındaki unsur değilim, ancak orada irtibatlı olduğum için, özel harekâtçı arkadaşlar da zaten kapının önünde bir talimat bekliyorlardı, belki kendi müdürlerinden de bir talimat almış olabilirler ama ben de hasbelkader oradaydım, “Arkadaşlar. giriyoruz.” veya o şekilde bir talimat verdim. Ben donanımlı değildim, arkadaşlar girdi, iki dakika içinde

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 3

zaten teslim aldılar özel harekât unsurlarımız ve yanında bizim havalimanı unsurlarımız da vardı donanımlı, onlar da destek olarak...

BAŞKAN – “Havalimanı unsurları” derken...

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Bizim burada yunus unsurlarımız vardı, birkaç personelimiz daha girip, hatta benim yakın çalıştığım bir arkadaşım da o rütbeli askerin silahını aldı, yani benim yanımda çalışan arkadaşım aldı.

BAŞKAN – Burada yaralımız var mı?

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Yok efendim.

Burada silah kullanıldığını zannetmiyorum, yani ses duymadık, ses almadık.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Darbeciler burayı niye ele geçirmek istediler?

HAVA LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ EMRE ERDOĞAN – Sayın Vekilim, aslında bakarsanız havalimanının can damarı burası...

Sayın Milletvekilim, o saatteki ekip sorumlusu arkadaşımız burada, daha çok muhatap kendisi oldu, uygun görürseniz...

BAŞKAN – Tabii, tabii.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Ben darbe girişimi gecesi çalışan ekipten sorumluydum.

“Niçin burayı ele geçirmeye çalıştılar?” dediniz, şöyle açıklayayım: Havaalanında tüm operasyonun yapıldığı yer burası. Eğer burası ele geçirilirse, bütün operasyon ister istemez her şekilde duracaktır, o yüzden öncelikli hedefleri...

BAŞKAN – Tabii, havaalanı operasyonları, taşıt iniş-kalkış, bütün havaalanı hareketi burası...

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Evet, o yüzden öncelikli hedefleri burasıydı.

BAŞKAN – Buyurun, devam edin.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Detaylı notlar da almıştım.

BAŞKAN – Tabii, tabii, buyurun oradan, notlarınızdan yararlanın.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Saat 23.35’te kuleye 2 polis ve 7-8 kadar asker geldi. Tam sayılarını bilemiyorum, o an çalışmaktaydık biz, fakat o kadar personel geldi, göreve el koyduklarını söylediler. Yaklaşık bir on beş dakika sonra kalkışları durdurmamızı söylediler.

BAŞKAN – Şimdi, sözünüzü kesmiş olmayayım ama orada karşılıklı sözler de önemli. Mesela yönetime kim el koydu? Veya ne dediler? Bu konuda hatıranızda kalan cümleleri de söylerseniz fevkalade güzel olur.

Polisler askere entegre miydi? Onun emir ve direktiflerine uyuyor muydu?

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Tam gözlemleyemedim, fakat gözlemlediğim kadarıyla sanki çekinerek geldiler gibi ama sonuçta birlikte gelmişlerdi.

BAŞKAN – Asker de yanında...

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Asker de yanındaydı.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 4

BAŞKAN – Askerlerin komutanlarından bir şey söyleyen oluyor muydu? Hani “Yönetime el koyduk.”, sıkıyönetim ilanıyla ilgili bir şeyler var mıydı?

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Geldiklerinde şöyle söyledi: “Ülkemizin huzuru ve selameti için ordu göreve el koymuştur. Göreviniz şu andan itibaren bitmiştir, görevi biz devraldık.” Bu şekilde söyledi. Daha sonra, ben, olayları Meydan Müdürümüze, Baş Müdürümüze ilettim, telefonla bildirdim olayların hepsini, bir on beş dakika kadar sonra askerî personelin bir kısmı aşağıya indi, bir albay vardı, albay gitti yerine binbaşı geldi, sürekli değiştirdiler, daha sonra binbaşı kaldı burada, bir daha hiç ayrılmadı kuleden, binbaşı ve yaklaşık 5-6 kadar asker burada kaldı.

Daha sonra kalkışları tamamen kestiler. Saat bir buçukta sanıyorum polis artık şey yaptı, askerler aşağıya indiler, bu giriş kapısının önünde toplandılar. Biz burada operasyon bölümünde kaldık, çekilebileceğimiz herhangi bir yer yoktu.

BAŞKAN – Burada mı?

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Evet, biz buradaydık.

Polis kapıya geldiğinde yüksek sesli pazarlıklar başladı. Hani polis teslim olmaları için onları ikna etmeye çalışıyordu, o sırada 3 el ateş edildi, aşağıda giriş kapısının orada 3 el silah sesi duyduk biz.

BAŞKAN – Kimin ateş ettiğini görebildiniz mi?

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Görmedik.

Sanıyorum polislerin içeriye girmemesi için askerler kapıya doğru değil de uyarı gibi bir ateş açtılar. Yaklaşık bir on beş, yirmi dakika daha konuşmalar sürdü, daha sonrasında polis içeri girdi, askerler silahını teslim etti, bu şekilde sonuçlandı.

BAŞKAN – Çatışma olmadı değil mi burada?

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – Çatışma olmadı.

BAŞKAN – İkna ettiler...

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ENVER YAVUZ – İkna ederek girdiler.

Daha sonra askerî meydan tarafında, “askerî meydan” dediğimiz Yeşilköy tarafından askerî helikopterler kalktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Konukevi önündeydi, konuşma yapıyordu, askerî helikopterler meydanın üzerinde, Devlet Konukevi üzerinde uçuşlar yaptılar.

Tabii, bunların bizimle konuşması gerekiyordu, fakat bize hiçbir şekilde cevap vermeyince, hani, düşman helikopteri, darbe girişimindekilerin kontrolü altındaki helikopterler olduğunu anladık. O şekilde yine sürekli başmüdürümüzle ve Genel Müdür Yardımcımızla telefonla görüşmelerle olayı anlattık anbean.

- O sırada Sayın Cumhurbaşkanının yanında...

- Bitireyim de anlatacağım.

- 03.20'den sonra...

- Evet, sabaha karşı üç gibiydi. Helikopterler sürekli uçtu, daha sonra jetler geldi, askerî jetler geldi. Ses hızına, düşük irtifada ses hızına çıkarak ses patlamaları meydana getirdiler.

- Sonik patlama mı diyorsunuz ona?

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 5

- Evet, sonik patlamalar oluşturdular. Aşağıda halk birikmişti. Halktan dolayı polisler askerleri hemen çıkaramadılar kuleden. Kuleden çıkarmaları biraz zaman aldı.

BAŞKAN - Linç olur diye yapmadılar değil mi?

- Evet, evet, linç olur diye hatta bu merdivenlerde polis tamamen barikat kurdu ve halkın yukarıya çıkmasını engellediler. Bir kısmı askerleri kontrolleri altında tutarken, bir kısmı da merdivenlerde barikat kurup halkın geçmesini engelledi. Yani linç girişiminden bu şekilde kurtardılar. Daha sonra sivil giysi buldular bir yerlerden, geldi sivil giysiler ve darbe girişiminde bulunan askerlere giydirip dışarıya çıkardılar.

BAŞKAN - Askeri elbiseyle gitmediler yani?

- Gitmediler, üzerlerine sivil tişörtler giydirildi, altlarında kamufraj vardı tabii ama sivil tişörtlerle dışarıya çıkarıldı daha sonra.

BAŞKAN - Yani burada şimdi, müdürünüz anlatınca biz tabii Ankara'da da ziyaretler yapıyoruz. Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğünde operasyonu yürüten arkadaşımız da şunu anlattı: "Jandarma Genel Komutanlığının pencerelerine Anadolu'dan askerliğini yapmaya gitmiş gariban Mehmetçikleri koymuşlar. Ama o "Talimat verdim 'Size silah doğrultmayan, Anadolu'dan gelen askerimiz var onlara ateş etmeyin.' dedim." dedi. Hiçbir rütbesiz asker yara almadan, sadece o darbeci alçaklardan 18 kişi orada öldürülerek teslim alınıyor genel komutanlık.

Ha, burada da şimdi müdürümüz anlatınca hassasiyete bakın, onlar darbe yapıp hepimizin canını okumaya kalkıyor ama vatanını, milletini seven polisimiz burada onların elbiselerini değiştirip linç olmasın, hukuk gereğini yapsın, adalet gereğini yapsın diyerek böyle anlamlı bir el koyma veyahut da teslim alma operasyonu yapıyor.

- Evet ve efendim, o kadar düzgün davrandılar ki askerler ne bir şekilde darp oldu, hiçbir şey olmadan gayet güzel konuşarak ikna edildi ve kontrol altına alındı. Hiçbir şekilde kötü muamele görmeden kontrol altına alındılar.

BAŞKAN – Evet, bunlar hep kayıtlara geçsin tarihe not düşüyoruz: Darbeciyle bayrağına, ülkesine, milletine saygılı olan güvenlik kuvvetlerimizin arasındaki fark işte, olayın tanıkları tarafından net olarak anlatılmış oluyor.

Evet, buyurun Müdür Bey.

– Cumhurbaşkanımızın uçağından inişinden bahsetmek istiyorum.

BAŞKAN – Burası teslim alınmış mıydı onu merak ediyoruz?

- Şimdi, tamamen teslim alınmıştı, almıştık biz. Daha sonra, burada konuşmalar sürerken polis ile...

- Arındırılmıştı burası.

- Yok, henüz arındırılmamıştı askerler buradaydı, polisler gelmişti. Güvenlik güçleriyle orada konuşmalar sürerken başmüdürümüzden telefon geldi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağının kalktığını ve buraya geleceğini." söyledi fakat durum müsait değildi ama bir on on beş dakika içinde polisler içeri girip askerleri kontrol altına aldıktan sonra kule güvenli hâle geldi. Fakat "Apron tarafı" dediğimiz pist tarafında insanlar vardı. Malum, insanlar da bilinçsiz bir şekilde olduğu için aynı tehlikeyi onlar da yaratabilirdi. Piste girselerdi Allah göstermesin büyük bir faciaya sebebiyet verebilirlerdi.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 6

Bu şekilde Cumhurbaşkanımızın uçağı biraz bekledi. Halk tamamen pistten ve apronlardan uzaklaştırıldıktan sonra emniyete alındı pistler ve Cumhurbaşkanımızın uçağı bu şekilde indi.

- Işıkları açtık o zaman karanlıktı.

BAŞKAN – Peki, var mı başka anlatacak bir şey?

– Konuyla ilgili Özel Harekâttan sorumlu amirimiz de geldi.

BAŞKAN – Buyurun, isminizi de söyleyin.

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Emniyet Amiri Çağatay Şenol, Özel Harekât Müdür Yardımcısıyım.

O gece talimatımızı Sayın Müdürümüzden ve kendi şube müdürümüzden aldık. Talimat açtı, havalimanının çok ivedi bir şekilde boşaltılıp bu hainlerden temizlenmesi.

Tabii, havalimanı sadece kule değildi ana kapıdan biz başladık. ... gerilla, ekip, alet ve sayısını bilemediğim kadarıyla tank ana kapıdaydı. Önce biz ana kapıyı arındırdık, arkasından da tabii vatandaşlarımız da havalimanı içerisine giriş yaptı.

Havalimanının kulesinde de askerlerin olduğu talimatını ikinci telefonda aldık. Biz buranın da işgal altında olduğunu sonradan öğrendik. Elimizdeki kuvvetle beraber tekrar kuleye çıkıyorduk. Vatandaşla beraber hareket edildi çünkü vatandaşımız da aşağıda. Çok zorlukla da olsa vatandaşımızı ayırıp kulenin içerisine girmeyi başardık, sonrasında da zaten. Toplamda bizim gördüğümüz 50 tane asker vardı fakat kulede olanın sayısı azdı. Biz önceliği kuleye verdik, ondan sonra arındırılmış bölge dediğimiz dış hatlar, iç hatlardakini de kuleyi aldıktan sonra tutuklamaya başladık. Tabii, tek tük kaçmalar olmuştur, kamerasız, görünmeyen yerde olan askerleri de aldık ve hiçbir askeri er veya rütbeli olup olmamasına rağmen bu hainlerden hiçbirini ölü ele geçirmedi. Bize ateş edildiği hâlde biz son ana kadar bu ateşlerin karşılığında normalde bunların ateşle karşılık alması lazım fakat biz hepsini yaralı bile almadık, hepsini sağ teslim aldık ve yaralısı bile yok. Hiçbiri bizim mermimizle yaralanmadı.

– Orada yaşanan pazarlık...

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Pazarlığımız şöyle oldu: Burada olan arkadaş, çıkan arkadaşımızla -artık, kendilerinin buradan çıktığında eğer- “Aşağısı kalabalık, zaten canınızı almak istemiyoruz. Sayınız az gelin teslim olun.” şeklinde ikna ettik. Ha, teslim olmadan da alınırdı fakat biz yine de teslim olmasına kadar, son vakte kadar yine...

– Yani onlar böyle “Emir komuta bizde, darbe yaptık. İşte, sıkıyönetim ilan ettik; siz bize tabisiniz.” gibi karşılıklıta bulundu mu?

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Şöyle bir şey oldu Sayın Vekilim: Bunlar olurken ana kapı ve dışarısını artık kule görüyordu. Diğerleri kadar zorlanmadık çünkü bunlar artık dışarıdaki kalabalığı görünce canlı çıkamayacaklarını belki düşündüler ama içlerinde zaten çok dirençli olan asıl genellikle üst rütbeliler oldu, diğerlerinin dirençleri çok fazla olmadı.

BAŞKAN – Elinize yüreğinize sağlık.

Var mı sorusu olan.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir şey sorabilir miyim? Çünkü burası çok önemli bir yer, âdeta kalbi. Buraya bu kadar az kişiyle gelmiş

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 7

olmaları bir basiretsizlik mi, beceriksizlik mi? Söylediğinize göre 4 tane subay, 6 kişiyle geldiler.

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Sayın Vekilim, şimdi, onların gelişi, aşağıda ZBT tarzı zırhlı araçları ve Land marka silahlı askerleri vardı. Onlar kuleye geldikleri sayıyı yüksek tutarak yukarı çıkardıkları sayı bu kadardı yoksa aşağıda da bir mukavemet vardı.

- Kuvvetli değil, herkesi hallederiz diye düşündüler.

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Yukarıya çıkacağımızı düşünemediler çünkü aşağıda çok etkiliydiler hem ana kapıda tankları vardı hem giriş-çıkışlarda tankları...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Aşağı dediğiniz bu kulenin girişi mi?

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Bu kulenin altında da hem zırhlı hem de...

- ZMA zırhlı muharebe aracı.

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Doğrudur Sayın Vekilim.

Çünkü onlar buranın ana girişini yani kulenin alt girişinden geçileceğini hesap edemediler.

Aşağıda silah kullandılar zaten. Land dediğimiz aracın arkasından G3 sesleri, vatandaşımıza ateş ettiler.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Burayı ele geçirmekle stratejik olarak, biraz önce söylediler burada uçuşları engellemek; yoksa dünyaya bir mesaj mı vermek istiyorlardı buradaki uçuşları durdurarak? “Darbe oldu Türkiye’de, darbe yaptık.” mesajı mı verilmek istendi? Yoksa birçok yerde havalimanı var, İzmir’de havalimanı var, Antalya’da havalimanı var. İstanbul’dakini özellikle mi burayı ele geçirmek istediler?

EMNİYET AMİRİ ÇAĞATAY ŞENOL – Sayın Vekilim, bu konuda bir şey diyemeyeceğim, sadece talimat, il müdürümüzün talimatı kulenin çok acele alınması şeklinde. Hepimiz de...

- Atatürk Havalimanının Türkiye üzerinde psikolojik bir etkisi var. Atatürk Havalimanı çalışıyorsa Türkiye’de işler iyi gidiyor, Atatürk Havalimanı durmuşsa Türkiye’de bir şeyler iyi gitmiyor mesajını buradan çok rahat...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hem Türkiye’ye hem dünyaya mesaj vermek istiyorlardı.

- Evet, bunu 28 Haziran bomba olayında da yaşadık, bunda da yaşadık ama Allah’a şükür birkaç saat içinde havalimanı tekrar normal operasyonuna döndü.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, yüreğinize sağlık.

ATATÜRK HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRİ, İSTANBUL VALİ YRD. MEHMET ALİ ULUTAŞ – Sayın Başkanım, sayın milletvekillerim, efendim, olay olduktan kısa bir süre sonra arkadaşlarımızla havalimanına geldik. Buranın onlar tarafından işgal edildiğine dair bilgimiz vardı.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Darbeciler tarafından.

ATATÜRK HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRİ, İSTANBUL VALİ YRD. MEHMET ALİ ULUTAŞ – Evet, darbeciler tarafından.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 8

Emniyet Müdürümüzle zaten görüşüyorduk, başmüdürümüzle de daha önce görüşüyorduk, organize ediyorduk. Biz orada, havaalanında, meydana vatandaşlarımızı organize ederken, müdürüm bir ara -hani ben buradaki safahatı anlatıyorum- heyecanlı bir sesle aradı. "Sayın Valim, biz kuleyi teslim aldık." ve kesildi. Ama dedi ki "Halk burayı şey yapmak istiyor. Şey yapınca zarar verecek, o yüzden uçak inemiyor." O sırada VIP'de biz de gelmiştik, Mehmet Metiner, iki üç tane daha milletvekilimiz vardı. Onlar da, Metin Külünk ve başka biri daha vardı.

- Yaşar Karayel.

ATATÜRK HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRİ, İSTANBUL VALİ YRD. MEHMET ALİ ULUTAŞ – Tabii tabii, var, birkaç tane daha var.

Sayın Başkanım, aslında CD de var yani bende buranın CD'si var. Yani vatandaş çekmiş verdi yani bir CD.

Tabii, ben böyle deyince, ben sayın milletvekillerimize dedim ki: "Arkadaşlar, - O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da daha inmemiş, yukarıdan geziyor uçağı- gidelim halkı ikna edelim. Yani buraya zarar verilirse o zaman tamamen duracak ve dünyaya çok da... Belki, o zaman büyük başarı elde edecekler." Ve Dedim ki "O zaman, gidelim halkı ikna edelim." Sağ olsun milletvekillerimizle birlikte, başmüdürüyle birlikte... O sırada AK PARTİ İl Başkanı Sayın Timurcu o da çok heyecanlı "Sayın Valim, Sayın Valim, lütfen, çabuk çabuk ışıkları yakın, Apron ışıklarını yakın." dedi. yakın olduğu için hemen başmüdürü çağırdım ve "hemen yakın." diye... Zaten ondan sonra... Ve biz yürüyerek Sayın Başkanım, arkadaşlarımızla birlikte geldik. Tabii, o zaman ben yürüyerek çıktım, sıcaktı yani şimdi olsa çıkamam 64 yaşındayım. Çıktım geldiğimde, oradaki manzarayı arz ediyorum.

- Hâlâ heyecanlısınız.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Efendim, o olaydan sonra falan da şey çalışıyordum, yani çok muazzam çalışıyordum. Yani böyle, yine de...

Tabii, ben buraya geldim ve buraya geldiğimde Özel Harekâtçı arkadaşlarımız ellerinde silahlar burada, orada duruyordu, o hainler, 3 tane hain onlar da orada duruyordu. Hanilerin rütbeleri sökülmüş ama resimleri de var aslında başmüdürde. O hainler subaydı.

- Polis mi sökmüştü?

ATATÜRK HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRİ, İSTANBUL VALİ YRD. MEHMET ALİ ULUTAŞ – Kendileri de sökmüş olabilir yani belki belli etmesinler diye.

- ... askerler de orada.

- o resimlerde...

ATATÜRK HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRİ, İSTANBUL VALİ YRD. MEHMET ALİ ULUTAŞ – Aslında CD bende var, şeye verilmiş. Bir vatandaş çekti o CD'yi.

Sayın Başkanım, tabii, milletvekilleri falan vardı. Milletvekilleri onlara "Hainlik yapıyorsunuz. Siz bu vatanın... Nasıl bu hâl?" diye... Ama askerler de burayı tutmuş, halkımız da tabii, aşağıda buraya çıkmak için...

O sırada konuşurken Sayın Cumhurbaşkanımızın indiğini fakat buradan halk gitmediği için... Arkadaşlarımız gitti.... Şurada gelip aşağıda anlatıyorum:

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 9

“Arkadaşlar, bakın buraya zarar verirsiniz burası durur.” O zaman dünya yanlış... Anlatıyorum, fakat o anda başını böyle bağlamış ama çok böyle 5-6 kişinin zapt edemediği ve çok aşırı hareket eden 2 kişi vardı. Daha sonra, bir iki gün sonra televizyonda gördüm ki “Rambo” dedikleri o girip... Oraya gidip oradan çok kişiyi atacak. En son dediler ki polisler “Sayın Valim, siz bize bırakın biz ikna ederiz.” Ve “Sayın Cumhurbaşkanı indi.” denilince hemen gidip karşılayayım diye ve ben aşağıya indim. İndiğimde Sayın Genel Müdürümle, Genel Müdürüm de havaalanı eski başmüdürdür, biz onunla yine burada bir beş sene çalıştık. Kendisi de şu anda Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Yardımcısı, sağ olsun o da çıkmış gelmiş.

... şey yaptık indik. Hemen dedik ki orada ... aracı var, durdurup bindik... Ya, ...gideceğimiz sırada, tam oraya gelirken Sayın

Özür dilerim, şeyi buradaki bir olayı anlatmak, asıl önemli buradaki bir olayı anlatmam lazım: Şimdi, tabii, askerleri şey yaptığınız zaman, şuraya geldik şu arkadaşımız, ekrandaki arkadaşımız, arkadaşımız vardı. Dedi ki: “Sayın Valim, bu 2 uçağı -tanımlanamayan uçak- Sayın Cumhurbaşkanımız daha gelmedi, daha üç dört saat dedi, İzmit ve Yalova üzerinde devamlı tur attı.” dedi.

-Tanımlanamayan uçak.

ATATÜRK HAVALİMANI MÜLKİ İDARE AMİRİ, İSTANBUL VALİ YRD. MEHMET ALİ ULUTAŞ – Onu da anlatacağım. Dedi işte, 2 uçak İzmit, Yalova üzerinde üç saattir geziyor. Ondan sonra dedi ki: “Bu uçaklar geziyordu Sayın Cumhurbaşkanımız gelmeye başladı ama bunlar akaryakıt havada ikmal -tanker uçak- ettiğini söyledi.” ben diyorum ki “Tanımlanamayan uçak” ne demek? Ekranda görüyorum, nedir bunlar? ... Bunlar F16 uçakları. Dedi ki: “Çağırıyoruz, üç dört saat çağrı yapıyoruz, bize cevap vermiyor.” “Lütfen çağrı yapın.” dedim, yine çağrı yaptı bunların şeyi, çağrı yaptı, karşı taraftan cevap vermediler. Tabii, havaalanına yöneldiler zaten, görüldü. Ben hemen aşağıya indim, Sayın Genel Müdür Bey... derken tam indik, tam inerken uçaklar üstümüzden çok hızlı geçtiler. Tabii, hızlı geçer geçmez çok büyük patlama oldu. Aşırı patlama oldu. Ben Çorlu Kaymakamlığı yapmıştım 2000-2005 arasında, o sırada başıma böyle bir olay geldiği için ben biliyorum olayı, hatta diyorum ki: “Merak etmeyin, bomba momba değil.” Sayın Cumhurbaşkanımız da ... inmişti, devlet ... girmek üzereydi. O girdi, biz de peşinden gittik. Tabii, ... halk da vardı. Girdik içeri sabahleyin. Efendim, bir bayan yatıyor, etrafı kan, başında insanlar, kan gölü, ayağını kaldırmışlar. Şuradan ciddi şekilde yaralanmış. Başka bir bayan yine öbür tarafta yatıyor, o da kan gölü, bacağı kesilmiş, başka 2 bayan arkadaşımız, başında insanlar. Sayın Cumhurbaşkanımız girdi. Ondan sonra... Bir de bir genç girdi. Ben hemen gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanımıza “Sayın Cumhurbaşkanım, ben havaalanından sorumlu vali yardımcıyım.” dedim ve bu uçakları anlatmak zorundaydım. Dedim ki: “Sayın Cumhurbaşkanı, ben şu anda kule...” “Ben vali yardımcısıyım.” deyince, “Vali Bey, canlı bomba 28 Haziranda nasıl burada olduysa, kısa sürede bu hizmeti açtıysanız, siz kuleyi hizmete açın.” dedi.

...- O anda onu mu düşünüyordu?

...- Cumhurbaşkanımızın ilk söylediği, “Açın.” dedi. “Efendim, kule açık.” dedim. ...biraz gezdik. Efendim, hava kuvvetleri zaten ... istediği için,

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 10

sorduk: "Kulede kim var?" Tamam, onu alacağız, onun için... ama... Gitti Sayın Cumhurbaşkanımız, yaralı olan bayanlara "Geçmiş olsun." dedi, bir şey var mı diye baktı, öbürüne gitti, delikanlı da yatıyordu yerde. "Kalp krizi mi geçiriyor?" diye sordu. Oradan birisi dedi ki: "Yok efendim, şok geçiriyor." Sayın Cumhurbaşkanımız gitti başını okşadı, bir şeyler söyledi, biz de başındayız, alnından öptü, kulağına bir şey söyledi ama ne söylediğini bilmiyorum. Daha sonra televizyonda gördüm o delikanlıyı, 16 yaşındaydı "Yahu, sen delikanlısın, ayıptır, yakışmaz." Elinden tuttu, böyle çekti "Yakışmaz." dedi. Hakikaten çocuk kalktı, kendine geldi. Zaten ben yanımdakine dedim ki: "Görüyor musunuz, bakın Cumhurbaşkanı ilgilenince nasıl..." Ondan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle devlet konuklarının odasına geldik. Ben Sayın Cumhurbaşkanına bunların tanımlanamayan uçak olduğundan yine bahsettim, dost olmayan uçak olduklarını söyledim yani niyetlerinin iyi olmadığını söyledik. Bir müddet sonra helikopterler üstümüzden geçmeye başladı. Biz o zaman başmüdüremizle...

...- Savaş helikopteri mi?

...- Evet.

...- Silahlı mıydı?

...- Silahlı efendim. İki saat kadar da mermi attılar. Ben başmüdüremizi de çağırdım, Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Cumhurbaşkanı ondan da ... anlattı. Ondan sonra birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza o şeyleri canlı olarak açtık, buradaki başmüdürlük yetkilileriyle canlı olarak o uçakları şey yaptık, helikopterler ikinci kere indi. "Bu helikopterler nereden kalkıyor?" diye sorduk. Harp Okulundan kalkıp Harp Okuluna gidiyor. Bir müddet sonra helikopterler geldi... gezmeye başladılar. Hatta biz arkadaşlarla "Artık bu son." dedik. Çünkü her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ...

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Sayın Başkan, arkadaşlar; şu çok açık anlaşılıyor: Hava unsurları bakımından iki aşamalı, kara unsurlarını da sayarsak üç aşamalı. Hava unsurları bakımından, açık bir şekilde anlaşıldı ki, iki aşamalı bir suikast planı; birisi F16'lar, 2 tane F16 Cumhurbaşkanının uçağını indirecek fakat Cumhurbaşkanımızı kurtaran şey Türk Hava Yolları uçuş koduyla geldiği için göremediler, anlayamadılar. Cumhurbaşkanını kaçırdıklarını anladıkları an, B planına geçiyorlar, helikopterli suikast timleri geliyor buraya. Bunun üzerinde durmak lazım.

BAŞKAN – Yani ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı etkisiz hâle getirmek... Hedef bu.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Helikopterin resmini gördüm, ATAK helikopteri.

...- Dakikada 4 bin mermi atan iki... ve onlar üzerimizde gezdi. Daha sonra gösterdiler kendilerini.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Başkanım, Komisyon tutanaklarına geçmesi gereken husus şu: O gün, orada, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımız iki kez suikast tehlikesi atlatmış gözüküyor, Marmaris hariç.

..... – Sayın Cumhurbaşkanımız sakinliğini bir saniye olsun kaybetmedi.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 11

...- Kaybetmedi. Orada, söyledim şeyde mi bilmiyorum, ikinci helikopter üzerimizde gezerken, hepimizin gözünün önünden hayatımız geçti, Sayın Cumhurbaşkanımıza “Bunun altında bir sığınağımız var sizin ve ailenizin sığınacağı kadar bir yerimiz var.” dedim. Cumhurbaşkanı girmede, oturdu orada, girmede. Sakindi. Hakikaten bir liderin nasıl olduğunu orada gördük o sakinliğinde. Ondan sonra da -daha sonra başka alanlarda da anlatırız- Sayın Cumhurbaşkanımızla evvelki gün saat bire kadar biz buradaydık, ben, arkadaşlarım.

Belki başmüdürün ekleyecek bir şeyi varsa...

DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CELAL ÖZUĞUR – Ben de o gün Ankara’dan gelmişim. İşte, olaylardan önce yürüyerek buraya geldim. Geldiğimde...

...- Nasıl geldiniz?

....- Evden buraya, Ataköy’den buraya yürüyerek geldim çünkü araçlar çalışmıyordu. İnsanlarla beraber yürüyerek... Havalimanı girişinde tanklar yolu kesmişti. O arada silah sesleri duyuldu, herkes kendini yere attı, hatta burada görüntüde ben de eğilmişim, yeni çekilmişiz burada. Arkadaşlara baktım tanıdık var mı diye, dediler ki: “Çoğu kulede.” Kulenin ele geçirildiğini zaten önceden biliyordum. Kuleye geldim, kuleye çıktığım zaman Sayın Valim buradaydı, içerisi çok kalabalıktı. Cumhurbaşkanımızın inişine yakın saatlerde -atlayarak gidiyorum Sayın Valim anlattığı için- insanlar burayı terk etmek istemiyorlardı. İşte, burada askerler, burada olay olmasın diye Sayın Valim de ikna etti “Arkadaşım bakın, Cumhurbaşkanımız iniyor, sizi yabancı konuklarla bekliyor. Buyurun, yabancı konuklara gidelim.” diyerek milleti ikna ederek burayı boşaltmak için. O arada bizimle birlikte çoğu aşağı indi. Sayın Valimin dediği gibi, aşağı inince, işte o ses bombaları atan uçakların ikisi gelince, zaten yabancı konukların camları kırılmış. Sayın Valimizin bahsettiği o yaralılar da o cam kırılmasından olmuş. Cumhurbaşkanımızı alıp içeri girdiğimizde bir salona aldık, ailesi bir başka salona geçtiler. O arada -atlayarak anlatıyorum çünkü Sayın Valim çoğunu anlattı- o helikopter üzerimizde belirince, helikopterdekilerin elleri silahlı zaten, dışarıdan çekimler de var, demin gösterdim ben, Cumhurbaşkanımızı oda değiştirmesi için ikna ettik, dedik ki: “Sayın Cumhurbaşkanım, üstümüzde helikopter, tanımsız helikopter, bu telefonla...” “Sen o telefonu bana ver” dedi. Enver arkadaşım telefondaydı, kuledeki arkadaşımız. O konuştu. “Niye indirmiyorsunuz bunları?” dedi Cumhurbaşkanımız, benim telefonumdan kuleyle görüşüyor. Enver arkadaşımız da “Efendim, tanımsız, hiçbir cevap vermiyor ve silahlı.” dedi. O zaman, Sayın Valimle birlikte biz dedik ki: “Cumhurbaşkanım -şimdi gazetecilerin oturduğu oda- oraya geçelim.” Bütün ailesiyle birlikte o odaya geçtik.

...- Basın yani yandaki oda.

DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CELAL ÖZUĞUR – Yan odaya geçtik.

...- Helikopter de gösterdi kendini, silahlarıyla...

...- Aşağıya inip yani o kadar yakın. O kadar yakın ki görülecek şeyde.

DHMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CELAL ÖZUĞUR – Tabii.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 12

Helikopterlerin kendisi çok yakın geçiyor. Camdan hepimiz görüyoruz. Silahları da tam Cumhurbaşkanının olduğu odaya çevrilmiş vaziyetteydi. 2 helikopter, bir tanesi uzaklaştı. Nereden kalktığını sorduk bu helikopterlerin. "Atatürk Havalimanı askerî bölgeden kalktı." dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız, operasyonu bizzat benim bu telefonumdan yönetti, talimatlar verdi kuledeki şef arkadaşımıza. Nihayet, helikopter sesi kesildi. Yarım saat sonra da kendisi çıktı basına, görüşme yaptı.

Ben özetini anlattım çünkü arkadaşlarım çoğundan bahsetmişti. Öyle bir şey geçti.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Bir şey sorabilir miyim Başkanım?
Kule artık kontrol altında, halkı gitmeye nasıl ikna ettiniz?

....- Sayın Cumhurbaşkanımız orada, ona gidelim ama o bahsettiğim 2 kişi ikna edemedi. Daha sonra, bahsedilen kişiler.

....- Dışarıdan gazeteciler çekmiş, sonradan biz bunları aldık.

...- Hande Hanımın telefonundan sonra ikinci önemli telefon.

...- Telefonunuzun talibi var mı bu arada? Onu soruyoruz.

ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMÜDÜRÜ ŞENOL ALBAYRAK - Sayın Valim ve Sayın Genel Müdür Yardımcımız olayları anlattı. Bunun üzerine çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok.

Sayın Vali Yardımcım ve Sayın Genel Müdür Yardımcım olayları anlattı. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın ertesi gün değindiği konuyu söyleyeyim: Pistler tamamen karanlıktı. Sayın Valimin talimatıyla bütün pistlerdeki ışıkları açtık. Mümkün olan en uygun piste Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağının en uygun aprona park etmesini sağladık çünkü burada -az önce kendilerinin de söylediği gibi- etrafta belki binlerce, belki on binlerce insan vardı havaalanında. Işıkları açtık, oranın en emniyetli olabileceğini düşündük ve buradaki apronlar değil, Sefaköy tarafındaki başka bir yerimiz var, en sakın olan -ben de oradan gelebildim havalimanına zaten şeyde- yere indirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız uçaktan iner inmez üzerimizden, üzerimizden derken biraz yakınıımızdan bir F16 geçti zaten, ondan sonraki olayları da kendileri anlattı.

...-O uçaklar uzun bir süre uçtu burada.

...-Sayın valim o ATAK helikopterleri...

...-ATAK değil efendim.

...-... veya helikopterleri...

...- Mirage, Fransız o.

...-Skorsky...

...-Hani sonuç ortaya çıktığında, buradaki, havalimanındaki şehit ve yaralı sayısı neydi biliyor musunuz?

...-Şimdi, efendim, onu arkadaşlarımız şey yapar. Hatta, bu basın toplantısını yaparken ben müdür beyle konuşuyorum, "Sen, Cumhurbaşkanını koruyan adam" efendim, elimizde 77 asker, bunun içinde albay, subaylar da vardı, Cumhurbaşkanına ne yapıyorsunuz onu anlatın ama burada... 2 şehit var burada, 2 şehit var. Yaralı olup akabinde şehit olan.

....-Şehitlerimiz sivil mi, polis mi?

...-Hayır, sivil, sivil...

...-Hayır, 48 yaralı, 2 şehidimiz...

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 13

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kule çalışanlarından darbeye destek veren daha sonra tutuklanan herhangi bir personel oldu mu? Pozisyonları nedir, sayıları kaçtır ve nasıl destek oldular darbeye?

...-Yok. Ben şöyle söyleyeyim, sizi ilginç bir durum şey yapayım: Ben geldiğim zaman, sorduğum, bana tanımlanmayan uçak, efendim, bana bilgi veren, şey yapan kişi şu anda bildiğim kadarıyla açıkta. Çünkü o, o gün görevli değildi, buraya gelmiş, demiş ki: “Ben yardım için geldim.” Ama, tahminen açığa alındığına göre bir şeyi olabilir.

...-Çağırılmadan gelmiş.

....-O da şu anda açıkta bekliyor.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 1 kişi mi vardı?

....-Hayır, bizi burada, Atatürk Havalimanında 31 kamu görevlisi var, emniyette...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Türk Hava Yolları dışında...

...-Evet, tabii tabii...

...-Devlet Hava Meydanları İşletmesi... DHMİ(Devlet Hava Meydanları İşletmesi), gümrük, efendim...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bunların pozisyonları nedir Sayın Valim, çok etkin kişiler mi?

....-Şöyle anlatayım, mesela, Sivil Havacılık İstanbul sorumlusu şu anda meslekten ihraç edildi.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sivil Havacılığın İstanbul sorumlusu...

BAŞKAN – Peki, efendim, çok teşekkür ediyorum.

Şimdi Özel Harekâtı ziyaret edeceğiz, burayı da işgal ediyoruz diye biraz içimiz rahat değil.

...-Burada çalışanlar da çok heyecanlı.

...-Efendim, Dernekler Müdür Yardımcısı...

...-Atatürk Havalimanı başmüdür yardımcısı ve seyrüseferden sorumluyuz.

Tabii, burada iki olay yaşadık, üst üste yaşadık, biri bombalama olayıydı, ikincisi darbe girişimiydi. Biz her iki olayda da çok çabuk topladık. Yani, Sayın Valimizden en alt personeline kadar bir bütün hâlinde tabii ki çalıştık. Bombalamadan sonra, iki buçuk saat sonra meydanı açtık. “Biz açığız, hadi uçağınız varsa getirin, kalkacak varsa kalkın.” dedik. Şimdi, bu arkadaşlarımız yaptı. Burada kulede olmamız sebebiyle özellikle burayı söylemek istiyorum hava trafik kontrolörü arkadaşlarımızı. Aynı şekilde, darbe girişiminden sonra da bu çalışan ekip burası temizlendikten sonra “Ben çalışmam, benim psikolojim bozuldu.” vesaire demedi, kadınıyla erkeğiyle burada göreve devam etti. Hiçbir şey yokmuş gibi sabah 8.30’da gelen ekibe devrettiler ve gelen de geldi, nöbetini alıp devam etti, sanki hiçbir şey...

...-Ödüllendiril mi?

...-İsteriz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Rapora bir dipnot ekleyelim.

...-Ama şunu da söyleyeyim: Yalnız, haksızlık olmasın. Tabii, sağ olsun kulede arkadaşımız yaptı ama kuleden önce emniyetin alınması, canlı

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Darbe-Kule

Tarih :

Saat : 10.00 Kayıt:

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 14

bombada 5 bin-6 bin kişinin tahliyesi, tabii bütün sivil, resmî kuruluşlar hepimiz yaptık.

...-Hayır, hayır ödül değil...

...-Yani, TÜRSAT'tan arkadaşım... Ama havaalanının açılması, öncelikle il müdürü arkadaşlarımızın ... aldık. Yani canlı bombayı söylüyorum. Efendim, biz öncelikle, o gün 6 bin kişi tahliye ettik, burayı kamuflej ettik, tahliye ettik.

...-Peki, ben şeyi sorayım size: Burada askerler geldiğinde bütün şeyi karartan onlar mıydı? Işıklar kapatıldı o anda, çok yoğun trafiği olan bir havalimanı. Ne oldu?

...- Tabii zaten "İnişi kalkışı durdurun." dedikten sonra buradan uçak kalkmayınca, inişlere de izin vermeyince havadaki uçakları başka meydanlara yönlendirdik. Burası da tamamen ne olmuş oldu, kapanmış oldu. Zaten bir süre kuleyle de irtibatımız kesildi, o konuda biraz endişe ettik gerçi ama çok şükür ki daha sonra toparladık. Meydan durdu ama hava sahasını biz idare ettik, o da önemli bir ayrıntı bence. Tanımsız jetler uçuyordu havada ama biz hâlâ hava trafiğine devam ediyoruz, Sabiha Gökçen yanımızda, orada iniş kalkış devam ediyordu, İstanbul'da uçan uçaklar vardı. Bence bu da Cumhurbaşkanımızın uçağını tanımlamada onlara şey verdi yani böyle tanımlayamadılar, zorlaştırdık çünkü hangisi sivil, hangisi Cumhurbaşkanının uçağı onun bilgisini anlayamadılar çünkü hava sahası yoğun bir şekilde devam ediyordu.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.

....- Teşekkür ederiz hava trafik kontrole...

BAŞKAN – Burada, görevi başında, aksatmayalım diye yanlarına gitmediğimiz arkadaşlara da teşekkür ediyoruz.