

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 1

BAŞKAN – Arkadaşlar, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu olarak 15 Temmuz, bu kanlı darbe girişimini, bunun püskürtülmesi, önlenmesi sürecini, bu darbe girişimini gerçekleştirmek isteyen Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırmakla görevliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu çalışmayı yapıyoruz. Bugün de Komisyonumuz -dün akşamdan beri, aşağı yukarı dün bu saatlerde başlamıştık- çalışmalarını sürdürüyor. Az önce kaymakam bey de rakamları verdi, toplam 33 şehidimiz var köprüde. Şehitlerimizi anmak, gazilerimize şükranlarımızı ifade etmek için, ayrıca tarihe not düşmek bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına burada anlatılanları tam tutanak olarak kelime kelime geçiyoruz. Bunun sonunda da hazırlayacağımız raporları inşallah Meclis Başkanımıza sunacağız. Bugün, son olarak, bu akşam vakti sizlerden burada yaşananları – elbette ki bugüne kadar takip ettik, izliyoruz ama- olayın tanıkları, kahramanları sizlerden de dinlemek istedik. Tabii ki şunu da ifade edelim: Her yerde biz bazı arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz ama 15 Temmuzun kahramanları sadece bizim dinlediklerimizden ibaret değil. Allah’a şükürler olsun, milletimiz birbiriyle kenetlendi, topyekûn bir varlık ve duruş gösterildi; bunu da biliyoruz. Davet edemediklerimize bu mazeretimizi de ifade etmek istiyorum.

Şimdi, biz sizleri sırayla dinleyelim, kısaca, burada yaşadıklarınızı anlatın, tutanaklara alıyoruz ses kayıtlarını.

Buyurun Sayın Tokgöz.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – Çevre Yolları Trafik Ekipleri Amirliğinde trafik polisi olarak görev yapıyorum, idari büroda görevleri yazıyorum, normalde 08.00-17.00 çalışıyorum, yaz saatlerinde ise 08.30-17.00 saatleri arasında görev yapıyorum. Cuma günü görev yaptığımda saat altı gibi çıkabiliyorum, işlerimiz yoğun oluyor, biraz sarkıyor mesai. 3 arkadaş görevliydik o gün idari büroda. Çıktık, eve gittim. Yedi buçuk gibi hatırlıyorum WhatsApp grubu var, dediler ki. “On iki-on ikiye dönüyoruz.” Bizim çalışma sistemimiz on iki-yirmi dört. Olağanüstü durumlarda veyahut iş yoğunluğunda on iki-on ikiye dönüyor, direkt sistem değişiyor. Gece nöbetçimiz de yoktu, arkadaşları aradım o gece. Şef olarak ben çalışıyorum yani en sicillileri benim. Arkadaşın birini aradım, dedi ki. “Sabiha Gökçen’e eşim gelecek, inan onu alacağım.” Öbür arkadaş aradım. Birimiz geleceğiz, görev listesini değiştirip gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar eve gideceğiz. Başka bu işi becerebilecek kimse olmadığı için gece nöbet yapanlardan, biz tekrar evden geleceğiz. İşte, diğer arkadaş aradım, o da biraz yeniydi yani işi tam kıvrır diye tereddüttüm var, yine de aradım çünkü eve gittim, oradan pazara gittim, çok yoruldum, bir de yazın sıcağı, zaten işten çıkmışım. Aslında gelesim hiç yok ama arkadaş dedi ki: “Ağabey, sen ne diyorsan öyle olsun.” Ben de dedim, tamam, ben gideyim. Baktım o da biraz gönülsüz. Pazarı gördüm, eve geldim, “Yemek ye.” dediler, ben dedim ki: “Yok, yemeyeceğim.” Ne kadar erken gitsem o kadar hızlı gelirim.” dedim. Geldim, buraya dokuzu beş geçiyordu zannedersenem nizamiyeden girerken. Yani, çok sıcak bir gündü zaten, kan ter içinde geldim buraya, metro, metrobüs, otobüs, merdivenler derken. Ekipler amiri yerindeydi. Yani, şimdi, on iki-on ikiye dönünce bazı sistem değişikliği olduğu için bazı şeyleri sormamız gerekiyor. Baktım ışığı

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 2

yanıyor ekipler amirinin. Gittim, sordum, dedim ki: "Bürocular nasıl çalışacak? Sistem değişti, sorguyu nasıl yazalım, nöbetçi değişecek mi?" diye onları söyledim. Konuştu, bir beş-on dakika geçti, zannedersem dokuzu çeyrek geçiyordu. Telsiz nöbetçisinin yanına geldim, beş-on dakika da onunla muhabbet ettiysem yani dokuz yirmi beş gibi büroya geçtim, camları açtım, kapı kilitli, anahtarı aldım nöbetçiden, geçtim, sistemi açınca beş-on dakika çalıştım, çalışmadım, telsiz nöbetçisi arkadaş –binamız tek olduğu için, cam da açık- "Ağabey, köprüde asker var." dedi. Zannedersem dokuz buçuk civarı benim hatırladığım, o gece öyle bir geceydi. Ben dedim ki: "Köprüde askerin ne işi var?" Camdan hemen baktım, hakikaten -kuzey turnikeler deriz biz- oradaki aydınlatmadan görünüyor. Yani, 2 askerî kamyon brandalı ve askerler de –kuzey yol deriz biz- kuzey yola dizilmeye başladılar. Ben dedim ki: "Muhtemelen, o zaman da kaotik ortam bir var..."

BAŞKAN – Yani, Avrupa yakasına geçiş...

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – Doğru, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçen kısımda yolu kapatmaya başladılar. Ben dedim ki: "Muhtemelen ciddi bir olay var." yani asker köprüye müdahale ediyorsa. Ben açık söylüyorum, aklıma ilk terör olayı geldi. Dedim ki: "Hemen ekip gönder, öğrenelim, merkeze bilgi verelim. Çok ciddi bir konu ki asker köprüyü kapatıyor." Orada merdiven başı var, hemen kapıya çıktım.

BAŞKAN – Burada yok değil mi o arkadaş?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – O arkadaş da aslında burada, aşağıda telsizde şu anda, o da bugün gene geceye gelmişti.

Arkadaş orada birini gönderdi. Kuzey turnikedede de sabit bizim çekicimiz bekler, akşam trafik yoğunluğunda sabit bekler, çekicinin mıntıkasıdır. Çekicide görevli arkadaş var. İki-üç dakika sonra arkadaşın oradan işte, sinirli bir şekilde, benzi atmış bir şekilde geldi, dedi ki: "Darbe olmuş." Ben hâlâ köprüyü izliyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. "Ya, ne darbesi?" dedim. Dedi ki: "Silah çektiler -ben yanlış hatırlamıyorsam- silahımı istediler. Ben de –köprü'nün altından geçiş var, tünelden- tünelden geçerek kaçtım geldim, vermedim." Bizim gönderdiğimiz arkadaşlar da gerisin geri geldi. Silahlarını doğrultarak "Silahlarını bırakınız." demişler. Böyle dediklerinde Gayrettepe'yi -bizim trafik denetleme şubesinin merkezi de Gayrettepe'de, orada kontrol merkezimiz var gece nöbetçisi- aradım, dedim ki: "Bak, asker köprüyü kapatmış, 'darbe yaptık.' diyorlarmış, acilen siz sıralı amirlere bilgi verin." Ondan sonra telsiz nöbetçisi Murat arkadaşına dedim ki: Bürodaki -Bölge amiri yoktu yani bölge amiri şubede değildi o ara- arkadaşların hepsini topla." Gece ceza alanın sisteme aktarılması işlerimiz var. Yaklaşık, 10-15 kişi pasif görevde, gündüz bilgisayarları boş olmadığı için onlar sürekli gece çalışıyor. Gece çalıştıkları için dedim ki: "Bürodaki arkadaşları topla." Kaç kişisiyiz diye ona bakacağım çünkü. Ben şunu öngörmüyorum, açık söyleyeyim, yaşımız itibarıyla ben darbeyi sadece babamdan dinledim.

BAŞKAN – Kaç yaşındasın?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – 34 yaşındayım.

BAŞKAN – 12 Eylülün üzerinden otuz altı sene geçmiş, 28 Şubattan şu kadar...

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 3

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – Ben hep şunu öngörüyorum: Askerler gelecek, silahımızı isteyecek veyahut bizi teslim almaya çalışacak. Yani, vatandaş gelecek, vatandaşı öldürecekler; bunları hiç öngöremiyorsunuz. Dedim ki: “Arkadaşları toplayın, acilen depodaki silahlarımızı alalım.” Biliyorum depoda bizim silahlarımız var. “Deponun anahtarı nerede?” diye sordum nöbetçiye. O dedi ki: “Mutemette.” İşte, anahtarı bulamadık, ben arkadaşlara orada dedim ki: “Kapıyı kırın, silahları dağıtın.” MP-5 dediğimiz silahlarımız var. Kapıyı kırdık, kendi depomuzun kapısını. 6 arkadaş geldi, bir de çelik yelekler vardı 15 kişi. Yaklaşık 10 kişi ya da 12 kişiydik pasif yani büro hizmetinde olan. Onlara silahları dağıttık ama 6 tane silah vardı. Çelik yelekleri de dağıttık.

BAŞKAN – Kendi silahınız dışında, beylik tabancınız dışında...

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – Biz ona MP-5 diyoruz.

BAŞKAN – MP-5’ler vardı.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – Yine, 9 milimlik tabanca mermisi atıyor ama menzili biraz daha fazla.

MP-5 silahları dağıttık. Az sonra –o da polis memuru ama- bölge amiri geldi. Silahları dağıttık ama kim ne yapacak bilmiyoruz açıkçası.

BAŞKAN – Rütbeli yok anda değil mi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ – O anda bu silahları alırken bir rütbeli yoktu. Hepsi polis memuru düzeyinde ama 1’i 520 koduyla çalışır, bölge amiri deriz. O gün ben yazıyorum görevleri. O gün komiser yardımcısı veyahut bölge Amirliği yapacak düzeyde kimse yoktu, o arkadaşları yazdık bölge amiri olarak trafiği kontrol etmesi için. Daha sonra, çekicilerimiz var. Burası bağlantı yolu olduğu için belediye bize çekici veriyor. Bu çekicileri -bizim ön cephe çok zayıf diye- ön cepheye dizdik. Daha o sırada köprü kapalı. Önce trafiği kapattılar. Orasını da söyleyeyim, sonra, artık, burası Boğaziçi Köprüsü olduğu için yoğunluk oluyordu. Çok yoğunluk olduğu için mi artık nedense bu turnikeden trafiği tersten tekrar Anadolu yakasına yönlendirmeye başladı asker ama bu süreçte gizli mermi dediğimiz yani gece görülebilen mermiyle havaya ateş ediyorlar, çok ciddi bir ateş var. Muhtemelen millet tıkanıyor için, milleti geri dönsün gitsin diye mi yaptılar bilmiyorum ama havaya ateş ediyorlar o saat itibarıyla. Zannederseniz on çeyrek veyahut on buçuk gibi Sayın Valimiz Vasip Şahin geldi, ilk gelen oydu. Şimdi, ben hemen onun yanına vardım, kendimi tanıttım, “Efendim, biz burada yaklaşık 15 trafik polisimiz, bu kampüs bize ait. Bize bir emriniz var mı?” dedik. O da “Öncelikle çevre güvenliğini bir sağlayın.” Ondandan sonra arkadaşları nizamiyeye, uygun noktalara dizdik. Çekicileri de zaten ön kısma bariyer olarak dizmiştik. Akabinde, zannederseniz, Vali Bey sürekli telefon görüşmeleri yaptı. Onun korumaları geldi benim hatırladığım süreçte. Daha sonra –Vali Bey’den sonra kaç dakika hatırlamıyorum ama- Mustafa Müdürümüz geldi, Mustafa Çalışkan. Tabii, ondan sonra, o süreçten sonra herhâlde en yakındaki arkadaşlarla, buradaki polis kuvveti bayağı bir arttı. Burayı bilenler veyahut nereden geldiklerini tam hatırlamıyorum. Saat on bir buçuk, on ikiye doğru olduğunu düşünüyorum çünkü sürekli telefon çalıyor, birileri arıyor, ona cevap veriyorum, kapatıyorum; böyle bir ortam var. Şeyi aradım akabinde... Merkez arıyor, bilgi istiyor, benim numarayı vermişler orada diye, hani ben ilk haber

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 4

verdim diye. Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama Mustafa Müdürümüz geldi. Daha sonra Vali Bey'le biraz burada koordine ettiler. Daha sonra Vali Bey ayrıldı ama on iki de mi ayrıldı, on iki buçukta mı ayrıldı, saatini hatırlamıyorum.

BAŞKAN - O anda 1. Ordu Komutanı Ümit Dünder Bey geldi mi, o an fark ettin mi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Bakın, onun ben 1. Ordu Komutanı olduğunu bilmiyordum ama üç gün sonra haberlerde açıklama yapmış. Çünkü ben ertesi gün öğleden sonra zaten şey oldu.

BAŞKAN - Tanımıyorsunuz.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Tanımıyorum ama takım elbiseli, buradaydı, gördüm.

Bir tane daha dediler, beyaz çelik yelekli biri vardı, dediler ki: "Bu da komutan" Hatta onunla konuştum gecenin ilerleyen saatlerinde, o da buradaydı yani. Sabahleyin de teslim olmaları için anonslara da girdi köprüdeyken. Dediğiniz kişi de buradaydı, gördüm. Yani çok uzun süreli görmedim ama Vali Bey buradayken zannedersen buradaydı. Mustafa Müdür geldikten sonra mı buradaydı, hatırlamıyorum ama gördüm.

BAŞKAN - Daha sonrasına geçebilirsin.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Ondan sonra, saat on ikiden sonra, on iki buçuk gibi bunlar... Vatandaş gelmeye başladı on bir buçuktan sonra yani on iki civarı. Şu yol iki yönlü. İşte Vali Bey daha gitmeden şey dedi... Yolun bir yönü açıldı.

BAŞKAN - O anda trafik, Avrupa-Asya işliyor mu?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - İşliyor.

BAŞKAN - Orayı kesmediler, değil mi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Kesmediler.

BAŞKAN - Tamam.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Daha sonra Vali Bey şey dedi... Beni çağırdı. Bir trafikçi vardı, hani ilk geldiğinde görüştüğümüz için... Bana dedi ki "Acilen -bu geldikten yarım saat sonra mıydı, bir saat sonra mıydı-güney yolu kapatın." Kendi talimatı. Bu tarafa gelen trafiği de biz kestirdik. Zannedersen akım zaten yavaşlamıştı, artık vatandaş da gelmeye başlamıştı. Yani sadece yolda kalanlar araçtan inerek değil de benim anladığım kalabalıklaşmaya başladı burası on iki, bir gibi. Zannedersen on iki buçuk gibi de artık vatandaşa ateş etmeye başladılar yani öyle bir saatte. Vatandaş ilerledikçe vuruluyor, pansuman yapıyorsunuz, özel harekâtçılar pansuman yapıyor, onlar da vardı. Bizim burada trafikte araçlarımız var çünkü 112 gelemiyor, yollar tamamen kilit. Ben bunu ne zaman öğrendim? Üç gibi şeye gittik biz, bir anons geldi, zannedersen iki ya da üç gibi. Telsiz vardı kulağımda, oradan hatırlıyorum. Merkez anons etti: "Şile yolundan 30 mu, 50 araçlı mı askerî konvoyun geldiği ihbarı var." dedi haber merkezi. Bunun üzerine 5 tane mi, 6 tane mi özel harekâtçı Kısıklı Tünel... Giden arkadaşlar bu bölgeyi iyi bildiğimiz için trafikçi olarak ben Mustafa Müdürüme dedim ki: "Efendim, biz de gidelim mi?" Burada zaten arkadaş çok, 5 özel harekâtçı az kalır diye, 4 kişi biz özel harekâtçılarla... Kısıklı Tünel var, Kısıklı'nın altından geçer. Şile yolundan geldiği zaman oradan geleceğini öngörerek oraya gittik.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa : 5

Ama ben oraya vardığımda zaten trafiğin tamamen kilit olduğunu... Herhangi bir gerilme mümkün değil. Özel harekâtçılar dedi ki...

BAŞKAN - Yani sivil araçlarla trafik kitlenmiş.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Tabii, kilitlenmiş tamamen yol. Araçlar kontak kapatmış, vatandaşın bir kısmı... Oralar da vatandaş yani aracından inmiş, oturan, bekleyen veyahut evinden gelen, oralar da tamamen insan seli. Kısıtlı Tüneli'nden, Şile yolundan keşif yaptı özel harekât, geri döndü, dönünce "Bir şey yok." dedik, tekrar geldik. Köprüde çok ciddi bir insan yaralandı. Hatta artık öyle bir şey ki işte Mustafa Müdürün de talimatıyla ben şunu dedim... Yani Üsküdar'da anonslar geliyor, "Tankları aldık, teslim aldık, kontrolü sağladık." diye polise ait telsizden anonslar geliyor. Tankları almak için 4 arkadaş yani getirebilir miyiz diye, açık söyleyeyim, bunun gayreti içinde... Kendi biraderim var, onu aradım, tankçı. Yıllık izindeydi memlekette, ona sorduk, en küçüğümüz, birader. Dedim ki: "Bunu nasıl durdurabiliriz?" Yani sürekli ateş açıyor, hatta üç tane şu yamaca...

BAŞKAN - Buraya kaç tank geldi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Benim hatırladığım, gördüğüm, bir tane zırhlı vardı, ZPT diyorlar, gerçi ben askerliğimi yapmadım ama ZPT diyorlar.

BAŞKAN - Zırhlı personel taşıyıcı.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Evet, o geldi. 2 ya da 3 tane diye düşünüyorum. 2 burada, önde vardı ama ileriye de gitmiş. Tanklar askeriyeden sonra geldi, hatta bir tanesi tersten geldi. Yani trafiğin geldiği yönden değil de yol boş, tersten geldi. Daha sonra onun için de şey oldu ama onlar gelince... Akabinde ne yaptık? Köprüde işte yaralananlar oluyor vatandaştan. Mesela, bunu da yaptık: Ben hemen gittim araç bürodan anahtarları aldım; aracımız çok burada, park hâlinde, pasif durumda. Vatandaş işte yaralısını getirdiğinde bu şeye, ön tarafa, oradan alıyoruz. Özel harekâtçı arkadaşlar var, onlar ilk yardım, müdahale uyguluyor. Yani 112 gelemediği için trafik otosuna yüklüyoruz, gönderiyoruz.

BAŞKAN - Hastaneye gönderiyorsunuz.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Hastaneye gönderiyoruz. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor, hiç bilemiyorsunuz, yani ortada kaldık orada. Ama akabinde işte tankları almak için önce eğitim şubeye, şeye gittim... Hatta aşağıya indiğimde polis memuru, komiser vardı, tankların başında nöbet tutuyorlardı. Üstümde çelik yelek vardı ama sivilim, kimliği gösterdim. "Komiserim, bakın Mustafa Müdürümüzün bilgisi var. Bu tankları deneyeceğiz, götürebilirsek 1 tanesini götüreceğiz." dedim. "Olmaz." dedi, ben dedim "Mustafa Müdürü ararız, sıkıntı değil, bilgisi var." Çünkü birader dedi ki: "Ağabey, tankı durduramazsınız yani tankı bir tek füzeyle vurmanız lazım ya da çok yakından el bombası atacaksınız namlusuna, ancak öyle durur. Başka türlü füzeyle vurmazsanız durmaz, bir de tankı tank durdurur." O gece bir şey yapmak istiyorsunuz çünkü görüyorsunuz, vatandaş bir bir düşüyor. Ama ben gene söylüyorum: O günün kahramanı gerçekten Türk halkı. 10 kişi gidiyor, 3'ü düşüyor, bunları bir şekilde alıyorsunuz, 7 kişi geri çekilmiyor, onlar direniyor. Yani hakikaten, bir şey demek istemiyorum ama gerçekten o

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 6

gecenin kahramanı her zaman olduğu gibi halk yani. geldi, canını ortaya koydu. Onlar gelmeseydi biz ne yapabiliydik?

BAŞKAN – Çoğu tanktan atışlarla mı yoksa helikopterden atışla mı şehitlerimizin, yaralıların çoğu? Onu fark edebildin mi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Şöyle: Ben Kısıklı ile Üsküdar'a gittiğimde...

BAŞKAN - Bir ara, iki saat falan yoksun sen, öyle mi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - İki saat yokum, saat üç ile beş arasında. Ben geldiğimde, Kısıklı'dan gelirken... Tersten geliyorum, yanaşıp geliyorum ki tam karşı hedef olmayalım çünkü ateş ediyorlar. Metrobüs durağında yeni olduğu belliydi, bir siyah duman yükseliyor. Hemen aracı park ettik oraya, dedim ki: "Bunlar muhtemelen tank atışı yapmış, araca isabet ederse sıkıntı olur, inelim, yürüyerek gidelim." Metrobüs durağına geldiğimde ben şu manzarayı gördüm: Bazı kişilerin bacakları kopma noktasına gelmiş, bazılarının kolları kopma noktasına gelmiş. Bir kişi kemer kısmından ikiye bölünmüş, vatandaşı; bütün iç organları dışarı akmış, muhtemelen tank mermisinin sıcaklığıyla diye düşünüyorum, eritmiş vatandaşı ortadan, beyni parçalanmış, kaldırıma yapışmış. Yani o kaldırımda yürürken bu manzaraları gördüm. Tekrar şubeye geliyorum, beş gibi çünkü biliyorum, ışımaya başladı hava yani sabaha yakın, yaz günü olduğu için... Dört buçuk da olabilir, o civarda, böyle bir manzara o gece.

İşte, daha sonra yedi buçuk gibi, muhtemelen işte her yerin gardı düştüğü için onlar da yedi buçuk gibi zannedersem teslim olmak istediler, teslim olmaya daha doğrusu ikna oldular. O dediğim komutan sürekli anons etti: "Bakın sizi görüyoruz, sizi öldürebiliriz, acilen bu işten vazgeçin." diye sürekli anonslar yaptı. Onun anonslarına istinaden... Yani gün doğmuştu artık yani Üsküdar'a gün basmak üzere, bazı yerlerde tamamen gün doğmuştu. Ben diyorum yedi buçuk falan olduydu herhâlde. Bunlar işte tek sıra hâlinde ya da iki sıra hâlinde, elleri başlarında ileriye doğru yürüdüler. 15-20 metre, belki 30 metre yürüdüler. O arada halk sabaha kadar... Zaten halkın gözünü görüyorsunuz. Babasıyla gelmiş vurulmuş, hastaneye gönderilmiş, akıbetini bilmiyor, oğlu gitmemiş. Yani millet sabaha kadar affedersiniz ama son noktaya getirilmiş, vatandaş kalabalığı her dakika artmış, sabaha doğru belki bilmiyorum da 30 bin, belki 20 binin altında insan yok, Kısıklı'ya doğru tamamen doldu. Bunların teslim olduğunu görünce vatandaş, zaten kızgın, bunlara doğru saldırmaya başlayınca burada işte bunları alabilir miyiz vatandaşın önünden diye hamle yapıldı; alınabilen alındı, bazı zayıflar da verdi onlar tabii. Ben 2 kişinin linç edildiğini gördüm, daha sonra da 2 kişi, rütbeli değildi herhâlde ama pek belli olmuyordu, bayağı bir şey yapmışlardı, öyle 2 tane de asker gördüm.

BAŞKAN - Gerisi de teslim alındı.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Gerisi teslim alındı diye düşünüyorum yani orada vatandaş köprüye doğru koşmaya başladı sabaha doğru, öyle bir şey oldu.

BAŞKAN - İsim neydi?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Ertan Tokgöz.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 7

BAŞKAN - Evet Ertan, tabii Şehitler Köprüsü'nün birkaç saat hariç tamamını yaşamışsın, görmüşsün.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - İşte o birkaç saat, özel harekâtla gittikten sonraki... Kısıtlı'dan Üsküdar Meydanı'na indim, tekrar gelirken o arada bir saatlik bir kayıt var, hepsini gördüm.

BAŞKAN – Özeti o cümlede. Ama burada gerçek kahraman halk. Halk gelip orada...

...- Hanımefendi'yi tanıdınız mı?

BAŞKAN - Tabii, Safiye Bayat.

Hoş geldiniz.

SAFİYE BAYAT – Hoş bulduk, teşekkür ederim.

BAŞKAN - Biz Safiye'yi dinledik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüştük, belki o da bizi hatırlayabilir. KADEM toplantısında konuşmalardan, o günün gazilerinden, Allah razı olsun, tanıyoruz.

Ertan, bitti galiba?

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Efendim, bu yani.

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz, o gün gösterdiğiniz kahramanlık için, cesaret için, görevinizi bu şekilde kahramanca yaptığınız için de hem milletimiz adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da biz şükranlarımızı hepimize sunuyoruz, size de ayrıca burada teşekkür ediyoruz.

POLİS MEMURU ERTAN TOKGÖZ - Sağ olun.

BAŞKAN- Evet, kısa kısa dinliyoruz.

Safiye Hanım yeni geldi. Polislerimizi önce bir dinleyelim.

POLİS MEMURU MEHMET CANDAN – İsmim Mehmet Candan. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdüründe görevliyim efendim, yirmi yedi yıllık polis memuruyum.

BAŞKAN - Yirmi yedi?

POLİS MEMURU MEHMET CANDAN – Evet.

İkinci darbeyi yaşadım hayatımda. Darbe akşamı o saatte evdeydim, yalnızdım. Eşim ve çocuğum, kayınpederim Beykoz'da oturuyor, oradalardı. Çocuğum eve geldi, saat neydi, onu hatırlamıyorum ama Beylerbeyi Sarayı'nın önünde bir grup askerin yolun kenarında yolu kısmen kapattığını söyledi, oradan zor geçtiğini söyledi bana. Akşamdan da bu terör olaylarına ilişkin tertibat için personel istemişlerdi, Zafer Erkan Bey de anlattı. İlave çalışma, çalışma sistemini değiştirmişlerdi. Bizden de personel alındığı için herhâlde bir sıkıntı var diye düşündüm yani askerin terör olaylarında bize destek olmak amacıyla, yardımcı olmak amacıyla görevlendirildiğini düşündüm ilk önce Beylerbeyi Sarayı'nda. Hatta, çocuğuma da bu şekilde lanse ettim konuyu. Dedi ki: "Baba, böyle bir işe benzemiyordu, kamyonlarla gelmişler, yanılmıyorsam 2 kamyon gördüm. Kamyonla gelmişlerdi, yol kesiyorlar." Tabii ilk önce televizyon kanallarına bakmaya başladım, herhangi bir haber yok. Bir müddet sonra tekrar fazla dikkate almadım, herhâlde terör olayıdır diye düşündüm. Şubeyi arama ihtiyacı hissettim, ben şube merkezinde çalışıyorum Gayrettepe'de, hizmet binasında. Oradaki arkadaşları aradım, dedim ki: "Askerden herhangi bir takviye, görevlendirme falan var mı?" "Ağabey, yok öyle." dediler. "O zaman bir sıkıntı yok." dedim, telefonu kapattım. Sonra tekrar televizyon kanallarını gezerken televizyon kanallarından yayın vermeye

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa : 8

başladı. Asker köprüde ve İstanbul'un bazı bölgelerinde asker personelin dolaştığı şeklinde falan haber yayınına geçti. Bu köprüyü gösterdi, Beylerbeyi'ndeki durumu gösterdi, yol kesme olayını, veriyordu ağırlıklı olarak farklı farklı kanallar da. Bu sefer tekrar arkadaşları aradım, şubeyi, dedim ki: "Bu şekilde köprüyü kapatmışlar, hayırdır. Olayın vahameti büyükse biz de gelelim göreve, hani bir terör tehdidi vesaire varsa." Ertan arkadaşımızın kendilerini aradığını az önce, askerin darbe yapmak üzere köprüyü kapattığı şeklinde bilgi aldıklarını... Eğer toplayabilirlerse arkadaşları toplayıp şubeye... Gayrettepe hizmet binasının personel açısından zayıf olduğunu, ilk gelebilecekleri merkezin orası olabileceklerini düşündük diyerek bizi oraya çağırdılar, oradaki görevli arkadaşımız, polis memuru arkadaşımız. Ben birkaç arkadaşını aradım, düşündüm. Sonra tekrar arkadaşlara dedim: "Toparlanıyoruz, gelelim." Tekrar aradım, köprülerin tamamen kapandığını öğrendim, köprüden geçme şansımız yok. Eğer bir darbe girişimi vesaire varsa işte metronun çalışmayacağını, köprüler kapalı olduğundan vapurların çalışmayacağını... Bir şekilde Avrupa yakasına geçmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımızdan biri Üsküdar Selimiye bölgesinde oturuyordu. Onu aradım, dedim ki: "Eğer karşıya geçebilecek bir pozisyon varsa motorla vesaireyle biz birleştirelim, karşıya geçelim, oraya ulaşalım, orayı savunmayı düşünelim." diye. O arkadaş oraya gitti, ben diğerlerini organize etmeye çalıştım "Hazırlanın, gidelim." düşüncesiyle. Sonra haber geldi, Üsküdar Meydan'ın tamamen kapatıldığını, meydana geçiş olmayacağını, geçişin yapılamayacağını söyledi. Orada polis nezaretinde bütün sokakların büyük araçlarla kapatıldığını öğrendik geçiş yapılmasını diye. Burada, bu bölgede de personel sıkıntısı olduğunu, zayıf olduğunu ve askerlerin yoğun bu bölgede bulunduğu bahisle düşündük, dedik ki arkadaşla: "Gideceğimiz yeri değiştirelim. Köprüye arkadaşlara yardıma gidelim." 3 arkadaş bir araya gelebildik Karacaahmet bölgesinde, orada buluştuk. Orada arkadaşları beklerken -ben önce geldim- vatandaş geldi, Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın televizyonda açıklamaya yaptığını, halkın meydanlara inmesini söylediğini, "Biz ne yapalım, ne yapabiliriz?" diye bir bayan geldi hatta, sordu bana. Dedim ki: "Madem böyle bir şey söylendi, uyuyan varsa kapılarını vurun, çağırın, komşularınızı davet edin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin." İşte, "Kısıklı'ya Cumhurbaşkanımızın ikametine mi gidelim, Üsküdar meydana mı inelim, köprüye mi gidelim, nereye gidelim memur bey?" diye sordu bana. Dedim ki: "Cumhurbaşkanımız orada, muhtemelen orada bir tertibat vardır, alınmıştır güvenlik. Üsküdar Meydan'da da herhangi bir tehlike olduğundan haberim yok ama Boğaz Köprüsü'nü bir grup kapattığını, orada da ihtiyaç olduğunu söylediler. Bir bakın, gidebildiğiniz yere kadar o şekilde gidin." diye yönlendirdim vatandaş. Sonra arkadaşlar geldi. Gelen vatandaşa da sordum. Orada bir taksici geldi, taksiciyi de durdurdum. Nereden geldiğini sordum. "Ümraniye tarafından geliyorum." dedi. "Hangi yolu kullandın?" "Şile Yolu'nu kullandım." dedi. "Yol açık mı?" diye sordum. Yolu açık olduğunu ama Bağlarbaşı'nda bir tane tankın olduğunu söyledi bana. "Orada hatta tankı görünce geri geri tersten gittim. Ters yola girdim, ceza yazma bana." diye de resmî kıyafetli olduğum için "Ceza yazmazsınız." dedi. "Böyle bir akşam ceza olmaz. Tamam, sen de git, ulaşabildiğin kişileri uyandırın, bir yerlere gidin." şeklinde söyledim. Orada

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 9

arkadaşlarla buluştuk. Bizi gören vatandaş yolda “Sizi de götürelim.” dediler ama araçlarda yer yoktu. Hatta bir tane alkollü bir şahıs vardı, ayakta duramayacak kadar, tabii en ilginç de bu. “Ya beni bir eve götürün.” dedi. “Ne evi? Ya darbe oluyor, sen evi düşünüyorsun.” “Darbe oluyorsa ben de gideyim, ben de karşı durayım.” diye böyle bir şey oldu. Vatandaşın arabasına bindirdik, onu bu tarafa sevk ettik oradan. Bizle gelecek araç yok, vasıta yok yolda. Bir kargo -yanılmıyorsa ya Yurtiçi Kargo’ydu ya MNG Kargo’ydu- aracı geliyordu. Aracı durdurdum, resmî olduğum için durdurdum. O da başka bir yere gidiyormuş, işi varmış. Dedik ki “Artık bunu gasp sayarsın, devlet zoru sayarsın, bizi götüreceksin arkadaş. Gidebileceğin yere kadar, gidebildiğin yere kadar götüreceksin. Biz bu şekilde gidiyoruz.” Aldık, bindik, şu köprü’nün altına kadar getirebildik. Oradan tamamen Beylerbeyi istikameti zaten kapalıydı, orada vatandaş kapatmış. Aşağıda asker’in olduğunu, yolu kapattığını söyleyince biz aracı geri yönlendirdik, buraya 3 arkadaş gelebildik.

BAŞKAN – Yürüdünüz oradan bu tarafa.

... - Oradan buraya yürüdük, yürüyerek geldik. Peyderpey ateş açılıyordu, birkaç yaralanma vakası veya şehit olma vakası olup olmadığı hakkında tam bilgim yok ama ateş açılmış, birkaç yaralının buradan sevk edildiğini öğrendik gelince, bizim ekip otolarıyla, vesaireyle sevk etmişler. Fazla bir kalabalık yoktu, asıl şurada vatandaş grubu bu metrobüs durağı bölgesinde bekliyordu, daha ileriye çok küçük bir grup çıkıyordu yani böyle sekizer, onar kişilik gruplarla ilk önce hamleler yapılıyordu, kalabalık gruplar arka tarafta bekliyordu henüz. Daha sonra gruplar çoğaldıkça öne doğru hamle başladı burada. Beylerbeyi tarafından bir otobüs, yanılmıyorsa Hava Harp Okuluna ait bir otobüs buradan çıkıp yaparken bizim zırhlı araçla önü kesilmiş, ona çarpmak suretiyle araç geçişi engellenmişti, tam biz buradayken engellenmiş pozisyondaydı. Geldiğimizde İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan Müdürüm buradaydı. Ben Valimizi veya diğer zevatımızı burada görmedim, bizim geldiğimizde herhâlde ayrılmışlardı buradan ama geldiğimizde burada olduklarını öğrendik. İl Emniyet Müdürümüz koordine etmeye çalışıyordu, işte bir yerlerden bilgi almaya, bilgi ulaştırmaya çalışıyordu. Araç orada, zırhlı araçla durdurulan askerî otobüs içerisinde vatandaş muhtemelen müdahale etmiş otobüse. İçindeki askerî öğrencileri -daha sonra öğrendik bunu- bir almışlar, şu karşı yönden yani yolun öbür tarafından bu tarafa bize teslim etmek için getiriyorlar. Ben resmî olduğum için seslendiler bana “Memur bey, bir bak bize.” diye. 3 tane 30-35 yaşlarında genç erkek. “Şunu al, şunu al.” diyorlar ama 3 kişi var, ben 3 kişiyi görüyorum yani şey yok. O arada da karşı taraftan, tankların bulunduğu bölgeden sürekli bu otobüs durağı istikametine aralıklı atışlar yapılıyor.

BAŞKAN – “Şunu al.” diyorlar yani...

... - Vatandaş bana oradan “Şunu al.” diyor ama kimseyi görmüyorum ben. “Ya kimi alacağım? Geleyim alayım.” dedim. Ortadaki çekilince üstünde tişört var, altında sadece askerî üniforma olan biri. Onu gizlemişler, kamufle etmişler.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Vatandaş muhafaza etmiş linç olmasın diye.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 10

... - Vatandaş muhafaza ediyor, bize teslim ediyor. Arkada burada bekleyen bir grup vardı o arada. Fakat alacağım, nasıl geçireceğim? Karşıya geçeceğim dedim, "Sakın gelme, ateş ediyorlar. Sizin daha yapacak çok işiniz var, vurulma." dedi bana vatandaş, teslim etmek isteyenler. "Siz öleceksiniz bu tarafa geçerseniz." dedim. "Zararı yok, bizden çok var ama siz azsınız, siz lazımsınız." diye vatandaş böyle bir tavır yaptı. Yani ben dedim ki "Ya bu şekilde siz davrandıktan sonra ölmek bizim için zaten hiçbir şey değil." Sonra getirdiler bana fakat buradaki grubu nasıl açacağımı düşünüyorum. Benim yanımda askeri görünce vatandaş -aydınlık ortam, aydınlatmaya müsait- bu sefer nasıl geçireceğimi düşündüm. Tabii, bir hücum üstüme. Askerî eğeyim diye düşündüm yani omzuna dokunarak yere eğilmesini darbe görmesin diye yani gelen vatandaş tekmelerle, vesaireyle ben de üstüne çöktüm. Biraz asker nasibini aldı, hâliyle bizi de çok seven varmış biz de yumruk ve tekmelerden hayli nasibimizi aldık ama üniforma aynı şekilde talan edildi. Tabii, baktık olacak gibi değil, kalabalık çoğalıyor üstümüze çıkan. Silahımı aldım, havaya ateş etmek suretiyle -en azından tehlikeyi bertaraf edeyim dedim- birkaç el ateş ettikten sonra vatandaş dağıldı, 2 memur arkadaş geldi. Aldık onları, Özel Harekâtçı arkadaşlar buradaydı, onlara teslim ettik. Daha sonra 2 tane daha geldi, onları da aynı yolla aldık, vatandaş...

BAŞKAN – Vatandaş teslim alıyor, size veriyor.

... - Vatandaş teslim alıyor, bize getiriyor. Öbür omzundan yaralı olan asker de muhtemelen düşmüş orada bir yerde, omzundan bir darbe almıştı. Arkadaşlar da sabaha kadar zaten...

BAŞKAN – O anda bir konuşmanız falan oldu mu?

... - Askerle mi?

BAŞKAN – Askerle bir konuşmanız...

... - Askerle daha sonra içeride oldu efendim. Onu da arz edeceğim.

Şimdi, ikinciye de aldık. Vatandaş, aynı vatandaş hücum yeleklerini, silahlarını bize teslim ettiler, aynı vatandaşlar getirdiler, teslim ettiler. Daha sonra askerî öğrencilerin Yalova'da kampta olduklarını, kamptan İstanbul'a tatbikat amaçlı getirildiklerini öğrendik. Dedi ki: "Bizim suçumuz yok. Bu bize verdikleri bilgi." Hava Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisiymiş bunlar efendim, aldıklarımız. 80 tane ilk defa mermi gördüklerini, altı aydır silahlarına şarjör takmadıkları şeklinde beyanat da verdiler hatta sabah. Sabaha kadar burada daha sonra vatandaşın sürekli hedef gözeterek ateş etmek suretiyle aralıklı olarak, bazen de yine uçaksavar zırhlı personel taşıyıcılar üzerindeki uçaksavarlarla ateş ettiler. Hatta ilk tank atışını Karayollarının binasına, daha sonra oradaki bir toprak alana, bir atış buraya... Yardım gelmesini engellemek için, sürekli bu hat ateş ediliyor. Sabah da buraya İl Emniyet Müdürümüz sürekli ateş ediliyor diye, orayı engellemek için 3 tane zırhlı TOMA getirtmişti, en son TOMA'ya 4'üncü tank atışını yaptılar burada. Tankları durdurmak için elimizde zaten bizim silah yok, roketatar yok veya başka bir silah yok ama vatandaşın sürekli... Bir de, bu arada vatandaşı sürekli belli bir hatta tutalım ki dedik ateş etmesinler. Turnikeleri, o beton hattı geçmemeleri için sürekli uyardık. Dedik ki bunların buradan gidecek yeri yok, cephanelikleri bir şekilde bitecek yani gidecek yerleri yok buradan, yardım da gelme ihtimali yok. Burada muhafaza edelim belli bir zaman dedik ama tutmanız mümkün değil

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 11

hâliyle insanları. Çok sayıda insan yaralandı. Yani küçük -yani bilmiyorum 10-12 yaşlarında veya 14-15 yaşlarında olabilir- bir çocuğa dahi kurşun attıklarını yani o kadar vahşeti gördük.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz, çok sağ olasın. O geceki kahramanlığınız için de şükranlarımızı sunuyoruz.

... - Polis Memuru ... Özel Harekâta çalışıyorum. O gece bizim bir çalışmamız vardı, onun için hazırlık yapacaktık. O hazırlığı yaparken Vatan Emniyete bir saldırı olacağına dair bir ihbar geldiğini öğrendik. Talimatla Vatan Emniyete geçecektik, geçmenin şeyi olacağı için farklı yollardan gidelim dedik, tek yoldan... O çalışmaya istinaden bir yola çıktık, saat on civarıydı sanıyorum yani bizim herhangi bir şeyden bir haberimiz yoktu. Sahil Yolu'nu, E5'i ve TEM'i kullanalım dedik. Üç farklı yoldan gidelim ki herhangi bir... Bizim şeyimiz IŞİD'in bombalı saldırı yapacağına dairdi, istihbarat o yöndeydi. En azından bir ekibe denk gelir, diğer iki ekip olaya müdahale eder, arada kalmayız diye. Taktiksel açıdan üçe bölünüp üç farklı yoldan gidelim dedik. Yolda askerin yaptığına dair bir ihbar gibi bir şey WhatsApp gruplarından geldi. Bundan sonra Vatan Emniyete değil de Boğaz Köprüsü'ne askerin indiğini, oraya geçmemiz talimatı verildi. Sahil Yolu'ndan Vatan Emniyet, daha sonra E5'i kullanarak buraya geldik. Geldiğimizde İl Emniyet Müdürümüz ve Valimiz buradaydı.

BAŞKAN – Siz normal köprüden geldiniz.

... - Köprüden geldik ama çok trafik vardı efendim. Bizim gelmemiz bir saati buldu hemen hemen.

BAŞKAN – Tıkanmıştı orası öyle mi?

... - Çünkü trafik çok fazlaydı, biz metrobüs yolunu kullandık. Bir normal yoldan gelmek mümkün değildi. Metrobüs yolunda bir çalışma yeri vardı, oradan girdik metrobüs yoluna, oradan geldik çünkü normal yoldan gelmek herhâlde bayağı bir vaktimizi alacaktı. Ondan dolayı oraya girdik. Biz buraya geldiğimizde Mustafa Çalışkan Müdürümüz ve Sayın Valimiz buradaydı. Onların talimatıyla hareket ettik. Zaten askerin elinde tanklar, getirmişlerdi. Olay sabaha kadar gelişti, arkadaşlar anlattı zaten. Sabah iş çözülmeye doğru, tam teslim olmadan bir on dakika önce biz buradan ayrılıp Acıbadem TELEKOM'a geçtik. Orada 1 uzman çavuş, 30'a yakın veya 20 küsur asker teslim aldık, gittik, orayı temizledik, teslim oldular. Bize yönelik bir atışları olmadı. Bizden önce bir ekip gitmişti oraya, o ekibe yönelik faaliyetleri olmuş. Bizim kalabalık geldiğimizi görünce -biz biraz kalabalık gittik buradan, buranın çözüleceğini anladığımız için oraya geçmiştik- teslim oldular. Yaklaşık 20 küsur kişi...

BAŞKAN – O muhtarımızı şehit edenler...

... - Efendim, orada muhtarı şehit eden biz gelmeden biraz önce kaçmıştı.

... - Vurulmuştu.

... - Vurulmuş, kaçmış, gittiği yerde ölmüş diye duyduk. Biz orada görmedik, biz teslim almadık efendim onu. Ama orada 1 uzman çavuş ve erleri teslim aldık. Ondan sonra Kısıklı ikamete geçtik, orada çalışmaya devam ettik.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 12

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık, Allah razı olsun.

... - Polis memuru... Efendim, o gün ben -köprüye yakın noktada binamız var- orada sorgu görevini yapıyordum. O gün de iş yükümüz o saatte fazla yoğun değildi.

BAŞKAN – Trafikçisin değil mi?

... - Trafikçiyim, yine burada çalışıyorum ben. Sorgu görevi yapıyorum bilgisayar başında, araçların ehliyetlerini. Bir asker geldi, dolaştı orada. Benim de işim o saatte fazla yoğun olmadığı için dışarıya bir baktım, asker var. Herhâlde bir araç tekeri patladı, o yüzden bekliyorlar orada. Ya böyle polisle ortak bir operasyon yapacaklar o yüzden bekliyorlar dedim. Fazla üstüne düşmedik. Biraz zaman geçti, on beş yirmi dakika dediler ki “Olağanüstü bir durum var.” Oradan işte kendim ona çıktım, bir bahçeyi filan dolaştım. Dediler ki, askerin darbe yaptığını filan ima ettiler. Ben hemen -ben Samsunluyum efendim- babamı aradım, “Baba böyle böyle durum var. Haberiniz var mı?” dedim. “Yok.” dedi. “Haberlere, kanallara filan bakın.” dedim. Vallahi bir televizyona, İnternet’e bakıyorum bir şey var mı diye, yok. Bir de tam rapor durumu olduğu için emin de değilim. Ankara’da nişanım var, ona da dedim ki “Böyle böyle bir darbe söylentisi var, bir şey var mı?” O da ailesine filan söyledi işte, televizyona bakıyor, hâlâ bir şey yok yani bir söylenti yok. Aradan yarım saat filan geçti, burada Ali Rıza ağabey var, ona sordum, dedim ki “Ağabey, hayırdır” filan... Pardon efendim, ondan önce de ben şey yaptım, “Darbe söylentisi filan var.” dedi, ondan sonra ailemi filan aradım işte, yine haberlerde bir şey yok. Ondan önce de ben işim fazla yoğun olmadığı için askerin yanında bir bakayım dedim yani ne oldu, trafik kesildi filan. O ara köprüden bir arkadaşım bağırarak geliyor “Gitme, gitme!” falan diye. Dedim ki “Hayırdır?” Yani onun işi yoğun olmadığı için işe erken gelmiş, o da askerin yanına gitmiş, “Hayırdır kardeş?” filan demiş, asker silahını doldurmuş, arkadaşına doğrultmuş, “Ya bizdensin ya da onlardan. Silahını teslim et.” demiş, arkadaş şok olmuş “Hayırdır?” filan demiş, “Darbe yaptık, sen de bize gel.” demiş, silahı arkadaşına doğrultmuş. O aradaki kargaşaya gelip, şuradaki mavi bariyerle var, arkadan dolaşıp hemen şuraya doğru gelmiş, beni görmüş, dedi ki “Sakin gitme.” Ben hemen içeri girdim, şubemize geldim. Ağabeyim de benim polis memuru, ağabeyimi aradım, dedim ki “Böyle böyle, darbe söylentisi var.”, “Yok, ne darbesi?” filan dedi. İnanmadı, ağabeyimi de inandıramadım yani. En sonunda, işte, biraz daha...

... - O da mı trafikçi?

... - O, terör şubesinde çalışıyordu Muş’ta. O da aklına getirmiyor çünkü öyle bir durum yok ülkede. Sağ olsunlar, ülkemiz şu anda, eskiye nazaran, 1980’e göre, 1960’a göre güzel bir durumda. Kimsenin aklına böyle bir söylenti gelmedi. Saat on civarında -yanlış hatırlamıyorsam- asker yavaş yavaş, herhâlde, büyük ihtimal havaya mermi sıkmaya falan başladı. Çünkü, belli bir kalabalık vardı, az bir kalabalık, herhâlde bir de onlar yolu kestiği için bir şey vardı, herhâlde darbe yapmaya niyetlendikleri için... Biz o zaman tam emin olduk. Ondan sonra, şefimizin de söylediği gibi, bazı arkadaşlar MP5 silahlar almışlar, çeviğe gitmişler. Biz de hemen gittik yeleşimizi aldık, şubemizde tekrar... Ondan sonra efendim, tabii, İnternet’ten takip ediyoruz.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 13

Belli bir saatten sonra darbe söylentisi duyulmaya başlandı. Telefonda takip ediyoruz, işte, MİT'e saldırı olduğu, MİT'in buna karşılık verdiği, çatışmaların devam ettiğini bu şekilde takip ediyoruz. Gene dedik olağanüstün bir durum var. O sırada özel harekâtçı ağabeylerimiz geldi şubeye filan, müdürlerimiz geldi. Biz de tam dışarıyla irtibatımızı İnternet'ten sağlıyoruz. Yani, ne zaman ki...

BAŞKAN – Sen saat kaç sırasında bunu FETÖ'cülerin yaptığı konusunda bilgi sahibi oldun?

... - Efendim, saat ondan sonra, ateş açılmaya başladıktan sonra. Bir de o arkadaş bana demişti ya “Asker bana böyle böyle dedi.” dedikten sonra ilk aklımıza gelen zaten FETÖ oldu ama bu kadar güçlü olduklarını tahmin edemiyorduk, en azından darbe yapacak kadar. FETÖ olduğu ve darbeye... Özellikle, arkadaşım bana “Yanına gitme, asker bana silah doğrulttu.” deyince ben emin oldum efendim. Ondan sonra, ne zaman ki Cumhurbaşkanımızın halka seslendiği, sokak davet ettiği zaman köprüdeki kalabalık 10-15 kat daha çok arttı, millet daha çok yığıldı. O da bize daha bir güven verdi, daha bir şevk verdi efendim. Ondan sonra, hatırlayabildiğim, gene, Valimizin burada olduğu, özellikle, devamlı görüşme yaptığı, Mustafa Müdürümüzün burada olduğu, bize talimatlar verdiği, takip ettiği. Bir de efendim, ondan sonra, sabahleyin, askeri teslim almaya ilk gidenlerden biri de bizdik. Askere teslim anonsu yaptık.

BAŞKAN – Teslim almaya gidenlerden biri de sendin.

... - Tabii, tabii, asker teslim olacağı zaman biz hemen arabaya dolduk, yalnız vatandaş o kadar öfkeli ki asker silah bıraktığı zaman hemen köprüye doğru hamle yaptılar. Efendim, o ara asker havaya ateş açtı, bizim polis ağabeylerimiz de vatandaşı durdurmak için “Nasıl olsa teslim olacaklar, teslim alalım da bir sıkıntı olmasın diye bunu engelleyelim.” dediler. Asker tekrar havaya ateş açtı efendim. Ondan sonra, gene, tekrar bir komutanımızdı herhâlde, tekrar ikna etti onları. Biz hemen otobüse atladık, askeri almaya gittiğimiz zaman... Tabii, halk durmadı efendim, çünkü sabaha kadar hiç durmadan aralıksız ateş açtılar, hem havaya hem vatandaşın önüne...

BAŞKAN – Sürekli şehit var, yaralı var.

... - Efendim, bu arada biz şubenin içinde dolaştığımız için, şu arkasından bazı vatandaşları gördük, birkaç arkadaşını toplamış, yaralı taşıyor böyle. Demek ki direkt vatandaşın üzerine ateş açılmış. Efendim, o arada biz arabaya bindik, askerleri teslim almaya gittik. Bizim gittiğimizde askerlerin bir kaçı yerde yatıyordu, linç edilmişlerdi, her taraf kan içindeydi. Çünkü, efendim, sabaha kadar vatandaş tarandı, müthiş öfkeli vatandaş.

BAŞKAN – Tabii, 33 şehit.

... - Evet.

Ondan sonra efendim, biz intikalle askeri arabaya attık, tabii, o arada biz de darbe aldık. Ertesi gün fark ettim, bizim de kollarımız, vücudumuz morarmış. Vatandaş istemeden bir tepki gösterirken bize de şey yaptı. Efendim, ondan sonra, iki kişiyi attıktan sonra, yine köprüde dolaşırken birkaç arkadaşın, vatandaşların bir yerde kümelendiğini gördük, hemen oraya gittik bizde, bir sıkıntı mı var gibisinden. Efendim, yerde bir asker vardı, vatandaş o askeri linç etmeye çalışıyordu, biz de onları engellemeye çalıştık. Bir saate

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 14

yakın orada durduk ama vatandaş hâlâ öfkeli. Vatandaşa “Sakin olun, biz Müslümanız, bize yakışmaz.” diyoruz ama vatandaş benim kardeşimi vurdular, hapisanedeymiş ama konuşamıyor sinirden, öfkeden. Neyse, o askeri de biz bir araca attık, onu da gönderdik. Efendim, yedi buçuktan sonra işte asker teslim oldu, biz de sekiz-sekiz buçuk gibi askeri şey yaptıktan sonra şubemize geldik. O gün de akşama kadar şubemizdedik.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Herhâlde orada sivil bir arkadaşımız var öyle değil mi?

... - Sayın Başkanım, ben bir soru sorabilir miyim?

BAŞKAN – Buyurun Kaymakam Bey.

... - Bu, köprünü üzerinde bir keskin nişancının vatandaşımıza ateş ettiği konusunda iddialar vardı. Yani, asansörle köprünün üzerine çıkıp birden fazla kişiye ateş edildiğine ilişkin iddialar var. Böyle bir şey var mı?

... - Efendim, ben şunu söyleyeyim: Askeri biz aldıktan sonra dönerken vatandaş dedi ki “Ağabey, yukarıda keskin nişancı var.” Orada bir karartı gördüm ama tam emin değilim. Hatta şey dedi vatandaş “Hatta benim yanımdaki elemanı kolundan vurdular keskin nişancılar.” dedi ama bunu vatandaş söyledi, ne kadar doğru bilmiyorum efendim.

BAŞKAN – Sen görmedin, görmeye dayalı bir şey yok.

... - Yani orada bir karartı var ama o keskin nişancı mıydı, bilmiyorum, vatandaş söyledi.

... - Vinçin diyorum, vinçin üstünde şey var.

... - Onu vatandaş söyledi, hatta “Yanımda iki kişiyi kolundan vurdu, kol koptu.” falan dedi ama vatandaş...

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz, yüreğinize sağlık aynı şekilde.

Evet, buyurun.

METİN YAŞAR – Selamünaleyküm.

BAŞKAN – Aleyküm selam.

METİN YAŞAR – Gümüşhaneliyim. O gece köprüde vurulan “Hacı” dedikleri kişi benim efendim.

BAŞKAN – Gaziymişsin.

METİN YAŞAR – Gazi benim.

Ümraniye Belediyesinde cami halı temizleme işi yapıyorum, camilerin içinde, ıslak yıkama şeklinde yapıyoruz. O gün eve geldim işten, ikinci namazını kıldım, akşam namazına camiye giderken televizyonda “Askerî bir kalkışma var.” diye bir yazı okudum. “Hayırdır.” dedim, namaza gittim geldim, bir müddet daha durdum, arkadaşın da dediği gibi, Temmuz olduğu için vakitler geç, on gibi yatsı namazına gittim, geri geldim, televizyonda “Askerî bir kalkışma var.” denildi. Eşimle mülhaza ettik...

BAŞKAN – Nerede oturuyorsun?

METİN YAŞAR – Ümraniye Devlet Hastanesinin karşısında oturuyorum. Eşimle biraz konuştuk, ben partide de çalıştığım için bize partiden, Ümraniye ilçe teşkilatından, İstanbul il teşkilatından mesajlar geldi “Böyle, böyle bir durum var, halk sokağa gelsin.” diye. Bir müddet daha çıkmadım yani işin gerçeği, on ikiye doğru Cumhurbaşkanımızın televizyonda konuşmasını dinledikten sonra hanımımınla hasbihâl ettik, “Artık dışarı çıkmamız lazım.” dedik eşim de dedi ki “Artık gitmen gerekir. Bu saatten sonra,

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 15

Cumhurbaşkanımız konuştuktan sonra evde oturamayız.” On iki buçuk gibi devlet hastanesinin oradan yola çıktım, yürüyerek Kısıklı Meydanı'na geldim, eski Ümraniye Belediye binasının oraya geldim. Orada zaten yollar kapalı, arabaları çekmişler, halk yürüyor, benim çıktığım saatlerde halk da boşalmaya başlamıştı. Bu konuşmadan sonra halk daha bir fazla şekilde boşalmaya başlamıştı. Eski belediye binasının oradan tekbir getirenler, şey edenler, ben de birkaç arkadaşın arasına katıldım, tekbir getire getire Kısıklı Meydanı'na geldim. Kısıklı Meydanı'nda 3 ila 7 bin kişi arasında şahıs vardı. Ortada bir polis araması vardı, üzerinde bir polis vardı, MP5'le duruyordu. “Burası Okçular Tepesi, burayı beklememiz lazım, burayı terk etmememiz lazım. Cumhurbaşkanımızın evi hemen yan tarafında olduğu için buradan gelip geçecekler.” Kalabalığı bırakmıyor bunlar ama hani, takdiriilahi, bir takdir vardır, ben bir arkadaşım ile beraber hareket ettik, benim orada gördüğüm olay, biz ne tarafa doğru gitsek, bu şöyle bir sanki yol açıyor, bize iki kişilik bir yol açıyor. Yani, kimseyi bırakmıyorlardı ama biz o kalabalığın içinde zikzak çizerek kalabalıktan dışarıya çıktık. Kısıklı Polis Karakolu'na gelmeden 4 tane şöyle otobüs vardı. Şu şekilde çekmişler, etraflarından, arasından dolanarak otobüslerin arkasına geçtik. Arkasında 7-8 taneden fazla polis memuru vardı, MP5'le beraber duruyorlardı. Daha Kısıklı Karakolu'na gelmedik, aramızda bir 100 metrelik bir mesafe var. Onlar da diyordu ki “Burayı terk etmeyin.” Ama biz anons duymuştuk Kısıklı'da, halkı köprüye çağırıyorlar diye, biz de ona istinaden çıktık, köprüye doğru gelmek için Kısıklı Karakolu'na bakarken karakolun önünde de tabii ki polisler mecburen oranın gözcüleri, bir 10 kişiye yakın kalabalık gördüm oranın önünde. Biz gene grupta beraber tekbir getire getire... İşte, on iki buçukta evden çıktım, Kısıklı Meydanı'na bir buçukta geldim, Kısıklı Meydanı'na geldiğim zaman saatime baktım, bir buçuk. Kısıklı Meydanı'nda hiç durmadan en fazla iki dakika ya da üç dakika durdum. Oradan indim, Kısıklı Meydanı'ndan Altunizade Köprüsü'ne geldim, köprüden aşağıya indik yola. Yola inip sol tarafa, sol şeride geçerken silah sesleri geldi. Pardon, sol şeride geçmeden biraz ileride 2 tane büyükşehirle bir belediyenin sulama aracı vardı, bunların üst taraflarına kurşun isabet etmişti, su akıtıyordu benim gördüğüm zamanda. Halkın bir kısmı diyordu “İleri gitmeyin, vuruyorlar.”

BAŞKAN – Daha toparlayıcı, hızlı anlatalım.

METİN YAŞAR – Daha toparlayıcı... Biz oradan sol şeride geçtik, kurşun sesleri geldi, yattık. “Siper alın, yatın.” dediler. Ayağa kalktık, tekrardan tekbir getirerek gişelere doğru geldik ama ön tarafımda yerde ayakkabılar gördüm, bir iki çift ayakkabı, kan izleri gördüm böyle öbek şeklinde. Yani demek ki birkaç kişi vurulmuş ama bizden daha önce. Biz tekbir getirerek tam gişelere geldik, ben zaten gişelere buradan, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçerken en soldaki gişeyi geçerken ayakta 4 ya da 5 kişi kaldık. Ben ayaktayken vuruldum. O sesi hissettim.

BAŞKAN – Nerenden vuruldun?

METİN YAŞAR – Ben sol kaburgamdan vuruldum, kurşun parçası da göğüs kafesimde duruyor hâlâ. Bir ameliyatım daha var nasip olursa, Ocaktan sonra, o zaman alacaklar. Tam oraya geldim, ayakta vuruldum ama vurulmadan önce karşımda 15-20 taneye yakın kişilerin birer metre arayla

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 16

durduğunu, asker kıyafeti giyen, ellerinde G3 ya da öbür silahlardan, o kadar mesafeden tam hangi silah olduğunu bilemem ama silahlı bir şekilde bazılarının ayakta, bazılarının da diz çömelmiş şekilde bize doğru baktıklarını ve ateş açtılar. Ben ayaktayken vuruldum, yere yattım...

BAŞKAN – Düşün ayaktan.

METİN YAŞAR – Düştüm derken, sola. Yanımdakiler “Yatın.” dediler ama ayaktayken vuruldum, yattım, dizlerimin üzerinde biraz geriye doğru süründüm, süründükten sonra dizlerimin üzerinde kalktım önce, sonra şöyle kendimi yoklarken buramdan kan geldiğini hissettim. İşte, ayağa kalktım 2 arkadaş geldi yanıma yerde vurulanlardan ya da sağlam olanlardan. “Ağabey neyin var?” dedi, “Sol tarafımdan vuruldum.” dedim. Zaten kan görünüyor. Birisi, sağ olsun, yanıma gelen arkadaş, tişörtünü çıkarttı, “Bunu oraya bastır, kanı en azından durdursun.” 1 santim genişliğinde, 3 santimden fazla derinliğinde bir yara vardı. Buradan da kan boşaldığı için ilk etapta aşırı gözüküyordu. Sivil bir arabaya bindik, Başkent Üniversitesi Hastanesine gittik buradan. O hastanede de röntgen ve MR çektikleri hâlde kurşunu görmediler. “Kurşun içeride var.” demediler ama gördüler de mi demediler... Görmemeleri biraz imkânsız bir durum çünkü beni iki saat orada beklettirdiler iç kanamaya karşın...

BAŞKAN – Kalabalıktı da ondan mı beklendi, yoksa müdahale etmediler mi?

METİN YAŞAR – ...- Yok, iç kanamam olur şüphesiyle beni beklettiler ama gelen arkadaşlara zaten şey yapıyorlar... Biz arabaya binerken 3 kişiydik; 1'i göğsünden kurşun yemişti, 1'i ayağından. 2'si de benim arkamdaydı, 1'er metre arkamdaydı; onlar böyle vuruldu, ben kaburgamdan vuruldum. Kurşun olanlara hiç müdahale etmiyorlardı, sadece sarıyorlardı, ambulansla devlet hastanesinin yanında ameliyat yapılacak hastaneye yönlendiriyorlardı, kendileri orada ön pansuman işini yapıyorlardı.

Benim bu o olayda garipsediğim bir olay da şey oldu: Mesela evimden buraya kadar bir buçuk saatte yürüyerek geldim, bu biraz imkânsız bir şey ama o gecenin şevkiyle, azmiyle, yani Cumhurbaşkanı'nın çağırmasıyla bir buçuk saatte geldim.

İkincisi: Altunizade Köprüsü'nden aşağıya indim, sanki hava boşluğunda yürüyordum. Ben 76 kilonun üzerindeyim, bir insan adım attığı zaman, ayağını kaldırdığı zaman vücudunun ağırlığını hisseder, ben o gün vücudumun ağırlığını hiç hissetmedim. Buraya geldim, vuruldum, normalde hiç acı hissetmedim. Ben ilk...

BAŞKAN - Bir şey sorayım: Dedin ki: “Gidiyordum. Bizden önce yaralananlar olmuş, kan pıhtılarını gördüm.”

...- Gördüm.

BAŞKAN - Orada, peki, ölüme doğru gidiyorsun. Ölüm aklına gelmedi mi? Nereye gidiyorsun?

...- Geldi ama...

BAŞKAN - İçinde muhasebe yaşadın mı? Nasıl gidiyorsun o askerin üzerine, ölüme doğru?

...- Muhasebeyi şöyle yaşadım: Evimden çıktım. Çıkarken de, eşimle konuştuğum zaman ben aklıma ilk olarak etrafımızdaki komşularımız getirdim.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 17

Yani, bizim ülkemiz Suriye gibi olursa, bizim ülkemiz Mısır gibi olursa, Irak... Ki bugün Irak'ta kimsenin can güvenliği yok, ne kadar paran olsa da, başbakan da olsan can güvenliğinin yok; böyle yaşamaktansa bilerek biz -sizin de dediğiniz gibi- tabiri caizse ölüme geldik. Ya ölecektim -çünkü benim üzerimde ... dahi yoktu- ya o askerleri durduracaktım.

BAŞKAN - Ve anlattığın kadarıyla seni esas harekete geçiren Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla...

...- Kesinlikle. Cumhurbaşkanım...

BAŞKAN - Hanımefendi de demiş ki: "Artık durmak yok, Reis çağırdı, yola devam."

...- Evet. Hatta bizim ilçe kaymakamımız ile müftümüz geldi; ben dedim ki: "Ben evden şimşek gibi çıktım."

BAŞKAN - Kaymakamımız burada bak.

...- Ümraniye.

...- Yok, Ümraniye Kaymakamımız.

BAŞKAN - Ha, Ümraniye mi? Ha pardon, tamam.

...- "Ben evden şimşek gibi çıktım." dedim. Hiçbir yerde -dediğim gibi- hiçbir şey vermedim, durmadım yani. Bazı arkadaşlar burada sabaha kadar durdular. Geldiğim gibi, dedim, nasibim vardı, vurulduğum gibi geri gittim. Yani, burada, polis ağabeyim gibi sabaha kadar mücadele... Ben geldim...

BAŞKAN - Vuruldun, gittin.

...- ...görevimi yaptım.

...- Kurşunu aldım, gittim.

...- Emanetimi aldım. Rabbim bana bunu yazmıştı, onu aldım, gerisin geriye gittim.

BAŞKAN - Evet. Gazan mübarek olsun.

...- Allah razı olsun, teşekkür ederim.

BAŞKAN - Allah sizden razı olsun.

...- Vatanımız sağ olsun, biz önemli değiliz efendim.

BAŞKAN - Sizin gibi kahramanlarımızdan hep Allah razı olsun. Sizin de anlattıklarınız Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçti, şu anda hepsi kayda alındı. Tarih yazacak. İnşallah bunları da biz sizin ağzınızdan değerlendireceğiz. Allah razı olsun.

...- Tarih öncelikle Reiscumhurumuzu yazacak.

BAŞKAN - Elbette, elbette.

...- O olmazsa biz hiçbir şeyiz.

BAŞKAN - Ondan bahsediyoruz zaten. Sizi de harekete geçiren, Cumhurbaşkanımızın çağrısı.

Çok teşekkür ediyorum.

...- Teşekkür ediyorum. Ben namaz kılmaya gideceğim.

BAŞKAN - Tamam, buyurun, buyurun. Çok teşekkür ettik, Allah razı olsun.

...- Allah kabul etsin.

BAŞKAN - Herhâlde kardeşimiz...

...- Siz de gazisiniz...

BAŞKAN - Özel Harekâtçı arkadaşım, istersen görüntü olmaması için şöyle geçebilirsin.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 18

...- Anlattı, bir şey eklememe gerek yok yani biz görevimizi yaptık.
BAŞKAN - Allah razı olsun. Sizin hassasiyetinizi de biliyorum, onun için... Oturabilirsiniz ama kamera diye rahatsız oluyorsunuz, onun için diyorum.

...- Görüntüden rahatsız oluyorsunuz diye bu tarafa alalım dedik.

BAŞKAN - Onlar görüntü istemiyor ya.

Evet, buyur kardeşim.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - İsmim Hamit Hakan Yılmaztürk. Ben normalde Avrupa Yakası Bağcılar'da oturuyorum.

BAŞKAN - Hamit Hakan Yılmaztürk. Bağcılar'da oturuyorsun?

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Evet.

O gün iş çıkışında -saat beşte işten çıkıyorduk- 3 arkadaşım ile beraber normal bir şekilde biz Gülşah caddesinde akşamleyin yatsı namazlarımızı kılmak için bu yakaya geçmiştik. Tabii, akşam namazından sonra çay bahçesinde oturuyorduk. Oturduğumuz yerde de televizyon filan yoktu. Birden bir telefon aldık arkadaşlarımızdan, hani "Karşıdasınız, niye gelmediniz?", akrabalar vardı, "Hani, köprüde böyle bir durum var, gelebilecek misin?" diye. Tabii, televizyon olmadığı için bizim bir şeyden haberimiz yok. İnternet üzerinden bakıyorduk. Daha sonra, AK PARTİ İl Başkanımız Selim Temurci Bey'in mesajına ulaştık. İşte, bulduğumuz...

BAŞKAN - Cebinize mesaj mı geldi?

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Evet, mesaj geldi.

BAŞKAN - Tamam.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - İlk önce Ümraniye'ye geçtik. Tabii, Ümraniye İlçe Teşkilatına gittiğimizde küçük ... kalabalıklar vardı, oradan da Kısıklı'ya doğru gidilmesini söylüyorlardı. Kısıklı'ya doğru hareket ettik, aracımız vardı. Çamlıca'nın alt taraflarında aracımızı bıraktık, yürüyerek Kısıklı meydana geçtik. Tabii, büyük bir kalabalık vardı orada. Ama, işte, polisler...

BAŞKAN - Cumhurbaşkanımızın evinin çevresi oralar. Meydandasınız.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Evet, o meydandayız, evet.

BAŞKAN - Tamam, evet.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Saat on ikiye yakın oralardaydık. Orada bir kalabalık vardı. Çoğu bırakmıyordu, hani "Burada kalacağız..." Farklı bir şey... Birisi diyordu ki: "Köprüye gideceğiz." Biz daha sonra bir şekilde bir yere ulaştığımızda dediler ki: "Köprüde kalabalık var, kapanmış." "Oraya doğru gideceğiz." dedik, kalabalığı yararak köprüye doğru hareket ettik. Hatta köprüye doğru gelirken Çengelköy Polis Karakolundan da 4 5 motorlu polis, arkadaşla bizi çevirdiler, hani "Biz de burada abluka altındayız, bize yardıma gelin." dediler. Biz dedik "Yok." Biz çünkü Gülşah Tepesi'nden de hareket ettiğimiz zaman aklımızda sadece köprü vardı, "Biz köprüye gideceğiz." dedik. Köprüye doğru geldik, buraya. Burada, orta refüjün oraya kadar gelebildik, o gişelerin oraya kadar ilerleyemedik.

BAŞKAN - Yürüyerek geldiniz?

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Tabii, tabii.

BAŞKAN - Tamam.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 19

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Biz Çamlıca'dan Kısıklı'ya, Kısıklı'dan buraya yürüyerek geldik o esnada. Gişeden öteye geçemedik. Zaten oradakileri tanıyoruz, bir göz kararı... Yani, gişeyi geçeni vuruyorlar. Gerçi geçmesen de tanıyorlardı ama sürekli taramalarla karşılaştık, mermilerin sağımdan solumdan geçişini zaten hissediyorum. Biz o şekilde buradaydık. Yani, yine üstümüzde hiçbir şey yoktu. Yanımda 3 arkadaşım vardı, hatta bir tanesini olayın şeyinde kaybettik.

BAŞKAN - Şehit oldu.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Şehit yine olmadı. Kuzenim var. Onun evi bu tarafta olduğu için o bizden önce gitmiş. Hatta gişelerin...

BAŞKAN - Diğer "Kaybettik." dediğin?

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Onu kalabalık esnasında kaybetmişim.

BAŞKAN - Kalabalıkta kaybettin yani? Tamam.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Aynen, o bizim şeyden ayrıldı. Biz 2 arkadaşım, bir de ben kaldık. Ben de burada fazla kalamadım. Mermi yüzümden böyle geldi, buradan parçalayarak bu şekilde çıktı. Doktorların demesiyle...

BAŞKAN - Gişelere yakın mıydın o zaman?

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Orta refüjün ordaydık, gişelerin hemen girişindeydik. Biz zaten ilerliyorduk. Polis arkadaşlar diyordu "Durun, operasyon yapacağız.", halkı biraz daha durduruyordu. Normalde direkt üstlerine doğru gidecektik.

BAŞKAN - Galiba solundan girmiş, öyle mi?

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Buradan girdi, burnumun altını parçalayarak çıktı.

BAŞKAN - Burnunun oradan çıktı, evet.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Zaten oradaki bütün millet ileriye doğru gidecekti de polis arkadaşlar bizi biraz daha durdurdular "Operasyon yapacağız." diye. O şekilde gittik ama biz de nasibimizi aldık, o geceye dair bir şeyler...

BAŞKAN - Evet, Allah razı olsun.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Sağ olun.

BAŞKAN - Gazan mübarek olsun.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Sağ olun, Allah razı olsun.

BAŞKAN - Vatan size minnettar, bütün milletimiz. Biz de şükranlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ifade ediyoruz, sizlerin şahsında bütün gazilerimize. Gerçekten, işte, birer örnek. Tabii, sabaha kadar dinlese bitmeyecek örneklerimiz. Allah razı olsun.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Tabii, bizimki çok basit, özetlemesini yaptık.

BAŞKAN - Tabii, tabii.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Biz detayına girersek anlatmayla bitmez.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Tabii ki de bitmez. Saatler süren bir kahramanlık hikâyesi mutlaka.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - Aynen.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 20

BAŞKAN - Ama gerçekten her bir anlatım bir destan, bir kahramanlık destanı ve milletimizin bu darbeyi püskürttüğünün örnek mücadelesi.

Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz sizlere de inşallah.

HAMİT HAKAN YILMAZTÜRK - İnşallah. Bizim şimdi yüzümüzde, hani, vücudumuzun herhangi bir yerinde iz kalsın ama devletin içinde vatan hainlerinden iz kalmasın, bunu isteriz.

BAŞKAN - Kalmasın, temizleyelim, değil mi? Tamam, bu da güzel bir...

...- Güzeldi. Noktayı koydunuz yani.

BAŞKAN - Çok güzel bir nokta koydunuz. Değil mi?

...- Manşet.

BAŞKAN - Evet, Safiye Hanım, herhâlde sıra sizde.

SAFİYE BAYAT - Öncelikle bismillah. Herkese merhaba. 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat benim.

15 Temmuz gecesi 22.05 gibi ben beş dakikalık gecikmeyle eve vardım. Çünkü eşim dedi ki: "Onda burada olacaksın, arabayı ben alacağım, arkadaşımı evine bırakacağım." "Tamam, ben gelmeye çalışırım." dedim. 22.05'te, beş dakikalık gecikmeyle eve varmış oldum. Tabii, cezam beş dakika sonra... "Sen eve çık, ben arkadaşı bırakıp gelirim." dedi. Ben eve çıktım, çocuklar yok; bir baktım, babaannelerinde uyuyakalmışlar, tamam. Eşim de yok, yapacak bir şey de yok. Bari bir televizyon açayım dedim gayriihtiyari, yapmadığım, çok nadir bir şey, belki bir şey vardır hani dedim. Bir baktım, üst yazıda Boğaziçi Köprüsü kapatılmış... Bir kere niye kapatıyorlar, bir kere niye geçit vermiyorlar? Birkaç dakika izledim, ekrana kilitletim. Sonra... Bu arada Allah Resûlü'ne inanan, onun ümmeti olan bir yolda gitmeye çalışıyoruz. Öncelikle Allah'ın kuluyum. Akıl bizde çok fazla, akıl çok; hani "Nasıl akıl edebildin, nasıl yapabildin?" diye sorular sorulmasın diye söylüyorum. Hemen çantamı hazırladım -önümü göremeyeceğim noktalar var- yara bezlerini, ne bulursam, ilaçlar, "power bank", ne bulursam... Dedim belki telefona ihtiyaç olur ama, tabii, telefonu eşimden korkumdan kullanamadım. Ben hemen hazırlandım. Sadece kamufleji iyi şey yapamamışım. Krem rengi bir kıyafet giydim. Hemen hızlıca yürümeye başladım. Ne Çengelköy'de bir insanla karşılaştım ne Beylerbeyi tarafında; bomboş, sokaklar bomboş. "Allah Allah, bu insanlara ne oldu?" diyorum, etrafta hiç insan yok. Tam ben böyle köprüye giderken bir tane itfaiye aracı gördüm ama lambaları yanmıyor, lakin ters şeritten de geliyor. "Allah Allah ya, bu itfaiye aracı ne?" dedim, hem ışıkları yanmıyor hem Kadıköy-Altunizade yolunun ters istikametinde Beylerbeyi'ne doğru inmeye çalışıyor. A, bir baktım, arkasında askerler, yürüyorlar, el sallıyorlar bana. Ben söyleniyorum "Ya, bunlar ne yapmaya çalışıyor acaba, nereye gitmeye çalışıyor?" Birazcık onları izledim. Sonra, normalde insanların kullanmadığı araç yoluyla hemen köprüye çıkacaktım ki sol bariyerlerde, beton bariyerlerin altında bir polis grubu var, 5 6 kişi, bana geçit vermiyorlar. "Benim geçmem lazım." dedim, benim sormam lazım "Bunlar niye kapattılar burayı?" Benim amacım önce sormak, ne yaptıklarını öğrenebilmek. Sonra, zor şer beni geçirdiler, geçit vermek zorunda kaldılar çünkü ben çok ısrar ediyorum. Ama düşünüyorum ki "Ay, bir de erkek falan giderse benim önümde onu vururlar." Ne olur ne olmaz, bir bakarsın vururlar. Hani, bayan da olsak, tartaklansak da fark etmez, yani en fazla tartaklarlar diyoruz. De bizim

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 21

polisimiz yapmaz, bizim askerimiz yapmaz, o görüntüyle görüyorsunuz yani önceki görüntüleriniz böyle. İlerledim ben, askerlere yakınlaştım. Önden bir asker çıktı, komutan müsveddesi işte; bana “Gelme, uzaklaş! Burası artık geçilemez.” dedi. “Niye geçilemez? Ben geçeceğim. Yaptığınız yanlış, niye bunu yapıyorsunuz? Belki benim karşıda işim var.” dedim. Sonra bana dedi ki: “Burası artık bizim bölgemiz.” Ondan sonra “Ya, bunu yapma amacınız ne? Kimden emir aldınız, kimden yetki aldınız, kimin esirisiniz, kimin kölesisiniz?” dedim. Ben böyle sürekli konuşuyorum. Sonra arkalardan sesler yükselmeye başladı. Askerin biri diyor ki: “Komutanım, içeriye alalım mı?”, hemen ona parlıyorum, “Sen kimi içeriye alıyorsun?” diyorum. Diğeri oradan diyor ki: “Sıkalım mı komutanım?”, “Sen kime sıkıyorsun?” dedim ya. Sonra bir tane asker dedi ki, asker müsveddesi... Çünkü ben hepsiyle hem kararlı hem vicdani konuşmuş biriyim ve ilk girenim, az önce görüntülerimi de izledim. Yani, hepsinin düşüncesi, gerçekten, o gece acı çektirerek öldürmekti, bakın, yaralayarak ya da başka bir şekilde değil, acı çektirerek öldürmekti. Ben dedim ki: “Bu yaptığınız yanlış, bu yoldan dönün, burayı açın. Buna izniniz yok, bunu yapamazsınız, bunu yapsa yapsa halk yapar.” dedim. Sonra bu komutan korktuğumu düşünüyor çünkü o kadar böyle taciz, tahrik, işte, şiddete başvuruyor ki, beni hirpalıyor, şey yapıyor. En sonunda beni böyle kendine çekti, üzerimden ateş açtı, kılımin kıpırdamadığını da hissedince daha çok korktu tabii. “Ya, sen beni bir de bununla mı korkutuyorsun!” dedim. Hadsize bak yani bir de beni onunla korkutuyor. Benim korktuğumu anlamıyor ama kendi korkuyor tabii çünkü acizin işidir bu hareketleri yapmak. Sonra ben ellerimi kollarımı bağladım, “Burayı açacaksınız, gitmiyorum.” dedim. Oradan bir tane soldan, hatta 3’üncü sırada çünkü askerleri sayıyordum, bir baktım arkamdan da o sıpalar geliyor, o itfaiye aracı geliyor, hainler, bir baktım etrafımı sarmaya çalışıyorlar, güya beni korkutacaklar işte, dedi ki bana: “Kaç tane daha asker ölecek, kaç tane askerın ölmesi bekleniyor? Asker, polis hep ölüyor, biz hepimiz ölüyoruz.” “Bunu söylüyorsun da bundan sonra ne görüyorsun peki, bundan sonra ne görüyorsun hayatın için?” dedim o askere, gözlerinin içine bakıp. Çok kararlı bir şekilde ben ona daha etkili cümleler de kullanmaya çalıştım. Tam çalışırken gene o komutan müsveddesi beni silkeledi çünkü etkilediğime inandı, beni tuttu, kendine çekti, silkeledi ve askerlerine dönerek şu cümleyi kullandı, bu bir tarihî cümledir: “Anneniz sizi bugünler için doğurdu.” Anneleri onları masumu acı çektirerek öldürmek için doğurmuş. “Bu nasıl bir kelime?” dedim ben. “Siz bir kere Türk askeri değilsiniz.” dedim. Çok kızdı bu lafıma. “Türk askeri değilsiniz. Siz yenileceksiniz. Bakın ben buraya iki çocuğumu bırakarak sadece sırt çantam ve elimde cep telefonumla geldim. Düşman ben miyim, sen misin?” dedim. Sürekli arz ettiğim bir kelime daha var: “Ben senin sınırını aşmıyorum bak, yanına kadar geldim ama bak ben senin sınırını aşmıyorum, sen sınırımı aştın, bana her türlü zulmü de yaptın, düşman ben miyim, sen misin?” Bu sefer arkadan daha önemli sesler ama hepsine vâkıf olamıyorsunuz ne konuştuklarına dair. Sonra “Senin cep telefonun var.” sanki görmüyormuş gibi; aptal, ahmak. Elimdeki cep telefonumu... Ben vermiyorum ama, farkındaysanız vermiyorum çünkü yani her şeyi kullanabildiğim tek varlığım deyim hadi. Silkeledi böyle kolumu çıkarırcasına, fırlattı sol bariyere. Dedim ki

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 22

hani daha fazla bunlarla konuşmamın bir anlamı yok çünkü adam her şeyi bitirdi, telefonumu da attı, çok sinirlendim çünkü, artık sözler de kifayetsiz kaldı. Gittim cep telefonunu aldım, aynı şekil geçtim karşısına, arkamdan ateş emri versin diye, gerçekten ciddi söylüyorum, zaten verdi, her şeyi yaptılar, arkamdan da ateş emrini verdi. Allah o kadar güzel bir yaratan ki, o kadar güzel inanmışız ki, o kadar güzel teslim olmuşuz ki onların önünde benim başımı eğmedi, ne tam ben oraya yürürken tanktan gelen ateş, ne yanağımın üzerinden ve de G3'le taradı, bakın tek kurşun atmadı, taradı çünkü hüzmeye şeklindeki böyle ateş parçalarının yerlere kadar döküldüğünü biliyorum yüzümün üstünden, şuramda hatta birazcık böyle yanık, hafif bir şey var ama çok önemli bir şey değil Allah'a çok şükür. Allah insana hiçbir zaman kaldıramayacağı yükü nasip etmedi, bana da o şekilde. Geri döndüm ben ve gülüyorum ben, arkamdan ateş ediyorlar gülüyorum. Dedim: Bunlar ölmeyi dahi beceremez, bunlar teslim olmalılar, biliyorum ben, bunlar ölmeyi dahi beceremez, teslim olurlar." Polis panzeri var benim çıktığım sağ noktada ama giderken benim solumda kalıyor, polis panzerinin oraya kadar gittim, arkada dua ediyorum. Allah'ım, bu zalimlere, bu vahşilere sakın bizi ezdirme, lütfen bizi muzaffer kıl." Dualar, dualar, dualar, ben dualar ediyorum, bir baktım millet geliyor akın akın, hangi koldan geliyor, her koldan geliyorlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor, bir mücadeleye girmem gerekiyor, birilerini durdurmam gerekiyor çünkü bunlar bizim askerlerimiz değil, bunlar bizi öldürmeye gelmiş vahşiler. Hangisini durduracağım. Bari bir gruba hemen koşayım, yetişeyim. Durdurdum bir grubu. "Ne olur kardeşlerim gitmeyin, bunlar bizim askerlerimiz değil, bunlar zalimler ve öldürmek için çalışacaklar." dedim. Bir tanesi dedi ki "Abla ya kaçımızı öldürecekler? Zaten şehadet tatmaya geldik." Şimdi, böyle cengaverlerin karşısında da yani dur demek olmaz, ileri gitme demek olmaz. Mecbur ellerimi bağladım, kuzu kuzu onların arkasından gidiyorum ama gidemiyorum çünkü sürekli beni arkaya itiyorlar sana bir şey olmasın abla madem gittin, yanağının üzerinden ateş açılmış, sana bir şey olmasın. Bir baktım 3-4 sıra önkileri taradılar, almamıza da izin vermiyorlar yani o kadar cesur olsan ne olacak, ateşin içine bile bile gidersem hangi kardeşimi kaldırabilirim, onu da düşünüyorum. Allah akıl vermiş, Allah izan vermiş ama inanana. Bunun altını tekrar çiziyorum, Allah inanana çok güzel bir akıl vermiş. Gitmeyim, hırsıma yenilmeyim, çok hırslandım çünkü ya. Hatta beni vurduğu zaman eğer hafif tutsaydı o tüfeğini yemin ediyorum alıp birini de vururdum, ölsem çünkü hayatın boyunca bir hareketin karşılığını her zaman vermişimdir, o hâlâ içimde kaldı yani, o komutana bir hareket yapamadım o içimde kaldı mesela, boşluk bulsaydım onu çekip alacaktım elinden, o hareketi yapacaktım. Neyse, alamıyoruz, yaralıları alamıyoruz. Allah Allah diyorum ya; Allah, Allah, Allah, "Allah'ım yardım et." diyenler ama... Kan kaybından gitmişlerdir yani. Sonra artık bu şekilde yan yattık, bir şeyler yaptık, çekiştirmeye çalıştık, almaya çalıştık böyle 3-5 tanesini, polis panzerine koyduk çünkü güvenli nokta bir orası. "Ama bir de tankları var, ateş açarlarsa" diyoruz. Bir içeriye koyuyoruz, bir indiriyoruz, indiriyoruz hemen araçlarla gönderiyoruz hastanelere. Artık yapacak durumumuz yani elimizde yeterli şeyler yok. Bir de ben polis panzerine gidiyorum, panzerin içine giriyorum, bir bakıyorum ki anahtarı yok, delirdim yani. Bunun anahtarını bana verin ya,

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 23

benim oraya gitmem lazım. Anahtarını verin bana.” diyorum. Beni sürekli polisler indiriyorlar, abla biraz sakın diyorlar. Onlar gidiyor, ben tekrar polis panzerinin içine giriyorum, çalıştırmaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dedim: Bana bir tane tornavida ya da sivri bir şey verin ya, çakınızı verin, bir şeyinizi verin, ben bu polis panzerini çalıştırırım, onların önüne kadar gideyim. Ölsem de o mücadeleyi yapmak lazım ya, uğraşmak lazım çünkü mücadele son nefese kadar. Yapamadık tabii, sürekli indirildik. Neyse yaralılara müdahale etmeye elimden, yüreğimden geldiği kadar çalıştım. Sonra bir bayan yaralandı dediler, can ona daha çok koşmak istiyor. Artık herkeste öyle bir güç kaybı oldu ki, korku kaybı demiyorum bakın, güç kaybı çünkü azaldık, 3-5 taneyiz artık ayakta duran. Hatunu kim alacak, mecbur gidip almam lazım. Zaten o komutan müsveddesi demiş ki ilk bu kadını vurun. Zaten menzillerindeyim yani yapabildiğim kadar bir şeyler yaptım ama tam o bayana giderken tak beni vurdular. O kadar şiddetli kurşun, hissiyat o kadar şiddetli ki soldayken sağa böyle savuruyor sizi yani bir anda çakılıyorsunuz ama acı hissetmiyorsunuz. Vurulduk, bir baktım kanlar geliyor. Beni de alamıyorlar. Allah için söylüyorum bakın, çok kan kaybettim, hastaneye gidene kadar ve ameliyat olana kadar Allah bilincimi hiçbir şekilde kaybettirmedi. Alamıyorlar beni, alamıyorlar, müdahale edemiyorlar. Çok sonra ateş kesildi de beni yavaş yavaş çektiler, sonra tekrar başladı, sonra tekrar çektiler. Tamponu ta arabanın yakınlarında bir çocuk çıkarttı da buradan turnik yaptılar. Bir de gittiğim en uzak hastane, şoförümüz yolu bilmiyor, İstanbul yollarını bilmiyor, sadece Ataşehir'i biliyor. ben diyorum ki buradan gidin, ben size yolu tarif ederim, adam konuşmuyor benimle, korkmuş, o kadar korkmuş ki. Ne yapsın, Allah'ım ya Rabbim. Niye korkmuş gibi ya da böyle şok geçirmişti, ben hiç korkmamıştım. Yani, film bundan ibaret.

BAŞKAN – Evet. Allah razı olsun.

Şimdi, Safiye Bayat gerçekten nasıl Nene Hatun'lar...

SAFİYE BAYAT – Yok Abi, estağfurullah, onlar...

BAŞKAN – 15 Temmuzun kahraman kadınları. Zaten orada da Üsküdar Bağlarbaşı'nda 2kadın kahramanlar” diye bir programında bugün gittiğimiz adliye, orada Safiye Hanım o gün elinde bastonuyla konuşmuştu, hatırladın mı? Gerçekten biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu olarak sizi dinledik, konuşmalarınız Meclis tutanaklarına geçmiş oldu böylece.

Biz size şükranlarımızı sunuyoruz, Allah razı olsun diyoruz. İnşallah sizin iki evladınızla birlikte bütün milletimizin evlatları sizin kahramanlığınızı anacaktır. Tarihe geçtiniz, tarihe mal oldunuz. Bu kahramanlıklar da unutulmasın diye biz özellikle bugün işte sizin gibi kahramanların bir kısmını böyle burada yan tarafımızda Şehitler Köprüsü'nün yanında tarihe not düşmek için geldik, siz de zahmet ettiniz geldiniz, size de teşekkür ediyoruz Safiye Hanım, Allah razı olsun, çok çok teşekkür ederiz.

SAFİYE BAYAT – Bizim sizden istediğimiz gaziler olarak şudur: Öncelikle Türk güvenlik gücümü, polisimi, askerimi gerçekten emniyetleri ve güvenlikleri açısından her türlü, gerçekten bizim önceliğimiz aslında güvenlik, emniyet, önce emniyet. Burada gerçekten ağır silahlarımız olsaydı ben

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 24

izlerim, okurum, polisin hiçbir şeyi yoktu elinde ve şunu da arz ediyorum bakın yani polis çok arkadaşım olduğu için söylüyorum, onların adına da söylüyorum: Bizimle beraber ya da bizden önce kırk sekiz saat, otuz altı saat, belki de elli altı saat hiç durmaksızın nöbet tuttular, bunları da unutmayın. O yüzden, diyorum ki yapılan bu zalimliğe karşı bizim gibi masumlar ve polis kardeşlerimiz başta olmak üzere zulmedersiniz o zalimlere acıdığınız zaman, zalimlere acımayın diyorum.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz.

Bu da önemli bir not. Zaten Meclis dinlemelerimizde de polis ziyaretlerimizde de konuştuk, polisin bu konuda daha etkili, daha etkin silahlarla, teçhizatla donatılması için bu çalışmalarımızı –bunlar da tutanaklara geçti- değerlendireceğiz inşallah.

Çok teşekkür ediyoruz tekrar.

SAFİYE BAYAT – Ben teşekkür ederim.

Herhâlde memur arkadaşlardan ekleyecek var.

Siz yeni geldiniz değil mi? Şöyle gelebilirsiniz.

Peki, sizden de kısa dinleyelim, ondan sonra tamamlayalım.

HÜSEYİN ÇAKIK – Efendim, 15 Şehitler Köprüsü koruma birinci grup amirliğinde polis memuruyum. Darbe teşebbüsü gecesi o gece benim kendi vardiyamdı, kendi görevimdi, ben o köprüde görevliydim. Kumanda merkezi olarak görevimiz köprü üzerinde ve etrafında herhangi bir olumsuzluk durumunda, intihar teşebbüsü olur, yol kapama, herhangi bir eylem olur veyahut da kaza olur, bu gibi durumlara müdahale etmek, gereken tedbirleri almak, icabında çekiciyi veya asayiş ekibi sevk etmek, eğer intihar teşebbüsü varsa müzakere edip vazgeçirmek.

BAŞKAN – Göreviniz bu.

HÜSEYİN ÇAKIK – Ayrıca, köprümüzden malumunuz, Sayın Başbakanımız olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun geçişlerde gereken tedbirleri almak. 15 Temmuz gecesi Sayın Başbakanımız Sabiha Gökçen Havalimanına ineceği için boş konvoyu saat 21.30 civarında Sayın Başbakanımızı almak üzere köprümüzden geçerken biz tedbirlerimizi aldık. Her zaman olağan tedbirlerimizi aldık. Sayın Başbakanımızın konvoyu tam güneydoğu gişeler sahasını terk ettiğinde orada bir anda arabaların gelmez olduğunu gördük. Sebebini anlamak için kameralara yakınlaştırdık, askerlerin yolu kapattığını gördük. Bunun üzerine o gece grup amirimiz olan baş polis memuru Mehmet Ali Demir Bey'e bilgi verdik, askerlerin sebebi anlaşılabilir bir biçimde gişeleri kapattığını, sebebini bilmediğimizi belirttik, kendisi de müzakere etmek için, sebebini anlamak için askerlerin yanına gitti. Yaklaşık bir on dakika sonra tekrar bizi aradı, dedi ki: "Bu bir darbe teşebbüsüdür, başta haber merkezi ve haber verilmesi gereken tüm yerlere haber verin." Biz de bunun üzerine başta haber merkezimiz olmak üzere ilgili tüm yerlere haber vermeye başladık. Kameralarımızı köprü üzerinde kurulu herhangi onları -20 civarında kameramız var- onları gören kameralara sabitledik ve ilgili yerlere bilgi verdik, başta kendi haber merkezimiz olmak üzere. bazı polis arkadaşlarımızla Cumhurbaşkanlığı koruma, Başbakanlık koruma olanlar da onlara bilgi verdiler, daha çabuk haber bulsunlar, tedbirlerini alsınlar diye.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 25

Sonra efendim, biz tüm polisler olarak, köprü koruma polisleri olarak, o gün nüfusumuz 9 kişiydi, köprüyü koruyan polis memurları sayımız, 9 kişiydik. Hepimiz bir araya toparlandık. Elimizdeki silahlar ne var ne yok mermiler olsun, MP5'ler olsun -O gün elimizde MP5 vardı silah olarak, uzun namlulu silah olarak, tesir mesafesi 150 metre efendim- 12 adet MP5'miz vardı, 350 civarında fişeğimiz vardı. Kelepçelerimizi çıkardık, eğer şayet bizi teslim almaya gelirlirse karşı koymak için ve gelebilecekleri yerleri belirlemeye, stratejimizi belirlemeye çalıştık, hani onlara gözükmemeye çalıştık. Şimdi ilk başta hiçbir şey kestiremiyoruz. Önce bir karşı koymayı düşündük, baktık vatandaşlar inmiş hâldeydi, eğer olası bir çatışma durumunda belki vatandaşlar zarar görür diye daha ziyade üstlerimize bilgi verip onların emirleri doğrultusunda hareket etmeyi tercih ettik efendim. Bir yandan kameralarımızı sabitledik, onanları izliyorduk, bir yandan da mühimmatımızı topluyorduk, olası hareket yollarını kestirmeye çalışıyorduk. Daha sonra, televizyonu açtık, bu teşebbüsün boyutu nedir öğrenmek amacıyla, televizyondan haber almak adına, çevremizde ne olup bitiyor diye. Çünkü telsize albay mıydı, yüzbaşı mıydı bilmiyorum, bir tane asker girmeye başlamıştı telsize, anons etmeye başlamıştı, hakaret etmeye başlamıştı. O boyutu anlamak için televizyonu açtığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın FaceTime'dan görüntüsünü canlı olarak izledik. Bu, bize bir moral verdi. Henüz darbe teşebbüsünün başarılı olmadığı, bu bize moral verdi. Bu sefer, olası karşı atak durumunda nerelerden atak yaparız, nerelerde kendimizi savunuruz, geri çekilme durumunda nereden çekiliriz bunun stratejisi üzerinde görüşmeye başladık. Köprü amirimiz, köprü amir yardımcımız intikal etti, gelebilen, o gün istirahatte olan memurlara zaten mesaj gönderilmişti benim anladığım kadarıyla, onlar da, gelebilenler geldi. 18 kişiyi buldu efendim. Öncelikle havaya ateş açmaya başladılar, saat on bir on iki civarı havaya ateş açmaya başladılar efendim. Saat bir civarı, 01.03 civarı veya 01.09 civarı, tam hatırlamıyorum, Safiye Hanım köprüye ilk geldi, onu kameralardan gördük. O diyalog hâlindeyken birkaç motosikletli geldi, onlara ateş ettiklerini gördük, köprü üzerine gelen vatandaşlardan...

- BAŞKAN – Kameralardan görüyorsunuz değil mi sen?

- Kameralardan görüyoruz. Ayrıca, memurlar da tebdili kıyafet plakalarını almaya çalışıyorlar. Hani şimdi öğrendik ya Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bu asker içerisinde birtakım belli bir grubun, azınlık bir grubun teşebbüsü olduğu için biz de plakalarını verdik, hani olası sorulması durumunda... Şimdi, askerî plakalarda hangi birliğe ait olduğu bilgilerini verdiği için bu plakaları tebdili kıyafet bazı memurlar vatandaşın içine karışarak gerek gizli noktalardan bakarak, hani binamız şeyin arkasındaydı, bunları öğrenmeye çalıştık efendim, notlarımızı aldık. Saat on iki civarında, on bir buçuk on iki civarında kendisini Yusuf üsteğmen olarak tanıtan 1. Ordu Komutanının kalemi olduğunu söylüyor ama şimdi kim işin içerisinde kim bilemiyoruz o anda. "Biz amirimize bilgi verelim, amirimiz size dönüş yapacak." dedik, numaralarını aldık, teyit etmek amaçlı, hakikaten 1. Ordu Komutanlığından mı arıyor yoksa başka bir yerden mi arıyor diye. Bilgi verdik amirimize. Tek grup amirimiz Mehmet Ali Demir Bey'e. Tekrar aradıklarında kendisi görüştü ve kendilerinin darbe teşebbüsüyle alakası

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 26

olmadığını, kimlerin alakası olduğunu öğrenmek istediklerini ve bu yüzden oradaki araçların mümkünse plakalarını vermemizi istedi, biz de verdik. Saat bir yirmi civarında halkın üzerine ateş açmaya başlandı, büro amirimiz il emniyet müdür yardımcısına bilgi verdi, il emniyet müdür yardımcısı bilgi aldı, müdür yardımcısı talimatları gereği hiç kimse fevri hareket etmeyecek savunma durumunda duracağız, hiç kimseye silah teslim edilmeyecek. Bu emirleri büro amiri tarafından aldık ve olası askerin gelebileceği noktaları düşünerek pozisyonlar almaya başladık. Gelmesi durumunda ne tür hareket tarzı belirleyeceğimiz üzerine hesaplamalar yaptık efendim. Saat iki buçuk üç civarı tam saatini kestiremiyorum, top atışı yapmaya başladılar efendim. Burada bir TOMA'yı havaya uçurdular, toplumsal olaylara müdahale aracı, çevik kuvvet kullanır genelde. Ayrıca, bizim koruma amirliğimizin binasını öndeki Karayolları binası zannettiler, bizi nişan alarak, bizim orada olduğumuzu zannederek hedef gözeterek ateş ettiler efendim, tank ateşi efendim, önümüzdeki binayı vurdular. Daha sonra, emir üzerine bu trafik bölgesine hep beraber toplanmamız için emir aldık, aşağıya indik, ufak gruplar hâlinde çünkü bazı vatandaşları geçerken ayaklarının altında fişekler sektiğini gördük. Şimdi hayatta kalmamız lazım ki mücadele edelim, karşı kayalım. Şu ormanlık alandakarar verdik efendim. Üçerli dörderli gruplar hâline bölündük, ormanlık alandan sızıp buraya hep beraber, toplu hâlde durmak için buraya gelmeye karar verdik. Ne zamanki bizim geçiş güzergâhımıza top atışı yapıldı, yaklaşık bir 5-10 metre önümüze top düştü, geri çekildik ve orada bulunduğumuz yeri korumak durumunda kaldık. Artık bu meşru müdafaaya döndü. Biz de aramızdaki bazı memurlar o binaların arasında, ellerinde MP5 vardı, ne kadar tesirli olabilir, anca taciz atışı olabilirdi çünkü 150 metre etki mesafesi, köprü üzerindeki rüzgâr buna karşı koymaya çok müsaade etmiyordu efendim. Taciz atışı içinde, ateş edip kaçma yani askerin psikolojisini bozmak için ateş etmeye başladık efendim. Kimisi de pozisyon aldı, olur da asker üzerimize hamle yaparsa karşı koyup geri püskürtme amacıyla. Daha sonra özel harekât geldi efendim, operasyon yapacaktı. Şimdi bölgeyi bilmedikleri için görmek istediler nereden askerlere yanaşabiliriz diye. Saat beş buçuk civarıydı efendim, yukarı kamera merkezine tekrar geri çıktık, orada kameraları bırakmıştık kendi hâllerindeydi, artık nefsi müdafaaya döndü olay. Tam özel harekât "Şuradan geçeriz, şuradan operasyon yaparız, şöyle gideriz." diye bir strateji belirlerken askerlerin bir araya toplanıp palaskalarını çıkardıklarını gördük, bu bir teslim olma emaresi olduğunu... Hemen bilgi verdik yetkili yerlere. Efendim, köprü üzerinde kameradan böyle böyle görüyoruz biz, askerler sanki teslim olacak gibi, üzerindeki elbiseleri çıkarmaya başladılar diye. Sanırım altı civarındaydı, askerler teslim oldular. Herhangi bir şaşkınlık olmasın diye, onları sapaşğlam adaletin önüne çıkarmak için aşağıya indik grup olarak. Onları koruma altına alıp adaletin önüne sevk etmeye çalıştık efendim. Kısmen yetersiz kaldık sayımız itibarıyla çünkü vatandaşlar da gelmişti saat bir, bir buçuk civarında gelmişti ki gözlerinin önünde arkadaşları vuruldu. Olayın heyecanıla mümkün şeyler. Askerlerin hepsini toparlayıp terörle mücadele, organize şubeye sevk etmemizle beraber görevimiz sona erdi efendim.

Arz ederim.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 27

BAŞKAN – Ellerinize sağlık, gazanız mübarek olsun, yüreğinize sağlık. Tarihe not düştünüz bu kahramanlıklarla. Allah razı olsun hepinizden.

Siz de eğer tekrara düşmeden kısaca... Zaten berabersiniz, öyle anladım değil mi, baş polis olarak.

MEHMET ALİ DEMİR - Ben grup amiriyim. Akşam saat yedide görev aldık. Akşam saat 9.30 saralarında Başbakanın konvoyu geçeceği söylendi, onunla ilgili tedbirimizi almışken saat 21.46 sıralarında arkadaşlar arayarak bir grup askerin gişe kısmına geldiğini, trafiğin akışının olmadığını söyleyince... Ben aynı zamanda müzakereciyim, bu intihar olaylarında müzakereci olduğum için sivil görev yapıyorum o müzakere edebilmek için. O şekilde gittim askerlerin yanına, komutanlarını sordum. Bana bir tane, zannedersem albay rütbesinde bir şahıstı, gösterdiler. “Ben köprü grup amiriyim. Hayırdır komutanım, bir konu mu var?” dedim. Çünkü Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız sürekli köprü güzergâhını kullanıyor, oraya ilgili terör amaçlı sürekli bomba ihbarı, bombalama ihbarı geldiği için.... bir durumdaydık. Bana aynen şunları söyledi efendim: “Biz doğuda birçok polis, asker şehit ediliyor, buna artık dur demenin zamanı geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yönetime el koyduk, darbe yaptık. Siz de bize yardımcı olun, yoksa zor kullanıp gözaltı yaparız.” dedi. Ben de öyle bir şeyin söz konusu olamayacağını, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu söyledim. O an yeni kestiklerinden dolayı vatandaş arabayla korna çalıyorlardı, yani ne olduğunu anlamaya çalışıyordu, arabalarından aşağıya inmişlerdi yani askere karşı böyle tepki verince, ilgisini o tarafa yöneltince ben kenara doğru kaydım, hemen cep telefonundan şube müdürümüzü aradım. Şube müdürümüzü darbe teşebbüsüyle ilgili hemen bilgilendirdim, askerlerin sayısını söyledim, iki tane Mercedes kamyonetle gelmişlerdi, 30-40 kişi civarındaydı, onları müdürümüze bilgi verdim. Şube müdürümüz benim bilgi vermem usulüyle bana tekrar ettirdi, zannedersem il emniyet müdürümüzü bilemiyorum konferans görüşmeye mi aldı, daha sonra kendisi ilk olarak kendisinin haber verdiğini söylemişti bana. İl emniyet müdürümüzü bilgilendirdik, sonra kumanda merkezimizi aradım, derhâl ilgili yerlere haber vermelerini söyledim. O anda ben de kendi cep telefonumdan kendi büro amirimizi bilgilendirdim. Ondan sonra, diğer köprü büro amirini aradım, emniyet amirini, oraya da gitme ihtimallerine karşılık. Ancak emniyet amirimiz cevap vermedi telefonuna. Onun haricinde, benim Metin Külünk Milletvekilimizin damadı arkadaşım oluyordu, cep telefonundan onu aradım, bilgi vereyim diye yani siyasi kanaldan da bir şekilde Cumhurbaşkanımıza haber gitsin istedim. Tüm bunları yaptıktan sonra efendim, ben de arkadaşlarımızın yanına gittim, kumanda merkezimize gittim, orada arkadaşlarımızı topladık, daha sonra emniyet amirimiz geldi, büro amirimiz geldi, büro amir yardımcımız geldi. İzinli olan arkadaşlarımıza mesaj attık WhatsApp’tan göreve gelmeleri konusunda. Kuzey yolunu kesmişlerdi, köprünün gidiş yolu kesikti zaten, bu tarafa izin veriyorlardı. O sırada bir üst teğmen aramıştı, arkadaşlar görüştü, Yusuf isimli bir üsteğmen. Arkadaşlar bana verdi telefonu, ben de telefonu aldığımda bana dedi ki “1’inci Ordu Komutanımız köprüde ne olduğunu soruyor.” dedi. Ben de dedim ki: “1. Ordu Komutanımızın köprüde ne olduğundan haberi yok mu? “ dedim. “Demek ki

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 28

yok.” dedi. Öyle söyleyince biraz rahatladım ben, çünkü askeriyenin tamamının bu işin içerisinde olmadığını düşündük, biraz rahatladık. Ondan sonra, sonra Yusuf üsteğmen bizden şey istedi, “Hangi unsurların bu işin içinde olduğunu tespit edebilmemiz açısından bize o araç plakalarını söyleyebilir misiniz?” dedi. Arkadaşlara zumlamasını, zumlayıp bakmalarını söyledim. Zumladık ama kameralarımızın çözünürlüğü yüksek olmadığından okuyamadık. Bunun üzerine bir diğer taraftaki efendim, Avrupa Yakası’ndaki polis noktamız vardı bizim, oradaki görevli polis arkadaşımıza dedim ki “Sen bunu bir kilitle, silahını da yanına al, oradan geçen vatandaşın bir aracını da durdur, gerekirse üzerindeki polis üniformasını çıkar, vatandaşa da söyle yolun solundan gelsin, o askerî aracın plakasını bir şekilde öğren mutlaka.” dedim. “Tamam ağabey.” dedi, yeni bir arkadaşımızdı. O şekilde çocuk geldi, plakayı bana verdi, irtibat numarası olarak aldığımız o Yusuf üsteğmeni aradım, o askerî aracın plakasını verdim efendim. Daha sonra, önce vatandaşa karşı herhangi bir şey yoktu, atış falan yoktu, herhangi bir şey yoktu. Safiye Hanım geldi, kameradan onu izledik biz, kameralardan şey yapıyorduk. Bu arada büro amirimiz il emniyet müdür yardımcımızı aradı, sayımız hakkında, işte hazır bir şekilde beklediğimizi söyledi. O da “Bizden emir bekleyin.” dedi, o şekilde, “Sizi arayacağım.” dedi. Sonra Safiye Hanım geldi, ondan sonra Hatice Kübra Çiftçi Hanımefendi geldi. Safiye Hanım oradayken zaten motosikletli bir şahıs geldi, ona doğru ateş açtılar. Safiye Hanım geldikten sonra zaten, ondan sonra halka karşı, Hatice Kübra Çiftçi Hanımefendi’den sonra da bir kısım kalabalık bir grup Türk Bayrağı’yla bunların üzerine doğru, hatta bir vatandaş elini yukarı kaldırmış, o şekilde geliyordu, onu şehit ettiler zannedersen, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra vatandaşa karşı ateş etmeye başladılar. Ondan sonra, bu şekilde vatandaşı işte tankla, arkadaşların söylediği gibi, iki buçuk sıralarında tank atışına başladılar, TOMA’yı havaya uçurdular, TOMA’nın arkasında, orada bir iki şehidimiz vardı, onun haricinde başka şehitlerimiz de vardı. Ondan sonra saat dört sıralarında il emniyet müdür yardımcımız bulunduğumuz binayı terk edip buraya gelmemizi söyledi, zaten il emniyet müdürümüz de buradaydı, bizzat telsiz anonslarını falan da takip etmiştik. Biz buraya gelirken peyderpey, bizim güzergahımıza, orada bir tepe var, tankla ateş açtılar.

Bizim bina, efendim, Karayolları binasının hemen arkasında olduğu için biraz sapa bir yerde kalıyor, herhâlde oranın polise ait bir bina olduğunu düşünemediler mi artık. Güzergâhımıza ateş açılınca biz orada kaldık. Yani, ne yapalım, ne edelim diye düşünürken, ondan sonra sabah ezanı okundu. Ondan sonra bir polis arkadaşım, bu taciz atışları artınca bize doğru, bize karşı, Karayollarının yan tarafında ağaçlık bir alan var, biz 3 arkadaşla oraya gittik; büro amir yardımcımız var, komiserimiz, ben, bir arkadaş daha var, oraya gittik. Orada da Karaköy’den bir polis arkadaşın da oraya gelip onlarla karşılıklı taciz atışında bulunduğunu gördük. Biz de onun yanına yaklaşarak onunla birlikte hareket ederek askerlere karşı onların teslim olmalarına yönelik, zaten “Teslim olun, teslim olun.” diye buradan sürekli onlara bağırlıyordu. Ondan sonra biz de o şekilde başlayınca bu sırada tank namlusunu bizim bulunduğumuz tarafa çevirdiler. Bizim komiserimiz biraz daha ilerideydi, “Kaçın, tankın namlusu bu tarafa çevrildi.” dedi. Biz biraz

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 29

kendimizi geriye doğru çektik. Tank atışı geçtikten sonra tekrar oraya gittik. Bu sırada, efendim, sakallı bir ağabey diyeyim, yaşça belki benden büyüktür, sakallı birisi biz orada ateş ederken sürekli geldi, bizim boşalan şarjörlerimizi aldı, gitti, doldurdu doldurdu getirdi. İki de bir gelip bize soruyordu “Mermi lazım mı?” diye. Yani, şimdi, olayın şeyiyle anlayamıyorsun yani bu adam kimdir, nedir, ne değildir, sorgulayamıyorsun çünkü o an tek şeyimiz var, askerlerin teslim olması. Çünkü bütün her taraftaki askerlerin bu darbeye teşebbüs olayı bastırıldı, bizim burası kalmıştı, bir an önce onların da teslim olması yönünde şey yaparken... Sonra bir ara da demir kesme makasıyla geldi. Biz yani oraya sürünerek gidiyorduk, kendisi ayakta gayet rahat bir şekilde gezip dolaşıyordu.

... - Görüntüleri falan çıktı değil mi o şeyin?

... - Yok, o Ankara'daydı.

... - O değil mi? Ha, öyle miydi? Ha, tamam.

... - Ondan sonra tekrar tankın üzerine M3'ü alıp bize doğru çevirince biz tekrar bir daha geriye doğru kaçtık. Daha sonra tekrar oraya gidiyorduk, özel harekâtçı polis arkadaşlar geldi 3 tane, bize nereden müdahale edebileceklerini sordular. Ondan sonra biz de kendilerine bulunduğumuz yeri gösterdik. Sonra dediler “Kameradan bakabilir miyiz, sayıları kaç kişidir, ona göre şey yapalım.” dediler. Bunun üzerine kumanda merkezimize çıktık. İşte arkadaşımız kameradan zulma yapıp askerleri böyle tek tek sayarken askerlerin tankın oraya gelip hücum yeleklerini çıkardıklarını gördük. Daha sonra ellerini kaldırıp tankın önüne doğru bir iki adım atınca biz askerlerin teslim olduğunu anladık. Telsiz anonsuyla askerlerin teslim olduklarını söyledik. Hemen koşarak silahlarımızı alıp biz de askerleri gittik, köprü üzerinden teslim aldık ve adalete teslim ettik.

... - Bu plakalardan ne çıktı?

... - Onu ben bir gün sonra tekrar o üsteğmeni aradığımda “Ben polislerle beraber Vatan Emniyete gidiyorum.” deyince işin açıkçası dedim acaba o da mı darbeci mi falan diye tekrar bir daha arayıp da sormaktan korktum.

... - Hangi birliklerden çıktığını tespit ediyorlar.

... - 1. Ordu Komutanı da Ümit Dünder'ı dinlerken polisle iş birliği yaparak plakadan birlik... Kısa bir değindim ona ama sizin kadar detaylı değil. Yani, 1. Ordu Komutanının da bundan haberi olduğunu oradan ben şey yapıyorum, ona bir daha bakmamız lazım.

... - Ben sonradan arayıp sormadım efendim çünkü...

... - Üsküdar'dan değilmiş galiba o 2 tane çıkan araç, Maltepe'denmiş, onu hemen tespit etmişler.

... - İnip baktın mı hiç, rütbeli subayları getirdikleri söyleniyor?

... - Efendim, biz kamera odasından kameradan takip ettiğimiz için yani öyle bir şeyi görme imkânımız yoktu, göremedik yani şey olarak.

... - Peki, çok teşekkür ediyoruz.

... - Sağ olun efendim.

... - Şu silahlarınızı dolduran beyi anlamadım, orada ben bir şeye bakıyordum. O kimmiş, vatandaşı mı?

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: AraştırmaDarbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 30

... - Vallahi bizim komiserimiz telefonunu aldı onun, daha sonra birkaç sefer telefonlara da cevap vermedi, çaldı çaldı cevap vermedi. Sonra geçen aradı, Kartal'da merkez cami varmış, o caminin orada çaycılık yapıyormuş, sakallı bir ağabey.

... - Şey mi yani mermiyi kendi bulup mu dolduruyor, nasıl?

... - Hayır canım, şeyden, depodan alıyormuş.

... - Onu da bilmiyoruz, öyle mi?

... - Demin de benzer...

... - Sorgulama.

... - Sormayayım mı, sormuyorum, sorumu geri alıyorum, tamam.

... - Çatışma heyecanıyla...

... - Bir şekilde doldu şarjörler.

... - Yani, efendim, ilk geldiklerinde belki, gerçi biz koruma polisiyiz, köprünün korunmasıyla ilgili görevliyiz ama ilk geldiklerinde sayıları 20-30'du, iki tane askerî araçtı. Gerçi vatandaşımızın da can güvenliği ön plandaydı, orada bir müdahalede belki daha fazla kaybımız olabilirdi yani elimizdeki Safiye Hanım'ın da söylediği gibi silahlarımız yetersiz, güzelleştirilirse...

... - Siz adliyeye ifade verdiniz, savcılık veya terörle mücadelede bu konularda?

... - Tutanak tanzim etmeye herhangi bir kimse çağırmadı ifade için efendim.

... - Ama, bugün başta da söyledi ya Boğaziçi Köprüsü'yle ilgili de bir dava var dedi. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda çağırırlar sizi.

... - Bunlar da tutanaklara geçti, savcılıkta bunları takip etmelerini söyledik zaten.

... - Bir de şey var, onu atladım ben ama bizim bir noktamız vardı, polis noktamız. Orada bir görevli başka ilçeden gelmişti, bir polisimiz vardı, bize takviye olarak geliyorlardı bu bombalama ihbarıyla ilgili. Bütün noktadaki arkadaşları biz kumanda merkezine toplayıp işte ne yapabiliriz, gücümüzü bir arada toplayalım dedik, o arkadaşı çağıramadık biz. Çünkü askerler de hemen yan tarafındaydı, Safiye Hanım sizin bulunduğunuz yerin karşı tarafı. O arkadaşı çağıramadık, çağıramadığımızın sebebi elinde LP5 silah vardı, dedik şimdi oradan çıktığında arkadaşı rehin alırlar diye düşündük. Arkadaş telefonla aradığında ben dedim sen orada bekle, kulübelerimiz yeni değişti, şu anki şube müdürümüzün çabaları sonucunda keleş mermisi dahi geçirmiyor dedim, sen kendini orada muhafaza et dedim, bir süre sonra şey yaparız dedim. Efendim çocuğu orada kapıyı kilitlemiş, içeride beklerken klima çalışıyor, bir ara kendinden geçmiş, ondan sonra hatta uyandığında şey zannetmiş, öldü, morgda zannetmiş kendisini çocuk. Ondan sonra işte ilerleyen saatlerde onun bulunduğu yere askerler geliyor, kapıyı açmaya çalışıyorlar, açılmıyor, cam film olduğu için içinde kimse olup olmadığını da bilmiyorlar, orada askerlerin konuşmalarını duyuyor, işte polisler ateş edelim, çok özür diliyorum, polisler küfür ederek o şekilde konuşmuşlar. O arkadaşımız gitti, ifade verdi terör şubesine.

... - Kurtuldu değil mi, orada bir şey olmadı?

... - Yok herhangi bir şey olmadı, sabah saatlerinde bayağı bir...

... - Peki, havalandırma yok mu kulübede?

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : FETÖ

Tarih : 12/12/2016 Saat : 10.00 Kayıt: Araştırma Darbe Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 31

... - Var efendim, havalandırma da çalışıyor zaten, askerler de muhtemelen...

... - Açınca demek ki fena olunca...

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz de bu çalışma ziyaretimizi burada böyle tamamlıyoruz, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, böyle benzer hainlerden muhafaza etsin. Ama, gün gelir üzerimize görev düşerse milletvekili de olsak polis de olsak sade vatandaş da olsak işte kadın böyle kahramanımız Safiye Hanım gibi bütün vatandaşlarımızla birlikte bunları püskürteceğiz.

Evet, Ümraniye'den Hacı Gazimiz Metin, Allah razı olsun, diyor ki ben...

... - Televizyonda "Hacı vuruldu." diyorlar, ben de seyrettim onu.

BAŞKAN - ... nişanımı aldım, döndüm diyor.

Ben sözü bağlarken şunu ifade edeyim: Hakikaten doğum ile ölüm arası çok kısa. Ama, biz bu vatanı gidecek başka bir yerimiz yok, çok önemli şeyler söyledi bütün arkadaşlarımız, biz Suriye'ye dönmeyelim, biz Irak'a dönmeyelim, Mısır, Yemen olmayalım dediler. Bunun için bu milletin gösterdiği bu fedakârlık, bu cesaret gerçekten destandır. Biz bunu gözlerimiz yaşararak dinliyoruz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz milletimizin bu durumuyla. Ama, bunun temelinde bir iman var. Eğer insanlar sırf dünya nimetini, dünya sevgisini, dünya malını düşünse gelip de, onu sordun değil mi, görüyorsun önünde kan pıhtılarını, şehitleri, gazileri gidiyorsun, onu götüren imandır, imansız olan yürek sinede yükür diyor şair. İnşallah bizi bu imandan da millet sevgisinden, bayrak sevgisinden, birlikte yaşama sevgisinden Cenab-ı Hak ayırmasın. Bunu kaybetmezsek Allah'ın izniyle bu darbecilere, dışarıdan içeriden gelecek bu şer güçlere asla fırsat vermeyiz, huzur içinde yaşamamızın bir türlü yolunu buluruz. Ama, ne var ki fedakârlık olmadan, şehit vermeden olmuyor. Çanakkale'de verdik, Sakarya'da verdik, bütün Anadolu'da düşmanlara karşı verdik, işte 15 Temmuz 2016 yeniden 248 şehit verdik, gazilerimiz var, Allah şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ama, inanıyoruz ki bakın iki gündür dolaşıyoruz arkadaşlarımızla biz Darbe Komisyonu olarak, Ankara'da ziyaretler yaptık, gerçekten o kadar duygu seli, o kadar duygu yüklü hâle geliyoruz ki milletimizle onur duyuyoruz, milletimizle şeref duyuyoruz ve bunun bir parçası olmak bizim onurumuz. İnşallah bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Geldiniz, buraya kadar zahmet ettiniz, hepimize şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Başkanım, kapatırken köprünün yanındayız, bir Fatih daha okuyalım ve tamamlayalım.

BAŞKAN - Evet, şehitlerimize bir Fatih'la bitiriyoruz.

Teşekkür ederiz.

Kapanma Saati: 11.56