

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 1

BAŞKAN – Şimdi, değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları; tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Araştırma Komisyonu olarak mahallinde çalışma ziyaretleriyle gazilerimizi yer göstererek de sizin görüntülerinizle, ayrıca bizim kayıtlarımızla tarihe bir not düşüyoruz, bu son derece önemli. Yaşananların kaybolmaması lazım, bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde, Komisyonumuz raporlarında yer alması lazım.

Şimdi, burada 3 gazimiz var. Az önce görüntülerde kurşun izleri görüldü. Sanıyorum karşıda da var ama...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir şehidimiz de var.

BAŞKAN – Burada bir şehidimiz de var, Burak Cantürk, kendisini rahmetle anıyoruz, Allah rahmet etsin, ruhuna Fatiha'lar gönderiyoruz inşallah.

Sizden ricamız burada basınımız huzurunda, Komisyon üyelerimizle beraber isminizi söyleyip ondan sonra yaşadığınızı kısa, öz ...

İsterseniz Hocamızdan başlayalım.

KULELİ KAYMAK MUSTAFA PAŞA CAMİSİ İMAMI OSMAN KESKİN - Değerli Başkanım, sayın milletvekillerim, değerli kaymakamım, sayın basın mensupları; hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Ben yirmi beş senedir aynı camide görev yapıyorum. Kuleli Askerî Lisesine gelen komutanlarla çok diyaloglarımız, birlik beraberliğimiz oldu. Yalnız, iki buçuk üç seneye yakın bir zamanda gelip geçen komutanlar beni görüşmeye kabul etmediler. Dinler arası diyalog hadisesini camide çok işlediğim için, Allah indinde tek din İslam'dır dediğim için bizi listeye almışlardı.

BAŞKAN – Yani, dinler arası diyalog olmaz deyip FETÖ'nün anlayışına karşı çıktığın için.

KULELİ KAYMAK MUSTAFA PAŞA CAMİSİ İMAMI OSMAN KESKİN – Dinler arası diyalog olmaz deyip hedef gösterildiğimiz için bizi ön plana aldılar ve oradan bize gelen olmadı.

Darbe gecesi, Kuleli Askerî Lisesi merkez olmak üzere, ilk önce Kuleli Camisi'nin etrafını 30-40 tane üniformalı terörist çevirerek bizi esir aldılar, cami imamı olarak bizi esir aldılar sela verdim diye ve sabaha kadar da cami bahçesinde bulunan birkaç tane terörist yüzünden... Dışarı çıkacağım ezan okumak için, "Çıkarsan ateş ederim." dedi, biz de çıkamadık ve orada, lojmanın önünde demirler var, o demirlerden atlayarak lojmanın kapısını kırdılar, kabloları aşağıya çektiler, amfinin kablolarını çektiler söktüler ve psikolojik olarak bir baskı yedik ve beni caminin kapısından -lojmanın kapısı kırık olduğu için- 20-30 tane üniformalı terörist beni esir alıp götürdüler.

Şimdi, biz çıkmamak gibi bir tereddüt edince dedi ki: "Ateş ederiz, hepinizi yakarım; derhal çık." Çıktık ve beni nizamiyeye kadar götürdüler. Orada, çok önemli bir hadise, gençlere İslam'ı anlattığımızdan dolayı, teravîh cemaatinden 3-4 tane genci ve nizamiyenin önünde 150-200 tane vatandaşımızı elleri arkadan bağlı yere yatırmışlar. Orada gençlerden birkaç tanesi beni tanımış, demiş ki başındaki teröriste "O ayakta duran zat var, o bizim caminin imamı." deyince "Seni ne ilgilendirir?" diyerek ağzına bir tekme vurmuş, çocuğun ağzı burnu hatta dişleri kırılmış, ertesi gün öğreniyoruz olayı. "O zaman bana bir kurşun sık, hocamı bırak." diyor, böyle bir milletimiz

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 2

var efendim. Çanakkale ruhunu gerçekten yaşamış bu milletin torunları... Vaazımda, sohbetimde –bağışlayın, sözümü tamamlıyorum- diyordum ki... Yanılmışım, Çanakkale’de dedemizin yaptığını biz hiçbirimiz yapamayız, bu millet yapamaz diyordum, o zaman kazma kürekle giden ecdadımız bugün şanlı bayrağını eline alarak şehitliği göze alarak köprüye, değerli muhtarımızın bulunduğu yere ve yanı başımda kıymetli Taner Bey, işletmeci kardeşimizi de baskın alarak bizi böylece psikolojik baskı altına aldılar, sabaha kadar esir kaldık. Bizi bıraktıklarında, ancak sabahleyin kahraman polisimiz işe el atınca o zaman kendime geldim. Kendimize geldiğimiz zaman, o teröristleri otobüslere bindirdikleri zaman gayriihtiyari bir çılgılık attığımdan dolayı bir hafta sesim gitti, ezan okuyamadım, namaz da kıldırımadım. Onları bindirdiler otobüslere, vatandaşlar geldi, yuhladılar onları, otobüslere bindirip götürdüler, layık oldukları yere gittiler. Rabb'im bu millete böyle bir sıkıntı bir daha yaşatmasın. Cenab-ı Hak sizleri de başımızdan eksik etmesin.

Saygılar, hürmetler efendim.

BAŞKAN – Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz Hocam.

Yani, burada o gün darbenin bastırılmasında çok önemli rol oynayan basınımız -biz tutanaklara geçireceğiz ama- vasıtasıyla da bir imam kardeşimizin, bir hocamızın bu darbecilerin nasıl baskısına, darbesine, cebir ve şiddetine maruz kaldığını sizin kendi sesinizden duymuş oldu.

Geçmiş olsun diyoruz ama kazanız da mübarek olsun diyoruz tabii ki.

KULELİ KAYMAK MUSTAFA PAŞA CAMİSİ İMAMI OSMAN KESKİN – Teşekkür ederim, Allah razı olsun efendim.

BAŞKAN – Buyurun.

KADİR AKYURT – Herkese saygılar.

O gece 22.15 civarıydı. Bir tane binbaşıydı galiba, bordo bereli, siyah bir beresi vardı. Tek başıma geldiğimde buraya -zaten sese çıktık buraya- dedi ki: “Hepiniz dükkânları kapatın, evlerinize gidin.” Dedik ki: Ne var? “Silahlı Kuvvetler yönetime el koyuyor.” dedi. Ne var ki darbe olacak, şu olacak, bu olacak, tek başına mı yapacaksın? falan dedik. Şimdi, gençler sardı arkasını, yukarıya çıkacaktı benim anladığım kadarıyla, Durak Büfenin üzerine, keskin nişancı mıydı, neydi bilemiyorum tabii, sonradan bunları algılıyoruz. Neyse, halkın şeyiyle Kuleliye doğru kaçmaya başladı bu. Gitti, ondan sonra Ender kardeşimiz o tarafa doğru peşlerinden koşmaya başladı. Oradan ateş edilmeye başlandı. Sonra karakola geldik biz, komiserim, memur arkadaşlar, Tuncay arkadaşımız falan hepsi oradalardı. Nedir dedik, “Bir kalkışma var, halk olarak destek olalım.” dedi. Ne yapmamız lazımsa yanınızdayız dedik. İşte, onun üzerine... Ama oradan ateşler yağıyor. Arabalarımızı falan barikat yaptık, yollardan çiçekleri miçekleri getirip barikatlar kurduk oradan bu tarafa geçişi engellemek için ama yayılım ateşi yapmaya başladılar. Ondan sonra, ilk Ender muhtarımız vuruldu. Karakolda silah yok, hiçbir şey yok yani komiserime ne yapacağız, bize de silah verin dedim. “Yok.” dedi. Ondan sonra patır patır insanlar ölmeye başladı, garsonumuz Burak Cantürk şehit oldu, 20 yaşında bir öğrenciydi, üniversite okuyordu. Sonra, gittikçe her taraftan kasmaya başladılar, şurada Arçelik’in oradan bu tarafa gelince bir kardeşimizi gördüm, ismini bilmiyorum, tanımiyorum. Muhtemelen bizim dükkânın arkasından ateş ediyorlardı, mermi

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 3

izi hâlâ var orada. Geri çekildi, arkadan vuruldu, geriye düştü. Kan izleri kurumuştur, her şey orada mevcut. Ondan sonra aldılar bizi, rehin aldılar, yola yatırdılar.

BAŞKAN – Siz de yaralısınız.

KADİR AKYURT – Tabii, benim de elimde şarapnel parçaları, kolumda barutlar var.

Yere yatırdılar, o Mürsel Çıkrıkçı denen şerefsiz –kusura bakmayın, özür dilerim, böyle konuşuyorum- ilk bizi aldılar, sonra halkı toplama işte “derdest...” falan bir şeyler söylüyorlar, anladığımız bir dil değil; yere yatırıyorlar, vuruyorlar. Namaz kılacak adam, cami imamı, üstten bir yerden gelmiş “Ne, dondurma mı yiyorsun?” diyor. Selalar veriliyor ya, böyle bir işkence olmaz. Ama benim en çok ilgimi çeken, bir çift vardı, adam İngiliz, kadın Türk, onları da almıştı. O Mürsel Çıkrıkçı denen adam kalktı “Sizin eviniz nerede?” dedi, “Kilisenin arka tarafında.” dedi. Karısını çağırdı -karısı içerideydi- ondan özür diledi ve onları evine gönderdi. Kendi halkına bizim bu milletin vergisiyle alınmış topunu tüfeğini sıkarken İngiliz’den özür dileyerek evine gönderdi onu. Biz sabaha kadar... İşte, Özel Harekâttan falan geldiler, karakolu Allah razı olsun rehin vermediler, açmadılar kapılarını can pahasına.

Neticede, zulmü gördük yani ben 51 yaşındayım, daha önce de darbe gördüm ama ben böyle bir şerefsizlik görmedim. Herkesten özür diliyorum, tutamıyorum çünkü kendimi.

-İlk binbaşı ne zaman geldi saat olarak?

- Onu on geçe, çeyrek geçe civarı; zaten uzak, zikretmiştim hatta.

BAŞKAN – Tekrar geldiklerinde biraz daha kalabalık geldiler herhâlde, öyle mi?

KADİR AKYURT – Kalabalık, bu sefer birbirlerini kontrol ederek geldiler yani çünkü halk bayağı buraya yığıldı ama yaylım ateşi... Sonradan görüyoruz, konteyner çöplerini sürüyorlar...

BAŞKAN – Onu siper edip yaylım ateşi yapıyor.

KADİR AKYURT – Tabii, öyle, öyle, yani ayırt etmeden taradılar.

-Karşılarında sanki düşman varmış gibi.

KADİR AKYURT – Her tarafta hâlâ duruyor, bu ağaçtan tutun her yerde bir sürü kurşun izi var, işte mevcut, orada, her tarafta. Durak Büfenin o tarafı olduğu gibi mermi izi.

BAŞKAN – Bir gazimiz daha var.

Ender’i dinliyoruz.

ENDER – Burada kalabalıktık, işte, insanlar toplandı burada.

BAŞKAN – Senin dükkânın mı var burada?

ENDER – Benim dükkânım yok, biz Çengelköylüyüz.

Hep beraber “Geliyorlar.” diye bağırmağa başladılar; 2-3 arkadaş daha vardı yanımda, Kuleliye doğru yürüdük. Şu köşeye kadar geldim karşımdan baktım 4 tane geliyor, subay geliyor, 3-4 kişi öyle geliyorlar. “Gelmeyin” diye bağırdım, ellerimi kaldırdım, gelmeyin, buraya gelmeyin dedim. Bir tanesi yere yattı, nişan alıp ateş etmeye başladı; başka hiçbir şeyimiz yok, sadece ellerimizi kaldırdık ve gelmeyin buraya diye bağırdık. Ellerimi aşağıya indirdiğim anda ayağıma ateş etti uzak mesafeden, ayağıma geldi, bir duvarın kenarında bir arabanın arkasına girdim.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 4

BAŞKAN – Ayağından yaralandın.

ENVER – Yaralandım ama oradan çıkarmadılar bizi, devamlı ateş etmeye başladılar, devamlı, duvarda bir sürü izleri var. Ateş etti, etti, biraz boşluk olurken bir kardeşimiz geldi karşı köşeden, sarıldı bana, koşa koşa karşıya geçirdiler, ondan sonra yaralıları hastaneye götürmeye çalıştılar. Hatta ambulans gelemeyi buraya, görüntülerde de var. Ambulansla değil, arkadaşımızın, Kadir Ağabeyimizin arabasıyla beraber hastaneye götürdüler bizi. Sağ olsun ondan sonrası...

İyileştik çok şükür ama bize diyorlardı yani daha sonradan duyduğumuz “İnsanların hepsini vurun, dağıtın it sürülerini.” Biz gördük, ondan sonra gördük mahkeme salonlarında, koridorlarında da elleri ters kelepçeli it sürülerini gördük orada, it sürüsü gibi geziyorlardı orada. Diyeceklerimiz bu kadar. Çok şükür..

BAŞKAN – Bunları siz sağladınız; bütün milletimiz, kahraman polisimiz, vatanına milletine bağlı askerimiz, vatandaşımız, siyasetçimiz, hep beraber direndik.

ENDER – Her zaman da buradayız elhamdulillah.

BAŞKAN – Şimdi hukukun gereği yapılıyor, adalete teslim edildi Allah'ın izniyle.

ENVER – Elhamdulillah buradayız, köyümüzün, yönetimimizin arkasındayız, biz devamlı buradayız.

BAŞKAN – Hesabı hukuk içinde sorulacak, soruluyor.

ENVER – Gerisi zaten teferruat.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yemek yediğimiz lokantanın sahibini de dinleyelim.

BAŞKAN – Taner, senin orayı işgal vardı ya.

TANER ACARKAYA – Benim evim Kuleli Askerî Lisesinin bitişiğinde. Saat on buçuk civarında oradan çıkan askerler direkt dükkânın içine daldılar, zaten kamera kayıtlarında da hepsini görüntüde. Dükkanın içine girince -herkes oturmuş ailesiyle, çoluğu çocuğuyla yemek yenilen bir restoran- ilk başta herhâlde bir tatbikat falan zannettik bir sürü asker restoranın içine dalınca. “Hemen burayı boşaltın, ordu el koydu yönetime. Burası bundan sonra bizim kontrolümüzde, herkes evine dağılsın.” deyince bütün müşteriler, personel...

BAŞKAN – Sen demedin mi ben buranın sahibiyim, nereye gideyim diye?

TANER ACARKAYA – Kimseyi dinlemiyor ki. Zaten öyle bir grup ki adamlar kendini kral zannediyor böyle.

BAŞKAN – Darbecilerin hukuku yoktur, insan hakkına saygı yoktur, malına saygı yoktur.

TANER ACARKAYA – Hukuku yok, böyle bir şey yok.

Biz daha sonra, işte, bütün müşteriler dağılınca, çoluğunu çocuğunu alan otoparka koşup arabasını alıp gidince Kuleli Askerî Lisesinden çıkan bütün askerler Çengelköy'ü kuşatmaya ilk oradan başladılar. Onlar orayı bir kale olarak görüp... Burada yenildi, Çengelköy'ün içinde yenildi, köprüye gidemediler. Yani, buradaki halk burayı bertaraf edip onlara geçiş sağlamadı, silahın önündeki kurşuna kendini siper etti. Tabii ki onlar çöp konteynerlerinin

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 5

arkasına saklanıp siper edince ilk başta bizim Kulelinin oradan başladığı zaman... Daha sonra ben karakola koştum. Karakola gelince -bizim Çengelköy amirimiz olsun, sayın muhtarım olsun- herkes böyle bir panik hâlinde, kimin ne yaptığı... Ne oluyor? “Biz yönetime el koyduk” diye bir tane binbaşı bir yandan bağıyor, havaya ateş ediyor. Oradaki karakolun içindeki bekçi de ona karşılık bir yandan ateş ediyor, o da ona karşılık cevap veriyor. Tabii, o bariyeri çekmiş, karakolun içine girmemelerini sağlıyorlar. Böyle olunca çok ciddi bir şey yaşadık biz Çengelköy’de.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz. Tarihe not düştük.

Şehidimiz kimin yanında çalışıyordu? Akrabası var mı şehidimizin burada?

-Yok.

- Sayın Başkanım, şehidimizin patronu, Osman Akyurt.

BAŞKAN – Başınız sağ olsun.

-Dostlar sağ olsun.

BAŞKAN – Şehidinize Allah rahmet eylesin. Siz buranın... Sizin yanınızda çalışıyordu?

-Biraz önceki gazimiz Kadir Akyurt’un ağabeyiyim.

BAŞKAN – Onun ağabeyisin, tamam.

Öğrenci miydi? Nereliydi?

-Erzincan.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Buraya okumaya mı geldi?

-Yok efendim, Balıkesir’de okuyordu, ikameti burası. Yazın burada çalışıyordu kışın okul harçlığı için.

BAŞKAN – Allah rahmet eylesin.

Kaymakamımız burada, belediye başkanımız burada, muhtarımız burada, Çengelköylüler burada.

Eski Mahalle Muhtarımız Şenol Şen.

...- Hoş geldiniz.

MUHTAR ŞENOL ŞEN - Hoş bulduk.

BAŞKAN – Evet, buraya dinleyeceğimiz tanıklarımız...

...- Başkanım, karakol amirimiz...

BAŞKAN – Çok güzel.

...- Gene o gece çalışan arkadaşlarımızdan... Yani olayın başından sonuna kadar -karakoldalardı zaten-canlı yaşadılar...

BAŞKAN – Tabii, dinleyelim. O zaman karakol amirimizden başlayalım.

Kendinizi tanıtır.

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK - Öncelikle kendimi tanıtayım, Komiser Yardımcısı Alaattin Güvendik. Çengelköy Polis Merkezinde vekâleten görevimi sürdürmekteyim. O gece de normal görevimizin akışı içerisinde Çengelköy idaremiz içerisindeydim. 20.00-22.00 saatleri arasında bizim İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yol uygulamasından dolayı karakolda değil, yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede yol uygulaması görevindeydim ben. 22.00’ye kadar normal bir şekilde görevimizi ifade ettik ve oradaki görevli personelle birlikte görevimizden ayrıldık, hiçbir sorun yoktu. Bu görev sonrasında ekip otomuza bindim ben, telsizimle tabii dinliyorum. Bu

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 6

şekilde telsizde anormal bir anonslar başladı yani bizim polis tabiriyle, normal akışın dışında, daha hararetli cümleler, sözcükler duymaya başlayınca, acaba bir şey mi var dedik. Beylerbeyi Sarayı önünde askerî unsurların işte uygulama yaptığı, işte anormal bir durum şeklinde bir anons yapıldı ve bütün ekiplerin bu bölgeye sevki söylenmişti. Ben de tabii, içime bir kurt düşünce hemen nöbetçimizi aradım, Tuncay Beyi. Dedim “Tuncay Bey, bu telsizlerle ilgili, anonslarla ilgili bir etraftan bir telefon, bir şey yapalım mı, hani bilgi edinmeye uğraşalım mı, nedir, ne değildir?” şeklinde. Sonrasında bizim ekiplerin kalemî var, koordinasyon, sürekli orası da yirmi dört saat nöbetçi arkadaşımızı dinler. Orayla da görüşmeye çalıştım, oradan da bilgi almaya uğraştım.

Netice itibarıyla, bu Beylerbeyi Sarayı önüne ilk giden ekipler şunu ifade ettiler yani arkadaşlar edindiğim bilgiye göre: Oradaki, Saray'daki görevli polislerin işte yere yatırılıp zorla silahlarının alındığı, oradaki 2 kamyon içerisinde askerin uygulama yaptığı...

BAŞKAN – Beylerbeyi Sarayı önünde...

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Evet, önünde...

...Türk Silahlı Kuvvetlerinin işte yönetime el koymak istediği, vatandaşlara işte “Evinize gidin.” şeklinde serzenişte, söylemlerde bulunduğu şeklinde bilgi almaya başladık biz. Tabii, bunun üzerine ben hemen polis merkezine yöneldim, kendi kendime görev addettim. Dedim ki, ben bir an önce gideyim birimin başına, polis arkadaşlarımla yanına. Bu gelişmelerin akışı nasıl gelişecek, seyri nasıl olacak, ona göre alacağımız emirlerle ne yapmamız gerektiği yönünde hani kendime bir görev addettim.

Kuleli Askerî Lisesinin önüne geldim. Tabii orada trafik durmaya başladı.

BAŞKAN – Araçla mı gittin oraya?

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Tabii, araçla Kuleli'nin önünden geçtim ben. Tabii, bu bir kalkışmaysa yani başımızda bir askerî birlik var dedim yani netice itibarıyla. Oradan seri bir şekilde diğer akan, açık olan şeritten polis merkezine doğru geldim. Tabii, geldiğimde polis merkezinin önü biraz kalabalıktı. 50-60 kişilik bir vatandaşımız vardı. Tabii, geldiğimde konuşulanlar hep aynı şeyler, işte ülke genelinde böyle bir kalkışmanın, darbe girişiminin olduğu yönünde; aynı konuları konuşuyoruz. Tabii, ben hemen ilçe müdürümüzle -vekâleten yürüten Mehmet Baykara Müdürüm vardı o günkü görevde- onunla biz telefon alışverişinde bulduk “İşte, Müdürüm, böyle bir durum var, ne yapalım?” şeklinde. O da bize tabii şu talimatı verdi: “Doğrudur, öyle bir kalkışmanın olduğu yönünde kendi polis merkezinizin açısından yapılması gereken, işte alınması gereken tedbirler varsa bunları göz önünden geçirin, görevde olmayan arkadaşlarınızı çağırın. Sonra Çengelköy trafiğini keserek normal askeri birliklerinin intikallerinin hani sağlanmaması yönünde tedbirler almaya çalışın.” dedi ve “Trafiği kesin.” şeklinde bize talimat verdi. Biz de tabii o sırada polis merkezimizde bulunan otoları çıkararak caddeye, trafiği kestik. Tabii o süreçte gidemeyenler var, işte, hastayım, gitmek istiyorum diyenler var ama tabii, talimat olduğu için, bir de amacına ulaşsın diye, biz o şeyi katı uygulamaya çalıştık. O süreç de tabii hızlı geliyor. Ben hemen telefonda kayıtlı bütün memur arkadaşlarıma mesaj

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 7

atarak, mevcut durumu izah ederek herkesin aciliyetle polis merkezine, kendi görevine gelmesi yönünde mesaj attım.

Sonrasında muhtarımız var Can Cumurcu, ondan sonra Kadir Bey, Akbulut, onunla görüştünüz az önce. Mesela bunlarla -işte Osman...- görüş alışverişinde bulunmaya başladık, işte ne yapabiliriz, hani kendi açımızdan nasıl bir tedbir uygulayabiliriz şeklinde konuşmaya başladık.

İlk etapta, işte, hani kamyon getirelim, işte trafiği daha kuvvetli keselim veya işte buna benzer iş makinesi getirmeye çalışalım gibi cümleler kurduk ama tabii, herkes bir panik havasında. O süreçte fazla da bir şey yapamadık. Koşuşturmalar...

BAŞKAN – Ama yolu kestiniz yani?

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Tabii, trafiği kesmiş olduk yani saat on bir buçuk sıralarında biz trafiği kestik. Yani on bir yirmi, o civar. Biz trafiği kestikten sonra yani kısa bir zaman sonra bizim polis merkezinin önüne elinde G3 piyade tüfeği olan -rütbesi yüzbaşı veya binbaşı, tam kestiremeyeceğim ama- bir tane asker geliyor, bize trafiğin açılmasını söylüyor. Yani bahçenin önüne gelmiş, tabii..

BAŞKAN – Rütbeli mi, fark ediyor musunuz?

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Rütbeli yani kesin rütbelidir bu ama rütbesi yüzbaşı veya binbaşı, tam yani kestiremiyorum, hücum yeleş falan var.

Ondan sonra, tabii o sırada toplanmış vatandaş grubu da var yani 100-150 kişi. Abluka altına aldı bunu. Bu, sonra, aşırı tepki gösterilince işte oradan kaçmayı yeğledi. Sonrasında Kuleli tarafına doğru gitti. Biz dedik bu gelirse bundan sonra acaba bizim buraya gelenler olur mu, olabilir miyi düşünmeye başladık. Tabii, yanı başımızda Kuleli var. Acaba gelir mi dedik, o düşüncelere girdik. Sonrasında saat on ikiye doğruydum, on iki sularına doğruydum, vatandaşlardan yine bilgi alıyoruz. İşte, Çengelköy Polis Merkezine doğru 20-25 kişilik askerî grubun geliyor olduğu şeklinde bilgi aldık. Biz tabii bunu, mevcut durumu hemen telsizle, telefonla ilettik. Ama tabii, İstanbul genelinde de bu mücadele olduğu için, tabii herkes bulunduğu mevkide, pozisyonda tedbirini almaya çalışıyor.

BAŞKAN – Başınızın çaresine bakacaksınız.

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Biz de artık öyle düşündük yani kimse gelemez. Biz artık vatandaşımızla burada neyimiz varsa şey yapacağız, elimizden geldiğince mücadelemizi vermeye uğraşacağız diye kendi kendimize işte arkadaşlarla konuştuk.

Sonrasında, yine Kuleli tarafından bu belirtilen 20-25 askerî grubun gelmesi çok uzun sürmedi. Aradan on beş yirmi dakika, bilemediniz yarım saat içinde havaya ateş etme şeklinde –biz hani silah sesini duyuyoruz Kuleli tarafından- oradan silah sesleri yoğunca gelince “Acaba, bu, bahsedilen grup mu?” dedik. Biz de hemen bulunduğumuz yerden vatandaşlarla beraber o tarafa baktık, çok da kişi gözüküyor ama havaya ateş etme var. Tabii, oradaki grubumuz, vatandaş grubumuz, kalabalığımız bu ateş edilen noktaya doğru, ileriye doğru bir slogan atarak bir tepki gösterdi, ıslıklayarak, yuhalayarak, ondan sonra işte “Allahu ekber” nidalarıyla filan. Sonrasında bu tepkiyi görünce bu silahlı grup, bu kez yere çalışmaya başladı, vatandaşlara

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 8

hedef gözetmeksizin; bu kez yere düşüp yaralananlar olmaya başlayınca biz de şimdi hedef göremedik. Bu sırada biz tepki vermeye başladık yani silahla karşılık vermeye başladık. Dedik hani, en azından bu kadar rahat ateş etmesinler, burada kalabalık var, vatandaş grubu var.

Sonrasında tabii bu düşüp yaralananların hastaneye gitme ihtiyacı doğdu. Yine tabii, o süreçte yanında bulunan üçer beşer kişilik gruplarla işte hastaneye yani araçlara kaldırıp götürülmesi şeklinde hastaneye yaralıları gönderdik.

Sonrasında çatışma yoğunlaşmaya başladı. G3 silah sesleri çok yüksek sesli ve karşısındaki grubu da yıldırmaya yönelik ağır bir silah. Bizim mevcut tabancalarımız var ve MP5'lerimiz var. Sayısı da çok kısıtlı. Biz şimdi cevap veriyoruz ama yetişemiyoruz. Sağımıza solumuza gelen mermi çekirdekleri duvarı parçalıyor, üstümüze sıcıyor yani bu şekilde. Ben mesela hafif derecede bacağımdan yaralandım, bacağıma şarapnel parçaları geldi. Sonrasında Turhan arkadaşımızın o da polis memuru arkadaşımız- onun da ufak bir sıyrığı var. Vatandaş yaralandı, muhtarımızın vurulduğuna mesela şahit olduk, o yaralandı, ondan sonra Ender kardeşimiz vardı, vatandaşımız, o da yaralandı. Gittikçe zayıt vermeye başladık. Ki devam ediyor bu süreç.

Sonrasında biz hemen bütün karakoldaki aydınlatmaları da kapattık. Hedef olmayalım bari dedik. Etrafımızda bulunanların veya işte bizim hedef olmamız açısından bütün aydınlatmaları kapattık. Çatışmamız devam ediyor hâlen.

BAŞKAN – Karakolu almak mı istiyorlar, girmek mi istiyorlar?

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – İlk etapta öyle bir hedefleri var mıydı bilemiyorum ama oradaki grubu dağıtmak gibiydi benim ilk algıladığım. O grubu dağıtıp trafiği açıp yolu açmak, oradaki vatandaşın hareketini bertaraf etmek, tamamen o civara hâkim olmaktı yani en nihayetinde. Tabii biz de karakol olarak onlara ters düşeceğimiz için belki bizi de bertaraf etmekte yani onların niyeti. Sonrasında, biz tabii silahlı çatışmaya girdik, elbette yani bizi karşılarında buldular. Bizim bu darbe girişimine karşı durmamız, onları daha da bir şiddetlenmeye yönlendirdi. Bu kez...

BAŞKAN – Öyle beklemiyorlardı, teslim olacak diye bekliyorlardı.

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Tabii, onlar öyle beklemiyor olabilir belki ama şimdi buradan şiddetle ateş yapıldıktan sonra, vatandaşımızın kenarlara çekilmesi ve ara sokaklara girmesi ve sokağın boşalması sonucu asker ile bizim aramızda bir çatışmaya dönüştü bu. Yani şiddetli, bizim onlarla yarım saat civarında bir çatışmamız oldu yani. Bizim onlara yönelik, onların bize doğru işte hedef gözeterek ateş etmeleri falan. Saat bir buçuk sıralarında bizim gücümüz bir noktaya kadar artık cevap veremeyecek duruma geldi çünkü...

BAŞKAN – Mühimmat yönünden mi?

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Şimdi, sokakta kimse kalmadı, caddede. Bizim ile onların arasında dönüştü. Bu kez ne yapalım dedik.

BAŞKAN – Çünkü yaralananlar oldu, hastaneye gittiler.

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Tabii, hastaneye gidildi...

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 9

BAŞKAN – Bunlar da silahla ateş ettiler.

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Onlar da hâlen devam ediyorlar. Hatta Tuncay kardeşimiz daha bir uç noktadaydı, onun da geri çekilmesi biraz zor oldu. O süreçte biz şunu yaptık: Yani daha fazla can kaybının ya da yaralanmanın oluşmaması açısından aydınlatmaları da karartarak, polis merkezine girebileceklerini de düşünerek biz polis merkezi içerisine çekildik, polis merkezinden bulunduğumuz noktalarda mevzilendik. Eğer polis merkezini de almaya yönelik bir girişimleri olursa, biz ona yönelik mevzilenelim şeklinde dedik.

BAŞKAN – Mühimmatınız var mıydı yeterli?

KOMİSER YARDIMCISI ALAATTİN GÜVENDİK – Mühimmatımızı da çünkü kullandık, bayağı bir çatışma yaşadık yarım saat süreyle, azaldı. Hani o gerisini de düşünerek “Rastgele sıkımayalım.” dedik. Belki lazım olur düşüncesiyle biz arkadaşlarla beraber o şekilde karar aldık. Bir buçukta geldiler, işte, 4-5 tane kapının önündeler, biz geri plandayız, biz abluka altına alındık yani o süreçte. Bize söyledikleri şu: “Silahlarınızı bırakın, işte teslim olun, çıkın. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Sıkıyönetimi kanunları, kuralları geçerlidir. Gelin, bizim emrimize girin, size zarar gelmeyecektir.” şeklinde bize cümleler kurdular. Biz de tabii onlara karşı şunu söyledik: Yaptığınız hareket yanlış, geri durun. Kardeş kanı dökülmesin. Şu kargaşa bitsin, ondan sonrasında kimsenin burnu kanamadan bu iş bitsin. Yaptığınız hareket yanlış diye biz uyardık.

...- “Kanunsuzdur.” dediniz.

...- Tabii. Yaptığınız iş kanunsuz dedik yani. Sonrasında bunlar caddeden daha çok böyle rahatsızlık duyunca, çünkü taciz ediliyor, ateş ediliyordu bunlara caddeden. Bizim dışarıda kalan polis arkadaşlarımız da vardı. Hem vatandaşımız da...

BAŞKAN – Sizin bu konuşmanız, siz karakolun içindesiniz, onlar da dışarıya kadar geldi, duyuluyor konuşmaları.

...- Tabii, biz içeride mevzilenmişiz, bulunduğumuz yerde, onlar bizi görmüyor. Biz onları görüyoruz ama. Onlar da kendilerince işte mevzilenmiş, kendi emniyet tedbirlerini almışlar. Sonrasında ileriki ışıklardan, caddeden bunlar rahatsız edilmeye başlayınca, bunlar hedefi biz nasıl olsa buradayız, nasıl olsa alırız bunları gözüyle bizim üstümüze çok gelmediler o süreçte. Daha çok caddeye ve caddenin bağlı bulunduğu iş yerlerine gittiler. Öyle tahmin ediyorum. O iş yerlerinde bulunan müşterileri işte dışarı çıkartarak evlerine göndermeye yönelik durum hâline geçtiler ve aldıkları içlerindeki bazı vatandaşları da rehin olarak bizim karakolun yaklaşık bir 30-40 metre gerisinde diz çöktürerek orada rehin aldılar, tuttular. Bu beş buçuğa kadar falan böyle sürdü.

... – Sabah beş buçuğa kadar.

...- Evet. Bu rehin almalar, koşmalar, gitmeler falan. Biz de tabii takviye ekip istiyoruz ama bir türlü gelemiyor. Saat üç sıralarında işte biz görüştük takviye ekiple. Bizim Havuzbaşı mevkiisi var, yaklaşık 500 metre-1 kilometre filan civarında. “Biz buraya geldik, bilginiz olsun ama biz de ilerleyemiyoruz” şeklinde, yani gelmeye çalışıyoruz şeklinde görüşmemiz oldu. Deniz tarafından da Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı polis

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 10

botlarıyla biz telefonla irtibata geçtik. “Polis merkezine gelmek istiyoruz, size yardımcı olmak, birlikte hareket etmek istiyoruz.” şeklinde; onlar da “Denize ateş ediyorlar bize, yaklaşıyoruz.” Şeklinde telefon görüşmemiz oldu ve beş buçuğa kadar biz bu hâlde, böyle abluka hâlinde bekledik. Sonrasında beş buçukta bunlar tekrar şiddetli bir şekilde bu kez bizi hem tehdit ederek, bağırarak yüksek sesle dışarı çıkmamızı istiyorlar. Teslim olmamızı istiyorlar.

BAŞKAN – Biliyor musunuz ne kadarlık bir birlik var veya asker var dışarıda?

...- Yani o süreçte bizim çatıda Tuncay Bey vardı. Tabii görüşmemizde 25-30 kişinin biz etrafımızda olduğunu varsayıyoruz ki çatıya çıktıktan sonra etrafı daha iyi görebildik ve bu çevrede bulunan esnaflardan bilgi almaya çalıştık, bilgi alıyoruz, işte etraftaki gelişmelerden, olandan bitenden ne kadar bir birliğin olduğu şeklinde. Biz bu durumu aynı zamanda bizi bekleyen takviye birliğe de aktarıyoruz. İşte durum bundan ibaret, işte şu kadar asker var, 25-30 civarında, etrafımız çevrili, biz bu şekilde durum diye izah ettik. En son beş buçuk sıralarında biz bunu yine ilettik. İşte askerin pozisyonunu, işte nerede kaç tane asker olduğunu az çok hani söylemeye çalıştık. Bizim polis merkezinin bütün köşelerine askerler G3 tüfekleriyle sağlı sollu nişan almışlar, bizi abluka altına almışlar. Bize diyorlar ki: “Teslim olun. Dışarıya çıkın. Biz de işte zaman kazanmak istiyoruz biz. Çünkü biliyoruz İstanbul genelinde Boğaziçi Köprüsü, işte 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, sonra Çengelköy civarında hani hâkimiyetin henüz olmadığı diğer bölgelerde İstanbul’a hâkim olduğunu şeklinde bilgiler alıyoruz. Biz bizim gücümüzü arttırıyor, tabii, yani orada dayanma noktasında. Sonrasında beş buçuğu geçiyor, işte altıyı geçerek askerde bir çekilme başladı. Biz bunu görüyoruz, takviye birlikle paylaştık bunu. Onların gelmesi, bizim de işte dışarı çıkmamızla beraber ellerinde bırakmış oldukları rehineleri teslim alarak bu geri çekilen asker birliğine gitti.

BAŞKAN – Rehineleri bıraktı.

...- Evet, rehineleri bıraktı. Yaklaşık 25-30 kişi vardı o civarda. Sonrasında takviye birlik geldi, beraber işte bu güzergâhta ilk etapta 4 tane rütbeli asker silahlarıyla beraber yakalandı, mühimmatlarıyla beraber. Onlar polis merkezine getirildi, sonrasında tabii hepimizde bir şaşkınlık vardı, şok durumu vardı. Yani hâlen onun etkisi üzerimizde. O gün büyük bir şok atlattık diyebilirim ama netice itibarıyla son olarak şunu diyebilirim. Bize en son şunu söylediler. Yani polis merkezine bu etrafı abluka alınmış bir şekilde size üç dakika süre veriyoruz şeklinde bize cevap verdiler. Bir üç dakika daha geçti, bir on dakika daha geçti derken aradan bir on, on beş, yirmi dakika geçti. Biz sonunda şunu söyledik: Burası bizim namusumuz, biz burayı terk etmeyiz, ölümüne mücadelemizi veririz şeklinde onlara cevabını verdik. Nihayet onlar da anlamıştır yani bizim kararlı olduğumuzu. Şükür karakolu teslim etmedik yani.

BAŞKAN – Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun.

...- Cümlemizden inşallah.

BAŞKAN – Peki, İnternete şöyle bir ses kaydı düştü. Bir bayan polis merkezinde rehin alınıyor. Bu başka bir karakol mu? Ondan sonra içeri girenleri asker kontrol ediyor, Çengelköy’den bahsediyor. Bilmiyorum,

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 11

arkadaşlardan dinleyen oldu mu? Namaz kılmaya gitmek istiyoruz, bırakmıyorlar. Onların ele geçirdiği bir yer var. Çengel'den bahsediyor. Burada başka bir ikinci karakolunuz mu?

...- Bizim Çengelköy civarında, hatta Beylerbeyi, bu civarda tek karakol bizim Çengelköy Polis Merkezi. Öyle rehin alma ya da işte askerî birliklerin girmesi, hiçbiri söz konusu olmadı.

BAŞKAN – Natoyolu üzerinde başka, o tarafta var mı bizim merkezimiz?

...- O tarafta da polis merkezimiz yok bizim ama o tarafta da askerlerin abluka altına aldığı bilgisini aldık, yani oralara kadar çıkılmış. Ama o söylediğiniz hiç...

BAŞKAN – Polis merkezi mi tam anlaşılmıyor, yalnız bu şekilde bir ses kaydı var. İzin istiyor. “Otur oturduğun yerde, yoksa ağzınızı kapatırız.” diyor. Bayan yalvarıyor. Yani o darbecilerden bir grup onu etkisiz hâle getirmiş orada. Birkaç kişiler, izin vermiyorlar. Böyle bir kayıt acaba dedim ama burada yaşanmadı herhâlde?

...- Yok, o bizim karakolda olmadı. O büyük bir ihtimal...

...- Müsaade ederseniz Başkanım, bir şey açıklamak istiyorum. Burada rehin alınan bayanlar arasında telefonla ses kaydını alıp da o şekilde bize müracaatta bulunanlar oldu. Rehlin alındığı sırada namaz kılmaya gideceğim muhabbetleri var....

BAŞKAN – Tamam, polis merkezi değil de rehin alınmış.

...- Bu bahsettiğim 25-30 kişilik bu rehin alma grubunun içerisinde bu bahsettiğiniz.

...- Kendi almış zaten ses kaydını.

...- Doğrudur, genç bir kızımızdır, tesettürlü genç bir kızımız. O sırada rehin alınınca babası kızla beraber, o sırada telefonun ses kaydını açıyor, o sırada bunları kaydetti, daha sonra bize müracaatta bulunmuştu hanımefendi. O doğrultuda ifadesini almıştık.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Tafsilatlı bir anlatım oldu ama kaleyi terk etmedik evvelallah.

...- Yani ölürsek de kalırsak da bura bizim namusumuz dedik, ekmek kapımız, her bir şekilde terk etmeyiz dedik yani.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Komiserim, bu olaylar başladığı zaman nasıl bir şey algıladınız? Darbe mi oluyor, darbe olsa emir-komuta zinciri içerisinde olur, geçmişte olduğu gibi, bunun bir FETÖ'cü kalkışma olduğunu hissettiniz mi? Nasıl bir kanaate sahip oldunuz?

...- Bunun şöyle söyleyebilirim: Bu darbe girişimi ya da kalkışma bilgisini aldığımızda FETÖ diye bir şey düşünemedim, yani hiç aklıma gelmedi öyle bir şey. Tabii geçmişte hiç yaşamadık böyle bir darbe girişimi ya da tecrübesi yaşamadık.

... – Gençsiniz.

...- Tabii kafamızda şu var: Hep 12 Eylül darbesi var. O zaman da tabii bir askerî birliklerin işte gelmesi, gitmesi ya da esir alması şeklinde hani kafamızda cereyan ediyor ama bu bilgileri alınca ilk etapta inanmadım yani böyle bir şeye çünkü epey bir zaman geçmiş. Türkiye'de böyle bir şey olmaz, olamaz diye düşünüyorum kafamda hep. Yani ilk etapta hiç düşünemedim.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 12

Neden sonra, yani ilerleyen saatlerde öğrendik böyle bir kalkışmanın altında neden olduğunu. Ancak basından öğrenebildik, televizyonlardan.

BAŞKAN – Peki, Cumhurbaşkanımızın konuşmasını siz, bu çatışma ortamında duyma imkânınız oldu mu?

...- Televizyonumuzu kapattık. Bir yere kadar izledik ama o açıklandığı saatlerde duyamadık ama vatandaşlarımızdan tabii o bilgiyi aldık Çünkü onlarla beraberdik. Hepsinden Allah razı olsun. Karakolumuza geldiler, sahip çıktılar. Hep birlikte hareket ettik ama o şeyi izleme fırsatım olmadı maalesef. Ama telsizlerde geçti yani anonlar. Cumhurbaşkanımızın emirleri, talimatları...

BAŞKAN – Cumhurbaşkanımız hayatta, halk da...

...- Evet. Bu da bize güç verdi. Cumhurbaşkanımız, başkanımız yani devletimizin başı, onun hayatta olması her zaman için tabii bizim sonuna kadar mücadele etmemizin büyük bir kaynağıdır. Öyle diyebilirim yani.

BAŞKAN – Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun.

...- Şöyle bir şey var.

BAŞKAN – Buyurun.

...- Karakol amirim durumu olabildiğince izah etti zaten. Bizim de fazla ekleyecek bir şeyimiz yok.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kaç kişiydiniz siz o zaman içeride?

...- Normalde 8 kişiydik içeride, karakol amirim de dâhil 8 mevcudumuz vardı o darbe gecesi yaşanan olaylar esnasında. Dediğim gibi, süreci karakol amirimin anlattığı şekilde. Yani fazla da ekleyecek bir şey yok esasında.

... -Tuncay Bey'in belki diyeceği vardır.

BAŞKAN – Evet, Tuncay.

TUNCAY AKÇAY – O gece polis merkezinde 4 arkadaşım ile birlikte görev almıştık. Ben o zaman polis merkezinde grup amiri olarak görev yapıyordum. Telefon çaldı, telefonda köprüde askerlerin köprüyü kapatmış olduğunu söylediler. Ben köprüyü aradım. Köprüdeki polis arkadaşlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz dediler. Bilincimiz dışında kapatıldığını söylediler. Anlamaya çalışıyoruz dediler. Sonra vatandaşlar geldi. Çevrede bulunan arkadaşlardan telefon açanlar oldu. Kuleli'den Taner Bey'e telefon açtı ...sahibi. Askerlerin darbe girişiminde bulunduğunu söylediler. Hemen komiserime haber verdim. Komiserim dışarıda görevliydi. Komiserim geldi. İlçe müdürümüze haber verdim. Sonra kapıda görevli nöbetçi arkadaşımız vardı Kadir Ağabey, ona görev yerini terk etmemesini, kapıyı kapatmasını söyledim ve hemen oradan polis merkezinden dışarı çıktım, cadde boyu tüm esnafa -burada tanıdıklarımızın, esnaflarımızın hepsini dolaştım- böyle bir olay var, herkes polis merkezinin önüne geçsin, birlikte direneceğiz dedim. Sağ olsun, kime çağırıda bulduysam, biraz önce gittiğimiz Osman Ağabey falan vardı ... onlar geldiler, muhtarımıza ulaştık. Her bir taraftan, herkes dedim bir tanıdığını arasın, herkes telefon açsın dedim, cadde boyu sonuna kadar gittim. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz "Yolu kapattır. Tüm araçlar park hâlinde kalsın. Tanklar falan geçiş yapmasın." dedi. Vatandaşa onu anlatmaya çalıştım. Sonra çıktık, oradaki bir toplu grup vatandaşla birlikte polis merkezimizin önüne doğru geldik. Geldiğimizde rütbeli bir askerin gelip

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 13

“Yönetime el konuldu, işte bundan sonra sıkıyönetim kuralları geçerlidir.” diye tehditlerde bulunduğunu, orada bulunan gelen kalabalık vatandaşlarla birlikte aradaki bu polis merkezindeki arkadaşlar, bertaraf etmişler, o uzaklaşmıştı. Biz grup hâlinde geldik oraya, tüm esnaflar, vatandaşlar. Tezahüratlar yapılmaya başladı. Sonra o sırada Ender diye bir arkadaşın vurulduğu haberi geldi. Bizden biraz daha öne gelmiş, bu Kuleli'ye doğru.

... – Polis arkadaşın mı?

TUNCAY AKÇAY – Vatandaşlardan.

Onun haberi geldi. Ateş sesleri duyuldu. Tabii ben çağırdığım esnaf arkadaşlardan gelenler oldu, onların içerisinde de havaya ateş edenler oldu. Onlara karşılık olanlar, onlara ateş ediyorlardı Kuleli tarafından. Sonra ben direkt üzerlerine ateş etmeye başladım, karşılıklı olarak -bunlar gelmeye başladı- silahlı çatışmaya girdik. Bu çeşmenin burada, kafeye girdim, kafenin kapısının orada, yere yattım, ateş ettim, hatta Silahlı çatışmaya girdik. Bu çeşmenin burada. Sonra şu kafeye geldim, bu kafenin kapısının orada, yere yattım, ateş ettim. Hatta mermim, şarjörüm bitti, geri döndüm, burada çalışan bir arkadaş var bu şeyde, o benim şarjörüne mermiyi verdim, benim şarjörüne mermi bastı. Sonra ben tekrardan şarjör değişikliği falan yaptık öyle. Berberde çalışan bir çırak çocuk vardı. Oradan karşı taraftan bana mermi attı. Merminin bittiğini görüyor, karşı taraftalar yolun. Herkes mermi atıyor yani çatışmadayız o şeyde. Merminin bittiğini fark edince bağırdı “Tuncay Ağabey ben sana mermi atıyorum.” dedi. Mermiyi attı, attığı yeri görmedim ama burada çalışan -ismi şu anda aklıma gelmedi- arkadaş yerden aldı, getirdi, şarjöre bastı. Sonra burada şey yapınca diğer ağacın arkasına geçtim, polis merkezine doğru olan çınar ağacı var, onun arkasından ateş etmeye başladım. Ama onlar 5 kişilerdi o zaman. O çöp konteynerleriyle sürekli ateş ediyorlardı. İşte ben bir tanesini vurdum orada ayağından. Orada mermim tam bitinceye kadar çatışma devam etti. Sonra yağmur gibi mermiler geliyordu. Hatta bana atılan mermilerin büyük kısmı polis merkezimizin bahçe duvarına dik olarak, yani içeriye doğru değil dik olarak ve karşı tarafta bir iş yeri var Durak Büfe isimli, 7-8 tane isabet var onlara iş yerinin içerisinde, oraya isabet etti. Sonra mermi bittikten sonra polis merkezinin içerisine geçtim. Polis merkezinin içerisinden arkadaşlar da onlar da ateş ediyorlardı. Onlar da mevzi almışlardı şeye korumak için. Sabaha kadar beklemeye başladık bu şey süreciyle ilgili. Onlar tabii geldiler “Teslim olun.” Her ne kadar “Teslim olun” falan... Zaten teslim olma gibi herhangi bir şey aklımızın ucundan dahi geçmedi, daha ilk etapta 9.40'ta haberini aldığım an ben hemen harekete geçtim yani. Daha sonra biz bu kalabalık buradaki esnaf toplandıktan sonra, belirli bir şeye başladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın açıklamaları geldi, onun açıklamaları daha sonra geldiğinde grup daha da çoğaldı. O zaman evlerde olanlar da geldiler. Yani esnaf vardı, burada oturanlar, kafelerde falan oturan vatandaş vardı ama açıklamadan sonra evdekiler de gelmeye başladı, kalabalık büyüdü yani. Sonra insanlar sağ olsunlar buradakiler destek oldular hep birlikte bertaraf ettik yani burada. Sonra kamera kayıtlarını izliyoruz daha geriden 200, 300'e yakın bir asker kıyafetli hain eğer biz burada bunlarla bu şekilde başlamamış olsak köprüye çıkacak. Köprüde daha büyük bir olay

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 14

olacaktı. Yani çok büyük bir şeyi engellemiş olduk biz burada. Buradaki insanlar böyle esnaf ve arkadaşlar olsun. Hatta çatışma anında orada görülen sakallı olan Kadir Akbulut, direkt o yağmur gibi merminin altından yolun karşı tarafına geçti. Bizim karakolun kolonunun birini kendisine siper ederek bana destek olarak ateş etti onlara karşı ve silahından vuruldu adam yani. Bayağı bir birlik ve beraberlik içerisinde bir güç şeyiyle bertaraf ettik yani. Daha sonradan tabii hepsi gözaltına alındı Allah'a şükürler olsun, her şey normal. Bizim zaten...

Kendi aranızda ne konuştunuz? Bu sırada önünüzde bir darbe oluyor. Darbeyi önlemeliyiz, demokrasi, vatan, birlik, beraberlik bunları hiç konuştunuz mu yoksa hissettiniz mi? Hafızanızdan geçti mi böyle?

Valla o anda bizim konuştuklarımız "Vatanımıza hiç kimse el süremez, kimse teslim olmayacak." dedik. Komiserimiz de hepimiz birlikteydik. Kimse teslim olmamayı zaten... Aklının ucundan kim gelirse gelsin bizim için bir şey ifade etmez. Türk askeri ve polisi asla teslim olamaz yani elini kaldırıp da "Ben teslimim." diyemez yani. Bu vatandaş bana güvenmiş yani bu üniformayı giyindirmiş, ben kime elimi kaldırıp teslim olacağım yani. Böyle bir şey olabilir mi yani. Ve ben en son üç dakika dediğimde çatıya çıktım. Eğer ki demir korkuluklara birisi yaklaşıp atmaya kalksa içeri karakola girmeye çalışsa kesinlikle vuracaktım. Kadir Ağabeyle birlikteydik Bekçi biraz önceki. Birlikte ikimiz de siper aldık. Çatıya çıktığımda dahi esnaf arkadaşlardan buradaki vatandaşlar diğer çatılara çıkmışlardı. Onlar oradan telefonla, onlar da oradan gelen gidenleri sayısını bize söylüyorlardı. Yani hep koordineli hâldelerdi. Yani hiçbir tane adam geri şey yapmadı. O kadar dört dörtlük insanlarımız var ki, Allah'a şükürler olsun. Yani böyle binlercesi de gelse boş zaten. Öyle bir şey aklımızın ucundan dahi geçmedi yani "Teslim olacağız, elimizi kaldıracağız." öyle bir şey olmadı, olamaz da zaten yani.

Tebrik ediyoruz . Teşekkür ediyoruz.

Şehidimizin babası. Çengelköy'de şehit olan Kader ...'in babası, 15 Temmuzda.

Tebrik ediyoruz. Şehitlerimiz bizim öncülerimiz. Allah onlara en büyük mükafatı veriyor. Hani diyor ya "Ey şehit oğlu şehit istemeden ben makber sana avucunu açmış duruyor Peygamber." Onlara Cenab-ı Hak en büyük rütbeyi veriyor. Peygamberimiz avucunu açmış bekliyor. Allah size sabır versin. Ama siz de birer kahramansınız. Polislerimiz birer kahramanımız bizim. Hepinizden Allah razı olsun. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi...

Evet, bekçimizden de birkaç cümle. Kadir Bey buyurun.

BEKÇİ KADİR TORUN - 15 Temmuz akşamı normal olarak görevimizi aldık. O anda karakolda 4 kişiydik. Fakat bu olay başlamadan yirmi dakika kadar önce bildiğiniz 110 itfaiye aracı ama askerî üzerinde 50'den fazla asker, ellerinde G3 hepsi havada. Mücadele edilmiyor. Böyle araç geçti. Hakkı Ağabeyin de motosikletli bir vatandaş geldi direkt kapının önüne. Kapım kapalıydı o anda. Dedi ki: "Ağabey Beylerbeyi'n de ne var bütün polisleri yere yatırmışlar, silahlarını alıyorlar, dövüyorlar? Bir şey mi oluyor, bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Darbe mi var, bir işler mi var?" Arkamı döndüm resmî bir yüzbaşı, elinde G3 havada bu şekilde, ...bu taraftan

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 15

geliyor. Peşinde o... sahibi beyefendi, Tekel büfenin sahibi Kiner Bey. Yüzbaşıya diyor ki: "Siz nereden çıktınız?" Çünkü o esnaf olduğu için tanıyor onu. "Ben sizi tanımıyorum, ne darbesi bu, nereden icap etti? Halkı rahat bırakın yani böyle bir şey olamaz." diyor. Onları bıraktı bana dedi ki direkt: "Kapıyı aç. Teslim olun. Şu anda ihtilal oldu."

- Polis merkezinin kapısını açtırıyor?

- Evet efendim. "Ordu yönetime el koydu, dışarıdakilere söyle herkes teslim olsun, silahlarınızı bırakın, yönetim bizde. Eğer bu şekilde davranırsanız sizi kesinlikle burnunuz kanamayacak bu şekilde davranmazsanız bize karşı koyarsanız hepimizi alacağız. Sonunu siz düşünün." dedi. Vardım herkes ter içinde. Tuncay Bey'in dediği gibi vatandaş karakolun önüne yığıldı ama Tuncay Bey'in çağrısıyla, o gerek telefonla gerek arkadaş yoluyla gerek bağırarak kalabalık yaptık orayı. Bu şekilde sabaha kadar devam etti. Daha da uzatamayacağım çünkü o gece çok kötü anlar yaşadık. En son sabah 6 civarıydı. Rütbeli komutan gelerek çınar ağacının dibine 3 askeri yatırdı. Bizim aracımızla barikat kurmuştuk büyük aracımızla, onun dibine 2 asker yatırdı. ...çeşmesinin önüne 1 asker yatırdı, bir de benim kulübemin önüne askeri yatırdı "Hiçbir şey konuşmayacağım son üç dakikayı sayıyorum." dedi. Teslim oldunuz oldunuz, olmadığınız takdirde burayı başınıza yıkacağım tahrip ediyorum." dedi.

- Yani onları yere yatırıp mevzi aldırdı. Anladım evet.

- Evet. Bir de orada tabii biz dışarıdan gelen arkadaşlarımız oldu polis... Ben hepsini kısa geçiyorum. Biz de ne yapalım ne yapalım. Tuncay Bey dedi ki: "Kadir Ağabey biz çatıya çıkalım eğer bunlar karakoldan içeri girdiği takdirde hiç olmazsa bunlardan birkaç tane biz de öldürürüz. Teslim olmak yok. Bu şekilde çarpışacağız." dedi. Çatıya çıktım komiserimi aradım. O anda Allegro restoranın içinde 20'den fazla asker vardı. "Komiserim çoğu restoranın içindeler askerlerin." dedim. Yine dediği gibi vatandaş çatılardaydı. Tuncay Bey'in telefonunda bizleri yönlendirdi "Ağabey geri çekilin bizi fark ettiler, sizi vuracaklar." dedi, Hasan... adlı şahıs. Doğru mu ağabey?

- Doğru.

- Sizi vuracaklar. Sizi şey yapıyorlar dedi. Daha sonra yardım geldi bize, en son yani fazla uzatmayayım. Yardım geldi. Emri veren komutan elindeki telefonla görüşüyordu. Artık tabii biz sesi duyamıyoruz. Telefonu kaldırıp atmasından bu tarafa zaten makam aracının yönü bu tarafaydı yani Kuleli'ye doğruydı. Araca bindiler buradan. Olay bu şekilde oldu.

- O mevzilenen askerler ne oldu? Onlar da kaçtı mı? Hainler, onlar da kaçtı mı?

- Evet efendim.

- Sabah artık 6-6 buçuk gibi?

- Evet.

- O binbaşı orada sürekli orada "Bekçiyi bana getir." diyormuş, ben kapıyı açmadığı için efendim. Bunu vatandaş söylüyor, ben değil kesinlikle, duyan vatandaşlar.

- Kadir'di değil mi?

- Evet efendim.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon: AraştırmaDarbe

Tarih: 12/12/2016

Saat: 10.00

Kayıt: AraştırmaDarbeÇengelköy Stenograf:

Uzman:

Sayfa: 16

-
- Allah razı olsun.
 - Adli işlemlerde ifade verdiniz siz değil mi?
 - Sadece tutanak tuttuk.
 - Biz şikâyetçi olduk.
 - Müsaadeniz olursa bir cümle ifade edebilir miyim.
 - Evet
 - Biraz önce söyledim Değerli Başkanım. Beni esir alıp götürdükleri zaman o üniformalı terörist büyük ihtimal biraz önce gösterdiği kardeşimizin okul komutanı olacak ki en iyi o koridordan nizamiyeye doğru götürürken kızım Din Kültürü Öğretmeni çıkarken dedi ki: "Baba efendimizi götürürken - Değerli Başkanım Kaymakamımıza, Değerli Belediye Başkanımıza anlatmıştım- müşrikler esir alıp götürecek, esir alacaklar, o zaman Cenab-ı Hak "Habibim biz onların önlerini, arkalarına, etrafına set çektik seni göremezler." dediği zaman bir avuç alıp toprak alıp, kum alıp üzerine serpti o zaman o 70 kişi de diyor hepsine isabet edenler ...katledildik. Şunu arz etmek istiyorum: O zaman beni götürürken diyor ki o komutan veya birisi çünkü günaha girmeyelim ama ses bu: "Bunların hepsini tarayın, öldürün - affederseniz tenzih ederim hazırunu- bu it sürülerine ateş edin hepsini öldürün." diyor. Öyle deyince kızım orada bayılmış içeride tabii içeride. Yani biz için çok sıkıntı çektirdiler. Rabbim sizlerden razı olsun.
 - Cümlemizden, cümlemizden. Sizden razı olsun.
 - Başta Reiscumhurumuza, Başbakanımıza, size hepinize minnettarız. Bu millet size duasıyla yardım ediyor. Cenab-ı Hak sizi başımızdan eksik etmesin.
 - Teşekkür ediyorum.
 - Allah razı olsun.
 - Peki arkadaşlar, nasıl anlayacağız?
 - Tercüme edecek olan var mı?
 - Polislerimiz ...kahraman diyor.
 - Zafer onların değil bizimdir değil mi?
 - Burasını tercüme edemiyorum.
 - Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.