

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 1

Genel Sekreteri Hayri Baraçlı.

Hepiniz hoş geldiniz.

O gece bizimle beraber olan güvenlik görevlilerimiz ve Emniyetimiz müdahale etmeden önce Emniyetteki görevli arkadaşlarımız hep beraber buradayız ve diğer çalışanlarımız da hepimiz tekrar hoş geldiniz.

Tabii, Allah bize tekrar o geceyi yaşatmasın. Şehitlerimize rahmet, gezilerimize de şifalar diliyoruz.

O geceyle ilgili bir görüntümüz var ama şunu söylemek istiyorum: Tüm belediye çalışanlarımız ve ekiplerimizle beraber...

Sayın Başkanım, yaklaşık sekiz dakikalık bir dokümanla o geceyi sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii ki farklı bir geceydi. Başkanımız da Cumhurbaşkanımızla beraber bir programda olduğu için sorular varsa o sorulara ben cevap vereceğim. Onların da selamını size iletiyorum.

Yöntemi bilmiyorum, belki soru-cevap şeklinde olur.

Buyurun.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.

Tabii, özet de olsa gece en azından, buradaki mekânları ve büyükşehre bağlı birimlerde bu darbeci teröristlerin girişiminin nasıl püskürtüldüğünü, görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın ortaklığıyla görmüş olduk, görsel olarak da izleme imkânı bulduk. Biz yöntem olarak şöyle yapıyoruz Hayri Bey: Tabii, sizler de buradasınız, o gün, ayrıca olayın tanığı olan, yaşayan arkadaşlarımızdan burada hazır ettiğiniz arkadaşlarımız –mikrofonu kendilerine uzatalım- özetle, kendisini tanıtip daha sonra, gördüğü ve yaşadıklarını anlatırsa canlı tanıklarımız, en sonunda da soru-cevap olursa arkadaşlarımız onları da yöneltirler, programı böyle tamamlamış oluruz.

HAYRİ BARAÇLI – Başkanım, eğer müsaade ederseniz, bizim o gece canlı olarak, güvenlik arkadaşlarımız var, o süreçte yaşadıklarını burada sizlerle paylaşırlar, siz de sorularınızı bize sorarsınız.

BAŞKAN – Çok iyi olur. Görüntüde görüyoruz, mesela, güvenliklerimiz silahıyla da müdahale ediyorlar. O zaman, ismen siz söyleyin, sırayla söz verelim.

HAYRİ BARAÇLI – Murat Yılmaz arkadaşımız var, o gecenin güvenlik amiri, ondan başlayalım müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Tabii, buyurun.

MURAT YILMAZ – Başkanım, hoş geldiniz.

O gece, biz tabii, darbe girişimini pek idrak edemedik çünkü Hükûmetin, devletin gidişatı çok iyiydi, kestiremedik belli bir süre.

BAŞKAN – Siz özel güvenlik sorumlu müdürsünüz burada değil mi?

MURAT YILMAZ – Evet, ben o gece amirdim.

Daha sonra, ilerleyen zamanlarda olayın gidişatını görünce bunun darbe girişimi olduğunu anladık. Sonra, biz de elimizden geldiğince olaya müdahale etmeye çalıştık. Olay geliştikçe, ileride, biz 35 tane falan asker ve rütbeliyi teslim aldık. Bunları bir arada tuttuk, sonra da binanın arka tarafından polis arkadaşları içeri alarak bunları polis arkadaşlara teslim ettik.

BAŞKAN – “Mescide aldık.” dediğiniz kişiler mi bunlar?

MURAT YILMAZ – Hayır, onları polis arkadaşlara teslim ettik, onlar mescide indirdiler o askerleri. Tabii, onlara binanın arka kapısını biz açtık,

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 2

oradan girdiler. O ana kadar sürekli sağa sola ateş ediyorlardı bu hain askerler, bir sürü vatandaşımızın ölmesine, şehit olmasına, yaralanmasına sebep oldular.

Benim diyeceğim bu kadar Başkanım.

BAŞKAN – Peki, belediye personelimizden bina içinde şehit olan oldu mu?

MURAT YILMAZ – Yok Başkanım, olmadı.

BAŞKAN – Şehitlerimiz, herhâlde Saraçhane Parkı'na doğru, bu çevrede...

MURAT YILMAZ – Evet, geçidin üstündeki arkadaşlar şehit oldular, yaralıları da oradaydı.

BAŞKAN – Teslim aldıklarınızı siz polise teslim ettiniz, onlar da daha sonra...

MURAT YILMAZ – Bir tane rütbeli biraz problem çıkardı, biz onun zorla beylik tabancasını ve G3'ünü aldık. Zaten askerler olaya vâkıf değillerdi, onların hepsini operasyon var, eğitim var gibi kandırmışlar herhâlde, o askerlerin bize söylediğine göre. Onlar bize teslim oldu, o rütbeli de “Niye teslim oluyorsunuz?” dedi, problem çıkardı. O rütbeliyi biz zorla teslim aldık. Ondan sonra, zaten gelişen olaylarda polis arkadaşları içeri alıp onları teslim ettik.

BAŞKAN – Peki, Murat Bey, bu darbe girişiminin siz hangi zamanda FETÖ'nün, Fetullahçı terör örgütünün girişimi olduğunu -bizzat yani şahsınız olarak söylüyorum- ne zaman fark ettiniz?

MURAT YILMAZ – İlk zamanlarda fark etmedik Başkanım. Sonra, zaman zaman, işte, halkın Haşim İşçan geçidinde toplanması, askerlerin onların üzerine ateş etmesinden sonra, bu süreç içerisinde fark ettik, ilk önce anlayamadık. Çünkü darbe olacak bir ortam yoktu devlette, Hükûmette, benim kendi kanaatim. Yani, her şey iyi giderken böyle bir problem çıkacağı hiç aklımıza gelmiyordu.

BAŞKAN – Peki, darbe girişimini fark ettiniz, askerler binaya girdi, gördük de görüntüde; tabii, belki televizyonu, haberleri dinleme imkânınız da olmamış olabilir bilemiyorum, o hengâmede, o ortamda; bunlar FETÖ'nün emriyle, Fetullahçı terör örgütünün girişimiyle bu darbe girişiminde bulunuyorlar kanaatini, bilgisini siz ne zaman aldınız?

MURAT YILMAZ – Saat on iki, on iki buçuk gibi, o civarlarda iyice idrak ettik Başkanım.

BAŞKAN – Bu önemli; bir.

İkincisi de: Diyorsunuz ki “Özellikle rütbesiz askerler ne yaptıklarının farkında değiller ve bizim müdahalemizle bize doğrudan ateş etmeden, teslim oldular, biri hariç.”

MURAT YILMAZ – O üsteğmen ya da yüzbaşı olabilir çünkü hücum yeleği üzerinde olduğu için yıldızlarının tamamı gözükmüyordu, bir tanesi gördük ama hücum yeleğinin altında kaç tane yıldız vardı tam göremedik, üsteğmen ya da yüzbaşı olabilir.

BAŞKAN – Onu da zorla etkisiz hâle getirdiniz, silahını aldınız.

MURAT YILMAZ – Evet, o da kamera görüntülerinde var zaten.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 3

Diğer arkadaşlar olaya vâkıf olmadıkları için zaten hemen bize teslim oldular. Bir kısmı “Benim tezkereme üç gün vardı, benim burada ne işim var.” diyor, işte, ağlayan, sızlayan... Yani askerler bu konuda şeydi, onlara pek bilgi vermemişler, kandırmışlar herhâlde.

BAŞKAN – Yani, başlarındaki komutanları dışında, erat dediğimiz tabakanın fazla bilgisi olmadığını anlayabiliyordunuz orada.

MURAT YILMAZ – Evet Başkanım.

BAŞKAN – Arkadaşlar, sorunuz var mı Murat Yılmaz Bey’e?

HAYRİ BARAÇLI – Başkanım, tabii, şöyle bir şey var: Biraz önce ismi geçen şahsın güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza binaya geldiklerinde “Terörle ilgili bir olay var, bunun neticesinde asker olaya müdahale edecek, siz onlara direnmeyin.” tarzında bir telkini neticesinde güvenlik görevlisi arkadaşlarımız olaya bu şekilde yaklaşıyorlar. Yoksa, zaten onlar da ilk başta tepkilerini koyacaklardı. Tabii, o sürecin başlangıcı da AKOM’la başlayan... O şahıs AKOM’da önce binayla ilgili uygulamasını yapıyor, daha sonra belediye binasına gelip burada arkadaşlarımızı yönlendiriyor. Yoksa, güvenlik görevlilerimizin burada herhangi bir zafiyeti yoktur.

BAŞKAN – Anladım. Yani, “Terörle ilgili bir problem var, girmemiz lazım.” diyerek özel güvenliği bu şekilde ikna ediyorlar ve içeri alınma sırasında bir çatışma olmuyor.

HAYRİ BARAÇLI – Yani, sivil savunma sekreterimiz Mehmet Tunç bizim üst düzey rütbelimiz olduğu için, onun talimatları üzerine biz de karşılık göstermedik tabii. Çünkü terörle mücadele, terörle ilgili bir gelişme olduğu için bize dedi ki: Arkadaşlar, siz mukavemet göstermeyin, biz de tabii emir verildiği için bir süre bu emre uyduk. Daha sonraki olaylar geliştikten sonra biz de tabii tavrımızı koyduk ortaya Başkanım.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Ravza Hanım, buyurun.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Benim için tabii bu salonda olmanın farklı bir anlamı var. Büyükşehir Belediyemizin ilk Avrupa Birliği projesini yürütürken burada bir basın toplantısı yapmıştık, bugün o geldi aklıma. Ben aynı zamanda, biraz da ev sahibi sıfatıyla buradayım. Sayın genel sekreterimizle de milletvekilliği öncesi beraber çalışmıştık. Tekrar, büyükşehir ailesinin de bir ferdi olarak bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah’tan hayırlı şifalar diliyorum. Kahraman belediye personelimize ve güvenlikteki arkadaşlara, herkese, büyükşehir belediyesi ve iştiraklerinde çalışanlara da şükranlarımı sunuyorum hem bir eski mesai arkadaşları olarak hem bir vatandaş olarak hem de İstanbul Milletvekili olarak.

Birkaç sorum var, sayın genel sekreterim ve belki Murat Bey de cevap verebilir. Mehmet Tunç’un böyle kötü bir darbe girişiminin parçası olduğunu ne noktada anladınız. Çünkü ben büyükşehirdeki sistemi de biliyorum, hani, bize bir amirimiz “Bu böyle olacak.” dediğinde, biz de asker kadar olmasa da genel itibarıyla uygulardık, tehdit olabilir, başka bir şey olabilir. Bir onu sormak istiyorum.

Bir de iştiraklerimiz var, işte İSFALT, İSTON, farklı şirketlerimiz tabii ki devreye girdiler, AKOM haricinde onlara da -AKOM’un da stratejik önemini

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 4

biliyoruz- bir saldırı oldu mu büyükşehir haricinde? Yani, bu kampüs ve AKOM'un haricinde de bir tehditle karşı karşıya kalındı mı?

Teşekkür ederim.

HAYRİ BARAÇLI – İkinci sorudan başlayayım ben. Tabii, hem AKOM hem büyükşehir belediyemizin bu binası merkez bina ve lojistik merkezinde, ana olaylar buralarda gelişti. Ama diğer şirketlerimizin de kapıları zorlanmak istendi. Yani, lojistik merkezime yakın Ağaç AŞ şirketimiz var, o şirkete de girmeye çalıştılar.

Tabii, burada kritik olan birinci soru. Birinci soru için şunu söyleyelim: Sabahleyin saat sekizde biz anladık Mehmet Tunç'un karşı tarafla birlikte hareket ettiğini çünkü bütün gece binanın içerisinde, o da sabaha kadar, altıya kadar buralarda dolaşıyordu. Saat sekizde ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda, daha sonra da zaten izine rastlayamadık. Şu anda tutuklu olarak cezaevinde.

BAŞKAN – Mehmet Tunç değil mi?

HAYRİ BARAÇLI – Evet.

BAŞKAN – Onun tam görevi neydi?

HAYRİ BARAÇLI – O, işçi kadrosunda, sivil savunma işlerine bakan bir sorumluydu.

BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben de çok teşekkür ediyorum.

Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İstanbul Belediyesi Türkiye'nin göz bebeği bir belediye ve başarılarıyla dünyada da tescil edilmiş bir belediye. Ayrıca, belediye başkanımız da dünyada çeşitli yerel yönetim örgütlerinin başında görev aldı, her türlü takdire layık bir belediye başkanıdır. Belediye başkanımızın o gün yurt dışında bir görev dolayısıyla bulunması buradaki çalışmaların, FETÖ'ye karşı direnişin yapılmasına asla ve asla engel olmadı. Bunu buradaki sunumunuzdan ve açıklamalarınızdan da anlıyoruz. Bu anlamda, sizlere çok teşekkür ediyorum. Vefat eden kardeşlerimize de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.

Yine, ben aynı kişi üzerinden gitmek istiyorum. Bu kişinin oğlu da galiba bu işlerin içerisinde ve tutuklandı. 17-25 Aralıktan sonra biz çeşitli kademelerde temizlik faaliyeti yaptık; Emniyette, askeriyede YAŞ'ta hazırlıklarımız vardı, polis teşkilatında yapıldı, Adalet Bakanlığında, HSYK'da ve diğer kurumlarda, belediyelerimiz de bu anlamda çalışmalar yaptı. Sizde böyle bir çalışma oldu mu? Kaç kişiyi açığa aldınız?

Bir de 15 Temmuzdan sonra böyle bir çalışma oldu mu? Kaç kişiyi açığa aldınız hem sizde hem diğer belediyelerimizde?

Bu arada, Başkanım, müsaade ederseniz, İstanbul'daki diğer belediye başkanlarımızı, ekiplerini ve ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığına şu anlamda da teşekkür etmek istiyorum: Emniyete çok ciddi destek verdiniz. Bütün çöp araçlarınızla, nakliye araçlarınızla, kepçelerinizle polislerin, askerlerin, hainlerin kışlalarından çıkmasının önünü engellediniz. Belki bunlar ileride, Anadolu ağzıyla söyleyeyim, "hekat" diye anlatılacak ama bu çok önemli bir şey. Kışlaların önüne siz bütün belediye otobüslerinizi, kepçelerinizi, teknik araçlarınızı koydunuz ve onların dışarıya çıkmasını engellediniz. Bu bir topyekûn mücadele idi, biz de o gece Meclisteydik, biz

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 5

kendi çapımızda bir şeyler yaptık ama siz de burada temelden en tepedeki bürokratımıza kadar bu işin içinde bulundunuz ve çok iyi organize oldunuz. Bu anlamda, tekrar çok teşekkür ediyorum hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza hem yerel belediye başkanlıklarımıza. Özellikle, ben birinci bölge milletvekilim, müsaade ederseniz onu da söyleyeyim, birinci bölge belediye başkanlarımıza, Sultanbeyli, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, bu belediye başkanlarımız askeriyenin olduğu yerlerde çok önemli görev ifa ettiler, kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum.

Görevden alınmayla ilgili konuda bir açıklama yaparsanız memnun olurum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Buyurun Hayri Bey.

HAYRİ BARAÇLI – Teşekkür ediyoruz.

Şöyle söyleyeyim: O gece tankların köprüye varmasıyla beraber telefonlar, şahsımda bana ve yardımcılarımıza gelmeye başladı. Tabii, ben ilk telefonu Mevlüt Bey'den aldım, yardımcımızdan. O noktada, “Ne yapıyoruz?” diye bir hareket içerisine girerken ikinci telefonu da Mehmet Tunç'tan aldım. Tabii, bunun neticesinde AKOM'a askerlerin geldiğini, ben ona sordum “Ne oluyor? Ne askerleri?” diye. İşte, İşte bunlar güya yönetime el koyacaklarmış ama gene de işte “Benim telefonum ile kimliğimi aldılar, sonradan ben onlardan geri aldım.” gibi cümleler sarf etti. Arkasından da “Şimdi, belediye binasına geçeceklermiş, ben de bir bakayım orada ne var ne yok bir oraya geçiyorum.” dedi AKOM'dan yani kağıthaneden Fatih Saraçhane'ye. Tabii, o süreçte ben de buraya geldiğimde baktım herhangi bir askerî bir operasyon veya hareketlilik yok. O arada ben başkanımızla irtibata geçtim ve sürekli olarak ne yapıyoruz ne ediyoruz diye birlikte hareket ettik. Tabii o süreçte Mehmet Tunç buraya geldiğinde çatışmalar devam ederken de irtibat hâlinde güya belediyeyi bunlar işgal etti modunda harekete geçti ve o süreçte de tabii bizler ne yapacağımızla ilgili hem Emniyet güçlerimizle ve Valiliğimizle hem de Başkanımızla beraber sürekli olarak hareket edip sistemi...

BAŞKAN – Başkanımızla derken Mevlüt Bey'i mi Kadir Bey'i mi?

----- Kadir Başkanımızla beraber...

BAŞKAN – Telefonla temas kuruyorsun.

----- Evet, temas ettik yani binamızın içerisinde olan hadiseler, dışarıda olan hadiseler, Emniyetin nasıl hareket etmesi gerekliliğiyle ilgili hatta Trakya'dan gelecek olan birliklerle ilgili de çalışmanın talimatını da ben Başkanımızdan aldım. İşte yolların kesilmesi, Silivri'deki yol bakım araçlarının oraya nasıl sevk edilmesi gerekliliğiyle ilgili de sürekli olarak temas ediyorduk ve tabii ki bizim için önemli olan unsur, bu tarzdaki yapılarla ilgili de AKOM'un hakikaten etkin bir organizasyon yapısı var. Bizler kışla mücadele, depremle mücadeleyle ilgili hareket ederken tüm araçlarımızı da İstanbul'da etkin bir şekilde yönetiyoruz.

Biraz önce sizlerin de söylediği gibi, tüm kışlaların önüne Emniyetten aldığımız talimatlar doğrultusunda büyük tip araçlarımızı onların kapılarının önlerine ve hatta bir aylık süreç içerisinde anlık takip ve sürekli olarak hem personel olarak hem de lojistik olarak tüm bu çalışmalarını Emniyetimizle beraber etkin bir şekilde olayları yönettik.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 6

Tabii ki bizler 17-25 Aralık ve 2014 seçimlerinden sonra etkin bir şekilde olan arkadaşlarımızın, FETÖ terör örgütünün üyesi olan veyahut da onunla ilgili olduğunu tespit ettiğimiz arkadaşlarımızı, yöneticileri görevden aldık. Açığa aldığımız yöneticilerle ilgili de uygulamayı OHAL kapsamında 849 personel üzerinden gerçekleştirdik. Sadece, tabii, bu, büyükşehir belediyemizin bünyesinde çalışan yöneticiler değil aynı zamanda İETT, İSKİ gibi bağlı kuruluşlarımızda ve 26 şirketimizde de bu uygulamayı gerçekleştirmiş olduk. En alt kademededen en üst kademeye kadar bu konuda hassasiyetimiz en üst seviyededir çünkü hakikaten ülkemizin hem bütünlüğünü bozacak bu tarzdaki terör hareketini sadece kurum içerisinde değil kurumla ilişkili olan şirketlerle ilgili de çalışmalarımızı etkin bir şekilde yürütüyoruz çünkü bizler bu tarzdaki çalışmaların bir anlık uygulamalarla çözüleceği kanaatinde değiliz ve sürekli olarak sürdürülebilir bir mücadele içerisinde büyükşehir belediyesi olarak hareketimize devam ediyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

Emine Nur Günay hanımefendi buyurun, Eskişehir Milletvekilimiz.

EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Eskişehir Milletvekiliyim ama İstanbulluyum, İstanbul'da yaşıyorum. O geceyi de ben İstanbul'da geçirdim, Ankara'dan yeni gelmiştim. Nasıl dehşet bir gece yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bu anlamda bütün milletimizin cesareti ve büyükşehir belediyesi çalışanlarımızın da ferasetiyle bu gece atlatıldı, burada çok net görüyoruz.

Benim sormak istediğim şu: Şimdi, şu ana kadar dinlediğimiz birçok davetliden şunu anlıyoruz ki: Aslında bu çok çok detaylı, planlanmış, sistemli bir çalışma sonucu hayata geçmiş bir darbe girişimi. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun gerçekten devlet yönetiminin, yerel yönetimin kalbi olan yerler çok net hedeflenmiş ve buralara planlı bir saldırı gerçekleştirilmiş, bunu biraz önce seyrettiğimiz videoda da gördük. Bu anlamda, örneğin siz AKOM'dan bahsettiniz, lojistik destek merkeziydi sanıyorum değil mi, bunlardan bahsettiniz, bunların ne olduğunu ben bir vatandaş olarak biraz biliyorum ama tutanaklara geçmesi adına biraz açabilir misiniz? Allah korusun, o gece başarılı olsalardı... Çünkü ilk hedeflerden birisi de Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğümüz ve burası ve bu birimler olmuş. Çok sistemli düşünülmüş bir şey. Bunlar ele geçirilseydi sonucu ne olabilirdi, bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz, birinci sorum bu.

İkinci sorum da videoda gördüğümüz kadarıyla... Evet "8 er vardı ekipte." dediniz, onların ne yaptıklarının çok farkında olmadıkları gibi bir şey söylendi ama gördüklerimiz de çok net yani kararlı bir şekilde saldırı var. Bir de o konuya biraz açıklık getirebilirseniz sevinirim.

Teşekkür ediyorum.

----- Tabii, belediyemiz stratejik öneme sahip bir kurum İstanbul'da. Onun için, sadece 3 nokta değil çeşitli noktalarımız da var, hizmet binalarımız ve farklı alanlarımız. Tabii "AKOM" dediğimiz Afet Koordinasyon Merkezi sadece Afet Koordinasyon olarak değil tüm İstanbul'un trafik yönetim merkezini kameralarla takip edip izlediğimiz stratejik bir nokta ve veri bütünlüğünü oradan biz elde ediyoruz ve onunla beraber tüm İstanbul'a farklı bir şekilde ulaşma şansınız ve müdahale etme şansımız var. Onun için, bizim için stratejik bir yer.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 7

İkincisi de tabii lojistik merkezi, herhâlde onlar sürdürülebilir bir süreçte böyle bir lojistik merkezini sağladığımızda buradan gerekli 10 bin, 20 bin kişilik veyahut da daha üst seviyede insanlara yiyecek ve içecek konusunda iaşelerini sağlayabilecek bir merkez olarak orayı da kendilerine hedef seçmişler. Yani oradan gıdalarını, AKOM'dan olayın strateji olarak takip ve izlemesini yapabilmelerini, ayrıca büyükşehir belediyesini de işgal ettikleri vakit de olaya herhâlde kendileri adına bir isim koyma noktasında burayı hedef olarak edinmişler. Tabii ki belediyeye gelen üst rütbeli subay, astsubay ve erlerle ilgili baktığımızda başlangıçta terörle ilgili bir müdahale gibi söylene de daha sonrasında bunlar aldıkları talimatlar doğrultusunda direkt olarak ateş etmeye ve insanların üzerine kendi silahlarını doğrultma noktasında hareket etmişlerdir. Onun için, bu çerçevede tabii sizler bu noktanın araştırılmasını yapacaksınız, bizler gördüklerimi ve o gece yaşadıklarımızı sizlere burada anlatacağız, karar sizlerindir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tabii, konunun biz genel çerçevede aydınlanması için bir araştırma yapıyoruz, o açıklamayı ifade edeyim. Mutlaka adli makamlarımız da zaten bu görüntülerin detayı, suçların şahsiliği prensibi içinde soruşturmasını yaptılar, yapıyorlar. Bunların yargılamalarını da izleyeceğiz hep beraber ama biz genel çerçevede bir araştırma komisyonunun yapması gereken sınırlar içinde, yargının da işine müdahale etmeden, Anayasa'nın 38'inci maddesini de göz önünde bulundurarak... O gece yaşananlar, bir de Fetullahçı terör örgütünün yapılanışı, işte stratejik kurumlarımızdan biri olan belediyelerimize, belediyenin personel veyahut da güvenlik veya bilişimle ilgili bölümlerine sızma konusunda çalışmalar olduğu anlaşılıyor, nitekim yargıda, Silahlı Kuvvetlerde, Emniyette olduğu gibi tabii ki ama siz de ifade ettiniz 849 personelin bu konuda ilişiği kesildi, gerekli işlemler yapıldı temizlik anlamında.

Şimdi, başka sorularımız da olacak arkadaşlar ama şöyle bir metot izleyelim diye düşünüyorum: Sanıyorum, Murat Bey'den başka...

----- Başkanım, emniyetten de bir arkadaşımız...

----- Geldiğimizde hâlâ çatışma devam ediyordu ama biz buraya gelmeden önce bizim Emniyetten arkadaşlarımız burada o çatışmanın içinde bulunan arkadaşlarımız vardı. Onlar da şu an buradalar, o akşam gazi olan arkadaşlarımız var, o arkadaşlarımızdan da burada olanlar var, bir de sivil bir gazimiz de şu an yanımızda, arkamızda, o da burada, o arkadaşlarımız buradalar. Eğer söz verirse onları dinleyelim. Bana söylemek istediğiniz...

BAŞKAN – Tabii, siz sırayla mikrofonu o arkadaşlarımıza uzatın.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ – Fatih İlçe Emniyet Müdürü olarak ben de bir sorunuz varsa cevaplayabilirim.

BAŞKAN – Soracağız ama önce arkadaşlarımıza siz sırayla söz verin.

----- Tamam, efendim.

Sivil gazimizden başlayalım isterseniz.

BAŞKAN – Tabii Müdür Bey.

----- Selamünaleyküm diyorum hepinize.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 8

BAŞKAN – Aleykümselam.

----- Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün ümmeti Müslümanların üzerine olsun diyorum.

O gece, ben saat on buçukta Fatih Camisi'ne namaz kılmaya gittim. On biri çeyrek geçe Fatih Camisi'nden dışarıya çıktım ve eve geldiğimde annemle beraber oturarak saat 00.29'da yani on iki buçukta Cumhurbaşkanımız –Allah ona zeval vermesin zaten, Allah'ın rahmeti bereketi onun üzerine olsun- televizyondan halkın dışarıya çıkmasını söyledi. Ben de bu arada 6-7 arkadaşımı arayarak -zaten ben Fatih Camisi'ne 100-150 metre yakınında oturan bir insanım- hep birlikte toplanarak saat bire yirmi kala veya bire çeyrek kala ilk önce Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binasına gittik. Eski Ahmediye Karakolunun olduğu yere kadar geldiğimizde bu arada bütün sokaklardan çoluk çocuk, insanlar o çağrının üzerine herkes hareket etmişti. Allah hepsinden razı olsun. Aşağıdan bir grup bize dedi ki: "İstanbul Büyükşehir Belediyesini almışlar." "Buradaki asayışı biz sağlamışız." diye haber geldi. Biz de o arkadaşlarımızla beraber büyükşehir belediyesine doğru hareket ettik. Biz tabii büyükşehir belediyesine geldiğimiz zaman takriben saat yaklaşık hemen hemen biri on geçe, biri beş geçe gibi olmuştu. Tabii büyükşehir belediyesinin önünde İtfaiye Parkı ve Saraçhane Parkı tarafında, iki park tarafında bir sürü insanlar vardı yani kalabalıktı, yaklaşık böyle 2 bin, 3 bin insan vardı. Yalnız biz ana caddenin ortasında yürümeye başladığımızda caddenin ortası boştu. Biz Taksim tabelası yakınında olan işaretin oraya kadar geldiğimizde önümüze bayraklı bir arkadaş çıktı, dedi ki: "Hacı ağabey, gitmeyin ileriye çünkü sizden on beş yirmi dakika önce vurulan çok arkadaş oldu." Bu arada onlar yavaş yavaş tekrardan böyle arada bir ateş etmeye başlamışlardı. Benim sağımda ve solumda ve park tarafında bir arkadaşımız – Bismillahirrahmanirrahim- buradan vuruldu.

BAŞKAN – Gözünün yanından.

----- Evet, tam şurasından vuruldu. Birkaç arkadaş da ayaklarından vuruldu. Biz bu sefer niçin yapıyorsunuz diye onlara şey yapmaya başladık. Onlar bizim önümüzde, yaklaşık 25 asker hepsi böyle sıra sıra dizilmiş, nişan almış vaziyette ateş etmeye başladılar. Biz onlara "Yapmayın, etmeyin diye böyle hani niçin yapıyorsunuz, niye vuruyorsunuz, Allah'tan korkmuyor musunuz?" diye böyle söylenirken... Çünkü bizim onlarla aramızda yaklaşık hemen hemen sekiz metre veya on metre gibi bir mesafe vardı. Bu hain askerler, bir de ayakta 2 veya 3 komutan vardı, onlar herhâlde yüksek rütbeli subaylardı.

----- Onlara asker elbisesi giymiş hainler diyoruz.

----- Evet, hainler yani siz daha iyi bilirsiniz ben belki konuşurken yanlış kelimeler kullanabilirim, siz düzeltirsiniz. Bu insanlar bir anda bir başladılar ateş etmeye, belki diyebilirim ki 100-150 tane mermi atmış olabilirler yani taramaya başladılar. O anda benim aklıma hadisi şerif geldi. Bismillahirrahmanirrahim La havle Vela kuvvete illa billahil tevekkel Allah Allah dedim, döndüm dönerken benim omuzumdan bir şey beni şak dedi vurdu yani beni böyle yerimden zıplattı dönerken. Belki de dönmeseydim belki benim kafamı uçuracaktı yani. Ondan sonra ben vuruldum, vurulunca tabii beni hastaneye getirdiler.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 9

----- Omuzundan vuruldun.

----- Tabii omuzumla tam boynum, şah damarıma yakın şurada hemen 2 santimlik bir şeyde zaten raporlarda da var bu. Daha sonra beni taşıdılar, Allah hepsinden razı olsun, bir sürü yaralı olanları da taşıyorlardı. Beni Medical Hastanesine getirdiler, şuurum yerindeydi. Ben Medical Hastanesinin içine girdiğim zaman -o bizim önümüze çıkıp da hani sakallı, bayraklı olan arkadaş dedi ya: "Gelmeyin, ileri gitmeyin sizden önce vurulanlar oldu."- içerinin kan gölü olduğunu gördüm, herkesin vurulmuş vaziyette yerlerde yattıklarını, duvarların kan olduğunu gördüm. Beni aldılar - o hastaneden, hepsinden razı olsun- hemen müdahale ettiler, tampon falan yaptılar, iğne falan vurdular bana. Ondan sonra, benim zaten o hastanede gördüğüm kadarıyla 3-4 kişi de şehit oldu orada, Allah gani gani rahmet eylesin. Benim gene böyle fazla, hani çok ağır durumum yoktu, daha kötü olan insanlar vardı, Allah onlara da şifa versin diyorum. Bu insanların yaptıkları resmen insanları öldürmekle alakalı davranışlardı. Ben bunları gördüm. Daha sonra beni Çapa hastanesine sevk ettiler, orada müdahale ettiler, oraya da yaralılar geldi. Bu arada Medical hastanesindeyken ben yaklaşık hemen hemen böyle yani yirmi-yirmi beş dakika sonra, serum falan vermişlerdi, polis arkadaşlarla, Allah hepsinden razı olsun, zaten onlar gelmeselerdi, çok daha insanı öldürürlerdi, yani insanları şehit eder, yaralılardı. Memur arkadaşların, ben hastanedeyken silah, çatışma seslerini duydum. Hatta ben içerideydim, böyle, arkadaşlar falan tekrar biz böyle şey yaptım, yere yattık, yaralı vaziyette böyle, hani camlar falan var ya, hastanenin camlarından gelmesin diye. Öyle bir şey yaşadım.

Allah şehitlere gani gani rahmet etsin diyorum, onların zaten makamları bellidir. Allah bu yolda da mücahit olanlara da Allah rızası için çıkıp da bu vatani kurtaranlara, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza ve sizin gibi değerli arkadaşlarımıza, değerli büyüklerimize ve polis teşkilatımıza, Hakan Müdürümüze de yaptığı şeylerden dolayı...polis arkadaşlardan da, hepsinden de Allah razı olsun diyorum. Evinde dua edenlerden, gelmeden de iştirak edenlerden Allah hepsinden razı olsun diyorum, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz. Çok duygulu olarak anlattınız. Tabii, biz, sizlere şükranlarımız, teşekkürlerimizi milletimiz adına ifade ediyoruz, Allah razı olsun, kahramanca bu yaptığınız direnişten dolayı.

Devam edelim, ondan sonraki arkadaşımız.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde Görevli Polis Memuru Davut Ergün.

BAŞKAN – Evet Davut Bey, Davut Bey değil mi?

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Davut Ergün efendim.

Öncelikle, şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

O gece, "huzur operasyonu" adı altında uygulamamız vardı akşam saatlerinde. Tüm ekipler Aksaray Meydanı'nda toplandık, yol araması yapacaktık. Ancak, uygulamamız iptal oldu. Sebebini de bilemedik. Daha sonra bir bilgi geldi, "jandarmanın köprüyü kapattığı" şeklinde. Biz

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 10

arkadaşlarla tabii bir kriter yaptık, ne olduğunu tabii anlayamadık, net bir bilgi yoktu. Beklemeye başladık. Sonra, köprüdeki bilginin doğru olduğu öğrenildi. Ayıyeten bir bilgi daha geldi, “çevik kuvveti tankların kapattığı” şeklinde. Tekrar anlayamadık. Anlayana kadar bir beş-on dakika zaman geçti, onun ardından sayın müdürlerimizden, devlet büyüklerimizden gelen talimatla yolları kapatmamız istenildi ve askeriyenin içerisinde bulunan FETÖ unsurlarının kalkışma yaptıklarını, polisin silahları toplamaya çalıştıkları şeklinde bilgiler netleşince ilçe emniyet müdürümüzün talimatlarıyla, il emniyet müdürlerimizin talimatlarıyla yolları kapattık. O arada “valilik binasının önüne askerlerin geldiği” şeklinde bir bilgi gelince, arkadaşlarımızla birlikte çok hızlı bir şekilde olay yerine gittik. Sayın ilçe müdürümüz, il emniyet müdür yardımcımız, hepsi oradaydılar. Orada pek fazla bir sorun olmadığını gördüm ve ilçe müdürümüzün talimatıyla başka bir noktaya yönlendirildik. Orada tedbir alınmıştı. Diğer noktaya geçerken büyükşehir belediyesinin önünde askerlerin barikat kurduğunu gördük efendim. Barikatı kurmuşlardı, ancak daha halk yoktu, sadece çevrede yürüyen vatandaşlar vardı. Bu arada, bizim otomuzu görünce uzaktan bize ateş etmeye başladılar seri bir şekilde.

BAŞKAN – Resmî oto muydu sizin?

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Sivil, sivil çalışıyoruz.

Ateş etmeye başlayınca, tabii, biz, telsizimizden haber merkezinden takviye birlikleri bilgilendirdik, ilçe emniyet müdürümüzü bilgilendirdik çok hızlı bir şekilde. Ferdî hareket etmemeye gayret gösterdik, çünkü kuvvet olarak çok yetersizdik, takviye birlikler istedik. O arada, Sayın Cumhurbaşkanı, tabii, zaman ilerledi, ilerlemeye başladı, diğer yerlerden hiçbir bilgimiz yok, basında yani televizyon falan olmadığı için veya herhangi bir şekilde bilgi gelmiyor diğer taraflardan. O arada, o bilgiler çerçevesinde takviye birlikler istedik.

Bu arada, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından dolayı halkımızın sokağa inmesiyle birlikte halkımızın büyük bir kısmının Vatan Caddesi’ne doğru ilerlediğini, valiliğe ilerlediğini duyduk. Ancak büyükşehir belediyesine fazla bir vatandaş topluluğu gelmediği için çok hızlı bir şekilde il emniyet müdürlüğünün önüne gidip orada halkın bir kısmını büyükşehir belediyesine yönlendirmeye çalıştık ve buna da başardık efendim büyük bir bölümünü ve sağ olsun, belediyemizden gelen bu büyük araçlarla, taşıma araçlarıyla birlikte barikatlar oluşturduk. Ancak, buna rağmen, askerlerin, hainlerin hâlâ halkımızın üstüne seri şekilde ateş ettiklerini gördük efendim, seri şekilde. Tabii ki, bunları, telsizimizden paylaştık. Yaralanan vatandaşlarımızı en seri bir şekilde sivil arabalara, sırtımızda, omzumuzda, kucağımızda, hangi araba denk gelirse, hastaneye ulaştırmalarını sağladık. Çünkü ambulansların gelmesinin mümkünü yok, polis araçları da geçemiyor, çünkü her tarafı barikatlarla kapattık. Çok ateş ediyorlardı, çok kötü bir geceydi ve takviye birliklerinin gelmesiyle, halkımızın da gayretleriyle, yanımızda dik duruşlarıyla hep birlikte püskürtmeye çalıştık ve püskürttük, bunu başardık efendim.

BAŞKAN – Siz yara aldınız mı?

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 11

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Ben yaralanmadım ama yanımdaki Deniz arkadaşım yaralandı, omuzundan sanıyorum bir...

BAŞKAN – Tabii, zaten, yara alsın almasın yani burada bu darbecilere karşı direnen bütün arkadaşlarımız bu olayın gazisidir. Yani ben sadece aydınlansın diye sordum.

Bir de, o gün “Bu darbecilere asla teslim olmayın, sonuna kadar direnin.” talimatı aldınız mı, amirlerinizden, üst müdürünüzden?

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Tabii, tabii. Yani kesin böyle bir talimat vardı ve Allah’ın izniyle de dimdik ayakta durduk efendim, bir tek geri adım atmadık.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Davut Bey, sağ olasınız.

--- Başkanım, eğer müsaade ederseniz, o gece özel kalemde görevli olan arkadaşımız vardı. Yani o da o katı canlı yaşadı, onun da bilgileri sizin için değerli olabilir.

BAŞKAN – Burada mı?

--- İsmail Bey.

BAŞKAN – Ha, tamam buyurun.

İSMAİL HAKKI ÖZTÜRK – Efendim, hoş geldiniz.

İsmail Hakkı Öztürk, özel kalemde nöbetçi gece sekreteriyim.

Darbe gecesi yaşadıklarımı özetleyecek olursam, aslında, o geceyi yaşamak istemiyorum ama devlete hizmet etmek adına anlatmam gerekiyor.

Saat on buçuk civarları televizyonda alt yazı geçiyor, henüz telefonlarım yoğun çalmaya başlamamış. Bir durum oldu. Alt yazılar geçiyor. NTV’den seyrediyorum. Bizim komuta merkezimiz “Askerler köprüyü kapattı ağabey, bir durum var galiba sana ulaşan bir bilgi var mı?” diye benden bilgi almaya çalışıyor. Henüz bir bilgi yok; valiliği arıyorum, valilik özel kalemi arıyorum, cevap alamıyorum. Yani nedir olay, Sayın Başkanım ve Özel Kalem Müdürüme, Sayın Genel Sekreterime bilgi arz etmem gerektiğini düşünüyorum ve bunlar bizim görevlerimiz zaten. Valilikten bilgi alamayınca Emniyet Özel Kalemi aradım, bir bayan arkadaş çıktı, şimdi ismini hatırlamıyorum, “Olağanüstü bir durum mu yaşıyoruz, ne var, nedir sorun?” dediğimde bana “Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz ve Birinci Ordu Komutanımız beraberler, herhangi bir durum yok, beraberler.” diye sadece kısa bir bilgi verdi ve telefonu direkt kapattı. Olağanüstü bir durum olduğu anlaşıldı. Bu sırada komuta merkezi bana şu bilgiyi geçti: “Ağabey, köprüler Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş tanklarla kapatılmış, AKOM merkezi askerler tarafından işgal edilmiş, buraya geleceği söyleniyor.

Tabii, Sayın Başkanımız yurt dışında olduğu için ona ulaşmaya çalışıyorum, özel kalem müdürümüze bilgi verdim, ama bize gelinmemişti. O arada özel kalem müdür yardımcıyla beraberdim. O arada, yani süre çok hızlı geçiyor, nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz, telefonlarımız yoğun çalışıyor, ona cevap vermeye çalışıyorsunuz, vatandaşlar arıyor, bilgi vermeye çalışıyorsunuz.

O arada, güvenlik arkadaşlar aşağıdan çaldırdı telefonu görüyorum ekranda “güvenlik” yazdığı için ona cevap verdim, “Ağabey, askerler geldi,

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 12

silahlarımızı aldı, yukarı çıkıyor.” dedi. Ben o arada hemen, müdür yardımcım üst düzey olduğu için, yani benimle çok muhatap olmayacaklarını düşünerek onu özel kalemden çıkarttım, tam o arada giriş yaptılar. Tabii, o arada giriş yaparken yoğun bir asker, yani daha sonra kameradan seyrettiğimize göre 7-8 civarında bir asker girişi var, silahlı, yani MG3 dediğimiz ya da G3 dediğimiz silahlarla giriyorlar. O arada ben içeri girer girmez kendilerine şunu söylüyorum: “Bu şekilde buraya giremezsiniz.” Tabii, bizi dinleyen yok, yani böyle yoğun bir şekilde giriyorlar. Ben de içeriye girdikten sonra, “Beyefendi, beyefendi, bu şekilde buraya giremezsiniz, burası devletin üst düzey protokol makamı, kesinlikle bu şekilde buraya giremezsiniz.” dedim, oradaki komutan ilginçtir, askerlere çıkmasını söyledi “Siz çıkın.” dedi. Bana dedi ki: “Kim var?”, “Ben varım...”, “Siz kimsiniz?”, “Ben nöbetçi sekreterim...” Bana “Sayın Başkanın makamı neresi?” dedi. “Burası buyurun.” dedim. “Burayı boşaltmamız gerekiyor...” Hemen merdivenlerden çıktık, sekreteryaya Sayın Başkanın makamıyla farklı bir bölümde, kendisi kendi silahını aşağıda bekleyen, özel kalemden bekleyen bir askere verdi yanlış hatırlamıyorsam, silahla, tüfekle yukarı çıkmadı. Yani benim olduğum birime, sekreteryaya tüfekle çıkmadı, ama beylik silahı şeyindeydi.

BAŞKAN – Tabancası yanındaydı.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Tabii, onu sonradan fark ettim, yani “Silahla giremezsiniz.” ifadesinden sonra, yani silahla girdiğini gördüm orada. Bana “Burayı boşaltmamız gerekir.” dediler.

BAŞKAN – Komisyon üyemiz Serkan Bey de bu arada geldi, Erzincan Milletvekilimiz.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Bana “Burayı boşaltmamız gerekiyor.” diye ifade kullandılar. Yalnız rütbeleri yoktu askerlerin. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani seçebileceğiniz bir rütbe yok.

BAŞKAN – Yani, üzerlerine giydikleri...

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – O kapatılmış, yani göremiyorsunuz.

BAŞKAN - Kapatılmış, yıldızını falan göremiyorsunuz, anladım.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Göremiyorsunuz.

Burayı boşaltmamız gerekiyor, burada kim oturuyor, kim var? Müdür yardımcımızın odasına bakmak istiyor, kafayı benim kapıdan çıkarıyor, diğer odaya bakmak istiyor. “Beyefendi, buyurun, yani bir şeyiniz varsa, kimse yok, bana sorun, ne istiyorsunuz, sorun nedir, bana söyleyebilirsiniz.” dediğimde “Burayı boşaltmamız gerekiyor...”, “Beyefendi, burası, devletin üst düzey bir makamı. Sizin talimatınızla ben burayı boşaltmam, ancak belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bana talimat verir ya da İstanbul Valisinin, ya da İçişleri Bakanımızın yazılı talimatıyla bana yazılı bir emir vermeniz gerekir. Ben burayı sizin talimatınızla ben boşaltmam...” Tabii, o orada bana güldü. Dedim ki: “Beyefendi, boşaltmam, yani ben sizin

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 13

talimatınızla... Siz kimsiniz? Yani ben niye boşaltacağım burayı? Yani beni burayı boşaltmak için...”

BAŞKAN – O anda bir darbe için geldiklerini biliyorsunuz da şuurlu mu söylüyorsunuz, yoksa farkında değil misiniz olayın?

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Hayır, ben farkında değilim. Yani, “Ben, neden burayı boşaltacağım, siz kimsiniz? Yani hangi yetkiyle, neden burayı bana boşalttırıyorsunuz?” diye soruyorum. Çünkü benim burayı boşaltmam için bana Sayın Başkanımın talimat vermesi lazım, “Tamam kapat orayı.” demesi lazım. “Ben, Sayın Başkanıma ulaşmak istiyorum.” dedim. Telefonu kaldırdım, Sayın Başkanımın telefonunu çevireceğim “Telefon edemezsiniz...” müdahale etmek istedi bana, yani direkt telefona, elime doğru müdahale etmek istedi. Tabii, telefonu kaldıramadık, çeviremedik. Sürekli makineler çalışıyor; yani sekiz tane makine var, sekizi de ayrı ayrı çalışıyor, yani odada bir telefon şeyi var ama...

BAŞKAN – Ziller çalışıyor, evet.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Evet.

Dedim ki beyefendi... Yani bana sürekli şunu söylüyor: “Burayı boşaltacağız. Acele edin, çıkın, acele edin çıkın.”, “Beyefendi nereye boşaltacağız...” O arada, Sayın Başbakan, şeyden telefonla bağlanmış “bir grup kalkışma” diyor. Biz de anladık tabii.

BAŞKAN – Odada oturduğun yerde de televizyon açık, bunu da duyuyorsun.

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAYIŞ BÜRO AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU DAVUT ERGÜN – Yani karşımda ekran var, onu duyuyorum ama anlayamıyorum, alt yazılı geçiyor. Yani tamam anlayamıyorum, bir grup kalkışma ifadesi kulaklarımda. Dedim ki: Beyefendi yani siz niye bana burayı boşalttırıyorsunuz? Bana şunu söyledi: “Zor kullanmak durumunda bırakmayın beni, ben burayı boşaltacağım. Eğer siz boşaltmazsanız ben burayı zor kullanarak boşaltacağım.” dedi. “Beyefendi, yani siz neye göre burayı boşaltıyorsunuz?”

-Tartıştınız yani, orayı biraz hızlı geçebilirsiniz.

-Yani kısacası çok böyle diyalog kuran biri değil, konuşmuyor. Sadece “Biz burayı boşaltacağız.” diyor. Sadece “Boşalt. Boşaltacağız, boşaltmazsanız zor kullanacağız.” Ama bir asker de hemen önümüzde -bir koridorumuz var bizim, iç koridor- orada gidip geliyor yani görüyorum onu. Bana, “Burayı boşaltacağız. Çıkacaksınız, çıkmazsanız zor kullanacağız.”... Tabii, o arada güvenliklerin ve etrafın sarıldığını camdan görüyorum, aşağıda görüyorum. Peki, neye göre boşaltacağız, burası devletin makamı. Yarın burada herhangi bir şey kaybolursa ben kime hesap vereceğim.

-O diyalogları biraz hızlı geçebiliriz isterseniz İsmail Bey.

-Yani sonuç olarak, Başkanın makamını açmam gerektiğini, orayı görmesi gerektiğini, içeride kimin olup olmadığını öğrenmek istedi. Dedim ki: Başkanımızın makamının anahtarı bende değil, onlar benim özel kalem müdürümde oluyor. Oysaki bizde ve onu ben cebime atmıştım yani masamın üstünde durur sürekli. Cebime attım, onların almasını engelledik orada. Sayın

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 14

Başkanın makamını zorladılar müdürümüzün kapısından ama giremediler, vermedik oranın anahtarını. Bizi, neticede dışarı aldılar. Bana şunu söyledi çıkarken: "Biz belediyeye el koymuyoruz, güvenliğini sağlayacağız. Sabah içeride kimse olmayacak. Sabah sekiz gibi yetkililer gelecek, belediyeyi teslim alacak. Biz sadece belediyenin güvenliğini sağlayacağız. Herkesi dışarı alıyoruz, siz de dışarı çıkın." Tabii, biz o arada dışarı çıkartıldık. Anahtarlarımızı aldık kendimiz de, Sayın Başkanımızın makamına girmelerine izin vermedik. Dışarı çıktık, aşağıda bizim nöbetçi garajda arkadaşlarımız var. orada sabahlayabileceğimizi düşünerek oraya geçtim ben, hemen binamızın altında. Orayı da boşalttıklarını gördüm. Oradaki nöbetçi arkadaşı da dışarı çıkartıyorlar ama ben belediyeyi terk etmem gerekir çünkü Sayın Başkanımın da anahtarları bende, mümkünse kalmam gerektiğini düşünüyorum. O arada bir tane araç aldım arkadaştan. Araçta konaklamak için hemen otoparka çektim ve orada konaklamaya başladım. İlerleyen zamanlarda, tabii, çıkarken buradan -onu belirtmem lazım- bu cephe, ön cephemiz bizim komple kapatılmış Şehzadebaşı'ndan ve Fatih tarafından gelen taraflara araçlar çekilmiş, askerler ön tarafa dizilmiş. Biz aracın içerisinde beklerken cep telefonum sürekli çalıyor, işte, müdürüm arıyor, yetkililer alıyor, onlara bilgi verirken orada askerler yani oradaki komutan geldi camıma vurdu "Sen buradan çıkacaksın, dışarı atacağız seni." dedi. Dışarı beni göndermek istiyor, ben itiraz ettiğimde sivil -bunun kayıtlara geçmesini istiyorum- hani polislerimiz cebinden kimliğini çıkarttığı zaman gümüş kabartma bir kimlik olur ya, kahverengi, sivil, montlu biri o çiçek banklarının üzerinden atlayarak "Sen çok oluyorsun, artık gitmen lazım yoksa kötü olacak." diye beni tehdit ederek oradan uzaklaştırdı.

Yani söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

-Evet, teşekkür ediyoruz İsmail Bey.

Başka var mı Hayri Bey.

-Başkanım, bir de güvenlik şefimiz var, o gece Fatih...

-Süremiz de epey uzuyor.

-İki dakikada o da bir anlatırsa biz tamamlamış olacağız.

-Tamam.

-Sayın Başkanım, saygıdeğer vekillerim; hoş geldiniz. Allah bize inşallah o geceyi bir daha yaşatmayı nasip etmez.

O gece saat 22.45'te Mehmet Tunç binaya geldi. 23.00'da da rütbeli yani üniformalı teröristler diyelim veya FETÖ'cüler, onlar geldiler. Saat 23.00'te geldiklerinde herhangi bir olay yoktu, işte, şüphe duyabileceğim bir şey yoktu. Daha doğrusu, Mehmet Tunç bize, görevinden dolayı, savunma sekreteri, yedi yirmi dört çalışma prensibi olan, bir de sivil savunma olduğu için askerle polisle sürekli irtibatlı olduğu için, bize, gelen askerlerin kötü niyetli, art niyetli olmadığını, herhangi bir sorun olmadığını, karşılık vermememiz gerektiğini söyledi. Biz de onun emriyle herhangi bir karşılık vermedik. Daha sonra ilerleyen saat dilimlerinde vatandaşlar bina önüne toplanmaya...

-Bunu söyleyen kimdi?

-Savunma sekreteri Mehmet Tunç.

-Az önce ismi geçen.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 15

-Evet.

İlerleyen saat dilimlerinde vatandaşların sadece hizmet binası önüne toplanmasıyla, işte askerlerin onların üzerine ateş etmesiyle biz bir olaylar olduğunu, bu olayların devlete karşı olduğunu anladık. Mehmet Tunç'a, karşılık vermek istediğimizi söyledik. Mehmet Tunç'un bize vermiş olduğu, o zamanki şeye göre, işte, onların sayılarının çok olduğunu, silahlarının ağır olduğunu, hepimizin öleceğini söyledi bize. Biz de onu şu şekilde algıladık tabii ki, Mehmet Tunç'un bunu söylemesinde: Bizi düşündüğü için, ölmemizi istemediği için karşılık vermememizi, mukavemet göstermemizi... Biz gayet Mehmet Tunç'un düşüncesinin bu şekilde olduğunu anlayarak karşılık vermedik ama saat iki buçuk civarı polis ekiplerinin gelip askerlerin üstüne yüklenmesiyle, işte, zırhlı araçlara gelip...askerlerin geri çekilmesiyle biz bunu fırsata çevirdik, Murat Yılmaz amirim ve güvenlik arkadaşlarımla beraber olaya müdahale ettik. B Blok girişinde 35 askeri teslim aldık, onların içinde sadece bir üsteğmen bize karşı geldi, onu da Murat amirimle beraber etkisiz hâle getirip emniyet güçlerimize arka kapıdan teslim ettik. Olay dört buçuk, beş civarı tamamen bitmişti. Rütbelilerden birkaç tanesi vuruldu, linç edildi o askerlerin içinde. Bizim kendi içimizden yaralanan olmadı. Saat on bir de B Blok ve A Bloktaki belediye çalışanları komple, askerler tarafından dışarı çıkarıldı; durum bundan ibaret.

-Evet teşekkür ediyorum.

"Orada birkaç tanesi vuruldu." derken burada darbecilerden ölü ele geçirilen oldu mu?

-Evet, bir tane ölü ele geçirilen oldu, bir tane de binanın yan tarafında halk tarafından linç edilen oldu.

-Başkanım...

-Evet, buyurun...

-Burada, tabii, hemen hemen sizlerin belki soruları olursa o sorularla beraber de cevap verebiliriz...

-Arkadaşlarımızın sorusu varsa kısaca alacağız.

-...ama burada, tabii, biliyorsunuz Mehmet Tunç isimli şahıs 1982 yılında belediyede çalışmaya başlamış ve o süreden beri çalışmalarını, işte, son, 15 Temmuz'a kadar devam ettirmiş. 2008 yılında da sivil savunma birimi organizasyon olarak kapatıldıktan sonra da, tabii ki, biraz önce Fatih'in söylediği gibi, asker ve emniyetten gelen istek ve talepleri bizlere iletir, biz de o çerçevede işte, asfalttır, peyzajdır, parktır, bahçedir neyse onları, bir şekilde ihtiyaçları karşıladığımız bir şahıs. Onun için, onun belediyedeki başlangıç tarihi 1982.

-Evet.

Manisa Milletvekilimiz, Başkan Vekili Sayın Selçuk Özdağ, buyurun.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım ve aynı zamanda 15 Temmuz akşamı demokrasiyi, millet iradesini içselleştirerek fedakârlık yapan çok değerli gaziler, mensuplar, görevliler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu yapıyla ilgili Hrant Dink öldürüldükten sonra Sayın Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı oraya bir Başbakanlık Teftiş Kurulundan insanlar gönderiyor; bir bayan, bir erkek. Ali Fuat Yılmaz'ı dinlemek istediklerinde

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 16

“Biz buraya Sayın Başbakanın talimatıyla geldik. Hrant Dink cinayetini araştıracağız.” dediği zaman, Ali Fuat Yılmaz “Hrant Dink cinayetini araştıracağını gitsin Balyoz ve Ergenekon davalarını takip etsin.” diyor. Sonra biliyorsunuz 2012 yılında 7 Şubatta MİT’e operasyon yapmak istediler MİT Başkanına karşı. Ardından da dersanelerle ilgili biliyorsunuz çok ciddi bir mücadele yapıldı bu yapıyla ilgili. Bu yapı, dersanelerin kapatılmaması için çok direndi. Sınav, Final ve ÖZDEBİR gibi üç büyük dershaneni sahipleri “Tamam, devletimiz bizim zararlarımızı tazmin ediyorlar, biz de kapatalım okullara dönelim, başka işler yapalım.” dediler. İçeride bu yapı bize “Evet.” dedi. Ben de o kanun tasarısı çıkarken arka planda görev alan arkadaşınızım, milletvekiliydim. İçeride “Evet.” deyip dışarıda “Hayır.” dediler. Büyük bir mücadele. Daha sonra biliyorsunuz, 17-25 Aralık ekonomi darbe yapmak istediler... Ahlaksız metotlarla, dinlemelerle... Hukuksuz metotlarla ve de aynı zamanda kendilerine yakışır tarzda, bütün askerleri, başbakanları dinleyerek böyle bir mücadele, daha sonra da, 17-25’ten sonra da biliyorsunuz 15 Temmuz hareketi oldu.

Benim sorularım şu, özellikle Sayın Genel Sekretere: 17-25’te Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yapıyla ilgili çok ciddi bir mücadeleye girdikten sonra, hatta devletin üst kademesi, biz de biliyorduk, şehrimizdeki valiyle veya yetkililerle, üst bürokratlarla görüştüğümüzde “Bu yapının üst yapısını tespit ediyoruz, yavaş yavaş tasfiye edeceğiz.” dediklerini de biliyoruz. 17-25 Aralıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı mı? Kaç kişiyle ilgili bir çalışma yaptınız? Yanılmıyorsam 20 bine yakın personeliniz var. 800 kişi 15 Temmuzdan sonra uzaklaştırılmış. Bu arada, bunlarla ilgili bir envanter çıkarttınız mı? Birinci sorum bu.

İkinci sorum; 15 Temmuz sonrası tutuklanan kaç personeliniz var ve bunlar üst düzey personeller mi? Bu görevden el çektirilen -gerek 800 personel gerekse de üst düzey personel- tutuklanan, kanun hükmünde kararnameyle memuriyetten atılan veya sizin görevden el çektirdiğiniz kişilerle ilgili referanslar kimlerdir, hiçbir çalışma yaptınız mı bu referanslarla ilgili?

Üçüncü olarak; Mehmet Tunç... Bu şahsın Fetullahçı –tırnak içinde söylüyorum- cemaatçi olduğunu -1982’de girmiş buraya, darbeden sonra girmiş, 1980 darbesinden sonra- biliyor muydu? Böyle temayüz ediyor muydu veyahut da kendini hep sakladı mı, çoğu zaman yaptıkları gibi bir takiye metodu mu izledi? Dikkat ettim, “Askerlerle bizim aramızda bir diyalog kuruyor.” dedi Sayın Genel Sekreter, bununla ilgili... Bir de oğlu da buraya girmiş, onun referansı kim? Bunu da merak ediyorum. Üst düzeyde atılan kişilerle ilgili de referanslar kimlerdi? Var mı üst düzeyde bu belediyede görev yapıp bu şekilde... Bunlar bir takiye mi yaptılar, kendilerini sakladılar mı? Biliyor muydunuz?

Ve buralardaki konuşmalarından... Özellikle 17-25’ten sonra, biliyorsunuz bunlar tamamen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK PARTİ iktidarına karşı bir savaş başlatmışlardı. Hatta, bunlar hep yürüyen arabaya bindiler hayatları boyunca, 1969’tan itibaren duran otobüs duraklarında hiç beklemediler, iktidarlara iyi geçindiler; Özal’la, Demirel’le, Türkeş’le,

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 17

Ecevit'le, Baykal'la yani hep iktidarlarla beraber olmak... İlk defa olarak duran bir arabaya binmişlerdi, biliyorsunuz 7 Haziran... 30 Martta başladı bu, Birgül Ayman Güler'in de ifade ettiği gibi. 30 Martta CHP'yi desteklediler, 7 Haziranda CHP ve HDP'yi desteklediler, 1 Kasımda da aynı şekilde.... Burada da böyle çalışmalarını yaparken -bir noktada- duydunuz mu bunları?

Teşekkür ederim, sağ olun.

-Buyurun Hayri Bey.

-Şimdi, tabii, sorularınızla biraz önce Belma Hanımın sormuş olduğu sorularla da beraber birleştirerek ben tekrar cevap vereceğim.

17-25 Aralık değil, bu daha önce Gezi kalkışmasıyla başlayan bir hareket biliyorsunuz. Gezi kalkışmasında çadırların yakılmasıyla ilişkilendirmek gerekiyor. O süreçten itibaren -ben şahsen İETT Genel Müdürüydüm o zaman- Gezi olaylarıyla beraber bu tarzdeki yapılanmaların hem siyaseten veyahut da farklı açıdan ne boyutlara geleceğiyle ilgili daha önceki tecrübelerimize dayanarak da biz tedbirlerimizi farklı bir şekilde aldık, sadece Büyükşehir Belediyesinde değil biraz önce söylediğimiz gibi bağlı kuruluşları ve iştirak şirketleriyle beraber.

Tabii, 17-25 Aralık süreciyle başlayan kalkışma -o da bir kalkışma, sizler çok daha iyi bilirsiniz- neticesinde de bizler, almış olduğumuz talimatlar ve yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Belediyemizin üst düzey yönetiminde olan veyahut da yönetim kademelerinde olan veyahut da alt düzeydeki yönetim kademelerinde olan arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıp onları görevden aldık. Tabii ki, devlet memurluğunda görevden aldıktan sonra A noktasından B noktasına bir şekilde aktarıyorsunuz ama 849 kişi içerisinde yapmış olduğumuz çalışmada bunları da bir şekliyle görevden ihraç etmiş olduk. Tabii, bununla ilgili tutuklama sayılarını sizlere daha sonra ben vereyim, şu anda elimde herhangi bir bilgi yok ama bizler bu tespitlerimizi sadece 15 Temmuzdan sonra değil 15 Temmuz öncesinde... Çünkü Gezi kalkışmasında da Çadırların yakılmasında emniyet, zabıta tarzındaki ilişkilerde de biz elde ettiğimiz şüpheler doğrultusunda ilgili birimlerin nasıl bir tedbir aldığı ve onunla ilgili yapmış olduğumuz soruşturmalar neticesinde de oradaki arkadaşlarımız veyahut da üst düzeydeki onların bağlı olduğu arkadaşları da o süreçte belediyemiz tarafından görevden alındı. Tabii ki bunlar 1965'te başlayan süreçle bir yapılanma içerisinde hareket ederken, biraz önce Başkanımız sordu, o geceyi belediye önünde yaşamış bir insan olarak şunu söyleyeyim: Bunların hedefi vatandaşı korkutmak değil, vatandaşı öldürmek üzere kurulmuş bir yapı ve direkt olarak onların üzerine sıkılmış kurşunlar ki bizlerin de kenarından geçen bir sürü mermi çekirdeği oldu. Bunların hedefi korkutmak olsaydı kurşunlarını veyahut da tabancalarının tüfeklerini havaya sıkarlardı. Bunlar direkt mevzilenip, vatandaşın üzerine sıkıp onları ölümler korkutmaya veyahut da ölümlerle belediyeyi boşaltmaya veyahut da buraları işgal etme üzerine kurulu bir sistem olduğunu ifade etmek istiyoruz. Tabii ki durakta bekleyip beklememe de, bu da bizlerin, insanların zafiyeti olabilir. Onun için inananlar ve müminler aynı delikten iki defa ısırılmaz diyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016

Saat :12.00

Kayıt: Arş.Drb

Stenograf :

Uzman : Sayfa: 18

Zekeriya Bey, buyurun.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri, değerli basın mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok değerli çalışanları, değerli gazi arkadaşlarım, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tabii, İstanbul Büyükşehir Belediyesi müthiş bir belediye yani çok büyük ve güçlü bir belediye. Aynı zamanda da hem darbe gecesi, darbe gecesinden sonra da gerçekten büyük başarılar imza attılar. Tabii, ben Esenler Belediyesinin nasıl olduysa telefon zincirindeyim, artık birçok belediyeyi Belma Hanım ama bana o gecedan itibaren her gece Esenler Belediyesinden, Tevfik Göksu'dan mesajlar geldi: Şurada şöyle var, halk oraya gidiyor diye.

Şimdi, belediyelerimizin görevleri arasında, tabii, siz 20 milyona yaklaşan bir şehrin altyapısının, suyunun, trafiğinin, çöpünün, imarının yanında bir de yeni bir görev eklendi, darbelere karşı durmak, dik durmak, direniş. Bu da artık belediyelerimizin görevi oldu. Gerçekten son darbe girişiminde İstanbul Belediyemizin ve diğer Türkiye'deki tüm belediyelerin ciddi bir direnişi oldu, halkın örgütlenmesinde, tankların çıkışının, askerlerin çıkışının engellenmesinde ciddi bir direniş oldu. Ben bu anlamda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Çünkü gerçekten bu bir darbe girişimi değil arkadaşlar, yani 3-5 tane çapulcunun, askerinin yaptığı bir darbe girişimi değil, iki bin yıllık milletimizin, devletimizin tarihten silinmesinin ve yok edilmesinin bir işgal girişimidir bu; bu ülkeyi anahtar teslimi birilerine ihaleyle teslim etmenin kalkışmasıydı. Allah razı olsun diyorum. Yalnız bir şeyi çok merak ediyorum, o da şu: Şimdi, sizin MOBESE'niz var, AKOM'unuz var. Bu şeyler valilikle ve emniyetle koordineli mi? Yani sizin kamera kayıtlarınızı valilikteki arkadaşlar, oradakileri siz görüyor musunuz? Bu koordinasyon var mı? Yoksa da bunu not alın lütfen yani olması gerekiyor kanaatindeyim.

Bir diğer nokta da Sayın Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter Yardımcılarımız da burada, ben bazı arkadaşları da tanıyorum. Şimdi, biz az önce bir gazi kız kardeşimizin evine gittik. Onun bir talebi oldu. Birçok şehidimizin kanları, organları, parçaları buradaki Saraçhane Parkı'nda bu bölgede kaldı. Bu bölgeden geçerken bu anı tekrar yaşıyorlar. Saraçhane parkının olduğu bölgede bir anıt mı olur, artık, adı nasıl değiştirilir, o konuda bir çalışma yaparsanız, iletirseniz Değerli Başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize, memnun oluruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu direnişinizden dolayı. Tebrik ediyorum sizleri aynı zamanda.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Hüseyin Kocabıyık, İzmir Milletvekilimiz, buyurun efendim.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ben de İstanbul Belediyemizi, bütün personeliyle, o gece gösterdikleri, ortaya koydukları mücadele ruhundan dolayı tebrik ediyorum. Benim merak ettiğim bir şey var. Hani biz Darbe Komisyonunun görevlerinden bir tanesi hem FETÖ darbe girişimini araştırmak hem bundan sonraki önlemler üzerinde durmak, belirlemek.

Şimdi, mesela, Ankara'da bazı önemli kurumlara, işte, birtakım yeni uygulamalar yapıyor, işte silahlar konuşuyor çatısına falan. İstanbul

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 19

Belediyesinde de böyle bir faaliyet var mı? Bunu merak ediyorum. Yani birtakım silahlar hani... Dolayısıyla yeni bir güvenlik anlayışı... Güvenlik anlayışınızı herhâlde gözden geçiriyorsunuz ve böyle bir ihtimali, böyle bir ihtimalin her an yaşanabileceğini göz önünde tutarak.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey.

Bir toparlarsanız Halil Bey, sorularımız da bitmiş oldu böylece.

...- Ben biraz önce yarım kalmaması açısından Selçuk Bey'in sormuş olduğu soruda Mehmet Tunç'la ilgili, nasıl gizlendiğiyle ilgili bir çalışmaya baktığınızda, sorduğunda, tabii, böyle bir emareyi bulmak çok da mümkün değil onunla ilgili çünkü bu Fetullahçı terör örgütüyle bir ilişki içerisine, ne düzeyde var, ne şekilde var, onu tabii tam olarak bilemiyoruz. Bu ikinci şeyin yarım kalmaması açısından, tüm bu atılanlarla ilgili birinci, ikinci ve üçüncü derece referanslarına kadar hepsinin gidiyoruz ve onunla ilişkili bizim bir ekibimiz var. bu ekibimiz hem çalışmalarını farklı boyutta da sürdürüyorlar... O sorulara bir şekilde cevap vermiş olayım.

Tabii, diğer vekilimizin sormuş olduğu soruda da bizim kameralarımızla ilgili, ilgili birimlerin linkleri var. O linklerden vermiş olduğumuz şifrelerle onlar o linklere girip oradan o görüntüleri istediği şekilde, İstanbul'da hangi kameramız varsa onlar oradan onları alabiliyorlar.

...- Valilik görevlileri.

...- İki birim bunu alıyor, bir tanesi emniyetimiz, diğeri de istihbarat. Onun için bu noktada bizler sürekli olarak irtibatlarımızı o şekilde, o dönemde de, daha öncesinde de onlarla kuruyorduk. Tabii ki o süreçte, baktığımız zaman da sadece olayı belki de yönetim olarak değil, bir itfaiye eriyle beraber, bir zabıtayla beraber ben caddelerde nasıl çalıştığımızı çok iyi biliyoruz. Onun için en alt kademedeki işçiden, en üst kademedeki yöneticiye kadar o gece etkin, herkes bir rol oynadı ki benimle beraber hareket eden bir İstanbul Milletvekilimiz ve Meclis üyelerimiz de ve bürokrat arkadaşlarımız da vardı.

Tabii ki bu noktada baktığımız zaman bizler biraz önce sayın vekillerimiz de söyledi, tüm araçlarımızı etkin bir şekilde hem kışlalara veyahut da ilgili yerlere yönlendirirken bizim çeşitli simülasyon çalışmalarımız var; deprem simülasyonu, sel simülasyonu, yangın simülasyonu, tabii, darbeye ilgili bir simülasyon çalışmamız yoktu ama onun da bir şekilde gerçeğini görmüş olduk. Onun için hem AKOM'da hem güvenlik birimimizle ilgili hem de ayrıca tüm kullandığımız araç ve gereçlerle ilgili bir yeniden yapılanma sürecinde bir çalışma içerisindeyiz. O noktada kameraların daha etkin yönetilebilmesi açısından da farklı bir kent yönetim merkezi kurma çalışmamızı da başlatmış olduk.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.

...- Saraçhane Parkı'yla ilgili...

...- Kusura bakmayın, ben not aldım ama... Bu Saraçhane Parkı ve karşımızdaki park ve Fatih Sultan Mehmet heykelinin olduğu parkla ilgili ve bu alanla ilgili bir anıtların çalışmamızı da Etüt ve Projeler Dairemiz yürütüyorlar ve sadece anıt noktasında değil, isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili de bir çalışmamız var. Önümüzdeki caddenin ismini de Şehzadebaşı Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ne çevirdik. Biliyorsunuz,

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 20

Vezneciler Kız Yurdu'nun orada da 16 Mart Şehitler Caddesi var. 16 Mart Şehitler Caddesi de İngilizlerin İstanbul'u işgalinde bir karakol baskınında şehit verdiğimiz vatandaşlarımızın anısına, adına verilmiş bir caddedir.

BAŞKAN – Buyurun Emine Nur Günay Hanım.

EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – O gece gerçekten bir sürü kahraman var. Burada arkamızda oturan çok değerli emniyet mensubu polislerimiz var. O gece sanıyorum burada oldukları için onlar da bir grup adına belki kısaca bir şey söylemek isterlerse, nasıl takdir edersiniz?

BAŞKAN – Hayhay. Ben zaten Hayri Bey'e bırakmıştım. Arkadaşlarımızdan...

...- Tabii, Emniyet Müdürlüğümüzdeki arkadaşlar adına bir arkadaşımız konuştu, güvenlikteki şef arkadaşımız bizim adımıza konuştu ama sizlerin soruları olursa tekrar onları konuşturabiliriz.

FATİH ASAYİŞ BÜRO POLİS MEMURU DENİZ YILMAZ – Başkanım, önce Davut Ağabey'e bir sorunuz vardı, emniyetin o günkü şeyiyle ilgili, işte teslim olun veya olmayın arasında bir şey var mı diye. O günkü... Mesela bizim telsiz kayıtları hiçbir zaman silinmez zaten, bunu şey yapabilirsiniz. Haber merkezimizde o gün sık sık aralıklarla "Hiçbir polis silahını vermeyecek, silah namustur." şeklinde bir anonsları mevcuttu. Yani polis olsanız bu anonsun ne demek olduğunu anlarsınız zaten.

İkincisi, efendim, burada bir video izledik olayın başında. Videodan, şöyle bir şey, insanda bir kanı oluyor, sanki Büyükşehir Belediye ele almaya çalıştı, buradaki güvenlikler çalıştı, polisle birlikte şahısları aldılar. Oysa biz o gün burada çatışma anını gördük, çatışmayı yaşadık. Şehit vatandaşlarımızı gördük. Bence bu konu biraz eksik kaldı.

BAŞKAN – 17 şehidimiz var, vatandaşımız.

FATİH ASAYİŞ BÜRO POLİS MEMURU DENİZ YILMAZ – Kesinlikle, 17 şehidimiz, efendim, bir de çok sayıda yaralımız vardı ve o gün burada şunu gördük: Ben bizim vatandaşımızın bu kadar cesaretli olduğunu bilmiyordum. O gün bunu burada gördüm yani.

BAŞKAN – Tarihe not düşüyor. Teşekkür ederiz, çok önemli bir şey.

Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

FATİH ASAYİŞ BÜRO POLİS MEMURU DENİZ YILMAZ – Sizden de razı olsun efendim.

BAŞKAN – Zaten girişte de bu 17 şehidimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimize ve bütün şehitlerimize Fatiha okuduk, rahmetle andık. Hepsinden Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Ama milletimizin bu kahramanlığını belki de sizin de söylediğiniz gibi millet olarak hepimiz bir kez daha gördük ve yaşadık.

FATİH ASAYİŞ BÜRO POLİS MEMURU DENİZ YILMAZ – Şöyle bir şey oldu efendim: Mesela biz darbe görmedik, yaşımız yetmiyor, ben 32 yaşındayım. Darbe görmedik ancak okuduk, izledik, her şeyde bir hayır vardır derler. Biz de en azından şunu gördük: Bu nesil, bizden sonra gelen nesil, yani bu yetişen nesil döneminde bir daha darbe olamayacağını gördük.

BAŞKAN – İnşallah, inşallah.

Peki, teşekkür ediyorum.

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 21

...- Diğer arkadaşlarımız da hep beraber büyük bir mücadele içinde bulundular. Sayın İl Emniyet Müdürümüzün önderliğinde bütün emniyet teşkilatımız, özellikle Fatih ilçesi biraz yoğundu; Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü. Ve bütün ekiplerimizle beraber, bütün şube ve bütün personelimizle beraber cansiparane bütün görevlerini en iyi şekilde yaparak gerekli mücadeleyi yaptılar Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Allah razı olsun.

Buyurun.

BEKİR DEMİRYÜREK (FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) – Başkanım, o akşam, biz Valilik binasını ilk başta bu askerî kamuflaj giymiş teröristlerden temizledik. Biz buraya geldik, belediye binasında, görüntülerde de izledik. Otoparkta kamuflajın üstüne sivil mont giyip kaçmaya çalışan yüzbaşıyla, ben ve bir arkadaşım, biz yaklaşık beş dakika çatıştık. İlçe müdürümüz de yanımızdaydı. Benim burada belirtmek istediğim asıl olay şu Başkanım: Bu insanlar öldürmeye geldiler. Ben onu sağ ele geçirdim. Öldürebilirdim, öldürmedim. Öldüremedim çünkü benim o üniformaya saygım çok fazla. Ben doğuda, güneydoğuda da görev yaptım, çok çatışmaya girdim. Ben bu kadar soğukkanlı insanlar görmedim. Silahını teslim alıyorum, G3'ünü teslim alıyorum, kamuflajının yan cebindeki telefonunu vermiyor Başkanım. Vuruyorum, telefonunu alayım diyorum, kırmaya çalışıyor, telefonunu vermiyor.

...- Sırrını vermek istemiyor.

...- Böyle bir inanmışlıkla gelmişler Başkanım. O bize ateş ediyor G3'le, benim mermim bitiyor, Deniz arkadaşımın belirttiği çok güzel bir nokta var: Otoparkın giriş kısmında biz içerideyiz. Benim tabancamda on beş tane mermim var, bir de yedek şarjörüm var, elde otuz tane mermim var. Bitti. Ben kapıya gidiyorum, bir tane polis arkadaşımın mermi alamıyorum. Şarjörümü veriyorum. Sivil vatandaş doldurdu verdi bana şarjörümü. bir sonraki nesle ben bunu anlattığım zaman...

...- ...

...- Yani Başkanım, şu şekilde, hani hepimiz o akşam herkes çatışmaya girdiği için yani hani mermi azaldı, mühimmatımız yok ama bir şekilde bir yerlerden hep bize mühimmat geldi yani hani...

...-...

...- Tabii ki.

Yani bu şekilde bir dayanışma içerisinde oldu her şey.

BAŞKAN – Çok güzel bir konuya işaret ettin, kayıtlara geçti, teşekkür ediyoruz. Yani sanıyorum bu spot cümle “Onlar bizi öldürmeye geldi ama biz o elbiseye saygımızdan yine de orada silah kullanıp onları öldürmedik.” Yani buradaki hukuka saygılı, onurlu, merhametli duruş ile teröristlerin duruşu arasındaki farkı ortaya koydun, çok güzel oldu. Zaten, ben toparlama cümlemde de ifade edecektim, tabii ki darbecilerle mücadelede “asker” diyerek geçiyoruz ama onu düzelterek o gün için asker elbisesini giymiş Fetullahçı teröristler, o teröristler yoksa biz komisyonumuzda, arkadaşlar, gazi albaylarımızı dinledik, kışlaların için de de bunların nasıl belediyemiz iş makinelerini kışla önlerine koyup çıkmasını engellediyse kışla içinde de vatanına, milletine, siyasi otoriteye, Hükûmete bağlı askerlerimiz,

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 22

subaylarımız aynı mücadeleyi verdiklerini, parmağını kaybeden, yaralanan gazilerimizden Komisyonumuzda dinledik. Bu yanlış bir anlaşılma olmasın diye de ifade ediyorum hem kahraman polislerimizin duruşu, özel güvenliklerimizdeki mücadele, kamu personelimizin mücadelesi, elbette ki vatandaşımızın o 17 şehidi burada sadece vermişiz, toplamda 248 şehidimiz var, 2 binin üzerinde gazimiz var, tekrar biz hepsini şükranla, minnetle anıyoruz.

Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya parmak bastın, tutanaklara geçti. Allah razı olsun.

Evet, diğer arkadaşımız...

POLİS MEMURU MEHMET GÜLER – Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde çalışıyorum.

Ben sizin huzurunda İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'a ve İlçe Emniyet Müdürümüz Hakan Müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum.

O günkü tahsis kayıtları, Deniz Ağabey'in ve Bekir Ağabey'in de söylediği gibi hani silinmeyecek bir şekilde kayıta. O gün Mustafa Müdürümüzün bize telsizden verdiği talimatlar, Hakan Müdürümüz de zaten İBB'ye, buraya ilk geldiğimizde aradan onun talimatlarıyla tekrardan buraya beraber geldik, birazdan konuşacak Hayri Ağabey de yanımızda gazi oldu, yaralandı. Söylenecek fazla bir şey yok. Ölmek için güzel bir gündü, bu millet için gerçekten ölünecek bir gündü, olmadı, başka zaman inşallah.

BAŞKAN – “Millet için ölmeye hazırız.” diyoruz. Allah razı olsun.

POLİS MEMURU HAYRİ GÜRBÜZ - Fatih Devriye Ekipler Amirliğinde görevliyim. 15 Temmuz gecesi de normal mesaimdeydim, sorumluluk mıntıkamda Vatan Caddesi de vardı. Darbenin ilk başlarında Vatan Caddesi'nde görev başladım, gece saat iki-iki buçuğa kadar komutadan verilen görevleri yerine getirdim, iki buçukta haber merkezinin anonsuna istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne gittik yani haber merkezi “Bu haberi duyan bütün polisler belediye önüne gitsin, belediye önünde sıkıntılı bir durum hâlâ devam ediyor, oraya gitsinler.” dediler. İki buçuk civarı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne geldim, saat üç-üç buçuk arasında da burada bu darbecilerin en başındaki albay rütbesi –sonradan öğreniyorum bunu çünkü rütbesini görememiştik- onları teslim almak için bir 4-5 arkadaşla beraber yanlarına kadar gidip silahlarını istediğimizde silahlarını vermemeleri üzerine orada bir hengâme oluştu, vatandaşlar da yanımızdaydı bize destek için gelmişti, o karışıklık içerisinde sırtımdan vuruldum, gazi oldum.

Allah bir daha ülkemize 15 Temmuz gibi herhangi bir gece yaşatmasın inşallah. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.

Yakın atışla mı oradaki darbecilerden birisi...

POLİS MEMURU HAYRİ GÜRBÜZ – Yanımdan evet.

BAŞKAN – Peki, onu diğer görevli arkadaşlar etkisiz hâle getirip teslim değil mi o anda?

POLİS MEMURU HAYRİ GÜRBÜZ – Teslim aldılar, evet.

BAŞKAN – Ama, ona atış yapılmadı, değil mi?

POLİS MEMURU HAYRİ GÜRBÜZ – Yani vurmak elimizdeydi, imkânımız da vardı. Şimdi, birincisi, biz bu konuda bu kadar tecrübeli değiliz

T B M M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 23

yani yeni memurum ben, hayatımda hiç çatışmaya da girmemiştim o güne kadar, hele ki hayatım da hiç adam da öldürmedim yani öldürebilecek o ana kadar bir şeyim de yoktu ama bundan sonra böyle bir şey olursa tutumuz farklı olur.

BAŞKAN – Tecrübe oldu artık. Darbecilere geçit yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.

Var mı başka arkadaşımız?

...- Bir gazi olan komiserimiz de Ayhan Komiserimiz gazi oldu. Hemen onunla da kısa bir şekilde...

KOMİSER AYHAN – Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koruma büroya bakıyorum.

Ben de Hayri arkadaşımızla birlikte aynı yerde yaralandım, aynı şahıs tarafından. Sonradan teşhis ettik. Bu şahıs zaten, 3 asker, teslim olmaya geliyorlardı ... caddesi tarafından çıkış kapısından, aniden belindeki silahı çıkararak bize ve vatandaşlara ateş ederek yaralanmamıza sebep oldu. İsmi Zeki Demir, kendisi de yaralıydı zaten. Öldürme imkanımız var mıydı? Hukuk versin cezasını, öldürebilirdik ve yüzünde, hiç unutamayacağım, kin vardı, kin, kin dolu bir yüz ifadesi vardı şahsın.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.

...- Tamam, Başkanım, bitti.

BAŞKAN – Çok değerli Meclis Komisyonu üyelerimiz, Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreteri, Emniyet müdürümüz, değerli polislerimiz, gazilerimiz, arkadaşlar; şurada iki saatlik bir süre aşağı yukarı geride bıraktık, gerçekten 15 Temmuz âdeta bir daha yaşadık. İfade ettiğimiz gibi bizler özellikle mahallinde bu dinlemeleri yapmak suretiyle iki hususu bir arada gerçekleştirmiş oluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” diyoruz, o Meclisin de bombalandığı, işte Belediye Başkanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Vatan’da Emniyet müdürlüğümüz yani pek çok müessesemizin bu darbeciler tarafından bombalandığı, bu kadar şehit verdiğimiz bir olayı araştırmak, soruşturma yapmıyoruz, bu, savcılıkların, adliyenin işi, araştırıp alınması gereken önlemleri tespit etmeye gayret gösteriyoruz. Onun için, inanın şu anda bir gazimizin, bir polisimizin, bir Emniyet müdürümüzün buradaki söylediği cümleler tutanaklara geçiyor, bunları birer birer değerlendireceğiz. Dünyada çıplak elleriyle tankların önüne çıkıp da darbe önleyen başka millet yok. Allah’a şükür bu anlamda, demokrasiyse demokrasi, hukuk devletiyse hukuk devleti, insan haklarıysa bakın, dersini veriyor benim polisim, “O an öldürebilirdik ama öldürmedik, hukuk versin dersini.” diyor. Türkiye’yi insan haklarını ihlal etmekle suçlayanlar utansın. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız işi adalete ve yargıya havale ettikten sonraki bölümde çok açık ve net konuştu “Artık bundan sonra teröristlerle ilgili, yargıya kimse müdahale etmesin, kimse de benim için şefaathçi olmaya gelip birileri için araya girmesin, hukuk dersini versin.” dedi. İşte burada hepimizin korumaya, kollamaya çalıştığımız hukuk devletinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, ilkeleriyle yeniden hâkim olması için, demokrasinin devamı için milletimizin iradesiyle, egemenliğiyle yine geleceğini tayin etmesi ve milletimizi darbeciler, vesayetçiler değil, milletin seçtiklerinin yönetmesi için el birliğiyle

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih : 12/12/2016 Saat :12.00 Kayıt: Arş.Drb Stenograf : Uzman : Sayfa: 24

bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Amacımız bu. Şahsi bir şeyimiz hiçbirimizin olamaz. Burada da Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımız, polisimiz, gazilerimiz, hepsinin bu kahramanlık destanlarını, hikâyelerini, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçirdiniz.

Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımız adına.

Tarihî bir görev olarak biz bunu görüyoruz, onun için buradayız ama şuna inanıyoruz, sözlerimi tamamlarken, bu aziz millet, ecdadından emanet aldığı bu aziz vatani inancımızla, ahlakımızla, bütün değerlerimizle geleceğe bir bütün olarak intikal ettirmek, böldürmeden, parçalatmadan, bayrağımızı yere düşürmeden bu mücadeleyi sonuna kadar götürme kararlılığıyla çalışmalara devam edeceğiz. Siz burada çalışacaksınız, seçtikleriniz Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışacak. Hukuktan ayrılmadan ama gerekli dersleri de vererek, öyle “demokrasi” deyip, “hukuk” deyip de teröristlerle iş birliği yapanları aramızda barındırmayacağız, onlara fırsat vermeyeceğiz, istismara, takiyyeye, aldatmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda da her vatandaşımızın üzerine görevler düşüyor, bunu paylaşacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Sitem etmek, yakınmak bunlar kolay ama bire bir üzerimize düşen vazifeleri yaptığımızda inanıyorum ki Cenabıhakk'ın nusreti, yardımı bizimle olacaktır. Tarihte bunun örneklerini gördük, işte son olarak Marmaris'te bir otelde kısıtıp da öldürmek istedikleri Cumhurbaşkanımız Allah'ın nusretiyle, yardımıyla İstanbul'a indi ve buradan darbe karşıtı duruşu sevk ve idare etti. Dün akşam Atatürk Havalimanı'ndan bunu arkadaşlarımız anlattı bize, onun örneklerini, görüntülerini gösterdiler. Demek ki Cenabıhak yanımızda ise gerisi kolay. Onun için, Cumhurbaşkanımızın şu sözü çok önemli: “Biz Hakk'a ve halka dayanıyoruz.” Hak, ve halk bir arada, inşallah, bu sağlam dayanaklarımızla ülkemizi daya iyi günlere, daha ileriye götüreceğiz.

Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz.

Biz programımıza devam edelim. Burada bir saat de aştık, öyle değil mi? Ama, olsun çok önemli sözler kayda geçti, tarihe not düştünüz.

Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.