

# T B M M

## Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

### İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 1

Öncelikle hoş geldiniz, basın mensubu arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Vatan Caddesi'nin bizdeki ismi "Vatan" diye söyleriz, Vatan'a gidelim, Vatan'da buluşalım, Vatan'a buyurun. "Vatan" kelimesi bizim, Vatan Emniyet Müdürlüğü diye geçer burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Biz yön vereceğimiz zaman Vatan'a buyurun, Vatan'da görüşelim, Vatan'da konuşalım deriz. O gün ben tabii çok heyecanla köprüye gittiğimde il müdür yardımcısı, bir de şube müdürü arkadaş "Biz de gelelim." dediler, önce gelin dedim sonra aklıma Vatan geldi. Vatan çok önemli arkadaşlar, siz Vatan'a dönün dedim. "Vatan" kelimesi iki anlamıyla burada çok önemli oldu, o müdür yardımcısı arkadaşımız ve şube müdürü arkadaşımız ve diğerleri döndü, Vatan savunması yaptılar. Burada o gece için önemli olan birkaç nokta var, yine yaşayan arkadaşlar burada, anlatacak. Bir tanesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir odasının ele geçirilmesi bizim bütün şevkimizi kırardı. Şöyle düşünün, o telsizle konuşan bir asker var, o askerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şubesine oturduğunu düşünün, oradan anonslar yaptığını düşünün, "İstanbul Emniyet Müdürü sen orada konuşuyorsun ama biz şu anda Vatan'dayız." dediği an bizim şevkimiz kırılırdı; bu yüzden çok önemliydi. İkincisi, bir tane o gün için bizi çok üzen, polise hain demek, polisin ekmeğini yiyerek polis teşkilatında büyüyen birisinin polise hain demesi kadar zor bir iş yok ama 1 tane hain, o gün tankın içerisinden çıkartılan Emniyet Müdürü rütbesine kadar gelmiş 1 hain dışında o gün çok şükür bizi üzen bir şey olmadı. En üst seviyede bir emniyet müdürü sadece o tankın içine girip üniforma giymiş şekilde, asker üniformasıyla geliyor sonra üniformayı değiştiriyor. Ama dışarıda ben onu fark ettiğimde bizim o gün için en önemli şeylerden bir tanesi de kendi moralimizi iyi tutmak. Orada anonslara ben de sonradan bakınca gördüm, o kişinin bizden olmadığını kesinlikle bunu arkadaşlara iletmemizi söylüyoruz, o bizim moralimizi bozabilirdi. Onun dışında çok şükür herhangi bir olumsuzluk olmadı.

Diğer bir konu, helikopterle buraya gitmeye çalıştılar. Bu binamızın orta kısmına helikopterle inmeye çalıştılar. Arkadaşlar ellerindeki bütün silahlarla cevap verdiler. O manada Vatan bizim için çok önemliydi. Çok şükür arkadaşlar, Vatan'ın içine değil, yanına dahi yaklaştırmadılar vatandaşla beraber. Vatandaş etten duvar oldu. Fatih'teki, buraya yakın ne kadar insan varsa etten duvar oluşturdular. Allah'a çok şükür ki fırsat verilmedi.

Ben arzım bu kadar olacak. Uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı var, ben müsaade isteyeceğim, arkadaşlarımız devam edecek uygun görürseniz Başkanım.

**BAŞKAN –** Tabii, ne demek.

**İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI SİNAN KÖKTEN –** Sayın Müdürümün az önce bahsettiği, köprüye beraber gittiği "Vatan'a sahip çıkın." talimatı verdiği Müdür Yardımcısı bendim ve yanımda da Organize Müdürümüz Cabbar Bey vardı. Köprüye ilk vardığımızda Sayın Müdürüm askerin durumunu gördükten sonra "Biz buraya yeteriz, siz dönün Vatan'a sahip çıkın." talimatını verdiler, Vatan'a dönmeye çalıştık ama köprü kapalı olduğu için araçlarımızı köprüde bıraktık yaya olarak Boğaz'a, Boğaz'dan .... görmüşsünüzdür mutlaka, polis trafikte kaçan kişiyi kovalamak için taksiyi durdurur, araç durdurur, el koyar suçlu takibi yapar. Biz tam tersini yaptık, Boğaz'da bir

# T B M M

## Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

### İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa : 2

vapura el koyduk Beşiktaş'a geçtik, Beşiktaş'tan da ticari taksiye, ardında yürüyerek, koşarak Vatan'a geldik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar biz gelene kadar dış çevre tedbirlerimizi almışlardı zaten talimat doğrultusunda. Vatan'a intikal ettiğimizde dışarıdaki düşman belliydi, tankıyla topuyla gelmiş, düzen almış, hazırды. En azından düşmanımızı görebiliyorduk, o anda kafamız netti. Ta ki, en ağır zırhlı araçların içerisinden kendi teşkilatımızın mensubu bir hain çıkana kadar. Çok kahramanlık hikayesi dinlemiştinizdir, çok ihanet hikâyesi dinlemiştinizdir ama bu konu olarak psikolojik boyutuna vurgu yapılması açısından bizim için önemli. Zırhlı araçlardan resmî üniformayla bir emniyet mensubu müdür çıkınca bizim içimizin cız ettiği an oldu. Biz hep karşıımızdaki düşmanla mücadele ettiğimizi düşünüyorduk o ana kadar ama o andan sonra bu müdürün Vatan yerleşkesi içerisindeki işbirlikçileri aklımıza geldi ve hemen bir kriz merkezi oluşturarak, anlık kararlar alarak müdüriyete tüm polis memurlarının dâhi, Emniyet mensuplarının dahi müdüriyete giriş çıkışlarını yasakladık. Emekli olsun, çalışan olsun, dış kadro olsun yani bir karakolda çalışan mensubumuzu bile müdüriyet binalarına almadık, dışarıda tuttuk, ki bu güvensizlik sebebiyledir, kendi içerimizdeki tehlikeyi bertaraf edebilmek adınadır. Vatan yerleşkesi içerisinde bloklar arasında kontrol noktaları oluşturduk yani A bloktan B bloka giden polis memurunun bile kimliğini kontrol ettik. Bloklarda şubeden şubeye geçişin önüne geçtik, ki buradaki amaç memurların birbirine yönelik silah sıkmasının önüne geçebilmektir. Nezaretlerde FETÖ'cü hainlerin, işbirlikçilerin talimat doğrultusunda nezaretleri basabileceği, boşaltabileceği, silah deposunu boşaltabileceği, jeneratörleri, elektrik sistemini etkisiz hâle getirebileceği endişesiyle tüm bu yerlere tedbir aldık. Bizim için en sıkıntılı süreç bu süreçti. Müdüriyet içerisinde olası bir silah patlaması, memurun memura silah çekmesi çok kanlı bir netice doğurabilirdi, biz bunu aldığımız tedbirlerle engelledik ama bizim açımızdan da, devlet açısından da polisin polise tedbir alması bir faciadır. O gece belki bizim .... hadisesi buydu. Dışarıdakileri durduk, oradakileri gözaltı yaptık ama içerimizdekilerle mücadele günlerce devam etti.

O günle ilgili söylemek istediğim, arz etmek istediğim husus budur. Sorularınız varsa alabilirim.

BAŞKAN – Arkadaşlarımız ayrıca, o günün görgü şahitleri anlatım yapacak değil mi?

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI SİNAN KÖKTEN – 3 arkadaşımız var Başkanım, onlar da konuyu arz edecekler.

BAŞKAN – Peki.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI NECMETTİN ÖZTÜRK – Sayın Başkanım, hoş geldiniz.

Darbe gecesi, 15 Temmuz akşamı biz cumartesi ve pazar günlerinin görevlerini planlarken .... Tabii, önce inanmadık. İl Emniyet Müdürümüz telefonla aradı ve şöyle bir talimat verdi, o zamana kadar biz biraz daha konuya şaka olarak bakıyorduk ve ya bir trafik kazası olmuştur Boğaziçi Köprüsü'nde gibi düşünürken "Vaktim yok fazla, öleceksiniz, öldüreceksiniz, vatani teslim etmeyeceksiniz." deyince ben olayın ciddiyetini anladım. Dışarıya çıktık şube müdürü arkadaşımızla beraber. Nöbet yerlerine geçtik hemen hızlıca. Durum normal gibi görünüyordu ama sivilden bir vatandaş bize

# T B M M

## Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

### İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 3

geldi -onu hatırlamıyorum şimdi- dedi ki: “İleride tanklar var, Vatan’a doğru geliyor bilginiz olsun.” diye bir şey söyledi ön taraf kapıda nizamiyenin olduğu yerde. O anda ne yapabiliriz diye arkadaşlarla düşünürken, biz yolları kapattık, komple trafiği durdurduk tanklar gelemesin gibi düşüncesiyle, nöbet yerlerinde, Vatan Emniyet Müdürlüğünde -o gün zannedersem bir operasyon vardı- bayağı güçlü bir kuvvetimiz vardı. Onları müdürlerimizle beraber giriş olan yerlere tampon yapmak üzere yerleştirildi komple. Beklemeye başladı. Bir haber daha geldi, dediler ki: “Vatandaşlar emniyet müdürlüğümüzün önüne gelmek istiyor. O esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın -basından ve televizyondan kopuk olduğum için- vatandaşın toplanmasıyla ilgili çağrılar yaptığını, talimatlar verdiğini söylediler. Faruk Bey yukarıda Fevzi Paşa Caddesi’nde bir kısım vatandaşın toplandığını, onları buraya alabilir miyiz gibi bir düşüncenin konuşulduğunu, onların yanına biz gittik bir beş dakikalık süre içerisinde, onları aldık komple polis arkadaşlarla beraber, Vatan Emniyet Müdürlüğünün önüne geldik. O esnada bir helikopter yaklaştı, birkaç sefer inmek istedi. Biz helikopterin önce askerî helikopter mi, polis helikopteri mi olduğunu çok fark edemedik, çok karanlıktı çünkü helikopterde ışıklandırma yoktu. Sonradan bu büyük bahçenin önü kadar filan araçlarımızı çekerek ve ateş ederek elimizdeki mühimmatları helikopterin inmesini engellemeye çalıştık. Helikopter bir müddet sonra gitti ama ben helikopterden ateş edildiğini gördüm vatandaşın üzerine doğru yanlış görmediysem, eğer ışıklar yanılmadıysa. O esnada birkaç vatandaşımızın yaralı olduğunu, acil ambulans... Hatta bir vatandaşın da şehadet şerbetini içtiğini söylediler. Tabii çok üzüldük. Ankara’daki haberler geliyordu. Uçaklar geçmeye başladı o esnada. Buraya da bomba atılır mı gibi.

Tabii, beni en çok etkileyen arkadaşlarımın kesinlikle ben o samimiyetini ve cesaretini, kararlılığını gördükten sonra çok mutlu olduk yani sabah saat beşe, altıya doğru olay netleştikten sonra, normale dönmeye başladıktan sonra moralimiz daha da yükseldi. Emniyet müdürümüzün anonslarıyla birlikte zaten birçok şey değişmiş oldu, moralimiz yükseldi. Çok şükür, en az hasarla atlatıldı.

Buradan tabii bize yakın olan bir yer daha vardı Büyükşehir Belediye... Orada arkadaşlarımıza mühimmat takviyesi, personel takviyesi istendi. Buradan mühimmat ve personel takviyesiyle beraber, zırhlı arabalarımızla beraber oraya takviye için personeli gönderdik ama tabii trafik çok, kapattığımız için her tarafı, bariyerleri, trafik hareketliliğini de bitirmek için, tampon yapmak için. Bizim de tabii hareketliliğimiz kısıtlandı. Çok şükür...

Benim arz edeceklerim bu kadar efendim.

BAŞKAN – Müdür Bey, bu içimizden çıkan hain olarak bahsettiğiniz asker elbisesi giymiş emniyet müdürü, onu tanktan yakalayıp mı çıkardınız?

... - Onu bizim arkadaşlarımız görmüşler tankla beraber, hatta burada bir arkadaşımız var orada olan, o da zannedersem bir iki şey söyleyecektir. Onu görünce arkadaşlarımız önce tanıyamadılar, biz de tanıyamadık. Sonra biz arkadaşlarla beraber zannedersem saat on iki... Şimdi, ben saatleri tam hatırlamıyorum.

BAŞKAN – Emekli mi o, yoksa atılmış mı?

**T B M M**  
**Tutanak Hizmetleri Başkanlığı**  
**İncelenmemiş Tutanaktır**

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 4

... – Şöyle efendim: Normalde mahkeme kararıyla görevi gelmiş ama görev verilmemişti personel emrinde bir emniyet müdürü.

BAŞKAN – Çıkarılmış, mahkeme kararıyla dönmüş ama aktif görev verilmemiş.

... – Çıkarılma sebebi neydi? Yani bu FETÖ soruşturmaları nedeniyle açığa alınan bir eleman mıydı? Onu sormak istiyorum.

... – Evet.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben bir şey sorabilir miyim Başkanım?

BAŞKAN – Tabii.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Demin de sayın müdür yardımcımız izah ederken “Binalar arası geçişi kontrol altında tutmaya çalıştık, hani kendi içimizde de bu hainin yakalanmasıyla onun acaba iş birlikçisi var mıdır düşüncesiyle.” dedi. Peki, gece boyunca böyle vakalara rastladınız mı? Yani 15 Temmuz sonrası belki emniyet müdürümüze Ankara’da da sormuştuk benzer soruyu ama tekrar hep bilgi vermek açısından. 15 Temmuz sonrası özellikle bu hain bağlar çerçevesinde onunla da ilişkili olduğu...

... - Tedirginliğini yaşadık ama önlemler çok üst seviyede alındı ondan sonra yani bizim de 15 Temmuzdan sonraki önlemlerimiz çok en üst seviyede alındığı için o normal atlatıldı diyebiliriz inşallah.

BAŞKAN – Burada çatışma oldu mu müdür bey?

... – Burada, evet efendim. Burada helikopterden ateş ettikleri zaman karşılık verildi, yoğun karşılık verildi, helikopterin inmemesini istedik. Şöyle bir şey duyduk.

BAŞKAN – İndi mi buraya?

... – Yok inmedi, inemedi, çok uğraştı yani oradaki görüntüler çok az bence. Buraya 3 sefer helikopter inmeye uğraştı. Birincisi, helikopteri biz şöyle düşündük: Burada kalabalık vardı, o kalabalığı dağıtıp tankların gelmesini istemiş olabilirler, o yüzden ateş etmiş olabilirler diye düşündük. Bir de, hani helikopterin içerisinde bir güç mü vardı acaba buraya inip de muhabereyi, telsiz yerlerini, işte MOBESE cihazlarını ele geçirip yönlendirme mi yapacaklar diye düşünerek... Ben kendim 3 kere helikopterin çok yoğun bir şekilde inmek istediğini, karşılık verildikten sonra gittiğini hatırlıyorum.

... – Başkanım, oraya gelen en yakınımızda hemen hastane var bakın, Vakıf Gureba’nın hastanesinin arkasında bir okul bahçesine iniş yaptırmışlar, yaklaşık 12 kişilik bir grup indirmişler. Sabaha karşı bizim haberimiz oldu. Sabaha karşı biz oraya yeterli kuvvetle müdahale ettiğimizde ayrılmışlardı. Yani onlar da muhtemelen oradan Vatan’a intikal edeceklerdi ama buradaki direniş kırılınca onlar da oradan ayrılmışlar. Gittiğimizde okul boştu. Yani buraya gelemeyince okul bahçesine indirme yapmışlar.

BAŞKAN – Selçuk Bey, buyurun.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Müdürüm, teşekkür ederiz o günkü mücadeleniz için demokrasi adına, millî birlik ve beraberlik adına.

İstihbarat dört unsurla yapılıyor: Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet istihbaratı, Genelkurmay istihbaratı ve Jandarma istihbaratıyla yapılıyor. Böyle büyük bir kalkışma en aşağı bir-bir buçuk yıl içerisinde programının yapılması lazım. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un söylediği gibi

**T B M M**  
**Tutanak Hizmetleri Başkanlığı**  
**İncelenmemiş Tutanaktır**

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 5

“Sekiz-sekiz buçuk ay çalışmışlardır.” ifadesini kullanmıştı röportajlarında. Siz hiç İstanbul’da istihbaratınız bunlarla ilgili, o geceyle ilgili ve o gece öncesiyle ilgili bir duyum niçin alamadınız?

... – Şimdi, konum itibarıyla personelden sorumlu emniyet müdür yardımcısıyım. Yani o soru biraz beni aşar. Ona cevap veremeyeceğim. Sağ olun.

**BAŞKAN – Zekeriya Bey.**

Zekeriya Bey – Hem çatışmanın olduğu yerleşkede yani Vatan civarında kaç şehidimiz var hem polislerimizden hem vatandaşlarımızdan?

... – Bizim vatandaşlardan 1 şehidimiz var, 6 yaralı var. Yalnız yani tankların gelememesindeki, o vatandaşların buraya gelememesi, askerın buraya gelememesi çok büyük bir faciayı önledi yani trafiğin kesilmesi ve tankların buraya gelememesi. Yoksa burada çok yoğun bir çatışma olacaktı diye düşünüyoruz. Bir sürü insan şehit olabilirdi diye düşünüyorum.

**MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyoruz, ayrıca bizi burada misafir ettiğiniz için de Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.**

Biraz evvelki hain emniyet müdürüyle ilgili tekrar bir soru sormak istiyorum izninizle. 17-25 Aralıktan sonra biz Hükümet olarak ve iktidardaki emniyet müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı olarak ciddi bir mücadeleye girdiğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle de bazı FETÖ bağlantılı en alttan en üste kadar memurların, polislerin, emniyet amirlerinin hakkında işlem yapıldığını ve görevden açığa alındığını biliyoruz. Bununla ilgili bir örneği burada yaşıyoruz. Bu emniyet müdürü görevden alınmış, daha sonra muhtemelen dava açıp yargı kararıyla geri gelmiş ama siz veya müdürlüğünüz şüphelendiği için veya gerek görmediği için bu arkadaşına görev vermemiş. Neticede o gecede aktif bir rol aldığı da görüyoruz. 17-25 Aralıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bu gibi çok işlem yapıldı mı, açığa alınan memur sayınız var mı?

Bir de, bu olay gösteriyor ki olağanüstü halin devamı da gerekiyor. Şu anda açığa alınan bir sürü yine görevli memurlar var, emniyet amirleri var. 657’ye tabi olan kişilerin dava açıp geri gelme ihtimalleri de var ama olağanüstü hâlde bunu yapamıyorlar, dolayısıyla bu hain yapıyla mücadele ciddi şekilde devam ediyor. Burada iki şeyi de birebir görmüş olduk. Başka bu hain emniyet müdürüne o gece destek olan elemanınız veya memurunuz oldu mu? Böyle kendi aralarında bir birlik, beraberlik, çalışma var mıydı, tespit ettiniz mi? Bir de, 17-25 Aralıktan sonra kaç tane personel hakkında işlem yaptınız?

Teşekkür ediyorum.

... – Sağ olun Sayın Vekilim.

Bizim, tabii, zaman zaman görev verilmeyen emniyet müdürleri veya personelimiz olabilir yani başka olaylarla ilgili FETÖ/PDY’yle ilgili. Şu anda öyle bir tespit olmadı yani onunla ilgili bir organize o gece için bizim bildiğimiz herhangi bir şey yok. Tabii, personellerimizden tabii ki işlem yapılanlar var, adli olarak işlem yapılanlar var, onlarla ilgili sayılar var. 1.200 civarı İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki personel kanun hükmündeki kararnameyle mesleğine son verildi.

**T B M M**  
**Tutanak Hizmetleri Başkanlığı**  
**İncelenmemiş Tutanaktır**

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 6

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Buyurun.

EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – O gece tabii ki birçok kişiyle iletişim halindeydik hem milletvekilleri olarak kendi aramızda hem de çevremizde. Bana saat on ikiye doğru, on bir-on iki arası, Çapa Tıp Fakültesinde görevli olan arkadaşlarımızdan haber geldi. Helikopterlerin vatan caddesi üzerinde çok yoğun dolaştığı ve Çapa Tıp Fakültesinin otoparkına inmeye çalıştığını ve bunu fark eden fakülte hemen otoparkı araçlarla doldurmuşlar ve inememişler. Böyle bir şey oldu. Daha sonra galiba biraz önce sayın müdürünüzün söylediği gibi diğer alana inmişler.

... – Okul bahçesine indirdiler.

EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Yani bu ne kadar kararlı ve planlı bir teşebbüsün olduğunun da açık göstergesi herhâlde. Yani B ve C planlarının da olduğu bu süreç içinde ne kadar sistemli hazırlandıklarının da bir kanıtı olduğunu düşünüyorum.

... – Doğrudur Sayın Vekilim, sağ olun.

BAŞKAN – Başka arkadaş...

... – Bir arkadaşımız daha var.

POLİS MEMURU ... YILDIRIM – İstanbul Organize Ekipler Şube Müdürlüğünde çalışıyorum.

Darbe girişimini Vatan Emniyet Müdürlüğüne intikal ettiğim esnada öğrendim. Yoldaydım. Daha doğrusu büro amirimizin bize ivedilikle Vatan'a bir an önce gelmemizi söylediği zaman saat akşam 21.00 sıraları yola çıktım. Vatan Emniyet Müdürlüğüne gelirken buraya gelmeye çalışan arkadaşlarım tankları E-5'te E-6'da gördüklerini, askerinin olduğunu söylemeleri üzerine böyle bir girişimin olabileceğini düşündük ama ilk etapta ben de buna, olup olmayacağına, o anda karar veremedim. Burada Vatan Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu yerleşkeye yaklaştığımda bu benden önce gelen arkadaşlarım yolları kesmeye başlamışlardı. Ben de Vatan Caddesi girişine geldiğim zaman aracımı bulduğum yere bıraktım, araçtan indim ve o anda ışıklarda, Vatan Emniyet Müdürlüğüne yakın ışıklarda bulunan araçları durdurup öndeki araçların üzerindeki kontak anahtarlarını aldım. Bu şekil yolları kapatma çabasına girdik ve bunda başarılı olduk.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir emir mi almıştınız?

POLİS MEMURU ... YILDIRIM – Hayır, o andaki işte...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Refleks, inisiyatif alma...

POLİS MEMURU ... YILDIRIM – Büro amirimiz de yanımızdaydı, onun talimatları da olmuştu. Onların talimatları doğrultusunda ilk etapta böyle bir teşebbüste bulunduk ve başarılı olduk. Yani tanklar çünkü Bezmiâlem tarafından kaldırımdan gelmek zorunda kalmışlardı yol kapalı olduğu için. Akabinde tanklar Bezmiâlem tarafından kaldırım üzerinden yaklaştılar ve belli bir müddet ilerledikten sonra durdular. Şimdi, biz yani daha doğrusu ben konuya vakıf değildim yani sokaktaki vatandaş veya evinde oturan vatandaş darbe girişiminde bizden daha fazla hâkimdi çünkü onlar televizyonları izliyorlardı, neyin ne olduğunu biliyorlardı. Biz televizyon izlemiyorduk, sadece kendi arkadaşlarımızla aramızda yaptığımız telefon görüşmeleri veya mesajlaşmalardan böyle bir girişimin olduğunu öğrendik ama ben, şahsen,

# T B M M

## Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

### İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 7

boyutunun ne derece olduğunu bilmiyordum. Köprü'nün kapatıldığını, orada bir sürü şehit verildiğini, Özel Harekât Daire Başkanlığımızın bombalandığını, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün bombalandığını, tabii, biz sonradan televizyonda izledik. Yani, işin ne boyutta, nasıl olduğunu bilmiyorduk. Tanklar yanaştıktan sonra biz bu çevrede bulunan vatandaşların sokağa inmesiyle ilgili telkinlerde bulunduk. O anda araçlarında olan vatandaşlar indi, çevredeki vatandaşlar da indi, hani kuvvet olarak, güç olarak biz bir arada fazla olduk. Tankın içinden çıkarılan hain eski emniyet müdürünü ben kendim tanımiyordum. Yine, burada onu tanıyan amirlerimiz onun Emniyetten atılma emniyet müdürü olduğunu söyleyince... En öndeki tanktaydı o, elinde silah vardı, ben şahsen onu asker üniformalı olarak görmüştüm.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İsmi biliyor muyuz?

... - Mithat Aynacı. Daha sonradan öğrendim, ilk etapta ben bilmiyordum.

Ben arkadaki tanklara doğru koştum. Oradakilere, tankın üzerindeki rütbelilere kimden emir aldıklarını, öndeki tankın üzerinde bunlara emir veren kişinin kim olduğunu bilip bilmediklerini sordum. Belki bilmiyorlardı. Çünkü, ben de o anda İstanbul kadrosu değildim, ben 17-25 Aralıktan sonra Tekirdağ ilinden geldim. Belki onlar da bilmiyorlardı. Onlara anlatmaya çalıştım. Duyduğum Genelkurmaydaki şehit haberlerini, duyduğum Özel Harekâtteki şehit haberlerini, arkadaki tankta gerçekten bu vatani, milleti seven asker var mı, onları ikna edebilir miyim diye onlara koştum, onlara seslenmeye çalıştım, bağırıma çalıştım. Ama, bu esnada öndeki tanktan havaya doğru ateş açılıyordu, uçaksavar vardı üzerinde. Benim elimde tabanca vardı yani makineli bir silah yoktu. Tabancamı belime koydum çünkü refleks icabı bu şahıslara doğru el hareketi yapabileceğim esnada belki bunu kendilerine tehdit algırlar da uçaksavarın başındaki kişi, asker o heyecanla uçaksavarı çalıştırırsa burada bir katliam olur diye silahımı belime koymuştum. Çünkü, uçaksavar çalışmaya başladıktan sonra buradaki o kalabalıktan dolayı vahşet yaşanırdı.

Akabinde, tankın içindeki emniyet müdürü denilen kişi, hain alındı. Alındıktan sonra gerideki tanklar zaten geri çıktılar. Vatan'a koştuk geldik, Vatan yerleşkesinin içine girdi. Şimdi onu öyle görünce ben şahsen hani içeride de böyle bir şey olabilir mi diye kapılardaki görevli arkadaşlara koştum. Kimliksiz, emekli kimseyi içeri almayın, buradaki personel zaten yeterli dedim. Akabinde, ertesi gün yani bu tehlike daha devam ettiği için biz bu tankı, en son emniyet müdürünün çıkarıldığı oradaki tankı Vatan Emniyet Müdürlüğünün bahçesine aldık. Üzerinde bunun bir tane uçaksavar kuruluydu. Tank değil de zırlı personel taşıyıcıydı. Onu Emniyet Müdürlüğünün bahçesine aldık. Daha sonradan bu zırlı aracı askerî makamlara -dört gün sonra mı, beş gün sonra mı, tam bilmiyorum ama- teslim ettik. Teslim edene kadar 7/24 ben bu zırlı aracın üzerindeki uçaksavarın başında kaldım. Yaklaşık beş altı gün boyunca bu aracın üzerindeki silahın başında, 7/24 bulunmak kaydıyla, kaldım. Akabinde, bunun silahını söktüm, elimizde çünkü...

BAŞKAN – Bu talimat mı verildi size?

... - Evet.

**T B M M**  
**Tutanak Hizmetleri Başkanlığı**  
**İncelenmemiş Tutanaktır**

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa: 8

BAŞKAN – Bunu bir terörist kullanmasın, bir darbeci kullanmasın diye nöbet tuttunuz.

... - Hem talimat o silaha kimseyi yaklaştırmamak hem de bizim Emniyetin elinde bu tür ağır silahlar mevcut değil yani kendi güvenliğimizi alabilecek bu tür ağır silahlarımız mevcut değil, şube müdürümüzün talimatıyla zırhlı aracı teslim ettikten sonra bu silahı binamızın çatısına koyduk ve yirmi gün çatıda bu silahın başında bekledim ben.

Tabii, o kadar çok ayrıntı var ki yani hepsini bir anda burada şey yapamıyorum. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. Eğer sizin sormak istediğiniz bir şey varsa...

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ben bir şey sorabilir miyim?

BAŞKAN – Buyurun.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bu tanka müdahale ederken siz diğer tanktaki teröristleri veya asker kıyafeti giymiş kişileri ikna etmeye çalışırken sivil kıyafetli miydiniz?

... - Hayır, hayır. Ben sivil kıyafetliydim ama üzerimde polis tanıtma yeleği vardı. Çelik yelek giymiştim ve polis tanıtma yeleğim vardı.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bunu şunun için sordum, tutanaklara geçmesini de istediğim için tekrar vurgulamak istiyorum: Dün yaptığımız havaalanı kule ziyaretinde de çok net oradaki Özel Harekât polisimiz karşı tarafın silahla karşılık vermesi... Çünkü, kapıyı kilitlemişler ve silahla karşılık vermişler. “Biz de silahla müdahale edebilecekken, bunu yapabilecekken pazarlıkla, iknaya onları teslim aldık ve bu şekilde, hiçbir şekilde bir kan dökülmedi.” dedi. Yani, özellikle sivilleri de düşünerek ve karşı tarafa çok rahat silahla karşılık verip onları yok edebileceklerini ama yapmadıklarını, buradaki tercihlerinin bu yönde olduğunu söyledi. Siz de şimdi aynı hassasiyetle “Elimde silahımın olması farklı şeye yorumlanır.” diyerek belinize koyduğunuzu, orada hem karşı tarafı düşündüğünüzü hem sivil halkı düşündüğünüzü çok net vurguladınız. Ben bunun “insan hakları” diye ortaya çıkan yurt dışındaki bütün kuruluşlar için örnek olmasını diliyorum. Yurt dışında ne vakalar görüyoruz, yolda giderken elinde silah olmayan kişiler arkadan vurulabiliyor tehdit kabul edilip. Burada, böyle bir gecede bile bizim emniyet güçlerimiz, polisimiz bu kadar hassas davranıyor. Bunun da tutanaklara geçmesini istiyorum.

Sizlere çok çok teşekkür ediyorum.

... - Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.

BAŞKAN – Evet, değerli Emniyet Müdürlerimiz, değerli basın mensupları, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım; bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve bu girişime kalkışan Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırma bağlamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret için geldik. Az önce değerli Emniyet Müdürümüzün anlattığı gibi, Vatan’da vatani müdafaa eden kahraman polislerimizi burada ziyaret etmekten biz memnunuz. Gerçekten “vatan” iki anlamda. Burada bir semt olarak da ifade ediyoruz İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz burada olduğu için.



# T B M M

## Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

### İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : (10/276)

Tarih :

Saat :10.00

Kayıt:Arş.Darbe

Stenograf :

Uzman : .....

Sayfa : 9

Şimdi şunu görüyoruz değerli arkadaşlar: Bu çalışmalarımızda, tespitlerimizde, Allah'a şükürler olsun, Türk milletinin şerefli evlatları, gerek Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki vatanına, milletine, seçilmiş siyasi otoriteye bağlı kahraman askerlerimiz gerek emniyet güçlerimiz içindeki bütün yine bayrağına, milletine, devletine bağlı polislerimiz o gün üzerlerine düşen görevi milletimizle birlikte kahramanca yerine getirdiler. Gerçekten siyasi tarihimiz maalesef ve maalesef darbelerle, darbe girişimleriyle doludur ama 15 Temmuz, bizim siyasi tarihimiz açısından tarihin tersine döndürüldüğü bir tarihtir. 1960'ta bir cunta darbe girişiminde bulundu ve netice aldı, bu ülkede seçilmiş bir başbakan ve 2 bakan idam edildi. Arkasından başka darbeleri, darbe girişimlerini gördük.

Tabii, burada şunu kısaca ifade edeyim: İlk andan itibaren bu darbe girişiminin bastırılması için askerî hiyerarşi içinde bir girişim olmadığı vurgulandı yani bir cuntanın, Fetullahçı terör örgütü mensuplarının bu girişimde bulunduğu vurgulandı. Ama, biz, tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensupları, sizlerin seçtiği, milletimizin seçtiği vekiller olarak şunun da altını çizmek istiyoruz: Darbenin cunta olarak yapılması da, hiyerarşi içinde yapılması da demokrasilerde asla kabul edilemez. Darbe darbedir, darbe teşebbüsü bir ihanettir. Zira, artık çağımızda milletleri onların seçtiği siyasi otorite yönetir. Bu bakımdan, 15 Temmuz tarihî bir dönüm noktası. Milletimiz güvenlik kuvvetleriyle, halkıyla, minarelerdeki selalarıyla, medyamızın iletişim hızla sağlamasıyla bir bütün olarak bir darbe girişimi püskürtülmüştür ve şu anda da demokrasi hâkimdir, hukuk hâkimdir. Bu Fetullahçı terör örgütü mensuplarıyla da devletimiz mücadeleyi hukuk ilkeleri içinde yapmaktadır. Bütün dünya şunu görmeli ve bilmelidir: Biz Komisyon olarak yaptığımız çalışmalarda da gördük ki hiçbir noktada gayriinsani bir muamele, keyfî bir muamele olmadan, kendine verilen görevi yapan güvenlik birimimiz yakaladığını yargıya teslim etmiş, ondan sonra hukuk, yargı gereğini yapmak suretiyle sürdürülmüştür. O bakımdan, Komisyon üyesi arkadaşlarımız burada ve diğer çalışmalarında da bu soruları özellikle yöneltiyor. Fransız delegasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizi ziyaretinde şöyle bir soru yöneltti bize: "Bizde de olağanüstü hâl var ama biz olağanüstü hâli sizin gibi katı uygulamıyoruz. Siz çok kişinin işine son verdiniz, çok kişiyi işten attınız, çok kişiyi tutukladınız." Böyle diyerek hem eleştirdiler hem bir soru sordular. Biz milletimiz adına orada şu cevabı verdik: Türkiye'de teröristlerin yaptığı saldırıların onda 1'i, yirmide 1'i Fransa'da olduğu zaman siz altı ay olağanüstü hâl ilan ettiniz. Biz 15 Temmuz darbe girişiminde milletin kalbi, seçilmişlerin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıncaya kadar olağanüstü hâl bile ilan etmedik. Kaldı ki bakın son anda hem olağanüstü hâli uzattılar hem de Yargıtayı hükûmete bağlayan karar aldılar. Yani, bize hukuk öğretmeye, ders vermeye kendilerini yetkili zanneden bu şahısların önce kendi evlerinin içine baktıklarında hukukun nasıl ihlal edildiğini, çiğnendiğini herhâlde görmeleri gerekiyor.

Biz, işte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak bu darbe girişimini ve Fetullahçı terör örgütünün nasıl devletimizin emniyet, yargı, askerî makamlarına sızarak bu seviyeye gelebildiğini bütün detaylarıyla

**T B M M**  
**Tutanak Hizmetleri Başkanlığı**  
**İncelenmemiş Tutanaktır**

Komisyon : (10/276)

Tarih : Saat :10.00 Kayıt:Arş.Darbe Stenograf : Uzman : ..... Sayfa: 10

---

araştırıp alınması gereken önlemleri de milletimize bir rapor hâlinde arz edeceğiz, Meclis Başkanımıza sunacağız.

Burada bizi karşılayan, gerekli bilgileri veren, başta Emniyet Müdürümüz, müdür yardımcılarımız, görevli polislerimiz olmak üzere tüm görevlilere Komisyonumuz adına şükranlarımı sunuyorum.

Değerli basın mensupları, sizlere de teşekkür ediyorum.

Programımız daha önce verildiği şekilde devam edecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Kapanma Saati: 10.45