

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  
FETHULLAHCİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN  
(FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ  
DARBE GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR  
ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM  
YÖNLERİYLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI  
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ  
AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA  
KOMİSYONU**

**TUTANAK DERGİSİ**



**3'üncü Toplantı  
13 Ekim 2016 Perşembe**



*(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve turnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)*

**İÇİNDEKİLER**

**Sayfa**

**I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR**

**II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI**

*1.- Komisyon Başkanı Reşat Petek'in Komisyonun ekim ayı çalışma programına ve Komisyonunda dinlenecek kişilere ilişkin açıklaması*

**III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI**

**A) GÖRÜŞMELER**

*1.- Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler*

*2.- Denizli Milletvekili Şahin Tin'in Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi*

*vermesi*

3.- Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı'nın, Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi

4.- Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün, Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi

5.- Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in, Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

FETULLAHCİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

3'üncü Toplantı

13 Ekim 2016 Perşembe



I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu saat 14.05'te açılarak iki oturum yaptı.

Komisyon Başkanı Reşat Petek, Komisyonun ekim ayı çalışma programına ve Komisyonunda dinlenecek kişilere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin bir görüşme yapıldı.

Denizli Milletvekili Şahin Tin,

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk,

Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel,

Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verdiler.

Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 21.25'te toplantıya son verildi.





13 Ekim 2016 Perşembe

**BİRİNCİ OTURUM**

Açılma Saati: 14.05

**BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)**

**BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)**

**SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)**

**KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)**

BAŞKAN – Bugün 13 Ekim 2016. Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuzun 3'üncü toplantısını açıyorum.

Değerli arkadaşlar, bugünün gündemiyle ilgili yazıyı bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımıza gönderdik. Ancak ben ekim ayı programımızla ilgili kısa bir bilgi arz etmek istiyorum.

Bütün Komisyon üyelerimize ifade ettiğimiz üzere, gündemimizde bugün Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin Bey; Profesör Doktor Şafak Ertan Bey, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkan Yardımcısı; Profesör Doktor Mustafa Öztürk Bey, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi; Mustafa Önsel Bey, emekli jandarma kurmay albay bulunmaktadır.

Ben, bilgilerine başvuracağımız ve davetimizi kabul edip gelen arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum.

## **II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI**

*1.- Komisyon Başkanı Reşat Petek'in Komisyonun ekim ayı çalışma programına ve Komisyonunda dinlenecek kişilere ilişkin açıklaması*

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, geçen toplantımızda, 2'nci toplantıda arz ettiğim gibi, paylaşarak, bugün yeterli süre olmamasına rağmen, bir gün içinde arkadaşlarımızla temas kurarak ve mümkün olduğu ölçüde bütün siyasi parti gruplarımızın ve üyelerimizin vermiş olduğu isimler dikkate alınarak ilk toplantımızı bu şekilde, yani bilgi edinme yönünden başlatmış olacağız.

Değerli arkadaşlar, bu çerçevede, ekim ayı için siyasi parti temsilcilerimizin sunmuş oldukları listeleri göz önünde bulundurarak ortak ittifak hâlinde çağrılmasını da öngördüklerimizi -geçen gün ifade ettiğim gibi- dikkate alarak ekim ayı için de bir program hazırladık. Burada verilen listeleri bir araya getirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi listelerinde -şimdi önlerinize de gelecek arkadaşlar- burada, genel çerçevede bütün siyasi parti temsilcilerimizin önermelerini karşılayan bir takvim hazırladık. Ekim ayında en son 27 Ekimde toplantımız. Daha sonraki aylar için yine görüşerek bu çalışmayı yapmak üzere şöyle bir takvim, onu da burada arz edeyim:

Bugün, zaten az önce ifade ettim, 13 Ekim itibarıyla,

18 Ekim Salı günü için, değerli arkadaşlar, 5 kişi olarak günlük bir plan yaptık: Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Eski İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala, yine Eski Bakan Sayın Mehmet Açar, gazeteci Fehmi Kuru, Profesör Doktor Ahmet Akgündüz.

19 Ekim için: Genelkurmay Eski Başkanı Sayın Hilmi Özkök, İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Emekli Eski Milletvekili Profesör Doktor Birgül Ayman Güler, gazeteci Nevzat Bayhan.

20 Ekim 2016 Perşembe günü için: Yine Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt; Yavuz Çobanoğlu, Tunceli Üniversitesinden, yazar; Profesör Doktor Ekrem Keleş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı; Yavuz Selim Demirağ, gazeteci, yazar; Ali Bardakoğlu, Eski Diyanet İşleri Başkanı.

25 Ekim Salı: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ; Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara, Şehir Üniversitesi; Nedim Şener, gazeteci; Gültan Kışanak, Diyarbakır Belediye Başkanı; Mehmet Kılıçlar, Eski Emniyet Genel Müdürü.

26 Ekim Çarşamba: Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner; gazeteci Hüseyin Gülerce; Aleksandr Dugin, Putin'in Dış Politika Danışmanı; Emin Arslan, Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı; Profesör Doktor Sönmez Kutlu, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi; Tayyibe Gülek, yine Eski Bakan.

27 Ekim Perşembe günkü toplantı için: Eski Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel; Ziya İlgen, Cumhurbaşkanımızın şimdiki eniştesi olarak ismi basına düşen; Eski MİT Müsteşarı Emre Taner; yine Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fikret Acar; Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak.

Bu listeden, tabii, burada üye arkadaşlarımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın, üyelerimizin önerileri dikkate alınarak ve Komisyonumuzun araştırma konusuyla ilgili bilgisi olduğunu zaten düşünerek bütün üyelerimiz bu önerilerde bulundular. Bu çerçevede, ekim ayı için böyle bir çalışma programı yaptık. Ayrıca bu konuda yine tereddütleri gidermek bakımından şöyle bir açıklamayı yapayım...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, çok özür dilerim, kameralar niye çıktı? Kim çıkardı?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim çıkardı arkadaşları?

BAŞKAN – Bir saniye Aytun Bey.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz konuşurken, en azından toplantının açılışını almak gerekirken kim çıkardı, onu merak ettim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben sizden rica ettim, bizim usul hakkında bir meramımız var, basın buradayken bir açıklama yapacağız dedim.

BAŞKAN – Esasen, belki önceki alınan karar doğrultusunda kendiliklerinden mi? Yoksa...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz davet ediyorsunuz genelde, siz davet ediyorsunuz dışarı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çok ayıp bir şey.

BAŞKAN – Yoksa, siz de buradasınız arkadaşlar. Şu anda siz beni konuşma yaparken görüyorsunuz, benim ağzımdan ek bir şey de şu anda çıkmadı yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O zaman izin verin gelsinler efendim.

BAŞKAN – Efendim, şimdi...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Önemli bir konuşma yapıyorsunuz, bakın, bu Komisyon adına önemli, bir baktım hepsi bir anda çıkmış. Kim çıkardı, onu merak ettim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim, hangi yetkiyle?

BAŞKAN – Şimdi değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, sanıyorum, burada ilave bir şey söylemedik ama, önceden aldığımız karar doğrultusunda kameramanların kendiliğinden böyle hareket ettiği dışında bir ihtimal yok. Yani bunda farklı bir şey düşünmeyin. Onun için burada ilave bir şey söylemediğimi siz de görüyorsunuz.

Şu izahı da yapayım ben yine: Bütün basın mensuplarımız burada zaten değerli arkadaşlar.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öyle bir gitmişler ki Meclisin binasında bile yoklar, o kadar korkmuşlar yani.

BAŞKAN – Rica ederim. Şimdi burada “emir-talimat” falan diyorsunuz da biz medyamıza niye emir-talimat verelim ve böyle bir şeyin olmadığını hepiniz görüyorsunuz.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Estağfurullah canım, tamamen bizim vehimlerimiz, muhalefetin vehimleri.

BAŞKAN – Ve gayet demokratik biçimde ve sanıyorum, isimleri okuyunca ben hepinizin hem teşekkür edeceğini hem takdir edeceğini düşünüyorum. Bütün partilerimizin ortak taleplerini karşılayan bir ekim ayı programı yaptık. Mesela Mehmet Bey gülüyor, “Benim taleplerimin hepsi karşılandı.” diyor.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hepsi karşılanmadı, hiçbirisi karşılanmadı.

BAŞKAN – Olur mu?

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İsrarla burada benim talebim, Başbakanlığın bir sunumuyla bu işin başlaması. Bu bütün partiler tarafından da destek gördü.

BAŞKAN – Şimdi bilgi vereceğim Mehmet Bey.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Ekim ayı programında bu iş yok.

BAŞKAN – Mehmet Bey, bilgi arz edeceğim.

Değerli arkadaşlar, brifinglerle ilgili sizler adına, Komisyonumuz adına yetkili makamlarla görüştüm. Şimdi, aldığımız cevap şu şekilde... Siz de biliyorsunuz ki devam eden bir süreç var. Mesela biz rakamlar, sayılar, özellikle bu konuda derlenmiş bilgiler de talep ediyoruz. Brifingde bunları... Arada bir kesit olarak bizim “Artık bu soruşturmalar, çalışmalar hepsi bitsin, ondan sonra.” deme imkânımız da yok. Çünkü hem adli soruşturmalar hem idari soruşturmalar, FETÖ’nün kamu kurumlarından temizlenmesi noktasında da çalışmalar devam ediyor. Ama bizim burada konuşup da Başbakanlığımızdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, İçişleri Bakanlığımızdan istediğimiz brife edinme yani brifing alma işlemleri için bir hazırlık yapacaklar. Bunu da bu programımızın... Dikkat ederseniz, beşer kişi davet ettik. Biz, tekrar bu irtibatı devam ettirerek 5 kişinin dinlenmesinin arasına programa ilaveler yaparız. Nihayet burada her an irtibatımız gayet kolay. Bu konuda Başbakanlığın ve ilgili kurumlarımızın hazırlığını da yapması için bizim bir fırsat tanımamız gerekti.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Başbakanlık zaten eğer hazır değil, hazırlık yapacaksa o zaman vay hâlimize yani.

BAŞKAN – Şimdi, şöyle ifade edeyim: Yani devam eden bir süreç olduğu için belirli bir kesite kadar rakamlar üzerinden ve olayın oluşuyla ilgili... Ha, şu olurdu: Efendim, “Doğrudan, bugün itibarıyla, ne varsa...” gibi ama Komisyonumuzu...

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Biz de onu istedik zaten.

BAŞKAN - ...tatmin edici daha derli toplu bir bilgi alacağız.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Geçmişe dönük biz istedik yani geleceğe dönük şeyleri sonra zaten onlar verecekler.

BAŞKAN - Alacağız, onları da alacağız.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu çerçevede tekrar ifade edeyim: Komisyon üyesi bütün arkadaşlarımızın taleplerini karşılayacak öncelikle -dediğimiz gibi- ittifak hâlinde olduğumuz konuları önceleyerek... Belki aklımıza şu soru gelebilir: "Ya, bir milletvekilimiz bugün ilk davet edildi. Sebebi nedir?" diye akla gelebilir? Şimdi, Denizli Milletvekilimiz Şahin Bey'i davet etmemizin iki önemli yönünü ben izah edeyim: Şu anda Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak yapılan adli soruşturma sonucunda Türkiye'de ilk kamu davasını Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı açtı. Yani bir iddianame... Bu iddianameyi Komisyonumuza yazılı olarak isteyeceğiz, onun çalışmasını yaptık. İlk dava, dikkatlerimize ben sunayım, açılan ilk dava. Bu, bir.

İkincisi: 15 Temmuz gecesi, benim de telefonla irtibat kurduğum, Denizli Milletvekilimiz Sayın Şahin Tin Bey Denizli Çardak Havalimanı'ndan -yanılmıyorsam biraz sonra sunacak- 550 askerinin havaalanından Ankara'ya intikal ettirilip bu darbe girişimine fiilî, fiziki kuvvet sevkıyatı yapılacakken bunun önlenmesinde bizzat bulunan, halkla birlikte darbe girişiminin önlenmesinde önemli bir duruşun, direnişin, püskürtme eyleminin içinde bulunan bir milletvekilimiz. Elbette, milletvekillerimizin kendi bölgelerinde, kendi sahalarında yaptıkları ayrı ayrı hikâyeleri vardır, hepsini tek tek buraya getirme imkânımız yok ama Türkiye'nin böyle bir ilki olduğu için kendisinden bilgi alarak bugünkü toplantımızı başlatalım arzu ettim.

Az önce ifade ettiğimiz gibi bugün 4 misafirimiz var. Konuşmalarının baş kısmında -tabii çok detaya indiğinde kolay değil- bütünlüğünü bozmadan, arkadaşlarımız bu konuda söz kesmeden değerli arkadaşlar sizleri dinleyeceğiz. Burada azami süre olarak otuz dakika olarak bir süre koyalım. Ondan sonra soru-cevap bölümünde Komisyon üyesi arkadaşlarımıza söz sırasına göre ikişer soru sorma imkânı tanıyalım diye öneriyorum. Bunu aynı zamanda burada süre ve soru sorma adedi olarak da Komisyonumuzun oylarına ben sunmak istiyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – On beş dakika öneriyorum kişi başı.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) - Konuşmayı mı?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet. Sonra geri kalanı soru-cevap olsun, 3 soru olsun kişi başı.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Benim yalnız usul hakkında söyleyeceğim bir şey var Sayın Başkan.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onu ben söz aldığımda söyleyin.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Öyle mi?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet.

BAŞKAN – Şu konuyu bağlayalım, şu konuyu bağlayalım arkadaşlar.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, önce usul hakkında konuşalım isterseniz, sonra bağlayalım.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Genel usul cevap vereceksiniz Sayın Başkan.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Cevap vermeniz gerekecek çünkü.

BAŞKAN – Şimdi, bir saniye Aytun Bey, anlıyorum. Ama misafirlerimiz de buradayken bu diğer tartışmaya mı girelim, yoksa arkadaşlarımızı dinleyelim...



AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, hayır, usul tartışması şimdi olacak, şimdi olacak. Türkiye dinliyor, misafirlerimizin dinlemede ne mahzur var? Kişisel bir şey konuşmayacağız.

BAŞKAN – Yok, mahzur yok, mahzur yok, mahzur yok arkadaşlar. Peki, o zaman şöyle yapalım: Hem şu andaki konuşmacılarımıza tanınacak süre ve soru olarak hem de başka öneriniz varsa usul açısından ben... Kimler söz istiyor, onu alalım.

SERKAN BAYRAM (Erzincan) - Ben söz istiyorum.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Herkes istiyor.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sırayla gitsin.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Sırayla bastık zaten.

BAŞKAN – Serkan Bey, buyurun.

SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Başkanım...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sırayı ben istedim önce Sayın Başkan.

SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Bir dakikayı alıp hemen söylüyorum.

BAŞKAN – Şimdi, Serkan Bey, “Her seferinde beni en sona bıraktınız.” dedi. Ne zamandır yanıyor mikrofonu.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, daha siz buraya oturdunuz. Komisyonunda kimse yokken oturur oturmaz düğmeye de ben bastım.

BAŞKAN – Peki, Serkan Bey, eğer onda hemfikirsenez Aytun Bey’e söz veriyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hemfikirlik sizin olacak, siz yorumlayacaksınız.

BAŞKAN – Efendim, ben şu anda...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, bu çocuk oyuncuğu mı?

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Efendim, bu söz isteme sırası yok mu sizin önünüzde?

BAŞKAN – Şimdi, bakın, şöyle ifade edeyim: Şu anda yeşil ışıkları daimî yanan hemen hemen bütün arkadaşlar, yanıp sönen sadece Aytun Bey’in ışığı var. Ekranda da bu durumu aynı şekilde göremiyorum. Buradaki teknik durum bu.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teknik arkadaşlar, düzeltin, Sayın Başkanı zora sokmayın.

### III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI

#### A) GÖRÜŞMELER

##### 1.- Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler

SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Sayın Başkanım, hemen bir şey söyleyeyim, bir dakikayı alıyorum.

Değerli arkadaşlar hayırlı toplantılar. Bu listeye ek yapılacak değil mi? Bildirmiştim ben de, eklenmemiş. Ben Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dinlenmesini istemiştim, eklenmemiş. Onların dinlenmesini istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Bu geçen toplantımıza kadar ulaşan listeler arkadaşlar, onu biliyorsunuz, söyledim. Bu konuda esnek çalıştığımızı ve “Böyle süre geçti, bir daha bildirimde bulunamazsınız.” gibi öyle bir tavrımız yok Komisyon olarak. Onun için, o sizden gelenler de listelere bugün bir derli toplu...

SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Tam bugün de zapta geçsin de. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli Beylerin dinlenmesini istiyorum.

BAŞKAN – Evet, tutanakta var, teşekkür ediyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, söz verir misiniz?

BAŞKAN – Buyurun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, değerli arkadaşlar, basının değerli temsilcileri; esasen sizlere hitap ediyoruz, aracılığınızla Türk milletine.

Bugün haklı çıkmanın üzüntüsü içerisindeyim. Hatırlarsınız, ilk Komisyon toplantısı tartışılırken denmişti ki: “Yenikapı ruhuna uygun olarak Komisyon Başkanlık Divanında bütün muhalefet partileri de yer alsınlar ve böylece Türk milletine birlik, beraberlik görüntüsü verilsin.” Bu teklifimiz kabul görmedi. Başkanlık Divanı tamamen Adalet ve Kalkınma Partisinden oluşturuldu.

İkinci tartışma konumuzsa bu Komisyonun çalışma kurallarını belirleyen karar alınırken 5’inci maddede buraya çağırılacak olanların kararlarının Sayın Başkan tarafından alınmasına dair Adalet ve Kalkınma Partisi önerisiydi. Biz de demiştik ki: “Bu, Komisyonun ruhuna da uygun değil, İç Tüzük’e de uygun değil. Dolayısıyla, Komisyon buraya birilerini çağıracaksa ortak karar alarak çağırılmalı.” diye konuşmuştuk.

Üçüncüsü: Bir önceki toplantımızda -tutanaklarda vardır- şu kararı almıştık. Bugün burada kimlerin çağrılı olacağını ortak listeleri de, ortak isimleri de gözden geçirerek kararlaştıracaktık. İki tane emrivakiyle karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi, bugün çağrılı olan sayın misafirlerin dün akşamüzeri bize çağrılı olacağını, brifing vereceğini söylediler. İkincisi de, önümüze getirilen bu liste. Ben bu listeyi kesin liste olarak görmek istemiyorum. Biraz sonra bu toplantı bittiği zaman bu listeyi tartışmaya açacağız. Öncelik sırası yapmalıyız.

Bakınız, size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yine ilk toplantıda şunları söylemiştik. Diyoruz ki: Bu darbe girişimi nasıl hayata geçti? 15-16 Temmuzda ne oldu? Bu konuda 3 tane ana yorum var biliyorsunuz, 3 farklı yaklaşım var. Bir yaklaşıma göre, o gün olan biten her şey FETÖ denilen örgütün çalışmalarıyla ve kalkışmalarıyla açıklanmalı yani başı, sonu, ortası FETÖ olan bir kalkışma.

Kamuoyunda tartışılan diğer yaklaşım, -kendi fikirlerimi ifade etmiyorum, kamuoyunda tartışılanları söylüyorum- bunun bütünüyle bir senaryo olduğunu, darbe girişiminin bütünüyle bir senaryo olduğunu söylüyor. Bu da pek çok çevre tarafından dile getiriliyor biliyorsunuz yani aslında ortada bir darbe girişimi yok, bu konuda önceden hazırlanmış bir senaryonun hayata geçirilmesi söz konusu. Biz bu görüşe katılmıyoruz, ortada gerçekten bir darbe girişimi olduğunu başından beri söylüyoruz.

Ama bu ikisinin arasında başka bir yorum daha var, bu iki farklı yorumun dışında bir üçüncü yorum da şu: Sayın Cumhurbaşkanının ve Hükûmetin, en azından belli bir kanadının darbeden erken zamanda haberdar olduğu ve bunun önlenmesi gerekirken, harekete geçtikten sonra bastırılması yöntemini tercih ettiği iddiaları var.

Şimdi, bu iddialar ortadayken ve bütün bu iddiaların tamamen kamuoyu vicdanını aydınlatacak şekilde ortaya çıkması gerekirken yapmamız gereken şey şudur: Değerli arkadaşlar, bizim ilk etapta bu araştırmaya çağırılmaması gereken kişiler o... Ki bu Komisyonun kamuoyunda ilk intibacı çok önemlidir. Temmuzda ne yaşandı, 15-16 Temmuzda? Mesela istihbarat bilgisi Sayın Cumhurbaşkanına saat kaçta gitti? Beş buçuk saat Sayın MİT Müsteşarının Genelkurmayda kaldığı söyleniyor; beş buçuk saatte neler oldu? MİT Müsteşarı hangi saate kadar Genelkurmayda kaldı, neler konuşuldu, kiminle görüştü, kim kiminle görüştü bu gece boyunca? Türkiye’den yurt dışına telefonlar açıldı mı? Bütün yetkililerin

telefon kayıtlarını istemeliyiz. Birileriyle konuşuldu mu, neler oldu? Şimdi, bütün bunları tartışmak, bütün bunları öncelikle açığa çıkarmak gerekirken hem usule, baştan rica ettiğimiz demokratik ve hukuki usullere aykırı hem de bu Komisyonun aydınlanması konusunda zaman kaybettirici birtakım şeyler hissediyoruz.

Bakınız, Sayın Başkan, yaptığınız bu tür şeyler en başta Adalet ve Kalkınma Partisine ve Sayın Cumhurbaşkanına zarar verir. Türk toplumunda bir örtbas etme algısı yaratmayalım, bu Komisyon böyle bir algı yaratmamalı. Onun için -biraz önce değerli MHP'li arkadaşımın da söylediği, Mehmet Bey'in de söylediği gibi- öncelikle gelmesi gerekenler aktif bürokraside olanlar ve aktif siyasette olanlardır. Bizim önümüze gelen -tartışacağız, bunların çoğunu biz de istedik ama- sıralamada daha geride... Yani, önce ben burada Genelkurmay Başkanını görmek isterdim mesela gelmesi gerekenler içerisinde. Evet, emekli genelkurmay başkanlarını dinlemek istiyoruz, "Bu kadar insanı buraya nasıl yerleştirdiniz?" diye sormak istiyoruz, o ayrı mesele ama Sayın Genelkurmay Başkanı gelip beş buçuk saat, altı saat, sabaha kadar ne yaptığını ve darbeciyle aynı helikoptere neden bindiğini ve bugün de haberlerde yer aldığı gibi helikopter pilotunun bile darbeci olduğu bir helikopterde ne aradığını bize anlatmak zorunda. Oraya nasıl gitti, bunları nasıl ikna etti, bunları anlamak zorundayız biz. Bunları anlamadan bu darbenin arkasındaki saikleri, amaçları, olayları çözemeyiz.

Bakın, bugün yabancı ajanslarda bir haber yer aldı, diyor ki: "Bu darbeden sonra Türkiye, girmek istemediği Suriye'ye girdi; bu darbeden sonra Kıbrıs'ta taviz verecek." Bir şey daha söylüyorum size -bunu araştırıyorum, çıkarsa kamuoyuna açıklayacağız- eski bir müsteşarın 12 mille ilgili Yunanistan'la anlaşığı söyleniyor, imza attığı söyleniyor. Türkiye artık üç tarafı denizlerle kaplı olmayan bir ülke olabilir. Bütün bunları konuşacakken Nurculuk hareketi nereden gelmiş, nereye varmış, ne olmuş, bunları burada, bu Komisyonunda bilmeyen bir siyasetçi olabileceğini düşünmüyorum. Biz bu işin felsefesini filan araştıracağız değiliz, bunu daha önce de söyledim. Biz burada Türk milletinin vicdanını tatmin edecek şekilde, bu olayın siyasi aktörlerini, siyasi kadrolarını ve varmak istediği hedefi ve menzili ortaya koymak zorundayız. Bu Komisyon bunu yapmazsa görevini yapmamış olur tarih önünde.

İki, bu Komisyonun bu görevini yapması için önüne kim engel çıkarıyorsa ben onu kripto FETÖ'cü olarak kuşkuyla izlemeye başlarım.

Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Söz sırası kimdeydi?

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bende Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Şimdi, Sayın Başkan, ikinci haftanın sonuna geldik Komisyon kurulduktan bu yana, biliyorsunuz, hep tekrar ediyoruz en fazla dört ay çalışabiliyoruz.

BAŞKAN – Bugün 3'üncü toplantımız.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – 3'üncü toplantı...

BAŞKAN – Evet.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, yöntemi konuştuk, neler yapmamız gerektiğini konuştuk, 15 Temmuz özelinde 15 Temmuzdan başlayarak oradan geriye doğru giden bir yöntem izlenmesi konusunda mutabık kaldığımızı hepimiz ifade ettik, tutanaklara da böyle geçti. Dinlenecek, tanıklıklarına başvurulacak isimler söz konusu olduğunda da sizin beyanınız oldu, "Biz bir gün ara verelim, Divan

olarak bir değerlendirelim, öncelikle bütün Komisyon üyelerinin verdiği listelerde uzlaşılan isimler olmak üzere, uzlaşılan isimler üzerinde bir çalışma yapalım, bunu perşembe günü sizinle paylaşalım.” dediniz ve “Ondan sonra çağırmaya başlayalım.” dedik. Yani, tutanaklara geçtiği şekilde.

BAŞKAN – Yok, bugün için “Zamandan kazanalım, bugün için 4 arkadaşımızı çağıralım.” dedik, onlar da var tutanakta.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – 4’ü... “Uzlaşılan isimler içerisinden başlayabiliriz.” dediniz, öyle geçti.

Şimdi, bir diğer konu: Biz buraya, Divan Başkanlığımıza Komisyon üyeleri olarak, partiler olarak önerge veriyoruz. Şimdi, bu verilen önergeler konusunda olumlu kanaate sahip olduğunuza yönelik, yani olumladığımızı yönelik davranışlar görüyoruz. Mesela web sitesi üzerinden canlı yayın yapılması gibi, kuracağımız İnternet sitesi, Darbeyi Araştırma Komisyonunun bir İnternet sitesi kurulacağını ifade ettiniz ilk toplantıda ve oradan canlı yayın konusunda bir talebimiz oldu, buna “Bakalım, konuşalım.” dedik ama şu ana kadar o konuda bir gelişme yok, yani somut bir gelişme olması lazımdı.

Yine, şimdi, Komisyon çalışmalarına baktığımız zaman, Komisyon üyeleri talepte bulunur, bu talep kabul edilir ya da kabul edilmez. Yani ama bu talebin konusu birkaç hafta sonra değerlendirilecek bir şey değildir. Yani o Komisyon toplantısında kabul edilir. İşte atıyorum, teknik imkân konusunda Meclis Başkanlığına sorulur “Bu nasıl hazırlanır?” gibisinden.

Yine yazılı olarak, “ByLock” başta olmak üzere kamuoyunda sıkça dile getirilen ve soruşturmalar açısından önemli bir delil olduğu kabul edilen, yani bu yönde bilgiler paylaşılan hususlarla alakalı hem bilgilendirme hem liste talebimiz oldu, biz önerge verdik hatırlarsanız. Yani o konuda da herhangi bir talep olmadı. Mesela kamuoyunda şöyle haberler çıkıyor: “Mecliste de ‘ByLock’ kullanıcıları var.” Öyleyse kim bunlar? Yani gelsin liste, ortaya çıksın, kim kullanıyor, kullandıysa neden kullanmış izahatını versin.

Bir son konu: Şimdi, bir konuyu açıklığa kavuşturmak lazım, 8 maddelik ilk başlarken –ki biz 5’inci maddede yer alan yetki konusunda İç Tüzük’e aykırı bulduğumuzdan ötürü itirazlarımızı dile getirdik- orada da siz şunu ifade ettiniz: “Kesinlikle burada karara bağlanıp öyle çağırılacak.” Dolayısıyla belki zaman kazanmak açısından dahi olsa da çağırılacak isimlerin doğruluğu, yanlışlığı ilk önce burada tartışılmalı. Yani sizin bu verdiğiniz liste gibi, mesela bunu biraz sonra tartışabiliriz de, değerlendirebiliriz de. Burada hani 15 Temmuzla ilgili evet isimler de var, yani ilk bakışta aslında çağırılacak listesinin bütününe baktığımda fena değil gibi geldi bana ama detaylı inceleyemedim, kim kimdir detaylı bakacağız.

Şunu yapmak lazım Sayın Başkan, son olarak söylüyorum, çünkü usule ilişkin konuşurken çok da uzatmak istemiyorum: Bir alışkanlık hâline getirmeyelim. Yani biz burada ilk başta iki haftadır yöntem konusunda uzlaşmaya vardığımız konularda hangi gerekçeyle olursa olsun onun dışına çıkmayalım. Yani zaman kazanma açısından da olsa vesaire de olsa burada Divan olarak sizin müsaade istediğiniz konu farklı bir konuydu.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Zeynel Bey, teşekkür ediyorum.

Bir istirahatım var arkadaşlar: Söylenen sözlerde elbette ki herkes kendisi özgür ama zamandan kazanmak için, tek mesela aynı talepleri tekrar etmeden...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkanım, özür dilerim.

Biz misafirlerimizi dinlesek de daha sonra kendi aramızda... Biz zaten saat 20.00'ye kadar çalışacağız, daha sonra bunları görüşsek, öncelik sıralamasını sonra görüşsek.

BAŞKAN – Bu listeyi, Aytun Bey'in de dediği gibi görüşmek üzere eğer arkadaşlarımız böyle derse...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Otuz saniyelik bir şey söyleyebilir miyim Başkanım, minicik bir şey?

BAŞKAN – Mikrofonunuzu açın, sözleriniz kayda geçsin.

Buyurun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, daha önce de rica ettik, dedik ki: “Meclis Televizyonu bu yayını yapsın.”

Bakın, şimdi elimde bir cep telefonuyla “primitive” bir şekilde “periscope”tan yayınlamaya çalışıyorum. Bunu da şu anlamda yapıyorum, bakın, bu bilgi yayılır ama bunu Meclis imkânlarıyla yapmak varken “periscope”tan filan yapmak bizim adımıza doğru bir şey değil. Onun için, daha önce defaten talep ettik, 2 tane kamera konulacak şuraya, oradan Meclis, web üzerinden yayın yapılırsa, yoksa biz “periscope” üzerinden yapmak zorunda kalacağız. Ben yine söylüyorum: Komisyonun saygınlığı benim için önemli, çünkü önemli bir gerçeği araştırıyoruz.

Son olarak da şunu söyleyeyim: Şu işi biz belki şeyden... Komisyon toplantısına gerek yoktu, siz grup sözcülerini veya gruptan arkadaşları çağırıp bir konuşsaydınız bile bu bir saat uzamazdı.

Arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, sizlerin söyleyecekleriniz çok önemli, sizinle ilgisi yok, sadece sıralama konusunda, yani sizlerin isimlerinizi de zaten bütün şeyler bildirmişti. Sakın yanlış anlamayın, siz Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizim misafirimizsiniz. Sadece sıralama konusunda bir sıkıntı vardı.

BAŞKAN – Peki, anlaşıldı.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizden ricam, bir an önce şu kamera işini çözmezseniz biz “periscope”tan devam edeceğiz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Şimdi, değerli arkadaşlar...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başkanım, sadece bir dakika istiyorum.

BAŞKAN – Sezgin Bey, bir şey söyleyeyim, belki ihtiyaç kalmayacak.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Misafirleri anlıyoruz da, burası siyasi parti temsilcilerinin onu anlatma yeri değil, burası Komisyon. Herkes gelir bir kahramanlık hikâyesi anlatır.

BAŞKAN – Aytun Bey, müsaade eder misiniz? Belki gerek kalmayacak, daha sonra bunu konuşabiliriz arkadaşlar.

Şimdi, sözlerimizde yanlış anlaşılma mı oluyor bilemiyorum ama biz bir önceki toplantımızda -yani bugün 4 arkadaşımızın çağırılıp dinleneceği, aciliyetine binaen hatta süre yönünden- size, bütün arkadaşlarımıza “Kırk sekiz saat önce bildiremiyorum, bunu uygun görüyorsanız perşembe yapalım.” dedim, hem de “İlk toplantıda arkadaşlarımı çağırırım, yoksa bunu müzakere edip karar vermek için zaman yok.” dedim ve bunu bir mahkeme ara kararı gibi yapmadık ama buna hepimiz uygun baktık.

Şimdi, sizlere benim ekim ayı çalışma takvimi olarak sunmuş olduğum ve nasıl listeyi oluşturduğumuzu da az önce arz ettiğim konuda bugünkü arkadaşlarımızı dinleyelim, ondan sonra bu liste üzerinden müzakere edelim, birlikte karar verelim, ondan sonra biz ay ay listeyi size takdim edelim. Burada görüşüp Komisyonumuz karar versin, ondan sonra davet edelim. Yani bu konuyu bilmiyorum doğru anlatamadım mı? Yani yapacağımız bu. Önce bilgilendirme yaptım o bakımdan.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başkanım, sadece bir dakika istiyorum.

BAŞKAN - Sezgin Bey, arkadaşlarımızdan uzaktan gelenler de var...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Biliyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hep bir dakika da... Şimdi, size bir dakika, bir dakika... Eğer uygun görürseniz...

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zaten yarısı konuştu, geriye kalan kişilere de birer dakika verelim.

BAŞKAN – O zaman...

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Sayın Başkan, usul üzerinden konuşma açıldığına göre, söz isteyenlere söz verin, fikrimizi söyleyelim. Bazı arkadaşlarımız düşüncelerini söylediler, bizler de söyleyelim.

BAŞKAN – Sezgin Bey, buyurun. Lütfen, dediğiniz gibi bir dakika konuşun.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bakın, şurada sorun sizin yönetim biçiminiz. Geçen haftadan bu yana bunu tartışıyoruz ve üslubunuz doğru değil.

Şimdi, “Sunduk size.” dersiniz, bir de “Taslak sunuyoruz.” dersiniz. Yani “Taslağı sunduk.” demek başka bir şey ama “Biz yaptık, sunuyoruz.” demek başka bir şey.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.

İzah ettim, o konu anlaşıldı herhâlde?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet.

Bakın, bir de emrivakiyle 4 değerli arkadaşımızı getirmişsiniz buraya, hepsine saygı duyuyorum, sakın yanlış anlamayın.

BAŞKAN – Ama lütfen bunu o tarzda...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey Sayın Başkanım: Bakın, ben milletvekiliyim.

BAŞKAN – Sezgin Bey, bu konuyu görüştük ve...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bir saniye Sayın Başkanım, kimleri çağıracağımızı görüşmedik, beni dinleyin ama.

BAŞKAN – Bugün karar versek ne zaman çağıracaksınız yani?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bakın, bir saniye. Sayın Başkanım, bakın, tüm arkadaşlarımı tenzih ediyorum, hiçbir sorunum yok. Ama yöntem yanlış.

İki, 550 milletvekilinin ben inanıyorum ki 550’si de darbeye karşı çıktı bir vesile buldukları yerlerde.

BAŞKAN – Peki.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani şimdi kendisini Parlamento içerisinde bir vesile ifade edecek arkadaşlarımız var, etme imkânları var.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Onları da çağıralım Hocam.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Dolayısıyla bir milletvekilinin yani öncelik sırasına göre çağırılmış olması da yöntem olarak doğru değil, bunu da söylüyorum arkadaşlarımızdan bağımsız olarak.

BAŞKAN – Peki.

Görüşleriniz tutanaklara girmiştir, teşekkür ediyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mehmet Bey, galiba siz de bir söz istediniz.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Hayır, ben de söz istedim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yok, şimdi iki taraftan veriyorum, Zekeriya Bey'e söz veriyorum, ondan sonra size vereceğim.

Buyurun.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok değerli misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz.

Şimdi, tabii, konuları konuşunca hep aynı şeyleri tekrar edip başa dönüyoruz.

BAŞKAN – Zaman da süratli geçiyor.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Evet.

Şimdi, Yenikapı ruhu var, bu Yenikapı ruhuna atıfla burada işte niye Komisyona muhalefet alınmadı diye... Tabii, Yenikapı ruhu devam ediyor, etmesi gereken de bir ruh ama Parlamentoda da bir koalisyon hükümeti kurulmadı yani sanki her kurulan komisyon farklı oluşacak diye bir algı ya da beklenti ya da böyle bir şey olmasını ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Önemli olan, bu Yenikapı ruhunda darbeye maruz kalan bu ülkedeki az önce sizin söylediğiniz gibi 550 milletvekiliyle ve 80 milyonuyla beraber buna karşı duruşumuzun öncelenmesi.

Diğer şeylerde de Başkanım, benim şehit yakınlarının öncelikle dinlenmesi ve gazilerimizin öncelikle dinlenmesi konusunda da bir talebim vardı, ben bunu tekrarlıyorum.

Bir de diğer bir konu: Açıkçası bu Komisyon bir polisiye ya da savcılık komisyonu değil; bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu. Yani zaten savcılıkta birçok olay araştırılıyor, poliste araştırılıyor ve bunu bağımsız mahkemelerimiz yargılayacaklar, sonuçta bu iş bir yere varacak. Burada asıl yapılması gerekenin, şahsen benim açımdan beklenti olarak, öncelikle, biz daha iki sene önce Darbe Araştırmaları Komisyonu kurmuşuz ve araştırmışız, bazı sonuçlar çıkarmışız, arkasından böyle bir darbeye maruz kalmışız. Bu darbeciler nasıl bu darbeye gelmişler, devlete nasıl sızmışlar? Burada eksik olan neler var? Ve bundan sonra da, bütün bunları açığa çıkardıktan sonra idari sistemimizde, siyasi sistemimizde, adli ve tüm yargı sistemimizde olan eksikliklerin neler olduğunu bu Komisyon açığa çıkardıktan sonra, bundan sonra bu milletin bir daha böyle bir alçak darbe girişimine maruz kalmaması için, karşılaşmaması için alınacak önlemler noktasında da bir sonuç kısmına varmak istiyoruz. Fakat ben burada görüyorum ki bazen, tabii ki, saygı duyuyorum yani bunun da sorulması lazım, işte, filanca'yı arayalım şu noktayı soralım yani bazı şeylerde. Soralım, yani ben sorulmamasından yana değilim ama yani eğer biz olayı bazı ayrıntılara kilitlersek bütünü gözden kaçıracağımız kanaatindeyim.

Ben tekrar teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Mehmet Bey, buyurun.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Öncelikle, misafirlerimizden özür dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki, tartıştığımız konunun onlarla bir ilgisi yok. Ama geçen hafta burada mutabık kaldığımız konuyla bugün muhatap olduğumuz konu aynı konu değil. Geçen hafta mutabık kaldığımız konu, öncelikle, Başbakanlığın burada bir brifing vermesi konusuna hiç kimse itiraz etmedi, ne iktidar ne diğer muhalefet partileri.

Şimdi, dün Sayın Başbakanın il başkanları toplantısındaki konuşmasını dinleyince yani ben hayretler içerisinde kaldım. Sayın Başbakan Türkiye'ye 15 Temmuzdan sonra mı geldi? "Efendim, biz bugün 15 Temmuzda olup bitenleri bilmiyorduk." dedi Sayın Başbakan, çünkü konuşma tutanaklarını alırsanız.

Şimdi, bakın, tam da bu noktada bizim söylediğimiz, Başbakanlığın 2004'teki Millî Güvenlik Kurulundan başlayarak bugüne kadarki süreçle ilgili Komisyona bir bilgi vermesi. 2004'te Millî Güvenlik Kuruluna Fetullahçı terör örgütünün devletin içerisindeki yerleştiği durumlarla ilgili olarak ileriye dönük tehlike oluşturduğu konusunu Millî Güvenlik Kurulu gündemine kim getirdi? Oraya kendiliğinden gelmedi, orada Hükümet var, orada Genelkurmay var, MİT var, Cumhurbaşkanı var, yani Millî Güvenlik Kurulunda kimlerin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yani Hükümet mi getirdi, Hükümetin dışında birisi mi getirdi? Kim getirdiyse getirdi Millî Güvenlik Kurulundan bu bir karar olarak çıktıysa o günden sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının "Ben bilmiyorum." demesi hakikaten beni şaşırttı. Bu bakımdan, önce hani bu usul konusunda biz ısrarcıyız, ısrarımızın sebebi şu: Düşmenin birisini yanlış iliklediniz mi ondan sonrakileri doğru ilikleme şansınız yok. Yoksa bizim arkadaşlarımızın vereceği bilgiye bir itirazımız yok.

Şimdi, mevcut Genelkurmay Başkanı, mevcut MİT Müsteşarı dinlenmeden, Eski Genelkurmay Başkanlarının dinlenmesinin bize göre bir anlamı yok. Niye yok anlamı?

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan, "MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanıyla irtibat kuramadık." dedi. Ama bilinen şeyler var ki kamuoyunda, Sayın MİT Müsteşarının -kendisine ihbarda bulunan, işte, bir rivayete göre binbaşı, bir rivayete göre albay, her neyse, o, MİT'te bekletilirken-uzunca bir süre Genelkurmay karargâhında kaldığı, ondan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığına gittiği. Yani Başbakanın haberi yok, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok, Emniyetin haberi yok, İçişleri Bakanının haberi yok ama hepsinden öne geçen Diyanet İşleri Başkanlığı. Bunun sebepleri nedir? Yani Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı burada dinlenmeden, Başbakanlık bu işin safahatıyla ilgili sunum yapmadan, diğer görevlilerin dinlenerek bu işin devam etmesi... Ha, şehit yakınları, gaziler bunlar işin son kısmında dinleyebileceğimiz şeyler ama 15 Temmuz gecesi onlar işin bir tarafında, darbenin karşı tarafında ama darbecilerin sahasında, o tarafta, devlet tarafında ne olup ne bittiğiyle ilgili bize bilgiyi verecek olanlar o gün görevinin başında olanlar. Onların bilgisini almadan başkalarından dinleyeceğimiz şeyle bazı taşları yerine oturtmamız mümkün değil. Elbette burası bir soruşturma komisyonu değil, araştırma komisyonu. Şimdi, neyi araştıracağız? Buna karar vermemiz lazım. Eğer biz bir hatıraları toplayarak yayınlayacaksak bunu bir editör de yapabilir ama bunu Meclis... Bu darbe Türkiye'de nasıl oldu, buraya nereden geldik? Bundan sonra Türkiye'de yeni paralel yapıların devletin içerisinde yer bulup yeniden karşımıza hain darbelerle çıkmaması için biz geleceğe bir ışık tutamayacaksak o zaman bu Komisyonun varlığını zaten kabul etmemiz, tartışmamız gerekmez yani. Bu Komisyon yok hükmündedir o zaman. Ama, burada, şimdi, geçen hafta konuştuğumuzu bile bu hafta uygulayamazsak Yenikapı ruhundan nasıl bahsedeceğiz ve Komisyonun bundan sonraki çalışmalarının selametini nasıl sağlayacağız? Allah rızası için geçen haftaki tutanakları getirin, geçen hafta burada ne konuştuk bugün ne yapıyoruz? Bu olacak şey değil, kabul edilebilir bir şey değil.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.

Sözler bitsin, ben o konuda da ifade edeyim.



AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklara geçmesi için bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN – Ama şu anda...

Sayın Sancar, buyurun.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Tabii, ben de bu tartışmanın buraya çağrılan misafirlerle ilgili olmadığını belirtmek isterim, kendileri de bunun farkındadırlar eminim. Mutlaka değerli katkılar yapacaklardır. Şahıslarını tenzih ederek konuşuyoruz, altını çizmek isterim. Ayrıca, buraya kadar geldiler, zahmet ettiler, teşekkür ederiz.

Şimdi, usul konusunda anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ilk hafta tartıştık, ikinci hafta tartıştık, devam ediyor. Usul konusunda anlaşamazsak çalışmaların doğru yönde akmasını sağlama imkânını da kaybederiz. Bu Komisyon bir araştırma Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda oy birliğiyle kurulması kararlaştırılmış bir Komisyon. Ne yapar? Elbette yargısal faaliyet yapmaz, akademik araştırma da yapmaz, siyasi araştırma yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin derdi bu zaten, işlevi bu. Yani bizim iki temel işlevimiz var, Meclis olarak. Biri yasama faaliyeti, diğeri siyasi denetim ve sorumlulukları ortaya çıkarmaktır. Şimdi, burada yasama faaliyeti yapmadığımızı göre, araştırma Komisyonu olarak yaptığımız şey bir siyasi meseleyi ya da bu kadar çok önemli bir olayın, böyle kanlı bir darbe girişiminin siyasi boyutlarını araştırmaktır. Bunu halk adına yapıyoruz, bunu bizi seçenler adına yapıyoruz. Unutmayın sistemin tepesinde, en üstünde Türkiye Büyük Millet Meclisi yer alıyor.

Şimdi, bugün 4 sayın misafiri davet ettiniz ama gerçekten sormak istiyoruz. Hangi noktaları aydınlatmak amacıyla çağırdınız? Oysa biz demiştik ki daha önceki konuşmalardan muhalefet partileri bu konuda hemfikir görünüyor, konuşmalardan bu anlaşılıyor. 15-16 Temmuzda neler yaşandığını aydınlatmadığımız sürece bu teşkilatın devlete nasıl yerleştiğini ortaya çıkaracak bir araştırma yapmamız da mümkün değil, darbenin siyasi hakikatini aydınlatmamız da mümkün değil. Darbenin muhtemel ileriye dönük siyasi etkilerini de önlememiz pek mümkün olmaz. Şu hâlde 15-16 Temmuzla başlamamız gerekiyordu. O gün orada bulunan aktörleri dinlememiz gerekiyordu. Uzmanlara daha sonra geliriz, eğer bilgi eksikliği hissederseniz. Burada bazı konularda bizi aşan bilgiler olduğu gibi bir durumla karşılaşarsak uzmanları çağırırız. Doğrudan doğruya o gün kahramanlık yapmış olabilir sayın milletvekilimiz, başka pek çok insan da aynı şeyi yaptılar.

BAŞKAN – İfade ettik.

MİTHAT SANCAR (Mardin) - Bu tek başına bir gerekçe olamaz. Yani kendisinin gerçekten başka alanlardaki müktesebatına en ufak bir sözüm olmaz ama tek başına bu, bir sebep olamaz. Öyle olsaydı, doğrudan doğruya o gün Mecliste bombaların altında olan birini çağırmamız çok daha doğru olurdu.

İkincisi: Dediğim gibi eğer hakikati araştırma konusunda şüpheler yaratırsak Komisyonun çalışmalarıyla ilgili şaibeler artar. Hakikati ortaya çıkaracak bir çalışmayı yapmak yerine aslında biraz işi yokuşa sürmek, biraz suyu bulandırmak gibi bir işleve soyunduğu şüphesini, tartışmasını büyütürüz. Burada sorumluluk kime ait olacak, açıktır. Eğer böyle bir yöntem izlersek demek ki bu işin siyasi boyutunu ve geriye doğru sorumluluk zincirini araştırmaktan korkanlar var gibi bir izlenime bizzat biz katkıda bulunuruz. Biz çok açık söylüyoruz başından beri.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bitireceğim.

Bütün boyutlarıyla araştırılacaktır bu, araştırılmalıdır ve 15-16 Temmuzdan başlanmalıdır.

Listeyle ilgili de, ekim programıyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Biz bunu bir taslak olarak sunarsanız tartışmayı tabii ki kabul ederiz. Bir taslaktır, bir öneridir. Ama eğer kesin listeyse şu soruyu sorma hakkımız var. Partilerin önerileri var, hangi partinin önerisinden hangi ölçüte göre isimler belirleniniz? Mesela biz 35 isim belirledik. Belirlediğimiz 35 isim içinde sadece 3 ismi davet etmişsiniz. Bunu nasıl belirlediğinizi de tartışmak isteriz.

Teşekkürler efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İsim olarak, Sayın Sancar, önerdiğiniz listelerden 9 isim var işaretlediğime göre. Mademki konu...

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bir yanlışlık yapmışsam özür dilerim.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden yine 13 arkadaşı listeye almışız. Milliyetçi Hareket Partisinin önerdiği kişilerden, sadece 1 kişi hariç, 5 kişiyi almışız. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kişiyi listeye almışız. Yani pratik olarak onun cevabını ifade etmiş olayım. Yani orada bir dengesizlik olduğu kanaatinde değilim, taslağı da zaten bu şeyimizden sonra konuşacağız arkadaşlar.

Belma Hanım buyurun.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Komisyonumuz açısından zaman çok önemli, süre önemli. Dolayısıyla, zamanı iyi değerlendirmek adına ekim sonuna kadar 4 partinin de ortak dinlenmesini istediği kişilerle ilgili liste yapmanızı doğru buluyorum, teşekkür ederim. Bundan sonraki taleplerle ilgili de tekrar çalışacağız, muhtemelen her partiden yeni isimler de verilecek, onları da bir sonraki toplantıda davet edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum.

Konuklarımıza da hemen geri dönüp katılmayı kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum.

Ben de birkaç isim daha bildirmek istiyorum müsaadenizle. Korgeneral Metin İyidil, şu anda tutuklu; Tümgeneral Şener Topuç, tutuklu; Cumhuriyet Halk Partisinden Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Avukat Mahmut Tanal'ın dinlenmesini istiyorum. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz de AKP Grubunun dinlenmesini istiyoruz, tamamını.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Müsaade eder misiniz.

BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen bir saniye.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Böyle bir mantıkla gidersek.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Müsaade eder misiniz. Mantık bana aittir, sizin mantığımız da size aittir. Bir sabret kardeşim ya!

BAŞKAN – Buyurun lütfen.

Hani söz kesme yok ya, Değerli Aykut Bey.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Peki, ben tekrar isimleri söylemek istiyorum. Korgeneral Metin İyidil, Tümgeneral Şener Topuç, tutuklular; Cumhuriyet Halk Partisinden Mahmut Tanal, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş. Milliyetçi Hareket Partisi 24'üncü Dönem Milletvekili İhsan Barutçu Bey ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın uygun görüldüğü takdirde Komisyonumuzda dinlenmesini istiyorum. Bu konudaki önergemi de heyete takdim ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.

Hemen hemen söz isteyen bütün arkadaşlarımıza birer defa söz verdik.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklara geçmesi için...

BAŞKAN – Efendim?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklara geçmesi için bir şey arz etmek istiyorum.

BAŞKAN – Ama usul açısından birer kere söz verdim Aytun Bey.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklara geçmesi için rica ediyorum.

BAŞKAN – Hepsi geçiyor zaten eksiksiz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Lütfen bu önemli çünkü dün akşam...

BAŞKAN – Şimdi, sizden sonra tekrar söz olacak esasa geçemeyeceğiz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yeni bir polemik açmak gibi bir niyetim yok. Bir şeyi tutanaklara geçirmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dün akşam sizin resmen kurmuş olduğunuz 15 Temmuz darbe araştırmasıyla ilgili Whatsapp grubuna ben şöyle bir şey yazdım: “Sayın Başkan, yarın akşama kadar dinlenmesi önerilen isimleri mükerrerlerden ayıklayarak üyelere göndermenizi rica ederim. Böylece perşembe günü karar vermemiz de kolaylık olacaktır. Saygılarımla.” Bunun hiç göz önüne alınmadığı anlaşılıyor. Bakınız, bir algı yönetimi yaptığınızı fark ediyorum. Buraya geldiniz, isimleri verdiniz, emrivaki yaptınız, tartışılmadan. Görsel basın buradayken konuştunuz, onları gönderdiniz.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır göndermedi.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, bütün ajanslara bakıyorsunuz çağrılacak olanlar...

BAŞKAN – Ama böyle bir şey yaşanmadı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika çağrılacak olanlar belli olmuş gibi bütün ajanslar geçiyor şimdi.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama bizim sorunumuz değil ki.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Komisyonun kimi çağıracakları belli oldu. Bakın, eğer algı yönetmeleri küçük hesaplarla, siyasi hesaplarla bu işi böyle götürmeye kalkarsak bu milletin vicdanını kanatırız, bizim vicdanımız da kanar. Ya arkadaşlar, karar verilmemiş bir şeyi açıkladınız, karar verilmiş gibi.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, tekrar oluyor Aytun Bey.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sonra bunlar ajanslara geçti. Şimdi, bu Komisyon bu isimleri değiştirirse nasıl açıklayacaksınız bunu?

BAŞKAN – Aytun Bey, teşekkür ediyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oluyor mu bu, ayıp bir şey ya!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “Taslak” deseydiniz mesele yoktu. “Taslak” bile demediniz.

BAŞKAN – Görüşeceğiz şu anda.

Söz istiyor musunuz?

Buyurun Ravza Hanım.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Sayın Başkan, kıymetli Komisyon üyeleri; öyle gözüküyor ki her toplantıda maalesef, yani bunu söylemeyi arzu etmezdim ama her toplantının başında bir önceki toplantıda söylediklerimizi söylüyoruz. Onun için şöyle bir teklifim var uygun görülürse: Hepimiz, lütfen, Komisyonun bir önceki tutanaklarını okuyalım, uygun görülüyorsa tekrarlamaya gerek yok. Ben buradan tutanaklardan takip ediyorum, her toplantıda aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Kaygılarımız, endişeleriniz ya da fikirleriniz, hepimizin fikirleri değerli burada ama...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, okuduklarınıza göre Sayın Başkan doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Madem okuyorsunuz. Okuduğunuz tutanaklara göre Sayın Başkanın yaptığı doğru değil.

BAŞKAN – Bir dakika, karşılıklı olmasın, Aytun Bey, söz isteyelim.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Üslubumuzda da ben mümkün olduğu kadar nezaket çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Nezaketsizlik yapmadım.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Estağfurullah, ben sizi kastederek söylemedim, geneli itibarıyla söyledim ama bu noktaya geldikten sonra şu anda misafirlerimiz var, uygun görülürse misafirlerimizi dinleyerek başlayalım, ondan sonrası için de aynı tartışmaları her hafta yapacaksak ben buradan okuyacağım kelime kelime çünkü aynı sözleri, zaman zaman, kelime kelime aynı şeyleri söylüyoruz. Ben de bu hataya düşüyorsam lütfen uyarınız.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Mesele tekrar usul konusu. İlk günde usul konusunda anlaşılırdı söylenmezdi bunlar.

BAŞKAN – Müsaade edin.

Değerli komisyon üyeleri, değerli arkadaşlar; esasen, birtakım, ön endişe veya ön yargılardan sıyrılarak hepimizin ortak gayesinin 15 Temmuz gecesi olup bitenler ve bu darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırmakla görevli olduğumuzu, zaten Komisyonumuza verilen görev, isminde yer aldığı için bunda ittifak hâlinde olmamız gerekir. Şimdi, hakikaten, olabildiğince Tüzük hükümlerine uygun olarak Komisyonu yönetmeye gayret ediyorum ve bu konuda asla ve asla buradaki konuşulanlar dışında birtakım fırsatlardan yararlanıp farklı bir şey yapmak gibi eylem içinde olmadığımı da bugün görüşelim diye sunduğum ekim ayı çalışma takviminde görünce ben hakikaten üyelerimizin teşekkür edeceğini düşündüm, bir.

İkincisi: Yani, bunu da söyleyip tamamlıyorum. Şimdi, değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisinden arkadaşımız Mehmet Bey'in dediklerini, yani aradan bir gün geçti, bakın ve ben bir gün içinde devamlı bir önceki toplantıdaki konuşmalarımızı da dikkate alarak bunları icraata geçirmek için gayret içinde oldum. Şimdi, Başbakanlıktan bugün bir brifing verilemediyse yani Komisyonumuzun oradan bir brifing almayacak anlamında yorumlanması doğru değil; bir.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Başlangıç için söyledim arkadaşlar.

BAŞKAN – İkincisi: Değerli arkadaşlar, burada şunu tekrar ifade edeyim: Bugünkü arkadaşlarımızın efendim, dün istişare edilip de karar verilme gibi bir durumunun olmadığını ve olamayacağını da Komisyona ben arz ettim ama bundan sonrakileri de şu anda...

Ha, burada “taslak” kelimesini kullanmamış olabiliriz, o hatamıza... Ama, burada müzakere edilecek, burada, Komisyonumuzda bu görüşülüp karar verilecek mevcut misafirlerimiz dinlendikten sonra.

Ben teşekkür ediyorum. Bu usul konusunda lütfen endişe etmeyin, tamamen Tüzük'ümüze uygun hareket etmekteyiz ve edeceğiz arkadaşlar.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Süre konusunda da konuşacaktık Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, diğer detaya girince...

Şimdi, yani süreyi birlikte ayarlarız, ben genel itibarıyla mutlaka bağlayıcı, keskin süreler konulması taraftarı değilim şahsen. Yani, bazı konuklarımız, davet ettiklerimiz için birlikte yine mütalaa ederek daha uzun, belki bazı çağıracağlarımız için daha kısa... Diyelim ki listeye koydum, işte Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıkladığı “Ben, eniştemden öğrendim.” sözü üzerine baktım, bütün arkadaşlar dinlenilmesi konusunda hemfikir ve listeye koyduk. O davet ettiğimiz kişi geldiğinde belki beş dakika içinde, belki üç dakika içinde bitirecek, “Yok, sen yarım saat konuş.” diyecek değiliz, bunun gibi kişiye göre durum değişebilir. Ama, şu anda buradaki hazır bulunan arkadaşlarımız konuları ve gündemleri itibarıyla benim teklifim yirmi dakika ile yarım saat içinde sunumlarını tamamlarlar, arkasından soru-cevap şeklinde her Komisyon üyesi arkadaşımız ikişer soru sormak suretiyle konuyu aydınlatmaya gayret ederiz. Bu arada Aytun Bey “On beş dakika konuşsunlar, üçer soru olsun.” şeklinde bir... Yanlış anlamadım değil mi Aytun Bey?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Doğru.

BAŞKAN – O şekilde bir teklifte bulundu.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bir teklifte bulunayım Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Şimdi, zaten önerdiğimiz süreler üst süreler.

BAŞKAN – Tabii, tabii.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Mesela, on beş, yirmi dakika deyince doldurmak zorunda değiller.

BAŞKAN – Değil, elbette arkadaşlarımız...

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Aşmamasını temenni ederek söylüyoruz. “İki dakika daha konuşmak istiyorum.” dediğinde de ne misafirlerin ne de daha sonra dinlenecek kişilerin iki dakikası var diye izin vermeyecek değiliz.

BAŞKAN – Elbette.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – 3 soru dediğimizde de illa 3 soru sormak zorunda değiliz.

BAŞKAN – Değil yani azami sınırlayalım ki...

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Ben on beş, yirmi dakika ve 3 soru öneriyorum, daha makul olur diye düşünüyorum.

BAŞKAN – Peki, arkadaşlar, şimdi, 3 şey çıktı ama on beş ile yirminin çok farkı yok iki görüş olarak ortaya çıkıyor. Sayın Sancar'ın ifade ettiği gibi, esnekliği de dikkate alarak yirmi dakika konuşma, ikişer soru mu soralım diyorsunuz?

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Üçer diyelim.

BAŞKAN – Azami üçer soru teklifini uygun gören arkadaşlar işaret buyursun, ben de uygun görüyorum: Evet, oy birliğiyle bu görüş benimsenmiştir.

Bu da ayrıca -bir tutumumuzda efendim- en azından muhalefetten geliyorsa illa karşı olmak gibi bir tutumumuzun olmadığı da görülmüş olsun.

Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.

*2.- Denizli Milletvekili Şahin Tin'in Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi*

BAŞKAN - Evet, çok değerli milletvekilimiz Sayın Şahin Tin Bey... Sözü uzatmadan sadece şunu ifade edeyim: 2 gerekçeyle Başkanlık Divanı olarak bugünkü toplantıya has bu davetimizin sebebi. Denizli'nin Türkiye'de Fetullahçı terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili olarak ilk kamu davasının yani ilk iddianamenin düzenlendiği il olması ve orada hakikaten darbe sonucunu da etkileyebilecek olarak ifade edilen 550 darbeye destek verecek askerin önlenmesi noktasındaki görüşlerle birlikte Komisyonumuzun ana gündemi olan Fetullahçı terör örgütünün, efendim, tüm yönleriyle araştırılmasıyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi almak üzere süreyi başlatıyoruz.

Söz sizin, buyurun Şahin Bey.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Teşekkür ederim öncelikle.

Değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri ve değerli basın mensupları; inşallah, bu darbe araştırma komisyonu, bu darbe öncesi ve sonrasına ışık tutucu iyi bir sonuca doğru gider ve ülkemiz de hayırlısıyla inşallah bir daha böyle bir karanlık geceyi ve darbeyi yaşamaz ve Rabb'im yaşatmasın diyorum öncelikle.

Şimdi, tabii ki, biz çok üzerimize alınmadık ama -Komisyon üyelerimiz tartışması esnasında- yani bizim ne kahramanlık gibi bir geceyle ilgili ayrıntıları anlatmak yani kahramanlık iddiamız var ne de başka bir iddiamız. Bizim amacımız, o gece yaşananları açıklıkla ortaya koymak, hatta öncesiyle ilgili ve sonrasıyla ilgili de Komisyonunuza aydınlatıcı bilgiler sunmak istiyorum.

Önce, kendimden bahsedeyim hemen kısaca, birkaç dakika: İsmim Şahin Tin, Denizli Milletvekiliyim. Ben sanayiciyim kimlik olarak da ve birçok sosyal, oda ve derneklere görev yaptım.

Bu süre içerisinde de aslında, FETÖ hareketinin Denizli'de olduğu gibi Türkiye genelinde de gerek devlet içerisinde gerekse efendim, odalara ve derneklere, birçok yere girme hareketi olduğuna bizzat şahit oldum, gördük. O dönemlerde belki de hiçbir kimsenin vatandaş olarak da bunların niyetlerinin art niyetli olup olmadığıyla ilgili çekinceleri yoktu yani herkes belki de “Hizmet ediyor.” anlamında bir düşünceye sahipti. Ama, en sonki gizli sırlarını, hain planlarını ortaya koyduklarında bu daha netleşti ama onun öncesi, 17-25 Aralık tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunların niyetlerinin devleti yıkmak ve ele geçirmek anlamındaki ifadelerini koyduktan sonra, bunlarla ilgili mücadeleyle başladıktan sonra da zaten mücadeleler başlamış oldu.

Şimdi, sadece geceyi anlatıp hikâye şeklinde anlatmak değil, öncesini de yine aydınlatıcı olarak ortaya koymak gerekiyorsa... Mesela, ben İş Adamları Derneği MÜSİAD'ın Denizli Şube Başkanlığı yaparken de o zaman da yine bu hareketin birçok kurumlarda ya da odalarda özellikle sanayi ve ticaret odası gibi yerlerde ele geçirmek için girişimlerde bulunduğu o zaman şahit oluyorduk biz de bizzat. Tabii ki, düşmanca mücadeleler değil ama rekabet içerisinde, bir mücadele içerisinde olduğumuzu da orada beyan etmek istiyorum. Yine, il başkanlığı yaptım ben, on beş yıllık siyaset geçmişim var AK PARTİ'de hem kurucu il başkanlığı, daha sonra 2'nci dönem il başkanlığı yaptım, bugün de milletvekili olarak Meclisin çatısı altındayız.

O dönemde de şimdi, bazen, zaman zaman soruluyor biliyorsunuz: “Hiç mücadele edilmedi mi, bunlar görülmedi mi?” Hayır, bunlar görüldü aslında. Mesela, il başkanlığı yaptığımız süreç içerisinde de yine işte valiliklere, özel idarelere, birçok kurumlara girmek için ama hiç belli etmeden yani çaktırmadan ya da gizlice, el altından girişimlerde bulunarak kendi insanlarını, kendi adamlarını yerleştirmeye çalıştıklarını ve onların da mücadelesini biz kendimiz bizzat o dönemde de verdiğimiz de buradan belirtmek istiyorum. O açıdan da bizim geçmiş dönemlerde de hatta milletvekili olmamızda önümüze bir engel olarak onlar da çıkmıştı.

Değerli Komisyon üyeleri, 15 Temmuz darbe gecesini tabii ki önemli. Öncelikle tabii ki, o sizin kendi iç meseleniz, usul tartışmalarıyla kararların yapılması, onlara saygı duyuyoruz. Sonuçta bir karara varılıyor, varılacaktır da yani ortak bir kararda buluşulması önemli. Bu darbe girişimini sadece AK PARTİ'ye yapılmış bir darbe girişimi olarak ben görmüyorum, muhalefetiyle, bütün kurumlarıyla, halkımıza ve milletimize, vatanımıza, bayrağımıza yapıldığını hepimiz biliyoruz, bunun inancı içerisindeyiz ve bunları konuşurken ve düşünürken de kesinlikle şucu, bucu ya da şu partiden, bu partiden diye ayırmıyoruz. 15 Temmuz gecesini biz sahaya indiğimizde, meydanlara indiğimizde bizim yanımda her partideki, görüşteki arkadaşlarımız bizim yanımda mevcuttu, bizimle beraber Türk Bayrağı'nı sallayıp "Darbeye Hayır!" sloganını atarak orada darbecilerin karşısında yer aldığını ortaya koymuştu. Bu da milletimizin iradesinin ve gücünün istiklaline, istikbaline, iradesine ne kadar sahip olduğunu, Cumhurbaşkanına, demokrasiye sahip olduğunu da göstermiştir.

Biz, 15 Temmuz gecesine geldiğimizde, Ankara'da Meclisi bitirdikten sonra yine Denizli'ye ulaştığımızda 21.00 sularıydı, biz haberlerden, efendim, Ankara'daki arkadaşlarımızdan burada uçakların uçtuğunu veya köprülerin tutulduğuyula ilgili bilgiler geldiğinde de... Ben hatta WhatsApp grubundan da, arkadaş grubumuza attım milletvekili grubumuza "Böyle böyle şeyler oluyor, nedir, oradasınız, sizler de bilirsiniz?" anlamında. Tabii, bu korkutucu bir eylemin ve hareketin başladığını da gösteriyordu o sırada. Biz, hemen 22.00 sularında parti binamıza geçtik ve orada teşkilatımızda bir kriz masası oluşturarak bu darbe girişimi kesinleştikten sonra örgütlemeye ve çalışmaya başladık halkımızla beraber, sadece partililer anlamında değil, bütün Denizli halkımızı oraya çağırdık. Önce teşkilatımızı il başkanlığımıza çağırdık, mesajlarımızı attık. Efendim, o esnada işte bizim il başkanımız da şehir dışındaydı, daha sonra hemen geldiler toplantımıza. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Bey olsun, bizim başkan yardımcılarımız ve teşkilatlardaki bütün arkadaşlarla beraber örgütlememizi, çalışmamızı yaptıktan sonra da bizler Başbakanımızın açıklamalarını dinledik, bunun bir darbe girişimi olduğunu, FETÖ'cü TSK içerisindeki, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup ayrılıkçı, darbeci kişilerin Türkiye'de cumhuriyetimize, demokrasimize darbe girişiminde bulunduğu açıklamasını aldık. Daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve sokağa çıkmak üzere söylemlerini aldıktan sonra, bizler hemen şu anda adı 15 Temmuz Şehitler Meydanı olan, önceki Delikliçinar Meydanı olan Denizli Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtik, o yürüyüş esnasından 5 binleri, 10 binleri buldu tabii ki, bütün halkımız da oraya doğru akın etti. Ve orada giderken şimdi, heyecanlanarak bazen anlatıyoruz bunu. Hani esas, aslında kahramanlar bence 241 şehidimizdir bizim, gerçekten kurşunun karşısına çıkanlardır. Belki orada o kurşunların karşısına çıkanlar varsa ve 2.200 civarında bir gazimiz varsa biz bugün burada oturabiliyoruz. Eğer onlar olmasaydı, halkın iradesi gücü olmasaydı, siz işte değerli vekillerimizin, iktidar ve muhalefet Mecliste o gece burada bombaların altında o demokrasi mücadelesini vermiş olmasaydık biz burada oturmuyor olacaktık, belki birçoğumuz mezarda, birçoğumuz da hapishanelerde olacaktık ve demokrasi sevincimiz ya da arzumuz kursaklarımızda kalacaktı daha önceki darbelerde olduğu gibi. Ve bu darbenin de bir Haçlı zihniyetiyle, içerideki maşalarıyla ortaklaşa ortaya koydukları bir darbe girişimi olduğunu da biz bunu hepimiz –yani benim şahsi fikrim- ortak olarak da halkımızın da genel anlamda böyle bir görüş içerisinde olduğunun da farkındayız ve görüyoruz.

Tabii ki, dolayısıyla, biz bir vatansever olarak, aslında halkın içinden gelen kişi olarak ve yine onların seçtiği bir milletvekili olarak da onların içerisinde önderlik yaparak harekete geçtiğimizde benim ilk aklıma gelen... Valimizi aradım mesela, valimizle ilk telefon görüşmemizde "Neler yaşandığını, ne olduğunu veya ne oluyor burada, Denizli'deki durum nedir, işte askeriyenin durumu nedir, tugay ne durumda, jandarma ne durumda?" diye, o da şu anda bir hareketliliğin olmadığını söylemişti. Daha sonraki yürüyüşümüze doğru geçtiğimizde, hareket ettiğimizde jandarma komutanımızı aradım,

Cengiz Albayımızı, dedim ki, aynen sorum şuydu ona, kendisine: “Siz darbecilerin tarafına mısınız, yoksa efendim, işte halkın tarafına mısınız, demokrasiden yana mısınız, milletimizin yanında mısınız?” O da “Biz milletimizin yanındayız.” ifadesini kullanmıştı. O bize bir güç vermişti çünkü o anda artık düşünün her tarafa bombalar patlıyor, Ankara’dan haberler geliyor, İstanbul’dan haberler geliyor ve birçok arkadaşımızla telefonlaşıyoruz. Yine, Denizlili Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’yle mesela telefonlaştık o esnada, onların da Mecliste olduğunu, burada olduğunu öğrendik. Biz dedik ki yani: “Burada biz çalışmaları yapıyoruz, hareketlenmeleri kontrol ediyoruz ve bu harekete karşı, darbeye karşı halkımız dimdik ayaktadır.”

Şimdi, burada ondan aldığımız güçle daha sonra devam ettiğimizde bir taraftan da halkımıza dedik ki: “Tugayın önünde efendim, otobüslerin, belediye otobüslerinin ve iş makinelerinin konması gerektiğini...” Çünkü nereden bilgi almıştık? Tugaydan bir tank grubunun şehir merkezine doğru çıkış için hareketlendiğini ve kapıya doğru geldiğini biz oradaki halkımız tarafından telefonlarla öğrendik ve hemen orada belediyemizin aracı, yüzlerce otobüsü oraya, önüne getirerek onların çıkışını engelledik. Bu arada, tabii, tugay komutanının ilk zamanlarda telefona çıkıyordu Vali Bey’in söylemine göre ama daha sonra telefonlara çıkmadığını anladık ve o tugay komutanının da orada darbecilerin tarafında yer aldığını görmüş olduk.

Tabii, bu esnada 20 civarında askerî aracın tugaydan çıkış yaptığı ve bunların şehir dışına doğru çıktığı duyumunu aldık. Sayın Valimizle görüşme yaptık o sırada, dedik ki: Bunlar nereye gidiyor? Biz komutanla görüştük, bunlar Çardak Havalimanı’nın güvenliğini kontrol altına almaya gidiyor. Tabii, o kadar büyük bir askerî konvoy ve mavi bereli komando, bunlar... Çardak Havalimanı’nda korunacak, edilecek herhangi bir şey yok; bu bir şüphe uyandırmıştı bizlerde de.

Tabii, o arada, biliyorsunuz, darbeyle ilgili bildiri yayınlandı. İster istemez vatandaşlarımızdan da bize telefonlar geliyor, “Bunları yayınlatmayın, bunlar şey oluyor...” Yani, kestirin anlamındaydı. Biz hemen oraya müdahale ettik. Bizim Denizli’de Çökelez Dağı var, orada vericiler var, verici istasyonlarının elektriklerinin kesilmesini talep ettik Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Bey’le, Eski Başkanımız Mahmut Bey’le. Onlar kesildi bir taraftan, bir taraftan da insanların çağrılması için müftülükle görüşme yaptık ve orada selaların okunmasını istedik. Halkın sahalara, meydanlara inmesini sağladık.

Denizli Çınar Meydanı’na vardığımızda gerçekten on binlerce insan orada Türk bayraklarıyla -sadece Türk bayraklarıyla, başka şey yok- parti bayrağı olmaksızın “Darbeye karşı hayır!” söylemleriyle, “Demokrasie sahip çıkacağız.” söylemleriyle orada heyecanlı bir şekilde, korkusuzca bağırduklarına ve hem Cumhurbaşkanımıza hem iktidarımıza hem halkımıza, cumhuriyetimize sahip çıktıklarına orada şahit olduk. Bu gerçekten geçmiş darbelere göre baktığımızda halkın ne kadar bilinçlendiğini ve ne kadar, artık, davasına ve milletine sahip çıktığını da görmüş olduk. Belki de o dönem bu dönemde yani 15 Temmuzdaki yaşanan geceye baktığımızda.

Tabii, CNN Türk’de orada Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara davet etmesi, onun sağ olduğunu görmek, Meclisteki arkadaşlarımızın burada yine sağ olduğunu ve bombalara rağmen hâlâ direndiğini görmüş olmak ve tabii ki bu arada aldığımız haberler çerçevesinde yine darbecilerin kesin olarak hedeflerine ulaşamadıklarını görmüş olmak bizleri rahatlatıyordu. Biz aynı zamanda bunları da ne yapıyorduk? Vatandaşlarımıza da orada anlatıyorduk ve aktarıyorduk.

Şimdi, bizim bu aşamada amacımız, insanları canlı tutmak ve dağılmasını engellemek, provokasyona gelmelerini de önlemektir. Çünkü, emniyet müdürümüz olsun, Valimiz, jandarmamız, yine başsavcımızla yaptığımız diyaloglar çerçevesinde bir karargâh oluşturulduğunu Denizli’de, çevik kuvvetin olduğu yerde ve orada bu koordinasyon merkezi olarak bunların koordine edildiğini öğrendik.



Biz Denizli'deki meydana artık biraz da diğer illerden gelen bilgileri aldıkça meydana halkımızın yavaş yavaş rahat nefes almaya doğru gittiğini gördük. Tabii ki bunlar önemliydi. Biz daha sonra Vali Bey'le buluşmaya gittik. Orada, dediğim gibi, jandarma komutanımızın, emniyet müdürümüzün, başsavcımızın, MİT başkanının, Denizli'deki ve genel anlamdaki çalışmalarla ilgili kontrolleri devam ediyordu.

Tabii, bu arada, 580 civarında mavi bereli komandonun Çardak Havalimanı'na yola çıktığını bildiğimiz için biz o bölgedeki Çardak, Bozkurt ve Honaz, Baklan ilçelerimizden bir an önce, hemen o askerlerin önünü kesmesini ve kuşatmasını talep ettik. Orada özel araçlarıyla, Çardak ya da Honaz'daki belediye başkanlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın araçlarıyla bunların önü kesildikten sonra bunların bir kısmı havalimanına girmişti, bir kısmı girmemişti. Burada eylem planını tabii ki yapmak lazımdı. Dirençtir, işte, bence olması gereken buydu. Halkın burada neler yapacağını, nasıl bir davranış içerisinde olduğunu da orada görmüş olduk. Yani, elektrikleri kesildi havalimanının. Neden? Çünkü, yukarıda 4 tane, "CASA" dediğimiz o askerî uçakların hedefi, bu askerleri getirmektir; Ankara'ya ve İstanbul'a getirmek ve buradaki kanlı darbe girişiminde darbeciler safında hareket ederek burada daha fazla kanın akmasını sağlamaktır. Bence önemli olan nokta buydu orada Denizli'nin belki de yaptığı, başardığı, katkıda bulunduğu diyelim, bu darbecilere karşı yapmış olduğu en büyük eylemlerden birisiydi. Orada, sağ olsun, kardeşlerimiz, işte, halkımız, kahramanlık örneği gösteren bence o halkımızdır; orada o gücü, cesareti, iradeyi gösteren onlardır. Bunların geçmesini engellemiş oldular. Aynı zamanda, elektrikler kesildikten sonra uçağın ineceği pistin üzerine iş makineleri ve özel araçlar dâhil hepsinin konarak uçakların inmesi engellenmiş oldu.

Tabii, bu süreç devam ederken biz daha sonra Vali Bey'le istişare ettikten sonra, sayın başkanımızla, teşkilatımızla beraber Çardak Havalimanı'na hareket ettik ve oradaki halkımıza destek olmak anlamında, oradaki durumları kontrol etmek anlamında, ne olduğunu yaşamak anlamında orada bulunduk. Orada bazı itişmeler, kışımlar, tartışmalar yaşandı. Orada rütbeli yarbay vardı biz vardığımızda. Bir kısmı havalimanının içerisinde, bir kısmı dışarıda, o şekilde duruyor. Burada biz konuştuk tabii bunlarla da, istişare ettik yani olayları, nedir, ne yapıyorsunuz?

BAŞKAN – Değerli Şahin Bey, on beş dakikamız dolmuş oldu. Hatırlatmak için sadece.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Tamam.

Şimdi, yarbayın oradaki şeyi şu: "Biz tatbikata gidiyoruz, bize verilen emir bu." "Pekâlâ olayları biliyor musunuz, neler yaşanıyor Türkiye'de?" Tabii ki subayların suçlu olduklarını ve olayı bildiklerini ama gizlediklerini ve hatta bir konuşma var, yukarıyla konuşma yapıyor, komutanına diyor ki: "Benim başımı yaktın. Beni ne işe şoktun?" Şimdi, tabii, bu önemliydi ama orada erler vardı. Erler, senin benim çocuklarımız yaşındaki erler, bir şeyden haberleri yok ve öyle bir tezgâh da kurmuşlar ki erlerin silahında mermi yok ama subayların silahında mermi var, cephanelik arka araçlarda, ellerine vermiyorlar. Amaçları ne olacak pekâlâ? Bence buraya getirdiklerinde işte "Halk cumhuriyete karşı, devlete karşı ayaklandı." deyip belki onları saldırtacaklar, ateş ettirecekler ve halkımızın, sivil vatandaşlarımızın orada ölümüne ya da buradaki işte emniyetti, diğer kurumların hepsinin şey yapılmasına sebep olacaklardı.

Sonunda saat 22.00 civarında Valimiz, jandarma komutanımız oraya gelerek Ege Ordu Komutanıyla görüşerek olaya müdahale ettiler, silahlarını teslim ettiler ve buradaki 580 jandarma komando teslim alınarak burada adalete teslim edilmiş oldu ve tekrar sabah güneş doğmuş oldu.

Orada benim tek bir dileğim vardı, birçok şeyi atlamış oluyoruz, çok şeyler var ama şunu demek istiyorum: Şafağı görmektir çünkü milletimiz bence ikinci bir kurtuluş savaşını belki de burada veriyordu. Neye karşı veriyordu? Dünyaya karşı veriyordu, düşmanlarımızı karşı veriyordu, istilacılara

karşı veriyordu. Bu bir aslında Türkiye’yi istila etme hareketiydi. İstila etme hareketine, bu hain darbe girişimine, FETÖ’nün en baş kahraman olduğu yani baş aktör olduğu bu hain teröristbaşı ve onun yandaşları kandırılmış insanlarla beraber burada Türkiye’yi kanlı bir belki iç savaşın içerisine sürükleyecek, ülkemizi belki de diğer ülkelerin istilasına ya da diğer terör örgütlerinin, DAESH gibi, PKK, PYD gibi örgütlerin sınırdan içeri daha fazla girerek içeride bir iç savaş, Suriye’deki gibi bir iç savaşın hasıl olmasına vesile olacak bir duruma doğru bizi sürükleyecekti. Bu anlamda ben Allah’a şükrediyorum. Uçurumun kenarından döndüğünü burada belirtmek istiyorum ülkemizin ve buradaki en büyük başkahramanlığını da milletimiz, halkımız; kadınıyla, genciyle, çocuğuyla beraber sahalarda, meydanlarda mermilere, tanklara ve bombalara karşı, uçaklara karşı çıplak yumruklarıyla direnen vatandaşlarımız olduğunu düşünüyorum. Allah bir daha böyle bir istila hareketini, darbe girişimini, halkımıza, milletimize göstermesin diyorum. Bununla ilgili de inşallah ne gerekiyorsa hepimizin -çünkü hepimize karşı yapılan bir darbe- ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini, bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini; ülkemizin güçlenmesi, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda, demokratik anlamda her anlamda güçlenerek artık batısına, doğusuna, herkese gerekli mesajı vermesi gerektiği inancı içerisindeyim, inanıyorum.

Hepinize çok teşekkür ederim.

Size de başarılar sunuyorum.

BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ediyoruz.

Evet, şimdi, soru sormak için Zeynel Bey’den başlayalım.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hoş geldiniz, Şahin Bey, tekrar.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Hoş bulduk.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Verdığınız bilgiler için de teşekkür ederiz.

Şimdi, konuşmanızı dikkatle dinledim, bir yerde dediniz ki: “Ben on beş yıl kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin Denizli İl Başkanlığı yaptım.”

ŞAHİN TİN (Denizli) – On beş yıl değil de yani ara ara, tabii ki, kurucu başkanlık...

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ondan sonra MÜSİAD Başkanlığı yaptınız.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Öncesi dönem.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Anlaşılan Denizli açısından partinin önemli isimlerinden biriymişsiniz o dönem ve bir yerde de yine ifade ettiniz, “Bu yapı benim milletvekili olmamı engelledi.” gibi bir beyanınız oldu.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Yani o şeyleri vardı, engelleme, evet.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Bu engellemeyi nasıl yaptı yani sizin aday belirlemeyle ilgili hangi kuruma, kime nasıl baskılar yaptı? Nasıl engelledi bunu? Yani özellikle böyle bildiğiniz somut, işte, şununla konuştu, benim aday olmamı engelledi dediğiniz kim var?

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Şahin Bey, buyurun.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Zeynel Bey, şöyle: Şimdi, bir kere, bunlar gerek kurumlarda gerekse partilerde ya da diğer özel sektörlerde, odalarda, derneklerde tabii ki nüfuz etmek istiyorlardı, bu kırk yıldır süregelen bir olay ve bunun bence en büyük başaktörü de aslında silahlı kuvvetlerdeki edinmiş oldukları generaller düzeyine gelmiş oldukları noktadır. Eğer generaller bu işin başaktörü olmasaydı

darbe girişimi olmazdı çünkü askerî bir darbe girişimi olmazdı ve tabii ki bunların niyetlerinin ne olduğunu en sonunda anladık dedim, orada dikkat ederseniz; daha gerçek niyetlerini, haince niyetlerini, kime hizmet ettiklerini en sonunda anladık dedim. Dolayısıyla, bunların belki de istemedikleri insanlar statüsünde olmak ya da bizim mücadele içerisinde olmamız, AK PARTİ olarak o dönemdeki bunların eylemlerinin karşısında olduğumuzu hissetmiş olmalarından dolayı böyle bir girişimde bulduklarına ben inanıyorum dedim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Sancar, buyurun.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Şahin Bey, verdiğiniz bilgiler için ben de teşekkür ederim.

Benim iki sorum var, birincisi Zeynel Bey’in sorusuyla bağlantılı: Siz Denizli’de ne zaman, hangi yıl, hangi vesileyle bu örgütün gücünü ve başka amaçları olduğunu fark ettiniz? Dediniz ki: “Orada da faaliyet gösteriyorlardı, partide de etkili olmaya çalışıyorlardı, kamu kurumlarına da sızmaya çalışıyorlardı.” Bunun bir plan dâhilinde kendi amaçlarına yönelik bir faaliyet olduğunu hangi dönem fark ettiniz? Hangi olaylarla, hangi vesilelerle fark ettiniz? Birinci sorum bu.

İkinci sorum da: Basına yaptığımız açıklamada “Darbe girişimiyle ilgili elimde önemli bilgi ve belgeler var.” dediniz. “Belgeler nedir?” diye soracağım. O belgeler elinizdeyse bu darbe girişimiyle ilgili, onları Komisyonumuza sunar mısınız?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Şahin Bey.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Tabii ki. Yani “Önemli bilgi ve belgeler.” dediğimiz, 15 Temmuz gecesindeki yaşanan ve oradaki gerek emniyet müdürlüğü, valilik, jandarma komutanlıklarıyla ilgili yapılmış olan istişareler ve görüşmeler neticesinde çıkan olaylarla ilgili bilgiler var onları, biz, gerekli görüşmeler, notlar, resimler, onları sunacağız dedim, onu söyledim. Bunları planlayanların olduğunu ne zaman fark ettiğiniz anlamındaki soruyla ilgili de...

Şimdi, şöyle bir şey var tabii ki yani Türkiye’de o dönemde herkes bir yerlerde olmak ister, istiyor yani herhangi bir gruplardan, cemaatlerden ya da başka kesimlerden. Bunların esas niyetlerinin kötü olduğunu, işin tabii ki doğrusu 17-25 Aralıktan sonra anladık ama öncesinde dersiniz, bunların girme çabalarını biz biliyoruz yani ta kırk yıl öncesinden TSK’ya, Emniyete, yargıya, diğer kurumlara girme çabalarının olduğunu, buralara yerleşme çabalarının olduğunu herkes farkında ve bilinci içerisinde. Ama bunun kötü niyetli kullanımının esas ortaya çıkışı 17-25 Aralık ve sonrası olduğunu söylüyorum.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanrıkulu...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisinin Denizli Kurucu İl Başkanlığını yapmışsınız.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Kuruluşunda buldum, İkinci İl Başkanlığımda orada, daha sonra.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani 2011’den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda yer almışsınız, çalışıyorsunuz, milletvekilliğiniz var 2015 tarihinden itibaren.

Ben de Zeynel Bey'in sorusuyla ilgili şu notu almışım: Siyasi partilerde milletvekilliği adaylığının nasıl tespit edileceği belli, Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüğü saptamış. Siz muhtemelen hem 2002'de hem 2007'de, 2011'de aday adayı olmuşsunuz ama engellendiğinizi düşünüyorsunuz. 2015'te işte milletvekili olarak aramıza katıldınız Parlamentodasınız. Engellendiğinizi düşündüğünüze göre bu yapının Adalet ve Kalkınma Partisinin karar alma süreçlerini etkilediğini mi düşünüyorsunuz?

ŞAHİN TİN (Denizli) – Ya o şekilde değil, istemedikleri anlamında, belki de kulisler veyahut da diğer etkenler anlamında ortaya koyuyorum yani kalkıp da bizi tabii ki “Şu vekil olsun, bu vekil olmasın.” anlamında işaret edeceklerini düşünmüyorum ama Denizli kamuoyunda bizimle ilgili aleyhimizde çalışmalar yaptıklarını bu anlamda ortaya koyuyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi şöyle bir şey de yani Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının yüzde 85'ini önseçimle belirliyor ama Adalet ve Kalkınma Partisinde istişare süreci var, sonra da işte Merkez Karar Yürütme Kurulu karar veriyor, listeyi kesinleştiriyor yani nihai karar MKYK'da bildiğim kadarıyla, parti tüzüğü uyarınca. Eğer engellendiğinizi düşünüyorsanız yani...

ŞAHİN TİN (Denizli) – “Parti içinden engellendi.” demedim yani o anlamda değil. Biz dışarıdaki, kamusal anlamdaki, onların camiaları içerisindeki çalışmalardan dolayı bahsediyorum oradan. Yani siyasi kanal içerisinde değil.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Peki, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Başka soru görünmüyor.

Şahin Bey, sunumunuz ve açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz hepinize Sayın Başkanım.

*3.- Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı'nın Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi*

BAŞKAN – Peki, Şafak Bey buyurun.

Profesör Doktor Şafak Ertan Bey, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, ayrıca yanlış bilmiyorsam kamuoyunda Koza-İpek davası olarak bilinen davada da resmi bilirkişilik yapmış. Dolayısıyla, Fetullahçı terör örgütü konusunda bir noktada çalışmalarını bizi aydınlatabilecek bilgilere sahip olduğunu düşündüğümüz değerli bir konumuz.

Evet, söz sizde, buyurun.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Çok teşekkür ederim.

Önce, millî iradenin yansıdığı bu komisyona bilgi vermek benim için bir şeref. Hoca olarak birçok yerde konuşma yapıyoruz ama böyle bir şerefe ilk kez nail olduk. Hepsinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi, ben önce şunu belirteyim: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Ben emniyet kökenli değilim, sivil kökenli birisiyim, profesörüm. Maliye ve vergi ceza alanında çalışıyorum. Bunları belirtmemin sebebini biraz sonra göreceksiniz, biraz zamanımı alacağım ama birkaç dakikanızı.

Şimdi, ben bu olaya yani bu Fetullahçı terör örgütüne önce bir bakış açısı çizerek farklı bir şekilde yaklaşmanız için bilgi vereceğim. Somut bilgi, belge, dokümanlar ve olaylarla bahsedeceğim. Ben 15 Temmuz sonrası için konuşacak değilim, çünkü adli bir süreçte gidiyor. O süreci en azından şahsım adına değerlendirmem mümkün değil, görüyoruz. Fakat 15 Temmuz darbe sürecinin nasıl geldiğini biliyoruz ve geldiğini de gayet net görmüştük. Şimdi, önce şundan bahsedeyim, her yerde söyleniyor,

toplumun her kesiminin bildiği gibi “Bunlar hizmet ediyordu, vesaire.” Bir kere şunu çok net söylemek lazım ki devlet, bunların hizmet hareketi olmadığını kesinlikle biliyordu. Devlet, bunların hizmet hareketi olmadığını bilmesini de belgelere bağlamıştı. Bu belgeler de 1990’ların başındaki 1980’lerdeki istihbarat raporlarında yatıyor. Bir kere burayı çok net ifade etmemiz gerekiyor. Yani burada toplum böyle biliyordu ama maalesef devlet farklı biliyordu, devlet bunun hizmet olmadığını, bunun bir cemaat olmadığını biliyordu. Peki, biliyordu da niye bu duruma geldi? İşte devletteki bir yapı, bürokratik vesayet bu hareketin toplum tarafından bir örgütsel hareket değil de bir gönüllü hareket olmasını istediği için, siyasilere ki bunda sizler de varsınız, millî iradeye yani sivillerin iradesine yansıtıyordu bürokratik vesayet. Yani siyasileri sürekli devletin içerisindeki bürokratlar kandırıyordu, ellerinde belgeler vardı, fakat gelen siyasilere hiçbir şekilde bunları aktarmıyordu; Özal, Demirel, Ecevit, Tansu Çiller, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kim olursa olsun siyasi olarak, halktan gelen, iradeyi ve gücü halktan alan birimlere bu örgütün bir hizmet hareketi olmadığını anlatmıyordu ve müsaade etmiyordu. Peki, niye yapmıyordu? Bunu şöyle izah etmek lazım: Şimdi, bir kere, bu örgüt “cemaat” dediğimiz tabiri tampon bir bölge olarak kullanıyordu. Yani, insanlar bir örgüte veya devlet bir örgüte yöneldiğinde gelebilecek tüm sert tepkileri yumuşatmak için bunun bir örgüt değil de bunun bir cemaat olgusu olduğundan hareketle öncelikle bunu bir yapılandırmaya götürmüşlerdi ve bunu cemaat yapılandırması adında eğitmişlerdi. Çünkü toplumun hassas olduğu bir konu var, cemaat kelimesi -biliyorsunuz- olumlu şeyler içeren bir kelime, olumsuz tabirler veya herhangi bir tanımlama içermiyor. İşte, hangi şeye dersiniz, başına “örgüt” dediğiniz zaman hemen insanlar irite oluyor ama bir cemaat dediğiniz zaman insanlar burada herhangi bir şekilde bundan irite olmuyorlar, daha da olumlu yaklaşıyor hatta. Şimdi, burada en başta bunu belirtmemiz lazım. Bu bir örgüt, bu bir cemaat değil çünkü cemaat olarak bakarsak birçok yanılığa düşeriz, şimdi anlattıklarımın da o zaman hiçbir manası kalmaz.

Şimdi, tabii bilgi, belgeler var. Ben buraya çağırıldım, hazırlıkları da yapacağım, Komisyonunuza da vereceğim bunları, önemli de belgeler var. Bunların örgüt olduğunu devletin kayıt altına aldığı resmî belgeler var.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - “Suç örgütü” demek istiyorsunuz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Aynen öyle.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Örgüt masum bir şey olabilir, mesela barış örgütü, bilmem ne.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, barış örgütü dersiniz ama fiillerinizden ne olduğunuz bellidir. Yani, ben çok örgüt gördüm, barış örgütü diyor, bilmem ne diyor ama ben ifade edeyim, benim burada yargılamadan ziyade bildiklerim...

BAŞKAN - Devam edin siz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Özur diliyorum, biz hocaların bir alışkanlığı var, böyle alışmışız konuşmaya, hele mikrofonu görünce durmak da bilmiyoruz.

Şimdi, bu örgütün bir kere yapılanması 1980'lere gidiyor. Bu, bürokratik vesayet dediğimiz olayın en önemli özelliği otonom yapı. Kendisini tek yetişmiş teknik eleman görmesi ve kendisinin yerine de başka elemanların yerleştirilmemesi ve bu gücünü de 5 unsurdan alıyor; askeriye, hariciye, mülkiye, adliye ve maliye.

Şimdi, bir yapı düşünün, bürokratik yapı, parti kurmak istese çok maliyetli. Şu anda siyasi irade karşımızda. Şimdi, parti kurmak istese devlete hâkim olurken Hükümet nezdinde birçok yerde il, ilçe teşkilatları vesaire kuracak. Fakat, eğer ki bürokratik otonom yapıya, vesayete sahip olursa bütün siyasilere hâkim olacaktır. O nedenle, bu örgüt yapılıırken 1980’lerde, bugünleri görerek yapılmış. Size daha sonra vereceğim. Hatta resmî evrakla isterseniz daha güzel olur yani elden vermek, arşivden ne kadar doğru olur bilmiyorum ama resmî talep edilirse resmî talep olarak da karşılıklı o belgeyi verebiliriz.

Böyle bir yapı 1980’lerden itibaren bugün planlanarak gelmiş. Bu planlamayı anlatırken 15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz, 17 ve devamında yakalanan generallere bakarsanız, bunların okullara giriş ve mezuniyetlerinin de o tarihlere denk geldiğini görürsünüz ve o size sunacağım -birkaç belge var, özel belge- bu belgelerde de örgütün nerelerde, kimleri yetiştirdiğini ve nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Yani, bugünlerde, biz o gece kendimizi önce güvenliğe aldıktan sonra ilk baktığımız şey, o 15 Temmuz yapanların, bunların sicilleri oldu. Çünkü, o belgeleri biz görmüştük. Siyasilerden her zaman sakladıkları belgelerdi bu belgeler. Ben hatta şöyle bir ifade kullanayım yani özür dileyerek... Bilmiyorum ama o belgeler inşallah herhangi bir sıkıntıya da tarafımızdan yol açmaz çünkü o belgeleri yok ettiklerini düşünüyorlar bu örgüt üyeleri. Fakat o belgeleri, devlet her zaman kayıtları mutlaka bir yerde saklıyor ve bunların unuttukları bir yer vardı ve biz o bir yerden bunları aldık. O da bir arkadaşımızın zekice bir talebiyle ortaya çıktı yani özetle söylersek belgeleri mahzenden çıkardık, depodan, unuttukları bir yerden, her yerde yakmışlardı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü, o belgeyi biz devletin ilgili biriminden, hem de çok önemli bir biriminden istediğimizde “Şu şahıslar 1980’lerde şöyle, şöyle yapmış mıdır? Bize bilgi verin.” dediğimizde “Bu şahıslarla ilgili herhangi bir devlet kaydı yoktur.” diye cevap geldi.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – 15 Temmuzdan sonra, değil mi, bu yaptıklarınız?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Önce. Biz Polis Akademisini yapılandırırken bu süreçte, iki senedir, darbenin olacağını -bu belgelerle- bu darbenin geldiğini, bunların mutlaka silahlı bir eylem yapacağını... Sebepini de şimdi anlatayım, neden bunları öngördük. Biz çok zeki olduğumuz için öngörmedik. Ben sivilim, çok ahım şahım şey değil, normal seviyede yaşayan insanlarız. Fakat, onu görmek için de belgeler gerekiyor. Onları gördüğümüz için de bazı şeyleri oturtabiliyorsunuz. Şimdi, oraya da geleceğim, nasıl olduğuna.

Şimdi, bunlar 1980’lerde bu yapılanmayı kurarken 2000’li yıllarda bürokratik vesayete ve sisteme hazır adam yetiştirmişlerdi ve ben şöyle görüyorum: 2000’li yıllarda -bu hangi parti olursa olsun; AK PARTİ olabilir, CHP olabilir, MHP olabilir, hiç fark etmez- bu güç, yetiştirdiği elemanları bürokrasi arenasına sokma arayışına girdi ve bunları -ta Ecevit zannedersen bunların başladıkları, tam orayı bilemiyorum ama- bir süreçten itibaren üst düzeyde sokmaya başladı. Siyasilerin bunların örgütsel yapılanmalarından haberi olmadığı için, devletin birimleri bunları gizlediği için, altını çiziyorum... Burada Komisyona şunu da söyleyeyim: Gizlediği için, devlet bunu siyasilerden yani siyasi, millet olduğu için; siz milletsiniz, bizi temsil ettiğiniz için, sizden gizlediği için siz de dönüp seçmeninize bir şey olduğunda “Ya, devlete soruyoruz ‘Bunlarda bir şey yok.’ diyorlar.” ve siz doğal olarak da bunlarla ilgili olumsuzluk görmüyorsunuz ve insanlar da görmüyor. O nedenle, bunlar 1990’lı yılların ortası ve devamında bürokrasiye artık yetişmiş eleman sokabilecek seviyeye geldiler ve devlete hâkim olabilecek pozisyona. Çünkü, 1980’lerdeki o belge, o istihbarat kayıtları, o devletteki yazılanlar ve bunlar hakkında örgüt olduğuna dair -bakın, ismini de söylüyorum burada- o belgede şu ifade geçiyor, onu sunduğumda göreceksiniz: “Fetullah Hoca’ adlı örgütün talebeleri” diye bir ifade geçiyor orada yani “örgüt” olarak niteliyor bunu ve bu, devletin yıkılmasına neden olabilecek bir örgüt. Ve bu örgüt

saklandığı için, o dönemde yetiştirdiği elemanlar günümüzde bürokrat olarak ve siyasetçi olarak karşımıza çıkıyor ve kripto dediklerimiz böyle geliyor. Biz o kriptoyu iki senedir çok iyi yaşıyoruz. Yani, siz seçmenle muhatap olabilirsiniz ama biz Polis Akademisinde iki yıldır “Kripto nedir, kripto kimdir?” yüzünden sorduğumuz sorudan artık, bir yerde, anlayabilecek durumdayız. Uzmanı değilim fakat en azından, ne yaptıklarını, o süreçte nasıl olduklarını ve ne yapmak istediklerini görüyorsunuz.

Şimdi, 2000’li yıllara gelindiğinde, bunlar vesayete sızıyorlar. Burada, tabii, siyasi direnç ve millî iradeyle karşılaştıkları için bu adamlar, bürokratik vesayette ilk hamleyi yargı ve Emniyet ayağına yaptılar 17-25 Aralıkta çünkü diğer olaylarda iktidarı ele geçirmek için birçok hamle denediler. Kimilerinin lehine olabilir, o dış güçler sizin artık araştırmalarınız, onlara da biz birçok yerde vâkıf oluyoruz ama detay veremeyeceğim burada, net olmadığı için. 17-25 Aralıkta artık bunlar Emniyet ve yargı yoluyla bu işi yani ele geçirdikleri bu bürokratik vesayetle devlete hâkim olma amacıyla adım attılar. Fakat Emniyet ve yargı aracılığıyla yaptıkları şeyde millî iradeyle karşılaşınca, bu kez bunlar gri bir alana çekildiler ve ilk kez bir taktik denediler. Bunu da ilk kez size ifade edeceğim burada. Bunu çok söylüyorduk ve yazdık bunu biz, not hâlinde var. Bunlar şimdiye kadar, belki de diğer devletlerin tarihinde bile yok, ilk kez bir taktik denediler 17-25 Aralık sonrası. Bunlar deşifre olunca, 17-25’ten sonra devlette kendileri gri alanda saklansın diye bürokraside çeşitli grupların varlığını dillendirmeye başladılar. Şimdiye kadar görülmemiş, duyulmamış, minimal düzeyde olan grupların varlığından bahsederek kendileri 17-25 Aralık sonrası gri zemine yattılar. Herkes, bu kez, bürokraside bir grubun dillendiğinden hareketle adamları olmaya başladı ve herkes FETÖ’yü unuttu. Fakat biz Polis Akademisinde bunu unutmadık çünkü bu zemine yattıklarını görmüştük.

Şimdi, bu zemine yattıklarını nasıl gördük? Çünkü 1980-1990’lardaki yetiştirdikleri elemanlar duruyordu, yaşıyorlardı yani bizimle beraber içiyorlar, oturuyorlar ve sorguluyoruz, “Bu adam 1990’lardaki belgede geçen adam, şunu yetiştiren adam.” Mesela, ismini vermeyeyim fakat televizyonda gördüğüm ve kendini gayet masumane ifade eden ve gördüğümde sadece güldüğüm birisi var. “Biz çok iyiydik. Her şey çiçek, böcekti.” Fakat devlet öyle demiyor, kayıtlarında bunu bir örgüt olduğunu, örgütün valisi olarak Türkiye’de vali olarak atandığını, il valisi, bölge valisi atandığını kaydediyor 1990’larda, 1989, 1990, 1991’de. O nedenle, 17-25 Aralık sonrası bunlar gri zemine yattılar ve çeşitli gruplarla dillendirildiler. Şu grup, bu grup. Birden bire FETÖ üyeleri gitti.

Şimdi, bunu 15 Temmuz’a nasıl getireceksiniz? Şöyle: Bunlar yaklaşık kırk yıllık bir yapı oldukları için, askerî alanda boş kalmışlardı çünkü orada da vardı yetiştirdikleri elemanlar. Adli süreçteki dosyalara bakarsanız çoğu ifade ediyor, “Şu abinin evinde kaldım, şurada.” Fakat örgütsel yapı, “cemaat” kelimesini kabul etmiyorum çünkü o belgeleri görünce bunların örgütsel bir yapıda yetiştiğini gördüğünüzde 15 Temmuz’a nasıl hazırlandıklarını görüyorsunuz.

Şimdi, ben o süreçte bir şirketin Operasyonel boyutta bilirkişiliğini üstlendim. Hepiniz, malum, biliyorsunuz Koza İpek, Koza Holding dediğimiz. Şimdi, bunların yapısını orada daha bir dehşet gördük o belgelerle beraber...

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Hangi tarihteydi Şafak Bey bilirkişiliğiniz?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Bunlar, geçen sene, 2015’in... Şimdi, tarih yanlış olabilir çünkü bana tebliğ edildiğinde...

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Aşağı yukarı...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yani, 2015’in Temmuz, Ağustos olabilir. Orada yanlıyor olabilirim yani bir iki ay oynayabilir ama 2015’in yazında.

...verildiğinde bunların kapalı devre bir sistem uyguladığını da gördük. Aynı eleman yetiştirmede gibi, bunların mali boyutunda örgütsel bir yapıda olduğunu gördük.

Şimdi, ben bu boyuta 2011 yılındaki “POLİTAM” diye bir dosyayla temas etmişim. Yani, o zaman ben bunun bir örgüt olduğunu değil de o zamanki birimlere -ki onu da savcılığa verdiğim için onu burada zikretmek istemiyorum ama o belgeleri size sunacağım, “POLİTAM“ denen bir şey- on bin polis elemanını ertesi sabaha, bir A4 kâğıdıyla komiser yardımcısı yapacak şekilde bir program ihdas etmişlerdi 2011 yılında. Bunu, iki kurum aracılığıyla, bütün, kanunları vesaire yaparak bir protokol metniyle, bir kâğıtla düzenlemişlerdi. İlk kez o zaman gördük somut bir şekilde bunların devlete girmek istediğini. Fakat “bunların” kelimesini 17-25 Aralıktan sonra bunlara atfettik çünkü ben o zaman bir yabancı devletin sızma girişimi, başka bir örgütün sızma girişimi olarak algılayarak gittim, şerh düşerek dosyayı verdim, dedim “Burada bir yanlış yapılıyor.” Sonra karşı kurum da -birbirimizden habersiz olarak- vermiş ve o dosyayı durdurduk. Onunla ilgili belgeleri de Komisyonunuza sunacağım. Hepsisi somut vaziyette, somut belge, hiçbir varsayım adı altında burada konuşmuyorum. Onları da sunacağım ama dediğim gibi, geç olduğu için biraz yoğunluktan... Şu anda alımlar yapıyoruz, komiser yardımcılığı vesaire. Gelemedim yani sadece mevcut bilgi aktarımı için geldim.

Şimdi, o operasyonlarda bunların aynı şekilde kapalı devre gittiğini gördük ve iki şey ortaya çıkıyor, bir: Cizvit Tarikatı’nı örnek alıyorlar. İki: Mali olarak da Escobar’ın mali yapısını. Çünkü katrilyonlarca lira parayı böyle bir muhasebe sistemine çeviremeyecekleri için bir yapı almışlar ve ben kaçakçılık çalıştığım için profesörlükte, bunların Escobar’ın açıklarını kapatarak o mali sistemi oturttuklarını gördük.

Şimdi, burada, geriye tek bir şey kalıyordu 15 Temmuz öncesi, bu gri alana saklanmış olan kişilerin kendilerinde olan bu özgüveni zaten buradan bulduklarından bir şekilde hareket etmeleri. Çünkü siz ne dersiniz deyin, hani, biraz, amiyane tabir olabilir ama kuyruğu dik geziyordu. 17-25 Aralık sonrası darbe yemiş bir örgüt gibi gezmiyordu, bir cemaat gibi gezmiyordu, “Sahibiz.” diyordu bürokrat. O nedenle, 15 Temmuz hazırlıklı geldiler. Fakat burada zafiyet şu...

BAŞKAN – O zafiyete geçmeden... Süreniz bitti ama...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Devam etsin Başkanım.

BAŞKAN – Arkadaşlar, konuşmacıyı bir on dakika daha dinleyelim.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yani, özür dilerim, sonra da olabilir ama ben başınızı ağrıtmayayım. Çünkü ben herhangi bir varsayımla gelmiyorum buraya.

BAŞKAN – Dinliyoruz Sayın Ertan, buyurun.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, zafiyet, başta dediğim gibi, devlet kayıtlarının siyasilere aktarılmaması. Devletteki bilgi, yani basında takip ettik, o süreçte her şey pirüpak gidiyordu 15 Temmuz öncesi fakat neyin pirüpak olduğunu kimse anlamıyordu. Ne için pirüpak gidiyordu? Niye her şey güzel gidiyordu? Orada, bu gri alanda ve farklı grupların dillendirildiği devlet bürokrasisinde bir zafiyet oluşmuştu ve bu zafiyet 1990’lardaki aynı yapının tekrerründen ibaretti yani siyasilere bilgi verilmiyordu. Burada hiçbir parti ayrımı yapmıyorum. Ben zaten bir hoca olarak, siyasi olarak şu partiyi tutmam. Bu memlekete ve devlete çalışan biriyim, kim hizmet ediyorsa ondan yana tavır gösteririm. O nedenle, bütün partilerden saklandı. Eminim ki o bilgiler herhangi bir partiye gelse, emin olun, o millî iradeye hemen yansıyor örgüte karşı tedbir alacaklardı. Fakat 15 Temmuz öncesi bu bilgiler saklandı. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da saklandı. Yani aldatıldık, hep beraber aldatıldık çünkü bunu bürokratik vesayetdeki adamları yapıyordu,



o söylediğim, 1980’lerde yetişen bürokratlar. O belgeyi verdiğim zaman göreceksiniz yani okurken hayretler içinde kalacaksınız o belgeyi. O belge, bu örgütün unuttuğu, kendi kendini bitirdiği belgeydi. Onu unutmazdı belki bunları konuşamayacaktım ben. Fakat onun unutup bizim bir yerde bulduğumuz o belge, bunlar, ne denli 1980’lerden gelip de 2000’li yıllarda bu “kripto” kelimesini türettirdiler, onu açıklayan bir belge.

Şimdi, ben daha fazla uzatmadan bir iki şey daha söyleyip sizin başını ağrıtmadan bitirmek istiyorum.

Şimdi, burada askerî gücü kullandılar bu -artık benim tekrar etmeme gerek yok ama bir cümleyle söyleyeyim- yani askerî alan belliydi. Şu anda bir tek yerden bekliyoruz. Bu öngörümüzü ben bu fiili şeylere baktıktan sonra... Mülki alanda, yargı alanında, emniyet alanında darbeyi vurdular. Zaten hariciyede temizlik yapılmaya çalışılıyor, dış ülkelerde. Fakat bir alan kaldı, bizim mali alanımız. Mali alanımız bizim önemli. Özel olsun kamu sektörü olsun, burada ben sadece bir şeyler var demiyorum, bir öngörü olarak söylüyorum: Mali alan, bizim, bürokratik vesayetdeki yiyebileceğimiz bir sonraki yeri gösteriyor. Özel sektörden de olabilir bu. Zaten görüyorsunuz, değil mi, açıklamaları biliyorsunuz, geliyor. Ama bu benim bir öngörüm, sadece bir tahminim. O noktada, sadece bir vatandaş olarak bunu da fırsat bulmuşken söyleyeyim, çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü bunlar vazgeçmeyecekler. Yetiştirdikleri elemanlar da aramızda, emin olun.

İnşallah siz Komisyon olarak o belgelere... Çünkü biz o belgelerin bir kısmına ulaşabildik, Komisyon olarak, inşallah, sizi de aldatmazlar ve o belgelere ulaşırsınız, ulaştıkça isimleri de görürsünüz, kimlerin yetiştirildiğini, kimlerin yaptığını. İşte, en son belge olarak 1999’lardaki bir belgeden bahsediliyor. Fakat benim bahsettiğim belge 1989, 1990, 1991, 1992, o tarihlerdeki belgeler. 1980’lerde nasıl girdiğini, bunların nasıl vali atandığını vesaire, örgütsel yapıyı ifade eden bir belge ve belgeler var bir klasör hâlinde.

Onun dışında da dediğim gibi, Komisyonda alınması gereken önlemler benim haddim değil, burada siyasi irade varken, millî irade varken bize düşmüyor. Sadece danışılırsa bir fikir beyan edebiliriz. O konuda söyleyecek bir şeyim yok.

Ama ben, 15 Temmuzun 17-25 Aralık’a bağlanmaması gerektiğini... Bunun 1980’lere kadar gittiğini, bunun da belgelerle sabit olduğunu ve bu adamların da 2000’li yıllardan itibaren artık iktidara oynama hevesinde olduğunu, yeri geldi Ecevit’le kol kola girdiğini, yeri geldi başka bir grupla, hiç ilgisi olmayan gruplarla kol kola girdiğini görüyorsunuz. O nedenle, bunun geriye gitmesi gerektiğini düşünüyorum.

Onun dışında da söyleyecek, tabii, çok şey var. Neredeyse bir kitap gibi yazdık. Bizim bilgi notlarımız, çalışmalarımız bir kitap gibi oldu.

Sadece, özelde, bir şey söyleyeyim: Mesela, istihbarat kayıtlarının yeterli gelmediğinden bahsediliyordu. Ben istihbaratçı değilim, ben Polis Akademisinde bir hocayım ve orada PAEM’in aynı zamanda müdürüyüm yani Başkan Yardımcısı konumunda. Aynı zamanda, rütbe terfileri sınavlarını vesairelerini yapıyorum. Orada gördüğümüz kadarıyla, bilgi akışında dediğimiz bürokratik vesayetler. Yani, sizin kendi adamınızın orada olması önemli değil, bürokratik vesayet devlete bilgi aktarmadığı için devlet de millete vermiyor ve millî irade bu konuda yanılıyor.

Beni sabırla dinlediğiniz için hepimize teşekkür ediyorum.

Tekrar, bu şerefli Komisyonun önünde bilgi vermekten onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Hepinize saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Çomaklı.

Şimdi, elbette, arkadaşlarımız soru soracak ama öncelikle çokça atıfta bulunduğunuz bir belgeden bahsettiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Evet, belgeler hatta.

BAŞKAN – Belgelerden bahsettiniz.

Bunu, Komisyonumuzun ilave bir yazıyla istemesiyle mi yoksa...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – İlave yazıyla isterse çok iyi olur çünkü o... Hani burada net ifade edelim. Bu tür şeyler biraz can güvenliğiyle alakalı. Yani, ben bunu bireysel getiremem, idari hiyerarşiyi de bozarım, devlet düzenini. Bizim iki bin yıllık bir devlet geçmişimiz var. Hani “Buyurun getirin.” demem de nezaketsizlik olur. Ama ben bilgiyi verdim, siz Polis Akademisine geçmiş dönemle ilgili... İsimleri zikretmeyeyim çünkü isimleri orada göreceksiniz kimlerin ne yaptığıyla ilgili.

BAŞKAN – Hani ben de yargı bürokrasisinden geldiğim için...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Evet, bildiğiniz için...

BAŞKAN – Özellikle müzekkere yazıp cevabını almak konusunda, uzmanlığımız açısından soruyorum. Tabii, burada, yazımızla, müzekkereyle bunu isterken bir tanım... Hani bizim, efendim, “Profesör Şafak Ertan Çomaklı Bey’in anlattığı...” gibi bir atf yeterli olmaz, bir tanım gerekir orada.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – “Fetullahçı terör örgütüne dair arşivlerinizde var olan bilgi ve belgeleri talep ediyoruz.” dersiniz...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 3 kamyon hâlinde gönderirsiniz

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – 3 kamyon olmadı maalesef çünkü arşivden, depodan, mahzenden ancak çıkarabildik.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Polis Akademisinden bu belgeleri Komisyonumuz isteyecektir.

İkinci sorum: Hakikaten, geçmiş yıllara dair olarak bir cemaat denilemeyeceğini, bir örgüt -o arada, Aykut Bey’in dediği gibi- yani örgütten maksat da yasal bir örgüt değil, yasa dışı bir örgüt, suç örgütü şeklinde de tanımladınız. Orada hem bir değerli öğretim üyesi, profesör olarak ben şunu merak ediyorum... Bu belgelerde elbette onları alınca da Komisyonumuz inceleyecektir.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Hatta orada gizli ikinci Fetullah Gülen’in de görebilirsiniz kim olduğunu, o belgede, emin olun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, bu konuda şifahi bilgi verebilir misiniz?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Belgeyi gördükten sonra siz kendiniz karar verin.

BAŞKAN – Şu anda, 15 Temmuz sonrasında ismi öne çıkan... Hani öyle şey yapıyorum ki isim vermek istemiyorsunuz gibi. Tabii, biz...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – “Vermek istemiyor.”dan değil de o belgeyi görürseniz... Çünkü o nitelendirme bizim kendi... Bütün taşları yerine koyduğumuzda Fetullah Gülen’in yerine geçen ve onu şu anda kullanan, o ekibi kullanan kişi ortaya çıkıyor da o nedenle. Yani o, biz...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şöyle bir şey: Burada basın da var. Zaten onu görecekler. Dedim ki: “Biz de belgeyi görürüz.” Yani size biz güveniyoruz, devletin...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ben resmî yazıyla size vereyim, siz görün, daha iyi olur.

BAŞKAN – Peki, ben teşekkür ediyorum.

Sayın Selçuk Özdağ Bey, buyurun.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Çomaklı, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.

Komisyonumuza hoş geldiniz.

1980'lere atıfta bulundunuz. O tarihlerden itibaren bunların devlet kademelerinde vesayetçiliğe soyunduğunu söylediniz. 2000'li yıllarda da bunların ürünü almak istediğini ve ardından da 17-25 Aralık, daha sonra da 15 Temmuzda da nihai bir vuruş yapmak istediklerini söylediniz. Siz akademisyensiniz, emniyet teşkilatına sonradan intisap ettiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Doğrudur.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir akademisyen olarak daha önceki konuşmalarında da söylemiştim, Fetullah Gülen'in 3 kırılma noktası var, bu cemaatin diyerek bu yapının, bu örgütsel yapının... O zaman bazı arkadaşlarım burada öncelikle sondan başlayalım veya baştan başlayalım... Hem sondan başlayalım hem baştan başlayalım demiştim. Zaman zaman da konuşmalarına atıfta bulunuldu. “Burada bir felsefe yapmayacağız, zaman zaman burada tarihsel bir süreci izlemeyeceğiz. Yapıldı zaten bunlar.” dedi bazı konuşmacı arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım.

Sizin konuşmanızdan şunu çıkartıyoruz ki daha da eskilere gitmek lazım, 1971 muhturasına kadar gitmek lazım, Fetullah Gülen'in ortaya çıktığı 1969 yılına kadar gitmek gerekiyor. Bir akademisyen olarak önemli bilgiler verdiniz. Sorum şu: Bir ilkokul mezunu vaiz önemli işlere imza atmış, büyük bir örgüt kurmuş askerî alanda, emniyet alanında, mali alanda, sermaye alanında, aynı zamanda medya alanında, medya ayağıyla beraber çok büyük bir örgüt kurmuş ve bu örgütü de sizin söylediğiniz gibi çok gizli tutmaya çalışmış. Zaman zaman da siyasilere de bu bilgiler verilmemiş. Bilenler olmuş, konuşanlar olmuş, söyleyenler olmuş. Bu örgüt acaba sadece Türkiye ayaklı bir örgüt müdür? Bir vaizin, bir ilkokul mezunu din adamının, bir imamın, bir vaizin yapabileceği bir iş midir? Biraz önce Escobar'dan da bahsettiniz. Bunların CIA gibi, MOSSAD gibi İngiliz, Alman veya başka istihbarat örgütleriyle bağları var mıdır? Böyle bir yapıyı Türkiye içerisinde gizlemek, siyasetten, emniyetten; devletin birimlerinde mümkün müdür? Bunu yapabilmesi mümkün müdür yoksa dış ayağı var mıdır? Sorum budur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Öncelikle şunu ifade edeyim: Bunun 1980 öncesi olduğunun belgelerini görmedim, duyum ve okuduğum yazılarda bildiğim için... Görmediğim şeyi de 1980 öncesine taşımak istemiyorum. Yani o nedenle söylemedim. Ben bunu 1969, 1970'lerde bir yapılanmadan... Hani bunlar bir duyum, okuma kitaplarında oluyor. Şimdi, bir duyumu bu Komisyonunda size ifade etmek doğru olmayacaktır. Çünkü siz de biliyorsunuzdur bunu, ben de biliyorum. O nedenle bu duyumu burada resmî olarak “Böyle

yapmışlar” demek bir yanlış olacaktır benim için. O nedenle oraya gitmiyorum. Benim 1980’lerdeki yapılanmadan almamın sebebi belgelerle o döneme işaret ettikleri için. Onun öncesi mutlaka vardır çünkü böyle bir yapılanma iki günde kurulmayacaktır.

Bakın, “Londra Düşüyor” diye bir film vardı geçen mart ayında, orada bir ifade kullanılıyor. Aynı bizim ülkemizde yaşanan bir olayı mart ayında çevirmişler, orada bir ifade kullanılıyor. Bütün polisler bile devlet başkanını öldürmeye kalktığında yanındaki kişi şu ifadeyi kullanıyor, diyor ki: “Böyle bir organizasyon bizim rastgele bir günde geldiğimiziz... Bir cenazeye katılıyor devlet başkanı. Böyle büyük bir organizasyon, bütün polislerin, bütün devlet kademesinin bizi öldürme isteği bir sene, bir günlük bir iş değil, mutlaka bunun geçmişi vardır.” Yani rastgele olabilecek bir şey değildir, mutlaka 1980 öncesi bunun bir yapısal oluşumu vardır muhakkak.

Duyuyoruz, ben duyularını tekrar ediyorum. Yani burada söylemek biraz şey olur, havada kalır. Onu siz istediğiniz zaman mutlaka verecektlerdi, öyle düşünüyorum, geçmişte vardır. Ha, temizlenmek mümkün müdür? Ben şöyle söyleyeyim: Sivil irade, siyasi irade devlet kademelerine yansıdığı sürece bundan temizlenmek mümkündür. Bunların ana yeşerme, yaşama alanı, kurtçuk alanı, yetiştikleri yer vesayetlin bürokratik kademeleridir. Çünkü siyasiler bir şey yapmak istediğinde ilk karşısına çıkan –siz yaşıyorsunuzdur- “Efendim, biz bunu yaparız ama mevzuat engel oluyor.” derler ve bitsiniz. Çünkü bunlar tek yetişmiş eleman kendilerini görürler ve yapılacak işi de bir tek kendilerinin yaptıklarını ifade ederler ve bunlar da bu gücü buradan alıyorlar. Dediğimiz 5 ayak çok önemliydi. O nedenle temizlemek mümkün. En azından kısa sürede pasifize edilebilirler. Çünkü sivil irade. Ben şunu söyleyeyim...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Çomaklı, sorduğum soruya cevap vermediniz, başka bir konuya geçtiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – “Temizlenmek mümkün mü?” dediyiniz zaman ben...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Hayır...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Dış bağlantı...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu örgütü Fetullah Gülen yapabilir mi? Türkiye’deki desteklerine rağmen yapabilir mi yoksa dışarıdan bir destek mi aldılar? Türkiye’ye özellikle bir Truva atı mı bu hareket?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Bunun dış destekli olduğunu şöyle somut ifade edeyim, belge değil ama tespitlerimden söyleyeyim: Şimdi, iç savaşın olduğu ülkelerde bu adamlar okullar açtılar. Karşılıklı gruplar çatışırken bunların okullarına bir mermi bile isabet etmiyordu. Yani o ülkede eğer siz -ben kurum adı vermiyorum ama- bir yabancı devletin desteğini almadan orada açabilir misiniz okulu? Açamazsınız. Savaş ortamında bir okul açıyorsunuz ve mermi bir tek sizin okulunuza isabet etmiyor. Herkes birbirini kesiyor ve nedense o ülkenin de en iyi çocuklarını orası yetiştiriyor o arada. O nedenle buranın dış bağlantıları elbette vardır. Bunların dış bağlantılarını da o okullar vasıtasıyla çözebilirsiniz.

Ben bunları Komisyon olduğu için burada da söyleyebilirim: Ülkelerdeki okulların bağlantıları ve o okullardaki hocaların, öğretmenlerin kapatıldıktan sonra nereye gittiğini görürseniz size bu işareti verecektir. O iz vermiştir mutlaka ki ben bunu gördüm ama isim vermeyeyim yabancı bir kaynaktan. “Hocam burayı kapattık sizin devletinize olan geçmiş saygımızdan dolayı fakat bizi maslahatgüzar seviyesine düşürecekler ve öğretmenleri de kendi bünyelerine alacaklar.” dedi ve öyle de oldu. O nedenle dış bağlantı yok demek yanlış olur. Bunlar böyle, yerel bir örgüt değil.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Mehmet Bey, buyurun.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hocam teşekkür ediyorum.

Sadece merak ettiğim için ilk sorum: Daha önce herhangi bir kurumda idari görev yaptınız mı Polis Akademisinden önce?

Şimdi, “Bunların hizmet hareketi olmadığını devlet biliyordu.” dediniz sözlerinizin başında. O zaman niye tedbir alınmadı bugüne kadar?

Yine, iktidardan, Hükümetten, siyasilerden bu gizlendi diyorsunuz. Eğer devlet bunu biliyor ise bu manada bu uyarı niye yapılmadı? Devletin istihbaratı var, emniyeti var, jandarması var, yani biz Amerika gibi tek istihbarat örgütüyle çalışan bir devlet değiliz birden fazla istihbarat örgütümüz var. Vev ki birisi uyardı, diğeri niye uyardı? Bu konuda bunların hepsi eşzamanlı olarak mı bu örgüt tarafından ele geçirildi? Muhakkak bunun üzerinde bu kadar çalıştığınıza göre birazcık bilginiz olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, bunun hemen örneğini vererek izah edeyim. Çok teşekkür ederim, yani aslında izah etmek istediğim nokta buydu, sizin sorunuzun detayıldı.

Şimdi, bizim sahip olduğumuz, ele geçirdiğimiz yani bize gelen o belgede bunların 1990, 1989 ve geriye dönük bir yapılanmada olduğunu ve bu dosyaların da rapor yazarlar tarafından değil de rapor yazıldıktan sonra yazarları bertaraf edip o belgeleri derhâl alıp ve işlemden kaldıracak yönde ivedilikle hareket ettiklerini görüyoruz. Hemen işlemden kaldırıyorlar ve belgeleri yok ediyorlar ve bu güce sahip bir örgüt. O nedenle devlet öğrense bile... Ki öğreniyor mesela, kısmen...

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bütün istihbarat örgütlerinde eşzamanlı olarak var mı bunlar?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Hepsini için söyleyemem, orasını bilemiyorum. Ama olması gerekir ki bu şekilde bugüne geldi. Çünkü siz göreceksiniz ki o belgede birçok isim var ve öyle bir şey olmuş ki mesela Devlet Güvenlik Mahkemesinde zaman aşımına da uğratmışlar ve Devlet Güvenlik Mahkemesinde o belge olmadan dosya kapanmış. O belgeyi yok ettiklerini düşünmüşler ama şöyle bir şeyi düşünememişler: İki tane sivil gelip de “Ya, şurada, depoda şu belgelere de bakalım.” deyip de çıkacağını düşünmemişler. Bana göre, benim inancım gereği de bu da Allah’ın bir hesabıdır. Ele geçince orada görüyorsunuz.

O nedenle bu örgüt bir kere, temel olarak siyasilerle değil, bürokratik kanaldan hareket ettiği için her şeyi tutmuş. O nedenle biraz önce sayın vekil de bir şey kullandı, dedi ki: “Milletin bildiği gibi.” Evet, millet öyle biliyor çünkü siyasilere de öyle verdikleri için siyasiler onlara söylüyor. Yani bu çok net, onu göreceksiniz orada. Hatta gerekirse o belgeyi de izah ederim yani. Getirip ben size de sunumunu yapabilirim özelde. O nedenle yani orada devlet bir şekilde kendi kendini frenliyor ve orada millî iradeye kesinlikle karşı olan bir yapı burada. Yani 15 Temmuzdan sonra belki ilk kez millî bir iradeyle hareket edecek güce erişecek durumdayız yani bunları eğer temizlersek bürokraside.

BAŞKAN – Bir soru daha vardı “Bir yerde çalıştınız mı?” diye, onu...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ha, şöyle: Ben Atatürk Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Bölüm Başkanı, komisyonlarda ana bilim dalı başkanlıklarında, vekaleten bazı kurumlarda çalıştım ama buradaki gibi merkez bürokraside iki yıldır ilk kez yoğun çalışıyorum ve merkez bürokrasisi de, dediğim gibi, valla, herhâlde on senelik tecrübeyi

öğrettiler çünkü hani bizim orada bir tabir vardır “Anamızı ağılattılar.” diye. Öğrenmek de zorunda kaldık, iyi de oldu. Çünkü merkezi tanımadan devleti tanıyamıyorsunuz. Bizim için de bir vesile oldu burayı tanımak. O şekilde hâkim oluyorsunuz.

Bunu mesela “POLİTAM” dosyasını –o dosyayı da size sunacağım- ben merkezin dışında tespit ettiğimde sadece bir sızma olduğunu görmüştüm fakat Ankara’ya geldiğimde bunun bir örgüt tarafından bilinçli bir yapılanmada bir personel temini şeklinde çıktığını görüyoruz karşımıza. Mesela o dosyayla ilgili kurumlar benim elimde var. Bu dosyaların birçoğu var. YÖK’le ilgili de var bir sürü şeyler ne yaptıklarına dair. Mesela 2011 yılında bilmem hangi kurumlar arasında imzalanan Fetullahçı terör örgütüne emniyet teşkilatında insan kaynağı ve mali destek sağlamaya yönelik rapor, ben bunu 2012 yılında yazdım ama ben bu “Fetullahçı terör örgütü” kelimesini 17-25 Aralıktan sonra ekledim, rapor olduğu gibi duruyor, aynı rapor ve kayıtlarda var.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Raporu nereye verdiniz?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – İşleme sokmadan, o dönemki, şu anda ihraç edilen bir savcı “Sen devletten korkmuyor musun?” dedi. Ben de bilmediğim için bu örgütü “Ne korkacağım kendi devletimden. Ben bunu sadece veriyorum. Bilin, bir sızıntı oluyor galiba.” dedim. Tabii, safiyane verdik yani.

BAŞKAN – O raporu bize sunacaksınız...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Onu da vereceğim, tabii, onu da vereceğim, “POLİTAM” raporunu da vereceğim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Sayın Birkan...

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Mehmet Bey sorduğu için ben de, özellikle, devlette istihbarat servislerinin çok uzun bir süre bütün siyasilere aldatmış olmalarıyla ilgili... Onu tekrar sormayacağım ama yani bu örgütün özellikle yani benim anladığım kadarıyla... Tabii, biz siyasilere üç yıllığına, beş yıllığına seçiliyoruz, geliyoruz, belli bir bilgi birikimi, sonra da gidiyoruz ama devlet olduğu yerde duruyor, devlet bürokrasisi de çok az değişikliklerle olduğu yerde duruyor. Bu örgütün yapılanmasında özellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun etkisi olabilir mi?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Bu örgütün kaynak aldığı şey iki yüz yıllık bir yapılanma. Bunu Abdülhamit’ten tutun Menderes’ten çıkın, darbe dönemlerinde kim buna uyanıyorsa -benim görüşüm- hemen müdahale ediyorlar. O nedenle 657 bunun teknik bir şeyi olabilir, nakavt kısmı olabilir. Onun dışında bu örgüt zaten vesayet kısmına bakarsak iki yüz yıla yakın bir süreçtir orada varlığını sürdürüyor ve bu da bunun bir ayağı. Mesela şu anda farklı gruplar altında bürokratik vesayet kollarını sarmaya başlıyor şu anda, benim öngörüm o. Başka gruplar çıkıyor şu anda. Kanatlarını açmış, böyle, “Evet, şimdi bize gelin.” diyorlar.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hayır, benim sormak istediğim o değil. Yani bunun, 657 sayılı devlet kanunumuzun... Ki burada bir memurun Devlet Memurları Kanunu’nun... Yani bir memurun görevden uzaklaştırılması, yerinin değiştirilmesi, bölümünün değiştirilmesinin örgütün yapılanmasında kolaylaştırıcı bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz? O anlamda soruyorum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Onu detaylı incelemek lazım. Düşünüyorum fakat şöyle teknik...

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Biz siyasiyiz, işte, geliyoruz ve gidiyoruz, yazıyoruz ama bürokratlar orada duruyor. Bu anlamda sormuştum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Bakan, Nisan 2016’da bir rapor yazmıştık 657’nin değiştirilmesi gerektiği hususunda. Mayıs oldu, tam detaylandıramadık, sonra temmuzda darbe olunca, biraz da gevşek davranıyorduk, işler güçler olunca, polis alımları; değiştirilmesini düşünüyoruz yani o yönde bir şey... Bunun teknik nakavt olduğunu... Yani “değiştirilir” derken ben şimdi burada karar verme mekanizması ve Meclis üyesi olmadığım için sadece teknik nakavt kısımlarının araştırılıp bakılması gerektiğini düşünüyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz, anlaşıldı.

Sayın Sancar, buyurun.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler.

Şafak Bey, teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.

Siz Haziran 2015’te Polis Akademisine girdiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yok, Polis Akademisine başlayışım Ocak 2015, hatta 2 Ekim 2014’te süreç başlıyor, profesörlük şeyimi orada almıştım, orada başlıyor ama operasyonel bazda o İpek operasyonu haziran veya temmuz olabilir, orada yanlışımla olabilir yani bir iki ay oynayabilir.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yani yaklaşık söyledim, iki yıldır hemen hemen Polis Akademisindeyiz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii, hemen hemen.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Şimdi, “Bu yapının örgüt olarak nitelendirildiğine dair devlet kayıtları var.” dediniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Var, evet.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Tam tarih verme imkânınız var mı? Mesela sizin gördüğünüz en eski bu yöndeki bu tür bir niteleme içeren belge nereye kadar uzanıyor?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – 1989-1990... Öncesi de var fakat ona ulaşamadık biz.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Ama sizin ulaştığımız 1989...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – 1990-1991-1992. O dönemlerdeki bir dosyada geçiyor ve bir kurumun raporu ve bir başka kuruma teyit ettirilen rapor var ve bir dosya açılıyor, sonra bu dosyayı zaman aşımından kapatıyorlar. Hatta onlardan bir tanesi, orada yer alan isimlerden biri -öyle bir vesayet örgütü ki- ayrımcılıktan meslekten çıkarma almasına rağmen zaman aşımından kapanıyor ve sonradan örgütün himayesinde rektör oldu. Yani o isimleri göreceksiniz orada, o ismi görünce şaşıracaksınız.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Çok teşekkürler.

Bağlantılı olarak sorayım: Şimdi, kendi izlenimlerinizi de aktardınız, bilgilerinizi aktardınız. Devlet içindeki bu örgütlenmenin, yapılanmanın 1980’lere kadar uzandığını söylediniz, bir bürokratik vesayet yapısı oluşturduğunu belirttiniz. Evet, bürokratik vesayet kendi dinamiklerini yerleştirmeye çalışır ama biliyoruz ki mutlaka, her zaman siyasi bir uzantısı ve desteği de oluyor. Bu, illa iktidar da olması gerekmiyor ama vesayet kendisini savunacak, kendi hedeflerine sahip çıkacak bir siyasi

ayak oluşturmaya da her zaman uğraşır. Sizce bu örgütün devlet içindeki yapılanması hangi dönemde yoğunlaşıyor? Özellikle hangi dönemlerde artık kapsamlı bir siyasi hedef güdecek cesarete ve planlara sahip oluyor? Bu, bir.

Arka arkaya sorayım birbiriyle bağlantılı olduğu için.

BAŞKAN – Bu üçüncüydü galiba ama.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yok, o diğeri bilgi amaçlı...

BAŞKAN – O zaman birlikte sorun, birlikte cevap alalım Sayın Sancar.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Birlikte soruyorum zaten.

Bu örgütlü bağlantılı üst düzey yetkililer, siyasiler konusunda herhangi bir bilginiz veya tahmininiz var mı?

Üçüncüsü de, Polis Akademisinde özel bir yapılanması olduğu yıllardır konuşuluyor. Polis Akademisinde bu yapılanmanın biraz daha detaylı bilgisini verebilir misiniz? Ne zaman, hangi amaçlarla, nasıl işledi bu örgütlenme Polis Akademisinde?

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sancar.

Süremiz ilerledi, kısa kısa...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Öncelikle, çok teşekkür ederim.

Şimdi, “Hangi tarihte devlette güç almaya başladılar?” diye... 1980’lerin ortası bunların hedef koymaya başladığı ve 1990’larda iyice bu niyete geldiğini o belgelerden görüyoruz yani o söylemiş olduğum dosyadaki bir iki belgedeki yazıdan ve tutanaklardan görüyoruz ki devlet bunları uyarıyor siyasileri, verin diye fakat tabii, bu kayıtları kaldırıyorlar.

İkincisi, “Üst düzey siyasiler konusunda bilginiz var mı?” Bilgim yok, bunlarla ilgili, siyasilere ait bilgim yok fakat geçmiş dönemdeki o listelerde birtakım kişiler, özellikle emniyet görevlileri falan çıkıyor zaten, dosyayı görünce göreceksiniz bir sürü isim, ihraç da edilenler var bir sürü ama siyasilere ait bilgim yok, o alanda hiçbir çalışmam olmadı.

Polis Akademisindeki yapılanma da bunların ilk yapılanma yeri ve “özel sınıflar” denilen bir şey açıyorlar, onunla ilgili dosyayı da size sunacağım; onu da not alayım, onu ben unutmamıştım ama söylemeyi unutmuşum. Bunlar yapılanma için “özel sınıflar” diye bir şeyler açıyorlar, bir yapılanma şekli var, orada giriş yapıyorlar polis kolejlerine ve sınıflar açıyorlar, o sınıfları devrelendirme ve günümüze kadar getiriyorlar ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, burada siyasi iradenin karşısındayım ben, millî iradenin, şundan emin olun ki, tüm vekiller, tüm partilerin vekilleri itibarıyla söylüyorum: Biz bir buçuk senedir sadece devletten adam alıyoruz, devlete adam yetiştiriyoruz ve bu devlete bağlı olacak, benim de 3 çocuğum var, bunları teslim edeceğim insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir gruba değil, devlete çalışan kişilerde yapılanmaya gittik. Gittik, hızlı hızlı, dünyada neler yapıyorlar; ne ediyorlar; bunların yapılanma sistemlerini bulduk. 2-3 ülkede kalmış bizdeki yapılanma, hemen değiştirdik. Sağ olsun geçen sen Meclis, sizler buna destek oldunuz, hemen değiştirdi ve şu andaki yapılanmada da gayet rahat bir şekilde, hiç kimsenin şeyine izin de vermiyoruz, bu da çok açık, bir gün gelin ziyaret edin, bakın nasıl alıyoruz elemanları. O nedenle, şu andaki yapılanma iyi ama geçmişteki yapılanması 1980’lerle başlıyor. O da belgelerde var; hatta bir paragrafta geçiyor “şu, şu, şu kurumlar, Polis Akademisi ve Polis Koleji sızıntı yaptığı ve yapılandığı” diye geçiyor özellikle. O nedenle, bunlara ilişkin yapılanmada bu detayları görmeniz mümkün ama şu anda var mı? İçinde



olduğum için “Var.” diyemem çünkü biz temizlediğimize inanıyoruz. Üst düzeyde bir tek bizden açığa alma olmadı yani bundan da şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Yani 15 Temmuzdan sonra bizde olmadı, bizim yönetimimizde.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Ravza Hanım, buyurun.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Çok Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Hoş geldiniz tekrar.

“Bu, Cizvit Tarikatı ile Escobar mali yapısına benziyor.” dediniz. Onunla alakalı -belki çok uzun bir konu ama- kısaca bir bilgi verir misiniz, ne şekilde benzerlikler.

İkincisi de, demin Sayın Başkanım sorduğunda sorusuna cevaben bir şey başlamıştınız, onu merak ediyorum, temizlenmesi için ne yapmak lazım şu anda yapılanlarla beraber?

Son soru da “Bu, mali olarak bir şey olabilir.” dediniz, bununla alakalı da birazcık daha açabilir misiniz mümkünse?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, Cizvit Tarikatı 1534’te kurulmuş. Biz amme hukuku dersinde bunları almıştık. Cizvitlerin yapılanma modeli eğitim üzerinden gidiyor. Bunların en önemli özelliği, ele geçirmek istedikleri kuruma kendi yetiştirmiş oldukları üstün nitelikli elemanları o kuruma geçirtip kurum içerisinde hiç kavgaya mahal vermeden kurumu içerisinden ele geçirme ve o şekilde yıpratma yöntemi. Detayı çok fazla. 1700’lü yıllarda buna uyuyorlar tabii, kiliseyle ters düşünce bunların dinî bir grup olmadığını, bunların yapılanma ve ekonomik olarak da mali güçleri çok fazla ve 300’e yakın da okulları var, Cizvit Tarikatı çok önemli bir tarikat ve bu yapılanmayı amme hukuku dersinde okumuştuk -1994-1995 yılında herhâlde- oradan “Bu, birisine ait.” diyorduk ama hemen açıp tekrar okuduğunuzda aynı yapılamayı görüyorsunuz. Emin olun, yani okurken Cizvit’i kapatın, okuyun, “Ya, bu, bunları tarif ediyor.” diyeceksiniz, öyle bir örgüt orada şeyimiz yok.

İkincisi, “Temizlenmesi için ne gerek?” Benim şahsi görüşüm sivil irade bürokraside kontrol edecek, yani Meclisin şeyi, benim şahsi görüşlerimi burada söylemek yanlış olur ama ben sivil ve siyasal otoriteden yanayım. O nedenle millî irade benim için önemli. Millî iradenin hâkim olduğu kişilerle gitmek gerek ve bence de şu anda gidiyor gayet Allah’a şükür. Arada bir olur, savaş hâlindeyiz yani kan döküldü, arada bazı şeyler de olabilir, onları biz çok görmüyoruz kan döküldüğü için, bu kanın da hesabını vermek gerekiyor.

Bir de “mali yapı” dediniz. Şimdi, bugün bir örgüt, biz burada bir şey kurmaya çalışsak, karşı yola geçmeye kalksak cebimizde otobüs parası, minibüs parası olmadan geçemeyiz. Şimdi, bu örgüt eğer bir şeyler kuruyorsa bunların mali yapısı da var demektir ve bunlar para akıyorlar ki zaten çıktı himmet. Ben onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Adliyede var bilirkişi raporu olarak, hatta bunların “Şirinler köyü” denen bir yöntemi vardı, hatta gazetelerde hep yanlış gidiyor “Şirinler yöntemi” filan ama değil. Bir köy kuruyorlar ticari olarak ve o köyde dışa temas etmeden bir döngü oluşturuyorlar ve para orada dönüyor, maliye gittiği zaman kimseyi orada bulamıyor çünkü hepsi birbirinin açığını kapatan bir sistem, Şirinler köyü de, hani Şirinler’de vardır ya herkesin bir görevi, gözlüklü şirin, uykucu şirin, ben ona benzettiğim için bu yöntemi koymuştum. Mali yapıda da öyle bir hareketlenmeleri söz konusu. Bir kapalı devre sisteminde gittikleri için bunları yakalamak zor ama şu anda açık veriyorlar, onda tereddüt yok, görüyoruz. Yani adli boyutuyla ilgili tam bilgi veremeyeceğim ama yapısı bu şekilde.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

“Mali yapıyla ilgili verilmiş bilirkişi raporu var.” dediniz, onu...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii, adliyede var, ilgili savcıda, Başsavcivekilinde. O dosyaya ben sundum çünkü zaten el koymalar ve diğerleri, bütün şey hep onun üzerinden gitti.

BAŞKAN – O dosya numarasını eğer bize...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ben o raporu da size... O, şahsa, herkese açık olduğu için onu yazışmaya gerek yok, ben onu müsaadeyle alır, o dosyayı da eklerim size.

BAŞKAN – Bilirkişi raporunu da o zaman istirham edelim, onu da...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii, tabii çünkü bilirkişi raporu açık, biliyorsunuz, dosyada şeyi yok, ona herkes ulaşabilir.

BAŞKAN – Açıktır, alenidir, evet.

Teşekkür ediyorum.

Vaktimiz hayli uzadı.

Soru var mı başka efendim?

Sayın Tanrıkulu, buyurun.

Daha kısa ve tekrara kaçmadan olursa, süremiz hayli ilerledi arkadaşlar.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Hocam, ben de teşekkür ediyorum.

Konuşmanızda şunu ifade ettiniz de, bir zafiyete dikkat çektiniz, dediniz ki: “Bu yapı 1980’lerden itibaren var, her dönem olmuştur ancak bürokratlar politikacıları, siyasetçileri bilgilendirmediği için de politikacılar bunun üzerine gidememişlerdir, gerekli tedbirleri almamışlardır.” Böyle bir cümle kurdunuz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Siyasetçiler gidememiştir.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, siyasetçiler.

Şimdi, oysa şey var, bürokratlardan, hem de en üst düzeyde bürokratlardan, Millî Güvenlik Kurulu üyesi bürokratlardan... Millî Güvenlik Kurulunun gündemine gelmiş. Millî Güvenlik Kurulu da 25 Ağustos 2004’te hem Fetullah Gülen hem de diğer cemaatlerin devlet içerisindeki örgütlenmeyle ilgili bir karar almış ve Hükûmete tavsiye kararında bulunmuş, demiş ki: “Bu cemaat örgütlenmesi devlet içerisinde tehlikeli bir noktaya doğru geliyor. Dolayısıyla, hem bu cemaat hem de diğer cemaatler konusunda gerekli tedbirleri al ve bizi bilgilendir.” Ben de sordum bunu bu haberi öğrendikten sonra. Millî Güvenlik kararları gizlidir biliyorsunuz, ne olduğu konusunda siyasete ve basına bilgi verilmez ama bu sızdı, sızdıktan sonra da sordum, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler buna yanıt verdi 20 Ocak 2014 tarihinde, aynen şöyle söyledi: “Önergede bahsedilen konu Millî Güvenlik Kurulunun gündemine Hükümetimiz tarafından getirilmemiştir.” Yani Millî Güvenlik Kurulunun bürokrat kanadından gelmiş gündeme, öyle anlaşılıyor, Hükümet getirmemiş. “Ayrıca söz konusu Millî Güvenlik Kurulu kararını hayata geçirme yönünde Hükümetimiz döneminde herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı alınmamıştır, herhangi bir adım atılmamıştır.” Dolayısıyla, “Bilmiyorlardı, politikacılar üzerine gitmedi.” değil yani bilmek ayrı bir şey, kandırılmak ayrı bir şey. Yani çok somut bir biçimde bilgilendirilmiş...

BAŞKAN – Soru yöneltelim.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, şeyi soracağım, dolayısıyla, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Millî Güvenlik Kurulunun kararı var. Karara rağmen, tavsiye niteliğinde karara göre bir görev verilmiş Hükûmete ve Başbakan Yardımcısının verdiği cevap var, “Evet, böyle bir karar alındı ama biz üzerine gitmedik, bir adım atmadık.” Yani sizin tezinizin tam aksi. Siz diyorsunuz ki: “Politikacılar bilmiyordu, üzerine gitmediler.” Oysa elimdeki belge Başbakanlık belgesi, Hükûmet biliyordu ama üzerine gitmedi.

BAŞKAN – Soru alalım Sayın Tanrikulu.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Soru sordum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, şöyle söyleyeyim: Sadece olayı...

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Çomaklı.

Başka sorunuz var mı sizin?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bunu cevaplasın, ondan sonra sorabilirim.

BAŞKAN – Soruları beraber aldık ya çünkü vaktimiz az.

Soru varsa alalım Sayın Tanrikulu.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Bu biraz uzun, ikinciye sormasın, vaktimiz az.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, yani şimdi, ben de avukatlık yaptım, siz de savcılık yaptınız. Belki cevabı yeterli olur, soru sormam; belki yetersiz olur, soru sorarım. Yani şimdi, böyle bir şey yok ki.

BAŞKAN – Hayır, polemik için değil de bütün arkadaşlar toplu sordular soruları da onun için dedim.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, tamam da yeterli olursa sormayacağım, o yüzden yani.

BAŞKAN – Sayın Çomaklı, buyurun.

Tabii, kamu görevlisi olarak siyasi konuya girip girmemek kendi tercihiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yani ben o konuya zaten giremem.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır, sizin görüşünüzün tam tersi bir şey var.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şöyle söyleyeyim, benim sadece şöyle bir öngörüm var: Şu anda da oldu, sizlerin de, 15 Temmuz sürecinde de, şimdi, ben siyasetçiyim, siz dönüp bürokratlara şu konuyla ilgili doğal olarak “Şunu bana getir, bana hazırla.” diyorsunuz, “Efendim, bununla ilgili bilgi yok.” diyorlar size, değil mi? Tamam, MGK’da alınmış. MGK’ya diyorsunuz ki: “Biz sorduk ama yok.” Çünkü cevabı veren bürokratik yapının içerisindekiler kendi kişileri, ben öyle görüyorum. Şimdi, yani bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim: Bakın, mesela bizim bulduğumuz dosyayı biz sorduk “Var mı o dosya sizde?” diye. Siyasilere yerine sorduk çünkü o dosya çıksaydı onu ortadan kaldırmak için bizi bile ortadan kaldırırlardı. Artık sisteme girdiği için onu rahatlıkla söylüyorum. Şimdi sorduk ilgili birime “Bu dosya sizde var mı?”, “Yok.” Şimdi bunu siyasi olarak soruyorsunuz, “Böyle bir iddia var. Bu dosya sizde var mı?” “Efendim, böyle bir bilgi bizde yoktur.” dediği zaman siyasilere ne yapacaktır? Benim öngörüm, orada kesilecektir önu.

O nedenle, o konuyu hem bilmiyorum yani ben o konunun detayını da bilmediğim için ama sadece öngörü olarak diyorum orada “bilgi yoktur” dendiği zaman kesilecektir. Şimdi size de ben mesela bilgi yok desem ne yapacaksınız? Ben de nihayetinde şu anda devlette çalışan memurum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu tezinizin tam aksine siyasilere...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – O bir olay. Onu Emrullah Bey’e sormak lazım aslında.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Başka var mı Sayın Tanrikulu?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hayır.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Kocabiyik, buyurun.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz Komisyonumuzu çok yararlı bir şekilde desteklediniz bu bilgilerinizle.

Şimdi size şunu soracağım öncelikle: 17-25 Aralık sizce bir darbe girişimi midir? 17-25 Aralık gerçekleşmiş olsaydı, başarılı olsalardı 15 Temmuz olur muydu?

İkinci sorum: Şu anda tehdit olarak Maliyeyi gösterdiniz bu örgütle ilgili olarak. Hangi enstrümanları kullanabilirler? Oraya dikkat çektiniz Maliyede. Mesela son Moody’s kararı, derecelendirme kuruluşu. Bunların etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?

Komisyonu konuşmanızın bir yerinde uyardınız, “Sizin içinizde de almanız gereken önlemler var.” dediniz. Bunu birazcık açar mısınız?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, 17-25 Aralık bir darbedir benim için çünkü bürokratik vesayetle orada devlete hâkim olmak için yapılmış ve ilk kez de denenmiş o dönem itibarıyla bir mülki, yargı ve mülki idarenin bir ayağı olan Emniyet tarafından yapılmış bir darbedir. Bu olsaydı siyasi irade gidiyordu. Ben onu öyle görüyorum şahıs olarak.

İkincisi: “Başarılı olsa 15 Temmuz olur muydu?” Olmazdı. Emin olun ele geçirirlerdi. Zaten amaçlarına ulaşıyorlardı. Zaten bunları 15 Temmuzta götüren sebep de ve gri alana kayıp da 15 Temmuz hazırlayan zemin de bu 17-25 Aralık sonrası bunların kripto düzeyde dediğimiz 80’li, 90’lı yıllardaki elemanlarına talimat vermiş olmalarıydı. Uyuyan hücrelerin hepsinin uyanmış olmasıydı, ki zaten gördük. Diyorum ya sicillerine bakın bunların, okula giriş ve çıkış tarihlerine. Bütün o generallerin ve yakalananların, ana fikir kademedekilerinin hepsi hemen hemen aynı dönemin ve belli bir dönemin personeli. O nedenle, 15 Temmuz olmazdı diye düşünüyorum 17-25 Aralık olsaydı gerekçeleri kalmıyordu.

Şimdi, “Maliyede hangi enstrümanlar var?” Bunların yetiştirmiş olduğu kriptolar vardır. Bana göre bu kriptolar normal bir süreç gibi gösterip teknik nakavtla insanları ezebilirler yani siyasi irade çok iyi niyetli olabilir ama. Siz bir ildeki vergi denetim elemanlarını kontrolde tutamazsınız. Ben Maliye kökenli birisiyim. 10 tane vergi denetim elemanını o ilde sahaya sürseniz herhâlde hiç kimse kalmaz değil mi? Herkesin boğazını... Bu da bir darbe şeklidir. “Efendim, ne oluyor?” deseniz normal bir süreç gösterirler size. Aynı Emniyette, askeriyede işte, “Tatbikata gidiyoruz.” diyorlar. “Efendim, denetime gidiyoruz.” derler. Her ilde bir 10 tane çıksa, 20 tane çıksa... Bu bir öngörü, “çıkar” demiyorum.

Yani bu bir tahmindir, bir itham da değildir, herhangi bir kimseyi itham de etmiyorum ama bunları değerlendirmek gerekir. Çünkü bunların yetişmiş elemanları bürokraside yaşıyor şu anda. Yaşamıyor demek bir hayalcilik olur.

Alınması gereken önlemler de: Millî irade, siyasal iradenin mümkün olduğunca devlet kadrolarında bence sorgulayıcı... Ne yapacaksınız? Elemanların hepsinin sivil olması gerek. Bürokratik sistemin nihai aşamada karar noktasında olmaması gerekir. Bürokrat elemanların sadece danışılan elemanlar olması gerekir. Yani benim Polis Akademisinde bir yer olarak danışılan eleman olmam gerekiyor, karar verici olmamam gerekiyor. 10 bin polis alınması gerekiyorsa 10 bin polisi almam gerekiyor. “Efendim, 10 bin polis alalım.” dememem gerekiyor bürokrat olarak. Orada sivil iradenin öne çıkması gerekiyor. Yoksa ben yönlendirsem “Şu kadar alalım.” falan, o zaman yine bizim elimize düşmüş... “Bizim” derken bunların yapısının eline düşmüş olursunuz.

O nedenle, ben bir öneri... Uyarı olarak algılamayın. Burada belki ben çoğunuzdan küçüğüm. Bunu bir nezaketsizlik olarak algılamayın ama bir öngörü olarak bunu dikkate almanızı isterim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

“Bu uluslararası derecelendirme kuruluşunun darbe girişiminden sonra not düşürmesinin bu örgütün aynı zamanda uluslararası boyutta ve finans, medya, think tank kuruluşlarında müşterek bir çalışmasını gösteriyor mu?” gibi bir sorusu vardı. Kanaattir ama ister belirtirsiniz ister belirtmezsiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Doğrudur. Doğrudur ve kesindir. Bu araştırılırsa emin olun çıkacaktır. Çünkü bunların yetişmiş elemanları -dedim ya Cizvit tarikatına bakarsanız- uluslararası alanda oldukça fazla. Cizvit Tarikatının 300’den fazla o dönemde okulu var 1500’lü yıllarda. 1500’lü yıllarda Kanuni’nin hükümlerinin sürdüğü dönemde bunlar okullar açmışlar. Aynısını bunlar yapmışlar. Yetiştirmemeleri mümkün değil, ki vardır yani. Emin olun vardır.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Belma Hanım, buyurun.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben de çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için.

Teknik bir soru soracağım. “Koza İpek Grubuna birliktirlik yaptım.” dediniz. Yanlış mı hatırlıyorum?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Evet, doğrudur.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hangi tarihte, ne vesileyle yaptınız ve tespitlerinizden kısa bir iki şey bize söyler misiniz?

Ankara’da yapmayı düşündükleri büyük binayı ne için yapıyorlardı? Bir de onu söylerseniz sevinirim.

Teşekkür ederim.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, ben, tabii, orada birliktirlik olarak görevlendirildim. Adli ve Emniyetin ele geçirmiş olduğu dosyalarla ilgili “Hocam, bunlara bir bakar mısınız? Bunlarda herhangi bir şey var mıdır?” diye... Biz, tabii, teknik olarak baktık ve orada bir yapı karşımıza çıktı. Ben sadece onu ifade edeyim.

Teknik olarak şu var: Bir kapalı sistemde çalışmışlar, kapalı sistemde. Yani her firma neredeyse kendilerine ait, ana firmaların hepsi ve dışarıya mümkün olduğunca temas etmemişler. Etmedikleri için de işte holdingin sahibi çıkıp rahatlıkla şunu söyleyebiliyordu yurt dışına kaçmadan önce: “Benim trafik cezam bile yok.” Fakat sisteme girince bunların nasıl bir yapıda olduğunu, nasıl bir kapalı devrede temas etmeden açıklarını kapattıklarını görüyorsunuz.

Bir tane somut örnek verebilirim. Karşı karşıya oturdukları odada bir şirket başka bir şirketin aynı holding bünyesindeki elamanına 600 bin liralık 6 kişiye gider pusulasıyla danışmanlık ücreti ödemiş. Şimdi, hangi ticari mantık karşı odada çalıştırdığı elemanlarından birinden alıp birine “Hadi seni hem genel müdür aldım hem de danışma parası gider pusulasıyla 35 bin lira ödeyeyim.” der? Burada ticaret yapan vardır. Ben esnafıktan gelen bir ailenin çocuğuyum temelde. Hiçbir kimse kendi çalıştırdığı elemanına 35 bin lira, 600 bin lira danışmanlık parası ödemez.

O nedenle, bu, sistem içerisinde kendini, girmezseniz görünmüyor. Yani müdahil olmazsanız o sistemi göremiyorsunuz. Öyle bir özellikleri var.

Dediğim gibi, Escobar’ın açıklarını -yoğun bir para akışı olduğu için- kapatarak gelmiştir.

BAŞKAN – Ankara’daki bina konusunda bir şey söyleyecek misiniz?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – O çok devasa bir şeydi yani. Orası şahıs binası olmaz. Onun şahıs binası olacağını söylemek biraz afaki olur. Bir kişi kalacak dese yani ona inanmak... Gidip görmenizi isterim orayı. Orası bir yönetim binası, gayrimenkul değil yani.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Emre, buyurun.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şafak Bey hakikaten çok önemli bilgiler verdi, bizlerle paylaştı. Birçok da not aldım soru soracağım diye. Sona gelince hep sordular soruları, bir tane kaldı notlarımdan.

Şimdi, “Elimde çok önemli belgeler var. Bunlar imha edildiği zannediliyordu ama bir şekilde kalmış. Bunlar istensin Komisyonca.” falan dediniz. Bunlarla ilgili sizin bir yere, bir kuruma, bir şahsa, bir bilgi notu ya da başvurunuz gibi bir şey oldu mu somut yani bunu takip edebildiniz mi? Olduysa da akıbeti ne oldu sonrasında?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii, onu biz bir yere ihtimalen sorduğumuz için belgeler düştü bize. Biz o belgeleri ele geçirdikten sonra bu belgeleri sorgulamaya başladık. O belgelerin olmadığı yönünde de cevaplar aldık. Özeti bu. Ama biz bu belgeyi bir kurumda tespit ettikten sonra sorarak aldık. Çünkü her yerde yok ettiklerini düşünüyorlar. O belgelerin asıllarına...

Geçen bir canlı yayın programında o belgeyi çıkıp söyleyen, gören fakat elinde olmadığı için bir türlü kendini izah edemeyen birine, o belgede adı geçen kişi “Ya kusura bakmasın bu deli, konuşuyor, ne dediğini bilmiyor.” diyerek onu aşağıladı ve adamı telefon bağlantısından düşürdüler. Fakat o “deli” diyen kişinin ismi geçiyordu o belgede ve onun “vali” olarak adı geçiyor belgede. Vali olarak atandığı geçiyor.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kimdir bu adam?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ben göndereyim resmî. Şimdi sivil olsam olur da şu anda bir yerde görevliyim. Resmî evrakta...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şöyle bir şey: Zaten belgeyi göreceğiz. Karşımızdaki ismi söylemekte bir beis yok. O zaman basın yanlış anlayacak.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Çok özür diliyorum da... Şimdi belgeyi ben resmî olarak size iletayım ondan sonra...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Zaten iletacaksınız.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – İsim söylemem burada... Ben rahatsız oluyorum işin doğrusunu söyleyeyim. Yani buradan gizleme değil çünkü vereceğim, gizlemiyorum.

BAŞKAN – Evet, ikinci soru.

Buyurun.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Şimdi, ilk başlarken bir yerde de dediniz ki: “İki yıldır darbe yapılacağına yönelik bir değerlendirme yapıyordu.” Kim yapıyordu, kime bildiriyordu bunu? Hangi yetkililer bundan haberdardı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Bununla ilgili, biz, bürokrasideki ilgili yerlere bilgi verdik.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Böyle bir risk görülüyordu öyle mi?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii.

Dediğim gibi, dışarıdan sivil olarak baktığımız için görüyorduk. Onlar görmemizi de istemiyor gibi, herhâlde, bilemiyorum. Onlarla ilgili yazdıklarımızı da o dosyaya eklerim.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Peki, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Zeynel Bey, teşekkür ediyorum.

Aykut Bey, buyurun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, birincisi şöyle bir şey, hızlı hızlı sorayım: 17-25 Aralıkta devleti ele geçirmeye çalıştıklarını söylediniz. Oysaki bu örgütün daha önce başta Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk davalarıyla devletin en önemli kurumlarını çökerterek ele geçirme çabası, hatta başarılı olması ve 2010 referandumuyla bunu ele geçirmesi kısmında, yani resmî bir kurumun temsilcisi olarak görülmüyor mu o kurum tarafından? Birincisi bunu merak ediyorum.

İkinci sorum şu yönde: Koza İpek Grubu en önemli finansal kalelerinden biri. Orada yaptığınız bilirkişilikte Maliye, Hazine, SPK tarafından düzenlenen raporları araştırdınız mı? Önünüze geldi mi bunlar? Varsa özellikle Hazine raporlarında bir altın kaçakçılığı meselesiyle karşılaştınız mı?

Bir de, 15 Temmuz öncesi yapılan çalışmalarda yani temsil ettiğiniz kurumda bilginiz dahilinde olan bu askerî darbeye ilgili hiç mi şüphe duyulmadı, tamamen hazırlıksız mı yakalandı devlet yoksa belirli şüpheler duyuluyordu... Çünkü hiçbir şey duyulmuyorsa, yanınızda oturan Mustafa Bey’in kitabında Genelkurmayın nasıl ağırlıklı olarak Harp Okullarından bilmem neye kadar ele geçirilmiş olduğu açık kaynaklarda bile vardı. Acaba bunu hiç mi hissetmediniz? Yani böyle bir şey olur diye bir darbeyi hiç mi hissetmediniz, yoksa bir şey vardı, şüphe vardı, delilleriniz vardı, sadece zamanı mı bilemiyordunuz?

3 tane sorum var.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Sondan başlayayım.

Şüphemiz vardı fakat şüphemizi, bunlar öyle bir örgüt ki hava gibi yani elinizi atıyorsunuz elinize hava geldiği için onu bir türlü somut hâle dökemiyorsunuz.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu şüphenizle ilgili siyasilere bilgi verdiniz mi böyle bir şey olabilir diye?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, siyasilere özel konuşmalarda oturup anlatıyorduk, konuştuğumuz oluyordu. Ama siyasilere biz yazılı olarak hangi yetkiyle bilgi verebiliriz?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Bilgi notları veriyorduk.” diyordunuz ya.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ha, onu biz ilgili yerlere veriyorduk. Onu da ekleyeceğim dosyaya.

Koza İpekte altın kaçakçılığında ziyade para aklama olayı vardı altın üzerinden vesaire. Raporla var. Raporu verdiğimde görürsünüz orada nasıl bir yöntem izlediklerini, kaçakçılıktan ziyade para aklamayı altın üzerinden.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Mesela yaklaşık 4,5-5 milyar dolarlık altının İsviçre tarafından teslim alınmadığına yönelik herhangi bir bilgi veya belgeye rastladınız mı?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, uluslararası alanda MASAK onu çalıştı.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hazine Müsteşarlığında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefetten yapılan inceleme vardır. Bu inceleme, Koza İpek Grubuyla ilgili yapılan en önemli incelemeden biridir. Komisyon olarak daha önce bu raporu talep de etmiştik. Hatta raporun içerisinde olmayan ama İsviçre Ekonomi Müşavirliğinden gelen bir yazı olmasına ve bu yazıda da gönderilen altınların İsviçre tarafından alınmadığı yazılmasına rağmen rapora dercedilmemiş bu konuda veya benzer konularda siz bir tespitte buldunuz mu?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – O tespitte niye bulunmadık? Çünkü bilirkişi olarak önce sistemi bizden istediler. Biz burada ele geçirilen belgelerden hareket ettik, zaten raporda bahsediyoruz. Biz o raporu verdikten sonra onunla ilgili çalışmaları kurumlar yaptılar yani biz adli birimlerin ele geçirdiği mevcut belgeler üzerinden yaptık. O nedenle, o söylediğiniz soruya net cevap vermem veyahut da “Şu şekilde olmuştur.” demem...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, bilginiz yoksa bilgin yok da diyebilirsiniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii, tabii yani şöyle: Bilgimiz oluyor ama onunla ilgili biz hem bilgi verecek durumda değiliz hem de yaptığımız incelemede biz o konuya girmedik çünkü biz elde edilen 2 kamyonluk veriden, anormal sayıdaki terabayt veriden, yazışmalardan, her şeyden incelemeye girdik. O nedenle, orada kurumsala girmeyelim.

Bir de, ilk sorunuzda bir şey sordunuz: Şimdi, bunlar önce kurumları ele geçirip sonra da iktidara yeltendiler. O nedenle 17-25 Aralık süreci oldu yani bunlar önce kurumlara yanaştılar, 17-25 Aralıkta da siyasi mekanizmaya dâhil olmaya çalıştılar, böyle bir darbe girişiminde bulundular.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani, bunu kurum olarak sormamın sebebi, Polis Akademisi ve Emniyet önemli bir yer temsil ediyor. Şimdi, bu darbenin 15 Temmuzda yapılmamış bir darbe olduğunda hemfikiriz ama ilk ne yapıldı? Türk ordusunun kumpasla beli kırıldı, zaten darbe orada oldu. O kumpasla beli kırıldıktan, ordu ele geçirildikten sonra darbeye hazırlanıldı. 17-25 Aralıkta devlet ele geçirilmeye başlandığı için...



POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Hayır, hayır, siyasi iktidara talip olmaya başlandı diyoruz 17-25 Aralıkta. Kurumlar açısından ondan öncesi var.

BAŞKAN – Aytun Bey, buyurun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tam olarak bize görevinizi tekrar söyleyebilir misiniz?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ben Polis Akademisi Başkanlığında Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Polis Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İstihbaratta çalıştınız mı hiç?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – İstihbaratta çalışmadım.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – En üst düzeyde hangi pozisyonda çalıştınız polis teşkilatında?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şu anda başkan yardımcısıyım ve bütün polis amirlerinin sivil olarak başında görünüyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, devletin bilgilerinin tamamına -polis düzeyinde baktığımızda- çok önemli bilgilere sahip olacak bir pozisyonda olmadığınızı anladım.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şöyle: O bilgiler akademideki bilgiler yani bizim ele geçirdiğimiz değil, akademide sahip olunan bilgiler çok önemli bilgiler yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi şeyi soracağım, Koza İpek Grubuyla ilgili bir binayla ilgili bir soru soruldu size. Bir yönetim binası olduğunu söylediniz. Neyi yöneteceklerdi, kim gelecekti oraya?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Vallahi, yönetecekler demiyorum, yönetim binası gibi geliyor yani orada bir şahsın yaşayacağını ben düşünemiyorum, 1 kişilik bir bina değil orası.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kaç metrekare olunca yani kaç metrekareyi aşınca bir...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Vallahi, menkulde ben annem ve babamla birlikte oturuyorum, 2 kat yukarı çıkamıyorlar. Şimdi, benim ölçüm göre 2 kat yukarı çıkamayan yaşlı adamlara göre yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, ben şimdi ciddi, teknik bir soru soruyorum çünkü siz bir devlet memurusunuz, biz de devletten gelmiş insanlarız yani ben bir tespit olsun diye söylüyorum. Ben dört yıl müsteşarlık, bilmem kaç yıl da Başbakanlık danışmanlığı yaptım, onun için soruyorum. Burada hiyerarşik düzen çok önemlidir, bilgilerin kimin elinde olacağını bilirim.

Şimdi, size diyorum ki: Kaç metrekare olursa bir gizli örgütün görünen yönetim binası olur, onu kastediyorsunuz sanırım.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Vallahi, öyle somut bir veri ben ne gördüm ne ettim yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, hangi şeye dayanarak...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yeraltı örgütleri var, bir depoda kuruluyor, idare ediliyor; öyle örgütler var ki villada...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hiçbir kastım yok, neye dayanarak bir yönetim binası yani normal bir şahsın, normal bir şirketin, normal bilmem neyin...

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Benim kendi görüşüm yani şahsi görüşüm, bir şeye dayanmam gerekmiyor. Ben dedim zaten, benim kendi kişisel görüşüme göre orası bireysel bir şey değil yani kişisel bir ev değil orası, gittiğiniz zaman görürsünüz herhâlde.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, bilmediğiniz bir konuda beyanda bulunmuş oldunuz, bu bir.

Şimdi ikinci soruyu soruyorum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Orada yanlısınız var, öyle bir şey yok. Ben kendi görüşümü söyledim yani 159 metrekare ev desem ikna mı olacaksınız yani?

BAŞKAN – Sayın Çomaklı, bir saniye.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Beni sorgular gibi...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz Meclisin karşısında olduğunuzu... Bana bakın, siz bir bürokratsınız ve şu anda yasama karşısındasınız, rica ederim.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Ama şu anda beni sorgulamaya başladınız yani.

BAŞKAN – Aykut Bey, bir saniye.

Lütfen karşılıklı konuşmayalım.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Hepinizi çok seviyorum, şu anda bir sorun yok da, 149 metrekare diyeyim gitsin o zaman yani.

BAŞKAN – Gayet güzel buraya kadar geldik ama karşılıklı cevap verme değil, sorunuz varsa alalım. Arkadaşımızın zaten sunumu da uzadı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, hayır, bir dakika.

Şimdi, ben çok ciddi şeyler söylüyorum yani bir beyan üzerine konuşuyorum. Ben tam aksine, buranın ciddiyetini muhafazaya çalışıyorum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tamam, cevap vereyim mi?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakikanızı rica ediyorum.

BAŞKAN – Büyüklük açısından herhâlde teknik bir şey soruyor olabilir Aytun Bey.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şunu söylemeye çalışıyorum: Sübjektif düşüncelerimizi ve sübjektif şeyleri burada ifade etmeyelim, bu bir.

İkinci sorum: Moody's'in FETÖ terör örgütü tarafından manipüle edilerek notumuzu düşürdüğüne emin olduğunuzu söylediniz. Geçmişte Moody's notumuzu defalarca yükseltti, o sırada FETÖ'yle iş birliği yapıyor muydu, yapmıyor muydu?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Moody's notumuzu FETÖ'yle düşürdü demiyorum, mutlaka elemanları olduğunu ve etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani, kayıtlarda vardır, öyle söyledim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Mutlaka etkisi olduğunu söylediniz.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Tabii, söylüyorum, öyle düşünüyorum yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi ben yine soruyorum size: Mutlaka etkisi varsa, geçmişte Moody's notumuzu yükseltirken ve siyasiler tarafından bu övgüyle karşılanırken yine FETÖ terör örgütü bunu manipüle etti mi, etmedi mi?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Onu bilemeyeceğim yani onu bilecek pozisyonda değilim şu anda.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İyi, tamam. Benim başka soracak sorum yok.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir iki sorum olabilir mi Sayın Başkan?

BAŞKAN – Efendim, şimdi, tamamlayalım, rica edeyim. Aşağı yukarı bir 5 soru daha alayım.

Şimdi Komisyon üyelerimizden Mehmet Bey söz istiyordu.

Buyurun.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, biraz önceki sunumunda gene arkadaşımız “Bürokrasideki diğer grupları dillendirdiler.” dedi. Bu, bürokraside dillendirilen diğer gruplar yani bu Fetullahçı örgütten ayrılan gruplar mı yoksa bunun dışında “yeni paraleller” diyebileceğimiz başka gruplar mı?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yeni paraleller oluşuyor diye yani Fetullahçı grubun da muhtemelen elemanları oraya kayacaktır diye düşünüyorum, öngörüm bu.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Mesela? Bir örnek var mı?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, öngörü... Bunu bu süreçte göreceğiz, şu anda sadece tahmin ediyoruz çünkü bu elemanların gidecek bir yeri olması gerekiyor ve bir yapılanma olması lazım. Bu sadece bir öngörü. Yani, orada dillendiriliyor ve şu anda da gruplar şeklinde sanki herkesin bir grubu varmış gibi ortaya çıkıyor ama bunu 15 Temmuzdan sonra, hele ki önümüzdeki süreçte daha...

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, kimdir bu gruplar? Bu grupların ismi yok mu?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – İsmi burada vermek olmaz yani bizim orada duyduğumuz grupları burada bir resmiyete dökersek olmaz. Sadece öngörülerimiz var, şu anda çıkıyor o FETÖ'nün içerisinde.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yeni cemaatler şeklinde falan mı bu yani?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Yani “cemaat” kelimesi uymuyor çünkü “cemaat” olumlu bir şey ifade ediyor. İçinde bir şeyler var ama örgütler...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sana olumlu bir şey ifade ediyor, bana ifade etmiyor ki.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Hayır, hayır. Ya, şimdi “cemaat” dersek yanlış yönlendirmiş oluruz. “Cemaat” değil de “örgütler” diyebiliriz ona yani yeni örgütler var.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bana da “örgüt” çok olumlu, benim örgütüm var çünkü. Ben örgüte çok olumlu bakıyorum.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Siz kavramsal takılmayın, tamam.

BAŞKAN – Sayın Çomaklı, bir saniye.

Serdal Kuyucuoğlu Bey, Mersin Milletvekilimiz misafir olarak bulunuyorlar. Onların da soru sorma hakkı var.

Buyurun Serdal Bey.

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Teşekkür ederim.

Şimdi, çok ayaklı, büyük bir örgütten bahsediyoruz ve şimdiye kadar kendini gizlemiş bir örgüt diyoruz ama anlıyoruz ki pek gizlenmemiş yani herkes tarafından biliniyor. Özellikle siyasetçiler tarafından kullanılmaya çalışılmış ama onlar siyasetçileri daha çok kullanmışlar, anlaşılan o.

BAŞKAN – Yorum değil, soru alalım.

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Tabii, böyle bir örgütün bu kadar gizli kalması da mümkün değil.

Şimdi -çok önemli bana göre- diyorsunuz ki: “İki yıldır darbe olacağını öngördük.” Demin arkadaşımız da söyledi ama yani siz öngörüyorsunuz, birçok insan da öngörüyor bunu, tabii siz de bürokrasi içinde sayılırsınız, bu Emniyetin içindediniz, Emniyetin de o zaman bundan haberi var yani bu öngörülerini var. O zaman hiçbir önlem alınmadı mı iki yıldır bilinen bir darbe hazırlığına karşı ki benim anladığım kadarıyla devlet biliyor bunu, siz biliyorsunuz, sizin çevrenizdeki Emniyet Teşkilatı en azından sizinle beraber biliyor?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.

Son olarak bu soruyla beraber tamamlarsanız ara vereceğim.

Sayın Çomaklı, buyurun.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi, önlem alınsaydı 15 Temmuz olmazdı. Biliyorlar derken, biraz önce, başta da sayın vekilim söylemişti, kesintiye uğruyor bilgi. Yani, o bilgi size gelene kadar, siyasi iradeye, sivil iradeye gelene kadar kesintiye uğruyor. O nedenle, siz her şeyi işler vaziyette görüyorsunuz. Bizim tespitlerimiz ve elde ettiğimiz belgelerde öyle görünüyor. Siz o elemanların verdiği bilgilerle yaşıyorsunuz yani yeşermeniz o elemanların verdiği bilgilere bağlı, yok diyorlarsa yok diyorsunuz. “Bununla ilgili bir tehlike var mı? diyor, “Yok.” diyorlar ve kesiliyor. O nedenle önlemi alamıyorsunuz. Yani, hazırlıksız yakalanmasının sebebi de odur. O nedenle, darbeye önlemi alamadılar ama çok şükür halk aldı.

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) – Millî İstihbarat Teşkilatı da var.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI – Şimdi benim MİT’le ilgili söyleyecek durumum yok.

BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Çomaklı verdiğiniz bilgiler için, davetimize icabet edip burada açıklamalarda bulunduğunuz için.

Değerli arkadaşlarımız yirmi dakika ara veriyoruz ihtiyaç gidermek için. Yirmi dakika sonra kendiliğimizden burada başlayacağız.

**Kapanma Saati: 16.56**

## İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.20

**BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)**

**BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)**

**SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)**

**KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)**

BAŞKAN – Evet, yeterli toplantı sayısı vardır. Ara verme sonucu kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli arkadaşlar.

4.- Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi

BAŞKAN - Şimdi, Profesör Doktor Mustafa Öztürk, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi. Mustafa Bey, buyurun.

Az önce prosedürü gördünüz, size de aynı şekilde yirmi dakika sözünüz kesilmeden bir konuşma, daha sonra soru faslına geçmek üzere söz sizin. Açıyorum mikrofonunuzu.

Buyurun Mustafa Bey.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyeleri, değerli katılımcılar; hepimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi ulvi bir mekânın çatısı altında böyle bir davete icabet etmiş olmaktan da büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum.

Şimdi, değerli Komisyon üyelerimiz, son derece katılımcı... Yani, buraya çağırılanların da incinmemesi konusunda çok hassas bir dil kullanarak, bizi tenzih ederek ama katılımcıların profilinin bugün değil de başka bir zamana ertelenmesi gerektiği meselesi tartışılınca ben ister istemez kendimi biraz boşlukta hissettim. İstirham ederim...

BAŞKAN – Mustafa Bey, sözünü kesmeyeyim dedim ama isterseniz kendinizi kısa tanıtarak başlarsanız... Ben gerçi üniversitenizi ve öğretim üyesi olduğunuzu söyledim, titrinizi söyledim ama kısa tanıtarak başlarsanız sevinirim.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – 1965 Giresun doğumluyum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Akademik kariyerimin ilk aşamalarını Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yaptım, doktoram bitti, 28 Şubatın o kritik zamanlarında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesine ıztırrarı olarak gitmek durumunda kaldım. Hâlen, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında görev yapıyorum.

Şimdi, bu yapıyla ilgili 17-25 Aralık sürecinde 25 Aralık tarihinde Star, Açık Görüş'te ilk yazım yayınlamak üzere ki bu yazı daha önce yapıya dair 2010'lu yıllarda yazdıklarımın özetlenmiştir. Dolayısıyla, durumu bugün fark edenlerden biri değilim.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Hangi tarihte Hocam?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hangi tarihte?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – 25 Aralık veya 29 Aralık. O tarihte Star, Açık Görüş, “Cemaat Cemaat midir?” adlı yazı. O “Haşhaş” tabirinin de ilk kullanımı bildiğim kadarıyla benim tarafından yapıldı çünkü onda bir rastgelelik değil çünkü Bâtınlılığı çalışmışım doktora tezimde. Yapıyı çok iyi

biliyordum, örtüştürmeyi oradan yaptım. Şimdi, bu yapıya ilişkin bu kadar kısa bir zaman içerisinde tespitlerimi, gözlemlerimi, kanaatlerimi ve bilgilerimi spot cümleler olarak paylaşayım ki çünkü aksi takdirde yetiştirmem mümkün değil.

Bu yapıyla ilgili, bir, bu yapının cemaat mi, örgüt mü olduğu meselesi tartışıldı ama bugün artık bir terör örgütü olduğu tescillendi. Yapının biz genellikle, stabil, sabit, en başından beri tek hat ve çizgi üzerinde varlığını koruduğunu düşünerek tartışıyor gibi büyük ölçüde burada bir algı yanılgısı var. Bu yapının en karakteristik özelliği her yeni sosyolojik şart ve koşulda kendini yeniden yapılandırıp yeniden tanımlayabilen, yeniden bir formül, yeniden bir söylem üretebilen bir yapı. Dolayısıyla, “evrim kanunu” dediğimiz kanunun sosyolojiye aktarımı söz konusu olduğunda sürekli evrim geçiren bir yapıyla karşı karşıyayız.

60’lı yılların ortalarında ortaya çıkan bu hareket kendisini... Bildiğiniz gibi, Türkiye’de, kendisi kütleleşmiş, sizden önce daha alt yapısı olan bir hareketiniz yoksa toplumsal tabanda karşılık bulmanız, kendinizi ifade etmeniz zordur. Onun için, sırtını hazır bulduğu bir malzemeye, Saidi Nursi’ye yaslanması tesadüf değildi. Dolayısıyla, o Saidi Nursi dilinden, Saidi Nursi malzemesinden sonuna kadar da bir dinî aygıt olarak beslendi. Peki, Saidi Nursi’nin etkisi neydi bu yapının oluşumunda? Şuydu: Bir tuğgeneral, bir tümgeneral, bir Yargıtay, bir Danıştay üyeliğine kadar yükselmiş bir insan; eğitim düzeyine, zekâ düzeyine ve bu fakülteleri kazanmak için milyonlar içerisinde ilk 3 bine, 5 bine girecek kadar parlak bir zekâ sahibi insan bu kadar eğitim safahatinden geçtikten sonra, söz gelimi, 15 Temmuz darbe girişiminden beş altı gün önce, bir mahkeme kararında “Fetullah Hoca Efendi hakikaten Mehdi’dir, ben de hâkim olarak onun ceahayım.” diyebilecek kadar akıllara ziyan bir iddiayı nasıl inanarak savunur? Bu, işte, bu akıllara ziyan durumu, bu kadar yetmiş parlak zekâlı insanın bu hâlde -tabiri caizse- bir ebleh düzeyine inmesinin sebebinin arkasında Saidi Nursi’nin risalelerinde gelen apokaliptik dil, fitenci yani sürekli geleceğe dönük “işârâtı gaybiyye” dediğimiz, “Yukarıdan ihtar edildi, yukarıdan bilgi intikal etti, gizli bilgi marifetiyle ben bu bilgiye ulaştım, gelecek zamanda size Tanrı, Allah şunları vad ediyor.” dilini üretmesi ve buna ikna etmesi. Peki, ikna edilen hangi insanlardır diye baktığımızda, şahsiyeti oluşmuş, eğitim safahatını tamamlamış kitlelerden çıkmıyor bunlar. Bunlar daha çok 10-11 yaşlarında, sosyal devletin Türkiye’de gerekli ödevlerini yerine getirememesinin de bir etkisi olarak yurtsuz, barksız, evsiz çocuklara himayeyle, destekle alınan, gerek “ışık evleri” dediğimiz gerek dershaneler yoluyla... 10-11 yaşlarındaki çocuğun zihnini bir düşünün. Yani, hamur gibidir, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dikkat edin, bugün cemaatin de en kritik noktalarında bulunan insanlar ve buna rağmen, hiçbir bilgi sızdırmayan, hiçbir suç unsuru yakalattırmama başarısını gösteren insanlara da bakarsanız bunların da çekirdekten yetiştirildiğini görürsünüz. Bu çekirdekten yetiştirilen insanların belletmen kitapçıları geçti elimize, bu çatı ana davasına ben bilirkişi raporu yazarken orada gördüm, önce şaka gibi geldi.

BAŞKAN – Pardon, hangi davada dediniz?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Bu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının çatı FETÖ iddianamesine bilirkişi raporu yazarken bu insanların insan devşirme, bu örgütün insan yetiştirme yöntemine dair şunu söylemişim: Çocuklara 10-11 yaşlarında bu zatın ismi anılmaksızın bir mitoloji kahramanı gibi birtakım sıfatlar anlatılıyor. Ana Britannica’yı altı ayda ezberlemiştir, 2 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir. Atıyorum, bu minvalde. Böyle bir hayranlık, böyle bir mitolojik kahraman merak ettiriliyor, sonra bu insan karşısına vaazlar yoluyla çıkarılıyor. Fakat, peki, akli başına erdikten, reşit olduktan sonra niye bu intisap, bu koşulsuz bağlılık devam ediyor? Kanaatimce o da şudur: Sizi önce himaye ediyor, medyunuşkran bırakıyor, sonra sizi suça iştirak ettirerek suça ortaklık sağlıyor ve bir daha geri dönülemez bir yola sokuyor. Söz gelimi, sizi lisede, ortaokulda yetiştirirken bir müşfik

anne-baba edasıyla davranıyor fakat üniversiteye giriş aşamasındaki o kritik eşikte size soru çaldırıp önünüze koyuyor fakat bu yaptığını da size bildiriyor ve böylece karşılıklı bir bağımlılık duygusu oluşturuyor ve bu safhadan sonra, yani savcı olduğunuzda, üst düzey kademelere çıktığınızda dinin etkisi yapının içerisinde giderek azalıyor. Zeminde din endoktrinasyon aracı olarak çok etkili bir tutkal işlevi görüyor, zeminde ama. Bu “zemin” dediğimiz kitleler işte, efendim, örgütün faaliyetlerinde, sosyal faaliyetlerinde kermes düzenlemek gibi işleri yürüten kitlelerdir. Bunların kritik bir karşılığı yok yapının içerisinde. İnanın, sanırım, bu kitleler hâlen yapının yukarıda ne olup bittiğini de bilmiyor fakat yukarılara çıktığınızda... Hani, Profesör Doktor Ahmet Keleş bu yapının içerisinde yıllarca kalmış, sonra ayrılmış, o bir piramit çizmişti. O piramidal yapının 2’nci, 3’üncü, 4’üncü katlarına doğru çıktıklarında din meselesi tamamen örgütün gündeminin dışına düşüyor, ilişkiler bambaşka bir mahiyet arz ediyor.

Şimdi, başta evrim dedim. Bu yapıyı tahlil ederken 1960’lı yılların ortası, 1983... 1983 yılı, biliyorsunuz, Turgut Özal’la birlikte tekrar siyasi hayatın başladığı yıllar. Şimdi, bu, 1960’la 1983 arasındaki Fetullah Gülen profiline baktığınızda, son derece devletçi, son derece milliyetçi, Osmanlı-Türk İslam’ına dair büyük, zengin hayalleri olan bir insanla karşılaştık, kitaplar ortadadır. Fakat, bunu Amerika Birleşik Devletleri, bugün ikamet ettiği, devletin o yıllardaki Türkiye üzerindeki ilişki biçiminden bağımsız yorumlarsanız adresi, bu yapının nereye ait olduğu, nereden yönetildiği konusunda sağlıklı sonuçlara varamayabilirsiniz.

Bakın, 1971 yılı, muhtıranın verildiği yıl. Siz bir kasaba vaizisiniz ama Ankara’da, Vehbi Koç’un evinde, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu ve -çok kritik bir adam daha var- Yaşar Tunagür Hoca’yla ne konuşabilirsiniz saatler boyu? 1971 yılı, yaşıınız 21, bir ilçede vaizlik yapıyorsunuz.

Komünizmle Mücadele Derneğindeki görevini hatırlatırım. 1980 darbesinden bir ay sonra ki dergi hemen hemen o aylarda ilk defa yayım hayatına girdi. Derginin adı da ilginçtir, ironiktir: Sızıntı dergisinden söz ediyorum.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hocam, tarih kaçtı?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – 1980’den bir ay yani darbeden bir ay sonra, Ekim ayında Sızıntı dergisinin başyazısı Fetullah Gülen’e aittir, başlık da “Son Karakol”dur. Bu yazının son paragrafı “Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe -yani darbecileri kastediyor- minnet ve şükran duyuyoruz.”

28 Şubata geliniz. Çevik Bir’le ilişkisinde “Dershaneleri istediğiniz an size devrederim.” dediğini görürsünüz. 1999’a geldiğinizde Papa Jean Paul’e bir sene öncesinden bir mektup sunulduğunu görürsünüz. Oysaki biz biliyoruz ki Nurettin Veren’in “Truva Atı” kitabında, 1980’li yıllarda, İzmir’de Yamanlar Kolejinin açıldığı zamanlarda “Dünyadaki şeytanın, pisliğin başı Vatikan’dır.” diyen Gülen, 1999’daki mektubunda Papa’ya “Dinler arası diyalog misyonunuza gönüllü olarak hizmetkâr olmaya geldik.” diyebilecek bir çizgiye gelmiştir.

O zaman ne diyoruz? Her yeni durumda, önüne açılan her yeni fırsat ve imkân alanında o duruma göre kendisini yeniden yapılandıran, yeniden tanımlayan, dolayısıyla asla ve kata bir tarife sığmayan bir yapıdır. Yapının içerisinde din, endoktrinasyon aracıdır, asal bir unsur değildir. Bu noktada, dikkat ederseniz, dinî bir yapı olarak karşımıza çıkmasına rağmen faaliyet alanlarının neredeyse bütün kritik alanları din dışıdır. Yapının bütün insan yatırımları Maliyeye, askeriye, Emniyete yöneliktir, Tarım Bakanlığına yönelik bir faaliyet yürütülmemektedir. Bunu da şuradan tahlil edebilirsiniz: Yapının nihai amacının ne olduğu noktasında kritik kurumlarla ilişkisini ve insan yetiştirme hedefini düşündüğünüzde, aslında tersinden okumayla, neyi amaçladığını da görebilirsiniz. İlahiyat alanı, yapının içerisinde

en istiskal edilen alandır, en önemsenmeyen alandır. Dikkat edin, bir vaizden bahsediyoruz, sürekli din dilini kullanıyor ama yapının içerisinde ilahiyatçı profili, amiyane tabirle söylersek “getir götür” işlerine bakıyor.

Dikkat edin, bir ilahiyatçı, Yardımcı Doçent Adil Öksüz denen zat, ilahiyatçı kimliğiyle değil, Hava Kuvvetlerine imam atanmasıyla ön plana çıkıyor. İlginç bir ironik durum var burada. Hava Kuvvetlerindeki orgeneral, korgeneral rütbesindeki insanların başına bazen ilkokul mezunu birinin atanması imam olarak, bazen bir yardımcı doçent atanması garip bir duruma işaret ediyor. Bu şudur: Yapının tek baştan yönetilmesi, tek lider etrafında şekillenmesi, ikinci, üçüncü muhtemel lider profillerinin çıkmaması için hiyerarşiyi kendi içerisinde böyle ters atamalarla sıfırıyor ve hiyerarşiyi kendi içinde kırıyor. Çok akıllıca bir yapı tarzıdır. Bu yapılanma tarzı, İslami gelenekte, tarihte yüz altmış altı yıl boyunca, 1090’dan 1273 yılına kadar İran’da ve aynı zamanda bugünkü Suriye coğrafyasında hüküm süren, siyasi cinayetleriyle, seri katilleriyle tarihe geçen “Nizari İsmaililik” dediğimiz, romanlara da konu olan Alamut yani Hasan Sabbah’ın Bâtını örgüt yapısının tıpatıp aynıdır. İmam, hüccet, dâî diye bu kategori, hiyerarşi, bugün bildiğimiz gibi, bölge imamı, ülke imamı, kuvvet komutanları imamı dediğimiz yapıdır ve bu Bâtınilğin yapısında, hiyerarşisinde üst yapıyla alt kademedeki insan birbirini tanımaz. Çok ilginçtir, dikkat ederseniz, darbe girişiminin başarısızlıkla neticeleneceği anlaşıldıktan sonra ne olacağından hiç korkmayan, hatta sırtarak eline kelepçe taktıran insanlardaki o öz güven duygusu, o hiçbir şey olmamış, çok güçlü bir yere güven duygusunu biz o Bâtınilerde de görüyoruz. Mesela Selçuklular bunların kiralık katillerini yakalayıp idam edeceği vakit idam sehпасına gülererek ve kakhaha atarak gitmişlerdir. Bu çok ilginçtir. Bu, işlediği cinayetten ziyade dehşeti aslında bu tavrıyla yaratmaktadır.

Bu yapının garipliklerinden biri de mesela, TÜRK SAT’ın tesis müdürünü öldüren kişinin biraz sonra besmeleyle çömelerek su içmesindeki garabet... Bunu da biz Frankizm tarikatı vardır Hristiyan gelenekte, Sabetayıcılıktan çıkmıştır ve bu tarikatın en karakteristik özelliği, günahın kurtarıcı gücüne inanmaktır. Bu da mesiyantik bir düşünce tarzıdır, bu yapıda da vardır. Bunun anlamı şudur: Dünya batıyor, batmasını hızlandıralım. O kurtarıcı adam bir an önce gelsin, hâkimiyeti ele alsın ve bu insanlığı dalaletten kurtarsın. Bu bize abstürt gibi geliyor ama 4 Temmuzda yayımlanan mahkeme kararında, hâkimin UYAP’a düşen skandal kararında bunu anlatıyor adam. “Gelecek ve bizi, Türkiye’yi kurtaracak.” Peki, bu adamın, alına kurşun sıktığı adamla ilgili analizi neydi? “Niye yadırgıyorsunuz ki? O da kurtuldu böylece.” dedi. İnanın, kendi narsist benliğine o kadar abanmış ki hakikat kendi mihverinde döndüğü için, bir bakıma sizi öldürmekle sizi de kurtuluşa sevk ettiğini, tabiri caizse “Mübarek kurşunumla can verdi.” demek isteyen bir arızalı yapıyla karşı karşıyayız.

Peki, bu yapının -biraz önce benden önceki konuşmacı Hocamız da anlattı- insan devşirmek noktasındaki izlediği yol, yöntem kesinlikle Cizvitlerle örtüşmektedir. Bu, Katolikliğin bünyesinden çıkmış bir tarikatır. İlginçtir, bu Pensilvanya’daki malikânenin de satın aldığı adres Cizvitlerdir, alındığı tarih de 1980’li yılların ortaları ve sonlarıdır, ilginç bir yapı yani bu da tesadüf olmasa gerektir.

Peki, Fetullah Gülen’in şahsi karizması ve ona dair telakkiler, örgütün ona bakış açısı neyi andırıyor dersiniz... Bunları buraya not edelim ki bu yapıyı tanımlamada, rapor hazırlamada eğer teorik bir çerçeve çizilecekse buraya katkısı olur diye düşünüyorum. İslam dünyasında, 19’uncu yüzyılın sonlarında Hindistan’da ortaya çıkan bir siyasi, dinî karakterli hareket vardır, “Kadıyanilik” diye bilinir. Bu, şimdi, dünyada “Ahmediye Hareketi. “Ahmediyya Movement” diye geçer. Bu yapı, neredeyse Pasifik’ten Kuzey Amerika’ya, Atlantik’ten Hint Okyanusu’na, Orta Asya’ya bütün dünyayı ahtapot gibi sarmış vaziyettedir. Medya organlarıyla, eğitim kurumlarıyla vesaireyle Ahmediye Hareketi.



Bunun başındaki adam da “Bana tanrıdan vahiy geldi.” diyen ve kendine göre, kendi apokrif bir Kur’an metni hazırlayan bir kişiliktir. Gülen’le yakınlığı da bu noktada benzerlik arz eder. Bunu da bir yere not etmekte fayda vardır diye düşünüyorum.

Şimdi, burada...

BAŞKAN – Tabii, süre çok hızlı ilerliyor, şu andaki yirmi dakikanın dolmasına üç dakika var.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Öyle mi?

Son olarak şunu söyleyeyim: Bu bütün anlattıklarımın Türkiye’de benim için... Elbette ki faşizan bir üslupla “Bütün cemaatler, sivil yapılar lağvedilsin, insanlar sadece bir resmi din söylemi üzerinden dinini öğrenmeye mecbur bırakılsın.” demek hem bakış açım hem eşyayı kavrayış tarzım hem temel felsefelerime aykırı bir şey, bunu söylemiyorum ama din-devlet-cemaat ilişkilerinin bu ülkede sıkıntılı gittiğini, bununla ilgili olarak da bütün bu anlattıklarımı belki bundan sonra, bir musibet, bin nasihatten evladır yerine, bin nasihat inşallah bir musibetten evla olur ümidiyle anlattığımı, bu yapıların muadilleriyle, muhtemel önümüze çıkacak başka şekilleriyle bir daha böyle bir karşılaşma yaşamamak için bunların bir yere not edilmesi, devlet aklının bunları dikkate alması gerektiği düşüncesiyle anlatmaktayım. Yoksa birçok anlattığım şey, televizyon programlarında 15 Temmuzdan beri artık sürekli anlatıla anlatıla, sizin de malumunuzdur.

Devlet-siyaset-cemaat ilişkileri çerçevesinde -son üç dakikada- bu yapı nasıl temizlenir? Ben artık bu dinî yapıların, bir, devlet tarafından denetlenmesi yani faaliyet alanlarının hem belirlenmesi hem de faaliyet raporlarına ilişkin devlet tarafından raporların denetlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye’de -belki garip karşılanabilir ama bir vakayı tespit için söylüyorum, belki biraz önceki söyleyimle de ters düşebilir- bu kadar özgürlüğün, demokrasinin -cemaatler için söylüyorum, dinî kültür açısından- lüks olduğu kanaati taşıyorum. Anladık ki, bu bize gösterdi ki bu kadar alan açmak veya tam aksine alan kapatma, sağlıklı sonuçlar vermiyor. Ne bunları yeraltına indirecek kadar baskı ne de tamamen serbest bırakacak kadar önünü açmak, ikisinin de riskli sonuçlar doğurduğunu; bir denetim, bir devlet nezareti çerçevesinde bu yapıların varlıklarını devam ettirmesi gerektiğini, aksi hâlde, her defasında sürekli, yeniden yeniden, birini bertaraf ettikten sonra öbürünün arkasından palazlanıp gelme riskinin her zaman büyük bir risk olarak önümüzde durduğunu düşünüyorum.

Burada bizden önceki hocamız söylemek istemedi “Başka yapılar da ağır ağır, yeniden o boşluğu doldurmanın hevesi içindeler.” diye, buna ben de katılıyorum. İlle de “Bir cemaat ismi verin.” dersiniz verebilirim de ama bir tespit olarak söylüyorum: Yani, Menzil cemaatinin mesela devletle ilişkilerinde senli benli olmaya çalıştıklarını, bu konuda çok hevesli, çok talepkâr olduklarını biliyorum. Keza, Nurculuğun başka kollarının da bu noktada aynı hevesleri, ümitleri taşıdığını biliyorum. Kaldı ki geçmişte Yeni Asyacılık gibi yapıların siyasetle doğrudan, sıcak temas kurduklarını da biliyoruz.

Evet, bu yapılar olsun. Çünkü, insanlara “Sadece benim baktığım yerden dini anlayacaksınız, benim yorumladığım gibi yorumlayacaksınız.” demek faşizanlıktır. Buna hakkımız da yok, devletin de hakkı yok kanımca ama bu yapıları tamamen denetimsiz, kontrolsüz bıraktığımızda...

“Ehliyet ve liyakat” dediniz. Ehliyet ve liyakat çok amorf bir kelime olarak algılanabilir, ne anladığımı da isterseniz iki cümleyle söyleyeyim. Kamu düzenine, bu devletin kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ters düşmedikçe bir kurumdaki görevi hakkıyla yani o görevi üstlenecek bilgi donanımı, mezuniyeti, diploması, yeterliliği, dili, her neyse, var mı? Var. Hiçbir ideolojik angajmana yaslanmadan, o tarafını araştırmadan, işini adam gibi yapan herkesin, bu ülkede her kurumda yeri vardır. Bu Alevi olur, bu Sünni olur, bu etnik kökeni o olur, bu olur, şu olur; bu memleketteki 80 milyon insan aynı derenin balığı olarak görülmedikçe ve kategorize ve tasnif edilmedikçe yani ayrıştırılmayıp

kucaklandığı sürece bizim bir istikbal, bir parlak gelecek ümidi taşıyorum. Aksi hâlde bir kutuplaşma, zıtlasma ve sürekli -dinî gruplar üzerinden söylüyorum bunu- Tanrı konuşur gibi konuşmak, tek hakikatçi üslubu esas almak ve sadece kendi doğrusu hâkim olduğunda doğru, aksi, diğer bütün görüşlere nefes aldırılmamaya ant içmişlik, ki bu cemaatin en karakteristik özelliklerinden biri de buydu. Bu tür yapılarla sürekli mücadele etmek zorunda kalacağımızı ve bütün enerjimizi devletçe, milletçe heba edeceğimiz endişesi taşıyorum.

Eğer sorular olursa kısaca cevap vermeye çalışırım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum.

Ben soru bölümünü şöyle başlatayım.

Şimdi, çok ilginç gelen şeyler verdiniz. Mesela, 1971 yılında 21 yaşında genç bir vaizken 12 Mart 1971 muhtirasından hemen sonra Vehbi Koç'un evinde mi dediniz?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Biraz öncesinde, Vehbi Koç'un evinde, Ankara'da.

BAŞKAN – Ankara'da ve bir istihbarat...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Hayır, dönemin MİT Müsteşarı -o zaman “müsteşar” mı deniyordu bilmiyorum- Fuat Doğu'yla beraber.

BAŞKAN – Fuat Doğu'yla beraber bulunma...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir kişi daha söylediniz.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Yaşar Tunagür. O da soru işareti büyük bir kişilik olarak karşımıza çıkar.

BAŞKAN – Tabii, önemli bir tespit olarak karşımızda. Yine, 1980 darbesinden bir ay sonra çıkan Sızıntı dergisinde de darbecilere övgü düzen bir karakter.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – 28 Şubatta da öyle.

BAŞKAN – 1997 28 Şubatta da “Okulları devredebilirim.” şeklindeki beyanları...

Şimdi, bu tespitleri de dikkate aldığımızda dönemine göre -hani ifade ettiniz ya- tarifi zor çünkü nerede netice alacaksa siyasi grup, kişi veya diktatör, ona bir yaklaşma için gayret gösteren bir yapısı olduğu anlamını ben algıladım.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben bunu daha net de formüle edebilirim aslında.

BAŞKAN – Edilebilir.

Burada şöyle bir şeyi de hatırlatarak sormak istiyorum ben. Sık kullandıkları, özellikle dersane krizinden sonra Türkiye'de, dersanelerin kapatılma sürecinden sonra ve 17-25 Aralıktan sonra da devam eden süreçte “Efendim, bizim için netice önemlidir, Türkiye dünyadaki 150-160 ülkeden biridir, biz neticeye yöneldik.” diyerek her yerdeki gücünü, diğer ülkelerdeki gücünü ima eden konuşmaları oldu FETÖ'nün.

Diğer taraftan, yine, müritleri demeyelim artık, örgüt üyeleri, silahlı terör örgütünün üyeleri yaptıklarına meşruiyet kazandırmak için dinî argümanları kullanmak için de harp ile hiledir, neticeye varmak için hile de yaparız, yalan da söyleriz anlamında beyanları zaman zaman oldu.

Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getiriyordu, “Cebail parti kursa ben katılmam, iştirak etmem.” şeklinde beyanları varken 2010 referandumunda “Mezardakiler bile çıkıp destek vermeli.” şeklinde bir söylem değişikliğine varabildi burada. Hatta hatta, siz o misali verdiniz, Vatikan aleyhindeki beyanlarından sonra Vatikan’la dirsek teması ve övgü dolu sözleri... Son olarak da “Haçlılardan da öyle çekinmeyin, Haçlılardan size zarar gelmez.” şeklindeki kendi sesinden beyanlarını da duyduk.

Şimdi, piyasada da böyle değişik belgeler zaman zaman dolaşiyor. İşte, diyelim ki 2010’daki referanduma yani AK PARTİ iktidarının tarafında yer alarak destek vermesi ama bir bakıyorsunuz, ta 1967’de -o belgenin sıhhati belki bu araştırmamızda getirilebilirsek ortaya çıkar- Cumhuriyet Halk Partisine 5 bin lira bağışta bulunduğu, altında Fetullah Gülen yazdığı ortaya çıkıyor.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Ortaya çıkıyor.” derken o belgeyi bir görebilir miyiz?

BAŞKAN – Şey için söylemiyorum Aykut Bey.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz bu adamla anılmak istemiyoruz.

BAŞKAN – Hayır, hayır, kimse tabii ki anılmak istemez de...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Adam bize neler etti, Ergenekon’da, Balyoz’da da yemediğimiz gaz kalmadı ya.

BAŞKAN – Aykut Bey, kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisini suçlayıcı bir tavır içinde demiyorum, sadece Sayın Öztürk Bey’in yerine, zamanına göre nerede tutunabilecekse, faaliyetini yapabilecekse oraya yaklaşmak için bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu anlatmak için, yoksa...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Örneği CHP üzerinden vermezseniz daha iyi olur.

BAŞKAN – Ama bakın, Sayın Tanrikulu, hakikaten sabırsızsınız, önce, 2010 referandumunda AK PARTİ’nin tarafında yer alıp “Mezardan çıksa da oy kullansa iyi olur.” dediğini de ifade ettim yani bunu kaçırmayın.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Orada ortak karar verilip onların talebi üzerine o anayasa değişikliğine gidildi, talep eden bizzat cemaatin kendisi.

BAŞKAN – Aytun Bey, ben soru yönelteceğim, sözümü onun için biraz uzattım belki ama.

Yani buradaki bu örgütsel yapının dinî argümanları kullanılıp bir generali, bir üniversite rektörünü veya profesörünü, ne bileyim işte, Emniyette üst düzey bir görevliyi veya mülkiyede bir valiyi ikna edebilecek şekilde bu dinî argümanları kullanıp istismar ederken diğer tarafın bunlara aldanmasında, az önce sizin söylediğiniz gibi, bir hâkimin kararında onun mehdi olup kendini ve ülkeyi de kurtaracağını hiç ilgilisi olmayan bir kararda zikretmesine kadar gelen süreçte Türkiye’deki dinin gerçek mahiyette öğrenilememesi, öğretilmemesinin bir rolü var mıdır? İlahiyatçı olduğunuz için bunu soruyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Vardır ama bundan daha önemli olan bir rol daha var, bunu kendi kurumuma dair bir öz eleştiri de sayabilirsiniz, bu aynı eleştiri Diyanete de bir eleştiridir; ilahiyat fakülteleri Türkiye’de kritik zamanlarda ve zor zamanlarda ki bunun en tipik örneği bu mesele, inisiyatif üstlenmediler, almıyorlar. Bir neme lazımcı, bir vurdumduymaz, bir çekingen, bir ürkeklik var. Bunun arkasında muhtemelen toplumun ezilmiş bir tabakasından gelmiş olmak olabilir, çocukluktan beri yetişmişliğin ezikliği olabilir, bilmiyorum; bir öz güven eksikliği var.

BAŞKAN – Şunu mu demek istiyorsunuz...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Konuşmadılar ilahiyatçılar.

BAŞKAN - Fetullah Gülen’in dinî argümanlarının gerçek İslam’a uymadığını dile getirme noktasında eksikliği var diyorsunuz.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, konuşmadılar, hiç konuşmadılar. Oysa ben şunu düşündüm ve çok da bağırdım çağırdım, anlattım: “Bu zamanda konuşmayacaksa ilahiyatçılar ne zaman konuşacaklar?” diye, konuşmadılar. Diyanet İşleri Başkanı da bu darbeden sonraki Din Şûrasında ilk defa berrak konuştu ve Cumhurbaşkanımızın da ilk defa takdir cümlesi orada geldi; o zamana kadar Diyanetten de bir ses yok. Şimdi, siz susarsanız, üstünüze düşen hakikati söylemekten imtina ederseniz... Bu imtinanın arkasında bu yapının böyle âdeti “1984” romanındaki o korkuyu andıran bir heyula gibi her tarafa çökmüşlüğü, dolayısıyla, herkesin bu yapının karşısına çıkmaktan ürkekliği de olabilir, bilmiyorum ama anlatılsaydı bu yapı bu kadar bize zarar vermezdi. İlahiyatçılar bu konuda alanı boş bıraktılar.

Sizin girizgâh cümlemlerinizle de ilgili, bu analizinizle ilgili de müsaadeniz olursa bir cümle söyleyeyim. Şimdi, bu yapı kendini sürekli yeniden evrimleştiriyor, metamorfoz dediğimiz bir yapıya sokuyor. Dikkat ederseniz, Türkiye’deki izlediği yol haritası şudur: Mutlak surette galibiyeti neredeyse yüzde 99 olan yapının yanında... Bunun ideolojik şeyi hiç önemli değil, bu Bülent Ecevit olmuştur, bu Anavatan Partisi olmuştur. AK PARTİ’nin geldiği siyasi çizgiyle aslında bu yapının yolları kesişmez fakat 2002’de yol çakışması cemaat açısından yani bu örgüt açısından mecburi olmuştur çünkü bir alternatifi olmadığı için yanına yerleşmiştir. Fakat bu, Türkiye’deki durumu ilgili geçerli.

1999’a kadar Türkiye’de özellikle askerî erkânla bir yerde karşılaşmış ciddi bir yol kazasına uğramamak. Bu, bir.

İki: Sürekli kazanacak partinin yanında yer almak.

Üç: Hiçbir siyasetle ilgisi yokmuş gibi yapıp siyasetin tam göbeğinde bulunmak ve siyaseti bizzat yönetmeye talip olmak gibi huyları 1999’dan sonra değişti. Yurt dışına gittikten sonra da Türkiye’de uyguladığı şeyi dünya ölçeğinde şöyle uyguladı: Bu sefer de dünyadaki en egemen gücün yanında yer almak. Bakın, Nevval Sevindi’ye 1997’de verdiği röportajdaki cümle şudur: “Dünyanın amiral gemisinin dümenindeki kaptan Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu, göz ardı edilerek şuralarda buralarda iş yapılmaya kalkışılmamalıdır.”, 1997. Şimdi, Fetullah Gülen’in nereden, kimin himayesinde, denetiminde ne yapmak istediğine dair bu size ufuk açıcı olabilir.

Bir daha, ironik de bir örnek vereyim: 11 Eylül hadisesi yaşandı mı? Yaşandı. O hadise yaşandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki basın yayın ve “think tank” kuruluşları nezdinde İslam’ın ve Müslümanların dünyadaki tanımlaması neyle eşleştirildi? Terörizmle. Terörizm eşittir Müslümanlar. Peki, nasıl oluyor da dünyanın süper gücünün teröristlerle bir tuttuğu bir ümmetin, bir inanç grubuna mensup bir örgütün, faaliyet yürüten bir yapı aynı zaman dilimi içerisinde 160 ülkeye hem Türk dilini hem İslamiyet’i anlatmak için önüne alan açılıyor? Burada bir paradoks yok mu sizce? 11 Eylülde bir tarafta Müslümanlar terörist ilan edilirken öbür yanda...

Bütün bunları birleştirdiğinizde Sayın Vekilimizin bir önceki dönemde o konuşmacıya sorduğu soru var ya, “Sizce bu uluslararası bir konsorsiyum mudur?” dersiniz, evet, konsorsiyumdur. Şu anda kendisine hayranlık duyuracak tarzda, karda yürüyüp hiçbir iz bırakmadan bu kadar suçu işlemesinin ve neredeyse ele avuca hemen hemen hiçbir belge geçmemesinin bu örgütsel yapılanması da bence bir vaiz aklının çok fevkinde bir çalışma ve yazılım gibi görülüyor. Bunun için kâhin olmaya gerek yok.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sorulara başlayalım.

Aytun Bey, buyurun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hocam, kısa kısa soracağım.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben de kısa cevap vermeye çalışacağım.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Fetullah Gülen’in ilk defa, bir terör örgütünün başı olduğu ya da karanlık emeller beslediği hukuken ne zaman belli olmuştur?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Devlet tarafından?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hukuken de yani bir mahkeme kararıyla ne zaman belli olmuştur?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 1999.

BAŞKAN – Tabii, kendi alanınız değil.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Benim alanım değil ama bu Ankara Emniyet Müdürünün raporları, vesaireleri falan, o tarihler 1990'lara, evet.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hocam, siz çok çok iyi incelemiş, bu kadar derinine inmiş bir adam olarak 1999'da mahkûm olmadan önce kaçtığını bilirsiniz, sonra mahkûm oldu.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bence de eski arşivleri de var, bunların bir kısmını, devletle ilgili, geçmişle ilgili anlattığımız her şey kamuoyunun bildiği şeyler. Yani Koç'la filan buluşması, MİT Müsteşarıyla buluşması, istihbarat örgütleriyle ilişkileri hiçbirisi sürpriz değil, açık bilgi bunlar zaten, biliniyor.

Peki, bu, mahkûm olduktan sonra Yargıtayda kaç yılında beraat etti?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – 1999'da mahkûm edildi ama ele geçirilmeden kaçtı, sanırım kısa bir süre sonra da beraatına karar verildi.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 2006 yılında beraat etti.

Peki, nasıl beraat etti Hocam?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Aftan yararlanma...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Özel bir kanun çıkarıldı terör örgütü olmadığına dair Adalet ve Kalkınma Partisi, o kanundan yararlanarak, Yargıtay kararı bozdu.

Şimdi, bir teknik şeyi de sizin söylediğimize ilave etmek istiyorum. Değerli dostlarım, ben aynı zamanda tıp doktoruyum ve ilgi alanlarımdan birisi, uzmanlık alanım değil ama, insanlar üzerinde yapılacak operasyonlardır, şuursal. Kolektif şuurun yeniden yapılandırılması diye bir hadise vardır, kolektif şuurun; bunun için çocuk olmaya gerek yoktur yani bir ülkenin medyasının bütününe ele geçirirseniz -aynı Almanya'da olduğu gibi- bütün iletişim araçlarını ele geçirirseniz yetişkin bir neslin kolektif zihnini dönüştürebilirsiniz. Yani Hitler Goebbels'in üstün taktikleriyle bir milletin kolektif şuurunun değişti. Yani Hitler öldürdüğü zaman dahi "bravo" diye alkışlayan bir millet yarattı. Bunu da düzeltmek istiyorum. Yani medya araçlarını ele geçirerek, hele 21'inci yüzyılda, iletişimin bu kadar etkili olduğu bir yüzyılda on sene bu milleti bir gün çözüm barışına inandırıp ertesi gün milliyetçiliğe inandırma imkânınız olabiliyor; bunu düzeltmek için söyledim, sadece çocukluk şeyine ait değiller.

İkinci bir sorum...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Sayın Vekilim, bir şey arz edebilir miyim?

BAŞKAN – Bir saniye, sorusunu sorsun da...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, o teknik bir konu, sizinle tartışmak için söylemedim, bilgi olsun diye...

BAŞKAN – Sayın Öztürk, soru yöneltecek Aytun Bey size.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İkinci soruyu soruyorum: FETÖ örgütünün başındaki Gülen’in Amerika’yla ilgili bir sözünden söz ettiniz.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, 1997.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne demişti?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – “Dünyanın amiral gemisinin kaptanı.”

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Dikkatli olmak yani ona göre davranmaktır.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, “Ona göre vaziyet almak lazım.” diyor.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, Türkiye askerinin başına çuval geçirildiği zaman “Amerika’ya nota vermek şarkı notasına benzemez.” demek de doğru bir şey değildir o zaman.

Son sorum: 28 Şubatçılarla iş birliği yaptığı söylenen bir şahıs ile 28 Şubata karşı olduğunu söyleyen bir siyasi hareketin 2010 referandumunda ortak davranması konusunda görüşünüz ne?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öztürk, tabii, şimdi Aytun Bey’in sorularını lütfen...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – 28 Şubattaki gidiş, şimdi anlaşıldığı kadarıyla ve özellikle de o günlerde imam-hatipler ve ilahiyatlara çekilen operasyonda, fakat bu yapının okullarının tam tersi istikamette önünün açılması, hani bizim halk tabiriyle su içse kilo alması, her şeyin ona yaraması... Anladık ki o 28 Şubatı organize eden iradenin hışmından kaçmış değil, kaçırılıyormuş gibi bir görüntüyle buradan uzaklaştırılmış kanaatini taşıyorum.

Gelelim 2010 referandumunda birlikte yol alma şeyine. Hatırlarsanız -ben siyasetçi değilim ama dışarıdan bir akademisyen olarak Türkiye’de olan bitene dair bir kanaat izhar etmek istiyorum- AK PARTİ iktidara geldi, bir kapanma davası, vartası atlattı değil mi?

BAŞKAN – Evet.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Atlattı, evet. Şimdi, geçmişte, makablindeki siyasi çizgisinde de, Necmettin Erbakan’ın siyasi hikâyesinde de parti kapatmaları yaşamış bir geleneğin devamı olarak bu vesayeti -ama bu, yargı olur, ama askerın hükümranlığı olur- bunu kırmak adına birisi, sanırım bu yapı yargıdaki unsurlarını devreye sokarak “Ben bu vesayeti kırmaya yardımcı olabilirim.” şeklinde kendini -ne diyeyim- böyle bir prezente edip, “Senin hayrına iş yapacağım.” deyip bir bakıma siyasi iktidarın kaçınılmaz kıldığı bir zorunlu buluşma diye okudum ben bunu. Bunu ben gönüllü buluşma olarak anlamıyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, Hocam...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama, Erbakan bunu hiç yapmadı mesela. Gidip de Amerika’da...

BAŞKAN – Bir saniye, Aykut Bey, söz vereyim isterseniz, rica edeyim.

Selçuk Bey, buyurun.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben böyle okudum olayı, zorunlu bir birlikteliktir yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, zorunluluk hadisesi...

BAŞKAN – Selçuk Bey, buyurun.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Hocam, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.

Biliyorsunuz, malumunuzdur, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra tekkeler, zaviyeler ortadan kaldırıldı şu nedenle veya bu nedenle. Şimdi onu tarihçiler konuşuyorlar, siyaset bilimciler konuşuyorlar “Kaldırılmasaydı ne olurdu, kaldırılmasaydı ne olurdu?” diyerek. O dönem için de

çoğunlukla “Haklı idi.” denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu Türkiye’de dinî hayatın kontrollü bir şekilde yaşatılması için. Dediniz ki: “Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yapmadı.” Acaba Diyanet İşleri Başkanlığı burayı dinî bir yapı gördüğü için mi görevini yapmadı, yoksa hakikaten böyle işlerle uğraşmak istemediği için, kaliteli ve ehliyetli insanların, liyakatli insanların olmamasından, oraları denetleyebilecek, itikadî noktada, siyer noktasında, ilmihâl noktasında, kelim noktasında bu kitapları denetleyecek adamların olmamasından mı, bundan dolayı mı? Oysaki İslam hür aklı emrediyor, Diyanet İşleri Başkanlığının bunu bilmesi gerekiyor, irfanı hür, fikri hür, vicdanı hür insanlar istiyor cumhuriyet de, zaten bunu İslam da söylüyor, aklı hür insanlar. Neden Diyanet İşleri Başkanlığı bu noktada çok ciddi inisiyatif almadı?

Ben Türkiye’de cemaatlerin siyasallaştığını, tarikatların da cemaatleştiğini milletvekili olduğum gündün beri söyleyen bir insanım, 2011 yılından beri bunu partimin üst kademelerine de söyledim ve bunun panzehrinin de güçlü bir Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu söyledim. Diyanet İşleri Başkanlığı liyakatli ve ehliyetli değil miydi, ondan mı bu işler böyle, yoksa “Bir dinî cemaat, uğraşmayayım, burası İslam adına hizmet ediyor.” mu diye düşündü? Bediüzzaman Saidi Nursi Hazretlerinin çok güzel bir sözü var: “Bir tek ben hakkım deme hakkına sahip değilsiniz, siz de haksınız, siz de haksınız deme hakkına sahipsiniz.” demiş olmasına rağmen bu dinî cemaatler neden “Bir tek ben hakkım.” diyorlar? O çok ilginç, onu öğrenmek istiyorum.

Bir de Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri’yle, gerekse Türkiye’deki işte MİT Müsteşarı Fuat Doğu Paşa’yla, ardından Vehbi Koç’la, çeşitli insanlarla, bütün siyasi parti liderleriyle, hemen bütün siyasi parti liderleri, sadece Sayın Erbakan ve Sayın Bahçeli haricinde ama Türkeş dâhil, Ecevit dâhil, hepsiyle teşrikimesai kurmuştur, bu insanlarla. Bunların hepsiyle beraber...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kılıçdaroğlu da hariç.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kılıçdaroğlu’nu bilmiyorum, o konuda bilgi sahibi değilim, eğer öyleyse onu da zikrederim, onun ismini de söylerim.

Fetullah Gülen, Hudeybiye Anlaşması’nı gündeme getirerek Türkiye’de gayesine ulaşmak için bu insanlarla bir takiye mi yaptı? Bu gaye de sadece İslami noktada insanlara hizmet etmek yani “Ben bir eğitimli insanlar ordusu çıkartayım.” mı diye düşündü, yoksa hakikaten Amerika Birleşik Devletleri’yle veya dünyadaki egemen güçlerle bir araya gelerek “Türkiye’de bir gün bu dinî yapıyı çok ciddi şekilde tefessüh ettireyim, geleyim, Türkiye’yi ben yöneteyim.” mi diye düşündü, Humeyni gibi, öyle mi düşündü?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Önce Diyanetle ilgili sorudan başlayayım. Diyanet İşleri Başkanlığının bu tavrına dair iki tane kanaatim var. Görmez Hoca’yla henüz bunu konuşmuş değilim ama birinci kanaatim şu: “Burada siyasete de bulaşmış bir kavga var. Diyaneti ben bu kavgadan uzak tutayım ve o yapının o nezahetini, o ulvilğini muhafaza edeyim.” Bir ihtimal bu olabilir yani “Bu kavgada Diyanetin adı kirlenmesin.”

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu yeni bir mesele değil ki.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Tabii.

İkincisi: En nihayet “17 Aralıkta bir yolsuzluk, öbürü işte falan ama adı konulmuş bir devlete tasallut, bir cinayet olmadığı için ben bu şeyden biraz geri durayım ve bir dinî cemaate mensup olan insanların tabanının gönüllü incinmesin. Diyanet burada sanki siyasi iktidarın yanında pozisyon

almış gibi görünmesin.” şeyi olabilir. Bu bir ihtimal ama benim bir de gözlemim var: Diyanet İşleri personelinin bir devlet memuriyeti ve vazife duygusuyla çalıştıklarını, bunu bir varoluşsal kaygı olarak algılamadıkları, dolayısıyla neme lazımcı davrandıkları kanaatini taşıyorum. Bu daha etkili bence.

İkinci soruya gelince, o sorunuz da...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Takiye mi yapıyordu, yoksa hakikaten...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Bu takiye meselesinin videoları var biliyorsunuz. Bu ülkedeki tüm anayasal kurumları elinizin içine alacağınız zamana kadar her türlü kalkışma, her türlü çıkışma, her türlü kendinizi belli etme, tabiri caizse yumurtayı civciv çıkmadan önce kırmak gibi bir şeydir diye konuşmaları videolarda duruyor. Yani, adamın hayatı takiye ama takiyenin neye yönelik olduğu konusu değişken. 1999’a kadar Türkiye içinde bir takiye sergileniyor, Türkiye’deki güçlünün... Ama, şu önemli: En nihayet neyi elde edemedi yani her şey elinde yani o kurumu ele geçirme... Ben şu kanaatteyim: Komünizmle Mücadele Derneğindeki hareket noktasını alacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, soğuk savaş yıllarının stratejileri, bunu merkeze koyacaksınız. Bu adam ilk günden itibaren seçilmiş; belki size tuhaf gelebilir ama Kurtlar Vadisi dizisinde adamın çocuğunu alıp da yıllarca bir yerde yetiştirip buraya getirmek gibi. Ben en başından itibaren bu adamın vazifeli olduğunu, bu vazifenin de NATO-Varşova Paktı kapışmaları, soğuk savaş yıllarında ve dikkat ederseniz, darbelerle verdiği tepkiler, bugün ikamet ettiği yer ve bütün örgütünü yönettiği mahal size birçok veri sunabilir. Amerika Birleşik Devletleri odaklı yönetildiği kanaatini taşıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, bu kanaatteyim. Bu, çok uluslararası bir örgüt olarak telakki ediliyor.

BAŞKAN – Yeni sorular var Sayın Hocam.

Sayın Sancar, buyurun.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Teşekkürler Mustafa Bey verdiğiniz bilgiler için.

Şimdi, tabii, ilahiyatçısınız ama iç ve dış siyasetle ilgili de epeyce tahliller sundunuz bize, kendi yaklaşımlarınızı.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Kanaatlerim tabii ki.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Tabii yani sadece ilahiyat çerçevesinde olmayacak dolayısıyla sorularımız.

Şimdi, öncelikle bu darbe girişiminin nasıl bir nizam kurmayı öngördüğü konusunda fikriniz nedir? Yani, bu siyasi hareket örgütlendi, daha doğrusu bu hareket cemaatten örgüte, örgütten siyasi iktidarı hedefleyen bir büyük yapıya dönüştü. Nasıl bir siyasi nizam, nasıl bir devlet nizamı kurmayı öngörüyordu? Bu nizam içinde yurtta sulh konseyi bildirisini nasıl yorumluyorsunuz? Birinci sorum bu.

İkincisi: Bazı ifadeleriniz sanki çok fazla objektif davranmadınız gibi bir izlenim bıraktı bende. Mesela, “zorunluluk” kelimesini iki taraf için de kullanabilirsiniz. Özellikle Gülen Cemaati’nin siyasi iktidarla ilişki kurarken tek taraflı kullanma ilişkisi temelinde bu iş birliğinin geliştiğini vurgulamak gibi bir niyetiniz var, öyle sezdim. Acaba bu bir zorunluluk muydu yoksa karşılıklı menfaat uyuşumu muydu, özellikle son yıllarda, son on yılda AKP hükümetleriyle kurduğu ilişki? Siz 2007 tarihini dönüm noktası olarak verdiniz sanırım, öyle değil mi?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Yok.



MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yani, AKP Hükûmetiyle ilişkilerinin yakınlaşması. Çünkü, benim de bilgilerime göre bir mesafe var, birbirlerine baştan itibaren sıcak yaklaşan hareketlerde değiller.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Değildi.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yok, onlarla ilgili bir sorun yok, onlar zaten çok yazıldı, çizildi, konuşuldu, ben de aynı fikirdeyim. İlla baştan itibaren bunlar aynı kanaldan birlikte yürüyorlar falan değil yani benim de değerlendirmem, kanaatim bu değil ama bir yerde yollar buluştu.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu buluşma size göre 2007, öyle anladım aktarımlarınızdan. Doğru mu anladım?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Yani, ben öyle bir rakam ve tarih vermedim ama aşağı yukarı oraya denk düşüyor, tabii.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Askerî vesayeti sona erdirmeye konusunda yaptıkları...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Tabii, tabii.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yani, ortaklık doğru, o da 2007’ye denk geliyor.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Aşağı yukarı oralarda.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Yani, 27 Nisan Muhtırası’na denk geliyor. Sizce burada AKP Hükûmetinin kandırılması mı söz konusu? Mecburiyetten bir kötülük olsa bile bir başka kötülüğü engellemek için buna girişmesi mi söz konusu, yoksa bir menfaat mi, doğrudan dünyevi bir menfaat mi söz konusu? Ben bu konudaki değerlendirmelerinizi bilmek, duymak istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Şimdi, bu darbe akşamı okunan bildiri, daha önceki darbe metinlerinden böyle bir kolaj yapılmış ve yapılan işin de aslında bir geleneğin devamı olduğu ihsas edilircesine Atatürk, cumhuriyet ilkeleri vesaire böyle bir şey yapılmış. O bana inandırıcı bir metin gelmedi, çok bayat da bir metin geldi ve darbenin yapılış şekli, mesela radyo basmak gibi eylemler de -nasıl diyeyim- çok arkaik, ilkel bir şeydi.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Bu bildiriye sormamın nedeni şu Mustafa Bey: Bunu, Gülen Cemaati’nin siyasi görüşünü temsil ediyor mu yani kendi siyasi tasavvurunu, hedeflerini yansıtan yanları var mı? Kendi içinden çıkan bir siyasi metin mi, yoksa... Siz nasıl yorumluyorsunuz?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Manipülatif bir metindi. O şuydu: Burada bunu bir sütre olarak kullanacaktı, Atatürk ilkeleri, cumhuriyet ilkeleri çünkü darbe yaptığı yapıyı kamu nezdinde bitirmek için böyle bir metin üretti fakat bu metni öne sürüp, yapı, kendi devlet nizamını, kendi hayat tarzını dayatacaktı.

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Neydi o? Devlet nizamı neydi?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Peki Gülen’in hayat tarzı, devlet nizamı ne olabilirdi?

MİTHAT SANCAR (Mardin) – Evet, onu soruyorum. Yani darbe başarılı olsaydı ertesi gün nasıl bir devlet nizamıyla karşı karşıya kalacaktık?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Şunu söyleyeyim: Muhtemelen bu kurumlar lağvedilmeyecekti. Diyelim ki bakanlıklar olacaktı, müsteşarlıklar olacaktı ama bunun tepesinde Gülen’in konumu, İran’daki Şiilerin manevi liderleri vardır ya, mesela Hamaney’i daha önceki ayetullahların pozisyonu gibi bir pozisyonda, fakat kendisi resmî, herhangi bir başbakanlık, cumhurbaşkanlığı konumunda değil... Fakat oraya, ülkeye uygulayacağı, tatbik edeceği siyasi düzenin, ideolojinin ne olduğuna dair

benim henüz kafamda netleşmiş bir şey yok. Bunun sebebini de şuna bağlıyorum: Bu adam 1980’lerde, 1985’lerde Sünni İslam’ın en sığ yorumuna sahip çıkıyor. Ee, 90’larda Papa ile görüştükten sonra Sünni değil, başka mezheplerin, Şii İslam’ın bile tolere etmekte zorlanacağı bir geniş mezhepliliği önünüze sürebiliyor. Dolayısıyla, bu söylem ve eylem çeşitliliği ve farklılaşmasından hareketle acaba darbeden sonra Türkiye’ye hangi rejimi tatbik ederdi diye düşünsem, sanırım...

Ben şunu söyleyeyim: Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye üzerinde gerek komşularıyla vesaireyle şu andaki tasarımı, projesi, çok da farklı bir rejim getireceği kanaati taşıyıyordum. Sadece Gülen tek otorite, yani emri Allah kelamı gibi geçen bir konuma çıkacaktı. Muhtemelen başbakanlık, bakanlıklar olacaktı fakat onlar birer memur vazifesi görecek. Muhtemelen de Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye biçtiği rol, yapmasını istedikleri her neyse onlar da günübürlük, gayet icra edilecekti.

Dikkat ederseniz, “Bizim çocuklar başardı.” dediği zamanda bile darbe metni aşağı yukarı böyle yayınlanmıştı. O zaman da Atatürk ilkeleri vardı vesaire. Kısacası, ben, darbeden sonraki Türkiye’deki siyasi nizamın Amerika Birleşik Devletleri’nin öngörüsü, talepleri doğrultusunda icra edileceği kanaatindeyim. Bu arkadaşta da oraya, tepeye bir manevi makam verilecekti. Hepsisi o kadar. Benim şahsi kanaatim budur.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam.

Sayın Aykut Bey, buyurun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, öncelikle, bizim bütün amacımız, bu darbeyle ilgili gerçekleri çıkarmak olduğu için, böyle gereksiz veya şu komisyon adına gereksiz işlere girmeyi düşünmüyoruz. Ama bu şu anlama geliyor: Bizim müktesebatımız buna yetmiyor falan anlamına gelmiyor. Şunu söyleyeyim: Böyle bir samimiyetsiz tavır -sizi asla şey yapmıyorum ama- Türkiye’de...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Estağfurullah.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – ...bu “sağ/muhafazakâr” denilen çevrelerde şöyle bir samimiyetsiz tavır görüyorum: Sanki Fetullah Gülen’in 17 Aralık başta olmak üzere, 15 Temmuzdan önce hiçbir konuşmasını duymamışlar, hiçbir kitapları yok, nerede yaşadığı bilinmiyor; aa, birden, “Amerikancı”, birden böyle şeyci, bilmem “bu kadar günahkâr” falan, bu samimiyetsiz tavır bizi inandırmaz.

İkinci meseleye gelince, stratejik şeyleri görüyoruz ama biz yine gerçek çıksın diye ortaya büyük çaba gösteriyoruz.

BAŞKAN – Soru soracaksınız değil mi, herhâlde?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Muhakkak soracağım ve aynı zamanda da bu tip müdahalelerin de ne anlama geldiğini de bilecek kadar iyi bir demagogumdur.

Şunu da söyleyeyim yani: “Moderate Islam” diye bir rapor var, RAND Corporation’ın. RAND Corporation, CIA’in aracı kuruluşudur. O RAND Corporation’da moderate Islam’ı yani ılımlı İslam’ı nasıl kuracaklarını zaten söylüyorlar. Orada bütün bu siyasal ilişkilerin nasıl kurulduğunu, CIA tarafından nasıl yazıldığını biliyoruz.

Diğer bir şeyde de, sanki tek Fetullah Gülen komünizmle mücadele derneklerinde varmış, böyle bir samimiyetsiz ifade var. Türkiye’deki İslamcılarla Amerikalıların ilişkilerinin 1950 sonrasında, NATO sonrasında nasıl geliştirildiğini, Türkiye’nin yurtseverlerinin nasıl belinin kıldığını, hatta tarihi Arap Lawrence’dan başlatarak bu İslamcı akımın taa Rothschild ailesinden bugünkü Aramco şirketine kadar geniş bir perspektifte bilen bir yapı, bir kurum, bir Cumhuriyet Halk Partisi var.

Biz, şimdi, böyle küçük uyanıklıklar, böyle ince mesajlar, buna girmememizin sebebi şu: Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bir daha bu başımıza gelmesin diye uğraşyoruz. Başımıza gelmemesi için de bu antiemperyal köklerden başlayarak o gece kim iş birliği yapmış, ne olmuş, oradan başlayalım ki bir daha başımıza gelmesin diye uğraşyoruz.

Onun için, sakın ha sakın, rica ediyorum, biz sizi hiç hafife almadık ama şunu bilmediğimiz anlamına gelmiyor: Millî Görüşçü Erbakan'ın 1999'da nasıl tasfiye edilmeye başlanıp ondan sonra birden nasıl Amerikan İslamcılığına geçildiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ordusuna nasıl tuzaklar kurulduğunu, devletin bununla ele geçirilmeye nasıl başlandığını, o insanlara nasıl zulmedildiğini, nasıl gözler yumulduğunu bilmiyor değiliz. Ha, burada yine söylüyorum: Bütün deliller ortaya çıkarılmış, kendimize ilgili saklayacak bir şeyimiz yok. Benim bütün muhafazakârlardan ricam şu: Bu konuda samimi olmazsak bir vatan kaybederiz. Bir vatan kaybederiz ve bu vatani da şöyle kaybederiz: Kendisini en çok dindar gösteren emperyaller, en çok milliyetçi gösteren emperyaller, en çok solcu gösteren emperyaller tarafından kaybedebiliriz. Bütün yorumlarımızı buna göre yapalım.

Ben şöyle bir baskı olsun istemiyorum: Ne bizden yana ne iktidardan yana ne başka bir partiden yana, gerçeği ve sadece gerçeği arayalım. Benim burada sormak istediğim şey şu: Siz -akademik şeyinize büyük saygı duyuyorum- bu şekilde İslami örgütlerin emperyal güçler tarafından kurulmasının Türkiye'de kısa bir tarihini bize açıklayabilir misiniz ve bunun sonuçlarını başka ülkelerdeki benzer örnekleri vererek kısaca açıklarsanız bundan sonraki yapılarda... Çünkü bizim ortak duygumuzdur; bu ortak duygularımız ele geçirilirse bu ortak duygularımız üzerinden köleleştirilebiliriz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum: Dinimiz üzerinden köleleştirilebiliriz, ulusumuz üzerinden köleleştirilebiliriz veya bir devrimci kahramanın adıyla köleleştirilebiliriz. Bizim bu köleliklere izin vermeyecek kadar bilinçli olmamız lazım. Eğer bunlara zaten zamanında müdahale edebilseydik, İslam'da yolsuzluk haramdır -sadece başörtüsü emir değildir İslam'da- fitne haramdır, iftira haramdır, zulüm haramdır ama öyle bir hâle geldik ki İslam'ın veya diğer duygularımızın sadece kendimize olan doğrularıyla hareket ettiğimiz için de bugün de bu memlekette karpuz gibi bir bölünen hâle geldik. Yani birbirimizi kategorik olarak reddedip tuzaklar kuruyoruz.

Arkadaşlar, bu darbe hepimize kurulmuş bir tuzaktır. Bir müstemleke memkeleketeye götürüyorlardı. Bizim tek amacımız olmalı, bunu durdurmak ve bitmedi. Bitmediğini görecektir kadar da kültürlü, birikimli, bu ülke ilişkilerini biliyor olmak zorundayız. 50 tane generale kalmadılar zaten bunlar. Bir sürüsü de önümüzde. Onun için bunu kim ki saklıyorsa emperyallerin iş birlikçisidir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sanıyorum burada bir soru geldi.

Lütfen zamanı da düşünerek sayın Hocam, çünkü bir kişi daha, bir arkadaşımız daha var, daha sorular da var.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Emperyal güçler sizi bir araya toplayıp size “Arkadaşlar, bu akşam itibarıyla, bugün itibarıyla bir örgüt kuralım.” şeklinde bir örgütlenme değil de yani enformasyon yoluyla, yönlendirme yoluyla, söz gelimi, ölümü gösterip hastalığa razı etme yoluyla... Mesela, komünizm işgal edecek korkusuyla Türkiye'de bir heyula yaratıldı ve bu korku pompalandıktan sonra birçok dinî kanaat önderi komünizme karşı mücadele etmek için, söz gelimi, “Amerikanlarla ve Hristiyan misyonerlerle Müslümanlar mutlak surette ittifak etmelidir” diye şakır şakır metinler yazdılar.

Mesela bu metinlerin sahibinin biri Saidi Nursi'dir. Evet, yani şimdi ilginç bir şey. Evet, Saidi Nursi Amerikan emperyalizmi taraftarıydı falan demiyorum yani onun önüne öyle bir tehlike gösterdiler ki o tehlikeyi savuşturmak için hani ehvenişer mantığıyla da olsa buraya yönlendim diye bir...

Dolayısıyla, bu toplumun dışarıdan yönlendirilmesi, zihninin, kolektif şuurunun...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O sırada biraz haklı değil miydi?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Tabii, tabii.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Stalin sizi tehdit ediyor, “Kars’ı alacağım.” diyor, “Boğazlar benim.” diyor, ordularını getirmiş, birazcık da haklı.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Tabii, yani kendi bağlamında okuduğunuz zaman, afaki, böyle tercihe bağlı bir şey yaptığımı söylemiyorum.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sadece din yok orada, tarih de var.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet.

Şunu da söylemek istiyorum muhafazakârlarla ilgili olarak: Yani ben kendi adıma, en azından, Saddam’la İsrail’in arasındaki çatışmada bu füze müze atıldığında şöyle bir beyanatını hatırlıyorum bu şahsın: İşte, “O İsrail’e düşen füzeler işte ciğerime işliyor.” gibi... O zamandan beri, yani o Gazze’de ölen çocuklarda da, bir kere de onun için söylesene diye, söylemedi. Kaç yıldır? 90’lı yıllardan beri nefret düzeyinde bu yapıya karşı bir mesafe koydum, dillendirdim, başımdan da birkaç tane ağır vaka geçti bu yapıdan dolayı ama babamı da yeri geldi ikna edemedim. “Baksana, hayır hasenat yapıyorlar, herkese el uzatıyorlar.” falan diyordu. Babamdan bahsediyorum ya!

Şimdi, ha, burada şu sorulabilir: Kişi yanılabilir de devlet aklı yanılır mı? Ee, devlet de nihayetinde kişilerden oluşan bir tüzel kişiliktir. Şimdi benim tahminim, şu andaki siyasi iktidarın başlangıç yıllarında bu yapıya mesafeli durması olağan olan, yani geçmişten beri zaten yolları ve meşrepleri çok örtüşmüyordu. Fakat zaman içerisinde bir şekilde karşılaşmalar fakat ondan sonra uzun süren... Yani kopmanın uzun sürmesinde bu yapıyı olumlu anlamda “presente” edenler, akredite etmeye çalışanlar, vesaire bunlar engelleyici faktörler oldu. Devlet burada yanılmadı. Yanıldığı nokta şuydu: Bu kadar dehşetengiz bir tehlike üretebileceği konusunda yanıldı. Aslında yanılığın kaynağı şuydu: Bunun yurt dışındaki derin köklerinin bu kadar sağlam olabileceğini, buraya uzanabileceğini düşünemedi. Bence yanılığın bir tek bu noktadaydı. Yoksa, bu sadece, “Abdestli namazlı insanlar, tertemizler.” falan değil. O noktayı biliyorlardı fakat bu kadar büyük bir şer üretme kapasitesi tahmin edilmiyordu.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Zekeriya Bey...

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hocam, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten aydınlattınız.

Tabii, bizde darbeler bir süreç yani en son darbe bu FETÖ’cü diye isimlendirdiğimiz örgüt darbesi. Oysa ondan önce de Türkiye’de sürekli darbeler var.

Tabii, bir de, “cemaat” demeyeyim ama, bu tür yapılanmaların Osmanlı’dan gelen bir tarihsel kökleri de var. Yani, işte, Şeyh Bedrettin İsyani’yla beraber, işte, Molla Kâbız, Melamiler, siz ilahiyatçı olduğunuz için, o anlamda söylüyorum, bunlarla benzerlikleri de var yani mehdilik onlarda da var, mesiyani hareketler onlarda da var. Üç dinin birleşimi o hareketlerin hepsinde de var. Yani bu bir süreci mi getiriyor?

Bir de, şimdi, Diyanetin –tabii, bunu da söylediniz- eksikliği var diye söylediniz. Tabii, bu Diyanet sadece, işte, bir Diyanet İşleri Başkanı dönemi, bir ondan önceki dönem değil yani Diyanette kırk yıllık bir suskunluk var. Yani bu konuda ciddi bir eksiklik var fakat sizin söylediğinizde bir çelişki daha var Hocam, o da şu: Diyanetin bir devlet memuru gibi davrandığını, dinle ilgili olan bir kurumun, ama öbür yandan da misyonerlik gibi ya da işte “cemaat”, “hizmet”, ne bileyim, “tarikât” adı altında dinle ilgili olan kurumların da ilgili sıkıntılarından bahsettiniz, yani bir yandan insanların dinini devlet memurlarının soğuk ellerine bırakmak gibi, bir çelişki diye düşünüyorum. Yani sizce Diyanetin bir şekilde felç edilmesinde aynı zamanda daha önceki totaliter yönetimlerin din üzerindeki baskılarının etkisi olmuş olabilir mi diye ben özellikle sormak istiyorum.

Bir de, az önce sorulduğu için, tabii, çok fazla sorulunca ben de yazıyordum, sonradan soru-cevap olduğu için şey yapıyorum. 28 Şubat sürecinde, baktığımız zaman, muhafazakâr kesimin bütün alanının daraltıldığı, din eğitiminin yasaklandığı, işte 14 yaşın 15 yaşına çıkarıldığı, hafızlığın kaldırıldığı bir süreç var. Yani görünüşte dinî alan daraltılırken, diğer taraftan dinî olduğunu iddia eden bu yapının alabildiğince önü açılıyor.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Bir gariplik var.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – 28 Şubatta, hakikaten, gerçekten bir iş birliği mi var sizce de bu konuda? 28 Şubatı yapanlarla... Ve hatta bir konuda, ben 28 Şubat döneminde birçok kişinin avukatlığını yaptığım için de söylüyorum, bu FETÖ örgütüne mensupların özellikle muhafazakâr kesimi ihbar ettikleri ve fişledikleri yönünde birçok iddia da vardı o dönemde. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ben tekrar teşekkür ediyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Benim şahsi kanaatim... Bir de, darbeden sonra bu Nurettin Veren -ki bu yapıya dair en kritik bilgileri iyi kötü veren şahıs olarak o çıktı, diğerleri sadece bir magazin ürettiler ve gittiler- Nurettin Veren bunu açıkça söyledi “28 Şubatı yapanlarla Fetullah Gülen ortak hareket etti.” diye, çok yakınında bir adam olduğu için, ben de aynı kanaati taşıyorum. Zaten ortaya çıkan, sizin anlattığınız manzara bir şey anlatıyor bize yani...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O kapatma tehdidini de bunlar yaratmış olabilirler mi, psikolojik altyapısını? Kapatma davasını da yaratıp hani AKP’yi...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Olabilir yani ben şu anda hiçbir şey olmaz demiyorum yani. Çünkü...

Şimdi, Diyanetle ilgili de, Sayın Vekilim, onu bir çelişki olarak demedim. Bir devlet memuru zihniyetiyle, hani “Saat dört buçuk oldu, artık ben o işe bakmam, bugün kapandı vezne.” der gibi çalışılacak bir kurum değil Diyanet ama maalesef öyle çalışılıyor. Ama Diyanetin bu yapılara karşı duyarlı olan başkanları vardı, mesela Tayyar Altıkulaç son derece titizdi, bu yapıların bu devlete girmemesi için ve Diyanetin de üst perdeden bu yapılara ilişkin söyleyeceğini söylemesi gerektiğine inanıyordu fakat burada bir idareimaslahatçı bir tavır sergilendiği kanaatindeyim. En son, ülkenin saldan atlaması söz konusu olunca Diyanet söze girdi, aslında daha önceden... Çünkü ne kadar soğuk nevale olursa olsun Diyanetin din söylemi bu ülkenin ortalama insanının devlete karşı bir imtad duygusu hep vardır, soğuk da olsa Diyanetin sözüne kulak verir. O sesi yükseltseydi Diyanet, bu yapı kendini bu kadar akredite, bu kadar meşru hâle getiremezdi ama girmede, geç oldu. İnşallah, bundan sonra böyle bir tecrübeyle bu ülke karşılaşmaz.

(Oturma Başkanlığına Başkan Vekili Selçuk Özdağ geçti)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siyasi davranmış Hocam.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ama Diyanetin Türkiye’deki konumu, Osmanlı’dan gelen yapı Bizantinizmdir -veya sezaro-papistlik mi diyoruz- böyle bir yapısı da var yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Saidi Nursi Teşkilatı Mahsusadan mıydı?

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Benim sorduğum diğer bir soru daha vardı Osmanlı’daki tarihsel şeyle ilgili.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Şimdi, Melamilikte bir arıza çıkmıyor ama İslam tarihinde Osmanlılar döneminde bu yapının muadilleri çok var. Benim –Giresun doğumluyum- köyümde bile mehdi çıkmış 1884’te, 2 bin kişiyi toplamış etrafına Giresun’un Keşap vilayetinde, Abdülhamit’i zıplatmış tabiri caizse ve ilginçtir orada da mehdi din üzerinden söylem üretiyor fakat halkı toplarken şöyle vaatlerde bulunuyor: “Kura sistemini kaldırıyorum, öşür, haracı kaldırıyorum.” Kura sistemi işte, Tanzimat sonrası askerlikle ilgili bir mesele.

BAŞKAN – Yirmi yıl önce Hollanda’da peygamber çıkmadı mı? Hem de bir Türk’tü, 3-4 bin tane de ümmeti vardı.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, çıktı.

Hocam, bu topraklarda var ama şu var: Bizim Türklerin ananesinde, bu Anadolu coğrafyasında İslam genellikle, böyle babalı, yatırlı, dedeli, kamlı, şamanlı geliyor, bunun etkisi var. Bizde bir ruhani otoriteye bağlılık duygusu var. Bu, devlete bağlılık, başkana bağlılık noktasında pozitif değer üretirken bu noktada da kritik istismarlara da yol açabiliyor. Din de öyle değil mi bu ülkede? Hem bu toprağın en güçlü tutkacıdır hem de en kırılğan yanlarından bir tarafıdır, çünkü dinle bir adamı şey yapabiliyorsunuz.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Kan.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam verdiğiniz bilgiler için. Bu vakte kadar sizi de tutmuş olduk ama çok teşekkür ederiz tekrar.

Ben bu Amerika, yurt dışı şeysiyle alakalı bir şeyi netleştirmek istiyordum. Demin, işte 11 Eylül sonrasında bir durumla alakalı bir bahis geçti, o zaman da benim hatırladığım, Daniel Pipes kendisini İslami terörizm “expert”ü olarak tanıtan fakat tamamen İslam düşmanı söylemi olan birisi. Fetullah Gülen’le o dönemde birbirlerine web siteleri aracılığıyla övgüler düzüyorlar. Bu dikkatimi çekmişti.

Bir de, Amerika’da, benim oradaki insanlardan, oradaki Müslümanlardan duyduğum, işte, “Çocuğumuz Türkçe öğrensin, biraz da İslami bilgisi olsun, temel bilgisi olsun.” diye bu okula gönderenlerden, İslamiyet adına herhangi bir şey öğretilmediği ve hatta gittiğinde “Ben nerede namaz kılabilirim?” dediğinde “Git evinde kıl.” şeklinde cevaplar aldığı... Bunun benzer örnekleri var.

Aynı şekilde, başka ülkelerde, başka kıtalardaki ülkelerde de bunun yaşandığına dair bir şey var. Amerika’da -ben onların bazı çalışmalarını takip ettim- tamamen İslam, nasıl söyleyeyim, mesela başı örtülü eşler olmasına rağmen, başörtülüler hiçbir toplantıya katılmıyor, göremiyorsunuz onları. Tamamen, böyle daha... Amerika’da hâlbuki başörtüyle alakalı bir sıkıntı yok, hani Fransa olsa anlarım, oradaki anlayışta başörtüsü belki kabul edilemeyebilir ama Amerika’da böyle bir sıkıntı olmamasına rağmen böyle bir yol takip ediyorlar. Bu, yani İslam’dan uzak ama Türk kültürünü tanıtır gibi bir şeyleri var. Diğer ülkeler için de böyle mi, onu da biraz netleştirmek istedim ben? Hani, benim takip ettiğim kadarıyla herhangi bir İslami faaliyet söz konusu değil, hatta Müslümanlardan uzak duruyorlar son bir iki senedir.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Türkiye’de laiklik söyleminin güçlendiği zamanlarda “Başörtüsü fürûattır.” deyip dindar kesimlerden uzak durdukları gibi dünya üzerinde aynı strateji takip ediliyor diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum, ben de o kanaatteyim. Ama kendilerinin genellikle tanınması; en nihayet bir Türk, bir Müslüman, dindar, vaiz, din adamı, her hâliyle İslami bir profil çıkıyor her ne kadar icraatlarında olmasa da. Nasıl 11 Eylül sonrası bu kadar ülkeye yol verildi, o aslında birçok şeyi izah ediyor gibime geliyor.

(Oturum Başkanlığına Başkan Reşat Petek geçti)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Mehmet Bey, buyurun.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabii, siz ilahiyatçısınız ama şöyle bir şey var: Yönetim boşluk kaldırmaz. Biz yöneticiyiz, benim mesleğim de yöneticilik. Şimdi, siz daha çok cemaatin Türkiye’de bu kadar güçlenmesi ve yerleşmesinde Diyanetin ve ilahiyatçıların kendi alanlarını yönetmediğinden bahsettiniz ama şimdi, elimizdeki bilgiler cemaatin bir üst akıl kullandığını bize söylüyor. Cemaatin ilgi alanı sadece din, diyanet de değil.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Değil.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yani, cemaatin, biz, ilahiyatı ve Diyaneti... Bu ilahiyat fakülteleri kendi fonksiyonlarını tam olarak yerine getirseydi, Diyanet fonksiyonunu tam olarak yerine getirseydi bugün Türkiye’de cemaat olmayacaktı diyebilir misiniz, böyle bir şey mümkün mü?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Yok.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Mümkün olmadığına göre bence alanı biraz felsefeye, dar alana hapsediyoruz. Yani cemaatin bir üst akıl kullandığı ve Türkiye’nin sadece ilahiyat kısmını değil, tamamını yönetmeye talip olduğu ortada. Yani olaya bakarken, bir akademisyen olarak, biraz daha yukarıdan bakmanızda fayda var diye düşünüyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Öztürk.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Sayın Vekilim, ben kendi bulunduğum yerden, bir de “Herkes evinin önünü süpürsün.” felsefesi üzerinden bunu anlattım.

BAŞKAN – “Uzmanlık alanımdan girdim.” diyorsunuz.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, yani bizim üstümüze düşen neydi, ne yapabildik? Yoksa, “Biz yapsaydık bu yapı olmazdı.” falan demedim ama yapmalıydık.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim.

BAŞKAN – Hüseyin Bey, buyurun.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Hocam, çok teşekkür ederim.

Şahsen anlattıklarınızdan çok istifade ettiğimi ifade etmek isterim.

Şimdi, ben bir toplumsal olaya, bir vakaya bakarken, incelerken, acaba elli sene sonra veya yüz sene sonra bilim, analizciler o olayla ilgili nasıl bir hüküm verecekler bunu merak ederim. Şimdi, bana göre bugün siz, bugüne kadar bu FETO meselesini, bu örgütü inceleyenler, analiz edenler, bunun üzerine düşünenler ve konuşanlardan farklı olarak, son derece önemli, açıklayıcı, bu örgütün eylemlerini ve bundan sonraki tutum ve davranışlarının faaliyetlerini de kavramamızı, öngörmemizi sağlayacak bir

kavram kullandınız, öyle söyleyeyim. Bu örgütün evrimleşme kabiliyetinden söz ettiniz. Bana göre bu olağanüstü önemli bir şey. Olağanüstü önemli bir anahtar bize veriyor. Bakın, işte, İspanya’da sanıyorum, değil mi, Opus Dei diye bir örgüt var, işte tarihte bildiğimiz Alamut Kalesi, Bâtıniler var, “Moon tarikatı” diye bir tecrübe biliyoruz mesela, Cizvitleri biliyoruz. Şimdi, mesela bu yapılanmalarla da benzerlik taşıdığı söyleniyor. Evet, benzer tarafları vardır birtakım uygulamalar bakımından ama bütün bunlardan farklı olduğu kısım evrimleşme kabiliyeti.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Kesinlikle.

HÜSEYİN KOCABİYİK (İzmir) – Bakın, mesela Opus Dei bildiğimiz kadarıyla, çok derin bilmiyorum ama Moon tarikatını biliyorum -yani bir şeyler okuduğumuz için- Cizvitleri de tanıyoruz, Alamut Kalesi’ni, Hasan Sabbah olayını en iyi biliyoruz. Bunların hiçbirinde böyle temel paradigmalara, temel ideolojilerinden kısa ve orta vadeli dönüşler, inhirafılar yok, sapmalar yok veyahut takiye olsun diye öyle çok fazla şey yok. Bir temel kurguları var ve biliniyor bu yani, bunun üzerinden bir mücadele... Ama bu örgüt öyle değil. Bu örgüt –şimdi açmayacağım ama bakın yani şu kısa tarihe bakın, yaşadığımız kısa tarihe- geldi bize, AK PARTİ’yle birlikte oldu. Bu örgüt, belli bir, kendini sadece... Siz “Gücün yanında evrimleşiyor.” dediniz, aynı zamanda ben bir katkıda bulunmak istiyorum, kendisine dönük bir tehdit olduğu zaman da evrimleşiyor.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet evet, tehditte de...

HÜSEYİN KOCABİYİK (İzmir) – Gitti CHP’yle iş tutmaya çalıştı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne, ne? Ne yaptı?

HÜSEYİN KOCABİYİK (İzmir) – Bunları biliyoruz, şimdi konuşacağız.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Somut olayları konuşmamız lazım.

HÜSEYİN KOCABİYİK (İzmir) – Ondandır gitti PKK’yla bile şey yaptı bu örgüt, yani bu kadar evrimleşme kabiliyeti olan bir örgüt hakikaten. Sorum da bu, yani buna katılıyor musunuz yani bu söylediğim şeye katılıyor musunuz?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Evet, buna katılıyorum ben.

HÜSEYİN KOCABİYİK (İzmir) – Bu konuda bir iki bir şey daha söyleyeyim çünkü çok önemli buluyorum.

Bir de bir sorum da şu: Şimdi, bir tümgeneral, adam iyi bir askerî eğitim almış, iyi bir yerde komutan, tümen yönetiyor fakat biz ifadelerden, savcılık ifadelerinden falan anlıyoruz ki, bu adamın zihninde şöyle bir mekanizma var... Bu, işte, sizin çok güzel anlattığınız süreçler içerisinde monte edilmiş bir şey ve işleyen bir şey belli ki, o adamın karakterinin, bir insan olarak varlığının temel bir parçası hâline gelmiş. Bu adam şunu düşünüyor: Fetullah Gülen, onların tabiriyle Hoca Efendi, peygamberle her perşembe görüşüyor, ondan sonra bize talimat geliyor. Bu kadar basit mi Hocam, yani daha doğrusu bu kadar basit gibi görünen bir şey çok güçlü bir şekilde işliyor mu? Bunu soruyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Buyurun.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Şimdi, bu evrimleşme kabiliyeti elan devam ediyor bütün hızıyla ve şu anda sürecin yönetilmesinde belirsizlikler, tanımlanamayan alanlar, karanlık noktalar bulunması... Şimdi “Bunlar nereye gitti bu kritik adamlar?” diye sorduğunuzda da işte bu kabiliyetle



karşımıza çıkıyor ve tekrar yeraltına çekecekler, belki gözümüzün önünde duracaklar ama biz onu tanıyamayacağız. O kabiliyeti sürüyor ve aslında bu tehlike bence, asıl tehlike bu. Bu başka hiçbir örgütte gerçekten olmayan bir şey.

İkincisi: O sizin söylediğiniz, gerçekten bu adam Peygamber’le, Allah’la, Tanrı’yla bire bir görüşüp de talimatı oradan mı veriyor meselesinin... Ben örgütün etkin, kritik noktalarında oranın tutkalı, oranın motivasyonunu sağlayan katalizör olduğu kanaati taşıyorum. O biraz bir mit, bir efsane, bir kült oluşturma hikâyesi gibi belki tabandaki insanlarda etkili olabilir ama mesela Savcı Zekeriya Öz segmenti ve daha üst noktadaki, diyelim ki kurmaylıklardaki subayların örgütle bağları çıkar ilişkilerine, menfaat ilişkilerine... Burada “menfaat” dediğimiz şudur: Bir örgütle bir kişi arasındaki menfaat. Bunun iş adamları düzeyinde karşılıkları da var. Ha, ne olabilir? Mesela çok kudretli bir savcı olmanın şehveti ve lezzetini, Cumhurbaşkanının, Başbakanın sizin altınıza özel zırhlı araba götürecektik kadar önemsenmesini dikkate aldığımızda, bu yapıdan niye vazgeçmediğinizin kriteri sizce Tanrı’yla görüşmesi mi, yoksa o tuttuğu mevki ve makamın onda ürettiği bağlılık ve şehvet duygusu mu? Ben yapının üst kademelerindeki zank ve tutkalın, bir, kirli ilişkilerle günaha ortak olmuşluk ve bir daha geri dönemezlik; iki, çıkar ilişkisi; üç, kendilerini bir iktidara yani bugün kazanmış ama daha kazanacağımız çok daha şey var motivasyonu yürüdüğü kanaatindeyim ve bu noktada da “Efendim, mehdi hazretleri buyurdu, üç beş seneye kadar güzel günler göreceğiz kehanetine inanmaktan ziyade hâlihazırda hazırı tükenmeyen kudretin ve yurt dışında, özellikle Amerika’da himaye görmenin etkisiyle bunların kuyruğu dik tuttuklarını ve geri adım atmamaya çalıştıklarını. Sanırım, devletimizin o adamı oradan buraya getirmesi, çok büyük bir eşik olacak, psikolojik eşik yani artık zapturapt aldığı duygusu. Bence burası yıkacak bu yapıyı yıkabilirsek. Onun için devlet çok kendini yoruyor orayı almak için. Bence kritik eşik orası diye düşünüyorum. O adam olduğu sürece bu bağlılık, bu mesyanik duygu kaybolmayacak gibime geliyor. Benim kanaatim odur.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim, sağ olun, var olun.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Belma Hanım.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

Ben de çok kısa bir iki şey sormak ve ilahiyatçı kimliğiniz nedeniyle sizden fikir almak istiyorum. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyorum.

Şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığının bu olaylarda, geçmişten bugüne kadar sorumlu ve sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani işin içinden sıyrılmaları kanaatimce çok mümkün değil. İsmi geçtiği için -bende bir vebaldir- Tayyar Altıkulaç Hocamızdan bahsetmek isterim. Kendisini tanırım, birlikte de siyaset yaptık. Bu yapıya karşı ciddi mukavemet gösterdiğini, rezerv koyduğunu biliyorum ama biz siyaset yaparken, milletvekiliyken tabii ne derecede Diyanette etkiliydi, onu bilmiyorum ama ismini ben de zikretmek istiyorum. Gerçekten bu yapıya karşıydı.

Biz laik bir devletle yönetiliyoruz. Dolayısıyla laik devlette bu gibi cemaatlerin varlığı mümkün ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu gibi cemaatler, buna cemaat denmez ama benzeri olanlar için bir tehlike olarak söylediğiniz için söylemek istiyorum.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Tabii, durumu anlatmak için.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Din eğitimi dışında birçoğunun hastanesi var, pastanesi var, finans kuruluşu var. Yani gençlere, nesillere, yaşlılara, dinî eğitim veya dinî birliktelik, bir aidiyet duygusu vermek dışında her işi yapıyorlar Allah’a çok şükür. Siz konuşmanızda dediniz ki: “Bu yapıları yok etmeyelim ama bu yapıları kontrol edelim.” Laik devlette varlığını desteklediğiniz bu yapıları nasıl

kontrol edeceksiniz? Bunun içerisinde grup diyeceğiniz Aleviler de girebilir, diğer cemaat grupları da girebilir, siz bir isminden bahsettiniz, Menzil grubu var, başka gruplar var. Gereklidir, değildir, onları ben bilemem, ilahiyatçı değilim ama şu anda varlıkları, ticarete girmiş olmaları, kamuda yerleşmiş olmaları, baskı grubu oluşturmaları anlamında her seçim döneminde bunlar karşımıza gelirler. “Bize oy verirsiniz işte şöyle olur, böyle olur.” derler. Laik devlette bunların varlığını nasıl sürdüreceğiz, tamamen kapatacak mıyız? Nasıl olacak? Benim kafamda ciddi soru işaretleri var. İlahiyatçı olarak size bunu sormak istiyorum.

Teşekkür ederim.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim.

“Laik” kelimesinin tanımına girmeyeceğim ama Türkiye’deki vaka üzerinden ve Türkiye’nin kendine özgü laikliği üzerinden bu yapılarla ilişkiye devlet nasıl tanzim edecek sorusuna benim verebileceğim cevap şudur: Bir kere bu yapı kendini en baştan tanımlayacak: Ben şuyum, ilgi alanım bu, faaliyet alanım bu. Diyecek ki: “Ben bina yapacağım TOKİ gibi.” O zaman kendisine bilmem ne cemaati, tekkesi demeyecek, gidecek “Dumankaya” diyecek mesela. O işi yapar. Ama kalkacaksınız, dinî olarak ben insanları ahlakten tehzib edeceğim, güzelleştireceğim, bu öğrencileri yetiştireceğim, iâşe, ibatelerine yardımcı olacak yurt, dersane açacağım. Tamam. Bitti. Burada başlayacak ve burada bitecek. Devlet bu faaliyetlerinin bu olup olmadığını da denetleyecek. Bu da çok zor bir şey değil. Mesela Osmanlı’da çok ilginç, meşihat makamı vardı, meclisi vardı. Meşihat meclisi dediğimiz şudur: Geçende Diyanetin tanzim ettiği toplantı aşağı yukarı. Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye’deki önde gelen dinî grupların liderlerini topladı, onlarla istişare yaptı. İşte Diyanet İşleri marifetiyle bu yapılar bu şekilde denetlenebilir, devlete, kurumlara birtakım sızmaları. Ha öbür taraftan da siyasetçi, bunların baskı grubu oluşturup oluşturmaması noktasında o da kendisini yeniden “check” etmelidir diye düşünüyorum. Yani “Senden gelecek oy gelmesin.” diyebilmeli artık yani. Çünkü siyasette kötü bir alışkanlık var diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ediyorum.

Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Bey var. Bir sorusu olacak.

Buyurun.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hocam, çok önemli değerlendirmelerde buldunuz. Ben de birçoğuna katılıyorum. Kronolojik olarak da bu terör örgütünün başlangıcından bugüne kadar geldiği noktalar hususunda da özetle bilgiler verdiniz. Çok da yararlandık.

Bir ifadeye buldunuz az önce değerlendirmelerinizi yaparken. “17/25 Aralık sonrası -zannedersen- 29 Aralıkta bir gazeteye beyanda buldum.” dediniz bu konuyla ilgili. Ben şunu merak ediyorum. Yani siz bu yapımın, bu terör örgütünün varlığını 17/25 Aralık operasyonlarından sonra mı anladınız; daha önce anlamadınız mı? Mesela 2002 yılında bir faili meçhul cinayetle giden rahmetli Necip Hablemitoğlu’nun bir kitabı vardı, “Köstebek” isimli bir kitabı. Bu kitabı okudunuz?

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Okudum.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Ne zaman okudunuz okuduysanız?

25 Ağustos 2004 tarihli Millî Güvenlik Kurulu belgesi var. Bu belgede bu yapıdan bahsediliyor ve önlem alınması konusunda ciddi uyarılar var. Bu belgeden mesela ne zaman haberdar oldunuz? Haberinizi var mı veya ne zaman haberdar oldunuz? Ergenekon, Balyoz davaları süreci içerisinde bu yapı ortaya çıkartılmaz mıydı? Bu konudaki ben değerlendirmelerinizi merak ediyorum.

Yine, 17/25 Aralıktan sonra da ülkeyi 15 Temmuz darbe gecesine sürükleyen sebepler önlenemez miydi? Yani o sonuca varacak tedbirler alınamaz mıydı? Yani bu derece açığa çıkmış bir örgüt, birçok yazar bunu yazmış, değerlendirmişler ama bakıyoruz 15 Temmuz gecesini hep beraber yaşadık burada, Mecliste üzerimize bombalar yağdı. Önlenemez miydi? Yani bu kadar aleni olmuş bir örgütün faaliyetleri durdurulamaz mıydı?

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Demirtaş.

Hocam, son soru buydu.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Hocam, kısa kısa hemen cevaplayayım. Bir...

BAŞKAN – Cevabı alalım, ondan sonra -özür dilerim, başlamadan- arkadaşlar, şöyle bir şey düşünüyorum: Şimdi Mustafa Önsel Bey’e sıra geldi, saatimiz de 19.00, on dokuza beş var. Mustafa Bey de sunum yapacak, soru-cevap olacak belirli bir süre. Akşam yemeği vakti olduğu için bitirip...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bitirelim.

BAŞKAN – Olabilir ama süre nasıl olur tam tahmin edemiyoruz. Ben sordurdum da Mustafa Bey’e. Sunumum kısa olsa da soru-cevap aşaması nasıl olur diye. Toplu bir yemek yiyip devam edelim düşüncesindeyim. Onun için bir yemek arası.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bitirelim Başkan.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yarın toplantımız olacak mı?

BAŞKAN – Yarın cuma değil mi? Yok hayır, Salı günü.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Başkanım, devam edelim.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sandviç gibi bir şeyle takviye edersiniz.

BAŞKAN – O zaman biz o tip bir servis yaptıralım. Peki, ben istişare edeyim dedim.

Tamam Hocam, buyurun.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Hocam, ben de çok kısa. Yoruldunuz, hepimiz yorulduk.

Sayın Vekilim, ben, 25 Aralık tarihini verdim, genellikle milat gibi kullanıldığı için yazının makabli daha önceye dayanıyor. Bu yapıyla ilgili beyanlarım, yazdıklarım, çizdiklerim, 2007, 2008, 2009 tarihli, 2010’da da kitapta hepsi toplanmış ama yayınlamadım ki. Kimseye de dinlemedim, babama dinlemedim dedim. Ondan sonra bir şeyler ayyuka çıkınca “Hah, haklılık payı var.” denmeye başlandı. Gene ayıkılmadı, en son 15 Temmuz ayıktırdı herkesi. 15 Temmuz giden süreçte bu geliyorum diyor muydu, bu engellenemez miydi? Böyle bir çılgınlığa kalkışabilecekleri sanırım çok akla yatkın bulunmadı. Öyle bir şeyler konuşuluyordu, benim bile kulağıma geliyordu. Yani ben sıradan bir insanım. Fakat böyle bir delilik yapabilecekleri olmadı, burada bir erken doğum oldu. O da sanırım, fark edildikleri duygusuyla bir tedbirsiz, zamansız. Belki de bu darbe dediğiniz hikâye bir tiyatroydu intibai uyandıran bu dolaşıklık, bu son anda ele geçmeden biz vuralım şeklindeki bir çıkıştı diye okuyorum. Çünkü devlet bunun böyle bir delilik yapabileceğini tahmin etmedi. Hatırladığım kadarıyla YAŞ kararları geliyordu, oradan alacaktı. ByLock’un çözüldüğüne dair bilgiler var ta o zaman. Oralari toparlayacaktı. “Onlar bize saldırmadan can havliyle biz bir saldıralım.” dediler diye düşünüyorum Hocam.

Bu da benim kanaatim, şahsi kanaatim.

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Mustafa Öztürk Bey, davetimizi kabul ettiniz, geldiniz, hem sunumunuzu yaptınız, sorulara cevap verdiniz, çok çok teşekkür ediyoruz.

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK – Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

5.- *Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi*

BAŞKAN – Şu anda Sayın Mustafa Önsel Bey'i alıyoruz.

Mustafa Önsel Bey yazar, emekli jandarma kurmay albay. Sanıyorum, kendisi girişte kısa bir tanıtım yapacak, ondan sonra birlikte dinleyip soruları yönelteceğiz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Efendim, öncelikle Komisyona saygılar sunuyorum. İnşallah, Komisyondan en kısa zamanda güzel sonuçlar alınır. Temenni ediyorum.

Şimdi, tabii bu saatte herkesin yorgun olduğu görülüyor. Ben de yoruldu. Konsantremi de biraz kaybettim için doğrusu. Ne denir bundan sonra. Ben konuşmaya kalksam sabaha kadar konuşabilirim. Onu size söyleyeyim. Ayrıntıda çok önemli şeyler var ama bu konuyla ilgili kitap yazdık. Ben sadece diğer konuşmacıları da desteklemesi açısından tabii sadece FETÖ'yle bağlamamak lazım işi. Yani bu Voltran diye bir şey var ya onun kolu gibi kabul etmek lazım. Ben çeşitli yerlerde konuşmalar yapıyorum. İşi ta 1940'lara kadar götürüyoruz. Tabii belki FETÖ ismi yok o zaman ama Amerika Birleşik Devletleri var. Yani bunun altını çizelim. Yani bir örgütü değerlendirirken son elli, altmış yılda Amerika'sız bölgemizi de düşünmek söz konusu olamaz ama konumuz somut olarak FETÖ ise 1980'lere dayandırdılar, doğrudur. Benim tespitim de odur. Şimdi bir kitap hazırlığım da var bu konuyla ilgili. Mesela polis akademisine nasıl özel sınıflar ihdas edildiyse -mesela bu yeni tespitimdir- harp okulunda da 1982 yılında özel bir sınıf ihdas edilmiştir. Belki birkaç tane vardır.

BAŞKAN – 1982.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, tabii 1982'de.

Şimdi, bunun önemi ilk defa burada söylediğim için. Belki birkaç yerde özel arkadaşlarımızla konuştuk ama tamamen sivil kaynaklı öğrencilerden oluşuyor bu kısım, 1982 yılında. Mezuniyetleri 1985 yılında olmuştur bunların, yani 1985 yılında teğmen çıkmışlardır. Sivil dedim, sizin çok önem arz etmeyebilir bu söylediğim ama bilen için -bilmiyorum harp okulunda okuyan diğer dinleyicilerden birisi var mıdır- bu çok önemlidir, böyle bir şey olmaz bizde.

Şimdi, bu örgütü biz tanımlayamaya çalıştık ya, işte tanımlamaya çalışıyoruz. İşte niye haberimiz yoktu, niye öyleydi, niye böyleydi, şimdi sabun köpüğü gibi. Ben söyleyeceğim biz ne zaman tanımladık, tanımlayabildik örgütü. O zaman zaten tanımlamak mümkün değil, yani ta 1982'den bahsediyoruz. Şimdi, bu hayatın doğal akışına aykırı olmak, bu hukukçuların çok kullandığı bir tabir, çok da güzel bir tabir. Kendimden tabii bahsetmeden girdim belki. Ben Balyoz'dan da dört yıl içeride yattım. Tabii bu da bir ironi herhâlde. Darbecilikten dört yıl içeride kalıp bir darbe soruşturmasında sizlerle beraber olmak da bir ironi olsa gerek. Ülkemizin de bir gerçeği. Demek ki böyle oluyor. Bu kısmı anlattıktan sonra, tabi Balyoz çok önemli, Balyoz, Ergenekon süreci çok önemli. Bunları atlarsak, en azından Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasını anlayamayız.

Şimdi, bu kısmın önemi, sivil kaynaklı... Yani Harp Okulu, bir askerî lise kaynaklı, bir de sivil lise kaynaklı oluyor ve bütün kısımlar karma olur, bütün kısımlar karmadır. Yani askerî liseden ve sivil liseden insanlar orada kaynaşır, ondan sonra bir devre arkadaşlığı ruhuyla da dört yıl sonra Harp Okulundan mezun olurlar. Ama o kısım ayrı, tamamen sivil lise kaynaklı.

BAŞKAN – İki sınıf, öyle mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bir sınıf.

BAŞKAN – Ha, bir sınıf.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bildiğim en azından benim, bir sınıf, belki de iki sınıftır.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hangi yıl?

BAŞKAN – 1982.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – 1982’de. 2’nci sınıfta bunlar. Sonra 1985’te, dediğim gibi, mezun oluyorlar, teğmen çıkıyorlar.

Şimdi, bu kısmın başka özelliği ne, başka rastlantısal özelliği ne? Bu kısmın yarısı general oluyor, 11 kişi general. Şu anda tespit ettiğim tabii, belki 13 kişidir ama 11 tanesi general.

Peki, olabilir, bu da rastlantı olabilir diyebiliriz. Bu 11’in 11’i de 15 Temmuz gecesi darbenin içerisinde. Bilmem anlatabilirim mi?

Yani bazı somut olaylardan gidersek çok özel bir tesadüf daha söyleyeyim: Ben de 3’üncü sınıfım bu arada, onlar 2’nci sınıf, ben de 3’üncü sınıfım. O zaman Öğrenci Alay Komutanımız kim? “Kasaptaki ete soğan doğramam.” diyen Hilmi Özkök. O da o zaman Öğrenci Alay Komutanı, Kurmay Albay. Yani buna ben bir anlam yüklemiyorum ama somut olan bir şeyi söylüyorum. Ama o kısım birisi tarafından oluşturuldu, o kesin. Başka türlü de olamaz.

BAŞKAN – O özel sınıfta değil mi, doğru mu anladık?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani özel sınıf denmiyor, ben diyorum tabii.

BAŞKAN – Yok, sivilden gelip oluşan...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani sivil lise kaynaklı olup bir kısım böyle oluşturulamaz. Yani onu demek istiyorum. Yani karma olur, bütün sınıflar karmadır. Yani hem askerî kaynaklı... Diyelim ki 30 kişi var veya 25 kişi var bir kısımda; işte, 10 tanesi sivil kaynaklı, 15 tanesi askerî lise kaynaklı olur, onu demek istiyorum. Çok özel.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hilmi Özkök bütün okulun alay komutanı değil mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, Öğrenci Alay Komutanı, Kurmay Albay.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yıl kaç?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – 1982.

Peki, 12 Eylül bunun neresinde, darbeler neresinde, suçlu kim? Ben bir kere şunu söyleyeyim: Bütün darbeciler suçludur, 1960 İhtilali dâhil bütün darbeciler suçludur. Siyasilere suçludur. Çok açık söylüyorum, yanlış anlamayın, hepiniz siyasisiniz, suçludur. Bütün kurumların yöneticileri ve dahi komutanlar suçludur. Ben suçluyorum. Bunu açabilirim de. Ve dahi halkımız da bu konuda yani bu eleştirimizden sarfınazar değildir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hangi konuda genel olarak suçluyorsunuz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani açabiliriz. Soruları da alayım isterseniz. Ben kısaca bahsedeyim.

BAŞKAN – Evet.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şu 1982'ye vurgu, yıllara vurgu, kısaca geçeyim. Kronoloji: Bakın, 1985 yılında askerî liseye sızmaya başlıyorlar, sızma. Sızıntı dergisinden alalım, sonra da biliyorsunuz Aksiyon dergisini çıkardılar. Bunlar tabii hep manidar bu isimler.

Şimdi, 1985'te nispeten ama 1986'da kütle hâlinde bu çok dilleniyor. Bunu ben tabii cezaevinde... Sadece bu son kitabımız değil yazdığımız, biz cezaevinde de 3 kitap yazdık. O 3 kitabın içerisinde, evet, mesela bir tanesi, iyi ki mesela ilk bundadır. Hocamız Haşhaşilerden bahsetti, "İlk ben söyledim." dedi, doğrudur, tabii o bu konuda daha etkin ama ben tabii, ne zamanın Başbakanının söyleyeceklerini bilmeden ne de Hocamızı tanımadan ben orada "Haşhaşiler" diye bahsetmişim. Evet, "Silivri'de Firavun Töreni", 2012'te yazdık, 2013'te basıldı o.

Bakın, bu devreden bahsediyorum ben. 1986 yılında –bakın, bu tarih çok önemlidir yani bu komisyon mutlaka bu tarihleri not almalıdır- bütün askerî liselerde yani Işıklar, Maltepe ve Kuleli Askerî Lisesinde öğrencilerin –atıyorum, 400 kişi alınıyorsa Kuleli Askerî Lisesine, rakamlarda şaşırma olabilir, 400-450- yarıya yakını Türkçe sorularını tam yapıyor. Edebiyatçı mutlaka vardır aramızda. Matematiği belki yaparsınız ama yani Türkçeden tam yapmak çok büyük bir rastlantı sonucu olabilir. Bu mümkün değildir yani on binde 1 filan. Niye? Yani imlayı bilirsiniz, şunu bilirsiniz ama 55 bin tane yazardan, 155 bin eserinden 1 tanesini sorar, siz edebiyat profesörsünüz ama onu bilmiyorsunuzdur ve yapamazsınız yani. Ama bakın, sadece Kuleli Askerî Lisesinde 250 kişiye yakın Türkçe sorularını tam yapıyor. Buyurun, şimdi belge değil mi? İşte, bu, hayatın olağan akışına aykırıdır. Böyle bir şey olamaz.

Peki, tedbiren ne oluyor? Tabii, bu tespit ediliyor, tespit edildiği için zaten öğreniliyor. Eyyamcı politikalar da çok önemlidir tabii bu örgütle mücadelede. Her askerî lisede bu... Tabii, merkezî sistemden soru sistemi, merkezden almışlar. Belli ki kendi bildikleri öğrencilere vermişler, her askerî lisenin yarısı Türkçe soruları tam yapıyor, giriyor ve bunlardan sadece her askerî liseden işte on beşer, yirmişer kişi göstermelik sistem dışına atılıyor, diğerlerine "kazandınız" diye devam ediyor.

Bakın, 1986 dedim değil mi? Bunlar ne zaman bitiriyor askerî liseyi? 1990'da. Harp okuluna gidenler ne zaman bitiriyor? 1994'te. 1994 devresi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla kurmay subayın çıktığı devre. Bize soruyorlardı "Bunların başarısı ne?" diye. Biz o zaman bilmiyoruz.

BAŞKAN – 1994'te değil mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – 1994.

Biz de bilmiyoruz tabii yani herhâlde çok çalışmışlardır filan diye. Kıtalara bile sordular. O kadar çok ki. Yani mesela bizim devrede diyelim ki 60 kişi filan kazandıysa, bunlarda 130-135 kişi kurmay olmuş.

Şimdi, tabii bu da esasında hayatın doğal akışı. Kazananlar kim? Bakıyorsunuz genel itibarıyla -arkadaşları tabii biliyor- Türkçe sorularını zamanında tam yapanlar.

Şimdi, hemen gelelim 2015... Evet, 2015 yılında bir baktık Sayın Cumhurbaşkanının arkasında bir tane kurmay albay duruyor. Ha, bizim için sadece bir kurmay albay, işte burasında beyaz şeritler filan. Bir arkadaşı geldi yani devre arkadaşı, dedi ki: "Cumhurbaşkanının arkasında duran –ne zamandan bahsediyoruz; 2015'in, işte eylül, ekimi olabilir, belki de kasımdır- var ya, –o zaman 'Fetullahçı' diyoruz, 'FETÖ' tam oturmamış- o, Fetullah'ın en has adamlarındandır, askerî lisedendir, Türkçe sorularını tam yapanlardandır." Allah Allah...

Muhafız Alay Komutanı 1994'lü. Yani bir de 1994'lü. “Muhafız Alay Komutanı var ya...” dedi, “Evet...” “O da bunların has adamlarından.” dedi. Bakın, 2015 Ekim, Kasım, neyse, o ayları şaşırabilirim. Allah Allah... “Emin misiniz?” “Bunlarla beraber okuduk.”

“Bu Genelkurmay Başkanının Özel Kalem Müdürü var ya...”, “Evet...” “Ramazan Gözel –kitapta var- bu da 1994'lü, bu da aynı ekiptendir, bu da soruları tam yapanlardan.” dedi.

Genelkurmay Başkanının danışmanı var ya...”, “Evet...”, Orhan Yıkılkan diye bir çocuk. Orada yok gerçi, onun ismini o zaman şey yapmamıştık, gerçi isim yazmadık zaten, biz sistemi anlatmak için o kitabı yazmaya çalıştık ama. Düşünün... “Kaçlı?”, “O da 1994'lü.” Bakın, görüyor musunuz sistemi?

Şimdi, esasında bu sistemin bilinmemesi mümkün mü? Yani eğer bu ülkede gerçek anlamda bağımsız istihbarat teşkilatı varsa bunun bilinmemesi mümkün mü? Tabii, pek çok şey var da.

Mesela, şu masadaki sizler, hepimiz bunu biliyorduk değil mi yani böyle bir şey var yani ama kimimiz, işte “Alın secdeye geçiyor, iyi çocuklar, işte kravatlı çocuklar”, kimimiz tercih yani işte, “Efendim bunlar...” Ne vardı bir zamanlar, 28 Şubat sürecinde işte sokaklarda değnek dövüyorlardı?

BAŞKAN – Aczmelidir...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Aczmelidir.

“Efendim, onlar gibi değiller, hiç olmazsa işte kravatlı çocuklar.” filan. Hep böyle bir hoşgörülle esasında geldi. Hep biliniyor.

Peki, Mustafa Önsel olarak ben, ne zaman bunu öğrendim. Ben bir kere... Biz aynı burada 4'üncü sırada kaldığımız gibi, birisi 4'üncü sırada olacaktı biz olduk. Yirmi yedi yıllık meslek hayatımda -fiili otuz bir yıl ama dördü cezaevinde geçti filan- yirmi yedi yılımız kıtalarda geçti. Bu kıtaların büyük çoğunluğu, gerçek anlamda kıtalarda geçti, karargâhlarda, Ankara'da falan değil. 17 tane tayin gördüm, hani kendimi anlatayım madem. İşte, hep 4'üncü sıradaydık zaten burada olduğu gibi.

BAŞKAN – Dönem kaç Mustafa Bey?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Efendim, ben 1984 mezunuyum.

BAŞKAN – Yani o 1994'lülere çok vurgu yaptık ya, onun için...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok, ben onlarla beraber okumadım. Onları biz cezaevinde arkadaşlarımdan öğrendik. İşte, hep bu süreçler, hani şer-hayır noktasında bir şeyler oldu. Onu anlatacağım, kısaca bir hikâyem var.

Şimdi, ben 1984, işte 2002 akademi çıkışıyım. Maalesef o gece sizin gördüğünüz, sadece “Himm, bunlar mı darbeci?” dediğiniz adamlarla ben akademide de beraber okudum tesadüf, onlar benden çok küçükler tabii ama. Ben, işte, ömrümüz kıtalarda geçtiği için öyle rahat yerlerde çalışmadan, zorlu bir süreçten sonra akademi kazandım, en kıdemlilerden biriydim, kıdemliydim yani, onlar da bizden beş altı yıl sonraki subaylardı. İşte, biz içeri girdik, onlar general oldular, sonra darbe yaptılar. Ben onların bizzat bir kısmıyla aynı kısmı paylaştım, bir kısmıyla aynı odayı paylaştım, bir kısmıyla aynı spor salonunda spor yaptım. Bir tanesi de benim spor “buddy”mdi, onu da söyleyeyim yani ben onların reflekslerini falan bilirim. Bazı ifadelerine bakıyorum, bazen de gülüyorum, neler söylüyorlar.

Şimdi, dolayısıyla 1986 bu anlamda önemli, 1994 devresi önemli fakat bununla mı sınırlı? Değil.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz ne zaman öğrenmişsiniz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben, şimdi, tabii, bu Fetullah Gülen vesaire... Biz, şimdi, Harp Okulunda -ben 1980'de girdim- 1'inci sınıftız. Bu “Nurcu murcu.” diyor. Bakın, benim çevremde böyle “Nurcu murcu.” bilinmez yani biz ne olduğunu falan bilemiyoruz.

Şimdi, esasında çok önemli. Esasında belki soru-cevap olsa daha fazla şey hatırlarım çünkü ben, Sayın Başkanım, hazırlık da yapmadım çünkü dün yemekten bana haber verdiler, ben de dedim ki, tamam. Yoksa size görsel olarak da daha özet geçebilirdim bu söyleyeceklerimi.

İşte, o zaman böyle “Nurcu murcu.” filan diyorlar, ben çok anlamlandıramıyorum yani bulunduğum şey itibarıyla. Sonra bazı arkadaşlarımızın işte “Evlere gittik...” O zaman biz üniformalı çıkıyoruz tabii dışarıya. Tabii, üniformayla dolaşmak insanı sıkıyor yani sivil dolaşmak istiyorsunuz. İşte, herkes tanıdık vesair buluyor. Ben, Allah’a şükür, evciydim, benim öyle bir problemim yoktu fakat bazı arkadaşlar, işte “Biz eve gittik, işte yemek yedik, üstümüzü değiştirdik.” filan diyorlardı. Hatta “Polis Akademisinden arkadaşlar da geliyor.” falan diyorlardı ama ben çok anlamlandıramıyordum o zaman, onu söyleyeyim. Yıl 1982’de özel sınıf dedik ya, bir başka şey daha oldu, 12 Eylül. Darbeler, darbeler suçludur, gerçekten suçludur. O zaman devrimci olarak... Tabii ki yani nihayetinde askeriz ama o zamanki siyasi iklimi düşünün, herkesin bir bakış açısı vardı, herkes bir yere angajeydi. Evet, bu askerî okullarda da –kitabımızda var zaten, hatta oradan da bir sürü eleştiri filan aldık- bazen böyle kavgaya varabilecek şeyler bile, tabii ki dışarıdaki gibi olmasa da, olaylar oluyordu. 1982’de bir de ne oldu biliyor musunuz? Ülkücü ve devrimci olarak bilinen veya öyle zannedilen öğrencilerin epey bir kısmı alındı ve götürüldü. Mesela, oturuyoruz, birisi geliyor, çağırıyorlar yanındakini gidiyor, biz yukarıya gidiyoruz, koğuşa vesaire bomboş. Sonradan öğreniyoruz, Mamak’a gidiyorlarmış, kırk beş gün kalan -bir kere asgari kırk beş gün kalıyor- kırk beş gün dayak yiyor kesinlikle. Bunu da tabii sonradan öğrendim, sadece arkadaşlarımızın gittiğini biliyoruz.

Dolayısıyla o zaman, bakın, bizim çocuklar “sağcı, solcu” deniyordu, ben daha öte “ülkücü, devrimci” olarak niteliyorum ama bunların bir özelliği vardı, antiemperyalistlerdi –herkes farklı düşünebilir- bunların en büyük özelliği antiemperyalist olmalarıydı, çoğunlukla anti Amerikancı olmalarıydı ve ezildiler. Bu, sadece Harp Okulundakiler değil, dışarıda da böyle. Tabii ki, efendim, içlerinde cinayet işleyenleri, şunları, bunları kastetmiyorum, temel ideoloji anlamında kastediyorum ve kimin önu açılmış, benim burada sizlere bunu söylememin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum.

Şimdi, gelelim bu 1986’da böyle oldu, bir de böyle işte soruşturmalar falan geçirdiler, malum bu Nuh Mete Yüksel’in bir soruşturması var yine bu soru almalarla ilgili falan fakat görüyoruz ki hiç etkili olmamış. Hep bir şekilde yollarına devam etmişler. İşte, Genelkurmay Başkanının bizzat yanındaki emir subayının ifadesinden söyleyeyim, diyor ki: “Ben 1989’da girdim. Bursa’da çok başarılı bir öğrenciydim. Matematikten 9’um yoktu –dikkat buyurun, bunlar ortaokulda el atıyorlar; çok önemli ortaokul, o yaşlar- ondan sonra bana soru verdiler. Hâlbuki ben yine hakkımla da kazanırdım. Onlar da benim hakkımla kazanacağımı, o soruları yapacağımı biliyorlardı. Bile bile yine de bana soruları verdiler.” Biraz önceki hocanın söylediğinde de herhâlde benzer bir şey vardı, desteklemek anlamında söylüyorum, minnet ve hiç bırakmıyorlar biliyor musunuz. Siz şimdi “darbe” diyorsunuz, “askerî darbe.” Askerî darbe falan değil bu. Bakın, cuntavari darbeler olmuştur. Mesela, 1961 cuntavaridir esasında, sadece Genelkurmay Başkanını şey yapmışlar. Efendim, tipik cunta nedir? Garibim Talat Aydemir... Garibim diyorum, hâlbuki 1962’de kılcal damarlar olayı var yine, Amerikalılar barış gönüllüleriyle kılcal damarlara girmişler, Amerikalılar kılcal damarlarda hareket ederken bu safiyane darbe yapmaya çalışıyor, idam oluyor. Tipik bir cunta faaliyeti. Sonra 1971 muhtırası, sonra 12 Eylül hiyerarşik yapıda bir darbe. Şimdi, 28 Şubat daha farklı karakter.

Burada ne var? Konudan konuya atlıyorum ama unutturum diye. Burada şu var: Bir örgütün, biliyorsunuz, bir siyasi kanadı bir de askerî kanadı vardır. Askerî kanadına görev veriyorlar, askerî kanadı bu faaliyeti icra ediyor. Askerî darbe değildir onun için bu. Zaten bakın ifadelerinde mutlaka daha fazla okunacak, zaten bu Komisyona da gelecek. İşin organizasyonu, tabii ki planı askerî bir



plandır, askerler yapmıştır ama işin o bağlantı boyutu, irtibat boyutu ağabeyler ve imamlar yapıyorlar. Levent Türkkan gidiyor duyar duymaz, ağabeyine gidiyor, diyor ki: “Ya, böyle bir şey...” “Sen nereden duydun ki? Kimseye söyleme.” diyor, sonra görev veriyorlar. Yani çok farklı karakter arz eden bir kalkışma hareketidir bu, tipik bir darbe değildir onun için.

Şimdi, 1989’da soru almaya devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Levent Türkkan bir şey daha diyor, diyor ki: “1990 sonrası subayların yüzde 60’ı, 70’i -ben tabii tek tek saymadım ama sistemi bildiğim için söylüyorum- bu yapının içerisinde.” Tehlikeyi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bu görevli olarak nereye kadar gidiyor? İşte, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2002’de kurulması, kasım seçimleri, o işte hocamızın biraz önce söylediği çakışma, birlikte hareket etme, bunu kimse inkâr edemez. Sonra işte “Askerî vesayeti kaldıracacağız.” düşüncesi içerisinde yapılanlar. 2008 –altını çiziyorum- Ergenekon sürecinin başlangıcı. Belki asker ağırlıklı değil ama ilk defa, mesela, Şırnak’tan tim komutanının, komando bölük komutanının alınıp getirildiği -Zekeriya Öz’ün tabiriyle- kulağından tutup getirildiği bir süreci yaşıyoruz. Sonra Poyrazköy ve alabildiğine Türk Silahlı Kuvvetlerinin gövdesine balta gibi vurulan Balyoz. Bakın, amirallerin yüzde 55’i saf dışı bırakıldı. Şimdi, hâlâ “Balyoz vardır.” diyen, bilemiyorum... Ben buradayım, Balyoz’dan dört yıl yatmış bir insan olarak bir tane hukuki gerekçesi olmayan, tamamen altı bomboş olan, devrim rüzgârıyla bir ordu komutanının konuşmasından kaynaklı -o her yerde yapılan konuşma zaten, olumsuz anlamında da söylemiyorum bunu- oradan yararlanılarak tamamen boş bir torba doldurulmuştur Balyoz’la ve işte o gün Türk Silahlı Kuvvetlerinin de makûs talihi alabildiğine değiştirilmiştir. İşte o amiraller giderken onların yerine gelen amirallerden bir tanesi yakalandıktan sonra İzmir Başsavcısı Okan Bato’ya nasıl bir ifade buluyor biliyor musunuz? Diyor ki Okan Bato: “Artık açıkla yani her şey açık, sen gitmişsin şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın, darbe günü yaptıkların belli, şunları anlat.” diyor. Ne diyor biliyor musunuz amiral? Diyor ki: “Artık görüyorum ki bu dünyam bitmiş, bu dünyam bitmiş ama ben her şeyi söylersem Hoca Efendi bana intizar ederse öbür dünyada ne yapacağım?” diyor. Anlayış da budur, işte böyle amirallerin önü açılmıştır Balyozla beraber.

Şimdi, Balyoz başka ne olmuştur biliyor musunuz? İşte bu kitabı yazdırmıştır. Bu anlamda da yani işte şer, hayır noktasında. Biz hani dedik ya işte ne zaman öğrendik? Ben ilk önce Köstebek kitabının basılmamış hâlini okudum. Rahmetli Hablemitoğlu o kitabı bastıramıyordu. O zaman dedim ki: Allah Allah, yani bir kitap bastıramıyordu, nasıl bir güç yani, kimle ilgili bu? İşte Fetullah Gülen Hareketiyle ilgili. Yani nasıl bastıramaz bir yazar? O kitap çok zor basılmıştır Köstebek kitabı. Sonra bir dergi gördüm, Aksiyon dergisi, üzerinde şöyle yazıyordu, kitaba da koydum: “İnsanlık onu bekliyor, Hazreti İsa’yı bekliyor.” Yani buna Hristiyanların evet, böyle bir inancı olabilir, biz saygı duyarız, o ayrı bir şey ama Müslümanlık iddiasında olan, İslam iddiasında olan birilerinin dergisinin kapağına bunu yazmasını ben hayretlerle karşıladım ve bu hareketi incelemeye başladım. Sonraki okuduğum kitap Sivil Örumceğin Ağında’ydı. Sivil Örumceğin Ağında’ki dipnotlarını araştırmaya başladım. Bakın, görevim bitiyordu, ben onları sabaha kadar inceliyordum, Allah Allah filan diyoruz. Neyse bir tehdidi, bir tehlikeyi, bir farklı yapılanmayı ben o zaman gördüm. Ha, Silahlı Kuvvetlerdeki yapısını ne zaman gördüm? Dedim ya hep dördüncü sırada yer aldık. Hayatımız hep Ankara dışında, kıtalarda, kışlalalarda geçti. Hayatımın son kertesinde almak istemeseler de ısrar ettiğim için ve -yani ben hiç görev yapmamışım- nihayet Ankara’da daire başkanı oldum. Görevim Teknik İstihbarat Daire Başkanlığıydı, onların böyle gözde yerlerinden biri. Sonra biz tabii bazı şeyleri... İşte o Ergenekon süreci başladı. 2008’de geldim o göreve, bakıyorum karargâhta tuhaf tuhaf işler oluyor, farklı yorumlar oluyor, biz de bazı şeyleri öğreniyoruz ve komutana arz yapıyoruz. Yanımızda bir adam daha duruyor... Bakın, tipik haşhaşı yani tipik haşhaşı. Ne anlamda söylüyorum? Yanımızda duruyor, arz yapıyorsunuz, birkaç kez bu Fetullah Gülen Hareketiyle ilgili birkaç şey söyledim -gözünü iki kere gördüm- gözünün sol

tarafından kaydedildiğini fark ettim yani bir rahatsızlık işaretiydi benim için. Sonra dedim ki yani herkesin bilmesi gereken prensibi ben bununla girmek istemiyordum dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz 15 Temmuzda? Bu tabii general oldu sonra, benden yine küçüktü, ben albaydım o yarbaydı, o da o gece bu hareketin içindeydi, şu anda o da tutuklu. Şimdi, ben işte 2008’de fark etmeye başladım yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması. Bu arada bizim istihbarat birimleri bir kurmay albayın Genelkurmaydan -o da kitapta var- bilgi sızdırdığını, belge sızdırdığını tespit etti, somut. Bu çok üst seviyede paylaşıldı, istihbarat başkanı, işte ikinci başkan, genel komutan, Genelkurmayda da İkinci Başkan ve İstihbarat Başkanı seviyesinde İsmail Hakkı Pekin, İstihbarat Başkanı da karşı tarafta. Neyse sonuç ne oldu? Düşünün bir bilgi ve belge sızdırıyor birileri Genelkurmay karargâhında, ne olması gerektiğiyle ilgili bir şey söylememe gerek yok. Ne oluyor biliyor musunuz? Sadece istifa ettiriliyor adam. Bir arama, neyi sızdırdı, ne yapıldı, böyle bir araştırma söz konusu olmadığı gibi bu olaydan bir hafta sonra o belge ve bilgi sızdıran kurmay albay... Bilmiyorum sıkıyor muyum, biraz ayrıntı gibi ama çok önemli.

BAŞKAN – Yok, biz dinliyoruz konuyu.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Etraflı konuşuyoruz etraflı.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bu albay geliyor diyor ki, o idari istihbarat biriminin başındaki arkadaşına diyor ki: “Bunu sizin söylediğiniz ifade ediyor, doğru mu?” diyor. Bakın, bu nasıl öğrenilebilir? En üst seviyede söylenmiş bir şey buna da hiçbir şey demiyoruz, sanıyorum Komisyonunuz notunu alır, gerekli şahıslara da -kitabımın incelendiğinde de görülebence sorulması gereken sorulardan biridir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Burası pek anlaşılmadı, şunu mu demeliyiz: Bu albayın bilgiyi sızdırdığı 3-5 kişi tarafından biliniyordu...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii ki en üst seviyede.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – ...sonra o albay başka bir subaya arayarak bunu siz mi sızdırdınız diyerek...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok, sızdırdı demedim, yani o cari istihbaratın başında Jandarmadaki arkadaşına geliyor, -esasinda yani söyleyene geliyor yani, onu bizim birim tespit ediyor- diyor ki: “Sizin söylediğinizi söyledi, doğru mu?” Tabii o da inkâr etmiş, o da ayrı bir şey, yapacak bir şey yok. “Hayır.” diyor.

Şimdi, bakın bu nasıl...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman mı geliyor? Çok özür diliyorum, bu şu anlama mı geliyor? Bunu bilen 3-4 kişiden bu bilgiyi alabilecek güçte bir örgüt yapısı var o zaman ya o kişiler bunu söyledi ya da...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben bunu şöyle okudum: Şimdi bir kere Genelkurmay İstihbarat Başkanının altında, o seviyede söylendikten sonra o söylediye kabahat onundur yani söylemeyecek, onun cevabını o verecek. Ya, onlardan biridir, yahut da onların söylediği birisi ona söylemiştir, her hâlükârda burada bir ihmal vardır. Asgari, ben yukarıda böyle bir örgütün o anlamda, o zamanlar için söylemiyorum ama bir eyyamcılık olduğunu çok net söylüyorum. Yani biraz amiyane olacak ama çevir kazı yanmasın minvalinde “Çok böyle afişe olmasın, bak işte casus albay yakalanmış filan falan.” dedirtmeyelim anlayışının daha hâkim olduğunu düşünüyorum yani ancak böyle bir yorum getirebilirim.

Sonra 2010, ilk işte camileri bombalayacak psikolojik harekâtıyla başlayan süreçte ben de ilk tutuklananlardan biriydim. O davada kısaca, biliyorsunuz ama bir seminer söz konusu, seminerde bir harekât planı, Balyoz, Balyozun “b”siyle ilgili hiçbir şey geçmemiş, Balyozla ilgili bir şey yok, o plan normal bir plan, orada tartışılan plan ama devrin rüzgârıyla orada ordu komutanı bir şeyler söylüyor. Bakın orada birisinden bahsedeceğim, onun üzerinden de size sistemi anlatacağım esasında. Oradan hareketle bir çuval oluşturuluyor, pek çok dijital veri oluşturuluyor, biz de o dijital verilerden bir kısmını yapan insan olarak Bursa bölgede seminerle filan ilgisi olmayan yüzde 85’i gibi birisi olarak içeri alınmıyoruz. O kadar liste ki mümkün değil, hatta arkadaşlar diyordu ki: “Yani bazen Bursaspor’un maçını seyrediyoruz, bak sen onların tamamını fişlemiş gözüküyorsun.” diyorlar, herhâlde 10 bin kişiyi filan fişlemiş gözüküyoruz. Listelerin çoğu nasıl biliyor musunuz? Ad soyad, bir de Bursa yani gözaltına alınacaklar listesi yapıyor adam, ad soyad, bir de Bursa. Yani Ali Aydın, kaç tane Ali Aydın vardır? Mesela atıyorum Mustafa Yılmaz, kaç tane Mustafa Yılmaz vardır? Belli ki sırf doldurmak için, bak bunlar neler yapıyor demek için hazırlanan dijital verilerden biz dört yıl yattık ve linçe tabi tutulduk çünkü halkın en büyük değeri camileri bombalamakla suçlanarak içeri girdik. Maalesef hiç kimseye lafımızı anlatamadık, işte kitap yazmaya başladık. Sonra bu arada da ne yaptık? Bir şeyleri öğrenmeye başladık çünkü orada ilk defa müşterek harekât dediğimiz yani denizcisi, karacısı, havacısı -biz kolluk olsak da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde olan- jandarmasıyla beraber böyle havalandırmalarda, önce çok çok sıkıydı zaten hiç görüşemiyorduk ama önce koğuşumuzdaki arkadaşlar, sonra havalandırmalarda hep fikir alışverişi yaptık. Ben ona filî tanıma süreci diyorum. Yani 24 Şubat 2010’da içeri girdim, filî tanımlamaya başladık ama filî kimse tarif edemiyor yani hepimizin gözü bağlı kim neresini tutarsa filin ona göre fil budur diyor. İşte kimi hortumu tutuyor, “hortum” diyor, kimi kuyruğunu tutuyor, “kuyruk” diyor. Ben sadece herkesin dediğinin kimisini not aldım, kimisini beynime aldım. Özellikle gençler baktım ki bizden daha fazla daha iyi tarif ediyorlar yalnız filî, biz çok bilmiyoruz, aşağı doğru çünkü gençlerde bu iş daha fazla. Sonuç itibarıyla pek çok insanı orada dinledik, dinlediklerimizden bir tanesi dedi ki: “Ben soru alanı biliyorum, bakın şimdi kurmay olanların büyük çoğunluğu bunlardan biliyor musunuz, bizim devreden.” dedi. Anlatan da bir 94’lüydü. Hatta dedi: “Benim evde kaldığım bir arkadaşım bunlardan soru aldı, ben kimden aldığını biliyorum, onu da tanıyorum filan.” Kim dedik, birini söyledi. Nerede görevli? Akademide, akademide her hoca işte onar beşer soru hazırlar, hiçbir hocanın hazırladığını diğer hoca bilmez, sonra bu havuzda toplanır ve o havuzda toplandıktan sonra o soru bankasından soru hazırlanır. Bu havuzun başındaki adam sınav subayıdır. “Bu sınav subayından aldılar soruyu.” dedi. Şimdi, sınav subayı kim? Bir baktık, bizim yargılandığımız Balyoz davasında o meşhur seminerde koordinatör subay. Ne kadar ilginç, ne kadar tesadüf?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama içeride değil tabii o, Balyozdan tutuklanmadı.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Herhâlde Sayın Vekilim, tutuklanmayı bırakın, ifadesi dahi alınmadı yani “Kör göze parmağım.” misali. Ya, bari hani ifadesini alın, hatta göstermelik... Öyle göstermelik falan bile bir şey yapmıyorlar, çok önemli bir adam.

Bakın, sonra, sistemi anlatıyorum şimdi, Akademiyi bitiriyor, birinci orduya, Harekât Başkanlığına plan subayı oluyor, rütbesi yüzbaşı. Şimdi, biz, tabii... Karacılar daha iyi biliyor, onun için burada birkaç karacıyı ama bu işi bilen karacıyı dinlemenizde fayda var, bu sistemi bilen karacıyı. Şimdi, dediler ki: “Yüzbaşının oraya atanması hayatın doğal akışına aykırı.” Neden? Dediler ki: “Yani olsa olsa binbaşı olur. Yarbaydan aşağısı pek de gözükmüş bir şey değildi ama yüzbaşısı oraya atıyorlar.” O seminer falan yapılıyor. On ay sonra nereye geliyor, sınav subayı oluyor? Akademiyeye. Bu soruyu veren de o koordinatör subay. Sadece ona mı vermiştir? Artık tespit ettikleri, bildikleri herkese. Onun için 2003 akademiye girişler özellikle... Bu, öncesinde yoktur anlamına gelmiyor. Biz öncesinde girenleriz, işte, yarısı darbeci çıktı, onların daha generallik sırası yeni yeni geliyordu, bu kurmay subaylara.

2003'ten itibaren soru sistemini ele geçirmişlerdir akademide. Bu, tabii, kendi başına kendi kendini tayin etmiyor. Bu bir sistem gereği yani onu birisi oraya tayin ediyor. Öyle değil mi yani bu başka türlü olabilir mi? Sonuç itibarıyla, 2003'ten... O arkadaş şu anda TRT'ye baskın sırasında vurulup yaralı ele geçirildi, Kosova'dan gelendir, ismini vermiyorum, ben beraber mesai de yaptım.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Poshor.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Evet yani.

Şimdi, bu, 2008'de nereye geliyor biliyor musunuz? Bakın, 2008'e hep Ergenekon, Balyoz süreci dedim, 2008'de harp okuluna geliyor. Ben Poshor üzerinden anlatacağım, sadece Poshor gelmiyor, Poshor'un samimi arkadaşları da tabur komutanı oluyor o arada, bakın. Sonra, tabii, biz onunla da tanışıyoruz, bir teşrikimesaimiz de var. Daha önce mesela ben yüzbaşıydım, o üsteğmendi, ben tabur komutanıydım, o da benim emrimde çalışmıştı, o kadar söyleyeyim size. Tanıdığı yüzbaşılar falan... Ve kıyım başlıyor, kitabımda var. Bakın, 2008'de harp okullarında, tabii, eş zamanlı bu diğer harp okullarında da var. Biraz Deniz Harp Okulunda daha sonra oluyor. Şimdi, 2007'ye kadar ortalama ayrılan sayı 25, 30, 20; bu civarda seyrederken 2008'e geliyor. Tanju Poshor ve işte, birkaç arkadaşıyla beraber orada görev almaya başladıktan sonra birden bu sayı 2008'de kaçta çıkıyor, biliyor musunuz? Bakın, 20, 25 derken 262. Sağlık nedeniyle ayrılanlar hariçtir. Çünkü biz bunu nereden çıkardık, tamamen yine rastlantısal? Şimdi, ayrılanlar ve atılanlar tazminat öderler, o tazminat dosyalarından çıkardık. 262, buyurun size hayatın doğal akışına aykırı bir hareket, buyurun size bir belge.

2009'da ne oluyor biliyor musunuz? Bu arada devam ediyor dalga dalga Ergenekon, Poyrazköy başlıyor 2009'da. Tam 465 öğrenci ki bunların büyük çoğunluğu –tabii, onlar da irdelenmeli- askerî lise kaynaklı. Özellikle bunların aşağı yukarı yarıya yakını subay, astsubay çocuğu ve çoğunlukla da disiplinli, geleceği parlak öğrenciler. Bu 2013'te devam ediyor, 2014'te devam ediyor. 2014 itibarıyla bu iş duruyor çünkü zaten kaynak ele geçirilmiş vaziyette. Kaynak ne? Askerî liseler. Şimdi, şöyle bir yanlış anlaşılma var: “Askerî liseleri kapatalım, darbeyi önleyelim.” Bu darbeye de oranlara bakın, askerî lise kökenliler çok daha azdır, onu da söyleyeyim. Askerî liselerde başarılı öğrencileri böyle budayarak otuz yılın sonrası çocukların önünü açıyorlar. 2012'te şakirt olmayan giremez hâle geliyor askerî okullar, biliyor musunuz? Şakirt olmayan giremez. Şimdi...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O zaman kapatılmaları doğru.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ama şimdi, şöyle: Sistemde bir arıza var Sayın Vekilim. Siz, şimdi, sistemi esasında doğru işlettiğiniz zaman doğru bir sistem ama siz doğru işletmediğiniz için yamulan sistem, çığırından çıkmış sistem için siz diyorsunuz ki: “Çığırından çıktı, kapattık.” Şimdi, bakın, ben size hemen bir örnek vereyim Sayın Vekilim. Şimdi, Diyanette 3 bin civarında şu anda tutuklanan var, sistemin dışına atılan var yani bu FETÖ'cülükten. Bunların büyük çoğunluğu da imam-hatip lisesi kökenli yani araştırabilirsiniz. Şimdi, biz buradan hareketle imam-hatip liseleri kapansın dersek doğru olur mu yani?

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Orada silah var, orada darbe yapan insanlar var yani benzetme çok şey...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii ki ama bakın, askerî lisenin kapanmasından bahsediyoruz. Şimdi, ona çok girmeyelim. Ama askerî lisede bazılarının dediği gibi darbe falan değil, askerî ders bile gösterilmez biliyor musunuz? Yani onlar üniformalıdır, sadece yazın bir eğitimleri vardır bir ay. Giderler, işte, o eski İngiliz piyade tüfekleriyle falan 3 tane atış yaparlar; esas duruş, rahat, hazır ol, bu kadardır. Yani bu anlamda söylüyorum. Ha, yanlış varsa da onu da revize edelim. Yani dersiniz ki: “Silahı da kaldıralım ya. Bunlar tamamen asker olsunlar.” Ama yani şimdi,

tam fikren ve fiziken yetişme yaşıdır 15, biliyor musunuz? Bakın, adam ne yapıyor? Hep ortaokulda el atıyor. Bana göre yani yanlış da düşünüyor olabilirim, tartışabilirsiniz ama ortaokula indirilmeli ama bu asker olmasın, üniforma giysin, bağlılık arz etsin yani. Neyse, şimdi, o ayrı bir tartışma.

BAŞKAN – O ayrı bir tartışma, konuya devam edelim.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, Tanju Poshor üzerinden gidelim. 2008’de geliyor bunlar olurken. Tabii, bunu Tanju Poshor yapmıyor, ben onun üzerinden anlatıyorum yani. 2010 itibarıyla artık bu giderek artıyor ve sistematik hâle geliyor. Tanju Poshor’un, tabii, bu arada Balyozla ilgili ismi geçiyor. Onun için bunu gözden uzak bir yere gönderiyorlar, bir yıllığına Sarıkamış’a gidiyor, şark görevini de yapmış oluyor. Sonra bir yıl da bunu yurt dışına gönderiyor, gözden kaybediyorlar. Sonra nereye geliyor biliyor musunuz? Sonra Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanırken onun muhafız alay komutanı oluyor yani bakın. Şimdi, pozisyonu ne? Şimdi, bir seminer vardı, onun koordinatör subayıydı bu. Öyle değil mi? O seminerde güya Hükümeti devirme planları yapılıyordu. Hükümetin başında da o zaman Başbakan Sayın Abdullah Gül var. Yani orada koordinatör olan subay, devirme planlanan bir seminerde, dönüyor, dolaşiyor, o devireceği adamın koruması oluyor. Buyurun size hayatın doğal akışına aykırı bir durum daha. Ya, şimdi, bunu hiç kimse görmez mi? Yani bunu görmek lazım yani o zaman devlet olamazsınız diye düşünürüm ben, bilemem.

Şimdi, dolayısıyla, böyle böyle geliyoruz 2013’e. 2013’te, şurada, o benimle okuyanlar var ya, benimle okuyanların epey bir kısmı tuğgeneral oluyor. Niye? Devrin Genelkurmay Başkanı diyor ki: “Bakın, basında, İnternet’te, şurada burada ismi çıkanları getirmeyin kardeşim şuraya.” Örgüt bunu nasıl değerlendiriyor? Yani iftiranın bini bir para. Bana “Camileri bombalayacaktı.” diye böyle bir iftira atabilen ve bunu halkın yüzde 90’ına inandırabilen örgüt ne yapar? İnternet sitesinde -ki 2008’lerde başlamıştır o da- önünü kesmek istedikleri, rakip gördükleri herkese her türlü ahlaksız iftiralar dâhil olmak üzere iftira kampanyası başlıyor. Böylece devrin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e “Bakın, bunların basında isimleri çıkmış, İnternet’te bunlarla ilgili iddialar var, getirmeyin.” denip bunların tamamen önu açılıyor. İşte, külliyen terfi ettikleri yıllardır 2013, 2014 -önceden etmediler demiyorum, daha münferiten- ve 2015.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Asıl o talimatı verenin suçu.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben söylüyorum Sayın Vekilim, artık kimin suçu olduğunu...

Şimdi, bakın, o 2013, 2014, 2015’te özellikle albaylıktan tuğgeneralliğe terfi edenler nerede biliyor musunuz? Bakın, plana bakın, hepsi Türkiye’nin, Edirne’den Doğu Beyazıt’a kadar tugay komutanı. Hemen hemen hepsi tugay komutanı, hepsi kalkışmada bir şekilde hareketleniyor ama içerden, ama başka saiklerle falan duruyor, tamamı, bakın artık pek istisna bile yok. Ya, bu nasıl görülmez, bu kadar devasa bir planlama hareket? Sonra, sonra işte “öğrendik” dedim ya biz işte tabii ki tanıdığımız bürokratlara Sayın Cumhurbaşkanın arkasındaki adamın kim olduğunu söyledik, Sayın Genelkurmay Başkanına haber gönderdik bilsin falan diye. Sonra, olmadı, duramadık. Bakın, ben istihbarat biriminde falan çalışmıyorum şu anda da, salt, sadece emekli bir Kurmay Albayım, başka hiçbir özelliğim yoktur. Sırf şunu bana anlattıkları için öğrendim ve bu devasa şeyi, bu fili o zaman gördüm ve ondan sonra yazmaya başladım. Ta şubat ayında dedim ki o zamanki başlıkla “Cemaatçi cunta darbeye mi hazırlanıyor?” Niye? Pek çok farklı zaman, zemin ve farklı insanlar tarafından anlatılanları birleştirerek. Vahim, inanılmaz, çılgın atıyoruz artık belki birileri falan duyar diye. Oda TV’de yazı yazdık, devam ettik yazılara “Yangın var!” dedik, baktık ki hiç kimsenin yangına falan baktığı yok, biz bu sefer şu

kitabı yazalım dedik, yani sırf bir kitap yazalım da bunu satalım da şundan falan değil, ya hiç olmazsa bin tane şey yapın hiç olmazsa devletin savcılarını falan görür diye yazdık yani. Bize göre MR çektik, dikkatli okunursa MR olduğu görülür.

BAŞKAN – Ağacın Kurdu mu?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ağacın Kurdu, evet, son kitap.

Bunun üzerine bize düşen ne oldu biliyor musunuz? “Yangın var!” deyince hortum bize tutuldu. Mahkemelere verildik, askerî tesislere sokulmama... Ya şimdi biz “Yangın var!” diyoruz, vahim bir tablo ortaya koyuyoruz. Velev diyelim ki biz yanıyoruz, yanıldım ama vahim bir şey söylüyorum yani, “Sizi öldürecekler, şöyle olacak, burayı ele geçirecekler.” diyoruz falan. Yani buna bir bakılmaz mı? Bakılmadı, bakılmadı ve ben cezalandırılma yoluna gidildim. Dolayısıyla, olaya ben böyle bakıyorum ta ki 15 Temmuz günü benim gördüğüm filii herkes gördü.

En özetinden böyle söyleyebilirim yoksa anlatacağımız çok şey var. Sorularınız varsa alayım. Daha da fazla sıklamak istemiyorum.

BAŞKAN – Mustafa Bey, çok teşekkür ederiz. Tam da tarihi süreç içerisinde 15 Temmuz, herkesin tarihe kadar bir süreci içinde yaşayan, kurulan kumpasla cezaevinde de kalmış bir asker olarak anlattınız. Çok istifade ettik, çok teşekkür ediyoruz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Biz teşekkür ederiz.

BAŞKAN - Arkadaşlar sorularımızı yöneltelim.

Ben müsaadenizle başlangıçta unutmamak için konuşmanızın son kısmında Cumhurbaşkanını kast ederek yani yaveriyle ilgili “illettik” şeklindeki... Yanlış anlamadık değil mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, tabii.

BAŞKAN – Tarih olarak bir şey söyleyebilir misiniz ve hangi kanalla nasıl...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani bizim direkt öyle bir irtibatımız yok tabii. Biz tabii bu tehlikeyi görürsek her hâlükârda bizim de kendi tanıdığımız, önceden çalıştığımız bürokratlar var. Şunu söyleyeyim: Ben kendim birkaç tane üst seviye bürokrate ilettim, onların da bunu ilettiğini biliyorum. Daha sonra da zaten başka arkadaşlarımız daha somut insanlara –milletvekili bazında- bildirdiğini biliyorum, daha sonraki süreçte.

BAŞKAN – Kitapta var mı yoksa bu konuda isimlendirme durumumuz olabilir mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – İsimler var. Onu yazmış mıyız? Vallahi o kadar çok oldu ki tam emin değilim, olabilir de yani.

BAŞKAN – İnceletiriz kitabı o zaman.

Ama doğrudan değil dolaylı bir iletişim olduğunu ifade ediyorsunuz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Genelkurmay Başkanına bu bilgiyi ne zaman verdiniz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yine dolaylı yoldan tabii. Genelkurmay Başkanımızın bizle görüşme şeyi yok.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tarih olarak...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani aynı tarihlerde çünkü söyleyen onların devre arkadaşları, yine aynı tarihlerdedir tahminimiz yani aynı tarihlerdedir üç aşağı beş yukarı, arasında bir ay oynamaz. Dedim ya 2015 Ekim, Kasım...

BAŞKAN – Mehmet Bey, size soru sırasını, sözünü de vermiş olayım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bir dakika. Bu soru meselesinde bir şeyi açığa kavuşturalım. Bir, ilk herhâlde benim ışığım yanıyordu. İç Tüzük’e göre denir ki: “Söz talep sırasına göre verilir.”

BAŞKAN – Aykut Bey, buyurun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hani bunu netleştirelim, bundan sonra da bir usul koyalım çünkü şöyle bir şey oluyor: Ben genelde böyle nazik ve genç biri olduğum için nezaketim ve gençliğim genelde şeyime geçiyor. Demin de son soruyu sordurmadınız.

BAŞKAN – Aykut Bey, şöyle ifade edeyim ortada kast var mı yok mu açısından – hukukçuyuz öyle ifade edeyim- buradan geçince göstereyim hakikaten bir sıralama burada olmuyor ve ben de diyelim ki hangisinin önce yanıp söndüğünü fark edememiş olabiliyorum o bakımdan.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Anladım.

BAŞKAN – Ama siz “İlk önce ben bastım.” diyorsanız sözünüze güveniyoruz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bilgisayar sıraya koyuyor. Bakın sonra bendim, ona verince benimki yanıyor. Benden sonra hangi arkadaş varsa sonra onunki yanacak, göreceksiniz onun ışığını.

BAŞKAN – Sizden sonra hemen yanında olduğu için hemen Aytun Bey’in ki yanıp sönüyor demek ki. “Kendisi sıraya koyuyor.” diyorsunuz.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz konuşma başlarken bastık çünkü.

BAŞKAN – Peki Aykut Bey, buyurun sorunuzu yöneltin.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yarın öbür gün bunlar önemli olabilir de o yüzden söylüyorum.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Şimdi de önemli efendim.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Neyse!

Şimdi, efendim Ağacın Kurdu kitabınızın 33’üncü sayfasında bu Harp Okulunda devrimciler, ülkücülerden ayrı olarak “ot” diye tabir ettiğiniz bir gruptan bahsediyorsunuz. Bunlar hiçbir şeyle ilgilenmiyor görülüp kendi arasında şey yapan. O zaman nurculardan ilk duyduğunuz zaman, şimdi de kitapta olmayan özel bir sınıftan bahsettiniz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bu yeni zaten, yeni bilgi.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yani bu, bizim bildiğimiz 1986 devresinden önceki bir dönem, 1982...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani, bakın, şimdi, bu sonradan değişik saiklerle bunlarla beraber hareket edenler olabilir, bu işin doğasında var, saydılar da. Yani, işte bir kaset olayıyla kontrol altına alınabilir veyahut da menfaat saikleriyle, vesaire bunlarla hareket edenler olabilir ama esas temelden bu işin içerisinde olan 1985 devresiyle başlar. 1985 devresinden kastımız şudur: 1985 yılında Harp Okulunu bitiren, 1985 yılında teğmen çıkan... Mesela “Ben 1984’lüyüm.” dediğim zaman 1984 yılında teğmen çıkmışım demektir. 1985 devresiyle başlar ama bu sonraki gibi yoğun bir şey değil. Çok sızma, çok özel, çok şey... Esasında o devreler, bizim devreler çok rafinedir yani bu konuda Fetullah’ın çok çok az sızdığı bir devredir. Bu son anda bile buna oyun yaptılar bu dört devreyi sistemin dışına atıyorlardı bakın emekli ederek.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Emeklilik için...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, tabii.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O zaman bir parantez açayım, Başkana onu söyleyeyim.

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine yaklaşık bundan beş, altı ay önce bir kanun tasarısı geldi. 1987, 1988, 1989 rütbeli albayların...

BAŞKAN – 1989 değil.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 1986, 1987, 1988, üç devre vardı, bunlara yüksek tazminat verilerek ordudan uzaklaştırılmalı. Sorduğumuzda “Albay fazlası var.” dediler. Tabii, biz o zaman çok şüphe duyduk ama Millî Savunma Bakanlığı bunu çok savundu. Şimdi dönüp anlıyoruz ki bütün bu bilgileri birleştirdiğimizde bu albay kadrolarını boşaltıp 15 Temmuzla yönelik bir hazırlık meselesiymiş. Onun için, Komisyon Başkanlığımızca bu konuda yazı yazıp bu tasarının nasıl hazırlandığını, kimler tarafından hangi gerekçeyle hazırlandığını... Çünkü, bu, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik en önemli belgelerden birini teşkil edebilir.

ESKİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Çok önemli bir husus bu.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 15 Temmuzun daha öncesinden bilindiği ve bilinçli bir şekilde... Çünkü, o albaylar ordudan geri çekildiğinde 1989, 1990, 1991 gibi sonradan daha çok olarak orduya girmiş olan albayların önünün açılacağı bir şey. Onun için bu kanun teklifini getirmek en üst düzeyde Fetullah Terör Örgütünün bir operasyonu olarak değerlendirilmeli ve Komisyonumuz tarafından bilgi edinilmelidir. Parantezi kapatıyorum efendim.

Tabii, bu talepleri ben sözlü olarak iletiyorum ama takipçisi de olacağım.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, sözlü de iletseniz tutanakları inceleyerek arkadaşlarımızın sözlü taleplerini, bu konudaki ilgili yerlerden bilgi, belge istemeyi takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz. Unutulan, eksik kalan bir konu olursa onları da yaparız. Mesela bu şu andaki hatırlatmanız fevkalade önemli bir olay. Bilgimiz de, daha sonraki safhada, hatta görüşülme aşamasında Aykut Bey, özel görüşmelerde bu özellikle üç dönemle ilgili bunu hazırlayanların özel maksatları olabilir mi diye bazı arkadaşlarımızın –ki içinde ben de varım- Millî Savunma Bakanımıza da ilettiğimiz bir konudur. Sonradan fark edildi ve uygulamasından vazgeçildi biliyorsunuz bunun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz muhalefette olduğumuz için efendim genelde bize hiçbir bilgi verilmeyip...

BAŞKAN – Ama gerçekten zaten Mustafa Bey de ona işaret etti, 1986, 1987, 1988, bu dönemlerde FETÖ’cülerin en az olduğu veya olmadığı dönem...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Çok çok az yani çok çok özel yani işte, böyle, özel sınıflar filan, çok sızma yani.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bununla alakalı bir şey soracağım çünkü biz böyle “Çok çok az.”, “Yok.”, “Eksik.” falan filan... Biz de Genelkurmayı cumhuriyetin ordusu falan sanıyorduk. Gördük ki Genelkurmay, maşallah, ne hâle gelmiş! Bu ayrı mesele. Onun için, ben tabii çok ihtiyatlı gidiyorum.

BAŞKAN – Ama onu gündeme getirdiğiniz iyi oldu. Komisyonumuz olarak soralım, bu konudaki hazırlık çalışmalarıyla ilgili.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – O konuyla ilgili de yine iş başa düşmüştü, bunu öğrendikten sonra iki tane de yazı Oda TV’ye yazdım, yine böyle uyarmak için yani.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi, kitabınızın 39’uncu sayfasında M.A. kısaltmalı bir kurmay albaydan bahsettiniz. Bu kurmay albay casusluk yaptığı için...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Demin anlattım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – ...sadece emekliye sevk edilen...



Bir dakika... Deminki sorumu atlayınca sormadım, bu sorudan önce... Şimdi, bu “ot” diye tabir edilen 1980’li yıllar devresinde yani 86’ya kadar olan devrelerde “ot” diye tabir edilen, ağırlıklı “Nurcuyum.” diyen -o zaman çünkü adları Nurcuydu bunların- Nurculardan oluşan bu subaylardan veya o sıradaki arkadaşlarınızdan general olan hatırlıyor musunuz, 86 devrelerinden önce?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Biraz önce söyledim ya, 11 kişi dedim ya işte, onlar işte, 11’de 11. Yani başka da vardır da somut olduğu için...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü buradaki temel husus şu, biz şunu bazen atlayabiliyoruz, şöyle bir ilişkiyi siz de kuruyor musunuz: Ordunun NATO’cu kanadıyla daha sonra Fetullahçıya dönüşen bu kanadı arasında 1980 darbesi öncesinde bir geçiş, birbirini koruma ve dönüşme diye bir şey hissettiniz mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani şimdi, hissetme noktasında, o zaman o kadar... Tabii, şimdi bunları biz tahayyül edebiliyoruz, o zaman çocuktuk zaten, bu kavramları bile bilmiyorduk.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Geçmişe dönüp baktığımızda diye soruyorum.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Geçmişe dönüp baktığımızda kesinlikle.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunu niye sordum? Burada hep şey yapılıyor ya, işte, “Amerika...” Amerikalılar şunu söyledi: “Muhataplarımız içeride.” Bu son derece önemli bir beyandı aslında, “Muhataplarımız içeride.” beyanı.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, tabii; çok açık.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hani gereksiz konuşup “Moody’s’e not kırdırdılar.” gibi olmayan güçlere atfettirip halkın gözünde büyüteceğimize bu somut olaylardan gitmek zorundayız. Amerikalılar “Muhataplarımız içeride.” dedi yani Genelkurmay Başkanı orada duruyorken “Muhataplarımız içeride.” demesi doğrudan bağı da kuran bir cümleydi.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Sanıyorum Amerikalı Dışişleri yetkilisi de benzer bir şey söyledi.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Soruyu şu açıdan soruyorum komutanım: NATO’cu veya Amerikalı generallerle birlikte... Bunlar çünkü bir anda böyle “pop up” gibi ortaya çıkmışlar gibi bir şey oluyor, oysaki 80’li yıllar öncesinden gelen o yapı, 1950 NATO sonrasında gelen yapının bunları koruyup, bunlara dönüşmesi veya bunlara değişmesi.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Zaten ben bu işi böyle bir yansıya dönüştürseydim geçmişe giderken Kore Savaşı vesaireye kadar gidecektik, NATO’ya girişe kadar gidecektik. Tabii ki bununla bana göre irtibatı var. Ha, bu çocuklar NATO’ya hizmet için de girmemiştir, onu da söyleyeyim. Bunlar, gerçekten büyük çoğunluğu bu işe inanan çocuklar, ben bunların reflekslerini biliyorum. Kesinlikle, dinî saikle hareket eden... Yani din derken tam da cemaat demeyeyim de dinî hassasiyetleri olan -epey bir kısmı, tanıdığım kadarıyla- insanlar.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Zaten memlekette dinî hassasiyeti olanların çoğu İsrail ile Amerika’ya hizmet ediyor ya, bakalım sonumuz ne olacak!

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, tabii, doğrudur.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Böyle dinî hassasiyet mi olur ya!

Çok özür dilerim, size demiyorum, onlara kızıyorum komutanım.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Allah Allah...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, ne kadar reflekslisin ya!

BAŞKAN – Dinleyelim arkadaşlar.

Aykut Bey, sordun ya, dinleyelim Mustafa Bey’i, sorunun cevabını.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu ne ya! Müktesebatın yetmiyor ki anlamaya, şu ne ya! Böyle yaparsan cevabın olur ya!

BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen...

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “Dini hassasiyetleri olanlar Amerika ve İsrail’e hizmet ediyor.” demek yakışıyor mu size?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bunlar için söylüyorum, bunlar için.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – FETÖ’nün bir örgüt olduğunu, dini müktesebatla alakalı olmadığını anlattı. Kaldı ki siz kimsiniz ki müktesebatımıza laf ediyorsunuz?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu hareketi yaparsan o cevabı bulursun. Rica ederim...

BAŞKAN – Lütfen, toplantımızın insicamı bozulmasın.

Değerli arkadaşlar, Aykut Bey...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yahu, ben anlayamıyorum...

BAŞKAN – Hayır, hayır... Tepki gösterirken...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu şekilde, dini hassasiyet edip Amerika ve İsrail ekseninde muhafazakârlık yapanları savunuyorsan buyur savunmaya devam et, işte, başına getirdiklerini gördün.

BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan ama ben bunu söylerken şöyle yaparsa...

BAŞKAN – Rica ediyorum, bir saniye...

Bakın, belki insan kendisini fark etmiyor ama bir anda muhatabınıza kapasitesini ölçecek bir cümle söylerseniz tepki alırsınız.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Değerli Başkanım, o da bana şöyle yaptığında tepki alır.

BAŞKAN – Ama bunu demeyin yani demeyin.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben kendime, “Sinirlerime hâkim olayım, germeyeyim, ne de olsa üç ay yüz yüze bakacağız.” diyorum ama ha bire beyefendinin tavrı bu ya!

BAŞKAN – Hayır, hayır, lütfen...

Bakın, dikkat ederseniz ben kesmemeye gayret ediyorum ama en azından buradaki konuşmacımıza söz verdiğimizde sözünü kesmeden dinleyelim, konu aydınlansın.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Her ideolojiye mensup insan bir yerlerle irtibatlı olabilir ama genelleme yapmak doğru değil.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok, ben öyle bir şey söylemedim.

BAŞKAN – Yok, yok, sizinle alakalı değil.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aykut Bey’e söyledim.

Yani şu ideolojiye mensup insan... Herkes ideolojisine uygun hareket eder demek doğru değil ama genelleme yapmayalım. Adam muhafazakârdır...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben genelleme yapmıyorum, ben İslam felsefesini okumuş bir adam olarak söylüyorum...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ya, biliyoruz, anladık, siz her şeyi biliyorsunuz, siz her şeyi okumuşsunuz, siz herkesten daha çok biliyorsunuz! Tamam, yeter ama artık, reklamları geçtik yani.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Bey bir şey söyledi, ona cevap veriyorum efendim...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sabahtan beri her şeyde...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Soru soruyor, söylemeyeyim mi? Selçuk Bey bana bir şey söylüyor, cevap vermeyeyim mi? Rica ediyorum...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Size sormuyor, açıklama yapıyor.

BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen, söz verdiğimde olsun. Lütfen, rica ediyorum...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Bey’e söz mü verdiniz?

BAŞKAN – Evet, evet söz verdim, “Bir şey soracağım.” dedi, söz verdim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Selçuk Bey, rica ediyorum, konuyu kapatalım, misafirimize ayıp oluyor, konuyu dağıtmayalım.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum bütün arkadaşların nezaketine.

Mustafa Bey, cevap sizde herhâlde, lütfen, buyurun.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Vallahi, ne soruldu en son?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, devam edeyim, soru sırası bende.

BAŞKAN – Üçüncü soruyu soruyor galiba Aykut Bey.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Daha birinciyi sordurmadınız ki üçüncü soruyu sorayım ya!

Bu NATO’cu meselesi ile Fetullahçı meselesi arasındaki bağı öğrenmeye çalışıyordum, siz de evet o konuda benimle aynı düşünüyorsunuz.

Genelkurmaydan bilgi sızdırıldığı için emekliye sevk edilen M.A. kısaltmalı kurmay albayın tam ismini söylemenizde mahzur var mı?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben tam... Mithat ismi galiba ama soy ismini şu anda hatırlamıyorum, Mithat diye geçer, o da 85 mezunudur, onu söyleyeyim, devresini biliyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü bunu başkalarına da soracağımız için... İlk teyit bilgilerini sizden alıyoruz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Mithat diyebilirsiniz ama soy ismini şu anda çıkaramadım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Casusluk suçlaması olan bir albay sadece emekli ediliyor...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Öyle bir suçlama falan görmüyor zaten. Bu bilindikten sonra “Emekli ol.” diyorlar, o da emekli oluyor, öyle bir soruşturma vesaire yok.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Belli ki en azından bir soruşturma açılması gereken bir durumda...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Hayır, hayır, yok tabii ki.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – ...hiçbir soruşturma açılmadan...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Sanıyorum, İsmail Hakkı Pekin çağrılırsa buna cevap verir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, ben onu Genelkurmay Başkanına soracaktım, İsmail Hakkı Pekin'e soralım geldiğinde.

Bu albayı daha sonra, Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde veya bu darbe sürecinde herhangi bir yerde gördünüz mü?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok, ben rastlamadım yani.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam.

Kitabınızı okuduğumda, özellikle, Yarbay Selçuk Çakmaklı ve Albay Cengiz Köylü tarafından size ordudaki Fetullahçı yapılanmayla ilgili bir CD ulaştırıldığı ve CD'yle ilgili rapor yazdığımızı söylüyor.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bana mı?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Size soruyorum.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben konuyu anladım da bana yazdırılmıyor, ben üçüncü şahsım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yok, yok; bunlar yazıyorlar ve Fetullahçı yapılanmanın tamamı orada aslında.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben anladım soruyu, esasında bu çok önemli. Birisi Levent'te bir bilgisayarçıya gider tamir için fakat bir parça filan lazım olur, "Bir saat sonra." der, canı sıkılır adamın ama gider, orada var zaten. Sonra, merak eder bilgisayar tamircisi, bir tane şifreli dosya, bir tanesini kırabilir yalnız, merak ettiği için. Bir açar, İstanbul'da askerî lise ve havacı ağırlıklı olmak üzere subayların faaliyetleri, işte, "Şu kadar geldi.", "Şunu okudu Nur risalelerinden." filan böyle çetrefilli, ayrıntılı bir şey görür. Hemen kapatır, kopyalar onu, bir CD'ye alır, tamir eder, verir, onu da getirir, Selçuk Çakmaklı'ya verir. Bakın, çok ilginçtir "karargâh evleri" olayı buradan çıkmadığı zaten. Esasında, ışık evleri bu şekilde, açık bir şekilde deşifre olur. Bu CD'yi alırlar, derhâl komutana, komutan Genelkurmay Başkanına, Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'tır, o da verir, "Bununla ilgili rapor hazırlayın." der, rapor hazırlanır. Sonra ne olur? Sonra, Selçuk Çakmaklı v ve Cengiz Köylü başka yerlere tayin edilir çünkü bu arada bir virüs atılır bilgisayarlarına, orada da karargâh evleri vardır, "Mademki ışık evlerini siz çıkardınız, alın size karargâh evi." denir, bu topluma da o karargâh evlerine inandırılırlar. Karargâh evleri bir örgüttür. Örgütün tek yöneticisi Cengiz Köylü'dür. Lise mezunu bir imam örgütün lideridir, enteresan. İşte Yaşar Hacısalihoglu Hoca var, televizyonlara çıkıyor, o yine örgütün adamlarından biri filan. Fakat ilginç, sadece Cengiz Köylü yargılanıyor. Hukuk da böyle işletilir Sayın Başkanım.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir dakika... Yaşar Hacısalihoglu'yla ilgili bir şey söylediniz...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok yok, örgütün içerisinde gözükmüyor yani lider bir tane şey...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Karargâh evlerinde mi görünüyor?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – ...orada bir tane imam gözükmüyor, onu da niye koymuşlarsa bilemiyorum. Cengiz Köylü bu işi organize eden Hava Kuvvetlerinde filan, ondan sonra Alevi yapılanmaya giden... Sonra bu çocuk utana utana, sıklıkla sıklıkla yani "Ya kardeşim ben Alevilere saygılıyım ama ben Alevi değilim. Bunun için bunu çıkarttım." diye...

Eskiden böyle şeyler belirtilirmiş, biz görmedik ama eski nüfus kâğıtlarında varmış işte “Hanefi” vesaire filan diye mezhepler varmış, bunu gösterdi en sonunda -yani “Ben Alevi bile değilim, bakın, suçlamaya bakın.”- suçlamanın absürtlüğünü ortaya koymak açısından. Evet, o ışık evinin intikamına uyduruk bir karargâh evi yarattılar ve beş yıl Cengiz Köylü içeride yattı, 5x365; hesaplayın.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, bu konu önemli.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ve bununla ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Onu söyleyecektim Sayın Başkan, üçüncü sorumu sormadan önce. Bu konu çok önemli yani Fetullahçı yapılanmanın şematik olarak Genelkurmayın eline geçmiş olmasından sonra hangi işlemlerin yapıldığının ve bu konuda düzenlenen raporun Komisyonumuza gönderilmesi, bence bu Darbe Araştırma Komisyonu açısından önem arz etmektedir. Sayın Albayımızın bahsettiği bu CD’de verilen ve dönemin Genelkurmay Başkanı, sanıyorum Yaşar Büyükanıt’a...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yaşar Büyükanıt.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ki orada da geldiğinde soracağım ben Sayın Paşa gelirse buraya. Yani biz Komisyon olarak talep edelim, belki öncesinden gelmesi, belge olarak elimizde olması da iyi olur.

Son sorum da şu: Sizin kitaplarınızdan anladığım kadarıyla... Önce şöyle sorayım soruyu: Yüksek Askerî Şûradaki terfi mekanizmasına etki yöntemi var mıydı Fetullahçı terör örgütünün?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yüzde yüz ama yılı var tabii, yani etkisinin yılları var, yıllara göre değişiyor ama 2010’dan sonra yüzde yüz. Zaten önleri boşaltılmış, zaten...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çünkü kamuoyunda Komutanım, şöyle bir algı var: Bunlar tuğgeneralliğe kadar geldiler ve tuğgeneral ve üstünde sanki şeymiş gibi ama...

Yine kitabınızdan okuduğum kadarıyla Balyoz, Ergenekon, askerî casusluk davaları gibi davalar yüzünden YAŞ’taki terfi sınırında olan ve genelde devre birincisi ve çok başarılı bir sicil geçmiş olan paşalar bir şekilde geri çekilirken, bir başka komuta kademesinin ağaç olarak önünün açıldığı ve mevcutta da darbe gecesinde esir düşen komuta kademesine baktığımızda, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da dâhil olmak üzere bu dizayn edilmiş görünen yaşlarda terfi eden subaylar olduğuna yönelik, sizin kitabınızda ve diğer kaynaklarda ve benim de bu kaynaklardan okuduğum kadarıyla bir şüphe var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

BAŞKAN – Teşekkür ederim Aykut Bey.

Buyurun.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben şunu söyleyeyim: Bu kitabı yazarken de her şeyi göze alarak yazdım. Payına sadece yasaklar, mahkemeler ve tehditler olan bir adamım yani bu anlamda kitabın en sonundan konuşan birisiyim.

Bakın, alacağız, çıkartılacak bu “paşakeyfi, gatakulis, bulutaltı, süperdenizciler” filan var. O zaman Emniyet içerisindeki adamlar tarafından işletilen ama TSK içerisindeki bu yapılanmanın içerisinde bulunanlar tarafından desteklenen ve rakip gördüklerine saldırılan siteler var. Bakın, burada kimin ismi geçmediyse soru işareti koyacaksınız. Bu kadar basit.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Onları bir daha kayıtlar için söyler misiniz, hatırladığımız siteleri?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Zaten biliniyor bunlar, bir kısmını yazdık. Yani “gatakulis, paşakeyfi, tskkulis” denizcilerle ilgili “süperdenizciler” daha birkaç tane daha var, işte havacılar için “bulutaltı” filan gibi isimleri olan 8-10 tane böyle, bu şekilde site vardır tamamen iftiraya, bunlar üzerinden karalama, itibarsızlaştırma, vesaireye dönük. Yani sadece Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, amirallere suikast davalarıyla tasfiye olmadı insanlar, ayrıca bu İnternet siteleri üzerinden itibarsızlaştırılarak insanlar emekli oldu gitti. Mesela doktor duruyor mu? Durmuyor, “Ben zaten profesörüm kardeşim, dâhiliyeciyim ben. Ben ikide bir böyle iftiraya uğrayamam, ikide bir benimle ilgili soruşturma açıyorlar.” diyor, çekiliyor, ayrılıyor.

GATA’daki yapılanma mesela çok önemlidir. GATA’daki yapılanmayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem alımlarını kontrol etmişler hem bu askerî okullardan çıkarılmayı kontrol etmişler. Bakın, pilotlar, hâlâ pilotlarla ilgili... İsimleri var, hâlâ adam dışarıda yani sistemin içerisinde hâlâ. Yani bakıldığı zaman, bunların olumlu rapor verdikleri adamların üstünde kocaman kocaman soru işaretleri var. Sistem o kadar kolay çözümler ki esasında. Alacaksınız... Mustafa Aparcı, koyduk ismini; Murat Ünlü, koyduk ismini. Adam parmağı olmayan adamı geçiriyor, düşünün, bu mümkün değildir. Ben pilotluktan ayrılmayım, Kara Havacılıktan yani helikopter pilotluğunu sevmedik, ayrıldık, başka mesele ama o kadar ince bir muayeneye tabi tutulursunuz ki... Yani inanın, o zamanki doktorlar öyleydi, babasının oğlu torpil yapmak istese bile yapmaz. Niye biliyor musunuz? Havada ne olacağı belli olmaz, adam canıyla öder bunu; yani yapmaz. Adam –bakın işte basına da yansıdı- parmağı olmayan adamı pilot yapmış; olamaz, böyle bir şey olamaz yani. Eskiden bu, askerliğe elverişsizlik raporunun gerekçesiydi; pilot yapıyor. Yani bazı adamların raporlarına baktığınız zaman, hem FETÖ’cülerini çıkarma açısından... Bir de kimleri atmışlar ona bakılır. İşte oraya yazdık, bir hastalık, minimal mitral yetmezlik. Bu, benim doktorlarla konuşarak ortaya çıkardığım şeyler. Ya, “Bu bir rahatsızlık değil.” diyor adam esasında, çoğu çocuklar dışarıda uçuyorlar şu anda ama sistem dışına atıldılar. Bir kısmı, işte 2010’dan sonra, pilot dahi olamadı çünkü adamın elinde liste var, kendinden olmayana minimal mitral yetmezlikle –bilmem birkaç tane daha rahatsızlık var- sistem dışına çıkartıyor, pilot adayı bile yapmıyor yani düşünün.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, son sorduğum soruyla ilgili olarak bilgi talebim şudur: Bu YAŞ toplantılarıyla ilgili ve terfi ettirilen subaylarla ilgili ciddi bir soru işareti söz konusudur. Son, en azından on veya on beş yılın YAŞ toplantılarıyla ilgili -özet tutanakları vardır- özet tutanakların Komisyonumuz tarafından istenmesini ve o tutanaklara bakarak da Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu şekilde bir dizayn olup olmadığının, gizli bir elin yönlendirmelerle dizaynı olup olmadığının araştırılması adına Genelkurmay Başkanlığından ve Millî Savunma Bakanlığından –hangisinden uygun görürseniz, sanıyorum Millî Savunma Bakanlığı veya Başbakanlık daha uygun olacaktır- YAŞ toplantı tutanaklarının alınmasını ve incelenmesini talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

Aykut Bey, gözden kaçmaması için yazıya da dökebilirsek söylediklerinizi, çok daha... Çünkü tutanaklarda sürekli talepler oluyor, takip ederiz ama yazılı da rica edeyim.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Müsaade ederseniz bir şeyi daha eklemek istiyorum. Yani bunları da...

BAŞKAN – Mustafa Bey, sorulsun da ondan sonra mı, yoksa onun devamı mı?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani esasında devamı sayılır.

BAŞKAN – Peki, buyurun.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bakın, 2003’ten sonra kurmay olanların pozisyonuna bakılsın, mesela o geceki pozisyonuna bakılsın. Bunların, tabii sınavlarının incelenmesi ayrı bir husus ama o akşamki durumlarına bir bakılsın, yüzdelere bakılsın.

Efendim, 2008’de askerî lise komutanı olanlar, bakın, askerî lise komutanı olanlar, özellikle 2008 sonrası harp okulunda görev almış üsteğmeninden yani takım komutanından, bölük komutanından öğrenci alay komutanına kadar olanların o geceki durumlarına bakılsın, yüzdesi ortaya çıkartılsın, sanıyorum resmin büyüğünü siz çok rahat göreceksiniz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “2003’ten sonrası” diyorsunuz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – 2003 kurmay, evet.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aytun Bey, buyurun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sizin de bulunduğunuz bir programda -tek tek sorup tek tek cevaplarsak herhâlde daha uygun olur- “Orhan Aykut” diye birisinin adı geçti. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, Orhan Aykut ismini biz içerideyken duyduk. Onun iddiaları vardı yani bu Balyoz semineriyle ilgili bu dijital verilerin hazırlanmasının sanıyorum... İhsan Arslan’ın bir otelinin olduğu, bunun bilmem kaçınıc katında bunların, bu dijital verilerin hazırlandığı vesaire şeklindeydi. Ama sonra ne oldu? İşin gerçeği biz de takip edemedik Sayın Vekilim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Bu adamın ifadelerini istetelim yani bunlar doğru olur yalan olur ama tetkik edilmesi lazım.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ama biz o zaman çok müracaat ettik yani bunun mahkemede dinlenilmesi... Çünkü bir iddiası var adamın, biz bilmiyoruz, “Bunlar şurada hazırlandı.” diyor. Fakat tabii, o mahkeme normal bir mahkeme değildi. Dolayısıyla biz, tabii sonuca ulaşamadık yani onun dinlenmesi noktasında.

BAŞKAN – Diyarbakır Mahkemesi mi yoksa?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok, yok, bizim Balyoz’dan, bu 10’uncu Ağır Ceza. Tabii yani bu iddialar gündeme gelince basında biz dedik ki: Bunu getirin, dinletin yani bu, çok ciddi bir iddiada bulunuyor. Tabii dinletmek mümkün olmadı.

BAŞKAN – Dinlenmedi değil mi, mahkemede dinlenmedi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii yani hiçbir şey dinlenmedi ki mahkemede.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Arkadaşlar, önce şunu söyleyeyim: Çok teşekkür ederim size, çok yararlandık. Bugün somut olarak bir şeyler konuşuyoruz şimdi bu konularla ilgili. Sizi temin ederiz ki -bir muhalefet milletvekili olarak söylüyorum- hiçbir şekilde bu konuya bakış açımız siyasi ve ideolojik değil. Bu, Türkiye’nin bekası meselesi. Dolayısıyla ne kimseyi üzmemek ne kimseyi suçlamak ne de kimseyi korumak gibi bir niyetimiz olamaz. Sadece bu hadisenin ortaya çıkması gibi bir görevimiz var, bunu yapmaya çalışıyoruz.

Ben bu adı geçen şahısla ilgili çok önemli ağır iddiaları televizyonda -yani kapalı ortamda değil- duydum, hatta bir amiral dile getirdi, emekli amiral. Dolayısıyla bunu incelemeye değer gördüm. Bu yanlış olur, doğru olur, Türkiye kamuoyunun...

Bir de bazı insanların da haksız ithama maruz olmaması lazım yani bunu da yapmamamız lazım. Belki de bazı şeylerin aydınlanması iyidir.

BAŞKAN – Siz söyleminize devam edin, sadece bir şey söyleyeyim.

Tabii soruşturma komisyonu olmadığımız için bu kişi, işte Orhan Aykut... İlgili birimden bu tip mesela 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi şu esas sayılı dosya diye veya meşhur Balyoz davasında dinlenmişse diyelim ki oradan...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Dinlenmedi.

BAŞKAN – Dinlenmemiş. Şimdi, ifade sureti isteyemeyiz yani somut olarak ifade etmek istiyorum.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - O kişiyi biz çağırırız.

BAŞKAN - Yani somutlaştıralım ki yani yarın şöyle bir şey olmasın: Burada konuşuluyor, Komisyon Başkanlığı isteyecek. Komisyon Başkanlığının neyi hangi makamdan isteyeceğini bu tip şeylerde netleştirmemiz açısından söylüyorum. İfade olsa ifade sureti, iddianame olsa iddianame suretinde bir şey geçiyorsa ama...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu, polis ifadesi diye biliyorum ama.

BAŞKAN – Böyle bir şey varsa sizden de ricam şu: Bu Komisyonunda hepimizin sorumlulukları var.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – İfadeye vâkıf değiliz.

BAŞKAN - Bu konuda, demin Aykut Bey'e de söylediğim o, yer, zaman, tarih, dosya numarasıyla birlikte bir dilekçeyle talep olursa daha sağlıklı isteme imkânını buluruz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu şüphesiz öyle Sayın Savcım ama siz de takdir edersiniz ki biz devlet değiliz, elimizde yeri, tarihi... Biz söylüyoruz ama burada bir gücümüz var bizim, bunu yabana atmayalım.

BAŞKAN - İşte o gücü birlikte kullanırken...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Bu güç de bu Komisyona milletin verdiği destek. Yani, bu Komisyondan bilgi, belge kaçırmaya çalışanlar, ben söyleyeyim size, suçlanır. Yani bu Komisyona, bu millette bilgi, belge vermemeye çalışanları sizi zorluğa sokanları teşhir ederiz hep beraber, başta siz olmak üzere çünkü bu çocuk oyuncağı değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını katletmeye kalktılar, Türk milletini katlettiler. Yapılan işler öyle ufak tefek değil, devleti yıkma şeyi var, bir işgal girişimi var, bir kalkışma var. Dolayısıyla, onu veririz, vermeyiz diyen kimse onu da hakikaten biz kamuoyunun takdirine sunarız.

BAŞKAN - Sadece sağlıklı talebi yetkili doğru makamdan, doğru bilgiyle isteyelim, söylemek istediğim o.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Yani bu konuda hepimizden deneyimli sizensiz yaptığınız görevler itibarıyla, onu halledersiniz, çözersiniz.

BAŞKAN - İşte onun için hemen zaten müdahil oluyorum çünkü muhatap makamımızı tam bulalım, o bakımdan.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Tamam, onu gerekirse bu konuyu konuşan emekli amiralimizden de rica edelim, bir bilgisi olmalı ki ya da şeyin tutanaklarından bile çıkarılabilir, mahkeme tutanakları, talepleri sırasında bu konuşulmuştur.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ya, tabii, tabii, konuşuldu da yani ifadesinde ne kullandı bilmiyorum.



AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Böyle bir laf geçti, çok önemli ifade diye hatırlıyorum, ben o manada sordum. Bunu söyleyen de sıradan bir adam değil, emekli bir amiral söyledi.

Şimdi, arkadaşlar, diğer sorumu sormak istiyorum. Siz 2002 yılında Hablemitoğlu'nun kitabıyla bu işe...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yok, 2002'de değil. Onu ne zaman şey yaptım ben, 2003 filandı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Rahmetli 2002'de vefat etti.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ama nasıldı? Ya, olabilir yani şimdi yılları... Yani, sanıyorum, çok kısa süre sonra da öldürüldü ama ben onun ham hâlini okudum, daha henüz basılmamıştı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Şimdi, şunu söylemek istiyorum bu soruya da girmeden önce: Sonuç olarak biz burada konuşurken bu Komisyonun çalışmalarından bazı hukuki sonuçlar da çıkacaktır. Yani, bizatihi burada söylenen bazı şeyler hukukçular tarafından, savcılar tarafından ihbar da kabul edilecek. Yani burada söz konusu ettiğimiz şey, siz bir casusluk yapan adam tespit edildi ve bu adam atılmadı diyorsanız görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından en hafifıyla söz etmiş oluruz. Yani bu yapılan eylemlerin hukuki karşılıkları var, bu anlamda çok önemliler.

Şimdi, ben de diyorum ki: Siz -2002-2003- devletin 1999 yıllarından tespit ettiği bu örgüt ve en sonunda da 2004 Millî Güvenlik Kararı'yla devletin kayıtlarına tamamen geçmiş bu örgüt konusunda siyasi ve bürokratik olarak görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma görüyor musunuz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bana niye bunu sordunuz, benim konum değil yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani bu kadar açık, net ortaya koyduğunuz bu tabloyu...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, bakın, benim görüşüm şudur: Ben dahi cürmümce suçluyum varın ötesinin cevabını siz verin. Bakın, ben de cürmümce suçluyum, en yakınındaki adamı tanımamış ama nereden bileceğiz? Biz adamın görevine bakıyorduk, gazi filan ama bileceksiniz efendim, bakın, bileceksiniz. Komutanlar için de geçerlidir. Efendim, diyor ki: Genelkurmayın istihbaratı yok mu? Yok. Ben size şimdi söyleyeyim, yok. Genelkurmayın istihbaratı sizlerin anladığı anlamda, cari istihbarat noktasında yok, yok yani. Onlar muhabere istihbaratı yaparlar, bu tür istihbaratların -hani Jandarmayı asker kabul etmeyin, kolluk olarak düşünün- Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve MİT'tir kaynağı. Oradan gelmemiş ama onları bu kurtarır mı? İki nedenle. Bakın, hayatın olağan akışına aykırı bir sürü şey var, bunu göreceksiniz. Mesela şu harp okulundaki olayı ben, bizzat Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanıyken ben cezaevinde hükmü onanmış bir adam olarak bulunurken... Son dönemde birazcık böyle, bu kumpas filan denince gelip gitmeler başladı. O zaman Kara Kuvvetlerinden gelen bir arkadaşta dedim ki: Bunu gidin... Bakın harp okulunda gelenler söylüyor çünkü ya harp okulunda büyük kıyım var, o zaman bilmiyorum bu bilgileri haiz değilim ama duyuyorum. Bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı olan şimdiki Genelkurmay Başkanına iletmek üzere dedim ki: Bizi bırakın artık, biz tamam, bitmişiz ama Türk Silahlı Kuvvetleri bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, adamlar ele geçiriyor -kaç tane insan geldi bunu bana söyledi- harp okullarına baksın. Ne zamandı biliyor musunuz bu? 2014'ün Şubat ya da Martıydı. Bunu da dedim ki: Bir şey olmayacağını biliyorum, sırf tarihe kayıt düşme açısından -ismini de oraya yazdım o söyleyen arkadaşın- söylüyorum. Yani şunu demek istiyorum: Nereden nereye geldik? Bilmek zorundasınız, komutan bilecek, yönetici bilecek. "Ben bilmiyorum." diye bir şey söz konusu olamaz. "Bana haber vermedin." diye bir şey olamaz. O zaman yani gerçekten komutanlık yapamazsınız, iktidar olamazsınız, bu, böyledir yani.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şu açıdan da mazeret kabul edilmez çünkü geçmişte irticai faaliyetlerden dolayı görevden tart ediyorlardı. Bu bir istihbarata dayanmalıydı ister MİT'ten gelsin ister kendi içlerinden.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani evet.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi şunu sormak istiyorum: Şerhler meselesi yani bu Yüksek Askerî Şûra atamalarında siyasi irade bu tür iddialarla getirilen, emekli edilmesi istenen subaylar hakkında şerhler koyacak...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Anladım sayın vekilim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – ...sonra bu şerh kararları, daha doğrusu atımlar tamamen durduruldu. Bunun etkisi ne kadar oldu bu işte?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bence hiç olmadı. Bu çok kullanılıyor. Bakın, burada da biraz önce geçti, yani orada şerh koyulanlar daha çok, çok belirgin, yani, işte en azından görüntü itibarıyla açık olan insanlardı, bu görüntüden taviz vermeyen insanlardı. Bunlar, karşıdaki örgüt ise asla ve asla bu işe girmede, onları belirleyemedi Türk Silahlı Kuvvetleri, onu size çok net söyleyeyim. Yani belki istisnalar vardır ama o şerh düşenlerin içerisinde bunlardan istisna var mıdır bilmem ama o şerhler bunları hiç etkilemedi. Etkileseydi zaten buraya gelmezdik.

BAŞKAN - Çok iyi kamufle oldular diyorsun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Son soru, şimdi, son zamanlarda televizyonlarda birdenbire bir siyasi görüşün sözcüleri gündeme tekrar Balyoz ve Ergenekon davalarını getirmeye başladılar ve hatta daha da ileriye giderek FETÖ'cü terör örgütünün Atatürkçüler, Balyozcular ve Ergenekoncular nedeniyle ortaya çıkmış bir örgüt olduğunu iddia ediyorlar. Bu yeni konuşmaları neye bağlıyorsunuz? Bunlar kripto FETÖ'cüler mi? Nedir? Ne yapılmak isteniyor yeniden bu tartışmalar açılarak?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben buradayım, dört yıl içeride yattım, aranızda da hukukçu var. Çok açık ve net söylüyorum: Balyozla ilgili herkese kefil olma noktasında değilim, biz orada birbirimizi tanıdık. Ben jandarma subayıyım, sağda, solda sadece jandarmaların bile bir kısmını tanıyorum, karacılardan birkaç tanesini tanyordum, denizcileri hiç tanı mıyorduk ama bir şeye kefilim öğrendikten sonra: Altını çizerek söylüyorum, hukuki anlamda bir tane delil koysunlar ben yeniden içeri girmeye razıyım. Bakın, seminerle alakam yok, şu yok, bu yok.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sorduğum o değil. Biz bunları biliyoruz. Bunlar niçin yeniden taşınıyor? Fetullah terör örgütüyle bunlar arasında, Atatürkçüler arasında ilişki kurmanın stratejik amacı, hedefi nedir?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bir kere onlara sormak lazım ama hiçbir ilişkinin olmadığını söyleyeyim.

Bakın, halkımız o akşam... Ben çok mutlu oldum bir kere yani şunu söyleyeyim: Bu kadar kültür bombardımanına tabi tutulan bir halkın tankın önüne çıkması inanılmaz bir olaydı. Bu refleksi gördüm. Ben çok mutluyum bundan. Ben, o akşam o uçaklar iner inmez inenlerdenim yalnız yani ben, saat on birde inenlerdenim. Ben. bu darbeyi beklediğim için, bunların yaptığını bildiğim için, evde durursam öleceğimi de bildiğim için ben sokaktaydım ama halkımız da belli bir süre sonra çıktı. Tankın öyle karşısına çıkmak kolay değil. O akşam o refleksleri ben gördüm ama şunu söyleyeyim: Halkımız sokağa çıkmadan o birliklerde inanılmaz olaylar oldu. Ben onların bir kısmını da yeni kitabımda yazdım, bitirdim, inşallah onu da çıkaracağım. Öyle küçük dokunuşlar oldu, bazıları tabii basına yansıdı ki, çok özel, her açıdan özel bir olaydır Ömer Halisdemir'in davranışı, çok özeldir, yüz yıllarca konuşulacaktır, bambaşka özellikleri var ama sadece Halisdemir dokunuş yapmadı biliyor musunuz?

Taa Doğubayazıt'ta bile dokunuş var. O küçük küçük dokunuşlar pek çok tankın, pek çok zırhlı aracın, bir kısım uçağın kalkmasına, helikopterlerin kalkmasına engel oldu. Onlar çıksaydı sonucu ne olurdu, onu bilemiyorum. Dolayısıyla, sakın bunu göz ardı etmeyelim. Kimdi bunlar biliyor musunuz? Bir kere, bu davalardan yargılananların hepsi bu işin en fazla bilincinde oldukları için çoğunluk da onlardaydı. Bakın, Balyoz, Ergenekon... Hiç kimseden emir almadan yalnız yani bir komutandan vesairenden emir almadan yaptılar, yaralananlar ve şehit olanlar var. Dolayısıyla, hele böyle "yurtta sulh", "Atatürk" filan geçti diye bazı yine eski askerlerin de darbenin içinde olduğu -affedersiniz- eblehlerin söylediği biçimiyle, Atatürkçülerle alakası olamaz. Böyle Atatürkçü olur mu zaten? Yani böyle Atatürk'ü seven olabilir mi? Varsa da değildir. Böyle bir şey yok. biz onların hepsini bire bir tanıyoruz, sadece birkaç tane yanıldığımız insan vardır, bu kadarını söyleyeyim. Bakın, birkaç tane yanıldığımız, daha önce bilmediğimiz insan vardır. Tamamen örtüdür orada, o Yurtta Sulh Konseyi midir nedir, işte orada geçen Atatürk filan. Bakın, biz onları bildiğimiz için "Face" hesaplarına bakın, belli bir süre sonra hep Atatürk, Anıtkabir vesairedir. Hatta ara sıra ortalama yazıyordum ben "Bazıları Anıtkabir, Atatürk paylaşıyor." filan diye. Birden buna dönuştüler. İşte Hocamız bahsetti dönüşüm kabiliyetlerinden. Sakın...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Affınıza sığınarak Sayın Başkan, çok özür diliyorum. İzninizle.

Sayın Cumhurbaşkanını ve Genelkurmay Başkanını da arkaalarındaki adamlar konusunda uyardığınızı söylüyorsunuz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Uyardık diyelim. Aynı zamanda KUMPASDER İkinci Başkanımı ben, uyardık diyelim Sayın Vekilim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani neyse o günkü... Haber gönderdiniz. Tabii ki, bu bir vatani görev diyorsunuz. Bunların anında görevden alınmamasını neye bağlıyorsunuz? Çünkü kendi hayatları da tehlikeye girdi.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, ben şuna bağlıyorum: Mesela, diyorsunuz ki siz "Bu, bunlara hizmet ediyor." Peki, somut bir şeyinizi koyabiliyor musunuz? Öyle bir örgüt ki bunu birden somutlaştırıyorsunuz. Bu, çok önemli bir şey yani tabii ki eleştirelim, ne yapalım, idari tedbir alsaydılar noktasında kabulüm ama birisi bir şey söylemiş, düşünün, Mustafa Önsel kim? Balyoz'dan içeride yatmış bir adam. Ne demiş? İşte bu... Mutlaka dikkat ettiklerini düşünüyorum ama Sayın Vekilim. Mutlaka dikkat ettiklerini... Ama şimdi ben kimim, neye göre söyledim, ne kadar dikkate alınmalıyım noktasında şey olabilir ama dikkat etmeleri lazımdı, dikkat ettiklerini de düşünüyorum.

BAŞKAN – Anlaşıldı Mustafa Bey.

Somut şey koyamadığımız için belki diyor.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Fuat Avni aylarca saraydan yazdı.

BAŞKAN – Mehmet Bey, söz sizde.

Buyurun.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben, 2 tane soruyu merak ediyorum, onlara cevap ne kadar verebilirsiniz, tabii, sizin ilgi alanınız, bilgi alanınız ne kadar vardır, bilmiyorum. Bildiğiniz gibi, GES Komutanlığı kapatıldı ve bu birim MİT'e devredildi. Şimdi, ordunun içindeki kendi personeliyle ilgili istihbarat konusunda GES Komutanlığının kapatılmasının Genelkurmay karargâhındaki yaverlerin seçiminde vesaire bir olumsuz etkisi var mıdır?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL - İKK yani içe dönük bir istihbarat olmadığı için orası, özellikle uluslararası örgüt dinlemeleri, uluslararası dinlemeler filan yaptığımı biliyorum yani ayrıntı. O bizim dediğimiz olayla hiçbir alakasının olmadığını değerlendiriyorum. Öyle bir usul yok, dinleyemez yani orada dinleme cihazları var, zaten yasal anlamda da dinleyemezsiniz. Zaten ne zaman geçti, bunlar ne zaman örgütlendi, çok farklı zamana tekabül ediyor; yok yani bu anlamda bir etkisinin olmadığını düşünüyorum.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Yine Bülent Arınç’a suikast iddiasının arkasından kozmik odalarda aramalar yapıldı, oradaki birtakım bilgilere ulaşıldı, bu bilgilerin bir kısmının kopyalanıp buradan çıkarıldığı iddiaları var. Bunun, cemaatin Genelkurmaydaki ve karargâhlardaki yapılanması ve bundan sonraki yapısını güçlendirmesi konusunda bir etkisi var mıdır?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Kesinlikle. Güçlendirme noktasında değil, orada şunu söyleyeyim: Bizim “akyuvarlar” dediğimiz, esasında, asla birilerinin dediği gibi öyle kontgerilla vesair, falan filan gibi değil ama bir işgal sırasında geride teşkilatlanmayı yapacak insanların, benim bilmediğim, sizin bilmediğiniz insanların -yani bunlar bir yerde garsondur, bir yerde büfecedir filan- bir şeyi vardı, onlar onu çok merak ediyordu. Kim merak eder? Onu düşünmenizi isterim. Onunla işte onlar ele geçirildi. Bunun Genelkurmaydaki ayağı Muharrem Köse denen Adli Müşavir olan yani Genelkurmay Adli Müşaviriyle, dışarıda da Savcı Mustafa Bilgili diye bir adamdır. Aldılar bu şeyi sonuç itibarıyla 2013’te, TÜBİTAK’a verdiler, o TÜBİTAK’çılar zaten kayıp şu anda.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de Genelkurmay ve diğer kuvvet komutanlıklarının, personel...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL - Yani Sayın Vekilim, bütün amaç orada o listelere ulaşmaktı, o Arınç suikasti vesairesi falan filan.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bir de tabii ki bu birimlerdeki personel başkanlıkları çok önemli. Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının personel başkanlıklarına atanan ve atanacak kişilerle ilgili olarak bir istihbari değerlendirme MİT’ten, Emniyetten, Jandarmadan isteniyor mu? Yani bunlarla ilgili bir değerlendirme nasıl yapılıyor?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – İstenmez de bu temelden gelir zaten, ilk öğrencilik hayatında gelir genelde. İşin gerçeği, pek de bunların yenilediğini ben düşünmüyorum yani eksik bilgi de olabilir bu ama bizim daha sonra artık bir “patern”e girmişsiniz...

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Mevzuat gereği bu kritik görevlere atananların güvenlik soruşturmaları beş yılda bir defa yenilenmek durumunda yani Genelkurmayda, askerde bu yapılmıyor mu?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben tabii eksik bilgi vermek istemem size. Genelkurmayda o seviyede yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Yapılıyorsa da yapılmamış demek ki. O çok net yani aşağı yukarı bütün J Başkanlığı dediği daire başkanlarının 6 tanesinden 5’i bunlardan çıktı yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Demek ki doğru dürüst yapılmıyormuş en azından.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Belma Hanım.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalandık.

Konuşmanızın başında birkaç kere “Plan çalışmaları sırasında komutan devrin rüzgârıyla bir şeyler söylüyor.” dediniz. Komutanlar genelde devrin rüzgârına göre mi konuşurlar? Yoksa bu bir sürçülisan mıydı? Bu çok rahatsız edici bir şey. Bunu sormak istiyorum, bir. İkincisi de askerî hastanelerde yanlış rapor verdikleri, usulüne aykırı rapor verdikleri, bazılarının meslekten men etikleri, bazılarının da hak etmediği hâlde mesleğe alındığına dair konular gündemde, bununla ilgili belgeler de var. Buradaki, askerî hastanelerdeki örgütlenmelerini nasıl yaptılar? Bundan sonrası için askerî hastanelerin kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Çok teşekkür ediyorum.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, önce devrin rüzgârı bu toprağın çocuğunda var. Siyasiler de devrin rüzgârına göre Sayın Vekilim, konuşabiliyor. İşte, zaman zaman, bence konuşmaması gereken komutanlar da konuşabiliyor yani herkes üzerine bir şeyler alsın derim.

Askerî hastanelerin kapatılması... Bakın, burada hem askerî yargının kapatılmasıyla ilgili çalışmalar var, askerî hastaneler de -Sağlık Bakanlığına- kapatıldı. Bunun handikaplarını yaşamaya başladık, yaşayacağız. Ben bunun üzerine çok uzun konuşabilirim. Bazı teknik bilgilerle gelip konuşmak daha uygun olur ama ben size söyleyeyim: Hiçbir doktoru siz timle araziye gönderemezsiniz, sivil timle. Şunu söyleyeyim size: Nusaybin’de bire bir takip ettim o operasyonları, arkadaşlarımız da var. Bakın oradaki devlet hastanesine cerrah bulamadılar, kaç tane gönderdilerse... Bu nettir, bunu hiç kimse inkâr edemez; 4 ya da 5 gönderdikleri adam rapor aldı, gitmedi; nihayetinde bir askerî doktoru gönderdiler. Bunun çok büyük handikapları vardır. Dediğim gibi bir şeyi kapatmak çok kolay ama bir tartmak lazım yani niye bunlar yapılmış, niye edilmiş. Eksikleri var mı? Çok. Bakın “GATA’yı eleştirin.” deseniz ben size bir sürü şey söylerim. Bir kere böyle bir yapılanmaya gittiler ama kapatmak, başka yere bağlamak... Çok uygun olmadığını değerlendiriyorum, bu saatte çok ayrıntıya girmenin uygun olmadığını değerlendiriyorum.

Askerî yargı da öyledir. Şu kadarını söyleyeyim, böyle bir çalışma olduğunu biliyorum: Dünyadaki orduların 2 tanesi hariç, bakın askerî yargısı olmayan yoktur. Bunun handikaplarıyla ilgili geçenlerde bir yazı yazdım, lütfen sayın vekillerim hiç olmazsa onu okusun. Teknik bir yazıdır esasında bu. Yani bu kararlar gerçekten böyle masa başında alınmasa çok iyi olur. Göreceksiniz ki pek çok şeyden sonra, deneme yanılmadan sonra yeniden başa döneceğiz. Bunu ben tüm samimiyetimle söylüyorum, yoksa bizim askerî yargıda veya GATA’da bir görevimiz yok yani.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Selçuk Bey, buyurun.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.

Selçuk Özdağ, Manisa Milletvekiliyim.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Sağ olun. Tanıyorum efendim sizi.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 1947 yılında Stalin’den korkarak Birleşmiş Milletlere müracaat ettik ve bizi kabul ettiler, Rusya’nın baskısına rağmen bizi kabul ettiler. 1950’li yıllarda da NATO’ya girdik.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sâri bir hastalık olarak her on yılda bir yapılan darbe var. 1960 darbesini yapanlar; bir kısmı Menderes’i tutanlar, bir kısmı, çoğunlukla da İnönü’yü tutanlar. Daha sonra kendi aralarında tasfiyeler, “on dörtler” yurt dışına gittiler, ardından 1971, 9 Mart olayı. Türkiye’de Muhsin Batur ve arkadaşlarının, sosyalist gelenekten gelenlerin, Marksist gelenekten gelenlerin bir darbe

girişimleri var. Sonra 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Martta da tekrar yeniden bir darbe, açık bir darbe siyasi iktidara karşı. Yine aynı şekilde burada da bir kampaşma var, burada da tasfiyeler var, orada da tasfiyeler var. 1960'da yüzlerce, hatta bine yakın subayın tasfiyesi var. Ardından 1971'de 500'e yakın subayın tasfiyesi var.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şeyi atlamayalım; 1962,1963 var Sayın Vekilim.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Daha sonra 1980 darbesi. 1980 darbesi de herkesin bedel ödediği, benim de bedel ödediğim dönem. Yedi yıl cezaevinde kaldım ve hâlâ tedavi görüyorum. Bir daha söylüyorum, bugün de rahatsızım.

Ülkücüler ve devrimcilerin tasfiyeleri var orduda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, hep tasfiye. Bu tasfiyeleri hep birileri kumpas kurarak mı yaptı yoksa o dönem darbeyi yapan zihniyet kendisi için rakip gördüklerini mi tasfiye etti? Burada Amerika ile yerli subayların veya Amerikancı olmayanlarla Amerikancı olanların bir kavgası mı vardı?

Ardından 28 Şubat dönemi. Yine aynı şekilde bu sefer de dine yakın insanların tasfiyesi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha sonra ardından da... Sarıkız, Ayışığı'nı ayrı değerlendiriyorum, Balyoz ve Ergenekon'u ayrı değerlendiriyorum. Balyoz ve Ergenekon'la ilgili söylediklerinizin çoğunluğuna katılıyorum ama Sarıkız ve Ayışığı'yla ilgili de katılmıyorum, onu söylediniz mi bilmiyorum çıktığım zaman. Orada ciddi şekilde günlükler var, o günlükler var. O günlükleri ayrıca değerlendiririz. Yine aynı şekilde tasfiyeler var. 28 Şubatta tasfiyeler, burada tasfiyeler ve ardından da bir darbe girişimi var. Eğer Türk Silahlı Kuvvetlerinde sürekli olarak bu tasfiyeler olmasaydı Fetullahçı terör örgütü buraya kadar gelebilir miydi?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde dine bakış nasıldı? Eğer bu dine bakış özgürce yapılmış olsaydı, sağlıklı bir şekilde yapılmış olsaydı acaba Fetullahçılar takiye yaparak buralara kadar gelebilir miydi? Birinci sorum bu.

İkinci sorum da biraz önce...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Önce bir soru sordunuz ama bu üçüncü oldu da. Önceki neydi?

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tasfiyeler Amerikancılar ile Amerikancı olmayanların mı kavgasıydı? Ülkücüler tasfiye edildi, devrimciler tasfiye edildiler. 1971'de aynı şekilde yine tasfiyeler, 1960'da oldu. Daha sonra 28 Şubatta çok ciddi tasfiyeler oldu, daha çok da dinî kimlikler üzerinden yapıldı, zaman zaman ideolojik kimlikler üzerinden yapıldı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Diğer bir sorum da Türkiye'deki dinî yapıya Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bakıyordu? Bu dinî yapıya eğer sağlıklı baksaydı, sakim bakmasaydı bugün Fetullahçı terör örgütü bu kadar büyüyebilir miydi?

İkinci sorum da bu yapı ilk çıktığında Türkiye'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde dinî yapıya karşı veya Türkiye'de çoğu yerde aynı şekilde takiye yaparak yürümek istedi buralarda. Acaba o zamandan itibaren kendi dinî inanışlarını yaşamak adına mı takiye yaptılar yoksa bugün 15 Temmuz'u yapmak için veyahut da bir Humeynvari Türkiye'ye gelişi için mi yaptılar? "Erken doğum" dediniz konuşmanızda, onun için mi yaptılar?

Teşekkür ederim.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi son sorudan başlayayım.

Tabanda belki bu düşünceyle olmuş olabilir, Yani bunlar nihayetinde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen genelde fakir, orta hâlli ailelerin çocukları. İşte bunlara el atılıyor, ondan sonra yurtta kalıyorlar, ders çalıştırılıyorlar, sonra soru veriliyor, sonra iş bulunuyor yani eş de bulunuyor en azından bir kısmına, işte biliyoruz, şimdi duyuyoruz. Efendim, ondan sonra önü açılıyor, böyle bir örgüt yani farklılaşıyor ama girişte bence böyle bir din saiki var tabii yani en son sorunuz.

Şimdi, TSK'nın dine bakışı nasıl? Şimdi, tabii, sapla saman karıştı. Ben şimdi burada bir şey söylesem çok farklı yerlere gider ama şunu söyleyeyim: 28 Şubat'ta kitaba yazdım, ben 1960 ihtilalinde... Çünkü o mahkeme 1960 ihtilalinin bile hesabını benden sormaya kalmıştı da onun için yazdım. 1960 ihtilalinde ben doğmadım yani falan dedik, 28 Şubat'ta da iki yıllık yüzbaşıydım. 28 Şubat şuydu doğrudur: Yani, efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde veya devletin herhangi bir kurumu içerisinde farklı hiyerarşi -bu, tarikat olabilir, cemaat olabilir, sizin çok sevdiğiniz bir ideolojinin uzantısı olabilir- olamaz, bu kadar basit. Buna tasfiye diyemezsiniz, buna artık sistemin dışına çıkartma dersiniz. Şimdi, böyle bir anlayış doğru bir anlayıştır, bu yaklaşım doğru bir yaklaşımdır. Ha ama siz belki doğru olan temelde bu işi sulandırıp... Biz de yaşadık, kimse yanlış anlamasın. 28 Şubat süreci iyi işletilmemiştir, o da kitapta vardır, ikinci kitapta da vardı. Ben bunu Balyoz mahkemesinde de söyledim: "Yani beni yargılıyorsunuz öyle mi darbeden? Hiçbir delil olmadan, utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan, vicdansızca beni burada yatırıyorsunuz ve 'Darbeyi yargılıyoruz.' diyorsunuz öyle mi?" dedim. "12 Eylülü yargılayın, 28 Şubatı yargılayın." dedim. Kitabımda vardır, "Silivri'de Firavun Töreni"nde yani burada demiyorum bunu. Hatta Çevik Bir de bu son kitaptan sonra benimle görüşmek istiyormuş, "Telefonunu verin, bize iki de bir şey yapıyor." filan diye. Tamamen doğru yürütülmemiştir. Yani Çevik Bir'lerin nerelerde kimlerle temas kurduğunu, her şeyi söylersem yanlış yerlere çekilir, ben söylemeyeyim. 28 Şubat sürecinin iyi yürütülmediğini düşünenlerdenim içinde yaşayan birisi olarak.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yanlış bir süreç, değil mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL - Yani doğru yürütülseydi... Başka bir hiyerarşi varsa, tarikat, cemaat, şu bu neyse, ideoloji, olamaz. Yani gerçekten bunlara dönük, gerçekten sağlıklı yürütülseydi, evet, FETÖ de olmazdı, onu söyleyeyim yani en azından şu süreçte olamazdı. Bilemiyorum yani olmazdı diye değerlendiriyorum.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu tasfiyeler, Amerikancılar, Amerikancı olmayanlar...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben bununla ilgili söyledim, Amerika'sız hiçbir darbe olmaz, sadece deneyen... "Romantik darbeci" diyorum, darbeci de kötü de işte, romantik... Böyle iyi işler yapmak için 1962'de, 1963'de Talat Aydemir vardı -hâlbuki kılcal damarlarda Amerika barış gönüllüleri dolaşıyordu o zaman- idam edildi.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Sezgin Bey, sıra Zekeriya Bey'de.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Başkanım, ben sözümü Sayın Tanrıkulu'na verdim uçağa yetişeceği için.

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, size hemen söz vereceğim ama sadece bağlamından kopmasın diye bir katkıda bulunacağım bu konuda. Çünkü, içinden gelen bir arkadaş olarak Mustafa Önsel Bey'in açıklamaları gerçekten hepimiz için ufuk açıcı oluyor.

28 Şubatla ilgili açılan bir dava var biliyorsunuz. Kamuoyunda belki o kadar, Balyoz ve Ergenekon davaları kadar öne çıkmadı çünkü o davalardaki kumpasları kuranların ellerindeki FETÖ'nün medyasıyla da fazlasıyla öne çıkardıkları bugün çok daha net olarak görülüyor ve anlaşılıyor. Orada, Ergenekon davasında Çevik Bir'le şöyle bir konuşma geçti aramızda, ben o davada müdahil sıfatıyla

bulunuyorum: Ayten Durmuş adında bir öğretmen müdahillik için söz aldığı anda konuşurken kendisinin tayin olup gönderildiği Anadolu’da bir kasabada öğretmen olarak göreve başlatılmadığını ve millî eğitim müdürüne “Benim atamam yapıldı, neden burada beni göreve başlatmıyorsunuz?” dediğinde “Ben başlatacağım ama garnizon komutanı izin vermiyor, oradan olurun gelmesi lazım.” dediğini, bunun için göreve başlamadan ama geriye de dönmeden günlerce beklediğini, sonunda bir türlü gidip konuşarak komutanı ikna edip görevine başladığını ancak şiddetli bir hasta olduğunda doktora sevkini yine okul müdürünün yapmadığını, millî eğitim müdürüne çıktığında aynı şekilde millî eğitim müdürünün yine adres olarak garnizon komutanını gösterdiğini ve bu tedavi süreci geciktiği için iki gözüne birden perde indiğini, sonunda Ankara’da bulunan annesine ve babasına mektup yazıp “Ben burada öleceğim, beni alın.” dedikten sonra annesinin ve babasının kendisini alıp götürdüğünü anlattı ve döndü Çevik Bir’e “Bunların sebebi sizsiniz, biliyor musunuz Komutan?” dedi. Çevik Bir “Sen bizim bacımızsın.” dedi. “Ben sizin bacınız olsaydım bacınıza böyle mi davranırdınız?” şeklinde hitap etti ve duruşmaya ondan sonra ara verildi. Çıkış anında ben de Çevik Bir’le beraber salondan çıkarken “Sayın Bir, hakikaten gözlerimizden yaş aktı Ayten Hanım’ı dinleyince, kendisi bir öğretmen, siz de vicdanen bir rahatsızlık duyuyor musunuz?” dedim. “Ya, Sayın Petek, suçlu sadece ben miyim?” dedi. “Ha, bak bu sözün doğru. O zaman suç ortaklarınızı da söyleyin, bu mahkemeden adalet çıksın.” dedim. Bu şekilde bir anekdotu bu arada anlatmış olayım.

Tabii, en başta, girişte Mustafa Bey’in ifade ettiği bir söze çok önem veriyorum ve çok değerli bir söz bu bence: “Ben darbelerin hepsine karşıyım, 60’a da, 80’e de.” şeklinde ifade etti. Burada da zaten bir konsensüs, bir uzlaşma bu noktada olduğu için biz şu anlamda bu masanın etrafında FETÖ darbe girişimini rahatlıkla sorguluyoruz. Darbenin iyisi kötüsü olmaz, hangi kaynaktan, hangi ideolojik yapıdan, gücünü nereden aldığını zannediyorsa etsin, darbelerin tümüne karşıyız ve yeniden Türkiye’de bir darbenin olmaması için de bu Araştırma Komisyonunda bu değerli bilgileri derleyip toparlayarak burada yapılacak analizler, sonuçta çıkarılacak önemler fevkalade önemli. Ben bu noktada tekrar teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Tanrikulu’na veriyorum uçağa yetişeceği için.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum önce arkadaşşıma, sonra da size.

Ben öncelikle kendi adıma teşekkür ediyorum.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Sağ olun Sayın Vekilim.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Aynı zamanda yani dört yıl hapis yattınız, beraat ettiniz. Onda da bu Meclisin üyesi olarak da payımıza düşen bir şey varsa özür dileriz, haksız olarak yattınız, dört yılınız gitti. Yani, gerçekten de büyük emek vererek kitaplar yazmışsınız, biz de bakıyoruz. Burada da bilgilerinizi paylaştınız, onun için de teşekkür ediyorum.

Ben şöyle bir şey söyleyip birazdan çıkacağım. Yani, siz sonuçta içinde bulunduğunuz durum nedeniyle, cezaevi, kumpas davasının mağduru olmak nedenleriyle ve belli bir tarihten sonra da bu örgütlenmenin farkına varıyorsunuz ve yazıyorsunuz bu kitapları ve çok önemli bilgiler var. Çoğu da açık kaynaklardan yazdığınız bilgiler, cezaevindeki arkadaşlarımızdan, bu açık kaynaklardan. Benim aklımın almadığı şu: Yani siz emek vererek kısa bir çalışmayla, araştırmayla falan bunu yazabildiğinize göre, bu kadar bilgiye sahip olduğunuza göre devletin elinde nasıl bu bilgiler olmaz, nasıl farkına varamamış, siyaset on dört yılda, on beş yılda -en azından şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri- nasıl bu örgütlenmenin farkına varamamış, onu anlayamadım, anlayamıyorum. Asıl bizim baştan beri sorgulamamız gereken, üzerine gitmemiz gereken nokta da bu yani siyaset kurumu bu işin neresinde?



Biraz önce bir belge okudum. Yani, hiç olmazsa... Yüzlerce soru sormuşum ben Hükûmete, inanım, yüzde 70'inin cevabı gelmemiş. Ama, bana verilen cevap bile yani soruma verilen cevap bile, Millî Güvenlik Kurulunun kararlarını yerine getirdiniz mi, getirmediğiniz mi sorusuna Başbakan Yardımcısının cevabı bile bir siyasi tutum ve siyasi tavidir. Bakın, "Biz biliyoruz ve yapmıyoruz ve yapmadık, adım da atmadık..." Bu kadar çok açık... O yüzden, tekrar size teşekkür ediyorum.

Yalnız, şu çok önemli: Ben de, herkes de gerçek bilgilerini, tam bilgilerini bazen kitaplarla paylaşmaz. Hani, paylaşmadığınız bilgiler varsa Komisyonumuz daha dört ay sürecek... Çünkü, bu çok önemli ve bu darbe zeminini Türkiye'nin gündeminden çıkarmalıyız. Kitaba yazmadığınız başka bilgiler de varsa, önümüzde üç ay var, müracaat ederseniz dinleyebiliriz sizleri, o çok önemli.

Bir de, ben de buna çok önem veriyorum, 2015'te Cumhurbaşkanının arkasındaki şahsiyeti görünce uyarılmışsınız, Genelkurmay Başkanını arkasındaki şahsiyetleri görünce uyarılmışsınız, uyarabildiğiniz kanallardan uyarmaya çalışmışsınız.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Tabii, yani...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanına telefon açıp ulaşacak hâliniz yok. Ulaşabileceğini sandığımız kişiler vasıtasıyla ulaşmaya çalışmışsınız. Yani, eğer biz ulaşamazsak o bilgilere, bu bilgileri de daha sonra Komisyona ulaştırırsanız bence yine önemli bir yardımı bu Komisyona ve Türkiye'ye yapmış olursunuz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Sayın Vekilim, ben sadece emekli bir albayım yani...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Anlıyorum, "Dokunulmazlığımız yok, bir şeyimiz yok" diyorsunuz, anlıyorum.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani, evet. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bakın, buraya bile yürüyerek geldim yani onu söyleyeyim size.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkanım, son olarak şunu söyleyeyim önümüzdeki toplantı bakımından: Arkadaşlarımız burada görüşlerini söyleyecekler, yalnız konuklarımız... Toplantı saat ikide başlıyor, basın oluyor, konuklarla ilgili belki bir tartışma, konuşma falan da bugünkü gibi olur. Belki bundan sonra olmaz ama konukları yarım saat sonra içeriye alsak bence daha iyi olur.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Öyle yapacağız. Bundan sonra on birde başlayacağız zaten biliyorsunuz, Salı günü 15.00'de başlayacağız.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani, dolayısıyla Komisyon başlangıcında almasak, kendilerini rahatsız etmesek...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya da hiç konuşma yapmayalım o zaman madem, siz de konuşmayın. Basın çeksin, çıksın. Yoksa, aksi hâlde demokratik bir şey olmuyor, siz mesajlarınızı veriyorsunuz, biz bir şey söyleyemiyoruz.

BAŞKAN – Anladım. Sadece usulle ilgili açıklama yapabiliriz, onun dışında.

Peki, teşekkür ediyorum.

Sayın Tanrikulu ayrılmadan bir şey söyleyeyim müsaadenizle. 2004 yılı Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili, sanıyorum, siz Emrullah İşler Bey'in yazısıyla bir cevap aldınız değil mi?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Evet, evet.

BAŞKAN – Yıl kaç bilmiyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2014. Verebilirim size yani.

BAŞKAN – Yok, yok, bilgim var ondan. Sadece şunu söylemek istiyorum, hani özellikle hukukçu arkadaşlarım çok daha rahat bilir: Malum, Millî Güvenlik Kurulu hani tavsiye niteliğinde kararlar alıyor...

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şimdi aldığı gibi.

BAŞKAN – ...uygulamaya geçme kararları Bakanlar Kurulu karar verdikten sonra oluyor. Ki 2004 Millî Güvenlik Kurulu kararları -benim araştırdığım, bildiğim kararıyla- Bakanlar Kurulu kararına dönüşmemiş, bir bu açıklamayı yapmış olayım.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – İşte bu daha kötü bir şey.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Daha kötü, daha yanlış bir şey yani.

BAŞKAN – Hayır, geçmiş bir olay hani on iki yıl öncesi bir tespit olarak bunu ifade etmiş oluyorum.

Bir de, gerçekten, hani neden önlemler konusunda... Yine Mustafa Bey'in -kitaplarında da belki detayını yazdı- önemli bir tespiti var FETÖ'yle ilgili. Hakikaten yani zannedildiği gibi böyle namazında niyazında, en azından abdestli namazlı diye bilinecek bir tip asla olmadıkları gibi; tam aksine, kamufleyle kendilerini hiç tanınmayacak hâle getirdikleri için "Ben de mesulüm, hepiniz mesulsünüz." derken... Öyle anladın değil mi? Yani bunu kavramak, tanımak değil; o kadar kriptolojiler, kendilerini gizlemişler ki zaten 28 Şubat kararlarında -o davayla çok yakından ilgilendiğim için söylemek istiyorum- ihraç edilenlerin içinde FETÖ'cü olanı ben görmedim daha. Hani gören varsa ismen mesela konuşsun. FETÖ'ye destek veren, öven veyahut yayını takip eden, dindarlığı, dinî bağları nedeniyle ihraç edilenlerden FETÖ bağlantılı olan hiç görmedim ve 481 başlangıç müdahali arasında da FETÖ'yle bağlantılı olan, iltisaklı olan kimse de görmedim, onu da bir açıklama olarak ben ifade etmiş olayım.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 2004 yılında yani siyasetçilerin dışında devletin en üst düzeydeki bürokratları, devlet bürokratları sonuçta siyaset kurumunu buldukları mecrada içinde uyarmışlar. Yani uyarmışlar, sonuçta bir uyarı yazısı var, "Bunlar bu şekilde örgütleniyorlar, üzerine gidin, gereğini yapın." demişler. Bunun üzerine siyaset kurumu, işte, 17-25 Aralık'a kadar bir şey yapmamış yani. Sonuçta yani "Biz habersizdik, bilmiyorduk, kendilerini gizlediler." falan değil. Yönetim kurumunda bilgi var, ortaya çıkmışlar.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum, size hayırlı yolculuklar.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O süreçte propaganda aracılığıyla sizleri de ikna edebildi mi? Ergenekon, Balyoz davaları konusunda ciddi konuşmalar yaptınız. Mustafa Bey buradayken bu üzüntümüzü de belirtmiş olalım bu arada.

BAŞKAN – Şimdi, Zekeriya Bey'e sözü hemen veriyorum.

Tabii, bu davaların bir kumpas davasına dönüştüğü fark edilinceye kadar, ben meslek olarak -bunu daha önce de ifade ettim- hani savcılık, başsavcılık görevlerinden geldiğim için, hakikaten bir cumhuriyet savcısının gerçeğe aykırı delil üreterek kumpas kurup belirli insanları hapse atacak kadar vicdansız olacağını; emri hukuk dışında, hukukun üstünlüğü dışında başka yerlerden alacağını doğrusu düşünmedim. Bu bir eksiklikse, nakisa ise doğrudur çünkü hukuka ve hukuk uygulayıcılarına, tarafsızlığına çok güvendim. Zira, benim hukuk uygulamalarımda, Allah'a şükür, cezaevine girip çıkanlar bile sonradan gelip elimi öperek "Allah razı olsun. Suçluyduk, onun için girdik, senin bize bir yanışın olmadı." diyen hükümlüleri gördüğümde mutlu oldum. Şimdi, yani onun için... Fakat şunu

da ifade edeyim: Bu davalarda delil uydurulma yönündeki girişimleri fark ettiğimiz andan itibaren de bizzat mesela 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'e gidip "Ya, Balyoz davasında hadi diğerlerinin hepsini bir tarafa koy da Selimiye Kışlası'ndaki kâtibelik yapan, yazmanlık yapan bir bayana on altı yıl hapis cezasını nasıl verdiniz?" diye...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, bir davaya gitseydiniz...

BAŞKAN – "Vicdanınız buna nasıl müsaade etti?" diye bunu da sorduğumu ifade edeyim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Akıl alır gibi değil.

BAŞKAN – Zekeriya Bey, buyurun.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Zekeriya Bey, herkese söz hakkını devredince biraz da ben kullandım.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani, evet, biraz öyle oldu.

Başkanım, değerli Komisyon üyeleri; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gerçekten faydalı bilgiler verdiniz, cesurane kitaplar yazdınız; o anlamda sizi tebrik ediyorum.

Tabii, şöyle bir gerçek var: Zamana, zemine göre esip kükreyen ordu komutanlarımız var, generallerimiz var. Yani böyle bir toprağımız, ülkemiz var; bir gerçek bu ve tarih içinde de darbeler yapmışlar. İşte, 60 ihtilalini yapmışlar, 71 muhtırasını vermişler, dediğiniz gibi, romantik bir şekilde Talat Aydemir'i asmışlar romantik darbeci olarak, arkasından 80 ihtilalini yapmışlar, 28 Şubat postmodern darbe girişiminde bulunmuşlar -ki bence girişim değil, darbe olmuş çünkü Hükümet düşmüş- yine arkasından 27 Nisan muhtırasını vermişler. Yani ordumuzun içinden ve buradan sürekli olarak bir darbe girişimi var, böyle bir gelenek ve temayül var. Çok ilginçtir ki, dönem dönem, baktığımız zaman, darbeyi yapanlar ya da muhtırayı verenleri biz yaftalarken ya da sıfat olarak yaparken, işte, devrimciler; Alevi demiyorum, Aleviciler -onu turnak içinde söylüyorum- nasıl söyleyeyim, işte, Amerikancılar...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şucular bucular.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Fakat bir gerçek de var ki bu gemi gidiyor, hep ABD'nin limanına gidiyor. Yani Sovyetler Birliği'nin Sivastopol Limanı'na falan gitmiyor. Darbe oluyor, darbeciler değişiyor; bu gemi gidiyor yine ABD'nin limanına çekiliyor. Tabii, böyle gelenekten gelen ve ordumuzu bir manivela olarak kullanıp ülkemizi dizayn etmek isteyen birileri var ve bunu sürekli yapıyor. En son şeyinde de bu FETÖ örgütünü kullanarak yapmışlar.

Çok katılıyorum, bunun farklı olduğunu söylediniz ama tabii ki her darbenin mutlaka bir sivil uzantısı var. Yani 60 ihtilalini o dönemdeki siyasi içeriklerden, 71 muhtırasını o dönemdeki siyasi içeriklerden, 28 Şubat sürecini 5'li çeteden ayrı düşünemeyiz; bunların da tabii sivil uzantıları var.

Şimdi, benim burada merak ettiğim şey şu: Siz, tabii, dört buçuk yıl da hapis yattınız. Yani yargılandınız ve sonunda da beraat ettiniz, çok üzerinde düşünmüşsünüzdür eminim. Şimdi, 28 Şubat sürecinde bir darbe yapılıyor ve 28 Şubat sürecinde ordudan birileri de atılıyor aynı zamanda, irticaya kalkışmaktan dolayı. Fakat ilginçtir, birileri atılıyor muhafazakâr diye, az önce siz söylediniz, FETÖ'cülerin ordudaki en büyük büyümesi o dönemlere rastlıyor; yanılmıyorum değil mi?

İkinci bir şey, bu FETÖ'cü...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani en büyük demeyelim de büyümeye göreceli olarak devam ediyor.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Büyümeye o dönem namzet şeyde.

Bu FETÖ'cü yargıçlar ya da o dönemdeki şeyler, var olan bir darbe girişimine yani fiilen sonuçlanmış 28 Şubat darbe girişimine çok daha light bir şekilde yanaşıyorlar. İşte, birkaç kişi tutuklandı, kamuoyundan uzak böyle ama bir girişim olan -yani bu tartışılır- Balyoz, işte ne bileyim, Ay Işığı, Yakamoz...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Balyoz'u hiç tartışmayız Sayın Vekilim.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Şunu söylüyorum: Yani bir girişim olduğu iddia edilen bir şeyi de çok şiddetli bir şekilde bastırıyorlar, yargılıyorlar, çabucak sonuçlandırıyorlar. Bir dikkat edin yani bir şey var burada şimdi.

Bir de şunu sormak istiyorum: Bu 28 Şubat sürecinde ordudan atılan kimlerdi?

Bir diğeri: Az önce bir şey daha söylediniz, şimdi, “Okulların kapatılmaması lazım, yanlış oluyor.” dediniz, “Askerî hastanelerin kapatılmaması lazım, yanlış oluyor.” dediniz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL - Kesinlikle.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “Askerî yargının kapatılmaması lazım...”

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yanlış düzeltmek ayrı bir şey tabii. Yanlışları yok anlamında söylemedim.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Fakat bir realite de var ki yani bu yapı böyle bir ürün çıkarıyor. Şimdi, nerede hata yapıyoruz biz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Oradan başlayayım o zaman.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Evet, yani siz çok düşündüğünüz için söylüyorum. Yani bu özellikle 28 Şubatı...

Teşekkür ederim.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, biz burada, tabii, TSK'nın eski bir mensubu olarak bulunuyoruz. Dolayısıyla, “bu yapı” dediniz GATA'yı, okulları sayarak; bu yapı Diyanetten de çıkarmış yani şimdi böyle bir yere varamayız. Yani imam hatipten de çıkarmış, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bu yapı GATA'dan çıktı... Ben mi yanlış anladım?

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Hayır, ben bunu bir... Yani var olan bir realite var, bizim darbeye karşı bir şey yapmamız lazım.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ha, darbeyle ilgili diyorsunuz. Ha, tamam anladım.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Diyanetle ilgili de az önce eleştirdik ama bu, askerî kısmıyla ilgili; okullar, hastaneler, yargı, bu konuda sizin görüşünüz...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Bu Komisyon iyi bir başlangıç olsun. Daha önce de böyle komisyonlar kuruldu. Ne oldu, ben bilemiyorum, en azından ben sonucu göremedim. Biz, mesela, Balyoz'la ilgili binlerce imzalı dilekçe verdik, daha bir komisyon oluşturulmamıştı o zaman. İnşallah, bu Komisyonunda gerçek anlamda bir sonuç alın ve bundan sonra neler, ne tür tedbirler alınacak, bunun üzerine gidin.

Bu, siyaset mekanizmasının inisiyatifiyle, tasarrufuyla olacak bir şeydir. Yani, şimdi, esasında bu ülkeye baktığımızda... Gecenin bu vaktinde bunu felsefi anlamda tartışmanın anlamı yok. Yani bir yerde bir bozukluk var da siyaset kurumu.. Yanlış anlamayın; bizim komutanlar yanlış yaptı, askerler yanlış yaptı; siyasetçiler yanlış yapmadı mı efendim yani yapmıyorlar mı?

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Siyasetçiler bunu seçimde ödüyor.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Vallahi, işte yani ödüyor mu? Ödüyordur mutlaka.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ödüyoruz, ödüyoruz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, komutanları da, yanlış yapan komutanı da siyaset mekanizması alacak yani. Öyle mi? Yani, bu irade var mıdır normalde, hukuksal anlamda? Vardır. Kullansın o zaman siyaset mekanizması da bu şeyini. Bakın, ne olmuştur 12 Eylülde? Ben daha işte liseye gidiyordum. Darbe olunca, yan sokağa gidemiyorduk, gitmeye başladık, mutluk olduk ilk önce ama sonra arkadaşlarımızı aldılar, büyüklerimizi aldılar, işkence yaptılar. Sonra, ben Mamak'ta da yattım. Onun sonunda “Demokrasi sönerken Mamak canlanır.” diye bir şey var, oradan almıştım. O Silivri'de... Sayın Başkanın gösterdiği kitapta o da var; Mamak, Mamak'ta hücreler... İnsan yaşamaz; bakın, insan yaşamaz. Altı ay herhangi birimizi koysak ölür. Bir insan, gencine bunu yapar mı yani? Şimdi, bunları görünce 12 Eylül yanlışmış, görüyorsunuz. Ama, o kadar olay oldu, şu oldu, bu oldu; efendim, niye siyaset mekanizması bu olayların önüne geçemedi?

Şimdi, ABD'ye bağlılık. İşte, NATO'yu almış, ordunu bağlamış. Siyaset kurumu bundan azade midir, bağımsız mıdır? Yani, efendim, bu, bu tartışma gecenin bu saatinde çok su kaldırır. Dolayısıyla, biz, doğrudur, kurumları hiç birbirinden ayırmadan eleştirelim. Türk Silahlı Kuvvetleri elinde silah tuttuğu için dolayısıyla yanlış daha büyük yapan gözüküştür sadece. Bunu söyleyebilirim. Evet, zaten başında söyledik darbelerle ilgili söyledığımızı.

“E-muhıra” dediniz, “Ayışığı” dediniz -daha önce sanıyorum Selçuk Vekilim söyledi- “Sarıkoz” dediniz; hangi biri davaya konu olmuştur bunların? Bizi attılar içeri Sayın Vekilim, bizi. Bakın, demin o acıklı olaylarda, 28 Şubatla ilgili ben de hikâyeler anlatabilirim, Balyoz'dan da pek çok hikâye anlatabilirim sayın vekilim, biliyor musunuz. İnsanlar öldü ya ve biz size de kızdık bakın, herkesin huzurunda söyleyeyim çünkü siz hukukçu kimliğinizle halkı bu anlamda... Yanıldınız belki ama... Yani, yanılma hakkınız yok işte. Şimdi, hep yanılırsak olur mu? Bakın, biz kan ağlıyorduk ve siz televizyonda -o Ahmet Gündel Beyefendi'ydi herhâlde, şu anda herhâlde o da kaçak mıymış, bilmiyorum- öyle yorumlar yapıyordunuz ki o kadar ızdırap duyuyorduk ki... Bakın, biz sessiz kalmıyorduk. Sadece ben yüzlerce mektup yazdım. Sadece benim kendi üzerimden anlattığım öyle şeyler vardı ki “Ya, böyle bir şey olabilir mi?” diyeceğiniz. Dolayısıyla, hiçbir şey doğru yürütülüyor.

Bakın, şu 28 Şubat davası bile sulandı, biliyor musunuz. İçeri attıklarının büyük çoğunluğu dijital verilerden. Bir gerçek olgu var -görüntüsü- bir de tasfiye edilecekler var çünkü o davayı da açanlara bakın.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – 28 Şubatta atılan, ihraç edilen subayları... Siz başta demiştiniz ki “80 ihtilalinden sonra devrimciler ve ülkücüler tasfiye edildi.” Şimdi, 28 Şubatta da irticadan dolayı birileri tasfiye edildi...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Evet, doğru. 28 Şubat süreci de şöyle: Tabii ki bunların bir kısmı gerçekten bir hiyerarşiye bağlıydı -yani bunu inkâr edemeyiz, bildiklerimiz var- ama bir kısmı da sadece gerçekten masumane... Bunları ben bildiğim için söylüyorum, somut bildiğim için söylüyorum. Mesela, gerçekten ibadetinde veya eşi ibadet ediyor veya eşinin başı bağlı veyahut da bakın, bir uzman çavuş... Bunu herkes bilsin. Ben, bakın, Allah'a şükür, bu konuyla ilgili hiçbir haksızlık yapmadım, hiç kimseye yapmadım. Mesela, bir uzman çavuşun eşi, zaten köy kültürüyle gelmiş. Buna bile tahammül filan etmeyenler vardı. Ama, bakın, bu yine de birlikte birliğe, komutanından komutanına değişen şekilde seyrediyordu. Yani, çoğunlukla bu görülüyordu ama

buna, sanki TSK'da tamamı böyleydi demem. Mesela, ben çok açık söylüyorum, bu söylediklerimi bugün söyleyemiyorum, bakın. Siz tabii beni tanımadığımız için... Ben yüzbaşıydım, yine söylüyordum, o zaman da söylüyordum yanlış olduğunu. Benim yanımda görev yapanlar bunu bilirler. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum yani 97'den sonra da aynı şeyi söylüyorum. Tekrar söylüyorum: Gerçekten başka hiyerarşiye bağlı olanlar vardı içlerinde atılanlardan -çok net- ama gerçekten hiçbir hiyerarşiye filan bağlı değil, sadece dinî vecibelerini yerine getiren insanlar da maalesef bazı -bu anlamda- ifrit adamlar tarafından... İfrit diyebilirim çünkü Silahlı Kuvvetler de takdir edersiniz ki bu toplumun aynasıdır yani kimse leylekle filan gelmiyor. İşte, ben Trabzon'un bir köyündenim, öbürü bilmem nereden. Yani, bizim de yine aileden, çevremizden belli şeylerimiz var.

BAŞKAN – Mustafa Bey, bir soru alalım isterseniz.

Zeynel Bey, buyurun.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Öncelikle verdiğiniz bilgiler için, samimiyetle buraya gelip bizimle önemli bilgileri paylaştığınız için size çok teşekkür ederim.

Sormayı düşündüğüm çok soru vardı, büyük çoğunluğu soruldu, siz de izah ettiniz. Birkaç nokta var aslında kafamda merak ettiğim ve cevap aradığım. Şimdi sırayla bunları...

Mesela, bu kumpas davaları başladığı vakit; bir, isimleri neye göre seçiyorlardı -genel bir yorumunuzu alacağım- yani kendilerine engel olan isimleri mi seçiyorlardı, yoksa gelişigüzel, kendilerinden olmayanları mı seçiyorlardı? Kumpasa uğrarken... Bir bu, bunu merak ediyorum. Ya da bir şekilde, ayağına basmışsınızdır, başka bir şey olmuştur, bir kara listeye alınmışsınızdır. Herhangi bir özel neden oluyor muydu bunun için?

Bir diğer merak ettiğim konu: Mesela, bu darbeler söz konusu olduğunda hep derler ki: “Denizcilerin en son haberi olur.” ya da “Denizciler çok olmaz bu işlerin içerisinde.” Ama, o süreçte farklı kumpas davalarıyla da denizcilere de, denizci subaylara da ciddi şekilde operasyon yapıldığına şahit olduk. Neredeyse üst düzey komutan falan kalmadı bir ara. Bunun özel nedeni neydi sizce? Mesela, özellikle niye denizciler bir ara sıklıkla seçildi ve yine bununla ilintili, bugünkü yaşadığımız güvenlik riskleri, sınırlarda yaşanan olaylar düşünüldüğü zaman, acaba geçmişteki bu kumpas davalarını planlarken bunlarla ilintili olduğunu düşünür müsünüz? Bundan sonrası için yapılması gerekenlerle ilgili... Hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için hep birlikte soruyorum bunları.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Sonuçta, tabii bunların cevabı bir kitap hâline gelebilir sayın vekilim.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Kısa kısa yorum alayım sizi bulmuşken.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ama kısa kısa...

Neden hedef? Şunu söyleyeyim: Bir kere, kesinlikle ve kesinlikle Fetullahçı olmamak esas. “Efendim, o zaman sizi niye seçtiler?” Diyelim ki beni tutumundan, asla teslim alamayacaklarından koymuşlardır. Bir başka neden, görevim gereği... Mesela, öyle bir yerdesiniz ki mesela istihbaratta. Ancak o hazırlayacakları evrakı o hazırlayabilir, o zaman direkt onların hedefinde olmasa dahi -kendilerinden olmayacak dediğim gibi- onu da dâhil ettiler. Her şey var işin içinde yani özel hedef var, genel hedef var. Denizciler genel anlamda hedef olmuştur, neden? Onların milli projeleri de vesaire... Onun haricinde ne vardı? En az sızabildikleri kuvvetti, bu çok önemli. Orada çok azdılar ama o kadar büyük tasfiye gerçekleştirdiler ki... Darbede gördük, pek çok denizci amiral çıkmış. Çünkü onlerinde hiç kimse kalmadı yani aşağı doğru onları biçtiler. Komodor dediğimiz albay seviyesi, gemi komutanı dediğimiz binbaşı seviyesine kadar indirdiler; hiç kimseyi bırakmadılar Deniz Kuvvetlerinde. Bu tabii

onların millî projeleri. Şunu da gördük: Biz denizcileri cezaevinde tanıdık. Böyle daha Batı'ya dönük, daha şey filan dedik ama çok millîler yani millîlik konusunda, millîliği içtenleştirmişler -söylemden ziyade şeyde- ve çok disiplinliler, çok çalışkanlar, işlerini çok iyi yapıyorlar. Yani, Türk Silahlı Kuvvetlerinde şunu diyebilirim ki ben bir jandarma subayım, denizi görev yaptığımız sırada gördük. Biz dağ, onlar denizdi. Bu anlamda, kendilerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer kuvvetlerine nazaran daha fazla yetiştirmişler, daha ilkeliler. Böyle diyebilirim. Dolayısıyla, işte o MİLGEM'lere vesairelere girmiyorum, o millî projelerine girmiyorum, Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki durumlara girmiyorum, ki bu esasında güvenlik anlamında da çok önemli. İşte, bugün Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri, Ege'deki gelişmeleri biliyorsunuz, adalarda vesairedeki gelişmeleri biliyorsunuz. Onun haricinde, tabii, güneydoğuda isim yapmış sembol isimleri aldılar. Sembol isimleri almalarıyla ne olacak? Olmazsa olmaz ama gerideki mesaj verdiler böylece, dolayısıyla oradaki mücadeleyi de akamete uğrattılar. Yani, güvenlik anlamında da en kısa söyleyebileceğim şeyler bunlar.

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Son olarak kısa bir şey vardı, onu da söyleyeyim: Genel dinlediğimiz zaman, mesela 28 Şubatta, bakıyorsunuz, işte tersine bir işlemle FETÖ'cülerin önü açılmış.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “İrticayla hesaplaşacağız.” derken...

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – “... hesaplaşıyoruz.” derken başka şeyler olmuş. Ondan öncesinde yine bakıyorsunuz başka şeyler olmuş yani söylenenin tersi olmuş. Dolayısıyla, bugün çok sağlıklı gitmek lazım, farklı kurumlarda...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – “Ne yapılması lazım?” dediniz herhâlde bir de değil mi?

ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Evet.

Bugün çok dikkatli gitmek lazım bundan sonrası için. Mesela, farklı kurumlarda ayıklamalar, operasyonlar oluyor. O kurumdan biriyle görüştüğüm zaman soruyorum, bazı isimler diyor ki: “Bizdeki geneli doğru.” diyor, bazıları diyor ki: “Vallahi, sanki yanlış gibi.” falan. Siz genel olarak baktığınızda, tabii, soruşturma konusu olduğu için isimlere girmeyeceğim ama genel olarak bugün baktığınızda “Doğru tespit ediliyor.” der misiniz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben şunu söyleyeyim: Yani, operasyonlar genel anlamda gördüğümde kadarıyla doğru yürüyor. Fakat şu ya da bu nedenle fahiş yanlışlar görüyorum yani bu neden kaynaklanıyor onu bilemiyorum ama bunu görebiliyorum. Bir kere şunu söyleyeyim: Çok tutuklama var. Yani, şimdi, bir adli boyutu var bu işin bir idari boyutu var. Yani, ne yapacağız şimdi? Şöyle bir hesap yaptığımız zaman herhâlde 500 bin kişi vardır devlet içerisinde, devlet organı içerisinde, 500'ünü de örgüt üyeliğinden içeri atabilir misiniz? Yani, fiilî bir şeyi varsa tamam ama böyle bir çıkmaz içerisindeyiz. Dolayısıyla, idareten alınacak tedbirler var, adli olarak tedbirler var. Adam şeye katılmış, ByLock'la konuşmuş, darbeye katılmış. Ama, bir de hiçbir şey yapmamış ama zamanında bunlarla irtibat kurmuş, bilmem ne yapmış, belki bunların içerisinde. Yani, idari olarak bunların kesinlikle sistemin dışına çıkartılması gerekir diye düşünüyorum, bu net. Ama, çok fazla miktarda tutuklama, ben somut olarak pek çok şeyi bildiğim için söylüyorum. Mesela, bakın burada vekillerimizsiniz, bilin, bakın, değişik yerlere de gidiyorum, görüşmeler de yapıyorum. Bir yerde, bir ilde bir hizmetliye kooperatif diyor ki: “Kooperatif parasını Bank Asya'ya yatırın.” Adam da oraya para yatırıyor. Açığa alıyorlar. Ya, zaten adam zar zor geçiniyor, bakın, açığa alıyorsunuz yani içeri almamışlar Allah'tan. Aynı ilde bir üniversite var, bu üniversite -bu FETÖ'cü olarak bilinen bir üniversite- hemen kapatılıyor, mütevelli heyetinin biri hariç hepsi tutuklanıyor ve mallarına el konuluyor. Tutuklanmayan ve malına el konulmayan kim? Mütevelli heyeti başkanı. Bu çok açık, ben hiç söylemeyeyim, azıcık bakarsanız bulursunuz. Valinin eşi “abla” diye biliniyor, çok

açık, bunu herkes biliyor. Şimdi, böyle olunca ne oluyor? Şimdi, akamete uğruyor. Yani, bu sefer halk nezdinde operasyonlar itibarsızlaşıyor. Hani, bir arkadaşımız burada söyledi “Bundan sonraki darbe işte mali anlamda olur.” dedi. Sadece mali anlamda olmaz tabii, o konuya girmeyelim ama sulanması bile işte böyle bir zemin hazırlar. Bakın, buna çok dikkat etmek lazım yani bunu kesinlikle gündeme getirmek lazım. Maalesef yukarıdaki iradenin böyle düşünmediğini çok net biliyorum ama aşağıda birileri hep kendi birilerini koruma yönünde refleksler gösteriyorlar, bu refleksleri sanıyorum hepiniz de biliyorsunuzdur yani.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yeni bir darbe olarak beklediğiniz bir şey var mı tahmin olarak?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, Sayın Vekilim ben şunu söyleyeyim: Bir tehdit vardır, bu bir kere böyle kolay kolay bırakılacak bir iş değildir. Bir kere, olayı sadece FETÖ’yle sınırlarsak zaten işin içinden çıkamayız. Amerika Türkiye’yi bana göre hedef etmiştir, emperyalizmin hedefindedir Türkiye. Türkiye onun için birlik içerisinde olmalıdır tıpkı bu masanın başındaki gibi, onun için çok...

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Anlayamadım tam, Amerika...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Hedefine almıştır diyorum, bakın, gördüğüm manzara budur. Bakın, o gece çok yansımadı basına ama ben birkaç yerde söyledim bazı yerleri takip ettiğim için, 2 tane uçak gemisini gönderdi Doğu Akdeniz’e Amerika. Bunu daha önce ne zaman göndermiş? Irak Savaşı’nda göndermiş. Şu anda Orta Doğu’da stabil durum devam ediyor yani aşırı bir şey yok, çatışmalar devam ediyor. Bakın, Kıbrıs’taki üslerde -bunu duymuşsunuzdur mutlaka- çok aşırı askerî hareketlilik var; ilginç. Romanya’daki üslerde de çok aşırı askerî hareketlilik var. 2 tane önemli adam İstanbul’da. Kim? Graham Fuller. Kim? Henry Barkey. Henry Barkey’i bileceksiniz, Graham Fuller’i bileceksiniz, bütün hepsini değerlendireceksiniz ve bunun bir tesadüf olamayacağı... Hiçbir şey tesadüf değildir bana göre, bu hiç tesadüf değildir. Dolayısıyla, emperyalizm bizi hedef kılıştır. Onun için hep şunu söylüyoruz: Yani, şu manzara her yerde olmalı, gerçekten birlik manzarası, aramızdaki ayrılıkları gayrılıkları... Bana düşmez, özür diliyorum ama ben bir vatandaş olarak söylüyorum, bazen çok üzülüyorum yani artık bazılarının kesinlikle değiştiremeyecekleri değerlere kesinlikle laf söylenecek zaman, o konuları tartışacak zaman da değil. Bakın, çok ciddi şeyleri ben kendi adıma bekliyorum. Şu kadarını söyleyeyim size, sadece şu yılları aldığımızda Türk Silahlı Kuvvetlerinde üç aşağı beş yukarı daha geride kaç kişi olduğunu hesaplıyorsunuz ki şu anda sistem dışına çıkanlar çok çok küçük boyutudur. Bunlar ne yapabilir? Bir örgütten bahsettik, Haşhaşi dedik yani bakın emir aldığında her şeyi yapabilecek birinden bahsettik. Düşünebiliyor musunuz, her kışlada şu anda bunlar var. Polis arkadaşlarla konuşuyoruz, 60-65 bin sayısından bahsediyorlar. Bunların hepsi silahlı adam, dikkat buyurun, bunu bir de uluslararası boyutuyla beraber düşünün. Türkiye’nin iç karışıklıkları vesaireleri... Bakın, PKK’nın eylemlerine, PKK’nın 14’te, 13’ünde eylemi biliyor musunuz? Bakın, birden tırmandırıyor. E, bunu okumamız lazım diye değerlendiriyorum. Bakın, İŞİD’iyle, PKK’sıyla, işte FETÖ daha farklı bir şekliyle ortaya çıkacak, hassasiyet yaratacak ve istismar edilecek pek çok olaya gebe Türkiye, bunu görmemek... Artık zaten şu anda yaşıyoruz. Yani, onun için biraz zafer kazanılmış, onun için eski şeylerimize dönelim, efendim, bazı değerleri eleştirelim; inanın doğru değil. Biz birlik içerisinde olmak zorundayız, hiç kimseyi ötelemek, itelemek durumunda değiliz, hepimizin hepimize ihtiyacı var, bu ülkede yaşıyoruz ve bir tane ülkemiz var.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Misafir milletvekilimizin de sorusunu alalım.



BAŞKAN – Buyurun.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Çok değerli bilgiler verdiniz, kitabınızda gerçekten detaylı olarak anlatmışsınız birçok konuyu. Tabii, burada siz dört buçuk yıl hapis süresi içerisinde bir bedel ödemiş bir insan olarak ve etrafınızda arkadaşlarınızdan, okuduklarınızdan elde edilen bilgilerle bunları aktardınız bize.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Kesinlikle.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Peki, sizin şubat ayında görmüş olduğunuz bu darbe girişimini...

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Cezaevinde yalnız biraz gördük de yani buna bir hazırlık vardı, evet.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Cezaevinde görmüş olduğunuz bu darbe girişimini sizce devlet bütün imkânlar elindeyken niye göremedi ve önleyemedi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Buna bir cevabım yok.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – İkincisi, dediniz ki: “Hepimiz suçluyuz.” ve “Geçmişten bugüne kadar darbe süreçlerini yapanların tamamı suçlu.” dediniz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Kesinlikle evet.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – “Siyasiler de suçlu.” dediniz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Kesinlikle

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – “Kurum yöneticileri de suçlu.” dediniz, hatta kendinizi de suçlu gördünüz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani, ben de cürmümce suçluyum dedim, evet.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Evet, “Cürmümce suçluyum.” dediniz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben tutuksuz yargılanırım yalnız.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Siyasilerin ve kurumların suçlarını ben merak ediyorum. Yani, bu konuda kimler suçlu, suçların tipleri nedir, ne değildir?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani, işte demin esasında söyledim mesela “Komutanlar suçlu.” dedim.

BAŞKAN – Peki, Ünal Bey, tamam herhâlde.

Çok teşekkür ederiz.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Yani, ben sadece TSK’dan örnek vererek “Komutanlar suçlu.” dedim çünkü açık, hayatın olağan akışına aykırı. Tamam, istihbarat gelmemiş olabilir size ama hayatın doğal akışına aykırı şeyleri değerlendirmek durumundaydınız, hiçbirisi değerlendirilmedi, hiç bir ikaz kale alınmadı. İşte, sonuç itibarıyla yangın var dedik, hortumu bize tuttular dedim. Yani, işte bundan daha büyük hata mı olur? Bunu diyebilirim. Tabii ki göreceli, siz diğer kurumları daha da iyi biliyorsunuzdur, her kurumda buna benzer şeyler olduğunu biliyoruz. Kimse bunlarla çok mücadele etmek istemedi esasında. İşte başlangıç itibarıyla alını secdeye değen çocuklarla başlayan süreç, sonradan korku süreci, bakın “Bunlarla eğer uğraşırsak başımız belaya girer.” süreci başladı.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – O korku yok mu sürüyor mu hâlâ?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Var, o korku hâlâ devam ediyor.

BAŞKAN – Evet.

Buyurun.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Şimdi, sanırım jandarma görevindeyiniz değil mi?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Ben jandarma kurmay albayım evet.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Bu anlattıklarınız jandarmaya yönelik bilgilerdi yanlış hatırlamıyorsam.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Hayır, bu kara harp okuluna aitti, dolayısıyla karacıları da ilgilendiriyor.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri yoktu bunun içinde sanırım.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – 1982 için bilmiyorum tabii.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Yani genel anlamda tahmininiz, şu anda ordunun içerisinde yüzde olarak veya sayı olarak ne kadar bu yapıya mensup kişiler olabilir, tahmininiz?

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Moraliniz bozular.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Bozulsun yani gerçekler ortaya çıksın ki bilelim ne olduğunu.

EMEKLİ JANDARMA KURMAY ALBAY MUSTAFA ÖNSEL – Şimdi, biz tabii bunları tek tek saymadık ama biz bu ifadelerden, bildiklerimizle o yıllar... Mesela 2010 yılındaki personel temin merkezleri, tamamen ellerine geçmiştir. Şimdi, örgütü tanırsanız tamamını ele geçirdiğinde yani “Tamamen kontrolü sağladığında ne yapar?”ı bilerseniz cevabını verirsiniz. Bakın, 2010 yılında bütün personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel temin merkezleri elinde. Bunu, örgütü tanıyan herkes, artık ondan sonra ne olmuştur tahmin eder. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?

İşte bir de Levent denilen işte o emir subayı olanın 1990 sonrası subaylar için yüzde 60-70 rakamı; 2004’te Nurettin Veren’in Türk Silahlı Kuvvetlerinde... Mesela o ifadeleri de araştırmak lazım, ne yapmışlar. 2006’da “Oturduğunuz sandalyenin üç bacağı yok.” öyle demiş. Bu biraz abartı olabilir, o da saymadığı için ama siz yarısı yok deyin, sandalyenin ayakta duracak hâli kalmamış 2006’da.

BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey verdiğiniz bilgiler için, çok sağ olun.

Değerli arkadaşlar 18 Ekim saat 15.00’te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.

**Kapanma Saati: 21.25**

