

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :1

20 Ekim 2012 Cumartesi

İKİNCİ OTURUM

Açılma saati: 14.15

BAŞKAN : Nimet BAŞ

-----0-----

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Sayın Raci Tetik...

Sesimi rahatlıkla duyabiliyor musunuz?

RACİ TETİK – Anlamıyorum...

BAŞKAN – Sesimi rahatlıkla duyabiliyor musunuz?

RACİ TETİK – Vallahi işte tam duyamıyorum, biraz daha şöyle...

BAŞKAN – O zaman yanınıza gelerek konuşayım mı?

RACİ TETİK – O daha iyi olur.

BAŞKAN – Yani biraz daha... Şimdi bir kez daha deneyeceğim, yüksek tonda.

Sayın Tetik, sesimi duyabiliyor musunuz?

RACİ TETİK – Duyuyorum.

BAŞKAN – Peki, bu tonda konuşacağım.

RACİ TETİK – Tamam.

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Sayın Tetik; öncelikle, Komisyonumuza bilgi vermeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

RACİ TETİK – Sağ olun.

BAŞKAN – Ben öncelikle sizi Komisyonumuz hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan dört siyasi parti grubunun vermiş oldukları ortak doğrultudaki önergelerin birleştirilmesi suretiyle oluşturulan Komisyonumuz, ülkemizde gerçekleşen tüm darbeler ve muhtıralarla, demokrasiyi işlevsiz kılan tüm girişim ve süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak incelenmesi ve bu konuda bir rapor hazırlanması üzerine görevlendirilmiştir. Uzun yıllar görev yaptığınız için bazı hususları biliyor olmanıza rağmen, ki ben yine de bir hatırlatma yapmak istiyorum: Meclis araştırma komisyonları İç Tüzük çerçevesinde bir konuda bilgi edinmek ve araştırma yapmak amacıyla oluşturulurlar. Herhangi bir yargılama ve sorgulama komisyonu olmadığı gibi, herhangi bir yargısal kovuşturma faaliyeti de icra etmiyoruz.

Oluşan bu Komisyonumuz, incelemelerini yaparken üç ayrı Alt Komisyon olarak çalışıyor. Bunlardan bir tanesi, 1960 darbesi ve 71 muhtırasını içeriyor; diğeri, 80 darbesini; bir diğeri de, 28 Şubat sürecini ele alıyor.

Sizin görüşlerinize başvurmaya karar veren Alt Komisyon 1980 darbesini araştıran komisyon. Öncelikle bu döneme ilişkin olarak, görev yaptığınız dönemlere ilişkin olarak bazı meselelerin açıklığa kavuşturulması ve size sorulması gereği doğmuştur. Genel bir değerlendirme yapmak istemeniz durumunda o döneme ilişkin olarak önce sözü size veriyorum genel bir değerlendirme yapmanız için, daha sonra da somut sorulara geçeceğiz, milletvekillerimizin somut sorularına geçeceğiz. Eğer genel bir değerlendirme yapmak istemezseniz direkt sorulara geçeceğiz. Yöntem olarak böyle çalışıyoruz.

Ben, öncelikle sizin kendinizi tanıtarak genel değerlendirmeye başlamanızı rica ediyorum kısa bir özgeçmişinizle.

Buyurun lütfen.

RACİ TETİK – Ben efendim, 1931 Erbaa doğumluyum. 39'da Erzincan felaketi döneminde sekiz yaşındaydım, enkaz altında kaldık, annemle küçük kardeşimi kaybettim. 42'de Erbaa'da oldu, 3.500 kişi öldü o zaman da, o zaman da babam kahvedeydi, biz evdeydik, ev yıkılmadı kahve yıkıldı, öldü.

Ben yani evvela milletin sonra devletin eliyle okudum Allah'a şükür. Darüşşafaka'yı bitirdikten sonra harp okuluna girdim, ondan sonra asker oldum bildiğiniz gibi. Ben kendi namıma her şeyi doğru ve dürüst yapmayı kendime şiar edindim. Ne kadar kötü görevler verilirse verilsin orada en iyi şekilde görev yapmak için gittim ve bunu bütün asker arkadaşlarım da bilir kime sorarsanız sorun, beni tanıyan. O dönemde, 78-80 döneminde ben Tekirdağ'da alay komutanıydım. Alay komutanlığı ortalama iki senedir, o bitince beni Mamak'a tayin ettiler, oraya gittim, o Mamak'taki dört seneye yakın -tam dört sene değil ama- görev yaptım. Ondan sonra da bir sene Kıbrıs'ta, bir sene de Ege Ordusunda görev yaparak emekli oldum.

İzmir'e yerleştim ama sonra buraya gelmemi tavsiye ettiler, ben de buraya geldim, buradaki durumdan memnunum. Eşimle beraber geldim.

Benim kısaca hayat hikâyem bu.

BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ediyoruz.

Genel bir değerlendirme yapmayacaksanız sorulara geçebilir miyiz?

RACİ TETİK – Ne bakımdan genel değerlendirme?

BAŞKAN – Yani, darbeler, darbe dönemleri, oralara ilişkin bir değerlendirme yapmak ister misiniz?

RACİ TETİK – Şimdi, ben tabii askerlik yaptığım müddetçe hemen hemen bütün darbelerin, kıyasında, ortasında bulundum teğmenliğimden beri. Benim bir kere kendi değerlendirmem, kendi şeyim: Ordu kendi işiyle meşgul olmalıdır, darbe iyi bir şey değildir. Bunu başından beri, hatta şöyle söyleyeyim size: Alay komutanıyken eski bir töre vardı, yeni gelen asteğmenler veya harp okulundan gelen teğmenlere geldiği gece yemek verilir, o yemekte iyice de içirilir, tabii askerliğe tam girmedikleri için onlar, rahatça konuşturulmaya çalışılır. Rahatça konuşunca da içindekini safça söyler, ona göre biz bazı, kendimize göre, komutan olarak, karargâh olarak tedbirler alırız. Mesela, ben bunu Tekirdağ'dayken, alay komutanıyken yaptığım o zamanlar -hepiniz çok genç görünüyorsunuz ama- o 80 döneminden evvelki durumları biliyorsunuz, memleket ikiyle ayrılmıştı. Anlatacak çok şey var, bu gazeteler de yazdı, her şey var anlatacak.

BAŞKAN – Evet.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :2

RACİ TETİK – Hatta o kadar ki, harp okulu bile ikiye ayrılmıştı, onun da şahidiyim ben. Onun için, böyle içirirdik rahatça konuştururduk. O zamanki şarkılar ve türküler, sağıcıların söylediği, solcuların söylediği, söylerler, kendi fikirlerini ortaya koyarlar, ben hepsiyle beraber şarkıyı da söyledim, tabur komutanlarının falan yanında uyardık. Ama ertesi gün çağırırdım tabur komutanını, bölük komutanını “Bana bakın, burası kışla, kışlada siyaset olmaz. Fikirleriniz varsa nizam karakolunun dışında bir yerde bırakın, burada siyaseti katiyen istemiyorum, olursa elimden gelen kötülüğü size yaparım, ona göre.” Diye de söylüyordum tabur ve bölük... Yani ben o yaradılıştta bir insanım ve bütün görüşlerim de öyle oldu.

BAŞKAN – Evet.

RACİ TETİK – Yani, aynı şekilde Mamak'ta da aynı hikâyeleri çok ciddi olarak tatbik ettim, hatta hâkimlerin çoğu geldi, gençler elimi öptü “Sen gelmeden evvel biz burada mahkeme edemiyorduk, şimdi etmeye başladık.” diye beni takdir ettiler, sevdiler, okşadılar. Ne bileyim işte hayat hikâyem ve görüşlerim bu kısaca.

BAŞKAN – Evet, Raci Bey, 1980 Temmuzunda cezaevi komutanı olarak atandınız. Yani, darbeden çok kısa bir süre önce...

RACİ TETİK – Evet, bir buçuk, iki ay.

BAŞKAN – Atanırken siz darbe olacağını biliyor muydunuz?

RACİ TETİK – Hayır.

BAŞKAN – Ve buna yönelik bir hazırlık talimatı size verildi mi?

RACİ TETİK – Hayır, katiyen.

BAŞKAN – Peki, darbe olacağını ne zaman öğrendiniz?

RACİ TETİK – Darbe olacağını efendim 11 Eylülde öğrendim. 11 Eylülde çünkü Kızılay'da maketimi falan yakmışlardı benim. O zaman “Olabilir” diye düşündüm yani o zaman aklıma geldi. Öğrenme değil de aklıma geldi, kimse bana yani asıl darbeyi de televizyondan öğrendim.

BAŞKAN – 11 Eylülde sizin maketiniz mi yakıldı?

RACİ TETİK – Evet.

12 Eylülde de işte darbe oldu.

BAŞKAN – Yani bu mu size darbe olacağını düşündürdü? Öyle...

RACİ TETİK – “Olabilir” diye düşündüm ama işte gece de televizyonu dinleyince anladık darbe olmuş. Benim yani darbeye hiçbir ilişkim yok. Ben görev icabı geldim oraya.

BAŞKAN – Anladım, anladım.

Yaklaşık dört yıl boyunca sürdürdüğünüz bu görev esnasında kaç tutuklu kaldı? Personel durumunuz rütbeli ve rütbesiz olarak nasıldı? Bina, altyapı nasıldı? Bunları hatırlıyor musunuz anlatabilecek şekilde?

RACİ TETİK – Vallahi hatırladığım kadarıyla söyleyeyim: Ben orada dört seneye yakın kaldığımda 31 bin tutuklu geldi geçti dört sene içinde. Bir seferde de ortalama 3.500 kişi kalıyordu. Efendim, personel durumu ilk başlarda geçici görevle Ankara ve civarındaki birlikten subay, astsubay ve erler geliyordu, iki ay kadar görev yapıyor değişiyorlardı. Ama bunun sakıncalı olduğunu gördüm, yukarıya bildirdim, onlar da baktılar, tetkik ettiler, anladılar, orada bir tabur kuruldu yani cezaevine mahsus bir tabur kuruldu. Bundan sonraki yönetim de hep öyle geçti.

BAŞKAN – Sayın Tetik, 12 Eylül sonrası dönemde Mamak Askerî Cezaevi Komutanlığı görevinde bulundunuz. Bu süre içerisinde cezaevi yönetiminiz adını sistematik ve kurumsallaşmış bir şekilde yoğun işkence, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle kamuoyuna duyurdu. Bu uygulamalar cezaevinde kalmanın bir gereği olarak sizin tarafınızdan olağan görülen uygulamalar mıydı? Sizin inisiyatifiniz var mıydı veya sizin üst amirleriniz tarafından size talimat verilerek mi uygulanıyordu?

RACİ TETİK – Ya, burada şimdi o kadar çok soru var ki, teker teker... Unutabilirim yani.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben bir...

BAŞKAN – Evet, buyurun.

O zaman milletvekilimize söz veriyorum.

Yüksek sesle konuşalım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Milliyet gazetesinde Ahmet Kahraman'a bir röportaj verdiniz, Sayın Başkana biraz önce “12 Eylülde benim maketimi yaktılar oradan tahmin ettim.” dediniz, oysa o röportajda diyorsunuz ki, sizin sözlerinizi...

Beni duyuyor musunuz?

RACİ TETİK – Duyuyorum, evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Diyorsunuz ki: “Ben 1980 Temmuzunda Mamak Askerî Cezaevi Komutanlığına atandım. 12 Eylülde bu görevdeydim. Benden önce tam 6 subay bir yıl içinde bu görevi terk edip gitmişlerdir.”

RACİ TETİK – Bir yıl değil, iki yıl içinde.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İki yıl içinde, evet.

“Bir yıl” demişsiniz burada. “Kimi ülser olmuş, kimi kalp hastası” böyle diyorsunuz “Ama ben kaçmadım. 12 Eylülden nasıl mı haberim oldu? 11 Eylül günü saat 17.00 sıralarında bir toplantı yapıldı.” diyorsunuz. 11 Eylül günü saat 17.00'de kolorduda bir toplantı yapılmış, “Toplantıdan çıkınca hemen cezaevine gittim, hazırlıklara başladım, görevlilerden kimseyi de evine göndermedim.” demişsiniz. Sanırım bir unutkanlık oldu Raci Bey.

BAŞKAN – Daha önceki bir röportajınızdan alıntılanıyor şu anda.

RACİ TETİK – Şimdi efendim, o röportajı biliyorum, o röportaj ben emekli olduktan sonra bu Ahmet Kahraman geldi, emin olun, onun söylediklerinin yüzde 99'u yalan, ertesi gün gazetelerde çıkan, hepsi yalan. Bu söyledikleriniz de yalan. Tabii ben Milliyet gazetesi okuyordum o zaman, o da Milliyet gazetesinde yayınladı, ondan sonra ben Milliyet gazetesine okurken küçük ilanlara hâlâ da bakmam ama o gün küçük ilanlarda bir baktım tekzip edilmiş benim bu

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :3

röportajdaki, Ahmet Kahraman'ın gazetede yazdıklarının yalan olduğunu, yanlışlık olduğunu tekzip eder bir tekzip yazısı ama sırf görünmesin diye küçük ilanların arasında...

BAŞKAN – Siz mi tekzip ettiniz?

RACİ TETİK – Hayır, gazete gazete, onun yazdığı gazete. Yalan olduğunu, öyle söylenmediğini...

BAŞKAN – Pardon, Sayın Tetik, haberi siz mi tekzip ettiniz?

RACİ TETİK – “Hayır” diyorum.

BAŞKAN – Peki, haberi siz tekzip etmediyseniz gazete niye kendi kendini tekzip etsin?

RACİ TETİK – İşte, o yalan söylediği için.

BAŞKAN – Nereden öğrenmişler yalan söylediğini?

RACİ TETİK – Hayır, şöyle bir durum var biliyorsunuz: Şimdi sizin de yaptığınız gibi alıyorlar konuşmayı, o konuşmalar duruyor ama yazılan yazılar tam tersi. Tam tersi olduğu için de sonra, kim artık Milliyet gazetesinden demek ki dürüst bir vatandaş bunun farkına varıyor ve o konuşmaların yanlış olduğu tekzipini veriyor, Milliyet gazetesinden. Ben bunu aldım cebime soktum, bir müddet sonra beni mahkemeden çağırdılar, aynı sizin burada Sayın Milletvekilinin söylediği gibi bunları okudular ben de o tekzip yazısını çıkarttım, sonra araştırdılar tahkikata mahal olmadığı kararı çıktı meydana araştırdıktan sonra, mahkeme araştırdı o zaman. Yani, ben Ahmet Kahraman'ın söylediklerinin, o gazetede yazdıklarının yüzde 99'unu söylemedim. O kadar acayip yazmış ki, zaten ben ondan sonra -dikkat ederseniz- gazetecilere küstüm, hiçbirini istemiyorum, çağırmiyorum. Çünkü diyorum yüzde 100 olmasa bile yüzde 99 yalandı, hep benim aleyhime. Ben manyak mıyım, kendi aleyhime “Ben suç işledim, işkence yaptım, şunu bunu yaptım.” der miyim yapsam bile.

BAŞKAN – Şimdi şöyle bir şey var Raci Bey: Ben bir hukukçuyum, uzun yıllar da basın davalarına bakmış bir hukukçuyum. Tekzip bir haklı ve hak sahibi olan da aleyhinde kurgulanmış haber yapılan kişidir. Velev ki bir vatandaş -şimdi kim olduğunu bilmiyorum ama- o dönemin askerî yetkililerinden birisi de darbenin önceden bir cezaevi müdürünün haberdar edildiğine ilişkin bir ifadenin doğru olmadığını kendileri açısından düzeltilmiş olabilirler. Siz bu yazı dizisine yönelik herhangi bir şekilde tekzip müessesini çalıştırdınız mı? Tekzip ettiniz mi haberi?

RACİ TETİK – Şöyle oldu efendim: Ben tabii hukukçu olmadığım için sizin gibi derinliğine düşünemedim ama ben şöyle yaptım: Ertesi gün baktım buldum, ertesi gün, bunu bulunca “Ulan, bu bana lazım olacak.” dedim, sakladım cüzdanımın içine. Hemen bir iki gün içinde bu cezaevinden şikâyet ettiler.

BAŞKAN – Pardon, pardon... Ben konuyu anladım. Şimdi size şunu soruyorum: Sizin başınıza ne gelmiş, hukuken onu anlatamasanız bile ben zabitlara doğru geçmesi açısından onu söylüyorum: Bir kişi yalanlamış fakat sizin bu yazı dizinizde yer alan konular suç oluşturduğu için bir kovuşturmaya konu olmuş. Siz ondan yani haberdardım konusundan böylelikle haberdar...

RACİ TETİK – Neyden haberdardım ben?

BAŞKAN – Şimdi, siz bir kovuşturmaya, bir savcıya gittiniz değil mi haberle ilgili olarak daha sonra?

RACİ TETİK – Ben savcıya gitmedim.

BAŞKAN – Bu haberle ilgili...

RACİ TETİK – Savcı beni çağırdı.

BAŞKAN – Tamam, çağırdı veya gittiniz.

RACİ TETİK – Savcı beni çağırdı.

BAŞKAN – Tamam, konuyla ilgili çağırdı. Ama savcı haberi yalanlanmış anlamında değil, o meselenin özüne ilişkindir. Düzeltilmek anlamında şey yapıyorum ama biraz karışıyor meseleler.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Devam edelim mi?

BAŞKAN – Buyurun lütfen.

Sayın Tetik, Ahmet Kahraman'ın yalan söylediğini var sayalım bir an için.

RACİ TETİK – Evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Siz beni tanıyor musunuz?

RACİ TETİK – Vallahi gözüm ısırabilir, bilmiyorum. Şeyden tanıdım sizi, çünkü duydum, duydum sizin geldiğinizi dışarıda ama sizi tanımıyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.

RACİ TETİK – Kılığınızdan kıyafetinizden ve şeklinizden -kusura bakmayın- şöyle bir baktım “Dışarıda bana söylenen kimdi?” diye, sizi tanıdım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Beni tanıdınız.

RACİ TETİK – Orada yatanlardan birisiymişsiniz. Ben açık söylerim, hiç yalanım yoktur.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tabii, tabii. Kılığınızdan kıyafetinizden mi tanıdınız?

RACİ TETİK – Evet, çünkü burada böyle herkes efendi gibi giyinmiş, ben bile efendi gibi. Siz böyle biraz daha halkvari giyinmişsiniz. Bak, tenkit etmiyorum ve şeklinizden şemalinizden, bıyığınızdan yani bir sayın milletvekili gibi değil de, bir vatandaş gibi gördüm sizi, “Olsa olsa budur.” diye düşünerek tanıdım. Bak, içten söylüyorum bak, başka türlü değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet, ben sizin içtenliğinize çok inanıyorum, onun için rahat olun.

Mamak'ta da böyle bir histeri içindeydiniz. Herkesi tek tip elbiseye sokmak yani niye milletvekili deyince “Efendi gibi giyinmek ve halk tipi giyinmek.” diye tasnif ediyorsunuz. Bunu anlıyorum yani siz Mamak'ta da böyleydiniz. Tek tip elbise giydirilme zamanını hatırlıyor musunuz Sayın Tetik?

RACİ TETİK – Giydirilmedi benim zamanımda. Ha, teklif edildi... Biz de, şimdi askerliği bilmiyorsunuz, biz birçok şeyi teklif etsek bile yukarıya kabul eder veya etmez. Çoğu zaman da biz teklif etmeden emir yukarıdan gelir ama biz mahzurları varsa bu işin içinde olarak bildiririz, ona göre onlar kabul eder veya etmez. Benim zamanımda tek tip elbise -hatırladığım kadarıyla- konusu çıktı ama benim zamanımda tek tip elbise giydirilmedi.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :4

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yanlış hatırlıyorsunuz. Herhâlde zaman... Savaş üsteğmen vardı hatırlarsınız.

RACİ TETİK – Kim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Savaş üsteğmen, Ahmet üsteğmen, Ahmet Toprak olabilir.

RACİ TETİK – Vallahi şimdi şöyle bir durum var, ilk zamanlarda, bilhassa ilk zamanlarda iki ayda bir insanlar değiştiği için...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben yanınıza geleyim duyma güçlüğü çekmeyin.

RACİ TETİK – Hayır, duyuyorum oradan da.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şimdi, 83 yılında Mamak'ta görevli değil miydiniz?

RACİ TETİK – Evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tek tip elbise 1983 yılı ocak ayında giydirildi Mamak'ta.

RACİ TETİK – Vallahi hatırlamıyorum. Ben hiç öyle bir... Ha, konuşması oldu ama uygulanmadı, hayır hayır...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Biraz daha hatırlatayım.

RACİ TETİK – Ben öyle hatırlıyorum, kendim öyle hatırlıyorum yani tek tip elbise konuşmaları oldu, “giyilsin, giyilmesin” ama uygulanmadı ben gidene kadar, hiç hatırlamıyorum tek tip elbiseyi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şöyle hatırlatayım: Açlık grevi yapıldı, bunu hatırlıyorsunuz.

RACİ TETİK – Yapıldı tabii.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Niçin yapıldı açlık grevi?

RACİ TETİK – Vallahi ne bileyim ben.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tek tip elbise giymek için.

RACİ TETİK – Hayır, hayır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet, peki.

RACİ TETİK – Yani onun için yapılmış olabilir belki. Belki de ama onun için yapılırsa bile ben giyilmediğini hatırlıyorum. Ben hiç tutukluların aynı elbiseyle...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mavi, lacivert elbiseler demiştiniz...

RACİ TETİK – Hayır, hayır, hiç hatırlamıyorum. Vallahi billahi hatırlamıyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tamam, inanıyorum size.

BAŞKAN – Tamam... Tamam...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O dönem görev yaptığınız arkadaşlarla irtibatınız varsa sorduğunuzda onlara, size söyleyeceklerdir.

RACİ TETİK – Efendim, gördüklerimle konuşuyorum yoksa çoğuyla yok, irtibatım yok.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, hiç kendiniz bizzat tutukluları cezalandırdınız mı? Mesela dövdünüz mü?

RACİ TETİK – Hayır. Ben niye döveyim, ben şimdi...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şerefiniz üzerine bunu söyleyebilir misiniz?

RACİ TETİK – Şerefim üzerine, Tanrı üzerine, milletim, vatanım üzerine yemin ederim. Ben hiçbir tutuklu dövmedim, hiçbir tanesine fiske vurmudum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şimdi, birincisi, beni dövdünüz, ben kendimi katmayacağım işin içine ama yüzlerce...

RACİ TETİK – Hayır, hayır, hayır. Yahu ben tanımıyorum... Ben niye döveyim seni? Neden dövmüş olayım?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mahkemeden döndüğümüzde esas duruş göstermediğim için.

RACİ TETİK – Haydi canım sende. Hadi canım sende. Sen benim karşımda durmuyorsun ki, mahkemenin...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yüzümüz duvara dönük...

RACİ TETİK – bir yerde siz gidiyorsunuz içeriden mahkemeye ben de uzaktan sizi elim arkamda seyrediyorum. Seni dövse dövse belki orada bir er dövmüş olabilir ona esas duruş göstermediğin için veya oradaki görevli bir subay veya astsubay olabilir ama ben katiyen hiç... Bak şunu söyleyeyim, oradaki görevli, subay, astsubay ve erlere belki hata yaptığı için kötü muamele yaptım ama hiçbir tutukluya ben manyak mıyım tutukluya... Benden sonra yarbay var, ondan sonra 3-4 tane binbaşı var, ondan sonra yüzbaşılarda var, ondan sonra teğmenler, üsteğmenler var, astsubaylar var, çavuşlar var, ben... Ha, diyebilirim belki “Şu adam disiplinsiz.” o kadar. Demiş olabilirim ama...

BAŞKAN – O talimat ne anlama gelir Raci Bey?

RACİ TETİK – Hangi?

BAŞKAN – “Yani bu disiplinsiz, gereğini yapın.” ne anlama gelir.

RACİ TETİK – “Dikkat edin.” anlamına gelir.

BAŞKAN – Nasıl bir dikkattir o? Nasıl dikkat ederler? Ne tür bir dikkat gösterirler?

RACİ TETİK – Şimdi efendim...

BAŞKAN – Şimdi, ben bir soru...

RACİ TETİK – Bir dakika, ben söyleyeceğim size.

BAŞKAN – Buyurun.

RACİ TETİK – Orası bir askerî cezaevi. Askerî cezaevinin bir yönetmeliği var, ben aynen ona uydum, hiç başka bir şey yapmadım, o ne derse kelime kelime... Ha, benden evvelkiler uymamış, bilmem... Ben uydum ve ona kelime kelime o zamanki o şeyi... Denetlediler ya beni, yani yakarı makamdan geldiler hiç kimse de bir şey demedi, hatta hoşlarına gitti, daha evvel giremedikleri yere giriyorlardı. Daha evvel...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :5

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Askerî Cezaevi Yönetmeliği'nde "Tabutluk" tabir edilen zemin 1, 2, 3'ün altındaki yerleri...

RACİ TETİK – Bir dakika "Tabutluk" siz tabir ediyorsunuz, orası "Hücre", tabutluk değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki.

RACİ TETİK – Hücreler var ve ben oraya bakarak yaptırdım. 12, 13 tane yaptırdım, orayı yaptırdıktan sonra uslandınız. O hücre var, vardı o zaman, belki şimdi değişmiştir, kalkmıştır, bilmem. O zamanki...

BAŞKAN – "Uslandınız" derken...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Deli miydik daha önce?

RACİ TETİK – Vardı, ben de aşağıyı dolaştım birkaç boş yer buldum "Buralara yapın." dedim. Ha, o hücreye de ben kendi keyfimde adam sokmuyordum. İçeride bir vukuat işleyen birisini zabıt tutuyorlar, getiriyorlar, ben de onaylıyordum, mahkemeye gönderiyordum, mahkemeden o hücre cezası, üç gün, beş gün, on gün neyse geliyordu. Benim bir onayım vardı, o kadar.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Size Cezaevi Yönetmeliği'ni hatırlatıyorum: Üç günden fazla o sizin hücre dediğiniz yerde tutuklunun tutulması için mahkeme kararına ihtiyaç vardı.

RACİ TETİK – İşte hepsini ben mahkemeye verdim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hepsini mahkemeye vermediniz.

RACİ TETİK – Verdim mahkemeye. Hayır, hayır, hayır ben bir günlük bile koymam çünkü benim emniyetim ya, ben manyak mıyım kendi kendime... Orada eğer üç günden aşağı varsa ben oraya koyup da kendimi suçlu mu hissedeyim yani? Şöyle, şu kadar bir kitap, o şey de yani. Ben bunu 100 kere okudum, okuyunca da en ufak bir şeyi mahkemeye verdim yani bir günlük, iki günlük, üç günlük de... Ben niye veriyorum da... Öyle bir şey yok, hepsini mahkemeye verdim. Zaten bir günlük, iki günlük değildi, gelenlerin çoğu altı, yedi günlük falan...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – On beş güne kadar, on beş güne kadar...

RACİ TETİK – On beş gün de olabilirdi, evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, hiç gözünüzün önünde tutuklular dövüldü mü?

RACİ TETİK – Benim gözümün önünde tutuklular dövülmedi. Ha, şunu söyleyeyim: Şu anda da belki kusura bakmayın sesim biraz fazla çıktı...

BAŞKAN – Evet, çok yükseldi.

RACİ TETİK – Benim sesim çok gürdür. Benim sesim duyulunca herkes titrer.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Biz titremiyoruz öyle pek yani...

RACİ TETİK – Amma titremiyordunuz. Ha, bırak şimdi palavrayı bırak.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hayır hayır, biz titremiyoruz şu anda.

RACİ TETİK – Şu anda mı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.

RACİ TETİK – Şu anda tabii, şu anda benim sesim çıkmıyor ki ya. Seksen iki yaşındaki adamın sesi...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Rütbenizden dolayı olabilir mi? Mesela, rütbenizden dolayı olabilir mi?

RACİ TETİK – Rütbemden dolayı değil, gençliğimden. Ben savaşın önünde tabur komutanıyken takımın önünde savaşa gitmiş insanım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hangi savaşa? Kıbrıs mı?

RACİ TETİK – Kıbrıs. Gittim, bana...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kimseyi öldürdünüz mü o savaşa?

RACİ TETİK – Niye öldüreyim, ben sevk ve idare ederim, hiç kimseyi öldürmedim. Hatta öldürmek isteyenlere mâni oldum. Tutuklanmış gelmiş adam "Bunu öldüreyim mi komutanım?" deyince, "Yok lan, sen manyak mısın?" diye herifi fırçaladım orada.

BAŞKAN – Şimdi bir manyaklık olarak nitelendiriyorsunuz değil mi kötü muamele...

RACİ TETİK – Tabii.

BAŞKAN – Yani işkenceyi bir manyaklık olarak nitelendiriyorsunuz değil mi?

RACİ TETİK – Tabii, tabii.

BAŞKAN – Yani, şimdi buradan tekrar, az önce uzun bulduğunuz soru... Siz tekrar girersiniz Sayın Önder.

O dönemde cezaeviniz, yönettiğiniz cezaevi, sistematik ve kurumsallaşmış işkence ve insan hakları ihlalleriyle tanınıyordu, kamuoyuna da adını böyle duyurdu. Belki sizin yaramazlık olarak, uslandırmak amacıyla yaptığınız şeyler ama insan hakları açısından baktığınız zaman bir insanın cezaevi koşulları altında nasıl tutulacağı evrensel kurallarla belli, dün de böyleydi, bugün de böyle. Dolayısıyla sizi bir röportajınızda "Anormal işler olmadı değil, oldu, o talihsiz olaylara ben de üzüldüm ama bu bir savaştır." diyordunuz.

RACİ TETİK – Efendim, ben öyle bir şey hatırlamıyorum. O yine aynı konu... Ben başka konuşmadım, aynı konunun...

BAŞKAN – Ben tamamlayabilir miyim Tetik?

RACİ TETİK – Tabii ama yanlış yani.

BAŞKAN – Tamam, zapta geçiyor sözlerimi tamamlayabilir miyim?

"Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz. Bugün yine aynı şekilde olsa aynı hareketi yaparım." demişsiniz. Cezaevindeki hükümlü her şeyden önce onun maddi ve manevi kişiliği, bütünlüğü cezaevi yönetimine ve hukuk sistemine emanettir. Dolayısıyla orada bir savaş yok. Söz ettiğiniz tür ne tür bir savaş ve işkencenin...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :6

RACİ TETİK – Ben şu konuşmaları kabul etmiyorum, öyle bir konuşma... Demin söylediğim gibi aynı yazarın aynı şeyindeki... Bunların yüzde 99'u yalandır. Ben öyle, manyak mıyım öyle söyleyeyim ben, kendimi suçlu duruma düşürecek...

BAŞKAN – Ha, kendinizi suçlu duruma düşürmek...

RACİ TETİK – Ben söylemem öyle bir şey, ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ama o, değiştirip yazdı. Ben onun için işte mahkemeye verildim ve beraat ettim o şeyden. Yani o konuşmanın, oradaki röportajın... Başka kimseyle konuşmadım zaten. Yemin billah etti adam, ben de saflıkla inandım, konuştum ama öyle değil, öyle değil, değiştirdiniz, değiştirerek yazmış o ve bu da mahkemede...

BAŞKAN – Ben de diyorum ki, böylesine önemli bir husus olduğu için tekzip etmeliydiniz. Neyse o konuya girmeyelim.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Sayın Başkan...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Atıla Bey, önce bir meseleyi açıklayalım.

BAŞKAN – Buyurun.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mamak Cezaevinde bir tek hükümlü bile yoktu, orası bir tutukeviydi. Tutukevi, Sayın Tetik, suçluluğu henüz kesinleşmemiş insan demektir. Siz nereden onları ıslah etmekle kendinizi görevli sayıyorsunuz?

RACİ TETİK – Ben söyleyeyim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tutuklular çünkü.

RACİ TETİK – Ben söyleyeyim: O tutuklular, mahkeme huzuruna çıktıkları zaman mahkeme olmuyorlardı, mahkeme heyetinin sordukları soruya cevap...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Mahkeme mi?

RACİ TETİK – Hatta, bir dakika... Hatta ayıp yerini bile gösterenler vardı "Nah yaparsınız, nah..." Bunlar olmuştur. Ondan sonra bambaşka şeyler söylüyorlardı, onları tehdit edici, bilmem ne yapıcı... Bana geldi hâkim söyledi bir tanesi, burada bile onun akrabası var, daha yaşlı birisi "Siz gelene kadar mahkeme edemiyorduk, siz geldikten sonra normal mahkeme etmeye başladık." dedi. Benim suçum bu yani normal mahkeme ettirmek, eğer bu suçsa.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Yani ne yaptınız da, normal mahkeme...

RACİ TETİK – Disiplin uyguladım. Ben askerim, disiplini her yerde, her zaman uyguladım. Orası da askerî cezaevi. Elimdeki yönetmelik de belli. O yönetmelikte mesela işte dediğim gibi ben gelene kadar hücre yoktu, o hücreleri ben yaptırdım, orada çünkü var, ebadı var, boyutu var, bilmem nesi var, ona göre yaptım. Hücreye nasıl tutuklu konulur, o da orada yazıyor. Onu da ona göre hareket ettim.

Şimdi bütün bunlar oldu, bunlar olunca otomatikman oradaki insanlar daha böyle adam gibi davranmaya başladılar. Mesela, şimdi söyleyeyim size: Pencereden birisi geçtiği zaman herkes pencereye hücum eder, ona ağza alınmadık küfürler şunlar... Er de olsun, subay da olsun, astsubay da olsun, hatta orada görevli polis veyahut da oraya görevle gelen polisler... Bir gün komiserin birisi A Bloktan, B Bloka gidecekti, "Şuradan geçin gidin." dedim. Yukarıda emir gelmiş, emre göre gidecek, işte birisine bir şey soracak "Ben oradan geçmem, geçen sefer geldiğimde söylemedikleri küfür, bilmem neyi bırakmadılar. Ben oradan geçersen mahvolurum, onun için..." "Sen geç de gör." dedim. Benim geçtiğimde tutuklular uslanmıştı, pencerede kimse yoktu, 1 kişi varsa bile içeriye kaçıyor, disiplinimin sayesinde yani. Yoksa orada köpekler gibi havlıyorlardı yani.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sizi terbiyeli konuşmaya davet ediyorum.

RACİ TETİK – Beni mi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.

RACİ TETİK – Teşekkür ederim efendim, çok naziksindir mutlak, yoksa imkânı var mı böyle bir duruma sahip olmak.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sen vekilin kılığı kıyafeti hakkında konuşmaya muktedir değilsin.

RACİ TETİK – Hadi canım sende...

BAŞKAN – Sayın Tetik... Sayın Tetik...

RACİ TETİK – Burada sen neysen ben de oyum be!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Karşında milletin vekili var, karşında milletin vekili var.

BAŞKAN – Sayın Tetik... Sayın Tetik...

RACİ TETİK – Canım ben milletin vekiline... Ama memleketin aleyhine çalışanlara hizmet eden milletvekillerine...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun?

RACİ TETİK – Ben biliyorum.

BAŞKAN – Sayın Tetik... Sayın Tetik...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hâkim misin? Hâkim misin? Bir tek sen mi biliyorsun?

RACİ TETİK – Hayır, herkes biliyor.

BAŞKAN – Sayın Tetik... Sayın Tetik... Sayın Önder...

RACİ TETİK – Şimdi, şuraya sor herkes biliyor, şu binaya sor herkes benim gibi düşünüyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Öyle mi?

BAŞKAN – Sayın Tetik...

RACİ TETİK – Bundan bile... Bu sayın milletvekilleri de öyle değilse, beni konuşturmayın.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Konuşun... Konuşun...

BAŞKAN – Sayın Tetik...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :7

RACİ TETİK – Ha, konuştuğum aleyhime alın şeyi ama ben şunu söyleyeyim: Hiçbir şeye pervam yok, ben savaşa giderken bile eşimin suratına bakıp öyle gittim. Ben bir yere daldım mı öyle dalarım.

BAŞKAN – Buyurun siz anlatın.

RACİ TETİK – Bugün siz beni kızdırdınız. O kadar “Sakin olun.” dediler bana. Ben sakindim şimdiye kadar yani emekli olduktan sonra muhtelif... Mesela ben östrojen hormonu alıyorum kanserden ötürü, o beni kadın gibi sakın yaptı, sizler gibi -kusura bakmayın-, çok da hoşuma gitti ama bugün maalesef bu arkadaşım benim asabımı bozdu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir şey yapmıyorum ki, yaptıklarınızı hatırlatıyorum.

RACİ TETİK – Hadi canım sende.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mesela, Atatürk’ün Türk ordusuna değişmeyen...

BAŞKAN – Sayın Tetik... Sayın Tetik...

RACİ TETİK – Efendim...

BAŞKAN – Bir şey söyleyeceğim, bir şeyi hatırlatmak durumundayım: Biz örf ve bırakın şu anda Meclis adına milletin temsilcileri olarak burada bulunmayı, yaş itibarıyla kendimizden çok büyük bir insanla muhatap olmanın hassasiyetiyle buraya geldik hepimiz.

RACİ TETİK – Sağ olun.

BAŞKAN – Fakat, ses tonunuz ve “Hadi canım oradan” karşınızda Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunun bir temsilcisi var, yani yükselttiğiniz her ses tonu ve her azarlama üslubu bu Meclis adına yapılmış kabul ediyoruz. Bu Komisyon Başkanı sıfatıyla burada sizi tekrar daha bu şekilde...

RACİ TETİK – Çok Sayın Milletvekilim, sizlerin hiçbirine karşı bir şeyim yok ama bu adam, hem de buraya gelerek...

BAŞKAN – Sayın Önder’in sesi...

RACİ TETİK – ...beni böyle kışkırtmak için elinden geleni yaptı. Neymiş? Yatmış orada.

BAŞKAN – Hayır, Sayın Önder’e karşı da yapamazsınız ve...

RACİ TETİK – Hayır yapamam, ben yapmam ama o bana yapıyor.

BAŞKAN – Duymuyorsunuz diye...

RACİ TETİK – o bana bağırınca ben bağırmayayım mı yani? İleri demokrasinin neresinde var o?

BAŞKAN – Ses kayıtları var, bağırma diye bir şey yok. Sayı Önder, size soru soruyor. Sordu, bakın, benim sorduğum sorularla ilgili de yani siz sorduğumuz sorular karşısında çok yüksek bir tonda ve âdeta azarlarcasına... Biz, Meclisin onurunu korumak durumundayız ve ben burada bulunan değerli milletvekillerimizin hiçbirine o onuru zedeleyecek bir üslupla konuşmanıza izin vermem.

RACİ TETİK – Çok doğrusunuz, haklısınız ama biraz milletvekilinizi de bu hususta... Geldi, beni böyle kışkırtmak için...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kışkırtmıyorum Sayın Tetik.

RACİ TETİK – Hadi canım sende!

BAŞKAN – Öyle elverişli misiniz kışkırtılmaya?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kışkırtmıyorum.

RACİ TETİK – Hadi canım...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mesela, sorularına devam etmek istiyorum.

RACİ TETİK – Evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mustafa Yalçın’ı hatırlıyor musunuz?

RACİ TETİK – Hiç hatırlamıyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Zemin 1, 2, 3’te hayatını kaybeden sizin 28 Ağustosta yaptığınız müdahale sırasında.

RACİ TETİK – Hangi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – 28 Ağustos, 12 Eylül’den on dört gün önce.

RACİ TETİK – Hayır. 12 Eylül’den on dört gün önce?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.

RACİ TETİK – Hayır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yeni geldiğiniz zaman. Siz geldikten iki ay sonra.

RACİ TETİK – İki ay sonra mı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.

RACİ TETİK – Hayır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Zemin1, 2, 3’te.

RACİ TETİK – Öldü mü o? O da mı öldü?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Öldü, evet.

RACİ TETİK – Vallahi, benim geldiğimde 1 kişi öldü o da gazeteci yazar...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İlhan Erdost.

RACİ TETİK – İlhan Erdost öldü, başka bir tane ölüm olayı yok, hatırlamıyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hatırlamıyorsunuz, kayıtlarda var yani.

RACİ TETİK – Kayıtları bilmem ama ben...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İlhan zamanını da anlatmak ister misiniz?

RACİ TETİK – Niye? Nesini anlatayım? Nesini soruyorsunuz?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Nasıl öldü? Sizin bir ihmaliniz var mıydı?

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :8

RACİ TETİK – Benim niye olsun ihmalim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mesela...

RACİ TETİK – Efendim, onlar mahkemeye verildi hepsi ve mahkeme de benim... Hatta Halit Çelenk beni suçladı ama öyle evraklar, öyle şeyler çıktı ki, benim suçlu olmadığım anlaşıldı, o er suçluymuş zaten. O er ve ona...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O, 12 Eylül mahkemesiydi, o kararları da yargılayacağız şimdi. Oradaki beraati boş verin siz.

RACİ TETİK – Ben bilmem, o zaman o mahkeme... Şimdi, sizin ama şöyle bir durum var: Sizin şu andakileri de ileride yargılayacaklar çünkü bu memleket maalesef böyle. Ben sizin için söylemiyorum...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Tetik...

RACİ TETİK – Başka bir iş yapmıyor, o kadar.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Biz zaten yargılanmışız, biz yıllarca hapislerde yatmışız. Bizim...

RACİ TETİK – Daha da yatarsın, daha da yatarsın.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hiç önemli değil.

RACİ TETİK – Sen bu kafayla gidersen daha da yatarsın.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hiç, hiç önemli değil.

RACİ TETİK – Bence de önemli değil, isterseniz kesin, isterseniz idama mahkûm edin.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Estağfurullah, Allah size sağlıklı ve uzun ömür versin. Allah size sağlık ve uzun ömür versin. Yalnız insanın şurasında bir vicdanı vardır.

RACİ TETİK – Var, çok rahat benim vicdanım. Aman Allah'ım o kadar rahat ki benim vicdanım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Atatürk'ün Türk ordusuna değişmeyen mesajını biliyor musunuz?

RACİ TETİK – Neymiş o? Çok var, bir tane değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir tane var. Bütün müfredatta da bu ezberletilir.

RACİ TETİK – Bilmiyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Siz de 31 bin tutukluyla dayakla ezberlettiniz. Size okumamı ister misiniz hiçbir yere bakmadan: “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu!

Büyük ulusumuzun orduya bahsettiği en son sistem silah ve fabrikalarla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragati nefis ve istihkarı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğuna eminim.”

Bakin, bu yalnızca girişi.

RACİ TETİK – Aferin, vallahi sen çok iyi bir öğrenciymişsin...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bu, yalnızca girişi.

RACİ TETİK – Aferin, çok iyi bir öğrenciymişsin.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – 10 binlerce tutukluyla döve döve bunları ezberlettiniz.

RACİ TETİK – Hayır, döve döve değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ve siz bilmiyorsunuz, kınadım şimdi size. Ata'nın bu mesajını, bilmediğiniz bir mesajı 10 binlerce insana dayak zoruyla ezberletmişsiniz.

BAŞKAN – Şimdi, Atila Bey, isterseniz siz de yakına doğru gelin, duyamıyorsa.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Duyamıyor.

BAŞKAN – Duyamıyor, siz de geçin, soru soracak olanlar, daha yüksek sesle...

RACİ TETİK – Hepiniz gelin buraya isterseniz. Kol kola da olabiliriz...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ne olacak, halkız.

RACİ TETİK – Tabii, tabii...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Çekinecek bir şey yok.

RACİ TETİK – Benim de yok, benim de yok.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yani, siz çekinmeyin diyorum zaten.

RACİ TETİK – Hayır benim yok. Ben hiçbir zaman çekinmedim. Halkım benim başımın üzerinde, milletim başımın üzerinde.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisinden Atila Bey, buyurun lütfen.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Tetik, tabii Sırrı Bey, o dönemde Mamak Cezaevinde bulunmuş.

RACİ TETİK – Evet.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Orada birtakım hadiselerle şahitlik etmiş birisi olarak bazı sorular tevdi etti size. Ben de aynı dönem yani 1980 darbesinden sonra 9. Kolorduya bağlı askerî cezaevlerinde bulundum.

RACİ TETİK – Hangisinde?

ATİLA KAYA (İstanbul) – 9. Kolordu Askerî Cezaevi, 1 No.lu, 3 No.lu, askerî cezaevlerinde bulundum. Mamak'ta yatan arkadaşlarımızdan dinlediğim hadiselerin benzerlerini o cezaevlerinde bizler de yaşadık, hepimiz yaşadık.

Şimdi, yani bunları olmamış gibi, bunlardan işte haberim yoktu, bunları bilmiyordum, bu şekilde talimatlar vermedim gibi birtakım cevaplar inandırıcı olmuyor. Benim sizinle ilgili, zatialinizle ilgili o Mamak cezaevinde bulunan arkadaşların anlattıklarından edindiğim intibaa dayanarak buraya geldiğim zaman şöyle bir tavır bekliyordum ben sizden: Evet -hem de biraz önce yemin içerek şey yaptınız- bunlar işte yanlış işler yapmışlardı, bunlara biz gereğini yaptık arkadaş. Bunlara biz gereğini yaptık, bunu hak etmişlerdi, dayak da yaptık, işkence de yaptık. İşte o kafeslere koyduk, zindanlara da attık hücre dediğiniz, bunları yaptık, bunlar bunu hak ediyorlardı. Ya pişmanım ya da hiç pişman değilim gibi, işin doğrusu

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :9

böyle bir şeyle geldim. Ama siz yani sanki orada olup bitenden hiç şeyiniz yokmuş gibi şey yapıyorsunuz. Şimdi mesela o C-5 var Mamak bünyesinde. Oradaki işkencelerden haberiniz yok muydu sizin?

RACİ TETİK – Ha bakın, onu da anlatayım size, bakın onu da anlatayım. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Efendim ben yeni geldim, dolaşıyorum tabii her gün bir bloğu, oradaki arkadaşlarla tanışıyorum, o C-5 en gerideydi. Bir gün de oraya gittim, lan baktım, içeride işkence aletleri var, ondan sonra bir baktım polis de var. Bir baktım, hatta oraya galiba sağcılar geliyordu.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Evet.

RACİ TETİK – Sağcılar geliyordu. Bunu gördüm, yanlışlığını hemen anladım ve kolordu komutanı, sıkıyönetim komutanı Recep Ergun'a dedim ki: "Komutanım bu burada bizim başımızı, sizin de başınızı da belaya sokar, burada cezaevi gibi öyle bir sorgulama yeri yapmışlar, onun bir an evvel..." O, benden evvelki ve Recep Ergun'dan evvelki komutanların...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Nihat Özer.

RACİ TETİK –...niye uygun gördüyse, yaptıkları şey. Emin olun, ertesi gün gittim hiçbir şey yoktu. Size vereceğim cevap bu yani.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Ama orası uzun zaman devam etti, o C-5.

RACİ TETİK – Efendim, işte ben oraya geldiğimde 80'di. O sıkıyönetim dönemi o zaman 78'den beri devam ediyor yani iki senedir en aşağı devam ediyor ve ben 80'de geldiğimde dolaştığımda, ilk günler dolaştığımda onu gördüm söyledim ve ertesi gün yoktu orada, maalesef.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Şimdi, Sayın Tetik, siz herhâlde yanlış hatırlıyorsunuz.

RACİ TETİK – Hayır...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Mesela, bir isim vereyim...

RACİ TETİK – Ya, benim hatırladığım... Bu kadar da olmaz ya! Ben bunları yaptım mı? Ya vallahi billahi... Ne diyeyim size? İstersen yani ayağına kapanmam ama ya ben yaptığım bir şeyi niye yalan söyleyeyim. Ben bunu yaptım ve bunu bütün...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Hayır hayır, somut örnek vereyim. Allah rahmet etsin Muhsin Yazıcıoğlu, ihtilalden yaklaşık altı yedi ay sonra tutuklandı, gözaltına alındı.

RACİ TETİK – Hayır hayır, onda da bir hatan var. Ben geldiğimde o aradaydı.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Hayır efendim.

RACİ TETİK – Bilemiyorum, tam bilemiyorum.

BAŞKAN – Şimdi, Raci Bey, eğer itirazlarınızı sonraya bırakırsanız, bir tamamlansın vekilimiz.

RACİ TETİK – Ama sonra... Yerde edeceğim ki sonra unuturum.

BAŞKAN – Peki, öyle gitsin.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Merhum Yazıcıoğlu, ihtilalden beş ay sonra, beş buçuk altı ay sonra Ankara'da gözaltına alındı, onun sorgulaması da onun ve başka arkadaşlarının işkenceleri de...

RACİ TETİK – Peki, ben sana nasıl ispat edebilirim ki? Bu benim bildiğim, herkes de biliyor bunu. Bunu yalnız bana değil, orada çalışanlara da sormanız lazım. Siz arar bulursunuz benim dönemimden isimlerini, cisimlerini...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet, onlardan itirafta bulunanlar oldu.

RACİ TETİK – Kim oldu?

BAŞKAN – Bir örneğe gireyim ben burada, şu anda? Komisyonunda dinlediğimiz o dönem sizin yönetiminiz esnasında işkence gördüğünü söyleyen mağdurlardan birinin ifadesini söylüyorum. İsmi Kadir Mahir Damatlar. 1980 Ekim ayında başlayan gece C-5 adlı koşullarda işkence görerek hayatını kaybeden Bekir Bağ adlı kişiyi daha sonra cezaevine geri getirerek kendini astılar şeklinde bir işleme tabi tutulduğundan söz etti Komisyonumuzda. Yine dinlenen Halis Özdemir, Mamak Cezaevinde 300 kişinin işkence ile öldürüldüğünden bahsetti.

RACİ TETİK – Aha...

BAŞKAN – Bunlardan 170'inin "Kaçarken öldü." şeklinde gösterildiğini...

RACİ TETİK – Hay Allah'ım ya...

BAŞKAN – Bu olayları hatırlıyor musunuz?

RACİ TETİK – Ya, böyle bir olay yok ki hatırlayayım. Yahu, 300 kişi ölse var ya beni çoktan kurşuna dizerlerdi.

Siz askerî neyi bilmiyorsunuz. Hiç kimse benim gözümün yaşına bakmazdı. Eğer orada 300 kişi değil, böyle benim emrimle 1 kişi bile ölseydi beni mutlaka hapsederlerdi, mutlaka.

BAŞKAN – Neden?

RACİ TETİK – Bak işte bir İlhan Erdost'un olayı oldu ben oradayken, bir ölüm odur, başka ölüm yok.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Bekir Bağ...

BAŞKAN – Bekir Bağ...

RACİ TETİK – Ben hatırlamıyorum, öyle bir şey vallahi hatırlamıyorum ya, niye yalan söyleyeyim ki? 1 tane oldu, 1 tane Erdost.

BAŞKAN – Şimdi siz hatırlamıyor olabilirsiniz ama o tarihlerde böyle bir ölüm vakası var.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Hüseyin Kurumahmutoğlu'nu hatırlıyor musunuz?

RACİ TETİK – Ya ölüm hatırlanmaz mı Sayın Nimet Hanım? Ölüm hatırlanmaz mı ya? Ölümü nasıl hatırlamazsınız siz? Ben savaşta bile öldürülen düşman askerinin matarasından suç içtiğim için onun ruhuna Fatıha okudum ya. Yani ölüm hatırlanmaz mı? Ölüm adamın gözünden ayrılmaz. Öyle kolay mı ölüm? 300, Allah Allah, 300... Yahu, bu şey mi yani Nazi rejiminde bile böyle şey olmaz. 300 kişi benim zamanımda ölecek de ben de öyle adamlardan takdirname alacağım, Ooh...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :10

BAŞKAN – Komisyonunda dinlediğimiz o dönem işkence gördüğünü ifade eden birinin ifadesi olarak okudum ve sordum.

RACİ TETİK – Ama 300 kişi falan diyorsunuz, bu ne demek yani? 300 kişi ölse, ya benim tozumu çıkartırlar efendim. Yani kusura bakmayın biraz hızlı ve şey... Yani böyle şey olmaz.

BAŞKAN – Şimdi, şöyle bir şey...

RACİ TETİK – 300 kişi ölmek ne demek? Siz hiç ölüm nedir bilmiyorsunuz demek ki. Gözünüzün önünde kimse ölmedi, efendim çoluğunuz çocuğunuz, ananız babanız ölmedi. Ölüm öyle kolay mı?

BAŞKAN – Bunda kastedilen cezaevindeki o dönemdeki gerçekleşen ölümler olmayabilir. İşkence sonucu sağlıklarını kaybederek daha sonraki yıllarda ölen insanları kastedebilir. Bu öyle kastedilebilir.

RACİ TETİK – Siz efendim, işkenceden ne anlıyorsunuz?

BAŞKAN – İnsanlık dışı maddi manevi her türlü baskı...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Ben anlatayım isterseniz.

BAŞKAN – Buyurun bir anlatın.

Yani benim işkence tanımım çok daha geniş. Bir insanın azarlanması dahi, ona küfredilmesini bırakın, yüksek sesle azarlanması bile...

RACİ TETİK – O zaman Başbakanımız her zaman işkence yapıyor.

BAŞKAN – O anlamda değil.

RACİ TETİK – Çok azarlıyor böyle her yeri, çok azarlıyor, her zaman işkence yapıyor.

BAŞKAN – O anlamda kullanmadım.

RACİ TETİK – Ya o anlamda kullanmıyorsunuz. Adama lafını veriyor o da. Azarlanması bile işkenceyse Başbakan işkence yapıyor.

BAŞKAN – Bakın “İşkence kavramı nedir?” diye bana sordunuz, Atilla Bey de “Ben işkencenin ne anlama geldiğini tanımlayacağım.” dedi, sonra bir de sizin tanımınızı alalım, size göre işkence nedir?

RACİ TETİK – Vallahi, işkence, insanlık onurunu kaybettiren her şeye bence işkence denir.

BAŞKAN – Mesela, somut... Yıllarca cezaevi müdürlüğü yaptınız somut olarak nedir size göre işkence? Fiilen bir insana mesela tokat atılması işkence midir?

RACİ TETİK – O zaman bütün polisler cop kullanıyorlar, şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar, bunların hep tutuklanması, şey etmesi lazım, bütün polisler yapıyorlar bu işi.

BAŞKAN – Yok, ben soruyorum: İşkence nedir size göre?

RACİ TETİK – İşte diyorum ya, insanlık onurunu...

BAŞKAN – O onur nedir, fiilen bir örnek verir misiniz yıllarca cezaevi müdürlüğü yaptınız?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mesela, sayımda, akşam sayımı, sabah sayımı “Sağ baştan say.” diyor, 1, 2, 3, 4, 5, nöbetçi subay da böyle yanında gidiyor, birini böyle alır dışarı çıkarır niye? “Sesin dış nizamiyeden duyulmadı.” diyor. 3 cop bir eline, 3 cop bir eline. Bunu siz de biliyorsunuz, siz şerefli bir asker olduğunuzu söylediniz, bunu inkâr etmemeniz gerekir, 3 cop vuruluyor muydu, vurulmuyor muydu?

BAŞKAN – Süreyya Bey, sonra bir de siz, Atilla Bey de işkence tanımını yapsın.

RACİ TETİK – Şimdi bakın, bir dakika... Benim böyle bir durumdan yine mahkemeye verildiğimde verdiğim cevap şudur: Yani, yaptığım...

BAŞKAN – Hangi dönemde yargılandınız?

RACİ TETİK – O dönemde, o dönemde.

BAŞKAN – Tabii o dönem yargılamaları da biz dikkate almıyoruz şu anda.

RACİ TETİK – Uygulamaların olduğu dönemde askerî başsavcıya -bunu gazete bile yazdı- “Efendim disipline aykırı iş yapan tutuklu kadınlara hiç dokunmayacaksınız, yaşlılara dokunmayacaksınız, efendim hastalara dokunmayacaksınız, ötekilerin de kaba yerlerine bir, iki cop vurabilirsiniz.” demişim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bu, İç Hizmet Yönetmeliği’nde var mı? Kaçınca maddesi...

RACİ TETİK – Bu İç Hizmet Yönetmeliği’nde yok ama Cezaevi Yönetmeliği’nde var.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Cezaevi Yönetmeliği’nde var.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – “Kaba yerlerine, götüne vurabilirsiniz.” diye var mı yani?

RACİ TETİK – Hayır, o benim şeyim. O benim...

BAŞKAN – Zaten Süreyya Bey, diyor ki Sayın Tetik: “Ben disiplinli biri olduğum için buraya getirildim ve uzun yıllar o görevi yürütebilme başarım da bu disiplinimden kaynaklanıyordu.” Biz sadece bugünkü kavramlarla değil, o günün kavramlarıyla da konuşursak -Atilla Beyle bir işkence tanımı üzerine- sizin işkence tanımınız nedir Atilla Bey?

Buyurun.

ATİLA KAYA (İstanbul) – İşkence tanımı yani bizatihi yaşamışız işkenceyi. Poliste Filistin askısı, elektroşoklar, onları geçtim, poliste bunlar rutin uygulamalar 12 Eylül sonrası. Cezaevine geliyorsun hoş geldin dayağı, yani gelir gelmez. Bir hoş geldin dayağı cezaevinde ya da -biraz önce söyledi- sayımlarda işte bizim orada mesela, sigara saat başı serbestti, koridordan bir çavuş ya da asker “Sigara serbest.” diye bağırırdı, herkes “Sağ ol.” diye bağırır, gelir mesela der ki, üç tane “Sizin sesiniz az çıktı, çık dışarı.” akşam. Ya da mesela şunu yapıyor: Şimdi bir “kariştir barıştır” uygulaması vardı biliyorsunuz, bir solcu bir sağcı yatıyor böyle.

BAŞKAN – Evet, evet.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Yatakta uzanmak yasaktı bizde mesela, sadece oturabilirdin. Yani asker birden mazgalı açıyor içeri giriyor, diyor ki: “Sen, sen, sen isim ver.” Yazıyor, akşam çıkarıyorlar, falaka, işte elini açıyorsun cop. Bunlar hep cezaevlerinde uygulanan şeyler Sayın Tetik. Bunları...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :11

RACİ TETİK – Benim uyguladığım şeyler, içeride bir isyan çıkıyor, kapıyı açmıyorlar, efendim içerideki eşyaları kırıp döküyorlar bağırıp çağırıyorlar, o zaman zorla mümkün olduğu kadar girip onları sakinleştirmekti.

BAŞKAN – Nasıl sakinleştiriyordunuz?

RACİ TETİK – “Lütfen efendim, yapmayın etmeyin.” diye burası lüks beş yıldızlı otel değil ki.

BAŞKAN – Tabii, haklısınız.

RACİ TETİK – Adamlar sana da saldırıyorlar.

BAŞKAN – Ne yapıyorsunuz, sakinleştirirken...

RACİ TETİK – Bana saldırırsa...

BAŞKAN – Sakinleştirmek için nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz?

RACİ TETİK – O copu böyle kalem gibi cebine soksun diye vermiyorlar ki, o copun bir görevi var, elbette ki cop kullanılıyordu, ben kullanılmıyordu demiyorum. Ama sakin duran, hiçbir şey yapmayana cop da yoktu. Ama isyan edene, sayı saydırmayana, arama yaptırmayana, efendim...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - İlhan Erdost sakin durmadığı için mi öldürdünüz?

RACİ TETİK – Ben mi öldürdüm?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sizin sorumluluğunuzda, siz en üst komutanısınız oranın.

RACİ TETİK – Ya onun mahkemesi görüldü ama. Onun mahkemesi görüldü benim hiç suçum yok.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, soruyu şöyle sorayım: O ölmeseydi, o gün gelmiş olsaydı cezaevine salimen yani o dayak, coplardan biri kafasına değmemiş olsaydı bundan hiçbir sorumluluk duymayacak mıydınız?

RACİ TETİK – Nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ee, sizin emriniz altında, bu kadar da “Disiplinli adamım.” diyorsun. Disiplinli bir adamın dilayetindeki bir yerde adam öldürülüyor. Nerede senin disiplinin? Kime maval okuyorsun? Senin disiplinin mahkûma zulüm.

RACİ TETİK – Hayır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Askerine böyle bir disiplinin var mı?

RACİ TETİK – Aaa... Ben orada mahkûm hiç dövmedim ama askerimi dövmüş olabilirim hem de rütbeliyi dövdüm.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Rütbeliyi dövdün?

RACİ TETİK – Evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tuna yüzbaşıyı hatırlıyor musunuz?

RACİ TETİK – Kimi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tuna yüzbaşıyı Hatırlıyor musunuz? Onu dövdünüz mü mesela?

RACİ TETİK – Yok.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Asaf astsubay vardı...

RACİ TETİK – Asaf hangisiydi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Başbakanlık görevli olduğu söyleniyordu, MİT'ten...

RACİ TETİK – Hatırlamıyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mehmet Bozdemir'i dövdünüz mü hiç?

RACİ TETİK – Kim o Mehmet Bozdemir?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İç emniyet amiri A Blokun

RACİ TETİK – Yahu, şimdi niye soruyorsun tek tek...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Siz dediniz...

RACİ TETİK – Onlar görevini doğru dürüst yaptıysa hiçbir şey yapmam zaten.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, kafesten bahsedelim, kafes sizin odanızın A Blokta karşısıydı.

RACİ TETİK – Karşısı değil, yan tarafımda, hiç görmüyordum orayı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sesi geliyor muydu?

RACİ TETİK – Gelmiyordu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şerefli bir Türk subayı olarak söyleyin.

RACİ TETİK – Evet, gelmiyordu, hiç gelmiyordu, hiç gelmiyordu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Gözümün içine bakın bir daha söyleyin. Hiç gelmiyordu ses ha?

BAŞKAN – Bakışlarınız çok sert.

RACİ TETİK – Ne yapayım, gözlerimin içine bakın... Ben askerim, ben yumuşak gülerem bakmam kusura bakmayın.

BAŞKAN – Bakışlarınız çok sert.

RACİ TETİK – Kusura bakmayın. Böyle mi bakayım? Bakayım...

BAŞKAN – Yok hayır, şey manasında söylemiyorum, şimdi Sayın Tetik burada...

RACİ TETİK – Efendim, benim sesim ve bakışlarım... Bakın burada bile yani yapmayacağım şeyi yapıyorum, sesim eskisinin onda 1'i kadar çıkıyor belki. Benim sesim o kadar güçlüydü ki, köpek takımındaki köpekler ulurdu ben bir yerde bağırıldığımda.

BAŞKAN – Ben bütün bunlardan sonra doğrusu o dönemi düşündüğüm için, o sesinizin çok yüksek çıktığı dönemleri düşünerek ürperdim, bunu söylemek istiyorum.

RACİ TETİK – Bilmiyorum, o da benim huyum. Belki sesimden ürpermiş ve ürperdiği için hayal âlemine dalmış, bir sürü şeyler uydurmuş olabilirler. Benim sesim hakikaten öyleydi, ben savaş meydanında da aynı şeyi yaptım. Hatta, hatta...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :12

- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Özel kuvvetlerde çalıştınız mı hiç.
- RACİ TETİK – Ben mi?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.
- RACİ TETİK – Çalışmadım.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Seferberlik Tetkik Dairesinde?
- RACİ TETİK – Kursunu gördüm ama çalışmadım çünkü orada hoşuma gitmeyen olaylar oldu, ben istemedim, beni kovaladılar oradan.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kovaladılar. Oraya bile fazla geldiniz.
- RACİ TETİK – Fazla geldim çünkü orada öyle yerler gördüm ki, mesela, sizin başınızın ucunda Atatürk'ümüzün resmî var, orada öyle irtibat kuracağımız, özel harpte kullanabileceğimiz insanlar gördüm mesela, başının ucunda Türkeş'in resmi vardı, bilmem neyin resmi vardı. Onlara ben elbette ki güvenemem. Yani özel harpteki çalışmamamın sebebi o tip bazı uygulamalar oldu, daha başlangıcında vazgeçtim. Kovaladılar beni çünkü. Zaten kovalanmak da istiyordum. Hiç çalışmadım.
- Ha, Kıbrıs'a mücahit olarak gittim, bir buçuk sene kaldım, iflahım kesildi orada. Düşünün askerliğini yapanlar, bir buçuk sene devamlı nöbetçi subayıydım orada, devamlı, onun gibi yani hiç eve gitmeden.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Orada çok başarılı olduğunuz söyleniyor...
- BAŞKAN – Ben bir şeyi düzeltmek istiyorum?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet evet, buyurun.
- BAŞKAN – Zabıtlara geçiyor yanlış anlaşılmasın, korktuğum anlamında değil, ürperdim, umarım daha sonra tavzih etmeme gerek yok.
- RACİ TETİK – Şimdi mesela bakın, gazetede çıktı, bunu da söyleyeyim, lütfen, aklıma geldi, lütfen...
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Buyurun.
- RACİ TETİK – Bana "Kadınlara orospu diyordu." diye gazete yazmış bir oradaki tutuklu kadınlara. Yahu, benim 4 tane ablam var, ben öyle bir yetiştim ki "Orospuya bile orospu demeyecek tıynetle bir adamım, katiyen diyemem, diyemem. Bunu nereden çıkarttılar?
- BAŞKAN – Bu konuya nereden geldik?
- RACİ TETİK – Ha şunu da söyleyeyim: Orada kadınlar A Blokte kalıyorlardı, üzülüm, meme veren var çocuğuna, küçük, onlar için ben yukarıya yalvardım yakardım özel bir G-5 yaptırıldı, böyle koşu kalmıyor, bahçeye çıkıyor, tarım işi yapıyor, kedi besliyor, çocuklarına süt geliyor, birbirlerine... Gazino var, gazinoda televizyonu var, böyle bir yer yaptırıldı orada... Onları alırken de ne dedim: Cezaevi talimatlarına uyacaklar, imzalı bir kâğıt versinler, oraya göndereceğim dedim. Tabii bunları yine yukarıdan izin alarak kendi başıma yapmıyorum. Hem askerî savcılıktan hem komutanlıktan, bir yerden bile değil, iki tane başım var. Ondan sonra gittiler oraya orada kaldılar, uymayan 8-10 kişi de burada kaldı. Ne yapayım yani elimden geldiği kadar yaptım ama... Ha, işte sizin de şey ettiğiniz gibi ben çok disiplini seven bir insanım. Bu disiplini sevmeye yüzünden benim hayatta askerî mesleğimin içinde de başım belaya girdi ama hiç birinde ceza almadım çünkü hepsinde haklıydım, esasta haklıydım yani.
- BAŞKAN – Bu yargılamalar hakkınızda hangi tarihlerde yapıldı?
- RACİ TETİK – Nasıl?
- BAŞKAN – Bu yargılamalar, işkenceyle ilgili yargılamalar ne zaman yapıldı?
- RACİ TETİK – Bir tanesi 1983'te.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – 84.
- RACİ TETİK – Bir tanesi 83-84'te yapıldı. Bir tanesi 88'de galiba, emekli olmuştum İzmir'deydim, o zaman yapıldı. Daha sonra... Bir arada Kıbrıs'a giderken de yapıldı.
- ATİLA KAYA (İstanbul) – Peki, Mamak'taki bu disiplininizden dolayı bir taltif ya da ödül ya da övgü aldınız mı?
- RACİ TETİK – Vallahi, bir dosya vardı bende, o dosyayı gösterirsem...
- BAŞKAN – Eşiniz bir dosya verdi bana, içinde olabilir mi?
- RACİ TETİK – Verdiler mi size? Vardır onun içinde.
- BAŞKAN – Bize verdiler. Herhâlde...
- RACİ TETİK – Vardır onun içinde. Bakın, söyleyeyim size: Kenan Evren'den aldım, -o öldü- Kara kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin'den aldım, efendim Sıkıyönetim Komutanı -o da öldü- Recep Ergun'dan aldım, ondan sonra Tugay Komutanıydı Karadayı Paşa ondan aldım.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, sizin zamanınızda 3 tane idam gerçekleşmiş.
- RACİ TETİK – Hayır.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kaç tane gerçekleşti?
- RACİ TETİK – Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Ben kendim söylüyorum, 1 tane o genç çocuk vardı ya o gitti.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Erdal Eren.
- RACİ TETİK – Ha, bir o gitti.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, ben hatırlatayım size Levon Ekmekçiyan.
- RACİ TETİK – Hayır.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ermeni ASALA militanı.
- RACİ TETİK – Ha, onu unuttuğum, doğru, doğru. Bak doğruya da doğru derim.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir tane daha hatırlatayım, Mustafa Pehlivanoğlu.
- ATİLA KAYA (İstanbul) – Evet, Mustafa Pehlivanoğlu.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Milliyetçi Hareket Partisi davasından.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :13

RACİ TETİK – Bakın şöyle, o Mustafa Pehlivanoğlu...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Çorabını giydirtmeye izin vermemiştiniz.
RACİ TETİK – Mustafa Pehlivan benden sonra gitti. Levon Ekmekçiyan benim zamanında, onu unuttuğum.
Mustafa Pehlivanoğlu -biliyorsun- epey firarda zaman geçirdi, sonra geldi, ben o zaman oradan ayrılmış olabilirim.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Siz oradaydınız, oradaydınız.
RACİ TETİK – Ayrılmış olabilirim ama Levon Ekmekçiyan'ı hatırladım ama onu da neredeyse...
ATİLA KAYA (İstanbul) – 8 Ekim 1980 Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edildiği tarih.
BAŞKAN – Sizin orada olduğunuz tarih.
RACİ TETİK – 8 Ekim 80 mi?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet.
BAŞKAN – Evet, sizin orada olduğunuz dönemde idam edildi.
RACİ TETİK – Yok, yanlışınız var.
Bakın, o dönemde bir tane daha vardı, 2 tane suçlu kaçtı, ben yeni teslim aldım.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet, onlar sizden önce kaçtı.
RACİ TETİK – Hayır, ben yeni gelmişim, devir teslim yapıyordum, ben yeni gelmişim, devir teslim hatta
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İsa Armağan...
RACİ TETİK – İsa Armağan'la o kaçtı. Sonra...
ATİLA KAYA (İstanbul) – Temmuz ayında tutuklandı.
RACİ TETİK – İsa Armağan yakalanmadı, Mustafa Pehlivanoğlu yakalandı.
ATİLA KAYA (İstanbul) – Temmuz ayında yakalandı o sonra geldi...
RACİ TETİK – Ama hemen hemen yapmadılar. Belki de hüküm almıştı, o başka yerde...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hayır hayır.
RACİ TETİK – Yani, hayır, şimdi hüküm alan -biliyorsun tevkifevi- cezaevi... Mustafa Pehlivanoğlu da ben
oradayken yakalandığını hatırlıyorum ama hüküm aldı...
ATİLA KAYA (İstanbul) – Ankara'da kalıyordu.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hepsi Ankara'da kalıyordu.
RACİ TETİK – Ankara Cezaevine gitmiştir, benim orada...
ATİLA KAYA (İstanbul) – İnfaz anı gidiyordu oraya sadece.
RACİ TETİK – Efendim?
ATİLA KAYA (İstanbul) – İnfaza kadar Mamak'ta, infaz günü infaz için Ankara...
RACİ TETİK – Vallahi bilmiyorum, daha evvel gitmişti sanki. Gelmedi çünkü yani yakalandıktan sonra bana
gelmediğini hatırlıyorum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Geldi, geldi, ben daha iyi hatırlıyorum.
RACİ TETİK – Neyse, onu bilmiyorum, belki...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Levon Ekmekçiyan idama giderken ona nasıl muamele ettiniz? Ne
yaptınız? Onları bizlerle paylaşmak ister misiniz?
RACİ TETİK – Niye soruyorsun?
BAŞKAN – Hatırlıyor musunuz?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Anlatmanız için.
BAŞKAN – Bunları araştırmak için buradayız.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bunları araştırmak bizim işimiz.
BAŞKAN – Görevimiz bu.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bu mille, t bize bunu görev vermiş.
RACİ TETİK – Levon Ekmekçiyan olsun, öbür Erdal Eren olsun ben onların alınıp da cezaevinden şeye
götürülmesine hiç gidip görmedim, bakmadım bile. Ha odamda durdum, o işlemi... Görevliler var tabi, görevliler yaptılar. Ben
eğer imza mimzaysa daha evvelden atmışımdır. Ben öyle şey bir insan değilim, öyle ölen bir insanı, efendim arkasından
kötülemek veya iyilemek... Artık o Allah'la kendi şeyini bulacak. Ben onların hiçbirinde cezaevinden idama giderken ne
onun...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Levon'u unuttunuz, Levon'da bulunmadınız, tecrit-2 arkadan alıp şeye
götürdünüz.
RACİ TETİK – Ben yoktum o zaman.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Vardınız.
RACİ TETİK – Hayır yoktum. Hayır yoktum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, Bekir Çelen'in kalp krizi geçirmesini...
RACİ TETİK – Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hatırlamıyorsunuz...
RACİ TETİK – Hatırlamıyorum ben, vallahi hatırlamıyorum öyle bir şey.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bulgaristan'dan iade edilmişti, kaçakçı...
RACİ TETİK – Hiç, hiç, hayır hayır hatırlamıyorum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kalp krizi geçirdi.
RACİ TETİK – Ya benim zamanımda -bak sen iyi hatırlattın- Levon, bir de Erdal Eren. Ben Erdal Eren'i
hatırlıyorum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mustafa Pehlivanoğlu da vardı.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :14

- RACİ TETİK – Ama o işte yakalandı, başka bir yere gitti, bana gelmedi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hayır hayır, Mamak'a geldi, oradan idama götürüldü.
RACİ TETİK – Ben bilmiyorum, onu hiç hatırlamıyorum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Levon Ekmekçiyan'ı koridorda refakat etmediniz mi?
RACİ TETİK – Ne?
RACİ TETİK – Levon, Ermeni'ye, koridorda refakat etmediniz mi?
RACİ TETİK – Hayır, ben niye edeyim ya? Refakat edecek...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Erdal Eren'e refakat ettiniz mi?
RACİ TETİK – Hayır canım, işte diyorum ya deminden beri anlattığım o, ben onların cezaevinden alınıp da o infaz yeri olan şeye gidene kadar bulunmadım bile.
BAŞKAN – Ulucanlar'a.
RACİ TETİK – Çünkü içim dayanamıyordu, üzülüyordum, bulunmadım.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Niye üzülüyordunuz?
RACİ TETİK – Allah Allah... Sen insan değil misin? Üzülmez mi insan?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Üzülür insan da yani neyine üzülüyordunuz? Suçsuz olduklarını mı düşünüyordunuz?
RACİ TETİK – Canım, yahu, idama giden, ölüme giden dipdiri, sapasağlam adama üzülmez mi yani?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Üzülür tabi ki.
Yani suçsuz olduklarını mı düşünüyordunuz ekstradan?
RACİ TETİK – Ne münasebet, hayır canım onu mahkeme düşünsün, ben mahkeme değilim ki.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – 31 bin kişi mi geldi geçti demiştiniz konuşmanızın başında?
RACİ TETİK – Evet, evet.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bunların ne kadarı ceza aldı hiçbir fikriniz var mı?
RACİ TETİK – Ne bileyim ben, ne bileyim ben, bakmazdım. Orada 2 tane savcılığın gönderdiği sivil infaz memuru vardı onlar yapıyorlardı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – 4 bin kişi sadece ceza almış o 31 bin kişiden.
RACİ TETİK – Olabilir.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sizin bu görev yaptığınızı...
RACİ TETİK – Olabilir, hiç bilmiyorum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben size çok samimi bir şey soracağım: iki seferdir "askerlik şerefimize" diyorum ama siz, somut olarak binlerce kişinin tanıklığıyla olmuş şeyleri ya "Hatırlamıyorum" diyorsunuz, ya "Öyle değil." diyorsunuz.
RACİ TETİK – Ya sen öyle diyorsun ama benim asker tarafından da efendim binlerce kişi benim orada yaptığımı "Kimse yapamaz, büyük kahraman" diye...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Sizi pohpohlamış olmasınlar?
RACİ TETİK – "Heykeli dikilecek adam ve efsane" bunların hepsine...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Niye dikmediler heykelinizi?
ATİLA KAYA (İstanbul) – Vefasızlık etmişler
RACİ TETİK – Efendim işte canım, birisi dedi diye heykel dikilir mi? Bir tanesi dedi, öbürü bilmem ne dedi. Yani beni onlar...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tarih bu normalde o pis işleri gördükleri insanları böyle...
RACİ TETİK – Hı?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tarih boyunca böyle yaparlar.
RACİ TETİK – Öyle mi?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şimdi, 27 bin tane hiçbir tek güne mahkûm olmayan insan o tezgâhtan geldi geçti. Gerçekten bu an benim kişiliğimi bir yana bırakın, ben sizin sevmediğiniz birisi olabilirim.
RACİ TETİK – Yok canım, ben tanımıyorum ki sizi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Biraz önce "Tarif ettiler seni bana." dedin ya.
RACİ TETİK – Hı?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – "İçeri girerken seni bana tarif ettiler, kılıksız olan..."
RACİ TETİK – Hayır canım, işte ama şimdi bir dakika... Hayır, şimdi birisi söyledi, bilmiyorum bana birisi söyledi, Mamak'ta yattığını, efendim işte o parti var ya, o partiden olduğunu.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hangi parti?
RACİ TETİK – Neydi bu partinin ismi? Bunun partisinin, unuttum.
ATİLA KAYA (İstanbul) – Barış ve Demokrasi Partisi...
BAŞKAN – Hatırlamadığınız için mi... Barış ve Demokrasi Partisi.
RACİ TETİK – Kusura bakma, kusura bakma... Kusura bakma arkadaş, sen mert bir insana benziyorsun gördüğüm kadarıyla, ben açık konuşurum.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O, 27 bin insan için... Evet, ben sizin...
RACİ TETİK – Peki, Apo'nun öldürdüklerine ne diyorsun?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hayır hayır, onu...
RACİ TETİK – Ay Ay Ay... Apo'nun öldürdüklerine ne diyorsun?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O, şu anın konusu değil. Ben size...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :15

- RACİ TETİK – Niye değil? Ben de sana onu sorayım. Sen bana sorduğuna göre benim de sana sorma hakkım yok mu?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O 27 bin insan için...
- BAŞKAN – Şimdi şöyle bir şey var: Raci Bey, o tür soruları sormak istediğinizde, kabul ederse bir gün sizi ziyarete gelir, bu meseleleri konuşursunuz.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hay hay.
- BAŞKAN – Ama ben Komisyon Başkanı olarak, Komisyon gündemine hâkim olarak sadece kendi gündemimiz konusunda soru-cevap ilişkilerine izin veriyorum.
- RACİ TETİK – Şimdi, bu arkadaşım sizin istediğiniz şekilde mi sorguluyor beni, yoksa biraz...
- BAŞKAN – Hayır sorgulamıyor, hayır sorgulamıyor.
- RACİ TETİK – ...kuyruk acısı var ve öyle mi sorguluyor?
- BAŞKAN – Şimdi şöyle bir durum var, bir dakika...
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sizi terbiyeye davet ediyorum.
- BAŞKAN – Ben bir müdahale edeceğim.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Terbiyeye davet ediyorum.
- BAŞKAN – Ben bir müdahale edeceğim.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Terbiyeye davet ediyorum, “kuyruk acısı” hoş bir kavram değil.
- RACİ TETİK – Değil mi?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Artık cezaevi komutanı değilsiniz.
- RACİ TETİK – Öyle mi?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Artık emrinizin altında binlerce asker yok.
- RACİ TETİK – Vay anasını...
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Terbiyeli olmayı becerebilirsiniz, buna çalışabilirsiniz.
- RACİ TETİK – Ne kibarsın, ne kibarsın sen ya!
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ayrıca da hakaret davası açacağım size.
- RACİ TETİK – Açacak mısın?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Evet, bununla ilgili bir hakaret davası açacağım bunu bilin.
- RACİ TETİK – Aç, aç.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bunu bilin. Aynı böyle devran böyle döner, çark bir gün aşağı bir gün yukarı döner.
- RACİ TETİK – He, döner tabii.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ama ben size objektif soruyorum: O 27 bin insan için hiçbir yeriniz sızlamadı mı?
- RACİ TETİK – Hangi 27 bin insan?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hiçbir tek gün ceza almadan...
- RACİ TETİK – Hangi, hangi 27 bin insan?
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O 31 bin kişiden 4 bini ceza aldı, 27 bini bir hafta bile ceza almaya mahkemeler değer görmedi.
- RACİ TETİK – Sen, onu sen, onları mahkeme edenlere sor.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hayır, sen ama orada zulüm ettin, ondan dolayı... Ya hadi öbürleri suçluysa, bu 27 bin insan...
- RACİ TETİK – Bırak Allah'ını seversen...
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ona da üzülmedin yani.
- RACİ TETİK – Oraya gelmiş insan, beş yıldızlı otel değil, orası askerî cezaevi, askerî disiplin...
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tutukevi, tutukevi.
- RACİ TETİK – Askerî neyse... Ceza ve tutukevi.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Farklı şeyler, farklı şeyler.
- RACİ TETİK – Hayır hayır, şimdi orada askerler yatıyorlardı...
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tamam tutukevi.
- RACİ TETİK – Onun için ben de söylüyorum, askerî ceza ve tutukeviydi oranın ismi.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ama biz tutukluyduk.
- RACİ TETİK – Siz tutukluydunuz.
- SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yani suçlu olup olmadığımız belli değil.
- RACİ TETİK – Ben hâkim de değilim, sizi mahkeme eden de değilim, onun için bir şey diyemem.
- ATİLA KAYA (İstanbul) – Son bir şey sorabilir miyim?
- BAŞKAN – Evet, sorun.
- ATİLA KAYA (İstanbul) – Peki, bunlarla ilgili şimdi 27 bin kişi orada o kadar yatıp, değişik görüşlerde, yani Marksist, işte bölücü, neyse ülkücü, bu görüşlerden hemen insanların ortak bir şeyi var, orada işkence gördükleri, haksızlığa uğradıkları...
- BAŞKAN – Mutabakat var.
- ATİLA KAYA (İstanbul) – Yani bizim arkadaşlarımız da var, başkaları da var.
- BAŞKAN – Her düşünce...
- ATİLA KAYA (İstanbul) – Bunun hiç muhasebesini yapıyor musunuz?

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :16

RACİ TETİK – Nasıl?

ATİLA KAYA (İstanbul) – Bir muhasebe yapıyor musunuz? Acaba yanlış yaptım, hatalı davrandım, keşke bunları yapmasaydım, bir vicdan muhasebesi yapıyor musunuz yani bu konuda?

BAŞKAN – Otuz yıldan fazla zaman geçmiş.

RACİ TETİK – Bir kere ben her gece, her yataırken vicdan muhasebesi yaparak yatarım. Orada yaptığım hiçbir kinle, hiçbir öfkeyle yahut birisine kızmayla veyahut bir tarafa kızmayla değil, ben...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Talimat neyse onu mu yaptınız?

RACİ TETİK – Bana verilen görevi açtım yönetmeliği, açtım iç hizmet talimatını onlara göre ne lazımsa onu yaptım. Başkaları gibi bırakıp kaçmadım. Kaçmadım, keşke... Ha, kaçmak için teklif edenler bile oldu yani sana rapor... Benim fakülte, yüksek okullarda sınıf subaylığı yaptığım adam orada, Gülhane’de efendim işte mütehassis olmuş oraya muayeneye geliyorlardı arada bir, o söyledi bana. “Yok, ben kaçmam.” dedim. Ben düşmanın önünden de kaçmam...

BAŞKAN – Onlar düşman mıydı? Düşmanın önünden kaçmam...

RACİ TETİK – Düşmanın önünden de dedim yani düşmanın önünden dahi demek istedim, ben onları...

BAŞKAN – Şimdi tabii siz askerî kavramlar kullanıyorsunuz ve ben askerlik yapmadığım için böyle yanlış anlayabiliriz. İyi ki de yapmamış bir kadın olarak, yanlış...

RACİ TETİK – Ben şöyle... Doğru, iyi ki de yatmamışsınız.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – “Yapmamışım” diyor, “Yatmamışım” değil.

BAŞKAN – “Askerlik yapmamışım iyi ki” diyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Askerlik yapmadığınızı...

RACİ TETİK – Ama şimdi askerliği burada tabii yedek subay falan filan yapın. Askerlik bambaşka bir görevdir. Ben canımı dişime takarım, ben hiç kimseye benzemem bambaşka bir görev anlayışım vardır. O görev anlayışı için bakın ben -bilmiyorum yani bunlar yukarılarının şeyi olabilir- yirmi iki tayin gördüm otuz dört senede. Yirmi iki tayin, otuz dört senede. Bunu bölerseniz ne eder? Bir buçuk seneden az ediyor değil mi? Ama orada dört sene kaldım. Diğer yerlerde en fazla kaldığım yer iki sene, bir sene.

BAŞKAN – “Bu başarılı bir durum” diyorsunuz?

RACİ TETİK – Başarılı bir durum mu, başarısız bir durum mu bilmem.

Şimdi...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Su içer misiniz?

RACİ TETİK – Hayır içmem.

Öyle bir adrenalin var ki, ben adrenalin Kıbrıs Barış Harekâtında da şey ettim, on beş gün uyumadım, ondan sonra yattım, bir günde su mu içtim, iğne miğne yaptılar geçti, on beş gün uyku uyamadım. Ben paraşütle ilk atlayanlardandı.

BAŞKAN – Bu yüksek adrenalin bir genel biyolojik sağlık problemi oluşturmadı mı sizde?

RACİ TETİK – Efendim, nasıl?

BAŞKAN – Bir sağlık sorunu oluşturmadı mı yüksek adrenalin?

RACİ TETİK – Sağlık sorunları var ama...

BAŞKAN – O dönemde fazla olmasının...

RACİ TETİK – Yattım hastanede o kadar, azıcık...

BAŞKAN – Ha, biraz sakinleştirici filan gibi...

RACİ TETİK – Tabii yaptılar yaptılar, yani ben ne bileyim çıktım hemen.

BAŞKAN – Siz hiç o dönemlerde veya sonrasında psikolojik bir tedavi gördünüz mü?

RACİ TETİK – Burada gördüm, siz gelmeden evvel yani ilk şeyde gördüm, sizlerin geleceğini duyduktan sonra psikolojim bozuldu, gördüm yani. Şöyle böyle...

BAŞKAN – Biz hiç öyle psikolojiyi bozacak insanlar değiliz.

RACİ TETİK – Değilsiniz tabii, değilsiniz. Bu arkadaş da değil, sağ olsun.

BAŞKAN – Ben bir noktaya geleceğim, Raci Bey...

RACİ TETİK – Kusura bakmasın yani ama yattı diye bana...

BAŞKAN – Raci Bey, bir noktaya geleceğim: Bu Komisyonu bu Parlamento 2011 seçimlerinden sonra oluşan Parlamento, seçmenin en yüksek oranda sandığa gittiği ve her grubun temsil edildiği bir Parlamento. Dolayısıyla demokratik haklara ve insan hak ve hürriyetlerine sahip çıkma konusunda bir irade gösterip her birinin verdiği önergieyle kuruldu -en baştan ve sonra tekrar gelme nedenim bu- biz burada ortak bir iradeyle darbeler ve darbe öncesi, sonrası, gerçekleşen olaylarda ülkemizde insan hakları ihlallerini, sistematik işkenceleri, insan onurunu ayaklar altına alan uygulamaları değerlendiriyoruz ve inceliyoruz. Daha sonra 2005 yılında yapılan Türk Ceza Kanunu değişikliğiyle işkence bir insanlık suçu sayılmış ve zaman aşımına tabii suçlar olmaktan da çıkarılmıştır. Bu en son 2010 yılı referandumuyla da 12 Eylül darbesini gerçekleştiren o üst düzey generaller de yargılanıyor şu anda. Dolayısıyla...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Raci Bey de sanık o davada.

RACİ TETİK – Efendim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Siz de sanıksınız o davada.

BAŞKAN – Evet.

“Ben bu davalardan zamanında beraat ettim.”den öte biz bir yargılama mercii değiliz ama...

RACİ TETİK – Ama kusura bakmayın yargılar gibi soru soruyorsunuz.

BAŞKAN – Bu ülke adına gelecekte bir daha bunlar olmasın...

RACİ TETİK – Yargılar gibi soru soranlar da var içinde, onları da Başkan olarak ikaz edin.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :17

BAŞKAN – Şimdi, eğer ben dedim ya size Anadolu terbiyesi almış bir insan olarak, bu Komisyonun Başkanı sıfatıyla değil, yaşınıza hürmeten davrandığımı söylüyorum. Hiçbir kimseyi sizin tarz ve üslubunuzda ben Komisyonunda konuşturmadım. Siz de çok yüksek bir ses tonuyla ve çok öfkeli konuşuyorsunuz. Yani benim milletvekilimi uyarmamdan ziyade, sizin tarz ve üslubunuz da âdeta bir komutan... Biz sizin askerleriniz değiliz, burada milletin seçilmiş vekilleri olarak bulunuyoruz. Demokratik bir ortamda bir meseleyi konuşmaya çalışıyoruz.

RACİ TETİK – Ama ben de sizin köleniz değilim.

BAŞKAN – Öyle de davranmıyoruz, soru soruyoruz sadece.

RACİ TETİK – Ee ben de cevap veriyorum. Benim tarzım bu efendim, benim tarzım bu. Lütfen, ben sinirli falan değilim ha.

BAŞKAN – O zaman size soru sorulduğunda neden tepki...

RACİ TETİK – Şimdi şöyle benim tarzım bu, benim hakikaten her zamanki tarzım bu. Onun için yani hep bu benim konuşmamdan insanlar ürkmüşlerdir. Zaten bana söylediler: Aman uzatma, aman nazik konuş, aman bilmem ne dediler. Ama tarzım bu ne yapayım. Allah kahretsin, benim tarzım bu yani. Siz de sağ olun yani şurada demokrasi var diye, demokrasinin asıl temsilcileri burada, milletin vekilleri burada, ben de rahat konuşmaya çalışıyorum.

BAŞKAN – Elbette, buyurun.

Şimdi, bakın öyle bir dönemden söz ediyoruz ki, hani siz sembol bir yerin, âdeta kurumsallaşmış sistematik işkence uygulanan bir kurumun başında bulundunuz dört yıl boyunca. Arzu edilen odur ki hepimizin otuz yıl geçmişse aradan, en azından yakın tarihte bir başka işkenceyle suçlanan hatta bizzat işkencesini benim müvekkilime yapmış kişiyle geçen hafta karşı karşıya geldik. Aynı tarz ve üslupla reddediyor ve tepki gösteriyordu, aynı sertlikle konuşuyordu.

Şimdi, şuna gelemim: Otuz yıl geçtikten sonra kendi idareniz altında çok disiplinli bir asker ne olup bittiğinden haberdar olmaması mümkün değil. Sizi üzen, sizi en azından bir insan olarak bugün “Bunlar olmasaydı.” dedirten tek bir şey yok mu Sayın Tetik?

RACİ TETİK – “Olmasaydı” dedirten şu: Keşke darbeler olmasaydı, beni üzen o. Ona üzülüyorum. Darbenin olması doğru değil ama 12 Eylülü çok iyi biliyorum, adam sokağa adım atamazdı. Her sokak tutulmuştu, benim çocuğum bile haraç verdi bazı çetelere.

BAŞKAN – “Benim çocuğum bile” derken, daha mı hani korunaklı olduğu için mi söylüyorsunuz?

RACİ TETİK – Nasıl?

BAŞKAN – “Benim çocuğum bile” derken daha korunaklı oldukları için mi, asker çocuğu...

RACİ TETİK – Evet, o zaman cezaevi müdürüydüm, hatta -iyi hatırlattınız- bir tanesi söylemiş “Yahu, bu albayın oğlu” diye. “Albay” diye geçiyordum o zaman. Ben Ankara'daydım yani ondan sonra korkmuşlar gitmişler yani o zamanki şeye göre yani korunaklıydı evet ev de, devriye dolaşıyordu evin etrafında. Öyle olduğu hâlde oldu yani. Daha neler olmadı...

BAŞKAN – Keşke orada...

RACİ TETİK – Mesela, berberde tıraş olan bir arkadaşım oğlu berberde tıraş olurken geldi birisi berberde yanında oturanı dan diye vurdu yine bu sağ sol meselesinden. Bütün berberler kaçtılar, o da böyle kalınca yarım tıraşla eve gitti zavallı -biraz da komik ama- babası hiç sormadan “Niye böyle yarım tıraşla geldin?” diye şap şup dövmüş çocuğu. Çocuk daha küçük yani bunun gibi daha yüzlerce, binlerce olay anlatabilirim. Böyle bir durumda memleket ikiye bölünmüş, parçalanmış olmak... Hatta şunu da söyleyeyim...

BAŞKAN – Siz önemli bir rol üstlendiniz mi o darbe döneminde bu görevle? Yani mesela “darbeler olmasaydı” diyen bir asker...

RACİ TETİK – Darbe döneminde üstlendiğim cezaevi müdürlüğü...

BAŞKAN – Mesela, onu soruyorum.

RACİ TETİK – Daha önce alaydayken darbeden evvel ama İstanbul'da sıkıyönetim vardı, oraya da sıkıyönetimin çağrısı üzerine bir birlikle, tümenden alınan karma birlikle gittim, orada bir ay kadar görev yapıp geldim. Ondan sonra ta 63'te filan da Kırkkale'den Ankara'ya görevli gittim. Harp okulunun etrafının emniyetini aldım.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Talat Aydemir...

RACİ TETİK – Talat Aydemir'den sonra. Belki şöyle diyeyim size: O, 63 ve 64'lülerin okuldan atıldığı dönem.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Fethi Gürcanların filan idam edildiği...

RACİ TETİK – O dönem de gittim. Benim bir garip tarafım var maalesef böyle kötü görevlere hep beni gönderdiler.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hiç sebebini düşündünüz mü?

BAŞKAN – Evet.

RACİ TETİK – Düşündüm, garip insanım da, “Gık” demiyorum da onun için.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben mesela, ailenizi depremde kaybettiğinizi bilmiyordum. Mesela, böyle bir büyük acıyla hayata başladığınızda...

RACİ TETİK – Onda bak haklısınız, tabii ki ben başladım yani ben ölümü daha çok küçükken tattım, annemi babamı ve küçük kardeşimi kaybettim.

BAŞKAN – Yatılı mı okudunuz?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Darüşşafaka...

RACİ TETİK – Allah'a şükür orada...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kimleri bir daha söyler misiniz? Babanızı...

RACİ TETİK – Annemi, babamı ve benden üç yaş küçük erkek kardeşimi kaybettim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İlk depremde, Erzincan depreminde...

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :18

RACİ TETİK – Hayır, Erzincan depreminde annemle küçük kardeşimi, Erbaa'daki olan üç sene sonraki depremde de babamı kaybettim, o kahvedeydi, kahve çöktü, bizim ev de bir şey sallandı, böyle eğri kaldı yıkılmadı ev. Biz çıktık dışarıya ama o orada vefat etmiş yani öyle.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bu sizi sinirli yapan, agresif yapan bu acılara küçük yaşta tanık olma olabilir mi?

RACİ TETİK – Vallahi, onu psikologlara falan sormak lazım.

BAŞKAN – Hiç gitmediniz mi siz?

RACİ TETİK – Psikologlara sormak... Efendim?

BAŞKAN – Ben az önce şeyi sordum...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – “Gittim, burada gittim” diyor.

RACİ TETİK – Gittim tabii, burada gittim.

BAŞKAN – Yalnız Süreyya Bey, şöyle bir şey söyledi Raci Bey: “Siz gelmeden önce” dedi. “Hiç bugüne kadar psikolojik tedavi gördünüz mü?” dediğimde “Hayır, siz gelmeden önce iki kez” dedi. Hayatınızın hiçbir döneminde bir psikolojik tedavi görmediniz mi?

RACİ TETİK – Nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Daha önce gitmediniz mi?

BAŞKAN – Hayatınızın daha önceki bir döneminde psikolojik tedavi gördünüz mü?

RACİ TETİK – 1 kere gittim.

BAŞKAN – Hangi yıllarda?

RACİ TETİK – Muhafız alayı paraşüt taburundaydım. Tamburun doktoru beni Gülhane hastanesine gönderdi. Aldım evrakları gidiyorum, kapının önünde hastane başhekimi doktor tabip albay, ama beyazlar giymişti “Oo, öyle selamsız sabahsız nereye gidiyorsun?” falan diye bana bağırdı. Ben de kızdım elimdeki kâğıdı attım ve gitmedim. Döndüm, hatta o taburun doktoru sordu “Gitmedim böyle böyle olay oldu.” diye.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ee, bakın “Disiplini bu kadar seviyorum.” diyorsunuz ama hayatınız da hep disiplinsizlikle geçmiş.

RACİ TETİK – Nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yani siz bu kadar disiplini, “Ben disiplini çok severim, disiplin için yaratılmışım.” diyorsunuz, albaya kızılıyorsunuz kâğıdı yere atıp geri... Bak emri ihlal ediyorsunuz mesela.

RACİ TETİK – Şimdi, ben bütün onlar için, hepsi için de mahkemeye verildim ama mahkemelerden ne şeyse bütün hâkimler beni beraat ettirdiler. Ben belki on sefer -sizin dediğiniz doğru- bu sinirlilik yüzünden mahkemeye verildim ama hepsinde ettiler ettiler, beraat ettirdiler. Ne yapayım bak, esasında ben haklıyım. Bir doktor olarak, ki o psikologmuş, böyle gelene gidene köpek havlar gibi “hav hav hav” havlamaması lazım, o daha doktor şey etmesi lazım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, hiç şunu düşünmediniz mi Raci Bey: “Ya bu mahkûmlar da bu kadar okumuş yazmış profesörü var içinde...”

RACİ TETİK – Var.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – ...efendim, avukatı var, doktoru var, bunlar haklı olabilir mi acaba?” diye hiç düşündüğünüz oldu mu? Bunların 30 bini...

RACİ TETİK – Şimdi, bir dakika... Bir dakika...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sağcısı var, solcusu var, Müslüman'ı var.

RACİ TETİK – Benim bir de şeyim var, o ne derler direkt mantığım var, düz mantık var, o düz mantıkla düşünürüm, düz mantıkla düşününce, bunlar buraya tutuklu olarak gelmiş, şu şu şu kurallara uyacaklar ama bunlar uymuyor. Oo, hepsi bir âlem. Ben bunları uydurma görevlisi olarak düşündüm yani uysa... Bak mesela benim zamanımda milletvekilleri de vardı, milletvekillerinden o tutukluluk anında hiçbir şikâyet gelmedi çünkü onlara benim kontrolümde olmak üzere bir dil okulunda...

BAŞKAN – Onlara dikkat gösteriyordunuz...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Onlar ayrı yerde, dil okulunda...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Dil okulundaydılar.

RACİ TETİK – Dil okuluna konuldu ama benim de onlardan hiçbir şikâyet... Çünkü onların başına da yumuşak bir arkadaş verdim.

BAŞKAN – Siz mi verdiniz, Kenan Evren mi istedi o hassasiyeti?

RACİ TETİK – Efendim?

BAŞKAN – Kenan Evren mi istedi o hassasiyeti, siz mi istediniz? Dönemin diyorum darbe yapan orgeneral Kenan Evren “Milletvekillerine dikkat edin.” dedi değil mi?

RACİ TETİK – Tabii, yukarıdan emir gelmiş olabilir.

BAŞKAN – Tabii, tabii, özel...

RACİ TETİK – Tabii doğru, ben kendi kendime...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Allah senin eline düşürmesin.

RACİ TETİK – Ama bakın şimdi şöyle bir olay anlatayım.

BAŞKAN – Anlatın.

RACİ TETİK – Bir tane yaşlı bir adam geldi, sağcıların eğitmeniymiş bu. İsmi şu anda unuttum ama o adam harp okulunda bizim tarih öğretmenimizdi.

BAŞKAN – Atıla Bey, sizin aklınıza gelmiyor mu sağcıların eğitmeni?

ATİLA KAYA (İstanbul) – Tahsin Ünal.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :19

BAŞKAN – “Sağcıların eğitmeniymiş” deyince...

RACİ TETİK – Tahsin Ünal, bak, çok aferin, vallahi bravo.

Tahsin Ünal geldi, ben onu politikacıların yanına göndermek istedim. Benim hocalığımı yapmadı o ama harp okulunda hoca olduğunu biliyorum, başka kısımlara gitti, bir sürü kısım vardı. Bunu gittim, söyledim, dedim ki ya böyle böyle komutanım, sıkıyönetim komutanına, “yaşlı bu” hemen gönderdi. Emir verdi, gitti oraya. Ondan sonra bak onu da unuttum, bir solcu bir yaşlı, ismi de bir acayip yani, o geldi, onun için de gittim, biraz sıkıyönetim komutanım mırın kırın etti, askerler, bilhassa generaller -kim derse desin- biraz sağ tandanslıdır. Ona dedim “İleride başımız belaya girer, onu gönderdik, bunu gönderdik...”

BAŞKAN – Sizin bir tandansınız var mı? Siz ne tandanslısınız?

RACİ TETİK – Benim hiç tandansım yok.

BAŞKAN – Sıfır tandans.

RACİ TETİK – Ben görevi kim doğru yaparsa, kim haklıysa onu severim.

BAŞKAN – Görev adamısınız.

RACİ TETİK – isterse düşmanım olsun haklı yapanı severim.

BAŞKAN – Buyurun, ben bölmek için söylemedim.

RACİ TETİK – Ondan sonra onu da gönderdik. O meşhur ne Oral'dı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Oral Çalışlar.

RACİ TETİK – Oral Çalışlar kitabında okudum.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Doğu Perinçek'i diyor herhâlde.

RACİ TETİK – Doğu Perinçek de vardı. Oral Çalışlar'ın kitabında okudum. Diyor ki “bak, evvela işte o Tahsin Ünal geldi, ha bu onun orada hocasıymış, bak torpil geçti buraya gönderdi.” falan. Arkasından da bir solcu aynı şekilde yaşlı siz gelince o zaman “vay anasını” dedik yani bana söyleyecekleri lafı geri almışlar. Tarafı olduğumu geri almışlar. Ya, ben böyle bir adamım, hiç kimsenin şeyine... Ben dürüstlüğü hayranıyım, doğruluğun hayranıyım. Ha onu en ilkel şekilde yapıyorum belki. Belki böyle çok cince yapamıyorum o ayrı bir konu. Cince yapsam işin içindedir dürüstlük kalmaz. Düz mantık, Aristo, Sokrat zamanından kalan düz mantığı severim ben, harika bir şey. Onun için de bir şeyler olmuş, onları da hatırlamıyorum ve hepsinden de içim rahat.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Niye görevden aldıklarını hatırlıyor musunuz sizi? O nasıl oldu?

RACİ TETİK – O da oldu. Şimdi, her komutan bir değil, komutan değişti.

Anlatayım mı bunu da?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Lütfen... Lütfen...

RACİ TETİK – Komutan değişti. Ben isim de söylemeyeceğim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Gerek yok.

RACİ TETİK – Yerine gelen komutan evvela dedi ki: “Şuradaki duvarları...” Pardon, ondan evvel “Babalardan birisinin -iş adamı ya- sekreteriyle konuşmasına müsaade et.” dedi. Ben de karşı çıktım, dedim ki: “Komutanım birinci derece akrabaları konuşur. İş adamı konuşamaz.” İlle zorladı, zorlayınca ben de blok amirine yazdım...

ATİLA KAYA (İstanbul) – Sıkıyönetim komutanı mı zorladı?

RACİ TETİK – Sıkıyönetim... O zaman değişen işte, değişen. O zaman dedim ki blok amirine: “Sen de git ne konuşurlarsa bunu not tut, zabıt tut, ben de göreceğim.”

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – A Bloкта mıydı?

RACİ TETİK – Hayır, onlar C Bloktaydı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Nabi İnciler...

RACİ TETİK – Hayır, o değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Onu A Bloka getirmiştiniz.

RACİ TETİK – O değil, o değil.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Behçet Cantürk.

RACİ TETİK – Belki, belki... Ya isimler...

BAŞKAN – Hatırlayabilirseniz diye söylüyoruz yani...

RACİ TETİK – 31 bin kişi geldi geçti, zaten karşılaşmıyorum onlarla. Ondan sonra “Bana getir:” filan.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Nasıl görev anlamadım.

RACİ TETİK – O gitti söyledi, o gelen adam komutana, komutan kızdı bana. Kızınca geldi bir çay içecekti, emin olun herkese ikram ettiğim çay bardağını -komutana böyle bardakla, herkese ikram ediyorum, her gelen misafire- Beğenmedi onun için fırçaladı. Bir gün dedi ki: “Şu duvarı yapacaksın ama Anıtkabir duvarı gibi olacak.” O zaman dedim “İç hizmette yazıyor komutanım, o duvarı Anıtkabir duvarı gibi yapmak için bu işin ehli lazım, o da sizin emrinizdeki istihkâm taburunda istihkâm subay ve astsubay 1 tane verirsiniz ben de buradan er veririm yaparız.” “Yok olmaz, sen yapacaksın.” “Sen yapacaksın” deyince, “Başüstüne” dedim yapmaya başladım ama ben hemen yazıyı da yazdım. O demin söylediğimi yazıya döktüm. Yazıya döktüm gitti yazı oraya. Tesadüf bu ya yani o sırada bir taş düştü, 1 er yaralandı. Yaralanınca o sıkıyönetim komutanı bana kızgın ya “Ha, bunu hemen mahkemeye verelim.” dedi. O zaman yazıyı çıkardılar “Komutanım daha evvel böyle bir yazı yazmış, biz suçlu duruma düşeriz.” diye mahkemeye veremediler. Bak bunları açıkça söylüyorum.

ATİLA KAYA (İstanbul) – Sonra nasıl aldı peki?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sonra nasıl görevden aldılar sizi?

RACİ TETİK – Bir dakika... Bir dakika... Hepsini anlatacağım. Siz soruyorsunuz benim de...

BAŞKAN – Biz de zaten çok zevkle dinliyoruz.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :20

RACİ TETİK – Şimdi yine, o olay oldu içeride onarım yapılacaktı ben “Emniyet bakımından sakıncalıdır.” diye onun gönderdiğim ekipleri geri gönderdim, onarım yaptırmadım çünkü seslerden sonra kazı işleri, tavan delme, yer delme işleri oluyordu. Bunlara mâni olmak için sessiz olmak lazım, “O takırdı, tukurdu emniyet bakımından sakıncalıdır.” diye ki bu benim, emniyeti sağlamak da benim görevim, ona da mâni olunca bir gün baktım, o MHP davasının olduğu yerde bir ara mı verildi ne, “Komutan seni çağırıyor.” dediler. Bak açık söylüyorum size. Komutan geldi selam verdi, bir başladı, nasıl fırcalıyor beni, nasıl şeyler söylüyor, şimdi maksadı orada hâkimlerin önünde beni... Biliyor benim kızacağımı, karşılık vereceğimi. Ben de kızdım, şapkamı tuttum ve suratına fırlattım. Bu askerlikte ona tokat atmak gibi aynı muameleye tabi oluyor, sonradan savcı söyledi. “Ama dediler -ha bak bunu da söylüyorum açıkça- sen haklısın, bizden sana zarar gelmez.” O işte öyle bitti, bitince adam benim tayinimi istedi. Bu da bitmedi bakın, bu da bitmedi. O zaman orada tuğgeneraldi Karadayı Paşa, Mamak'taki 28. Tugay Komutanlığından oraya. Mamak'tan tanışıyoruz, o geliyor, biliyor durumumu. O tayin dairesine “Bu adamı en kötü yere tayin edin.” demiş benim için. Onu bana söyleyen kim? Onun yanında çalışan bir albay vardı, o, harp okulunda falan beni tanır -ben harp okulunda da görev yaptım- “Yahu, sen ne biçim adamsın, bizim komutan...” O tuğgeneral, öbürü korgeneral. Ona, böyle böyle bu kadar hizmeti geçen adama, kusura bakmayın böyle... “Kötü yere tayin etmeyiz, ederiz de iyi yere...” Beni, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı Sekreterliğine tayin ettiler. Hayatımda ilk ve son bir sene orada masa başı görevi yaptım. Ben hep masa dışındaydım. Evet, masam vardı ama böyle evrakları imzalayıp komutana çıkartmak, getirmek, evrak yazmak falan yapmadım, bir orada yaptım. Yani anlayacağın, o adam öyle beni “Kötü yere tayin et.” dediği hâlde tuttular beni Kıbrıs Barış Kuvvetleri gibi müstesna bir kolordunun efendim Genel Sekreterliğine tayin ettiler. Yani senin soruna cevap, niye hani, o da harp yani onlar mı şey etti?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Teoman mıydı o paşanın adı.

RACİ TETİK – Yok yok.

Bir dakika...

ATILA KAYA (İstanbul) – Ümit...

RACİ TETİK – Bir dakika ya... Şimdi, isimleri söylemesek de olur ya, boş verin.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Önemli değil söylemeyin.

Peki, sizden sonra Mamak, başka bir albay geldi.

RACİ TETİK – Geldi, evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Dayak kalktı.

RACİ TETİK – Evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O sınırlamalar kalktı, mesela televizyonlar dağıtıldı koğuşlara, havalandırma saatleri uzatıldı, daha, sizin tabirinizle bütün o disiplin için aldığınız önlemlerin hepsi tarumar edildi ve bir tane vukuat çıkmadı. Sizden sonra 1 tek mahkûm bir tek fiske yemedi. Mesela, bununla bu anlayışınızı sorgulama ihtiyacı hissettiniz mi hiç? Yahu, ben bu kadar bari bunun böyle de bir yolu varmış, ben bunu yapmadım, bu kadar insanın ahı üzerimde...

RACİ TETİK – Ben şöyle düşünüyorum bak, ben şöyle düşündüm kusura bakma yani...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yok, kusur yok burada.

RACİ TETİK – Ben de düşüncemi söylüyorum: Ben zaten onları adam etmişim, bir daha artık, disipline girdiler, kolay kolay onlar o disiplinden çıkmazlar. Ha o adam da, o adamın da hikâyesini biliyoruz benden sonraki gelen onun elinde bir... Bakın ben bunları size söylüyorum, belki yayınlayacaksınız...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yok bunları...

RACİ TETİK – Yayınlasanız bile... Elinde bir telsiz vardı, kulis telsizlerini dinlerdi. Bana bunu kim söylüyor? Oradaki benim zamanımdan kalan bir binbaşı söyledi. Dinlermiş, bir gün dinlemiş Kenan Evren Paşa eşi orada, kabri oradaydı, Ankara'da bir yerde, oraya gidecek, işte polisler “Yolda tertibat alınsın.” falan diye talimat verirken, o duyuyor. Ertesi gün o onda gidecek, o geliyor yedide bir ufak DOHC'a 8-10 adam alıyor, işte kürekti, kazmaydı, süpürgeydi, faraştı, kovaydı alıyor, o gelene kadar oraları temizliyor. Bir de selam veriyor, kendini takdim ediyor, Kenan Paşa'nın da hoşuna gidiyor. O adam bir senede -ben dört sene kaldım, böyle sorunu anlattığım gibi- bir sene sonra general oldu çıktı. Orada öyleydi. Ha, bana aynı şey gelseydi “Yahu burada en son Ankara garnizonunda oraya gidecek benim, ben öyle şeye gitmem.” diye direnirdim isterse kolordu komutanı emir versin. Benim anlayışım bu, onun anlayışı da öyle. O öyle oldu, ben böyle oldum. Ona da kızmıyorum, o da kendine göre bir yol çizdi ama ben, yine bundan “Ha, bak o öyle oldu da general oldu, hem de bir şey yapmadı.” hem de senin dediğin gibi... Canım bırakın şimdi onları da... Bizim içimizde de tabii yani bilemiyorum...

BAŞKAN – Şimdi, ben tam bu noktada bir şey sormak istiyorum: Bize böyle sunduğunuz belgelere baktım, gerçekten bir asker olarak çok üst düzeyde taltif edilmişsiniz.

RACİ TETİK – Efendim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Çok üst düzeyde taltif edilmişsiniz.

BAŞKAN – Çok üst düzeyde taltif edilmişsiniz.

RACİ TETİK – Evet, edildim.

BAŞKAN – Ve en son 1981 yılında orgeneral sıfatıyla darbeden sonra Kenan Evren kol saatıyla ödüllendirilmeniz.

RACİ TETİK – Kol saatıyla ödüllendirdi ayrıca takdir yazısı da gönderdi.

BAŞKAN – Takdirleri de var. Yani bazı dönemlerde televizyon vesaire gibi, yani gerçekten...

RACİ TETİK – O televizyon da işte kadınların koğuşuna verdim, ben eve götürmedim. Kadınları koğuşuna verdim, o ayırdığım kadınların.

BAŞKAN – Sayın Raci Tetik, bu kadar parlak bir asker, niçin albay olarak emekli oldunuz?

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :21

RACİ TETİK – Ha, işte anlattım ya. Şimdi biraz evvel anlattım.

BAŞKAN – Anlattığınız olay yüzünden...

RACİ TETİK – Anlattım, ha benim işte benim... Ha, bakın mesela onu da söyleyeyim size: Tahsin Şahinkaya - Allah selamet versin- A Bloktan bir adamı C Bloka gönderdi. Şimdi, bilirsin yattın, A Bloкта ağır suçlaması...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben A Bloktaydım.

BAŞKAN – Daha ağır.

RACİ TETİK – C'de de hafifler yatar. Tahsin Şahinkaya'nın yeğeni miymiş neymiş. Telefonda sıkıyönetim komutanı da yani 1'inci sıkıyönetim... "Komutanım" dedim, beni atsinlar oradan yani ben orada kalmaya.. "Kusura bakmayın, bir kere o bloklara koymayı mahkeme burada 2 sivil memurla yapıyor, ben onu oradan oraya atmak için Sıkıyönetim Başsavcılığından veya Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığından izin almam lazım; bu bir. İkincisi, eğer onun böyle torpille oraya gittiğini tutuklular duyarsa ona bir ceza olarak ya döverler, ya söverler veya yaralarlar, her türlü şey olabilir. Onun için dileğinizi yerine getirmeyeceğim." dedim. Daha mesela başka komutanlara da başka şekilde restimi çektim. İşte demin anlattım, bana 1. derecede sicil verecek...

BAŞKAN – Peki, bu konularda bir soruşturma geçirdiniz mi? Bu kadar takdirname var. Bir de diyorsunuz ki: "Hiç kimse..."

RACİ TETİK – O adam, o işte Sabri Yirmibeşoğlu "Yahu, şimdi defterini kaldırdım." dedi, ısrar ettim...

BAŞKAN – Astarınıza veya üstlerinize, fark etmez, herhangi bir soruşturma geçirdiniz mi bu konuda?

RACİ TETİK – Nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Soruşturma geçirdiniz mi?

BAŞKAN – Askerlik görevinizi sürdürdüğünüz yıllarda emekli olana kadar...

RACİ TETİK – Geçirdim.

BAŞKAN – Kaç tane soruşturma geçirdiniz?

RACİ TETİK – Vallahi, sayısını bilmem.

Şimdi bak...

BAŞKAN – O kadar çok mu, yoksa hatırlamadığınız için mi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Çok çok...

RACİ TETİK – Çok, o kadar çok ki. Söylerim şimdi ama o bitmedi. Şöyle eline aldı o şeyi Yirmibeşoğlu "Yahu, bu kadar takdirnamen var, bu takdirnamelere göre bunu nasıl yaparsınız?" dediler bana. Ben de "Takdirnameleri bu halimle aldım, başka bir halimle yani ben size karşı ayrı bir şey yapmadım ki." Ben her yanlış emir verene itiraz ederim kim olursa olsun, isterse bana cellatlık edecek veya sicilimi verecek... İşte o yüzden olmadı. Anlattım bunları, daha eğer...

BAŞKAN – Peki...

RACİ TETİK – Yani olmamamın sebebi belli.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Evet, buyurun.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir Oğuzhan Müftüoğlu'nu hatırlarsınız.

RACİ TETİK – Hatırlarım tabii.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Oğuzhan'la bir sohbetiniz var sizin.

RACİ TETİK – Bilmiyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şöyle hatırlatmaya çalışayım: Demişsiniz ki Oğuzhan'a: "Konsey dedi ki: 'Konseyden birine bir şey olursa içerideki mahkûmları kurşuna dizecektik biz.'" Olaylar geçtikten sonra. Bu sohbeti hiç hatırlıyor musunuz?

RACİ TETİK – Ya, hatırlamaya gerek yok. Böyle bir konuşma olsa ben mutlaka hatırlarım. Çünkü öyle bir şey yok. Kimse bana "Konsey kurşuna dizecek, dizilirse öldürür, bunların hepsi..." Ya, öyle bir şey olur mu? Mahkeme var. Mahkemeden ben şey miyini hepsini kurşuna dizeceğim. Sonra ben Kenan Evren'le bir tanışıklığım da yok. Kore'de beraberdik. O ta tugaydaydı, ben bir taburun bir bölümünde takım komutanıydım, o kadar. Yani öyle bir konuşmanın olacağını ve ben ona söyleyeceğim ve... Öyle şey olur mu ya? O ne demek? Ben katiyen bu kadar saçma, bu kadar şeyi ben hazmedemem. Böyle bir şeyi söylerse, o zaman ben kıyameti kopartırdım zaten, öyle şey olur mu? Nasıl kurşuna dizersin ya bu kadar adamı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, ben bir son soru sorayım.

RACİ TETİK – Sor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hiç, bizim aracılığımızla söylemek istediğiniz bir şey var mı? Oradaki, oradan geçen tutuklu, hükümlü, onlara dair bir şey söylemek ister misiniz?

RACİ TETİK – Tamam, onlara ne söyleyeyim? Otuz sene geçmiş, kimisi ölmüş, kimisi...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Yaşayanlar var.

BAŞKAN – Bu Komisyona herkes geliyor şu anda da yani 10 binlerce başvuru var bu Komisyona Mecliste. O dönemde bir şekilde cezaevlerinde veya dışarıda darbe mağduru olan ve darbeden dolayı hâlen acı çekmeye devam eden insanların yaşadığı bir ülkedeyiz. Bize çok başvuru var. Onlara bir şey söylemek ister misiniz?

RACİ TETİK – Nasıl?

BAŞKAN – Yani en azından onlara bir şey söylemek ister misiniz?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir pişmanlığınız var mı?

BAŞKAN – Bir pişmanlığınız var mı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Üzünüz var mı?

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :22

RACİ TETİK – Vallahi, ben vicdanen doğru hareket ettiğim için bir üzüntüm yok ama benim isteğim, darbeler hiç olmasaydı bu memleket demokrasiyle yönetilip sonuna kadar daha şey gitseydi ama mesela, öyle bir dönem oluyor ki - hepimiz biliyoruz- 12 Eylül'den evvel azınlık hükümeti, koalisyon hükümeti, doğru dürüst bir karar alınmıyor, Cumhurbaşkanı seçilemiyor, şu olmuyor bu olmuyor, ortada sağ-sol birbirine girmiş...

BAŞKAN – Alamasınlar yani Meclisin bazı konularda karar alamaması askeri niye bu kadar ilgilendiriyor?

RACİ TETİK – Efendim, niye asker de bu memleketin... İç hizmetimizde var, hâlâ değişmedi 35'inci madde. İç Hizmet Kanunu'nu siz öyle yorumluyorsunuz, ben öyle yorumlamıyorum.

RACİ TETİK – Vallahi, işte tamam ama...

BAŞKAN – Kanun maddesi...

RACİ TETİK – Şimdi, bir dakika... Efendim, kanunlar uygulanmak için yapılır ama o kanunu değiştirin, ondan sonra o memlekette ordu da aynı ona uyar, ordu kanuna uymak mecburiyetinde.

BAŞKAN – Sayın Tetik, 1960 darbesi olduğunda 35'inci madde diye bir madde yoktu.

RACİ TETİK – Efendim?

BAŞKAN – 60 darbesi olduğunda böyle bir madde yoktu.

Darbe yapmak için herhangi bir yasal mevzuata ihtiyaç yok ayrıca. Yani böyle bir hukuki düzenleme de... Bir hukuk devletinde mevzuların...

Bir şey daha sormak istiyorum eğer sorularınız bittiyse.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Reşat Paşa'yı hatırlıyor musunuz? Reşat Mater'i, eski Hava Kuvvetleri Komutanı?

RACİ TETİK – Hatırlarım evet.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Oğlu A Bloktaki tutukluymuştu. Oğluna da işkence yapıldı o zaman.

ATILA KAYA (İstanbul) – Tayfun Mater'di herhalde.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Tayfun Mater.

RACİ TETİK – Tayfun Mater, evet, hatırlıyorum onu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O paşayla hiç karşılaştınız mı?

RACİ TETİK – Hiç karşılaşmadım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir eski orgeneral geliyor...

RACİ TETİK – Tabii, bana gelenler oldu ama benden ziyade onlar derterini sıkıyönetim komutanına anlatır. Bir emekli eski hava kuvvetleri komutanı sıkıyönetim komutanına anlatır, o da gerekirse bana ne yapılacaksa emreder, ben de ona göre hareket ederim. Eğer bu öndeki talimata uymuyorsa sıkıyönetim komutanına da bu talimat gereği "Olmaz." derim ama öyle bir şey olmadı yani. İşte demin söylediğim oldu ama, demin söylediğim oldu.

BAŞKAN – Evet.

Ne kadar süredir... "Yaklaşık sekiz aydır buradaydım." demiştiniz değil mi?

RACİ TETİK – Burada, burada.

BAŞKAN – Sekiz aydır buradasınız?

RACİ TETİK – Evet, yaklaşık.

BAŞKAN – Daha önce nerede yaşıyordunuz?

RACİ TETİK – İzmir'de yaşıyordum.

BAŞKAN – Buraya gelme nedeniniz, ima olarak algılamayın, 12 Eylül davası açılmasından sonra sanık olmanızla bir ilgisi var mı?

RACİ TETİK – Aaa, Aaa, hiç yok.

BAŞKAN – İma olarak algılamayın.

RACİ TETİK – Hayır hayır, anladım. Katiyen, efendim çok güzel sorular soruyorsunuz, çok da hanımefendi soruyorsunuz.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Benim gibi değil yani.

RACİ TETİK – Ha, değil. Kusura bakma.

Onun için size ben... Ben efendim, işte bilirler bunlar, ben dağcı, paraşütçü, komando olduğum için orada bile canım sıkıldığı zaman -demin söyledik ya hayatımda sakinleştirici almadım- benim sakinleştiricim mesela orada Hüseyingazi'ye bir çıkar inerdim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Köpeğinizle beraber...

RACİ TETİK – Köpeğim yoktu benim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Vardı.

RACİ TETİK – Hayır canım... Allah, Allah...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Orada beklenen köpeklerden...

RACİ TETİK – O köpekler, bayağı şu hani polis köpekleri var ya onun takımı da var...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ciğer haşlama veriyordunuz her gün.

RACİ TETİK – Onlar lazım olduğu zaman kullanılmak üzere...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Mesela, mahkûma karşı hiç kullandınız mı?

RACİ TETİK – Neyi?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O köpekleri.

RACİ TETİK – Kullanmak için hazırladık ama kullanmaya fırsat vermedim.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kullandınız.

RACİ TETİK – Ne zaman?

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :23

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O işte tek tip elbise giydireceğinizi...

RACİ TETİK – Vallahi, hiç hatırlamıyorum onu. Ben öyle tek tip elbise falan hatırlamıyorum, hayır.

BAŞKAN – Şimdi, tabii o döneme ait...

RACİ TETİK – Hayır, siz bir şey soruyordunuz yarıda...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben çıkayım, benimki tamam.

BAŞKAN – Buraya gelmeniz ve hakkınızda bir dava açılmış olması dedim yani...

RACİ TETİK – Nasıl?

BAŞKAN – “Kendi evinizde İzmir’de yaşarken eşiniz sağ yani kendi konutunuzda yaşama olanağınız varken özel bir bakımevine -ki GATA burası- gelmiş olmanız 12 Eylül hakkında açılmış davada sanık olmanızla ilgisi var mı?” diye sordum.

RACİ TETİK – Hiçbir ilişkisi yok. Katiyen yok çünkü şöyle oldu, ben bu sakat...

BAŞKAN – Çünkü diğer sanıklar da evlerinde yaşamakta iken şu anda GATA’dalar da o yüzden söylüyorum.

RACİ TETİK – Tamam olsun o, benim onunla alakam yok ve kimse bilmiyordu bile. Gazeteler buraya geldiğimi öğrenip yazdıktan sonra birçokları öğrendi. Hatta buraya 35-40 kişilik grup geldi, kapıda şey ederken, bizim ihtiyar, yaşlılardan birisi, huzurevinde yaşayanlara moral vermek için geldi zannedip onları alkışladı bile. Yani öyle komik olaylar oldu.

BAŞKAN – Yani, şimdi, o döneme ait...

RACİ TETİK – Hâlbuki adamlar beni istiyorlar, beni istiyorlar. Neyse...

BAŞKAN – O döneme ait çok fazla er konuştu, çok fazla eri dinledik, işkenceyi dinleyeceğiz de...

RACİ TETİK – Hayır, hayır, benim işte ayaklarım sakatlanınca hiçbir iş yapamaz oldum, her işi de hanım yapıyor, çarşıdan alışverişi yapıyor, ev işini yapıyor...

BAŞKAN – Daha konforlu, rahat, tabii tabii... Ben sadece bir şey sordum -dediğim gibi- ima etmek maksatlı değil.

RACİ TETİK – İşte bir dakika... Düşündük efendim, anlatacağım: Düşündük ama aklımıza ilk olarak İzmir’de Balçova’da huzurevi vardı Emekli Sandığının oraya müracaat edecektik, gittik hatta baktık, kalabalıkmiş orası, 1.600 kişi. Burası 280 kişi, orası 1.600. Benim oğlan duymuş, benim burada 1 oğlum var, duymuş “Ya baba...” Burada aynı zamanda hanımın kardeşleri de var, benim kayınbiraderlerim onlar da aynı şekilde “Yahu, buraya gelin.” Hakikaten iyi oldu, buraya geldik, onlar sık sık ziyaretime geliyorlar.

BAŞKAN – İyi olmuş, çok da güzel bir yer, rahat bir yer, evet.

RACİ TETİK – Yani sırf o yüzden buraya müracaat ettik, geldik. Buraya geldikten sonra benim korumalarım falan vardı, onun için orada Merkez Komutanlığına, Emniyet Müdürlüğüne söyledim, buraya da bildirdiler. Buraya bildirilince işte duyulmuş sağdan soldan, gazeteciler birkaç kere geldiler. Ben hiç gazetecilerle konuşmam, ben hiç telefon kullanmam, hanım kullanır telefonu, telefona hiç çıkmam. Bunlar emniyetim çünkü ben oradayken gazeteciler o kadar çok arardı ki. Kapının, ismimizi değiştirdik, telefon numaramızı istihbarata verdiğimiz hâlde o da çıktı, isim değiştirdiği hâlde üç, dört isim gene o da çıktı, iki de bir gazeteciler arıyordu. Ben de çıkmıyordum çünkü bir kere kazık yedim. Bir kere de Kıbrıs’ta kazık yedim, onu anlatayım size: Bakın efendim, bakın, kusura bakmayın, Kıbrıs’ta bir kadın geldi bana, Rum kadını -bizim aramızda kalan aileler de vardı o savaş sırasında- çocuğu yanında, süt istiyor. Tabii orada hayvanlar filan da öldü, çok acayip bir savaş oldu. Süt yok piyasada. Yanımda mücahitler vardı yine Kıbrıslılar “Buna süt verin.” falan diye talimat verirken, bir gazeteci geldi resmimizi çekti, ben dedim ki: “Olayı aynen yaz.” Bakın yani yabancı şeye, düşmanın şeyine süt bile veriyoruz. Hani o, daha moral yükseltici durum olur Türkiye’nin. Ertesi gün yazmış: “Hain Rum kadını Türk komutanına suikast yaparken yakalandı.” Ben bu gazetecilerin neyine inanayım artık? Ya, öyle yazsan daha iyi değil mi yani? Yani kusura bakmayın ben içimdeki doğru adamı konuşmaya çalışıyorum. Bu doğru adamı konuşurken yani hata yapmış benim oğlum olsa da affetmem, hiç kimseye de torpil yaptırmadım, hiç kimseden de torpil... Geçen gün yine gazete midir nedir bilmiyorum, 3 kişi gelmiş kapıya birisinin kucağında bebek var, oradaki bizim er gözü tutmamış 2 tane genci, nasılsa tutmamış, sormuşlar “Raci Albayın burada bir arası var, bizim de o arsada yerimi var onunla bir konuşma yapacağız müsaade eder misiniz?” diye. Adam “Raci Albay diye kimse yok burada.” diye kovalamış. Ya benim dünyada arsam olmadı efendim, bir tek arsam olmadı. Bir evim vardı onu sattık, buradaki evler pahalı alamıyoruz.

BAŞKAN – Yok mali bir şey değildi, benim sorduğum sorunun mali bir...

RACİ TETİK – Efendim?

BAŞKAN – Mali bir soru değildi.

BAŞKAN – Ama ben işte gittim yani... Ama anlattım yani size.

BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim.

RACİ TETİK – Biraz uzattım, kusura bakmayın.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

RACİ TETİK – Yani böyle.

Ha, gene de ben size teşekkür ederim. Ne yaparsın, mahkemeye mi vereceksiniz, gazeteye mi yazacaksınız...

BAŞKAN – Bizim öyle bir görevimiz yok.

RACİ TETİK – Var, baksana...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Ben, hakaret ettiniz bana onun için...

RACİ TETİK – Nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bana hakaret ettiniz onun için vereceğim.

RACİ TETİK – Ne dedim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Celp geldiğinde görürsünüz.

T B M M

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Komisyon : Darbe (12 Eylül) Giriş :

Tarih : 20/10/2012

Grup :

Sayfa :24

BAŞKAN – Biz çok teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere.

RACİ TETİK – Aman Allah, hakaret etmişim, vay anasına...

BAŞKAN – Tutanakları kapatalım, dışarıdan görevliler gelip Beyefendiye alsınlar.

Kapanma Saati: 16.18